

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn

Broballe

1



Bundsøvej
Espehøjvej
Fjordvej
Kokhøjvej
Lusigvej
Nedermarksvej
Skolebakken
Skolemarken

Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af husene og deres beboere i Oksbøl sogn som var lagt ud på internettet på adressen

www.jessenb.dk

Bogen er oprettet og opdateret frem til slutningen af 2009 af

Bent Jessen Espehøjvej 11 Broballe.

Broballe

1

Indeholder gaderne:

Bundsøvej

Espehøjvej

Fjordvej

Kokhøjvej

Lusigvej

Nedermarksvej

Skolebakken

Skolemarken

Følgende kilder er anvendt:

- Danske landmænd og deres indsats, Oksbøl Sogn 1943.
Forlaget Danske Landbrug I/S: Danske gårde, Sønderjyllands Amt, Bind I B 1990/1991.
Større Danske Landbrug 1937 bind IX.
Oksbøl Sogn, Historie, Fortællinger nr. 1 til 4.
Oksbøl Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Nordborg Lokalhistoriske Arkiv.
Landsarkivet i Aabenraa.
Rigsarkivet i København.
- Brandforeningsforeningen for bygninger på Als for Oksbøl Sogn 1955 til 1978.
Telefonbøger og vejviser i Nordborg kommune.
Grundbøger for Oksbøl, Broballe og Mjels ejerlav.
Tingbøger for Oksbøl, Broballe og Mjels ejerlav.
Skyld og panteprotokoller for Als Nørre Herred.
Kontraktprotokoller for Als Nørre Herred.
- Folketællingslister for Oksbøl sogn: 1803, 1840, 1845, 1855, 1860 og 1921.
Kirkebøger fra mange forskellige kirkesogne.
Personregister for Oksbøl sogn over fødte, viede og døde.
Aviser: Dybbøl Posten, og andre lokale aviser.
Jordebog fra Oksbøl og Broballe.
- Udskiftningskort fra 1779 for Mjels, Broballe og Oksbøl.
Oksbøl kirkegård.
Mindetavle i Oksbøl kirke.
Jørgen Hansen Fogt: Mit Levnets Beskrivelse.
Hans Hansens erindringer fra Oksbøl sogn.
Halvor Enevoldsens begravelsesbog.
Diverse salgsannoncer.
www.arkivalieronline.dk

Indholdsfortegnelse

Bundsøvej, Broballe	8
Bundsøvej 2 – matrikel nr. 75 og 127 af Broballe ejerlav.	8
Bundsøvej 4 – matrikel nr. 113 af Broballe ejerlav.	11
Espehøjvej, Broballe.	13
Espehøjvej 2 – matrikel nr. 38 og 82 af Broballe ejerlav.....	13
Espehøjvej 4 – matrikel nr. 41 af Broballe ejerlav.....	15
Espehøjvej 6 – matrikel nr. 42 af Broballe ejerlav.....	18
Espehøjvej 8 – matrikel nr. 33 af Broballe ejerlav.....	20
Espehøjvej 10 – matrikel nr. 72 af Broballe ejerlav.....	23
Espehøjvej 11 – matrikel nr. 70 af Broballe ejerlav.....	25
Espehøjvej 12 – matrikel nr. 104 af Broballe ejerlav.....	27
Espehøjvej 13 – matrikel nr. 28 af Broballe ejerlav.....	29
Espehøjvej 13A – matrikel nr. 28 af Broballe ejerlav.....	33
Espehøjvej 14 – matrikel nr. 8 af Broballe ejerlav.....	33
Espehøjvej 15 – matrikel nr. 30 af Broballe ejerlav.....	39
Espehøjvej 16 – matrikel nr. 98 af Mjels ejerlav.	42
Fjordvej, Broballe.....	44
Fjordvej 2 – matrikel nr. 24 af Broballe ejerlav.	44
Fjordvej 4 – matrikel nr. 23 af Broballe ejerlav.	49
Fjordvej 8 – matrikel nr. 17 af Broballe ejerlav.	52
Fjordvej 12 – matrikel nr. 18 af Broballe ejerlav.	57
Fjordvej 12A – matrikel nr. 18 af Broballe ejerlav.	62
Fjordvej __ – matrikel nr. 27 af Broballe ejerlav.	63
Kokhøjvej, Broballe	66
Kokhøjvej 1 – matrikel nr. 204 af Oksbøl ejerlav.....	66
Kokhøjvej 2 – matrikel nr. 31 af Broballe ejerlav.....	67
Kokhøjvej 3 – matrikel nr. 15 af Oksbøl ejerlav.....	70
Kokhøjvej 9 – matrikel nr. 36 af Broballe ejerlav.....	74
Kokhøjvej 10 – matrikel nr. 140 af Broballe ejerlav.....	77
Lusigvej, Broballe.	77
Lusigvej 2 – matrikel nr. 6 af Broballe ejerlav.	77
Lusigvej 4 – matrikel nr. 74 af Broballe ejerlav.	81
Lusigvej 5 – matrikel nr. 71 af Broballe ejerlav.	83
Lusigvej 6 – matrikel nr. 89 af Broballe ejerlav.	85
Lusigvej 7 – matrikel nr. 203 af Broballe ejerlav.	86
Lusigvej 8 – matrikel nr. 35 af Broballe ejerlav.	87

Lusigvej 12 – matrikel nr. 118 af Broballe ejerlav.	92
Lusigvej 14 – matrikel nr. 4 af Broballe ejerlav.	94
Lusigvej xx – bol nr. 130 nedbrudt ejendom.	100
Lusigvej 16 – matrikel nr. 3 af Broballe ejerlav.	102
Lusigvej 18 – matrikel nr. 37 af Broballe ejerlav.	107
Lusigvej 20 – matrikel nr. 11 af Broballe ejerlav.	109
Lusigvej 22 – matrikel nr. 44 af Broballe ejerlav.	114
Lusigvej 24 – matrikel nr. 34 af Broballe ejerlav.	115
Lusigvej 26 – matrikel nr. 160 af Broballe ejerlav.	117
Nedermarkvej, Broballe.	119
Nedermarkvej 2 – matrikel nr. 210 af Broballe ejerlav.	119
Nedermarkvej 4 – matrikel nr. 148 af Broballe ejerlav.	122
Nedermarkvej 10 – matrikel nr. 26 af Broballe ejerlav.	123
Skolebakken, Broballe.	126
Skolebakken 2 – matrikel nr. 159 af Broballe ejerlav.	126
Skolebakken 3 – matrikel nr. 9 af Broballe ejerlav.	126
Skolebakken 4 – matrikel nr. 158 af Broballe ejerlav.	131
Skolebakken 5 – matrikel nr. 15 af Broballe ejerlav.	131
Skolebakken x – tidl. matrikel nr. 15 af Broballe ejerlav.	137
Skolebakken 6 – matrikel nr. 157 af Broballe ejerlav.	139
Skolebakken 8 – matrikel nr. 144 af Broballe ejerlav.	140
Skolebakken 10 – matrikel nr. 124 af Broballe ejerlav.	141
Skolebakken 12 – matrikel nr. 77 af Broballe ejerlav.	142
Skolebakken 14 – matrikel nr. 150 af Broballe ejerlav.	143
Skolebakken 18 – matrikel nr. 139 af Oksbøl ejerlav.	144
Skolebakken 20 – matrikel nr. 140 af Oksbøl ejerlav.	145
Skolebakken 22 – matrikel nr. 141 af Oksbøl ejerlav.	146
Skolebakken 24 – matrikel nr. 117 af Oksbøl ejerlav.	146
Skolebakken 26 – matrikel nr. 206 af Oksbøl ejerlav.	148
Skolebakken 30 – matrikel nr. 130 af Oksbøl ejerlav.	155
Skolebakken 32 – matrikel nr. 143 af Oksbøl ejerlav.	158
Skolebakken 34 – matrikel nr. 144 af Oksbøl ejerlav.	159
Skolebakken 36 – matrikel nr. 145 af Oksbøl ejerlav.	160
Skolebakken 38 – matrikel nr. 146 af Oksbøl ejerlav.	160
Skolemarken, Broballe.	162
Skolemarken 1 – matrikel nr. 182 af Oksbøl ejerlav.	162

Skolemarken 2 – matrikel nr. 195 af Oksbøl ejerlav.....	162
Skolemarken 3 – matrikel nr. 165 af Oksbøl ejerlav.....	163
Skolemarken 4 – matrikel nr. 198 af Oksbøl ejerlav.....	164
Skolemarken 5 – matrikel nr. 166 af Oksbøl ejerlav.....	165
Skolemarken 6 – matrikel nr. 199 af Oksbøl ejerlav.....	165
Skolemarken 7 – matrikel nr. 167 af Oksbøl ejerlav.....	166
Skolemarken 8 – matrikel nr. 200 af Oksbøl ejerlav.....	167
Skolemarken 9 – matrikel nr. 168 af Oksbøl ejerlav.....	168
Skolemarken 10 – matrikel nr. 201 af Oksbøl ejerlav.....	168
Skolemarken 11 – matrikel nr. 169 af Oksbøl ejerlav.....	169
Skolemarken 12 – matrikel nr. 202 af Oksbøl ejerlav.....	169
Skolemarken 13 – matrikel nr. 170 af Oksbøl ejerlav.....	170
Skolemarken 14 – matrikel nr. 203 af Oksbøl ejerlav.....	170
Skolemarken 15 – matrikel nr. 164 af Oksbøl ejerlav.....	171
Skolemarken 16 – matrikel nr. 184 af Oksbøl ejerlav.....	171
Skolemarken 18 – matrikel nr. 185 af Oksbøl ejerlav.....	172
Skolemarken 20 – matrikel nr. 186 af Oksbøl ejerlav.....	172
Skolemarken 22 – matrikel nr. 187 af Oksbøl ejerlav.....	173
Skolemarken 24 – matrikel nr. 188 af Oksbøl ejerlav.....	174
Skolemarken 26 – matrikel nr. 189 af Oksbøl ejerlav.....	174
Skolemarken 28 – matrikel nr. 190 af Oksbøl ejerlav.....	175
Skolemarken 30 – matrikel nr. 191 af Oksbøl ejerlav.....	176
Skolemarken 32 – matrikel nr. 192 af Oksbøl ejerlav.....	176
Skolemarken 34 – matrikel nr. 162 af Oksbøl ejerlav.....	177
Skolemarken 36 – matrikel nr. 160 af Oksbøl ejerlav.....	177
Skolemarken 38 – matrikel nr. 159 af Oksbøl ejerlav.....	178
Skolemarken 40 – matrikel nr. 150 af Oksbøl ejerlav.....	179
Skolemarken 42 – matrikel nr. 151 af Oksbøl ejerlav.....	180

Bundsøvej, Broballe

Bundsøvej 2 – matrikel nr. 75 og 127 af Broballe ejerlav.

Ifølge BBR registret er stedet her opført i 1875.

1873 Smed **Jens Hermann Jensen** i Broballe blev indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af matrikel nr. 75 af Broballe ejerlav efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873.

Jens Hermann Jensen var født i Vejle d. 1. februar 1836 som søn af murer Nicolai Jensen og hustru Marie Catharina Frandsen i Vejle og han var blevet gift i Nordborg kirke d. 26. august 1865 med pigen Andrea Christine Wilhelmine Neidig, der var født d. 17. juni 1842 i Nordborg som datter af snedkermester Andreas Christian Neidig og hustru Christine Marie f. Johnsen i Nordborg. Før deres ægteskab havde Andrea Christine Wilhelmine Neidig i Nordborg fået en datter med Jens Hermann Jensen som udlagt barnefar:

- Marie Nicoline Jensen, født d. 5. december 1864, død d. 25. maj 1894.

Før Andrea Christine Wilhelmine og Jens Hermann Jensen kom hertil stedet havde de boet andet steds i Broballe. I 1866 og endnu i 1871 var Jens Hermann Jensen smedesvend i Broballe men i 1874 var han smed i Broballe. I 1876 var han maskinmester på Mjelsgård, så nøjagtig hvornår de er kommet til stedet her vides ikke.

Andrea Christine Wilhelmine og Jens Hermann Jensen fik børnene:

- Anna Marie Christine Jensen, født d. 24. september 1866.
- Amalie Florentine Jensen, født d. 9. maj 1869, død d. 5. april 1877.
- Carl Jensen, født d. 19. juni 1871.
- Hans Christian Jensen, født d. 7. marts 1874.
- Hermann Jensen, født d. 27. maj 1876.
- Andreas Jensen, født d. 7. februar 1879.
- Amalie Florentine Jensen, født d. 27. februar 1885

1899 Husejer og tidligere smed Jens Hermann Jensen døde d. 24. december 1899 i en alder af godt 63½ år, og hans hustru Andrea Christine Wilhelmine Jensen sad derefter tilbage som enke.

1904 Enkefru Andrea Christine Wilhelmine Jensen fik d. 13. oktober 1904 overladt det daværende matrikel nr. 94 af Broballe ejerlav og denne overtagelse blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 17. oktober 1904. Hvad der her har været tale om, vides ikke. Det var formegentlig et sted der har ligget i nærheden af stedet her. Det var efter en købekontrakt af 16. december 1897 blevet købt af smed Christian Jensen i Broballe og han var blevet indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af dette. Den 23. februar 1899 var matrikel nr. 94 blevet overtaget af gårdmand Peter Hansen Petersen, gårdmand Hans Kolmos, parcellist Christen Eriksen og landmand Hans Vogt alle fra Broballe i et fælles ejerskab i lige dele, og de have nu solgt det til Andrea Christine Wilhelmine Jensen.

1918 Andrea Christine Wilhelmine Jensen døde under et besøg i Over Jerstal ved Haderslev d. 15. august 1918 i en alder af 76 år, efter at have levet som enke i 18½ år, og hun blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 20. august 1918.

1919 Matrikel nr. 75 blev solgt og overladt til arbejder **Friedrich Wølke** og hustru **Anna Kirstine Wølke** f. Nissen i Broballe d. 14. juli 1919 og det nye ejerskab blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 1. august 1919. Sammen med matrikel nr. 75 overtog Anna Kirstine og Friedrich Wølke også matrikel nr. 94 d. 24. juli 1919 efter afdøde Andrea Christine Wilhelmine Jensen med hver en halvdel og dette blev også indskrevet i den preussiske grundbog d. 1. august 1919.

Friedrich Wølke var født d. 15. september 1859 i Østpreussen som søn af husejer Gottfried Wølke og hustru Elisabeth f. Bauch i Østpreussen, og han var kommet hertil sognet i 1892. Han var da blevet gift i Oksbøl kirke d. 12. maj 1892 med den 2½ år yngre pige Anna Kirstine Nissen, der var født d. 6. april 1862 i Broballe som datter af daværende hyreinderste Christian Nissen og hustru Anne Cathrine f. Petersen.

Anna Kirstine og Friedrich Wølke fik datteren:

- Auguste Wilhelmine Wølke, født d. 22. februar 1894 i Pffferswalde. (hun overtog stedet)

Friedrich Wølkes hustru Anna Kirstine Wølke f. Nissen havde d. 29. januar 1892 fået ejerskab over matrikel nr. 46 af Broballe ejerlav, som hendes far træskomager Christian Nissen havde købt via en købekontrakt af 4. juli 1872, og han var derefter blevet indskrevet i den preussiske grundbog som ejer. Hvor dette sted har været vides ikke, men det gættes på at have været her i nærheden.

Anna Kirstine Wølkes mor Anne Cathrine Nissen f. Petersen var død d. 9. juli 1891 i en alder af godt 69 år, og hendes far sad derefter tilbage som enkemand. Efter at have overladt stedet til sin datter gik Christian Nissen på aftægt. Hendes far Christian Nissen døde som aftægtsmand d. 19. april 1902 i en alder af 85 år, efter at have levet som enkemand i knap 11 år.

Anna Kirstine Wølkes far Christian Nissen var født d. 9. februar 1817 som søn af parcellist og skovfoged Christian Nissen og hustru Anna Kirstine f. Schmidt ved Mjels, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 26. november 1857 med den godt 5 år yngre pige Anne Cathrine Petersen, der var født d. 7. april 1822 som datter af bolsparcellist Peter Hansen Møller og hustru Kirsten f. Danielsen Kokhøjvej 2 i Broballe.

Anne Cathrine og Christian Nissen havde fået børnene:

- Christian Nissen, født d. 8. juni 1859, død d. 10. oktober 1860.
- Anna Kirstine Nissen, født d. 6. april 1862.
- Peter Nissen, født d. 5. marts 1864.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landarbejder Friedrich Wølke her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine.

1922 Anna Kirstine Wølke døde d. 21. august 1922 i en alder af kun godt 60 år, og hendes mand Friedrich Wølke sad derefter tilbage som enkemand.

1923 Matriklerne 46, 75, og 94 blev købt og overladt til gartner **Hans Hinrich Dankert** og hustru **Auguste Wilhelmine Dankert** f. Wølke med hver en ideel halvdel, og dette fik de et tinglyst skøde på d. 8. januar 1923. Hvor Friedrich Wølke herefter er blevet af, vides ikke. Det betragtes også med stor sandsynlighed at Auguste Wilhelmine Dankert f. Wølke var en datter af Friedrich Wølke. Hans Hinrich Dankert var født d. 19. januar 1890 i Kühels ved Segeberg i Tyskland, og som gartnermedhjælper i Oksbøl var han d. 12. december 1912 blevet gift i Oksbøl kirke med den 4 år yngre Auguste Wilhelmine Wølke. Hun havde inden da fået sønnen:

- Friedrich Wølke, født d. 14. oktober 1911.

Ved dåben af dette barn stod bl.a. gartnermedhjælper Hans Hinrich Dankert fadder sammen med hendes far Friedrich Wølke.

Efter deres ægteskab fik Auguste Wilhelmine og Hans Hinrich Dankert børnene:

- Hertha Cathrine Dankert, født d. 17. juli 1915.
- Auguste Annelise Dankert, født d. 18. oktober 1919.
- Emmy Frida Dankert, født d. 10. marts 1926.

Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede Hans Hinrich Dankert et ikke kendt sted i Broballe, sikkert i et lejemål, sammen med sin hustru Auguste Wilhelmine og deres 3 børn Friedrich Wølke, der nu hed Friedrich Dankert, Hertha Cathrine Dankert og Auguste Annelise Dankert.

Efter at Auguste Wilhelmine og Hans Hinrich Dankert havde overtaget stedet, blev matrikel nr. 46 og matrikel nr. 94 slettet i grundbogen d. 12. januar 1923, og de blev derefter overført i et almindeligt formuefællesskab til indehaverne af matrikel nr. 75. Hvornår matrikel nr. 127 af Broballe ejerlav, der ligger øst og syd for matrikel nr. 75 er kommet med til stedet vides ikke.

1929 Auguste Wilhelmine og Hans Hinrich Dankert solgte stedet til forhenværende gårdejer **Heinrich Holm** i Hønsnap Mark for en købesum på 4.000 kr. plus 500 kr. i løsøre, og denne overtagelse blev derefter tinglyst d. 3. juli 1929.

Auguste Wilhelmine og Hans Hinrich Dankert frarejste sognet, men hvor de er blevet af vides ikke.

1933 Hinrich Holm solgte stedet til fru **Gunta Louise Jacobsen** f. Tychsen der var i ægteskab med Andreas L. Jacobsen i Kollund Østerskov for en købesum på 4.100 kr. og denne overtagelse blev efterfølgende tinglyst d. 9. november 1933 vedrørende matriklerne 127 og 75, men hun havde da solgt det hele til arbejdsmand **Jens Christensen** for en købesum på 4.100 kr., og denne overtagelse blev efterfølgende også tinglyst d. 9. november 1933.

Jens Christensen var født i Søvang i Nordborg d. 12. november 1898 som søn af arbejdsmand Thomas Christensen og hustru Christine f. Jensen og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 2. november 1928 med Johanne Dorothea Jansen, der var født d. 27. december 1901 som datter af arbejdsmand Wilhelm Friedrich Jansen og hustru Johanna Maria f. Wendler, Kådnervej 1 i Oksbøl, og senere Fjordvej tæt ind til Brandsbøl skov.

Johanne Dorothea og Jens Christensen fik børnene:

- Hans Erik Christensen, født d. 14. marts 1930, død d. 27. marts 1931.
- Dødfødt drengebarn d. 1. august 1933.
- Herdis Christensen, født d. 8. april 1943.



Foto af huset fra ukendt årstal.

1965 Jens Christensen døde d. 11. november 1965 dagen før sin 67 års fødselsdag, og hans hustru Johanne Dorothea Christensen sad derefter tilbage som enke.

1986 Johanne Dorothea Christensen døde d. 26. juli 1986 i en alder af 84½ år, efter at have levet som enke i 20½ år.

1987 Efter en skiftebehandling d. 23. april 1987 overgik huset nu officielt til datteren Herdis Iversen i Nordborg. Hun havde imidlertid solgt huset til **Lillian Konstmann** og **Kim E. Konstmann** for en købesum på 150.000 kr., og denne overtagelse blev efterfølgende tinglyst d. 24. april 1987.

1988 Det gik ikke som det skulle, og Lillian Konstmann fraflyttede huset. Efter en bodeling 3. marts 1988 overgik huset til **Kim Konstmann** der herefter var eneejer for en købesum på 181.789,16 kr. Lillian Konstmann tilflyttede huset igen på et tidspunkt, men fraflyttede igen for at bosætte sig på Søholmvej 1.

1992 Kim Konstmann solgte huset til **Conni Moisen** og **Jan Thomsen** for en købesum på 350.000 kr., og de fik deres tinglyste skøde på dette d. 14. januar 1992.

1995 Selv om Jan Thomsen fortsat boede i huset solgte han sin halvdel i huset pr. 1. juni 1995 til **Conni Moisen** der herefter var eneejer, for en købesum på 160.000 kr.

1998 Connie Moisen og Jan Thomsen fraflyttede sognet og flyttede til Kirsebærhaven i Nordborg. Huset blev solgt til **Camilla Struck** og **Flemming Andersen** for en købesum på 669.000 kr., og de fik efterfølgende et tinglyst skøde på dette d. 15. juli 1998 som ejere af matriklerne 75 og 127.

- 1936 Marie Cathrine Clausen Wrang døde d. 26. april 1936 kun næsten 60 år gammel og Peter Clausen Wrang sad derefter tilbage som enkemand i huset.
- 1946 Peter Clausen Wrang solgte huset og matrikel nr. 113 til sin datter fru **Johanne Clausen Petz** for en købesum på 1.000 kr. plus aftægt, og der blev d. 6. juni 1946 desuden tinglyst en boligret til ham i huset.
 Johanne Clausen Wrang var husbestyrerinde var hun blevet gift d. 21. april 1943 hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen med den godt 2 år ældre entreprenør Heinrich Otto Petz, der var født d. 8. maj 1905 i Agerskov i Bevtoft sogn, og som tidligere havde været gift og nu var fraskilt. Præsten noterede senere i kirkebogen at de var blevet borgerlig ægteforenet af sognefogeden for Oksbøl sogn. Johanne Clausen Wrang havde en søn udenfor ægteskab:
- Peter Clausen Wrang, født d. 3. marts 1926, død d. 21. august 1943.
- Heinrich Otto Petz havde 3 sønner fra sit tidligere ægteskab bl.a.:
- Johannes C. Petz. (senere Skolemarken 3, senere her)
- Johanne og Heinrich Otto Petz fik sønnen:
- Peter Clausen Wrang Petz, født d. 18. august 1943. (senere Nedermarkvej 4)
- Her fra dette sted drev Heinrich Otto Petz sin kreaturhandler virksomhed og sin ornecentral.
- 1950 Fru Johanne Clausen Petz købte et jordstykke matrikel nr. 148 af Broballe ejerlav af frøken Marie Eriksen Spangsmosevej 9 for en købesum på 675 kr., og hun fik efterfølgende et tinglyst skøde på dette d. 6. januar 1950. Dette jordstykke lå lige overfor på den anden side af vejen og grænser op til Marie Eriksens hus på Spangsmosevej. På adressen Nedermarkvej 4 lod de derefter et træhus opføre omkring 1960, som i begyndelsen blev brugt som udlejnings hus.
- 1966 Johanne Clausen Petzs far Peter Clausen Wrang døde d. 6. december 1966 godt 94 år gammel, efter at have levet som enkemand i godt 30½ år.
- 1972 Johanne Clausen Petz solgte huset til sin mands søn af første ægteskab **Johannes C. Petz** og hustru Edith M. Petz for en købesum på 67.000 kr. til overtagelse d. 1. oktober 1972. De kom således hertil efter at have solgt deres hus på Skolemarken 3. Johanne og Heinrich Otto Petz flyttede derefter til deres træhus, lige overfor, på Nedermarksvej 4.
- 1989 Edith M. og Johannes C. Petz fraflyttede sognet og flyttede til Lærkevej i Langesø. De solgte derfor huset i november 1989 til **Erika Johannsen** og **Kim Christensen** for en købesum på 385.000 kr. De kom fra et lejemål på Spangsmosevej 29A.
- 1997 Erika Johannsen fraflyttede huset og Kim Christensen fraflyttede senere til Søholmvej 6. Huset blev derefter solgt til **Kim Reimer** for en købesum på 565.000 kr., og han fik et tinglyst skøde på dette d. 7. november 1997.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2006 Huset blev sat til salg i april 2006 som værende opført i 1907 med en bolig på 80 m² og en grund på 500 m². Kim Reimer ville købe Søholmvej 8 hvis huset her kunne blive solgt. Dette mislykkedes og Kim Reimer fortsatte med at bo her.
- 2009 Kim Reimer ejer og bebor fortsat huset.

Espehøjvej, Broballe.

Espehøjvej 2 – matrikel nr. 38 og 82 af Broballe ejerlav.

Fra bolsted nummer 128 som var beliggende på Lusigvej 8 i Broballe og som senere blev udflyttet til Espehøjvej 14 blev der frasolgt 1½ skæppe jord til oprettelse af et nyt familisted til **Niels Christensen Jensen**, men hvornår dette er sket fremgår ikke af jordbogen.

Huset er i dag sammenbygget med nabohuset Espehøjvej 4.

På den del af grunden der er matrikel nr. 82 af Broballe ejerlav, og som tidligere var større end det er i dag, har der ligget et hus øst for det nuværende hus og som er blevet nedbrudt på et ikke kendt tidspunkt ved en vejforlægning, da vejen fra Spangsmosevej blev videreført ud mod Næsvej. I dette hus boede **Niels Christensen Jensen**. Han var født omkring 1776 og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 22. februar 1812 med den omkring 2 år ældre Christiane Nissen Høi, der var født som datter af parcellist Nis Nissen Høi og hustru Christina Hansdatter Clausen i Rødenæbvej 4 Mjelsmark og døbt d. 21. juli 1774 i Oksbøl kirke.

Niels Christensen Jensen var også kaldet Niels Bøwad, og familien er kommet her til stedet efter februar 1813.

Christiane og Niels Christensen Jensen fik sønnerne:

- Christen Nielsen Grau, født d. 21. februar 1813 ved Mjels. (han overtog huset)
- Niels Jensen Grau, født d. 17. februar 1817. (han boede i det gamle hus)

- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede Niels Christensen Jensen i huset sammen med sin hustru Christiane og deres søn Niels Jensen Grau.
- 1842 Niels Christensen Jensen døde d. 28. december 1842 i en alder af 66 år og hans hustru Christiane sad derefter tilbage som enke.
Niels Christensen Jensen var i besiddelse af 1 8/16 skæppe land der kom fra kåd nr. 141 og 2 skæpper land der kom fra bol nr. 128, og det blev herefter overladt til hans arvinger.
- 1843 Efter sin afdøde far købte **Christen Nielsen Grau** de 1 10/16 skæppe land d. 30. maj 1843, og det er givet vis ham der har ladet det nuværende hus opføre.
Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 7. november 1841 med sin omkring 4 år yngre kusine Anna Lauritsen Høi, der var født d. 13. februar 1819 på Mjelsmark som datter af hans mors ældste brorparcellist Laurs Nissen Høi og hustru Anna f. Jessen, Rødenæbvej 4 Mjelsmark. Inden de kom hertil havde de boet et sted i Oksbøl. Christen Nicolai Nielsen Grau arbejdede som daglejer.
Anna og Christen Nicolai Nielsen Grau fik børnene:
- Christen Nielsen Grau, født d. 6. august 1842.
 - Anna Christensen Grau, født d. 30. september 1844. (hun overtog stedet)
 - Anna Kirstine Christensen Grau, født d. 12. august 1848, død d. 10. december 1849.
 - Anna Kirstine Christensen Grau, født d. 17. januar 1851.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede enken Christiane Nissen sammen med sin søn Niels Jensen Grau i det gamle hus, og i det nyopførte hus boede Christen Nielsen Grau sammen med sin hustru Anna og deres børn Christen Nielsen Grau og Anna Christensen Grau. Til huset var der også et aftægt, og her boede aftægtsfolkene Christen Matthiessen og hans hustru Charlotte Petersen. Hvem de var vides ikke.

- 1847 I det gamle hus døde Christiane Nissen Høi d. 29. marts 1847 i en alder af godt 72½ år, efter at have levet som enke i knap 4½ år.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Niels Jensen Grau alene i det gamle hus hvor han ernærede sig som væver, og i det nye hus boede Christen Nielsen Grau fortsat sammen med sin hustru Anna og deres børn Christen Nielsen Grau, Anna Christensen Grau og Anna Kirstine Christensen Grau i huset. I Husets aftægt boede hyreinderste Matthias Christensen sammen med sin hustru Dorothea Kirstine Christensen og deres søn Matthias Christensen.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Niels Jensen Grau fortsat alene i det gamle hus og i det nye og nuværende hus var det nu kun Christen Nielsen Grau og hustruen Anna samt datteren Anna Kirstine Christensen Grau, der boede i huset.
- 1867 Niels Jensen Grau døde d. 22. november 1867 i en alder af godt 50½ år, og efter hans død overgik det gamle hus med tilhørende jord matrikel nr. 82 af Broballe ejerlav til hans bror Christen Nielsen Grau og tillagt dennes ejendom matrikel nr. 38. (Hvornår det gamle hus er blevet nedbrudt vides ikke, men det er sket dengang da Spangsmosevej blev forlænget ud til Næsvej.)
- 1897 Chresten Nielsen Grau døde 4. april 1897 i en alder af 84 år, og hans hustru Anna levede derefter videre som enke.

Husets næste ejere blev datteren **Anna Christensen Danielsen** f. Grau og hendes mand murer **Gustav Algot Danielsen** og de overtog huset d. 23. februar 1897. De var blevet gift i Oksbøl kirke d. 12. december 1884. Gustav Algot Danielsen var født i Sverige d. 25. marts 1849 som søn af bonde Daniel Johannsen og hustru Martha Pedersdatter i Fiskarstad i Wachelsang sogn.

- 1900 Enke og aftægtskone Anna Laursen Grau døde d. 8. februar 1900 kun 5 dage før sin 81 års fødselsdag efter at have levet som enke i knap 3 år og hun efterlod sig sine 3 børn Christen Nielsen Grau, Anna Christensen Grau og Anna Kirstine Christensen Grau.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede murer Gustav Algot Danielsen, der var på alderdomsunderstøttelse, sammen med sin hustru Anna Christensen Danielsen.
- 1922 Gustav Algot Danielsen blev enkemand d. 2. juni 1922 idet hans hustru Anna døde. (Ved indførslen i kirkebogen har præsten fået blandet rundt på noget. Han skriver at Anne Kirstine Christensen Danielsen f. Grau født d. 12. august 1848 døde d. 2. juni 1922, men folketællingen året før skriver retmæssigt ligesom også vielsen i kirkebogen i 1884 anfører at Gustav Algot Danielsen var gift med Anna Christensen Grau, der var født d. 30. september 1844.)
- 1932 Den 18. september 1932 blev det tinglyst at enkemand **Gustav Algot Danielsen** nu var eneejer af huset. Han solgte derefter huset til skomager **Jørgen Dominicussen** for en købesum på 3.500 kr., og skødet til den nye ejer blev udfærdiget d. 19. september 1932. Der var på dette skøde tinglyst en brugsret dateret d. 9. september 1932 til Gustav Algot Danielsen, men han fik ikke meget ud af dette, idet han døde allerede d. 7. november 1932 i en alder af 83½ år, efter at have levet som enkemand i 10½ år.
- Jørgen Dominicussen var født i Broballe d. 8. august 1904 som søn af Ellen og Jens Dominicussen der senere boede på Lusigvej 12 i Broballe. Han var blevet gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Chresten Eriksen i Broballe d. 2. november 1929 med den 4½ år ældre Anna Kathrine Lassen, der var født d. 1. februar 1900 i Købingsmark i Nordborg landsogn som datter af parcellist Peter Lassen og hustru Anna Johnsen f. Hellesø i Købingsmark.
- Anna Kathrine og Jørgen Dominicussen fik børnene:
- Valdemar Dominicussen, født d. 8. november 1929.
 - Ellen Margrethe Dominicussen, født d. 10. april 1931.
 - Jørgen Peter Dominicussen, født d. 27. oktober 1937.
 - Knud Dominicussen, født d. 26. januar 1943, død d. 22. februar 1958.

- 1934 I 1934 købte skomagermester Jørgen Dominicussen sit barndomshjem på Lusigvej 12 efter en tvangsauktion d. 12. maj 1934 for en købesum på 3.100 kr., og han fik sit tinglyste skøde på det d. 19. juni 1934.
- 1960 I sommeren 1960 blev det gamle stråtag skiftet ud med såkaldt ildfast tag.
- 1974 Jørgen Dominicussen, der indtil nu havde arbejdet som skomagermester, nedlagde sit skomagerværksted i 1974.
- 1987 Anna Kathrine Dominicussen døde d. 10. maj 1987 i en alder af 87 år, og Jørgen Dominicussen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1992 Jørgen Dominicussen døde d. 7. januar 1992 i en alder af 87½ år, efter at have levet som enkemand i knap 5 år.
- Ved en skiftebehandling d. 26. maj 1992 overgik huset til arvingerne Valdemar Dominicussen, Ellen Margrethe Christensen og Jørgen Peter Dominicussen, og købesummen blev sat til 270.000 kr. Huset blev derefter solgt til **Ellinor Benedikte Andersen** og mand Preben Andersen for en købesum på 194.999 kr., og de fik deres tinglyste skøde på huset d. 28. juli 1992.
- 2000 Preben Andersen døde i 2000 og hans hustru Ellinor Benedikte Andersen sad derefter tilbage som enke.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2004 Ellinor Benedikte Andersen solgte huset med matriklerne nr. 38 og 82 til **Bjarne H. Jensen** for en købesum på 450.000 kr. og det fik han et tinglyst skøde på d. 18. juni 2004. Ellinor Benedikte Andersen fraflyttede sognet flyttede til Egernsund.
- 2009 Bjarne H. Jensen ejer og bebord fortsat huset.

.....

Espehøjvej 4 – matrikel nr. 41 af Broballe ejerlav.

Huset er i dag sammenbygget med nabohuset Espehøjvej 2 på en lille grund på kun 307 m², men sådan har det nok ikke altid været.

Fra bolsted nummer 128 som var beliggende på Lusigvej 8 i Broballe og som senere blev udflyttet til Espehøjvej 14 blev der frasolgt ½ skæppe jord til oprettelse af et nyt familiested til Lauritz Andresen (Jepsen), men hvornår dette er sket fremgår ikke af jordbogen.

1 skæppe jord var efter datidens mål det samme som 689,5m², hvilket vil sige at stedet her var på halvdelen, hvilket godt kan passe med nuværende størrelse på 307 m².

Lauritz Andresen (Jepsen) blev født d. 23. februar 1803 i Broballe i et lille hus der dengang var beliggende i Broballe by omkring Søholmvej som søn af inderste Andreas Jepsen og hustru Kirstine Laursdatter, eller Lorenzen som hun også senere er blevet benævnt.

- 1833 Lauritz Andresen (Jepsen) blev gift i Oksbøl kirke d. 6. januar 1833 med den omkring 1 år yngre tjenestepige Helene Cecilie Christensdatter i Broballe, der var født omkring 1802.
Helene Cecilie og Lauritz Andresen Jepsen fik børnene:
- Andreas Lorentzen Jepsen, født d. 12. februar 1833, død d. 15. februar 1833.
 - Andreas Jepsen, født d. 13. januar 1835. (han overtog stedet)
 - Dødfødt pige d. 11. marts 1838.
- 1839 Lauritz Andresen Jepsens hustru Helene Cecilie Andresen døde d. 15. november 1839 i en alder af kun 37 år, og han sad derefter tilbage som enkemand med sin søn Andreas.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husejer Lauritz Andresen Jepsen her på stedet sammen med sin tilkomne hustru Marie Cathrine Jensen og hans søn Andreas Jepsen.
Dagen efter folketællingen blev Lauritz Andresen Jepsen gift i Oksbøl kirke d. 2. februar 1840 med den 10 år yngre tjenestepige i Broballe Marie Cathrine Jensen, der var født i Holm d. 15. maj 1814 som uægte datter af afdøde hjulmand Jens Jensens hustru Abelone Marie Jensen og udlagte barnefader halvboldsmand Nis Christensen i Holm.
Marie Cathrine og Lauritz Andresen Jepsen fik børnene:
- Ellen Lauritzen Jepsen, født d. 18. december 1840.
 - Dødfødt drengbarn d. 18. januar 1843.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 blev Lauritz Andresen Jepsen indskrevet som bolslandbesidder medens han i 1843 stadigvæk var skrevet som inderste. Det formodes dog at det fortsat har været her på stedet han boede sammen med sin hustru Marie Cathrine Jensen og hans søn af første ægteskab Andreas Jepsen samt deres fælles datter Ellen Lauritzen Jepsen.
- 1847 Om Lauritz Andresen Jepsen har opkøbt mere jord vides ikke, men noget kan tyde på det siden han i 1845 er blevet kaldt bolslandbesidder. Lauritz Andresen er da også i en kontraktprotokol af 12. februar 1847 nævnt som udlejer af en byggeplads til en lejer ved navn Jacob Andresen, og der kan jo ikke være fra stedet her. Der blev lavet kontrakt på dette lejemål d. 12. februar 1847, og det må være starten til Espehøjvej 6. Denne Jacob Andresen var bror til Lauritz Andresen, og han var født d. 23. april 1805. Lauritz Andresen døde d. 13. marts 1847 i en alder af kun 44 år, og hans hustru Marie Cathrine Jensen sad derefter tilbage som enke.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede enkefru Marie Cathrine Jensen endnu her på stedet sammen med sin datter Ellen Lauritzen Jepsen.
- 1857 Marie Cathrine Jensen nu kaldet Marie Cathrine Lauritzen, døde d. 18. februar 1857 i en alder af kun knap 43 år efter at have levet som enke i knap 10 år.
- Huset overgik nu til Marie Cathrine Lauritzens stedsøn **Andreas Jepsen** og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer af huset efter et skøde af 28. april 1857.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 er der ikke noteret nogen beboelse på stedet her, så hvor Andreas Jensen har været på det tidspunkt kan ikke siges.
Ungkarl og skrædder Andreas Jepsen blev gift i Oksbøl kirke d. 27. september 1860 med den jævnaldrende Anna Cathrine Hansen, der var født d. 25. februar 1835 i Oksbøl som datter af bolsmand Hans Christian Hansen og hustru Mette Cathrine på en ejendom der dengang lå inde i Oksbøl by mellem nuværende Oksbøl Søndergade 1 og Oksbøl Søndergade 5, og som efter en brand i 1856 blev udflyttet til Kådnervej 3 i Oksbøl.
Anna Cathrine og Andreas Jepsen fik børnene:
- Ellen Jepsen, født d. 7. december 1860.
 - Dødfødt drengbarn d. 19. marts 1863.
 - Anna Cathrine Jepsen, født d. 29. februar 1864.
 - Marie Jepsen, født d. 23. oktober 1866.

- Christine Jepsen, født d. 1. juli 1869.
 - Hans Jepsen, født d. 20. januar 1872, død d. 28. januar 1872.
- 1872 Anna Cathrine Jepsen døde d. 23. marts 1872 efter en hård fødsel i januar, i en alder af kun 37 år, og hendes mand Andreas Jepsen sad derefter tilbage som enkemand sammen med sine 4 døtre.
- 1878 Enkemand og skrædder Andreas Jepsen blev gift igen i Oksbøl kirke d. 20. juni 1878 med den 3 år yngre pige Anna Eleonore Jensen, der var født d. 14. januar 1838 i Pøl i Nordborg landsogn som et såkaldt uægte barn af pigen Maren Hansen i Pøl og tjenestekarl Jens Jensen kaldet Fangel i Lavensby. Hendes forældre blev senere gift og bosatte sig i Lavensby i Havnbjerg sogn.
Anna Eleonore Jensen blev indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af huset her efter en købekontrakt af 9. juni 1874, og efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873.
Anna Eleonore og Andreas Jepsen fik datteren:
- Anna Eleonore Jepsen, født d. 6. januar 1882.
- 18__ Anna Eleonore og Andreas Jepsen må være fraflyttet sognet, så hvad der er sket med dem vides ikke.
- 1892 Huset blev overtaget af landmand Jes Steffensen Lusigvej 2 og d. 16. maj 1892 blev han indskrevet i den preussiske grundbog som husets nye ejer.
Jes Steffensen var gift med Anna Sophie f. Jensen, og de har efter overtagelsen givet vis brugt huset som lejebolig for deres ansatte.
Ejerforholdet i huset har herefter fulgt ejerne af Lusigvej 2.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede der her i huset en landarbejder hos Steffen Jessen Steffensen Lusigvej 2 ved navn August Hansen fra Blæsborg sammen med sin hustru Maren Hansen fra Brandsbøl og deres datter Sophie Hansen samt en plejedatter ved navn Marie Hansen, der var født d. 19. september 1917 som såkaldt uægte barn af tjenestepige Cathrine Marie Hansen i Broballe.



August Hansen med sin hustru Maren udenfor huset. Foto fra ukendt årstal.

- 1958 Ved en skiftebehandling d. 20. januar 1958 i dødsboet efter Jes Steffensen (død d. 4. april 1928) og Anna Sophie Steffensen (død d. 2. januar 1938) og overgik huset nu til gårdejer Jes Steffensen, Lusigvej 2 og købesummen blev sat til 2.000 kr.
- Jes Steffensen solgte huset videre til arbejder Richard Jørgensen for en købesum på 3.000 kr., og han fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 23. maj 1958.
- 1971 Richard Jørgensen solgte huset til Niels Christian Bonde for en købesum på 20.000 kr., og på denne overtagelse fik han et tinglyst skøde d. 6. april 1971.
- 1979 Niels Christian Bonde solgte huset til Birthe Marie Høj for en købesum på 250.000 kr., og hun fik sit tinglyste skøde på dette d. 13. februar 1979. Hun var fraflyttet Byllemose 2, og havde derefter kortvarigt boet i Nedervej 27A inden hun kom hertil.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Birthe Marie Høj ejer og bebor fortsat huset.

.....

Espehøjvej 6 – matrikel nr. 42 af Broballe ejerlav.

Lauritz Andresen (Jepsen) i nabohuset Espehøjvej 4 havde tidligere købt ½ skæppe jord til oprettelse af et nyt familiested der, men noget kan tyde på at han senere har tilkøbt noget jord, idet han i en kontraktprotokol af 12. februar 1847 bliver nævnt som udlejer af en byggeplads til en lejer ved navn Jacob Andresen (Jepsen). Denne Jacob Andresen var bror til Lauritz Andresen, Da hans eget jordstykke kun var på ½ skæppe, hvilket godt kan passe med nuværende størrelse på 307 m², må jordstykket her, der er på nuværende 338 m², være noget tilkøbt jord, som han derefter har givet til sin bror.

- 1847 Starten til stedet her må derfor ud fra ovenstående være året 1847 med **Jacob Andresen** som første mand på stedet.
Jacob Andresen (Jepsen) var født d. 23. april 1805 i Broballe i et lille hus, der dengang var beliggende i Broballe by omkring Søholmvej, som søn af inderste Andreas Jepsen og hustru Kirstine Laursdatter, eller Lorenzen som hun også senere er blevet benævnt. Præcist hvor det hus har været kan ikke ses på udstykningskortet over Broballe fra 1779. Jacob Andreasen (Jepsen) var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 3. november 1844 med den 2½ år yngre Anne Kathrine Wriberg der var født d. 5. december 1807 som uægte datter af pigen Anna Cathrine Jessen i Elsmark og faderen Johan Hansen Wriberg fra Torup ved Svenstrup.
Anne Kathrine og Jacob Andresen (Jepsen) fik børnene:
- Andreas Jepsen, født d. 16. januar 1845 i Lavensby.
 - Johan Hansen Jepsen, født d. 16. december 1846 i Oksbøl.
 - Anna Kirstine Jepsen, født d. 9. september 1850. (hun overtog stedet)
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede inderste og daglejer Jacob Andresen her på stedet sammen med sin hustru Anne Kathrine og deres tre børn Andreas Jepsen, Johan Hansen Jepsen og Anna Kirstine Jepsen.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Jacob Andreasen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Kathrine og deres to børn Andreas Jepsen og Anna Kirstine Jepsen. Desuden boede der også en anden daglejer i huset ved navn Steffen Hansen og dennes hustru Lene Marie.
- 1862 Anna Cathrine Jepsen døde d. 14. maj 1862 i en alder af 55 år, og Jacob Andresen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1874 Datteren **Anna Kirstine Jepsen** købte huset d. 15. maj 1874, og dette blev derefter indført i den preussiske grundbog efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873. Hun var deres eneste tilbageblevne barn, idet begge sønner var bortrejst for flere år siden uden at lade høre fra sig.
- 1878 Jacob Andresen døde d. 16. juli 1878 i en alder af 73 år, efter at have levet som enkemand i godt 16 år.

- 1879 Anna Kirstine Jepsen blev gift i Oksbøl kirke d. 20. februar 1879 med den jævnaldrende Jacob Peter Hermann, der var født d. 29. november 1850 i Lunde sogn i Ribe amt som søn af maler Jacob Peter Hermann og hustru Else Marie f. Knudsen. Jacob Peter Hermann var kommet her til sognet i 1870. Anna Kirstine og Jacob Peter Hermann fik børnene:
- Jacob Andreas Hermann, født d. 2. maj 1879.
 - Anna Cathrine Hermann, født d. 5. oktober 1881, død d. 21. marts 1884.
 - Niels Peter Hermann, født d. 26. juli 1883.
 - Johannes Hermann, født d. 10. november 1888.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede træskomager Jacob Peter Hermann her i huset sammen med sin hustru Anna Kirstine, der arbejdede som daglejerske.
- 1925 Anna Kirstine Hermann døde d. 26. maj 1925 i en alder af godt 74½ år, og Jacob Peter Hermann sad derefter tilbage som enkemand.
- 1940 Jacob Peter Hermann, der i sin tid havde arbejdet som fyrbøder på Broballe mejeri, døde d. 13. december 1940 i en alder af 90 år efter at have levet som enkemand i 15 år. Huset blev herefter sammen med boet taget under offentlig skiftebehandling d. 19. december 1940.
- 1941 Husets næste ejer blev arbejdsmand **Karl August Sørensen** og hustru **Anna Christina Sørensen** Broballemark og de blev ejer af huset for en købesum på 2.500 kr. og d. 18. april 1941 fik de deres tinglyste skøde fra skifteretten for Als Nørre og Søndre Herreder der havde behandlet dødsboet efter Jacob Peter Hermann og hustru Anna Kirstine Hermann. Karl August Sørensen var født d. 23. april 1904 i Tyrstrup sogn som søn af arbejdsmand Hans Jacob Nicolai Sørensen og hustru Dorthea Marie Petersen, og han var blevet gift i Felsted kirke d. 31. juli 1932 med den 3½ år yngre Anna Christina Schmidt der var født d. 31. oktober 1907 i Kliplev sogn som datter af arbejdsmand Christian Jürgen Vilhelm Schmidt og hustru Christina Marie Sørensen. Anna Christina og Karl August Sørensen fik børnene:
- Christine Dorothea Sørensen, født d. 19. november 1932.
 - Karl Jørgen Sørensen, født d. 1. marts 1934.
 - Udøbt drengebarn, født d. 25. april 1936, død 6 timer senere.
 - Svend Aage Sørensen, født d. 11. juni 1940.
- 1951 Anna Christina og Karl August Sørensen solgte huset til arbejdsmand **Ejnar Rasmussen** for en købesum på 7.018,50 kr. og de fraflyttede derefter og flyttede til Spangsmosevej 10 som de netop havde købt. Ejnar Rasmussen fik denne overtagelse tinglyst d. 4. april 1951. Hvem han var vides ikke.
- 1955 Ejnar Rasmussen fraflyttede huset og solgte det til vognmand **Hans Christensen**, Augustenborg for en købesum på 10.000 kr., og denne overtagelse blev efterfølgende tinglyst d. 19. april 1955. Han beholdt ikke huset i lang tid, idet han solgte det kort tid efter til fabriksarbejder **Niels Tage Jensen** og hustru Rosa Raun Jensen Broballe for en købesum på 11.000 kr., og de fik deres tinglyste skøde på dette d. 12. maj 1955.



Huset som det så ud i år 2000.

- 1845 Jens Christensen solgte sit skib "Potentum" d. 16. september 1845 til en Jens Jensen.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede skibsfører Jens Christensen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Ellen og deres børn Marie Christine Christensen Mühlenberg, Nis Christensen Mühlenberg og Anne Marie Christensen Mühlenberg.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsparcellist Jens Christensen endnu her på stedet sammen med sin hustru Ellen og deres børn Marie Christine Christensen Mühlenberg, Nis Christensen Mühlenberg og Anne Marie Christensen Mühlenberg.
- 1865 Skipper og parcellist Jens Christensen døde d. 16. september 1865 i en alder af 74 år, og hans hustru Ellen Christensen sad derefter tilbage som enke. Sønnen **Nis Christensen Mühlenberg** overtog ejendommen og dermed bols parcelsted nr. 128, og han blev herved pligtig til herefter at yde sin mor aftægt indtil hun døde, samt at udbetale en sum på 600 af datidens penge som skulle forrentes med 3½ procent til sin søster Anna Maria Mühlenberg.
- 1867 Nis Christensen Mühlenbergs mor Ellen Christensen døde d. 17. marts 1867 i en alder af 60 år, efter at have levet som enke i 1½ år.
- 1868 Nis Christensen Mühlenberg gældsatte sig flere steder i 1868, og d. 17. november 1868 bortforpagtede han stedet med de tilhørende og tilliggende marker til bolsmand Mads Hansen Lusigvej 14, fra d. 1. januar 1869 til d. 1. januar 1874 efter de i dokumentet fastsatte betingelser.
- 1869 Nis Christensen Mühlenberg solgte bols parcelsted nr. 128 d. 29. april 1869 til sin søster **Anne Marie Christensen Mühlenberg** ved hendes udnævnte formynder Fred. Frederiksen på Mjelsmark. Hvem der har drevet stedet kan ikke siges.
Anne Marie Christensen Mühlenberg blev gift i Oksbøl kirke d. 25. oktober 1893 med den knap 6 år ældre Jørgen Nielsen Næsvej 36 Mjels.
- 1875 Anne Marie Christensen Mühlenberg overlod ejendommen til sin bror **Nis Christensen Mühlenberg** efter en overladelleskontrakt af 12. februar 1875. Han var da kommet hjem efter at have været sømand. Nis Christensen Mühlenberg var året i forvejen d. 25. juni 1874 blevet gift i Oksbøl kirke med den 5½ år yngre Anna Christine Sarsgaard fra Dyvig, der var født d. 10. september 1846 i Klinkbjerg i Holbøl sogn som datter af husmand Frederik Petersen Sarsgaard og hustru Johanne Auguste f. Petersen. Nis Christensen Mühlenberg drev stedet som landmand, høker og kromand.
Anna Christine og Nis Christensen Mühlenberg fik datteren:
- Ellen Christensen Mühlenberg, født d. 29. september 1882.
- 1898 Landmand og gæstgiver Nis Christensen Mühlenberg døde d. 24. oktober 1898 i en alder af kun 57½ år, og hans hustru Anna Christine Mühlenberg sad derefter tilbage som enke.



På billedet ses udskækningsstedet "E Finskænk" Espenhøjvej 8. Fra venstre er det Anne Christines Mühlenbergs tante Alvine Hvid fra Kiel med børnene Anne Marie og Georg. I midten ses Anne Christine Mühlenberg som blev kaldt Stine Finskænk og hendes mand nr. 2 Mads Hansen Schmidt. Billedet er fra ukendt årstal, men må være fra omkring 1914.

- 1900 Først d. 10. april 1900 blev **Anna Christine Mühlenberg** indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af ejendommen her.
Hun blev gift i Oksbøl kirke d. 17. maj 1900 med den 6½ år ældre ungkarl Mads Hansen Schmidt, der var født d. 22. januar 1840 i Broballe som søn af dyrlæge, smed, parcellist og husmand Hans Madsen Schmidt og hustru Marie f. Clausen Spangsmosevej 5 i Broballe
Anna Christine og Mads Hansen Schmidt fik ingen børn.
Ejendommen her var kendt som ”E Fienskænk”, idet der her kun blev udskænket de mere finere drikke.
- 1916 Mads Hansen Schmidt døde d. 1. juli 1916 i en alder af 76½ år, og hans hustru Anna Christine Mühlenberg sad derefter tilbage som enke for anden gang.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede enkefru Anna Christine Schmidt alene her på stedet.
- 1923 Ejendommen blev solgt til tidligere smed **Christen Simonsen** Vikkebjergvej 1 i Broballe, og han havde erhvervet ejendommen for en købesum på 18.600 kr. Han fik efterfølgende et tinglyst skøde på dette d. 16. marts 1923. Der blev ved den lejlighed udstedt et pantebrev fra Christen Simonsen til enkefru Anna Christine Schmidt f. Sarsgaard der nu boede i Lavensby i Havnbjerg sogn.
Christen Simonsen blev født d. 17. november 1876 som søn af smed Jørgen Simonsen og hustru Ane Hedvig f. Christensen Lusigvej 5 i Broballe, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 1. oktober 1903 med tjenestepige Anne Helene Christina Bennedsen, der var født d. 23. maj 1878 i Bjolderup i Bolderslev sogn.
Anna Helene Christina og Christen Simonsen fik børnene:
- Anne Christine Simonsen, født d. 7. august 1904.
 - Birthe Christine Simonsen, født d. 27. februar 1906.
 - Jørgen Simonsen, født d. 25. marts 1908, død d. 21. december 1908.
 - Jørgen Jeppe Simonsen, født omkr. 1909 (ej fundet døbt i Oksbøl sogn) (han overtog stedet)
- 1927 Christen Simonsens far Jørgen Simonsen der boede på Lusigvej 5 solgte sit hus til sin søn Christen Simonsen for en købesum på 2.000 kr., hvilket han fik skøde på d. 19. maj 1927. Christen Simonsen var nu ejer af 2 matrikler.
- 1946 Christen Simonsen døde d. 28. januar 1946 i en alder af godt 69 år, og hans hustru Anna Helene Christine sad derefter tilbage som enke. På det tidspunkt var sønnen Jørgen Jeppe Simonsen, landmand i Broballe, så han har nok stået for den daglige drift af ejendommen, der var på 9,2 tønder land. Efter en skiftebehandling d. 20. juni 1946 kom ejendommen nu officielt til at tilhøre fru Anna Helene Christine Simonsen, der så herefter sad på stedet i uskiftet bo, men hun havde da allerede solgt ejendommen til sin søn landmand **Jørgen Jeppe Simonsen** for en købesum på 13.150 kr. sammen med huset på Lusigvej 5 matrikel nr. 71 og der blev således udstedt et tinglyst skøde på begge matrikler d. 20. juni 1946. Samtidig med dette blev der tinglyst en boligret både her på ejendommen og i huset på Lusigvej til hans søster Anne Christine Simonsen så længe hun forblev ugift. Der blev også den samme dag tinglyst aftægt til hans mor enkefru Anna Helene Christina Simonsen f. Bennedsen i Broballe. (denne aftægt blev aflyst d. 28. februar 1963, så Anna Helene Christina Simonsen må da være død).
- 1979 Ejendommen havde nu henligget som en ubeboet ødegård i mange år idet Jørgen Jeppe Simonsen boede på plejehjemmet i Nordborg, og den forfaldt mere og mere. Jørgen Jeppe Simonsen solgte ejendommen til **Nis Valdemar Schmidt** Spangsmosevej 29 for en købesum på 275.000 kr., og denne overtagelse blev tinglyst og der blev udstedt skøde på dette d. 12. oktober 1979.
- 19__ Jørgen Jeppe Simonsen døde på plejehjemmet i Nordborg på et ikke kendt tidspunkt.
- 1980 Nis Valdemar Schmidt beholdt jorden og frasolgte de faldefærdige bygninger til **Peter Sørensen** og hustru Erna Sørensen for en købesum på 150.000 kr., og de fik et tinglyst skøde på dette d. 27. marts 1980. Ved nogle børns leg med tændstikker nedbrændte ladebygningerne kun kort tid efter overtagelsen, og inden den påbegyndte restaurering og ny indretning af stuehuset.
Erna og Peter Sørensen tilflyttede huset fra Svenstrup, da dette var klar til indflytning.
Peter Sørensen er født d. 8. februar 1938 i Mjels som søn af Thomas Sørensen og hustru Ellen f. Christensen i Mjels Færgevej 44 i Mjels, og han var blevet gift d. 14. november 1959 med Erna.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Erna og Peter Sørensen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Espehøjvej 10 – matrikel nr. 72 af Broballe ejerlav.

1880 Murer **Hans Andersen** i Broballe købte jordstykket d. 10. november 1880 af parcellist Nis Christensen Mühlenberg, Espehøjvej 8 for en købesum på 1200 Mark, og han påbegyndte herefter opførelsen af huset.

Hans Andersen var født i Skovby i Bregninge sogn på Ærø d. 26. oktober 1844 som søn af indsidder Anders Johansen og hustru Kirstine f. Hansen i Skovby og han var blevet gift i Oksbøl kirke d.9. maj 1873 med den knap 2 år yngre pige Anna Maria Jensen, der var født i Broballe d. 7. august 1846 som datter af ugifte pige Anna Elisabeth Weiss i Broballe.

Anna Marie og Hans Andersen fik børnene:

- Dødfødt drengbarn d. 7. juli 1873.
- Peter Andersen, født d. 18. august 1874.

1891 Huset blev solgt til **Frederik Christian Rix** og hustru **Frederikke Auguste Rix** f. Sarsgaard d. 4. maj 1891. De kom hertil fra Steg på Mjelsmark.

På et ikke kendt tidspunkt druknede Hans Andersen på havet under fiskeri fra sin fiskerbåd. Han er ikke på noget sted opført som værende død og begravet i Oksbøl sogn, men da hans hustru Anna Marie Andersen senere døde i Broballe d. 27. juli 1930 som enke står ulykken der opført i kirkebogen. Det vides derfor ikke om det har været årsagen til salget af huset, og at Anna Marie Andersen derfor er fraflyttet af den grund. Hvor hun bosatte sig i Broballe er heller ikke kendt.

Frederik Christian Rix var født d. 25. august 1855 som søn af kådner og husmand Christian Frederik Rix og hustru Cathrine Marie f. Bendixen, Stegvej 6 Mjelsmark, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 5. juni 1885 med den knap 4 år ældre Frederikke Auguste Sarsgaard, der var født d. 17. september 1851 i Broballe som datter af indsidder Frederik Petersen Sarsgaard og hustru Johanne Auguste f. Petersen i Broballe.

Frederikke Auguste og Frederik Christian Rix havde datteren:

- Cathrine Marie Rix, født d. 22. april 1889 ved Steg. (senere Oksbøl Nørregade 14 i Oksbøl.)

1916 Arbejder Frederik Christian Rix døde d. 27. juli 1916 i en alder af hun næsten 61 år, og hans hustru Frederikke Auguste Rix sad så derefter tilbage som enke.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede enkefru Frederikke Auguste Rix alene i huset og levede af invalideunderstøttelse. Hvor længe hun er blevet boende i huset vides ikke, for hun døde i Oksbøl d. 19. september 1939, 2 dage efter sin 88 års fødselsdag, muligvis hos sin svigersøn på Oksbøl Nørregade 14.

1941 Den 22. marts 1941 blev der udstedt et såkaldt arveudlægsskøde fra Als Nørre og Søndre Herreders skifteret til arvinger efter Frederikke Auguste Rix. Det var med en 5/32 del til hendes svigersøn skomager **Chresten Dall** Oksbøl Nørregade 14 i Oksbøl, og med hver en 27/64 del til barnebarnet

Espehøjvej 11 – matrikel nr. 70 af Broballe ejerlav.

1876 Den 31. oktober 1876 købte **Mads Knudsen Madsen** af bolsmand Hans Christian Eriksen på gården "Elkjær" på Lusigvej 16 en jordlod på 415 kvadrat Roder og et 8 fag hus til nedbrydning, der var beliggende i umiddelbar nærhed af bolet, for en købesum på 1100 Mark med en rente på 4%. Mads Knudsen Madsen erhvervede sig dermed den nu 760 m² stor trekantede grund, som var blevet udstykket fra nabomarken der går op til ejendommen "Tofttegård" på Lusigvej 14, og et gammelt såkaldt "brå hus" hvor man tørrede og brød hørren der lå for enden af markvejen, der førte fra Lusigvej 16 op til Espehøjvej.

Mads Knudsen Madsen nedbrød huset og af de nedbrudte materialer opførte han så et lille hus på grunden.

Han var født d. 11. juni 1848 som søn af parcellist Knud Madsen og hustru Anna Maria f. Jacobsen på Tornum mark i Lintrup sogn, tæt ved Kongeåen, men på grund af ufreds tider flyttede hans forældre tilbage til Brahetrolleborg egnen på Sydfyn, hvor de begge var født, og her voksede Mads op som den ældste af 6 søskende. Han rejste et smut til Amerika i sine unge dage, og her traf han en jævnaldrende ung mand fra Broballe, og ham fulgte han så med tilbage til Danmark og dermed Broballe. Mads Knudsen Madsen fik arbejde hos bolsmand Hans Christian Eriksen på gården "Elkjær" på Lusigvej 16, og var fast daglejer hos ham. På et tidspunkt traf han så den knap 8 år yngre Maren Jessen der var født d. 7. april 1856 som datter af inderste Mads Jessen og hustru Maren Jessen f. Jørgensen, Fjordvej 4 Broballemark, og de blev så gift i Oksbøl kirke d. 8. december 1876.

Maren og Mads Knudsen Madsen fik børnene:

- Anne Marie Madsen, født d. 5. marts 1877.
- Mads Madsen, født d. 27. november 1878, død d. 3. januar 1879.
- Mads Madsen, født d. 5. april 1881.
- Hans Madsen, født d. 28. maj 1885.
- Jacob Madsen, født d. 7. februar 1887.
- Maren Madsen, født d. 10. februar 1889.
- Jes Madsen, født 13. maj 1893, død 31. maj 1893.
- Christine Madsen, født d. 12. august 1894.
- Marie Madsen, født d. 28. februar 1896.
- Peter Madsen, født d. 23. februar 1897.
- Jens Madsen, født d. 6. november 1899.

1912 Mads Knudsen Madsen døde d. 9. december 1912 i en alder af 64 år, og hans hustru Maren levede så videre i huset som enke sammen de endnu hjemmeboende børn, og til sidst kun sammen med den ældste datter Anne Marie.

1913 Den 2. oktober 1913 blev der tinglyst ejerskifte og huset overgik nu til børnene **Anne Marie Madsen** i Broballe samt **Mads Madsen**, **Hans Madsen**, **Jacob Madsen**, **Maren Madsen**, **Christine Madsen**, **Marie Madsen**, **Peter Madsen**, og **Jens Madsen**.



Hvilket årstal dette foto af huset er fra vides ikke, men det er fra før vinteren 1936/1937.

1921 Ved en første folketælling, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede enkefru Maren Madsen her i huset sammen med sit barnebarn og plejedatter Mary Kartha Christensen. Maren Madsen levede da af invalideunderstøttelse. Maren Madsens datter Maren Madsen var d. 15. august 1909 blevet

gift i Oksbøl kirke med den næsten 5 år ældre maskinbygger i Guderup Lars Nielsen Christensen, og de havde d. 18. september 1909 fået datteren Mary Kartha Christensen, som nu boede hos sin bedstemor. Hvor længe hun har gjort det vides ikke.



Maren Madsen stående udenfor huset i pinsen 1938. På billedet ses at skorstenen og taget er blevet repareret efter de skader der opstod i vinteren 1936/1937 hvor naboerne Marie og Peter Jørgen Feldstedt måtte grave Maren ud af sit hus efter at det var blevet begravet i en snedrive der gik helt op til over skorstenen.

- 1939 Maren Madsen døde som enke og aldersrentenyder under et midlertidigt ophold hos en svigersøn i Blans i Ullerup sogn d. 25. maj 1939, i en alder af 83 år, og hun blev så derefter begravet på Oksbøl kirkegård.
Efter moderens død boede den ældste datter Anne Marie Madsen alene i huset i nogen tid, men da hun efterhånden var stærkt tunghør og gangbesværet, følte hun sig utryg, og efter først at have været i familiepleje kom hun senere på alderdomshjem i Sønderborg, hvor hun døde i 1958.
- 1941 Den yngste af børnene, arbejder **Jens Madsen**, købte nu huset af sine andre 8 søskende for en købesum på 1.850 kr. og det fik han så et tinglyst skøde på d. 6. oktober 1941.
Huset blev lejet ud til Cecilie og Martin Zimmer.
- 1944 Jens Madsen solgte nu huset til gårdejer **Christian Christiansen Bonde** og hustru **Thora Clausen Bonde** f. Torre Espenhøjvej 16 for en købesum på 7.000 kr., og det fik de så et skøde på d. 15. april 1944. De brugte herefter huset som aftægt til gården på Espenhøjvej 16. Christen Christensen Bonde døde d. 1. august 1960 i en alder af knap 74 år, og hans hustru Thora Clausen Bonde levede så videre som enke indtil hun døde d. 6. juni 1963 i en alder af 77 år.
- 1963 Den 19. august 1963 var der så skiftebehandling i boet i et privat skifte, og huset tilfaldt nu herefter officielt deres søn Erik Christiansen Bonde og døtrene efter deres afdøde datter Anna Kathrine Hellesøe, Ellen Jørgensen f. Hellesøe og Anne Kathrine Nørrelykke f. Hellesøe . Købesummen blev her sat til 16.000 kr., men de havde da allerede solgt huset videre, og samme dag blev der så udstedt skøde til husets nye ejer **Martin Peter Kohls** der havde købt huset for en købesum på 18.200 kr.
Martin Peter Kohls blev født d. 15. juni 1936 i Mjels som søn af arbejdsmand Richard Carl August Kohls og hustru Anne Marie f. Kammann. Han blev gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen d. 24. august 1963 med den 9 år yngre Mary Bothilde Johannsen, der var født d. 9. august 1945 i Sønderborg som datter af landmand Christian Johannsen og hustru Marie Eline Johannsen f. Petersen, Stegvej 3, Mjelsmark.
- 1970 Martin Peter Kohls solgte nu huset i oktober 1970 til pensionist **Hans Christian Verner Jensen** for en købesum på 39.200 kr. til overtagelse d. 15. november 1970.
Mary Bothilde og Martin Peter Kohls rejste til Feldstedskov hvor de købte et landsted. (de flyttede senere tilbage til hendes barndomshjem Stegvej 3.)
- 1973 Hans Christian Verner Jensen døde i januar 1973 og blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 20. januar 1973, og d 12. april 1973 var der offentlig skiftebehandling i boet efter ham. Huset blev derefter købt af ejendomshandler og gårdejer **Peter Rasmussen** i Stevning til overtagelse d. 20. november 1973, for en købesum på 82.000 kr. Han fik skøde på huset d. 11. december 1973, men havde da

- De blev kirkelig viet i deres daværende hjem i Broballe d. 29. januar 1899, men hvor i Broballe det har været vides ikke.
- Christiane og Christian Tinnesen fik børnene:
- Niels Christian Tinnesen, født d. 29. december 1898. (han overtog stedet)
 - Else Tinnesen, født d. 3. oktober 1900.
 - Jens Tinnesen, født d. 29. maj 1902.
 - Lauritz Tinnesen, født d. 3. december 1903.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede Christian Tinnesen her i huset som fisker sammen med sin hustru Christiane og deres søn Jens Tinnesen, der var registreret som sømand.
- 1928 Christiane og Christian Tinnesen solgte nu huset til deres søn snedker **Niels Christian Tinnesen** for en købesum på 3.000 kr., og d. 15. december 1928 blev der så udstedt et skøde på dette. Niels Christian Tinnesen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 23. marts 1921 med pigen Cathrine Marie Sørensen fra Asserballe, og de havde bosat sig et sted i Oksbøl
Cathrine Marie Sørensen var født d. 24. marts 1897 i Mjelsmark som datter af Hans Jacob Nicolai Sørensen og hustru Dorthea Marie f. Petersen, senere ”E Femkånt” i Oksbøl. (Nedbrudt hus der var beliggende ved Oksbøl Nørregade, vest for gadekæret, hvor landevejen nu beliggende.)
Cathrine Marie og Niels Christian Tinnesen havde børnene:
- Christian Tinnesen, født d. 28. juli 1921.
 - Dorthea Tinnesen, født d. 4. maj 1923.
 - Harry Tinnesen, født d. 11. februar 1928.
- 1931 Christiane og Christian Tinnesen var fortsat blevet boende i huset og Christian Tinnesen fiskede så sammen med sin søn, men Christian Tinnesen blev syg og døde på amtssygehuset i Sønderborg d. 31. marts 1931 i en alder af næsten 63 år, og Christiane sad så tilbage som enke.
Niels Christian Tinnesen fortsatte fiskeriet alene, men d. 10. december 1931 blev han fundet druknet ved Stevning Nor liggende i sin vandfyldte båd som han dagen i forvejen var taget ud for at fiske i. Han blev således kun 32 år, og hans hustru Cathrine Marie Tinnesen sad så også nu tilbage som enke sammen med sin svigermor Christiane Tinnesen.
- 1942 På et tidspunkt var Christiane Tinnesen kommet på De Gamles Hjem i Sønderborg hvor hun døde d. 10. december 1942 i en alder af 75½ år.
- 1943 Efter en skiftebehandling d. 8. marts 1943 overgik huset nu officielt til enkefru **Cathrine Marie Tinnesen** der så herefter sad i uskiftet bo i huset.
På et tidspunkt herefter fraflyttede Catharina Marie Tinnesen sognet og flyttede til Hundslev i Notmark sogn. Huset blev herefter lejet ud. (Catharina Marie Tinnesen var husbestyrerinde hos malermester Carl Hansen i omkring 20 år, og fra midten af 1960-erne flyttede hun hen i en aftægtsbolig hos datteren Dora og svigersønnen Lorenz Madsen i Helved. Hun døde på Sønderborg Sygehus den 27. november 1976 og blev begravet på Oksbøl kirkegård.)
- 1953 Catharina Marie Tinnesen solgte huset til fabriksarbejder **Torben Ejvind Møller** Broballe for en købesum på 14.000 kr., og dette blev så tinglyst d. 18. november 1953.
Torben Ejvind Møller var født d. 19. februar 1926, men hvor han kom fra vides ikke. Han var gift med Meta Kirstine Fynsk, der var født d. 13. maj 1933. Hvem hun var vides ikke.
Meta Kirstine og Torben Ejvind Møller fik datteren:
- Gurli Marie Møller, født d. 23. marts 1954.
- 1958 Torben Ejvind Møller solgte så huset til fabriksarbejder **Aage Theodor Valbjørn** og hustru **Bodil Valbjørn** f. Thomsen for en købesum på 18.000 kr., og d. 7. august 1958 fik de deres skøde på dette.
- 1964 Bodil og Aage Theodor Valbjørn solgte huset til **Holger Korsholm** og hustru Asta Korsholm for en købesum på 41.600 kr., og dette fik de så et skøde på d. 2. september 1964.
- 1999 Holger Korsholm der var født d. 17. juli 1917 i Frisgaard i Lydum, døde d. 16. februar 1999 i en alder af 81½ år, og efterlod sig sin hustru Asta som enke.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Asta Korsholm ejer og bebor fortsat huset.

.....

Espehøjvej 13 – matrikel nr. 28 af Broballe ejerlav.

”Esgehøj”

- 17__ Stedet her blev på et ikke kendt tidspunkt i slutningen af 1700-tallet ejet af **Gert Bondesen**. Han var født i september 1755 i Holm som søn af husmand Bonde Gertsen og hustru Anne Dorthe Marie Petersdatter, og han var blevet gift i Nordborg kirke d. 30. oktober 1789 med den omkring 13 år yngre pige Anna Christensdatter der var født omkring 1754 i Holm i Nordborg landsogn. Anna og Gert Bondesen fik tilsyneladende ingen børn.
- 1797 Gert Bondesens hustru Anne døde d. 23. november 1797 i en alder af kun 43 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1798 Gert Bondesen fandt sig hurtigt en ny livsledsager og d. 19. maj 1798 blev han gift i Oksbøl kirke med den omkring 13 år yngre pige Anna Petersdatter fra Hellesøe ved Holm, der var født omkring 1768. Anna og Gert Bondesen fik børnene:
- Bonde Gertsen, født d. 12. oktober 1798. (han overtog stedet)
 - Peter Gertsen, født d. 11. marts 1803. (senere Spangsmosevej 4) (senere her)
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Gert Bondesen her som en tredjedel husmand sammen med sin hustru Anna og hans søn af første ægteskab Bonde Gertsen. De havde en tjenestepige ved navn Dorothea Jepsen boende hos sig.
- 1827 Bolsparcellist Gert Bondesen døde d. 17. maj 1827 i en alder af 71½ år, og hans hustru Anne sad derefter tilbage som enke. Ejendommen gik nu over til sønnen **Bonde Gertsen**. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 7. juli 1827 med den godt 4 år ældre Charlotte Grau der var født d. 11. august 1794 i Broballe som datter af bolsmand Nicolai Christensen Grau og hustru Anne Hansdatter fra bolsted nr. 128 der dengang lå på Lusigvej 8 i Broballe men som senere blev udflyttet til Espehøjvej 14. Den 10. december 1827 blev en aftægtskontrakt af 4. september 1827 til Anna Gertsen protokolleret i skyld og panteprotokollen. Charlotte og Bonde Gertsen fik ingen børn.
- 1831 Bonde Gertsens mor Anna Gertsen døde på aftægten d. 2. april 1831 i en alder af 63 år.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede Bonde Gertsen sammen med sin hustru Charlotte her på ejendommen, og Charlottes søster Ellen Grau boede der også. De havde desuden tjenestefolkene Martin Hansen og Cathrine Hansen boende på stedet.

- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede Bonde Gertsen fortsat her på ejendommen sammen med sin hustru Charlotte, og de havde nu en plejedatter ved navn Anna Petersen boende hos sig. Denne plejedatter var født d. 29. september 1836 som datter af Bonde Gertsens bror husmand Peter Gertsen og hustru Anne Cathrine Gertsen f. Jensen Spangsmosevej 4 i Broballe. Tjenestefolkene Anna Friedrichsen fra Oksbøl, Catharine Marie Hattesen fra Birklund og Hans Peter Sørensen fra Assens boende også på ejendommen.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Bonde Gertsen og hustru Charlotte stadigvæk her på ejendommen sammen med deres plejedatter Anna. Desuden boede tjenestefolkene Kjestine Kramer fra Oksbøl, Jens L. Jensen fra Ærø og Jørgen Jørgensen fra Nordborg også på gården. Charlotte Gertsen døde d. 11. december 1856 i en alder af knap 62½ år, og Bonde Gertsen sad så tilbage som enkemand.
- 1856 Charlotte Gertsen døde d. 11. december 1856 i en alder af kun godt 62 år, og Bonde Gertsen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1859 Da Bonde Gertsen ingen børn havde, overlod de nu gården til sin plejedatter Anna Petersen. Hun blev gift i Oksbøl kirke d. 18. maj 1859 med den ½ år ældre Jakob Jepsen der var født i Brandsbøl d. 3. februar 1836 som søn af bolsmand Jacob Lauritzen Jepsen og hustru Anna f. Ottesen, Overballe 13 i Brandsbøl.
Efter en købekontrakt af 26. maj 1859 og et skøde af 26. juli 1859 blev **Jacob Jepsen** og **Anna Jepsen** indskrevet i den preussiske grundbog som ejere af stedet her og af 2 bols parceller af bolene nr. 130 og 131. dette skete efter den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873.
Charlotte og Bonde Gertsen gik derefter på aftægt.
Anna og Jacob Jepsen fik børnene:
- Peter Bonde Jepsen, født d. 25. maj 1860. (han overtog stedet)
 - Anna Jepsen, født d. 3. november 1863.
 - Jacob Jepsen, født d. 31. januar 1873. (han overtog stedet senere samt Færgevej 58 Mjels)
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Jacob Jepsen og hustru Anna nu på gården, og de havde fortsat tjenestekarlen Jens L. Jensen fra Ærø og tjenestepigen Kirstine Kramer fra Oksbøl boende på gården. På gårdens aftægt boede gårdens tidligere ejer Bonde Gertsen.
- 1867 Anna Jepsens forældre Anna og Peter Gertsen havde solgt deres husmandssted på Spangsmosevej 4 i Broballe i februar 1867, og flyttede herud til deres datter og svigersøn på Espenhøjvej 13. Peter Gertsen kom således tilbage til sit barndomshjem.
Anna Gertsen var født Jensen Grau i Broballe d. 9. december 1808 som datter af bolsmand Mathias Jensen og hustru Anne på bolsted nr. 128, der dengang lå på nuværende Lusigvej 8, men som senere blev udflyttet og blev til „Lyshøjgaard” Espenhøjvej 14, og hun var blevet gift med Peter Gertsen i Oksbøl kirke d. 20. juni 1835.
- 1872 Anna Jepsens plejefar Bonde Gertsen døde d. 11. januar 1872 i en alder af godt 73 år.
- 1882 Anna Jepsens far Peter Gertsen døde på aftægten d. 15. februar 1882 i en alder af næsten 79 år, og hendes mor Anna Gertsen sad derefter tilbage som enke.
- 1892 Anna og Jacob Jepsens søn **Peter Bonde Jepsen** overtog nu ejendommen efter en overladelleskontrakt af 22. februar 1892. Han blev gift på Mjels Standesamt d. 6. april 1892 med den godt 7 år yngre Anne Kirstine Petersen, der var født d. 14. juli 1867 i Lunden i Havnbjerg sogn som datter af bolsmand Christian Petersen og hustru Anna Kristine f. Moos, og dagen efter d. 7. april 1892 i Oksbøl kirke. Anna og Jacob Jepsen flyttede derefter ind på gårdens aftægt.
Anne Kirstine og Peter Bonde Jepsen fik datteren:
- Anna Jepsen, født d. 18. juni 1893.
- 1899 Anna Jepsens mor Anna Gertsen døde på aftægten d. 6. februar 1899 i en alder af 90 år efter at have levet som enke på aftægten i næsten 17 år.

- 1901 Anne Kirstine og Peter Bonde Jepsen flyttede til Guderup, og solgte derfor ejendommen til Peter Bonde Jepsens bror **Jacob Jepsen** d. 14. februar 1901. Jacob Jepsen blev gift i Oksbøl kirke d. 6. oktober 1903 med den godt 1 år yngre Anne Marie Bonde, der var født d. 28. marts 1874 i Mjels som datter af bolsmand Hans Christiansen Bonde og hustru Kirstine Marie Bonde f. Leerberg, Færgevej 58 i Mjels. Anne Marie og Jacob Jepsen fik børnene:
- Anna Jepsen, født d. 12. august 1904.
 - Christine Jepsen, født d. 13. april 1906. (senere Færgevej 58 i Mjels)
 - Jacob Jepsen, født d. 30. maj 1909.
- 1912 Jakob Jepsen døde på gårdens aftægt d. 16. juli 1912 i en alder af godt 75½ år, og hans hustru Anna levede så videre som enke.
- 1914 Anne Marie og Jacob Jepsen overtog Anne Maries fødegård Færgevej 58 i Mjels og de blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog som ejere af stedet d. 28. februar 1914. De drev dermed både ejendommen her og ejendommen på Færgevej 58 i Mjels.
- På et tidspunkt fraflyttede Jacob Jepsens mor Anna Jepsen gårdens aftægt og flyttede til Mjels, så det har nok været på Færgevej 58. Hun døde hos sin datter Anna i Nordborg d. 3. januar 1919 i en alder af godt 82½ år
- 1917 Jacob Jepsen kom med i 1. verdenskrig og faldt i Frankrig d. 24. juni 1917, og hans hustru Anne Marie Jepsen sad derefter tilbage som enke med ejendommen her og ejendommen på Færgevej 58.
- 1918 Ejendommen her blev solgt til parcellist **Christen Jørgensen**, og d. 2. april 1918 blev han indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer af stedet her. Anne Marie Jepsen blev boende i Mjels på Færgevej 58, hvor hun døde d. 2. marts 1936 i en alder af kun 62 år. Christen Jørgensen var født d. 29. januar 1856 i Hellesø ved Holm i Nordborg landsogn som søn af husmand Jens Jørgensen og hustru Thøre f. Jessen i Hellesø. Han var blevet gift i Lunden Standesamt i Havnbjerg sogn d. 5. juni 1890 med Anna Marie Jørgensen Fangel der var født d. 21. marts 1867 i Langesøby i Havnbjerg sogn som datter af bolsarving Christen Jørgensen Fangel og hustru Maren f. Hansen i Langesøby. Anna Marie og Christen Jørgensen fik børnene:
- Jens Jørgensen, født d. 6. juli 1890 i Lavensby, Havnbjerg Sogn.
 - Thøre Jørgensen, født d. 8. maj 1893 i Købingsmark, Nordborg landsogn. (Senere Oksbøl Søndergade 5, senere her og Oksbøl Søndergade 2 i Oksbøl.)
- Anna Marie og Christen Jørgensen var kommet her til sognet i 1912 fra Købingsmark.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Christen Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Anna Marie og deres tjenestekarl Carl Moldt fra Notmarkskov.
- 1925 Anna Marie og Christen Jørgensen havde købt huset på Oksbøl Søndergade 2 i Oksbøl, matrikel nr. 26 af Oksbøl ejerlav som de havde fået skøde på d. 26. juni 1925. De flyttede derefter til Oksbøl Søndergade 2 selv om de fortsat drev ejendommen her.
- 1926 Anna Marie og Christen Jørgensen fik ikke lang tid sammen i huset i Oksbøl, idet Anna Marie Jørgensen døde d. 3. februar 1926 i en alder af knap 59 år, og Christen Jørgensen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1934 Christen Jørgensen døde i huset på Oksbøl Søndergade 2 i Oksbøl d. 18. juli 1934 i en alder af 77½ år, efter at have levet som enkemand i knap 8½ år. Efter et tinglyst privatskifte d. 25. august 1934 overgik ejendommen her og huset på Oksbøl Søndergade 2 til datteren enkefru **Thøre Krogh** f. Jørgensen. Thøre Krogh havde været gift med gårdejer Mathias Andersen Krogh Oksbøl Søndergade 5 i Oksbøl, men efter at han var død på statshospitalet i Sønderborg d. 16. november 1931 var ejendommen overgået til hende, og hun var derefter gået på tvangsauktion med ejendommen d. 28. september 1932. Hun var altså nu blevet ejer af en ny ejendom og et hus.

- 1937 Thøre Krogh solgte ejendommen her til landmand **Rasmus Hansen** på Skælbækgaard på Kær halvø for en købesum på 40.000 kr. plus aftægt, og dette blev derefter tinglyst d. 2. juli 1937.
Rasmus Hansen var født d. 4. november 1907 som søn af gårdejer Hans Nielsen Hansen i Hundtofte Mark i Stenstrup sogn på Fyn, og han var blevet gift med den 6 år yngre Ane Marie la Cour Madsen, der var født d. 16. september 1913 som datter af gårdejer Jens Chr. Madsen, Baungaard, Vejen.
Da Rasmus Hansen overtog ejendommen i 1937 var der opdyrket 37 tønder land, og der var en besætningen på 2 heste, 5 køer og 4 ungvæg. I 1943 var der opdyrket 32½ tønder land, og besætningen var nu på 3 heste, 13 køer, 8 ungvæg og 25 svin.
Gården fik først indlagt lys omkring 1960, og den havde hidtil kun haft lys fra en vindmølle og et lav volts anlæg. Den gamle svinestald fra 1728 blev ombygget og restaureret i 1961.
Ane Marie og Rasmus Hansen havde børnene:
- Inge Hansen, født d. 6. juli 1939.
 - Birgit Rebekka Hansen, født d. 21. september 1940. (hun overtog stedet)
 - Ole Hansen, født d. _____
 - Anne Grethe Hansen, født d. _____
 - Karen Hansen, født d. _____
- 1975 Ane Marie og Rasmus Hansen solgte nu ejendommen til deres datter og svigersøn **Birgit Rebekka Asmussen** og **Holger Asmussen** for en købesum på 312.500 kr. til overtagelse d. 1. januar 1975, og der blev så samtidig med d. 15. januar 1975 tinglyst en livsvarig boligret for Ane Marie og Rasmus Hansen. Der blev således derefter opført et nyt aftægts hus ved siden af gården, nr. 13A.
Birgit Rebekka Hansen var blevet gift d. 26. december 1959 med den 12 år ældre Holger Asmussen, der var født d. 27. september 1928 som søn af Marie Christine og Jes Asmussen.
Birgit og Holger Asmussen fik børnene:
- Tove Asmussen, født d. 24. maj 1960.
 - Knud Asmussen, født d. 11. maj 1963.
 - Karen Asmussen, født d. 28. september 1970.
- 1993 I aftægts huset døde Rasmus Hansen d. 11. oktober 1993 knap 86 år gammel, og hans hustru Ane Marie la Cour Hansen levede så videre der som enke indtil hun flyttede ind i de beskyttede boliger i Nordborg i 1996 hvor hun så døde d. 2. oktober 2000 i en alder af 87 år, efter at have levet som enke i 7 år.
Holger Asmussen arbejdede på Danfoss og drev gården som fritidslandmand.
- 1994 Holger Asmussen døde d. 18. marts 1994, kun 65½ år gammel, og hans hustru Birgit sad derefter tilbage som enke.
Efter en skiftebehandling i boet d. 30. oktober 1994 overgik ejendommen nu til **Birgit Rebekka Asmussen** der herefter var eneejer. Købesummen blev her sat til 1.550.000 kr.
- 1996 Birgit Asmussen solgte nu ejendommen til **Hanni Stibinsky** og **Kurt Sandager Christensen** for en købesum på 940.000 kr., og det fik de et tinglyst skøde på d. 27. september 1996.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Hanni Stibinsky og Kurt Sandager Christensen ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Espehøjvej 13A – matrikel nr. 28 af Broballe ejerlav.

- 1976 Huset blev opført i 1976 som aftægts hus til ejendommen Espehøjvej 13 til Ane Marie og Rasmus Hansen, efter at de havde solgt ejendommen til deres datter og svigersøn Birgit Rebekka Asmussen og Holger Asmussen til overtagelse d. 1. januar 1975, og der var blevet tinglyst livsvarig boligret til dem d. 15. januar 1975.
Birgit Rebekka Asmussen og **Holger Asmussen** var hermed også ejer af huset her.
- 1993 Rasmus Hansen døde d. 11. oktober 1993 knap 86 år gammel, og hans hustru Ane Marie la Cour Hansen levede derefter videre som enke her i huset indtil hun flyttede ind i de beskyttede boliger i Nordborg i 1996 hvor hun døde d. 2. oktober 2000 i en alder af 87 år, efter at have levet som enke i 7 år.
- 1996 Da Birgit Asmussen i 1996 solgte ejendommen til **Hanni Stibinsky** og **Kurt Sandager Christensen** for en købesum på 940.000 kr., fik de også huset her med i købet, og det fik de et tinglyst skøde på d. 27. september 1996.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Hanni Stibinsky og Kurt Sandager Christensen ejer fortsat huset, men det bebos ikke af nogen.

.....

Espehøjvej 14 – matrikel nr. 8 af Broballe ejerlav.

„Lyshøjgaard”

Ejendommen havde i gammel tid betegnelsen bol nr. 128. Den lå tidligere inde i Broballe på det nuværende Lusigvej 8. Daværende ejer **Mathias Jensen Grau**, der var kommet til stedet efter at være blevet gift med den tidligere ejers enke flyttede det gamle bolsted her ud på stedets marker. Han gik imidlertid fallit med stedet og flyttede med sin hustru til Oksbøl hvor de lejede sig ind i et hus som hyreinderste folk.



På udstykningskortet over Broballe fra 1779 ses bolstedets tidligere placering på Lusigvej 8. En fold på kortet gør at grundstykket desværre ikke kan ses i sin fulde udstrækning

- 1826 Det nyopførte bolsted blev solgt til **Jes Jørgensen** d. 24. januar 1826 efter en købekontrakt af samme dato.
Jes Jørgensen var født i 1785 og døbt i Oksbøl kirke d. 2. oktober 1785 søn af bolsmand Jørgen Jessen og hustru Ellen Jørgensdatter på Oksbøl Søndergade 5 i Oksbøl. Inden han kom her på stedet som bolsmand, var han kaptajn. Han var gift med Charlotte Sophie Bisenz, der var født i Østpreussen d. 1. november 1785 som datter af Førster Bisenz i Grönewalde i Østpreussen.
Charlotte Sophie og Jes Jørgensen fik datteren:
- Christine Henriette Jørgensen, født omkring 1814.
- 1834 Charlotte Sophie og Jes Jørgensens datter Christine Henriette Jørgensen blev gift i Oksbøl kirke d. 15. maj 1834 med den omkring 13 år ældre skibskaptajn Rasmus Christian Klyhn, der var født d. 15. september 1801 i Østerlund, Nordborg Sogn som søn af Hans Christian Rasmussen Klyhn og hustru Synnet Jensdatter.
Christine Henriette og Rasmus Christian Klyhn fik følgende børn her i sognet:
- Jes Christian Emil Klyhn, født d. 13. maj 1835.
 - Corelia Charlotte Susette Klyhn, født d. 10. marts 1837.
 - Carl Matthias Klyhn, født d. 13. juni 1839.
- 1836 Bolsmand Jes Jørgensen døde d. 25. juli 1836 i en alder af kun 51 år, og hans hustru Sophie Charlotte Bisenz sad derefter tilbage som enke.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede Sophie Charlotte Bisenz her på stedet som enke og bolsmand. Hendes datter og svigersøn Christine Henriette og Rasmus Christian Klyhn boede der også sammen med deres 3 børn Jes Christian Emil Klyhn, Corelia Charlotte Susette Klyhn og Carl Matthias Klyhn. Desuden boede tjenestefolkene Hans Christensen Bonde, Jens Jensen Hansen, Caroline Magdalene K___? og Maren Petersen Knarhøj også på ejendommen.
- 1841 Efter en købekontrakt af 28. september 1841 blev bolstedet solgt til **Johann Nicolai Petersen**. Han måtte således udrede 2840 i datidens penge til Jes Jørgensens enke Sophie Charlotte f. Bisenz og hendes datter Christine Henriette gift Klyhn og summen skulle derefter udbetales på én gang før d. 1. maj 1843.
Sophie Charlotte fraflyttede sognet sammen med sin datter og svigersøn Christine Henriette og Rasmus Christian Klyhn og tilflyttede "Tontoftgård" i Nordborg, som Rasmus Christian Klyhn havde købt. (Her døde Sophie Charlotte d. 19. december 1875. Hendes svigersøn Rasmus Christian Klyhn døde d. 9. august 1865 og hendes datter Christine Henriette Klyhn døde d. 19. januar 1882.)
Johann Nicolai Petersen var født omkring 1792 i Flensborg, og han var gift med Johanne Elisabeth Henriette Petersen, der var født omkring 1790 i Hamborg.
Johanne Elisabeth Henriette og Johann Nicolai Petersen havde børnene:
- Johanne Auguste Petersen, født omkring 1823 i Hamborg (var gift Sarsgaard i 1847)
 - Mathilde Caroline Petersen, født d. 24. november 1825 i Rinkenæs. (hun overtog stedet)
 - Wilhelmine Henriette Petersen, født omkring 1828 i Rinkenæs.
 - Emilie Therese Petersen, født omkring 1830 i Rinkenæs.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Johann Nicolai Petersen her på gården sammen med sin hustru Johanne Elisabeth Henriette og døtrene Mathilde Caroline Petersen, Jette Petersen og Therese Petersen. Deres tjenestekarl Jes Gude fra Trympelyng og Peter Schau fra Mjels samt tjenestepigen Caroline Hansen boede også på gården. Deres datter Auguste Petersen og svigersøn, den 16 år ældre Friedrich Hansen Sarsgaard fra Broballe og deres lille datter Jette Johanne Sarsgaard boede også på gården.
- 1846 Bolsmand Johann Nicolai Petersen døde d. 17. december 1846 i en alder af 54 år, og hans hustru Johanne Elisabeth Henriette Petersen levede så videre som enke.
- 1847 Den 4. september 1847 blev der lavet en arvedeling, således at Mathilde Caroline Petersen skulle overtage gården, og ved moderens død skulle der betales 800 af datidens penge til hver af søstre Johanne Auguste Petersen nu gift Sarsgaard, Wilhelmine Henriette Petersen og Emilie Therese Petersen.

- 1849 Johanne Elisabeth Henriette Petersens datter Mathilde Caroline Petersen blev gift herhjemme på ”Lyshøjgaard” d. 18. juli 1849 med den jævnaldrende Peter Christian Thaysen, der var født i Harrisle i Handewith sogn ved Flensborg d. 18. marts 1826 som søn af gårdbesidder Peter Thaysen. Efter før nævnte arveforening fik **Mathilde Caroline og Peter Christian Thaysen** et skøde på ejendommen bol nr. 128 i Broballe d. 27. december 1849, og der blev oprettet aftægtskontrakt til Johanne Henriette Elisabeth Petersen. Mathilde Caroline og Peter Christian Thaysen fik børnene:
- Johan Peter Nikolai Thaysen, født d. 3. marts 1850.
 - Bernhard Emil Thaysen, født d. 20. august 1851.
 - Margrethe Henriette Thaysen, født d. 18. september 1855.
 - Caroline Therese Thaysen, født d. 19. april 1859.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Peter Christian Thaysen her på stedet sammen med sin hustru Mathilde Caroline og deres sønner Johan Peter Nikolai Thaysen og Bernhard Emil Thaysen. Deres tjenestepige Dorothea Marie Henriksen fra Oksbøl og tjenestekarlene Jacob Hansen Baurup fra Oksbøl og Jens Lausen Ohlsen fra Store Rise på Ærø, boede også på gården. På gårdens aftægt boede Mathilde Carolines mor Johanne Elisabeth Henriette Petersen og hendes svigerinde Sophie Marie Petersen, der var født omkring 1794 i Flensborg.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Peter Christian Thaysen stadigvæk her på ejendommen sammen med sin hustru Mathilde Caroline og deres børn Johan Peter Nikolai Thaysen, Bernhard Emil Thaysen, Margrethe Henriette Thaysen og Caroline Therese Thaysen. Deres tjenestepige Ingeborg Christine Marie Christiansen fra Handewith sogn og tjenestekarlene Jens Sandvei fra Nordborg og Hans Christian Krag fra Lysabild boede også på ejendommen. På gårdens aftægt boede Johanne Elisabeth Henriette Petersen og hendes svigerinde Sophie Marie Petersen fortsat.
- 18__ Hvornår Johanne Henriette Elisabeth Petersen døde vides ikke. (ej fundet i Oksbøl kirkebøger)
- 1862 Peter Christian Thaysen solgte bolstedet nr. 128 ”Lyshøjgaard” til **Peter Madsen** d. 27. maj 1862 og derefter blev der d. 30. september 1862 udstedt et skøde på dette. Peter Christian Thaysen og hans familie må herefter være fraflyttet Oksbøl sogn, men hvor de er rejst hen vides ikke. Peter Madsen var født d. 4. juli 1815 i Helved i Notmark sogn og han var blevet gift i Notmark kirke d. 10. juni 1852 med den 10 år yngre pige Anne Marie Iversen der var født i Anholdt i Notmark sogn d. 24. august 1826 som datter af bolsmand Peter Iversen og hustru Fredericia Louise Petersen i Anholdt. Peter Madsen havde tidligere været gift med Catharine Marie Røge, som var datter af bolsmand Jørgen Røge i Padholm, hvilket han var blevet i Notmark kirke d. 26. januar 1839, men han var blevet enkemand idet Cathrine Marie var død d. 5. oktober 1851 i en alder af kun 36 år, og fra dette ægteskab havde han børnene:
- Peter Madsen, født d. 21. juli 1839 i Helved, Notmark sogn.
 - Jørgen Madsen, født d. 1. november 1841 i Helved, Notmark sogn. (han overtog stedet)
 - Kirstine Madsen, født d. 2. marts 1845 i Helved, Notmark sogn.
 - Kathrine Marie Madsen, født d. 9. december 1849 i Helved, Notmark sogn.
- Anne Marie og Peter Madsen havde bl.a. sønnerne:
- Christen Madsen, født d. 1. januar 1855 i Helved, Notmark sogn. (senere Færgevej 58 Mjels)
 - Mads Madsen, født d. _____
- 1864 Bols og synsmand Peter Madsen fik ikke lang tid på ”Lyshøjgaard” idet han døde d. 25. juli 1864 i en alder af kun 49 år. Hans hustru Anne Marie Madsen sad derefter tilbage som enke. For at få det til at løbe rundt gældsatte hun sig d. 2. marts 1865 til bolsmand Jørgen Buchard i Sjellerup med 1875 i datidens penge imod 3½ procent rente. Gården er derefter givet vis blevet drevet videre af stedsønnen Jørgen Madsen
- 1871 Jørgen Madsen, der endnu var ungkarl på ”Lyshøjgaard”, blev gift i Oksbøl kirke d. 23. september 1871 med den 2 år yngre Anna Maria Nissen, der var født i Mjels d. 6. november 1843 som datter af bolsmand Christian Nissen og hustru Kirsten Nissen f. Johansen Østervej 15 i Mjels. Anna Maria og Jørgen Madsen fik ingen børn.

1872 **Jørgen Madsen** overtog nu bol nr. 128 ”Lyshøjgård” efter et skifte af 21. februar 1872, og han blev således derefter indskrevet i den preussiske grundbog som gårdmand på ”Lyshøjgård”. Jørgen Madsen forpligtede sig ved skiftet til at betale 241 af datidens penge til Anne Marie Madsen, 315 til søsteren Kirstine Madsen, 315 til søsteren Kathrine Marie og 321 til halvbroderen Christen Madsen. Der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt til Anne Marie Madsen.

18__ På et ikke kendt tidspunkt flyttede Jørgen Madsens svigerforældre Kirsten og Christian Nissen fra deres aftægt på ejendommen Østervej 15 i Mjels hertil et aftægt på ”Lyshøjgaard”. Christian Nissen var født i Mjels d. 29. november 1811 som søn af bolsmand Nis Hinrichsen og hustru Cecilie Marie og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 13. november 1840 med Kirsten Nissen der var født Johannsen d. 20. oktober 1812 som datter af bolsmand Johan Johansen, bolsmand og hustru Maren f. Otzen i Lavensby.

1891 Jørgen Madsens svigermor Kirsten Nissen døde d. 6. december 1891 i en alder af 79 år og hans svigerfar Christian Nissen sad derefter tilbage på aftægten som enkemand.



Foto af stuehuset fra omkring 1895

1903 Jørgen Madsens svigerfar aftægtsmand Christian Nissen døde på ”Lyshøjgård” d. 3. marts 1903 i en alder af godt 91½ år, efter at have levet som enkemand i godt 11 år.

1904 Jørgen Madsens stedmor Anne Marie Madsen døde på gårdens aftægt d. 16. februar 1904 i en alder af 77½ år, efter at have levet som enke i 39½ år. Hun efterlod sig en søn og 4 stedbørn. Jørgen Madsen solgte ejendommen d. 7. april 1904 til færge ejer, gårdmand og kromand **Jens Thomsen** Hardeshøj Færgetro Færgevej 67, og Anna Maria og Jørgen Madsen flyttede derefter ind på gårdens aftægt.

Jens Thomsen var født i Elsmark Havnbjerg sogn d. 24. september 1877 som søn af bolsmand Peter Thomsen Kelsen og hustru Ellen f. Jessen Klyhn i Elsmark, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 10. september 1901 med den trekvart år yngre Dorothea Duus, der var født d. 29. maj 1878 som datter af daværende færge ejer, gårdmand og kromand Jørgen Jacobsen Duus og hustru Anne Sophie f. Berg Hardeshøj Færgetro.

Dorothea og Jens Thomsen havde da fået børnene:

- Jørgen Thomsen, født d. 8. september 1902.
- Anne Sophie Thomsen, født d. 22. november 1903.

De havde forpagtet kroen ud til Jens Thomsens bror Peter Thomsen, og påbegyndte så en ny tilværelse her. Jens Thomsen var fortsat færgemand mens han drev stedet her. Han kom med i krigen 1914-18 og kom aldrig mere hjem, idet han døde derude i 1918. Hans hustru Dorothea Thomsen sad derefter tilbage som enke.



Billede af gården fra omkring 1914.

- 1917 På gårdens aftægt døde den tidligere ejer Jørgen Madsen d. 9. september 1917 i en alder af næsten 76 år, og hans hustru Anne Marie Madsen levede så videre på aftægt som enke.
- 1918 Dorothea Thomsen solgte ejendommen til gårdejer **Christian Petersen Sarsgaard** og hustru Anne Marie f. Hansen der beboede og ejede ”Sarsgaard” på Lusigvej 20 og d. 27. februar 1918 blev dette så tinglyst.
Christian Petersen Sarsgaard drev nu gården videre sammen med sin egen gård indtil hans 2 tvillinger sønner der var født d. 5. januar 1892 kunne overtage gårdene. Det var nemlig sådan at sønnen Mads Sarsgaard skulle overtage ”Lyshøjgaard”, Peter Sarsgaard skulle overtage ”Sarsgaard”.
Dorothea Thomsen fraflyttede, men hvor hun bosatte sig er ikke kendt. Hun købte senere en grund på Oksbøl Søndergade 11 i Oksbøl i 1932 hvor hun lod et hus opføre.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede enkefru Anne Marie Madsen fortsat her på stedets aftægt, og i et lejemål boede Peter Madsen, der var søn af Mads Knudsen Madsen og hustru Maren på Espenhøjvej 11, og som arbejdede hos gårdejer Mads Eriksen, Lusigvej 14, sammen med sin hustru Cathrine Marie f. Petersen og deres datter Anne Marie Madsen, der var blevet født d. 15. juli 1920.

Anne Marie og Christian Petersen Sarsgaard overlod nu gården til deres søn Mads Sarsgaard her i 1921, og dengang havde gården et opdyrket areal på 38 tønder land, og en besætning på 3 heste, 9 køer, 6 ungvæg og 2 svin.
- 1922 Mads Sarsgaard blev gift på Standesamt i Broballe d. 27. april 1922 med den 9½ år yngre Thyra Jessen der var født d. 22. juli 1902 som datter af gårdejer Jes Jessen og hustru Thøre Bonde i Nybøl, og dagen efter d. 28. april 1922 blev de så kirkelig viet i Oksbøl kirke. Begge dage sammen med Mads Sarsgaards tvillingbror Peter Sarsgaard Lusigvej 20, der blev gift med Helene Rasmussen.
Thyra og Mads Sarsgaard fik børnene:
- Anne Marie Sarsgaard, født d. 17. oktober 1923.
 - Thyra Sarsgaard, født d. 2. januar 1926.
- 1924 Den 27. februar 1924 fik **Mads Sarsgaard** sit skøde på gården og dermed bevis på sit ejerskab, der dengang omhandlede matriklerne 8, 34 og 39 af Broballe ejerlav og 143 af Mjels ejerlav. Matrikel nr. 34 var det lille skovhus på Lusigvej 24 i Broballemark.
- 1930 På gårdens aftægt døde enkefru Anne Marie Madsen d. 9. marts 1930 i en alder af knap 86½ år efter at have levet der som enke i 12½ år.
- 1943 I 1943 havde ejendommen et opdyrket areal på 46 tønder land, og der var nu en besætningen på 1 hest, 9 køer, 12 ungvæg og 7 svin.
- 1953 Den 2. februar 1953 brændte ejendommens udlænger, og de blev derefter genopbygget med ny svinestald og lade.

Stor gårdbrand på Nordals i morges.

Udlængerne til gårdejer Sarsgaards ejendom lagt øde – En halv snes dyr indebrændte.

Hos gårdejer Mads Broballe udrød der kl. 8.15 i morges brand i to af gårdens tre længer, der på kort tid var omspændt af flammer. Brandværnene i Broballe og Nordborg blev rekvireret, men forinden havde gårdejer Sarsgaard og naboerne indledt et energisk redningsarbejde, der dog blev hindret af den stærke røgudvikling.

Den kraftige blæst gav ilden stor styrke og på kort tid var længerne nedbrændt til grunden. Det lykkedes redningsmandskabet at bjerge 14-15 svin ud, men en halv snes kreaturer og svin samt tærskværk og kværn blev flammernes bytte.

De frivillige brandværn koncentrerede slukningsarbejdet om at hindre ildens fremtrængen til indhuset og heldigvis lykkedes dette. Udhuset var forsikret i den alsiske brandkasse, men da denne forsikring kun dækker det lovmæssige, lider ejeren et føleligt tab.

Det menes at ilden er opstået ved kortslutning i el-installationen på ladeloftet, hvor en del halm gav den rig næring. Den blev opdaget af gårdejeren selv, men på det tidspunkt havde den godt fat, og der var ikke meget at stille op. Til middag ulmer det endnu i ruinerne og stuehuset og et hønsehus er hvad der er tilbage af den store ejendom.

Thyra og Mads Sarsgaard købte et hus på Skolebakken 24 i Broballe d. 16. november 1953 og de solgte derefter gården til landmand Peter Krogh og hustru Annelise Krogh f. Skovgaard Petersen Oksbøl Nørregade 10 i Oksbøl for en købesum på 155.000 kr. plus aftægt, deraf var der løsøre for 14.500 kr. Thyra og Mads Sarsgaard kunne imidlertid ikke tilflytte deres nye hus, idet i da boende lejefolk ikke ville fraflytte deres hus. I stedet for tilflyttede de et lejemål på Havnbjergvej 20.

- 1954 Den 27. januar 1954 fik **Peter Krogh** sit skøde og dermed sit ejer bevis på ejendommens matrikler. Peter Krogh var født d. 6. august 1916 i Oksbøl som søn af gårdejer Peter Andersen Krogh og hustru Marie Krogh f. Nielsen Oksbøl Nørregade 10 i Oksbøl, og han var gift med Annelise Skovgaard Petersen der var født d. 15. august 1917 på Skovsgård Nedervej 27 som datter af gårdmand Peter Petersen og hustru Anne Sophie f. Drenkhahn. De tilflyttede ejendommen efter at være fraflyttet deres ejendom på Oksbøl Nørregade 10 i Oksbøl. Annelise og Peter Krogh havde 2 drenge:
- Peter Krogh, født omkring 1947.
 - Erik Krogh, født omkring 1952.

- 1984 Annelise og Peter Krogh solgte ejendommen til **Christian Jørgensen** for en købesum på 911.000 kr. til overtagelse d. 1. marts 1984, og Christian Jørgensen fik sit skøde på gården d. 23. marts 1984. Annelise og Peter Krogh fraflyttede sognet og tilflyttede et hus på Hesselhøjvej i Nordborg i stedet for. Christian Jørgensen var født d. 15. september 1956 som søn af Marius Jørgensen og hustru Ellen Jørgensen f. Hellesøe på Espehøjvej 16. Ved overtagelsen havde gården et areal på 19 ha. hvoraf 1 ha. var skov, og så var der forpagtet 5 ha. Svinestalden fra 1953 blev ombygget til kvægstald i 1984 og renoveret igen i 1986, og stuehuset blev restaureret i 1988. I 1990 blev gården drevet med en kvægproduktion på 28 årskøer, 28 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, og der var en planteproduktion af hvede. Sidenhen blev kvægproduktionen nedlagt og Christian Jørgensen fik arbejde hos murermester Urban Jensen på Skolemarken. Herefter er der nu kun planteproduktionen tilbage på ejendommen.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 1876 Maren og Christen Jørgensens datter Anne Cathrine Jørgensen blev gift i Oksbøl kirke d. 8. juni 1876 med den 4 år ældre Erik Christiansen Bonde der var født i Mjels d. 9. februar 1846 som søn af bolsmand Christian Hansen Bonde og hustru Maren f. Eriksen Petersen Østervej 16 i Mjels. Efter brylluppet solgte Maren og Christen Jørgensen ejendommen d. 7. juli 1876 til datteren og svigersønnen **Anne Cathrine og Erik Christiansen Bonde**. Der var blevet udfærdiget en købekontrakt og en aftægtskontrakt, og Maren og Christen Jørgensen var så herefter gået på aftægt. Anne Cathrine og Erik Christiansen Bonde fik børnene:
- Christian Christiansen Bonde, født d. 2. september 1886. (senere Espehøjvej 16)
 - Christen Christiansen Bonde, født d. 20. februar 1890. (han overtog stedet)
- 1883 Anne Cathrine og Erik Christiansen Bonde lod ejendommen Espehøjvej 16 opføre i 1883, således at de derefter var ejere af begge steder.
- 1884 Anne Cathrine Bondes mormor Ellen Thøysen døde på aftægten d. 30. november 1884 i en alder af 85½ år, efter at have levet i sidste 19 år som enke.
- 1905 Anne Cathrine Bondes far Christen Jørgensen døde på aftægten d. 1. juni 1905 i en alder af godt 83½ år, og hans hustru Maren Jørgensen sad derefter tilbage på aftægten som enke.
- 1907 Parcellist Erik Christiansen Bonde døde d. 4. marts 1907 i en alder af kun 61 år, og hans hustru Anne Cathrine Bonde sad derefter tilbage som enke.
- 1909 Anne Cathrine Bondes mor Maren Jørgensen døde på aftægten d. 17. januar 1909 i en alder af 88½ år, efter at have levet i godt 3½ år som enke.
- 1912 Anne Cathrine Bondes søn **Christen Christiansen Bonde** overtog ejendommen d. 26. marts 1912, og blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog som den næste parcellist på stedet. Han blev derefter gift i Oksbøl kirke d. 6. december 1912 med den 1 år yngre Petrea Ravn der var født d. 3. marts 1891 på Gennermark i Genner sogn som datter af landmand Jens Jensen Ravn og hustru Cathrine f. Krag i Genner. Petrea og Christian Christiansen Bonde fik sønnen:
- Erik Christian Bonde, født d. 17. februar 1915. (han overtog stedet)
- 1915 Christen Christiansen Bonde deltog i den 1. verdenskrig og døde i Rusland d. 31. juli 1915, og kom dermed aldrig tilbage igen. Hans hustru Petrea Bonde sad derefter tilbage som enke med sin lille søn.
- 1919 Ejendommen overgik d. 4. december 1919 til enke **Petra Bonde** og hendes søn **Erik Christian Bonde**, og de blev således indskrevet i den preussiske grundbog.



Billede af ejendommen fra omkring 1919. Personerne er ukendte.



Billede af ejendommen fra omkring 1919. Personerne er ukendte.

- 1920 Den 25. februar 1920 blev der udstedt en arvefordelingsopgørelse til fordel for Erik Christian Bonde, der så skulle overtage ejendommen når han var gammel nok til dette.
Petra Bonde blev gift i Oksbøl kirke d. 3. marts 1920 med den jævnaldrende Jørgen Koch der var født d. 8. marts 1891 som søn af gårdejer Hans Koch i Kegnæs, og han overtog derefter ejendommens drift i 1920. Der var dengang et opdyrket areal på 40 tønder land hvoraf 1 tønder land var skov, og der var en besætningen på 2 heste, 2 føl, 6 køer, 4 ungvæg og 7 svin.
Petrea og Jørgen Koch fik datteren:
- Anna Marie Koch, født d. 5. september 1920. (senere Skolebakken 34)
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Jørgen Koch her på stedet sammen med sin hustru Petrea og hendes søn af første ægteskab Erik Christian Bonde samt deres fælles barn datteren Anna Marie Koch. Deres tjenestepige Marie Haacks fra Broballe og deres tjenestekarl Hans Christensen fra Mjels boede også her på ejendommen.
- 1932 Ejendommens tidligere ejer enke og aftægtskone Anna Cathrine Bonde f. Jørgensen døde d. 17. maj 1932 i en alder af 83 år efter at have levet som enke i 25 år. Præsten har i kirkebogen noteret at hun døde i Hardeshøj, men hvor det har været vides ikke. Hun var heller ikke ophørt i folketællingslisten fra 1921 hverken i Broballe eller i Mjels.
- 1943 I 1943 var det opdyrkede areal fortsat på 40 tønder land, men besætningen var nu på 2 heste, 8 køer, 10 ungvæg og 30 svin.
- 1955 Petrea og Jørgen Koch drev gården videre indtil den blev overtaget af Erik Christian Bonde. Det vides ikke nøjagtig hvornår det har været, men Petrea og Jørgen Koch fraflyttede ejendommen i 1955 og flyttede ind i et lejemål i Spangsmosevej 8 i Broballe på aftægt. Her døde Petra Koch d. 28. juli 1958 i en alder af 67 år, og Jørgen Koch døde d. 20. januar 1964 næsten 73 år gammel, efter at have levet som enkemand i 5½ år.
Erik Christian Bonde solgte ejendommen til landmand **Christian Philipsen** for en købesum på 130.000 kr. plus aftægt, og d. 21. maj 1955 fik han derefter et tinglyst skøde på sin ny erhvervelse.
Den 10. november 1955 blev der tinglyst et livsvarigt aftægt til en årsværdi på 1.020 kr. til Petrea og Jørgen Koch.
Hvor Erik Christian Bonde rejste hen vides ikke.
Christian Philipsen blev født d. 25. november 1927 som søn af Jørgen Philipsen og hustru Anna Gadmand på Bjørnkærvej 20 i Holm, og han blev så gift d. 4. november 1955 i Havnbjerg kirke med den 5½ år yngre Solveig Frederiksen der var født d. 21. maj 1933 som datter af Claus Frederiksen og hustru Amalie Iversen i Havnbjerg.
Solveig og Christian Philipsen fik børnene:
- Kirsten Philipsen, født d. 31. januar 1957.
 - Lene Philipsen, født d. 8. august 1958.
 - Jens Philipsen, født d. 4. juli 1963. (han overtog stedet / senere Vikkebjergvej 11)
 - Karen Philipsen, født d. 5. januar 1966.
- 1990 I 1990 blev gården drevet med en svineproduktion på 150 årssøer, og der blev produceret 3000 slagtesvin årligt, samtidig var der en planteproduktionen med en salgsafgrøder af raps og ærter på

ejendommens 17 ha. Christian Philipsen ejede og drev også sin fødegård på Bjørnkærvej 20 i Holm, som var på 37,6 ha.

- 1991 Solveig og Christian Philipsens søn **Jens Philipsen** og svigerdatter Jonna Philipsen overtog nu gården i oktober 1991 for en købesum på 2.566.550 kr. og d. 4. november 1991 fik de så skødet på ejendommen. Solveig og Christian Philipsen fraflyttede sognet og bosatte sig så på Tyttebærvej 3 i Nordborg.
- 1993 Jens Philipsen opgav landmandskabet og solgte ejendommen til **Jacob Enderlein Jørgensen** for en købesum på 5.034.444 kr., og på dette fik han et tinglyst skøde d. 15. juli 1993. Jacob Enderlein Jørgensen blev født d. 31. maj 1966 som søn af Jørgen Schmidt Jørgensen og hustru Annemarie Enderlein i Brandsbøl, og han blev gift i sommeren 1997 med Birgitte Mølkjær Bøge. Jacob Enderlein Jørgensens farmor var en søster til Anne Marie From Clausen Spangsmosevej 27, Katharine Eriksen Lusigvej 14 og til Nis Valdemar Schmidt Spangsmosevej 29 / Søholmvej 2. Jacob Enderlein Jørgensen købte det jord der tidligere havde tilhørt ejendommen ”Elshøjgaard” på Lervandstedvej 3 af Jes Christian Torre Jessen da han solgte Lervandstedvej 2 i 1993.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2002 Birgitte Mølkjær Bøge fraflyttede gården i september 2002 og tilflyttede Spangsmosevej 35 i stedet for, som hun fik skøde på d. 8. oktober 2002.
- 2009 Jacob Enderlein Jørgensen ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Espehøjvej 16 – matrikel nr. 98 af Mjels ejerlav.

”Grisholtgård”

Ejendommen blev opført i 1883 af Erik Christiansen Bonde og hustru Anne Cathrine Bonde f. Jørgensen, og indtil omkring 2000 kunne man på stuehuset se initialerne ECB og AKB. Anna Cathrine og Erik Christiansen Bonde var ejere af ejendommen ”Esphøjgård” Espehøjvej 15 som de havde overtaget d. 7. juli 1876.

Erik Christiansen Bonde blev herefter indskrevet i den preussiske grundbog efter den gældende preussiske lov af 27. maj 1873 som gårdmand her på stedet.

Erik Christiansen Bonde var født i Mjels d. 9. februar 1846 som søn af bolsmand Christian Hansen Bonde og hustru Maren f. Eriksen Petersen Østervej 16 i Mjels, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 8. juni 1876 med den 4 år yngre Anne Cathrine Jørgensen, der var født d. 4. januar 1849 som datter af Christen Jørgensen og hustru Maren Nissen Thøysen Espehøjvej 15.

Anne Cathrine og Erik Christiansen Bonde fik børnene:

- Christian Christiansen Bonde, født d. 2. september 1886. (han overtog stedet)
- Christen Christiansen Bonde, født d. 20. februar 1890. (han overtog Espehøjvej 15)

- 1884 Den 31. oktober 1884 blev der tinglyst en forpligtigelse til årligt at levere 6 neg tagstrå til Oksbøl Pastorat. Denne forpligtigelse blev først afløst d. 17. marts 1954.

- 1907 Anne Cathrine og Erik Christiansen Bondes ældste søn **Christian Christensen Bonde** overtog ejendommen i 1907 efter sin far Erik Christiansen Bonde, og der var dengang opdyrket 124 tønder land, og der var en besætningen på 6 heste, 16 køer, 8 ungvæg og 10 svin.
- 1908 Christian Christensen Bonde blev gift i Oksbøl kirke d. 15. september 1908 med den ½ år ældre Thora Clausen Torre der var født d. 12. marts 1886 som datter af Christen Clausen Torre og Ida Margrethe Jessen, Lervandstedvej 2 Hardeshøj.
Thora og Christian Christensen Bonde fik børnene:
- Anna Cathrine Bonde, født d. 4. august 1909. (hun overtog stedet)
 - Erik Christian Bonde, født d. 17. februar 1915.
- 1912 **Christian Christensen Bonde** blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 26. marts 1912 som ejer af ejendommen.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Christian Christiansen Bonde her på stedet sammen med sin hustru Thora og deres to børn Anna Cathrine Bonde og Erik Christian Bonde. Deres to tjenestekarle Peter Grau fra Broballe og Chresten Thomsen fra Mjels samt deres to tjenestepiger Christine Brock fra Dyndved og Anna Pytlik fra Mjels boede desuden også på ejendommen.
- 1930 Thora og Christian Christensen Bondes datter Anna Cathrine Bonde blev gift i Oksbøl kirke d. 6. maj 1930 med den knap 6 år ældre ungarl og gårdforpagter Hans Hellesøe der var født d. 31. oktober 1903 som søn af Hans Johansen Hellesøe og hustru Ellen Frederiksen Struck i Holm. Hans Hellesøe var statshusmand i Stolbrølle på ejendommen "Skovly" som han overtog i 1938
Anna Cathrine og Hans Hellesøe fik børnene:
- Ellen Hellesøe, født d. 29. juli 1930.
 - Anne Cathrine Hellesøe, født d. 10. oktober 1931.
- 1937 I 1937 havde ejendommen et samlet areal på 25,9 hektar. Deraf var de 19,7 ager, 2,5 eng, 3,2 skov og 0,5 have og gårdsplads. Kvægbesætningen bestod af 12 malkekøer, 1 tyr og 11 ungkreaturer af rød dansk malke race samt 4 arbejdsheste af belgisk race og 1 føl. Svinebesætningen var på 36 svin og så var der et fjerkræhold på ca. 200 høns.
- 1943 I 1943 var der et opdyrket areal på 50 tønder land plus ca. 6 tønder land skov, og så var der en besætning på 7 heste, 9 køer, 9 ungvæg, 6 kalve og 32 svin.
- 1944 Thora og Christian Christensen Bonde købte det lille hus på Espehøjvej 11 som deres aftægts hus af daværende ejer Jens Madsen og det fik de skøde på d. 15. april 1944.
- 1945 Thora og Christian Christensen Bonde overlod ejendommen til deres datter og svigersøn **Anna Cathrine og Hans Hellesøe**, i fællesskab, og de blev derefter indskrevet i grundbogen som ejere d. 27. oktober 1945. De havde købt stedet for en købesum på 67.154,05 kr. plus aftægt og deraf var de 28.000 kr. i løstøre. Dokumentet om aftægt til Thora og Christian Christensen Bonde blev ligeledes tinglyst d. 27. oktober 1945.
- 1952 Anna Kathrine Bonde døde d. 8. januar 1952 og Hans Hellesøe sad derefter tilbage som enkemand på ejendommen.
- 1955 Hans Hellesøes datter Ellen Hellesøe blev gift d. 16. april 1955 med den knap 5 år ældre Marius Jørgensen der var født d. 24. oktober 1925 som søn af Hans Madsen Jørgensen og hustru Maren Thomsen i Pøl.
Ellen og Marius Jørgensen fik børnene:
- Hans Hellesøe Jørgensen, født d. 10. juni 1955. (senere Lusigvej 6 / Ærtebjergvej 10)
 - Christian Jørgensen, født d. 15. september 1956. (senere Lusigvej 14)
 - Jørgen Jørgensen, født d. 3. september 1961.
 - Bent Jørgensen, født d. 16. juli 1964. (han overtog stedet)

- 1960 Hans Hellesøes svigerfar Christian Christensen Bonde døde i aftægthuset på Espehøjvej 11 d. 1. august 1960 i en alder af knap 74 år, og hans svigermor Thora Clausen Bonde levede derefter videre som enke.
- 1963 Hans Hellesøes svigermor Thora Clausen Bonde døde i aftægthuset på Espehøjvej 11 d. 6. juni 1963 i en alder af 77 år, efter at have levet som enke i knap 3 år. Efterfølgende blev huset på Espehøjvej ved en skiftebehandling i et privat skifte overladt til deres søn Erik Christiansen Bonde og døtrene efter deres afdøde datter Anna Kathrine Hellesøe, Ellen Jørgensen f. Hellesøe og Anne Cathrine Nørrelykke f. Hellesøe. Huset blev derefter videresolgt til Martin Peter Kohls.
- 1968 Efter en skiftebehandling d. 25. maj 1969 blev ejendommen tilskrevet Hans Hellesøe, men han havde overladt det hele til sin datter og svigersøn **Ellen og Marius Jørgensen** til overtagelse d. 1. juli 1968 for en købesum på 282.550 kr. De havde d. 25. maj 1969 fået udstedt et tinglyst skøde på dette, og de var nu den 4. generation på gården. Samme dato blev der tinglyst et dokument om aftægt til Hans Hellesøe med en årsværdi på 3.750 kr.
- 1990 I 1990 havde ejendommen et areal på 33 hektar og deraf var der blevet tilkøbt i alt 7 ha. med 4 ha. skov. Gården blev drevet med en svineproduktion på 16 årssøer, og der blev produceret 260 slagtesvin årligt.
- 1998 Ellen og Marius Jørgensen solgte ejendommen til deres yngste søn **Bent Jørgensen** for en købesum på 1.930.000 kr. og det fik han et tinglyst skøde på d. 11. februar 1998.
- 2002 Ellen Jørgensens far Hans Hellesøe døde d. 3. august 2002 i en alder af 98 år, efter at have levet som enkemand i 50½ år.
- 2003 Ellen og Marius Jørgensen købte hus på Fribjerg i Nordborg til overtagelse d. 1. april 2003, og de fraflyttede derefter fra ejendommen og dermed også fra sognet.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2009 Bent Jørgensen ejer og bebor fortsat ejendommen.

Fjordvej, Broballe.

Fjordvej 2 – matrikel nr. 24 af Broballe ejerlav.

Stedet her havde i gammel tid betegnelsen Inderstested nr. 144.

Inderstested nr. 144 lå oprindeligt inde i Broballe by, og som det kan ses på udskiftningskortet fra 1779 lå det i den sydlige ende af det nuværende grundstykke Spangsmosevej 17 i Broballe. Stedets ejer er noteret som **Peder Christensen**.



Udsnit fra udskifningskortet over Broballe fra 1779 viser hvor inderstested nr. 144 lå inde i Broballe by på Spangsmosevej.

- 17__ Peter Christensen var også kaldet snedker, så om det har været hans profession vides ikke. Han var gift med Ellen Petersen der var født omkring 1753. Ellen og Peter Christensen havde sønnen
- Christen Petersen, døbt d. 1. januar 1779. (han overtog stedet i Broballe)
- 1801 Den 6. januar 1801 blev det protokolleret i skyld og panteprotokollen at sønnen **Christen Petersen** havde overtaget stedet og samtidig med blev der protokolleret et aftægt der sikrede hans forældre et godt aftægt så længe de levede. Christen Petersen blev gift i Oksbøl kirke d. 10. januar 1801 med Cecilie Hansen der var født omkring 1773. Christen Petersen var snedker. Cecilie og Christen Petersen fik børnene:
- Ellen Christensdatter, født d. 19. juni 1802.
 - Anne Marie Christensdatter, født d. 3. september 1804. (hun overtog stedet her)
 - Helene Cicilie Christensdatter, født d. 3. september 1804.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Christen Petersen på inderstestedet på Spangsmosevej i Broballe som inderste med jord sammen med sin hustru Cecilie og deres datter Ellen Petersen. På aftægten boede hans mor Eline Petersen og hans søster Cecilie Petersen, der ernærede sig som væver, og desuden boede der en 9-årig pige ved navn Margrethe Marie Ohlsen.
- 1833 Snedker Christen Petersen døde d. 22. september 1833 i en alder af 56 år, og hans hustru Cecilie sad derefter tilbage som enke.
- 1834 Efter Christen Petersens død overlod Cecilie Petersen inderstestedet på Spangsmosevej til sin datter og svigersøn **Anne Marie og Lauritz Lorentzen**, eller Lorentz Lorentsen, som han også er blevet nævnt, d. 24. juni 1834. Anne Marie Petersen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 23. juni 1826 med den 2 år ældre soldat i Oksbøl Lauritz Lorentzen der var omkring 1801. Før Anne Marie og Lauritz Lorentzen kom hertil som ejere havde de boet i Broballe og i Oksbøl. Anne Marie og Lauritz Lorentzen fik børnene:
- Christen Lauritzen, født d. 16. september 1826 i Broballe (han overtog stedet)
 - Lauritz Lorentzen, født d. 10. september 1828 i Oksbøl, død d. 13. januar 1831.
 - Anna Eleonore Lorentzen, født d. 7. januar 1831 i Oksbøl (senere Spangsmosevej 4)
 - Lauritz Lorentzen, født d. 5. oktober 1833 i Oksbøl.
 - Dødfødt drengbarn d. 22. juni 1837.
 - Dødfødt pigebarn d. 22. juni 1837.
- 18__ Hvornår stedet på Spangsmosevej er blevet udflyttet her til Fjordvej 2 på det jordstykke som de ifølge udskifningskortet også var i besiddelse af, vides ikke, men det har givet vis været efter at Lauritz Lorentzen har overtaget stedet. Han sælger nemlig i alt 1 7/16 skæppe land af sted nr. 144, som byggeplads til hjulmand Hans Nissen Grau d. d. 26. januar 1841, og det har været efter at de er tilflyttet stedet her.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husmand og daglejer Lauritz Lorentzen her i deres nye landsted sammen med sin hustru Anne Marie og deres tre børn Christen Lorentzen, Anna Eleonore

Lorenzen og Lauritz Lorenzen. På aftægten boede Lauritz Lorezens svigermor Cecilie, nu benævnt som Christensen.

- 1844 Anne Marie Lorentzens mor Cecilie Petersen (Christensen) døde d. 3. januar 1844 i en alder af 73 år, efter at have levet som enke i knap 9½ år.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husmand og daglejer Lauritz Lorenzen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie og deres søn Lauritz Lorenzen.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede husmand og daglejer Lauritz Lorenzen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie og deres børn Anna Eleonore Lorenzen og Lauritz Lorenzen.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede husmand og daglejer Lauritz Lorenzen endnu her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie og deres datter Anna Eleonore Lorenzen.
- 1863 Lauritz Lorenzen døde d. 20. april 1863 i en alder af kun 61 år, og hans hustru Anne Marie sad så tilbage som enke.
- 1865 Anne Marie Lorenzen solgte nu husmandsstedet nr. 144 og en tilkøbt parcel nr. 120 til sin søn **Christen (Lauritzen) Lorenzen** og svigerdatter **Dorothea Agnes Lorenzen** for en købesum af 1200 Rigsdaler efter en købs og overladelleskontrakt d. 25. juli 1865. Der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt til Anne Marie Lorenzen der herefter gik på aftægt.
Mens Christen Lorenzen var tjenestekarl på ”Tangsholm” ned Nordborg, var han blevet gift i Havnbjerg Kirke d. 28. marts 1860 med den ½ år ældre Dorthea Agnes Clausen, der var født i Havnbjerg d. 14. marts 1826 som datter af Johan Peter Clausen og hustru Helene f. Petersen. Dorothea Agnes og Christian Lorenzen var kommet tilbage til sognet fra Brandsbøl før maj måned 1864.
Dorothea Agnes og Christen Lorenzen fik børnene:
- Lauritz Lorenzen, født d. 26. maj 1860 i Brandsbøl. (han overtog stedet)
 - Anna Marie Lorenzen, født d. 25. maj 1864.
 - Johann Peter Lorenzen, født d. 2. juni 1868.
- 1880 Christen Lorezens mor Anne Marie Lorenzen døde på aftægten d. 16. november 1880 i en alder af 76 år.



Ejendommen Fjordvej 2 som den så ud omkring 1903.

- 1886 Dorothea Agnes og Christian Lorenzen overlod nu ejendommen til deres søn **Lauritz Lorenzen** d. 28. juni 1886, og de gik så derefter på aftægt.
Lauritz Lorenzen var blevet gift i 1885 med den 2½ år ældre Anne Marie Lauesen, der var født d. 4. november 1857 i Svenstrup som datter af tjenestekarl og soldat ved 3. jægerkompagni i Flensborg Hans Lauesen og hustru Anna Cathrine Hansen i Svenstrup.
Anne Marie og Lauritz Lorenzen fik ingen børn.

Lauritz Lorenzen aftalte derfor med sin søster Anna Marie, der var blevet gift med en enkemand ved navn Jørgen Dietrich Clausen, at deres ældste søn Christian Clausen, der var født d. 18. marts 1896 på Torp mark i Uge sogn, skulle komme til Als og blive opdraget som deres barn, og senere overtage stedet. Christian Clausen kom hertil i efteråret 1901 da han var 5½ år gammel.

1904 Lauritz Lorenzens mor Dorothea Agnes Lorenzen døde d. 9. april 1904 i en alder af 78 år, og hans far Christian Lorenzen sad derefter tilbage på aftægten som enkemand.

1912 Christian Lorenzen døde d. 31. december 1912 i en alder af 86 år efter at have levet som enkemand i godt 8½ år.

1920 Efter at Anne Marie og Lauritz Lorenzens plejesøn Christian Clausen var kommet tilbage fra krigen 1914-1918 blev han gift i Oksbøl kirke d. 25. juni 1920 med den 1 år yngre tjenestepige Anne Marie Hansen, der var født d. 4. marts 1897 i Sundsmark i Ulkebøl sogn
Den 1. november 1920 overtog han ejendommen og hans plejeforældre Anne Marie og Lauritz Lorenzens gik på aftægt.

Anne Marie og Christian Clausen fik børnene:

- Anne Marie Clausen, født d. 3. november 1920.
- Christine Clausen, født d. 5. februar 1922.
- Inger Clausen, født d. 29. april 1923.



Billede af ejendommen set fra havensiden. Sikkert fra omkring 1903.

1921 Christian Clausens plejemor Anne Marie Lorenzen døde på aftægten d. 22. januar 1921 i en alder af kun godt 63 år, og hendes mand Lauritz Lorenzen sad så derefter tilbage på aftægten som enkemand. Ved en første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Christian Clausen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie og deres datter Anne Marie Clausen. På aftægten boede Christian Clausens plejefar Lauritz Lorenzen som enkemand.
Den 2. april 1921 fik **Christian Clausen** ejendommen tilskødet og blev indskrevet i grundbogen som ejer af stedet. Han havde fået stedet for en købesum på 900 kr.

1924 Christian Clausen solgte nu ejendommen til landmand og træskomager **Friedrich Karl Dornis** og hustru Helene Dornis f. Nissen og dette fik de et skøde på d. 1. marts 1924. De havde tidligere boet på Lusigvej 26 Broballemark.

Friedrich Karl Dornis var født d. 24. december 1879 i Tyskland og han var blevet gift på et ikke kendt tidspunkt med den 1 år ældre Helene Nissen, der var født d. 12. november 1878 i Langballigau i Tyskland.

Helene og Friedrich Karl Dornis havde børnene:

- Marie Auguste Dornis, født d. 27. oktober 1908.
- Friedrich Karl Dornis, født d. 31. marts 1913.
- Anne Helene Dornis, født d. 15. august 1917.

1933 Friedrich Karl Dornis kunne ikke få det til at løbe rundt, for ejendommen var blevet overtaget af firmaet Knudsen og Jensen i Sønderborg som brugelig pant og af dem købte **Christian Clausen** så igen

sin tidligere ejendom for en købesum på 3700 kr. plus aftægt, og d. 7. april 1933 fik han et auktionsskøde på dette.

- 1945 Christian Clausens plejefar Lauritz Lorenzen døde på aftægten d. 10. juli 1945 i en alder af 85 år
- 1947 Christian Clausen fortæller selv at han solgte ejendommen til en fraskilt dame fra Fyn, men dette er ikke blevet tinglyst. Derimod blev det tinglyst d. 23. juli 1947 at Christian Clausen og fru Lilly E. Kjærby f. Lautow havde solgt ejendommen til landmand **Evald Hansen** fra Karrebæk ved Karrebæksminde på Sjælland for en købesum på 20.000 kr., og denne handel blev tinglyst d. 23. juli 1947. Christian Clausen var fraflyttet sognet og bosatte sig i Svenstrup. Evald Hansen var født d. 20. september 1918 og han var gift med Anna Karen Frederikke Hansen der var født d. 16. november 1917. De kom hertil fra Karrebæk ved Karrebæksminde på Sjælland. Anna Karen Frederikke og Evald Hansen fik børnene:
- Bodil Hansen, født d. _____
 - Ernst Hansen, født d. _____
 - Grethe Hansen, født d. _____
 - Poul Hansen, født d. 22. september 1948, død d. 11. oktober 1966.
 - Birthe Hansen, født d. _____
 - Kirsten Hansen, født d. 2. december 1954.
 - Bent Hansen, født d. _____
- 1955 Evald Hansen købte ejendommen på Lusigvej 26, matrikel nr. 160 af Broballe ejerlav af Hans Peter Abraham for en købesum på 18.000 kr., og fik et tinglyst skøde på dette d. 24. maj 1955. Han var interesseret i jorden og d. 12. juli 1957 fik han tinglyst en frastykning på de 2,4368 ha. ud af det samlede omkring 2,5 ha., og det forblev fortsat matrikel nr. 119, medens jord på 861 m² med bygninger blev oprettet som matrikel nr. 160 af Broballe ejerlav. Den 4. januar 1958 fik Evald Hansen så tillagt jorden matrikel nr. 119 til sin ejendom matrikel nr. 24 af Broballe ejerlav.
- 1960 Evald Hansens far Hans Peter Hansen, der var født d. 3. juni 1878 i Agerup i Hyllinge sogn i Sorø amt som søn af arbejdsmand Jens Hansen og hustru Ane Margrethe f. Olsen, døde d. 29. januar 1960 i en alder af 81½ år, og hans mor Elise Marie Hansen f. Andersen boede derefter fortsat hos dem som enke.
- 1986 Anna og Evald Hansen solgte ejendommen til **Laurits Hess** Fjordvej 8 for en købesum på 479.915 kr., og han fik et tinglyst skøde på dette d. 11. september 1986. Lauritz Hess fraflyttede Fjordvej 8 sammen med sin mor Ellen Hess og sin søster Anne-Lene Hess og flyttede hertil. Anna Karen Frederikke og Evald Hansen fraflyttede sognet og flyttede til Guderup, hvor Anna Hansen døde d. 27. marts 1997 i en alder af godt 79 år, og Evald Hansen døde d. 29. december 2000 i en alder af 82 år.
- 1995 Ellen Hess, der var født d. 10. marts 1910, døde d. 17. juli 1995 i en alder af godt 85 år, efter at have levet som enke i knap 14 år. Herefter beboede Laurits Hess ejendommen sammen med sin søster Anne-Lene Hess.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2009 Laurits Hess ejer fortsat ejendommen og bor fortsat sammen med sin søster Anne-Lene Hess.

Fjordvej 4 – matrikel nr. 23 af Broballe ejerlav.

Stedet her havde i gammel tid betegnelsen Inderstested nr. 147.

Inderstested nr. 147 lå oprindeligt inde i Broballe by, og som det kan ses på udskiftningskortet fra 1779 lå det på Søholmvej i Broballe nogenlunde der hvor Søholmvej 1 noget af Broballe Mørtel og Beton ligger i dag. Stedets ejer er noteret som **Jes Pedersen**.

17__ Jes Petersen gældsatte sig d. 2. juli 1774, og blev dermed noteret i skyld og panteprotokollen. Hvem Jes Petersen var vides ikke.

1796 Den 21. januar 1796 blev det i skyld og panteprotokollen protokolleret at **Mads Jessen** var ejer af inderstestedet i Broballe. Han var født omkring 1774, og man kan gætte på han var søn af den foregående ejer. Han var gift med Helene Jürgensen, der var født omkring 1773.

Helene og Mads Jessen fik børnene:

- Jes Jørgen Madsen, født d. 3. januar 1797.
- Anna Helene Kristina Madsen, født d. 24. februar 1802. (senere Spangsmosevej 29)



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779 viser hvor inderstested nr. 147 lå inde i Broballe by på Søholmvej.

1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede inderste Mads Jessen på stedet på Søholmvej sammen med sin hustru Helene og deres 2 børn Jes Jørgen Madsen og Anna Helene Kristina Madsen.

1825 Helene og Mads Jessens søn Jes Jørgen Madsen blev gift i Oksbøl kirke d. 24. juli 1825 med den 4 år yngre Maren Nissen, der var født d. 13. februar 1801 som datter af Nis Jørgensen og hustru Anne Marie Thonesen i Oksbøl.

Maren og Jes Jørgen Madsen fik børnene:

- Anna Helene Jessen, født d. 24. september 1825. (senere Havnbjergvej 15 i Oksbøl.)
- Anne Marie Jessen, født d. 24. september 1825. (senere Tvendalvej 2 Oksbøl).
- Mads Jessen, født d. 28. februar 1828. (han overtog stedet)

1829 Maren Madsen døde d. 28. august 1829 i en alder af kun 28½ år, og Jes Jørgen Madsen sad derefter tilbage som enkemand.

18__ På et ikke kendt tidspunkt er inderstested nr. 147 blevet udflyttet her til Fjordvej 4 på det jordstykke som de ifølge udskiftningskortet også var i besiddelse af, og da den efterfølgende Jes Jørgen Madsen i skyld og panteprotokollen er noteret som inderste på Broballemark, må udflytningen have fundet sted før 1830.

1830 Helene og Mads Jessen overlod stedet til deres søn **Jes Jørgen Madsen** efter en overladelleskontrakt af 30. marts 1830, og Helene og Mads Jessen gik så derefter på aftægt. Den 23. maj 1830 blev der så desuden indført en aftægtskontrakt til fordel for Helene og Mads Jessen.

- Tre kvart år efter at Jes Jørgen Madsen var blevet enkemand, blev han gift igen i Oksbøl kirke d. 16. maj 1830 med den knap 2½ år ældre Anna Kirstine Rasmussen der var født d. 17. september 1794 i Svenstrup som datter af Thomas Rasmussen Hollænder og hustru Mette Christens i Svenstrup.
Anna Kirstine og Jes Jørgen Madsen fik børnene:
- Rasmus Jessen, født d. 10. marts 1831, død d. 14. marts 1831.
 - Maren Jessen, født d. 25. marts 1834.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste Jes Jørgen Madsen her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine og hans børn af første ægteskab Mads Jessen og Anna Helene samt deres fælles barn Maren Jessen. På aftægten boede hans mor og far Helene og Mads Jessen som aftægtsfolk.
Jes Jørgen Madsens mor Helene Jessen døde på ejendommens aftægt d. 11. juli 1840 i en alder af 68 år, og hans far Mads Jessen sad så tilbage som enkemand.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste Jes Jørgen Madsen stadigvæk her på ejendommen sammen med sin hustru Anna Kirstine og datteren Maren Jessen. Hans far Mads Jessen boede på ejendommens aftægt.
- 1854 Jes Jørgen Madsens far Mads Jessen døde på aftægten d. 8. januar 1854 i en alder af 80 år.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede daglejer og fisker Jes Jørgen Madsen og hustru Anna Kirstine Madsen alene her på stedet.
- 1857 Jes Jørgen Madsen solgte nu ejendommen til sig søn af 1. ægteskab **Mads Jessen** og svigerdatter **Maren Jessen**, efter en købekontrakt af 26. maj 1857 og samme dag blev der desuden også skrevet en aftægtskontrakt til Anna Kirstine og Jes Jørgen Madsen. Maren og Mads Jessen var nu de nye ejere efter at de havde fået et skøde på dette d. 28. juli 1857.
Anna Kirstine og Jes Jørgen Madsen fik dog ikke lang tid sammen på aftægt, idet Anna Kirstine døde d. 6. november 1857 i en alder af 62 år, og Jes Jørgen Madsen sad så tilbage som enkemand for anden gang.
Mads Jessen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 24. januar 1856 med den knap 1 år yngre Maren Jørgensen der var født d. 30. januar 1829 i Nordborg som datter af inderste Jens Jørgensen Nymand og hustru Maren f. Larsen.
Maren og Mads Jessen fik børnene:
- Maren Jessen, født d. 7. april 1856. (senere Espehøjvej 11 i Broballe)
 - Jes Madsen Jessen, født d. 21. september 1858, død d. 4. december 1860.
 - Jens Jessen, født d. 9. september 1860. (senere Færgevej 30 i Mjels)
 - Kirstine Marie Jessen, født d. 27. juni 1863, død d. 13. februar 1882.
 - Anna Marie Jessen, født d. 18. juli 1874. (hun fik stedet / senere Skolebakken 5 Broballe)
 - Jes Jessen, født d. 15. august 1866, død d. 23. marts 1870.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Maren og Mads Jessen på ejendommen, sammen med børnene Maren Jessen og Jes Madsen Jessen, og desuden boede Mads Jessens far Jes Jørgen Madsen også fortsat på ejendommen.
- 1873 Mads Jessens far Jes Jørgen Madsen døde d. 23. september 1873 i en alder af 76½ år, efter at have levet som enkemand i næsten 16 år.
- 1897 Maren og Mads Jessen solgte nu ejendommen til deres datter og svigersøn **Anna Marie og Peter Clausen** og det fik de et skøde på d. 24. juni 1897. Maren og Mads Jessen gik så derefter på aftægt. Datteren Anna Maria var blevet gift i Oksbøl kirke d. 20. maj 1897 med den 1½ år ældre Peter Clausen der var født i Notmarkskov d. 20. februar 1873 som søn af indsidder Peter Clausen og hustru Karen Kirstine Hansen, og som var kommet her til sognet fra Notmark i 1896.
Anna Marie og Peter Clausen fik børnene:
- Maren Christine Clausen, født d. 4. marts 1898.
 - Mads Clausen, født d. 8. juni 1900.
 - Christine Clausen, født d. 1. juli 1903.
 - Anne Marie Clausen, født d. 24. maj 1905.
 - Peter Clausen, født d. 8. august 1907.
 - Anna Helene Clausen, født d. 9. august 1914, død d. 2. september 1916.

- Hans Clausen, født d. 4. august 1917.
- Christian Clausen, født d. 19. august 1918, død d. 20. august 1918.



Billede af Mads og Maren Jessen omkring 1910.

- 1911 Maren Jessen døde på aftægten d. 11. december 1911 næsten 86 år gammel, og Mads Jessen levede så videre som enkemand på aftægten.
- 1915 Mads Jessen døde d. 14. februar 1915, 9 dage før sin 87 års fødselsdag.
- 1921 Ved en første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Peter Clausen her på stedet sammen med sin hustru Anna Marie og deres 3 børn Christine Clausen, Peter Clausen og Hans Clausen.
- 1927 Anna Marie og Peter Clausen solgte ejendommen til landmand **Christen Duus** fra Holm for en købesum på 27.000 kr., og denne handel blev så tinglyst d. 16. maj 1927. Selv flyttede de så til Broballe Mølle Skolebakken 5 i Broballe som de netop havde købt. Christen Duus var født d. 21. december 1899 som søn af Christian Christensen Duus og hustru Anna Marie Nissen Høj i Holm, og han blev så gift d. 17. maj 1927 i Nordborg kirke med den 3½ år yngre Karen Jessen, der var født d. 13. august 1903 som datter af Hans Jessen og hustru Karen Clausen i Holm.
- Karen og Christen Duus fik børnene:
- Karen Marie Duus, født d. 16. oktober 1927.
 - Hans Christian Duus, født d. 14. oktober 1928.
 - Svend Aage Duus, født d. 7. juli 1932. (han overtog stedet)
- 1955 Christen Duus døde d. 17. maj 1955 i en alder af kun knap 55½ år, og hans hustru Karen Duus sad derefter tilbage som enke.
- 1956 Efter en skiftebehandling d. 6. april 1956 overgik ejendommen nu til **Karen Duus** der herefter var ene-ejer af denne og købesummen blev så her sat til 35.000 kr. Sønnen Svend Aage Duus overtog så gårdens drift i juli 1956, efter at han d. 16. juni 1956 var blevet gift i Oksbøl kirke med den 2 dage yngre Bodil Marie Lassen, der var født i Kiding i Felsted sogn d. 9. juli 1932 som datter af Charlotte Johanne og Jørgen Heinrich Lassen, senere Skolebakken 32 i Broballe.
- 1958 Karen Duus solgte nu ejendommen i juli 1958 til sin søn **Svend Aage Duus** og hustru Bodil Marie Duus for en købesum på 48.681,27 kr., og han fik skøde og bevis på sin ejendomsret d. 22. juli 1958. Bodil Marie og Svend Aage Duus fik børnene:
- Ingelise Duus, født d. 8. april 1959.
 - Anne Birgitte Duus, født d. 28. april 1965.
- 1986 Svend Aage Duus købte matriklerne 63 og 119 og 187 fra Evald Hansen i naboejendommen Fjordvej 2 i september 1986 for en købesum på 250.000 kr. Ejendommens areal var i 1990 på 16 ha. idet der var blevet tilkøbt 6 ha. Der var 1 ha. skov og 1 ha. med juletræer. Gården blev drevet med en svineproduktion på 50 årssøer, og der blev produceret 1000 slagtesvin årligt.

1999 Karen Duus levede videre på ejendommens aftægt i husets vestlige ende indtil hun døde d. 27. august 1999 i en alder af 96 år.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

2005 Svend Aage Duus døde d. 9. november 2005 i en alder af 73 år, og hans hustru Bodil Marie Duus sad derefter tilbage som enke. **Bodil Marie Duus** overtog herefter ejendommen, og skødedatoen blev sat til d. 21. november 2005.

2009 Bodil Marie Duus ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Fjordvej 8 – matrikel nr. 17 af Broballe ejerlav.

Stedet her havde i gammel tid betegnelsen Kådnersted nr. 139.

Kådnersted nr. 139 lå oprindeligt inde i Broballe by, og som det kan ses på udstykningskortet fra 1779 lå det på det åbne jordstykke mellem nuværende Spangsmosevej 19 og Spangsmosevej 21. Stedets ejer er noteret som **Christen Marcussen**. (En del af det efterfølgende er derfor det samme som under Spangsmosevej 19 i Broballe)

Denne Christen Marcussen var født omkring 1699 og han døde i en alder af 76 år og blev begravet på Oksbøl kirkegård d. 29. januar 1775. Han døde altså før udstykningskortet blev fremstillet. Hvem han i øvrigt var vides ikke.



Udsnit fra udstykningskortet over Broballe fra 1779 viser hvor kådnersted nr. 139 lå inde i Broballe by på Spangsmosevej.

1781 Den 7. oktober 1781 blev ungkarl Jens Hansen fra Broballe gift i Oksbøl kirke med pigen Karen Christensdatter fra Holm. Denne Jens Hansen blev senere kaldet Weis, men hvorfra dette navn stammer vides ikke. Karen Christensdatter kan meget vel have været en datter af den foregående Christen Marcussen, og at det er derfor at **Jens Hansen Weis** kom til stedet som den næste husmand. Jens Hansen Weis var født omkring 1759, og han var gift med Karen Christiansen der var født omkring 1756.

Karen og Jens Hansen Weis fik børnene:

- Hans, døbt d. 2. december 1781, død og begravet d. 1. juni 1785.
 - Maren, døbt d. 17. oktober 1784, død og begravet d. 4. november 1787.
 - Maren Weis, født d. 25. marts 1788. (hun førte stedet videre i Broballe)
 - Anne Marie Weis, født d. 15. august 1793. (senere i Tornbjerg ved Oksbøl)
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Jens Hansen Weis på husmandsstedet i Broballe som husmand med jord, sammen med sin hustru Karen og deres 2 døtre Maren Weis og Anne Marie Weis.
- 1808 Karen og Jens Hansen Weis datter Maren Weis blev gift i Oksbøl kirke d. 24. september 1808 med den omkring 26 år ældre Johan Joachim Krüger fra Skodsbøl, der var født omkring 1762. Han var smed og derfor også nævnt som Schmidt.
Maren og Johan Joachim Krüger (Schmidt) fik børnene:
- Jens Johannsen Weiss, født d. 18. april 1810.
 - Catharina Elisabeth Johannsen Schmidt, født d. 28. marts 1812. (senere ukendt sted i Mjels)
 - Hans Johannsen Schmidt, født d. 17. oktober 1813, død i Broager i oktober 1887.
 - Anne Marie Schmidt 18. januar 1816, død d. 16. januar 1817.
- 18__ Hvornår svigersønnen **Johan Joachim Schmidt** har overtaget stedet kan ikke siges, men i 1815 er han blevet noteret i skyld og panteprotokollen som ejer af stedet, men skriften er ulæselig så tidspunktet kan ikke fastsættes.
- 1817 Johan Joachim Krüger (Schmidt) svigerfar Jens Hansen Weis døde som aftægtsmand d. 11. maj 1817 i en alder af 57 år, og hans svigermor Karen Weis sad derefter tilbage som enke.
- 1819 Johan Joachim Krüger (Schmidt) solgte husmandsstedet d. 26. januar 1819 til **Hans Christian Hansen**. Hvor Maren og Johan Joachim Krüger (Schmidt) herefter flyttede hen kan ikke siges. Smedesvend Johan Joachim Krüger (Schmidt) døde d. 17. maj 1821 i en alder af 59 år, og Maren sad derefter tilbage som enke. Hun blev senere gift igen d. 9. maj 1829 med Peter Dominicussen på ejendommen der dengang lå mellem Lusigvej 14 og Lusigvej 16.
- Mens Hans Christian Hansen var tjenestekarl i Broballe, var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 1. marts 1817 med den 7 år yngre tjenestepige i Broballe Anne Kirstine Hansen. Han var da 29 år og dermed født omkring 1788, og hun var 22 år og dermed født omkring 1795.
Anne Kirstine og Hans Christian Hansen fik børnene:
- Dødfødt drengebarn d. 25. januar 1817.
 - Hans Christian Hansen, født d. 25. januar 1817, død d. 25. januar 1817.
 - Anne Hansen, født d. 24. marts 1818.
 - Thøre Hanses, født d. 1. august 1820. (senere Næsvej 38 i Mjels)
 - Anna Kirstine Hansen, født d. 30. oktober 1826.
 - Dødfødt pigebarn d. 31. marts 1829.
 - Anne Marie Hansen Christiansen, født d. 20. januar 1836.
- 1830 Hans Christian Hansen solgte husmandsstedet i Broballe efter en købekontrakt af 30. maj 1830 til **Hans Peter Christiansen** som således blev den næste ejer af husmandsstedet nr. 139 i Broballe.
Hans Peter Christiansen var født d. 21. oktober 1793 i nabohuset Inderstested nr. 143 Spangsmosevej 21 som søn af inderste Christian Christiansen og hustru Ellen Hansdatter, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 11. november 1826 med den godt 11½ år yngre Elsebeth Hansen Bonde der var født i Mjels d. 4. juli 1805 som datter af bolsmand Hans Bonde og hustru Anna Marie i Mjels.
Elsebeth og Hans Peter Christiansen kom fra et sted i Mjels hvor de havde bosat sig efter deres giftermål, muligvis hos hendes forældre.
Elsebeth og Hans Peter Christiansen fik børnene:
- Anna Maria Hansen, født d. 13. december 1826, død d. 22. januar 1849.
 - Ellen Hansen, født d. 12. februar 1829. (hun overtog stedet)
 - Elisabeth Hansen, født d. 9. maj 1833, død d. 21. september 1833.
 - Elsebeth Hansen, født d. 1. april 1837. (senere Rødenæbvej 3 Mjels)
- 1834 Karen Jensen Weis, som hun nu er blevet nævnt, døde på aftægten d. 29. november 1834 i en alder af 79 år, efter at have levet som enke i 17½ år.

- 1837 Efter at Hans Peter Christiansens far Christian Christiansen var død i huset ved siden af d. 6. februar 1837 i en alder af 71 år købte han sit barndomshjem inderstested nr. 143 efter en overladelleskontrakt af 29. august 1837, således at han nu var ejer af begge steder.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husmand Hans Peter Christiansen på stedet sammen med sin hustru Elsebeth Hansen og deres 3 døtre Anna Maria Hansen, Ellen Hansen og Elsebeth Hansen.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husmand og daglønner Hans Peter Christiansen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Elsebeth Hansen og deres 3 døtre Anna Maria Hansen, Ellen Hansen og Elsebeth Hansen.
- 1846 Elsebeth og Hans Peter Christiansens ældste datter Anna Maria Hansen blev gift i Oksbøl kirke d. 17. juli 1846 med den godt 10 år ældre ungarl Hans Nissen, der var født d. 22. april 1816 i Brandsbøl i Havnbjerg sogn som søn af bolsmand Hans Nissen og hustru Cathrine Rasmusdatter i Brandsbøl, Anna Maria og Hans Nissen fik børnene:
- Hans Nissen, født d. 14. juli 1847, død d. 29. august 1870.
 - Christian Nissen, født d. 15. januar 1849, død d. 13. oktober 1857.
- 1849 Anna Maria døde kun 7 dage efter fødslen d. 22. januar 1849 i en alder af kun 22 år, og Hans Nissen sad tilbage som enkemand med sine 2 små drenge.
- 1851 Elsebeth og Hans Peter Christiansens datter Ellen Hansen blev herefter gift i Oksbøl kirke d. 23. oktober 1851 med sin svoger Hans Nissen, og hun blev således stedmor til sine 2 nevøer Hans Nissen og Christian Nissen.
Ellen og Hans Nissen fik børnene:
- Anna Maria Nissen, født d. 3. januar 1852, død d. 5. november 1864.
 - Peter Nissen, født d. 25. december 1854, død d. 2. marts 1860.
 - Elsebeth Nissen, født d. 18. oktober 1856. (hun overtog stedet her)
 - Anna Cathrine Nissen, født d. 21. juni 1859, død d. 11. november 1864.
 - Christian Nissen, født d. 16. april 1862, død d. 19. november 1864.
 - Ellen Nissen, født d. 16. april 1862, død d. 17. november 1864.
 - Peter Nissen, født d. 4. august 1866, død d. 26. januar 1868.
 - Anne Marie Nissen, født d. 31. juli 1868.
 - Anna Catharina Nissen, født d. 9. november 1872.
- 18__ Hans Peter Christiansen havde også jord beliggende i den dengang kaldte Nedre Søndermark, på det sted hvor nuværende Fjordvej 8 er, og på et ikke kendt tidspunkt udflyttede han sit husmandssted nr. 139 fra Spangsmosevej til Fjordvej 8 og opførte et nyt sted på denne adresse. Da han efter en købekontrakt af 27. september 1853 solgte stedet på Spangsmosevej samt sit barndomshjem inderstested nr. 143 Spangsmosevej 21 til sin svigersøn **Hans Christian Petersen**, må udflytningen hertil have fundet sted før 1853.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede husmand og landbesidder Hans Peter Christiansen her på deres nye landsted på Fjordvej 8 sammen med sin hustru Elsebeth Hansen og deres datter Elsabe Hansen. På ejendommens aftægt boede deres datter og svigersøn Ellen og Hans Nissen sammen med hans barn af første ægteskab Christian Nissen samt deres fælles barn Anne Marie Nissen og Peter Nissen.
- 1858 **Ellen og Hans Nissen** overtog ejendommen d. 27. april 1858 og de fik skøde på dette d. 29. juni 1858. Elsebeth og Hans Peter Christiansen gik så derefter på aftægt, og de byttede så lejlighed.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede husmand Hans Nissen her på stedet sammen med sin hustru Ellen og hans barn af første ægteskab Hans Nissen samt deres fælles børn Anne Marie Nissen, Peter Nissen, Elsebeth Nissen og Anna Cathrine Nissen. På aftægten boede de tidligere ejere Elsebeth og Hans Peter Christiansen.
- 1864 Hans Peter Christiansen døde på aftægten d. 24. april 1864 i en alder af 72 år, og hans hustru Elsebeth sad derefter tilbage som enke.

1872 Husmand Hans Nissen døde d. 6. august 1872 kun godt 56 år gammel, og hans hustru Ellen sad derefter tilbage som enke med sine 2 døtre og ventede endnu et barn.

På aftægten døde Elsebeth Christiansen d. 12. oktober 1872 i en alder af godt 67 år

Ellen Nissen døde i barselseng d. 11. november 1872 kun 2 dage efter at have født sit sidste barn. Hun blev kun godt 43 år gammel.

1873 Efter et skifte d. 30. juli 1873, overtog den ældste datter **Elsebeth Nissen**, der nu kun var 17 år, så stedet, og skulle således udrede et pengebeløb til sine 2 søstre Anne Marie Nissen på 5 år og Anna Catharina Nissen på godt ½ år. Hvem der har taget sig af de 3 piger og hvem der ellers har beboet stedet fremover kan ikke siges.

1880 Husmand **Henning Hansen Hess** Stegvej 5 Mjelsmark købte ejendommen af Elsebeth Nissen d. 2. marts 1880, og han skulle således udrede 3000 Mark til hende for dette.

Henning Hansen Hess blev født d. 18. juli 1840 på Mjelsmark som søn af Nicolai Hess og hustru Frederikke Johanne født Hansen Stegvej 5 Mjelsmark. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 15. juni 1871 med den 4 år yngre pige Frederikke Christensen der var født d. 19. juli 1844 i Lavensby i Havnbjerg sogn som datter af bødker Christen Christensen og hustru Anne Marie Hansen i Lavensby. Frederikke og Henning Hansen Hess havde børnene:

- Nicolai Hess, født d. 30. oktober 1871 i Mjelsmark. (han overtog stedet)
- Frederikke Johanne Hess, født d. 24. december 1873.
- Anne Marie Hess, født d. 20. januar 1876. Hun blev senere gift med Andreas Hansen, der blev gæstgiver på "Østerlund Kro" Oksbølvej 15.
- Christian Hess, født d. 5. oktober 1877, død d. 14. februar 1901.

Henning Hansen Hess var kommet hertil fra Mjelsmark sammen med sin familie. Han havde været parcellist og skipper og sejlet i mange år, og ligesom alle de andre små ejere drev han også fiskeri samtidig med at han dyrkede ejendommens jord.

1896 Frederikke og Henning Hansen Hess solgte nu gården d. 29. juni 1896 til deres søn **Nicolai Hess**, og de flyttede derefter på aftægt.

Nicolai Hess var blevet gift i Oksbøl kirke d. 7. maj 1896 med Helene Cathrine Lauritzen der var født på Mjelsmark d. 2. december 1867 som datter af bolsmand Johann Lauritzen og hustru Maria Christine Schmidt. Nicolai Hess købte senere mere jord og udvidede og moderniserede så ejendommen.

Helene Cathrine og Nicolai Hess fik børnene:

- Henning Hess, født d. 21. maj 1897. (han overtog stedet)
- Frederikke Hess, født d. 4. juni 1898.
- Marie Christine Hess, født d. 10. maj 1900.
- Johanne Catharina Hess, født d. 5. april 1901.
- Johannes Christian Hess, født d. 14. december 1903.
- Christian Hess født, d. 13. maj 1905, død 13. april 1906.
- Anna Hess, født d. 27. marts 1908, død d. 14. juli 1908.



Foto af ejendommen fra omkring 1909.



Ejendommen Fjordvej 8 som den så ud omkring 1913.

- 1920 Henning Hansen Hess døde på aftægten d. 15. januar 1920 i en alder af 79½ år, og hans hustru Frederikke sad derefter tilbage som enke.



Foto fra omkring 1920 set fra havesiden.

- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Nicolai Hess her på stedet sammen med sin hustru Helene Cathrine Hess og deres 2 børn Henning Hess og Marie Christine Hess. På aftægten boede Nicolai Hess mor Frederikke Hess.

- 1932 Frederikke Hess døde på aftægten d. 20. marts 1932 i en alder af 87½ år, efter at have levet som enke i 12 år.

- 1933 Helene Cathrine og Nicolai Hess solgte så ejendommen til deres søn landmand **Henning Hess** for en købesum på 16.000 plus aftægt og boligret, og d. 9. juni 1933 blev der så udstedt et skøde på dette. Der blev så samme dag dokumenteret aftægt for Helene Cathrine og Nicolai Hess, og boligret for deres datter Marie Christine Hess.

Henning Hess, der havde været i Amerika i 10 år efter første verdenskrig, blev gift i Oksbøl kirke d. 20. juni 1933 med den næsten 13 år yngre Ellen Lauritzen der var født d. 10. marts 1910 som datter af parcellist Lauritz Hansen Lauritzen og hustru Anne Marie f. Johannsen „Holmgaard” Vikkebjergvej 13 Broballemark.

Ellen og Henning Hess fik børnene:

- Nicolai Hess, født d. 4. december 1933.
- Laurits Hess, født d. 19. august 1940. (han overtog stedet)
- Anne-Lene Hess, født d. 15. oktober 1944.

Da Henning Hess overtog gården i 1933 var der et opdyrket areal på 20 tønder land og en besætningen på 2 heste, 7 køer, 4 ungvæg og 25 svin.

- 1941 Helena Cathrine Hess døde på aftægten d. 2. marts 1941 i en alder af 73 år og hendes mand Nicolai Hess levede så videre som enkemand.

- 1943 I 1943 var det opdyrkede areal fortsat på 20 tønder land og en besætningen på 2 heste, 7 køer, 4 ungvæg og 25 svin var uforandret.
- 1962 Nicolai Hess døde sidst i november 1962 i en alder af 91 år, efter at have levet som enkemand i godt 21½ år, og han blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 3. december 1962.
- 1976 Ejendommens næste ejer blev sønnen **Laurits Hess**, og han overtog den for en købesum på 797.166,16 kr. Dette blev de så udstedt et skøde på d. 27. juli 1976, og der blev så også tinglyst en boligret for Ellen og Henning Hess samt boligret til 2 værelser for Anne-Lene Hess, og efter Ellen og Henning Hess død, en boligret i hele ejendom.
- 1981 Henning Hess døde d. 2. august 1981 i en alder af 84 år og hans hustru Ellen sad derefter tilbage som enke sammen med sønnen Lauritz og datteren Anne-Lene.
- 1982 Økonomisk gik det ikke som det skulle, og ejendommen blev nu solgt ved en endelig tvangsaktion d. 22. februar 1982 for en købesum på 768.000 kr., og d. 17. juni 1982 fik ejendommens nye ejer **Helge Nissen** og hustru Kirsten Nissen Vikkebjergvej 7, så et såkaldt transportauktionsskøde på dette. Ellen Hess og Anne-Lene og Laurits Hess blev boende i huset, og de fraflyttede først i 1986 efter at Laurits Hess havde købt Fjordvej 2. De flyttede så alle tre dertil, og derefter stod stuehuset tomt i en del år og forfaldt mere og mere.
- 1997 Det gamle stuehus blev nedbrudt, og der blev opført et nyt hus længere tilbage fra vejen. Da det var færdig tilflyttede Kirsten og Helge Nissen huset fra deres tidligere hjem på Vikkebjergvej 7.
- 2008 De gamle staldbygninger blev påbegyndt nedbrudt i eftersommeren 2008.



Foto af stuehuset som det så ud i år 2000.

- 2009 Kirsten og Helge Nissen ejer og bebor fortsat stedet.

.....

Fjordvej 12 – matrikel nr. 18 af Broballe ejerlav.

”Fjordvang”

Stedet her havde i gammel tid betegnelsen Kådnersted nr. 141.

Kådnersted nr. 141 lå oprindeligt inde i Broballe by, og som det kan ses på udskiftningskortet fra 1779 lå det på Spangsmosevej skråt overfor nuværende Spangsmosevej 29. Stedets ejer er noteret som **Jørgen Petersen**.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779 viser hvor kådnersted nr. 141 lå inde i Broballe by på Spangsmosevej, nordvest for Spangsmosevej 29 (En fold på kortet gør det lidt svært at se den nøjagtige placering)

- 1787 Den 27. marts 1787 blev Jørgen Petersen indskrevet i skyld og panteprotokollen som ejer af Broballe nr. 141, og det ser ud til at omhandle noget i forbindelse med en arvedeling.
- Jørgen Petersen var født omkring 1730-1732, og han blev kaldt "Skrædder". Han var fra Brandsbøl, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 25. oktober 1766 med en Anne Friedrichsdatter fra Broballe, der var født omkring 1742. Jørgen Petersen var nu blevet kådner, eller husmand som det senere er blevet kaldt, her på stedet.
- Anne og Jørgen Petersen fik børnene:
- Friedrich Jørgensen, døbt d. 4. oktober 1767.
 - Ann Jørgensdatter, døbt d. 8. oktober 1769.
 - Nis Jørgensen, døbt d. 7. april 1771.
 - Ellen Jørgensdatter, døbt d. 5. september 1773. (hun overtog stedet i Broballe)
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede husmand med jord Jørgen Petersen på stedet inde i Broballe sammen med sin hustru Anne og deres datter Ellen Jørgensdatter.
- 1807 Datteren Ellen Jørgensdatter blev gift i Oksbøl kirke d. 12. december 1807 med Christen Matthiesen fra Havnbjerg, der var født omkring 1774.
- Ellen og Christen Matthiesen fik børnene:
- Jørgen Christensen, født d. 15. maj 1808, død d. 20. maj 1808.
 - Kjersten Christensen, født d. 15. juli 1809. (hun overtog stedet i Broballe)
- 1808 Jørgen Petersens svigersøn **Christen Matthiesen** blev indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 2. februar 1808 som den nye kådner på stedet i Broballe.
- 1810 Christen Matthiesens svigerfar Jørgen Petersen døde d. 2. maj 1810 i en alder af 80 år, og hans svigermor Anna Friedrichsen sad derefter tilbage på aftægten som enke.
- 1825 Christen Matthiesens svigermor Anna Friedrichsen døde d. 28. juli 1825 i en alder af 83 år, efter at have levet som enke i 15 år.
- 1828 Ellen Christians døde d. 26. februar 1828 i en alder af 54 år, og hendes mand husmand Christen Matthiesen sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig dog hurtigt en ny livsledsager, og d. 2. november 1828 blev han gift i Oksbøl kirke med den omkring 4 år yngre Charlotte Juliane Peters, der var født omkring 1778 som datter af bødker Peter Høi i Stevning i Svenstrup sogn.
- Den 13. december 1828 blev der protokolleret i skyld og panteprotokollen at Christen Matthiesens 19-årige datter Kjersten skulle tilgodeses med et pengebeløb.
- 1834 Christen Matthiesens datter Kjersten Christensen blev gift i Oksbøl kirke d. 27. april 1834 med den 3 år ældre smedesvend Hans Hansen Weiss, der var født d. 5. juli 1806 i Broballe som søn af husmand Hans Hansen Weiss og hustru Catharina Elisabeth f. Nissen (Hansen) Spangsmosevej 14 i Broballe.
- Kjersten og Hans Hansen Weiss fik børnene:
- Ellen Hansen Weiss, født d. 26. september 1834.

- Christen Hansen Weiss, født d. 20. marts 1836, død d. 10. juni 1852.
 - Hans Hansen Weiss, født d. 29. marts 1838, død d. 2. oktober 1839.
 - Hans Hansen Weiss 28. september 1840, død d. 13. august 1854.
 - Frederik Hansen Weiss, født d. 16. februar 1842, død d. 21. februar 1845.
 - Frederik Hansen Weiss, født d. 26. april 1845. (han overtog stedet)
- 1836 Christen Matthiesen overlod ejendommen til sin datter og svigersøn **Kjersten og Hans Hansen Weiss** som arvedel d. 26. juli 1836, og der blev oprettet aftægtskontrakt til Charlotte Juliane og Christen Matthiesen.
Man kan ikke med sikkerhed sige noget om på hvilket tidspunkt kådnerstedet er blevet udflyttet hertil Fjordvej 12, til det jordstykke som de ifølge udskiftningskortet også var i besiddelse af. Da Kjersten og Hans Hansen Weiss efter en overladelleskontrakt af 26. juli 1836 købte 3 tønder og 5 skæppe land fra kådnersted nr. 133, der var beliggende på Søholmvej mellem bol 118 Søholmvej 12 og bol 120 Søholmvej 8, og som var ejet af bolsmand Jørgen Hansen, gættes det på at det var omkring dette tidspunkt. Nabogrunden vest for stedet her tilhørte netop kådnersted 133, så det må have været dette jordstykke der er tale om.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 formodes det derfor at husmand Hans Hansen Weiss nu boede her på stedet, og ikke længere inde i byen, sammen med sin hustru Kjersten og deres børn Ellen Hansen Weiss og Christen Hansen Weiss. På aftægten boede Charlotte Juliane og Christen Matthiesen.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husmand og daglønner Hans Hansen Weiss fortsat her på stedet sammen med sin hustru Kjersten og deres børn Ellen Hansen Weiss, Christen Hansen Weiss, Hans Hansen Weiss og Frederik Hansen Weiss.
- 1846 Kjersten Hansen Weiss døde d. 7. november 1846 i en alder af kun 37 år og hendes mand Hans Hansen Weiss sad derefter tilbage som enkemand.
- 1847 Hans Hansen Weiss havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 31. maj 1847 blev han gift i Oksbøl kirke med den 8 år yngre pige Ingeborg Christensen, der var født d. 2. september 1814 i Havnbjerg som datter af bolsmand Andreas Christensen Bonde og hustru Ane f. Jensen i Havnbjerg.
Den 7. august 1847 blev protokolleret et skifte af 17. juni 1847 Hans Hansen Weiss tilgodeser sine børn af første ægteskab: Ellen 13 år gammel, Christen 11 år gammel, Hans 7 år gammel, Friedrich 2 år gammel, Samtidig blev der oprettet og protokolleret en ægteskabskontrakt og sidste vilje mellem Hans Hansen Weiss og hans anden kone Ingeborg født Christensen.
- 1850 Christen Matthiesen døde d. 6. juni 1850 i en alder af 76 år, og hans hustru Charlotte Juliane sad derefter tilbage som enke.
- 1851 Charlotte Juliane Peters døde d. 27. maj 1851 i en alder af 73 år, efter at have levet som enke i knap et år.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede husmand Hans Hansen Weiss fortsat her på stedet sammen med sin hustru Ingeborg og hans søn af første ægteskab Frederik Hansen Weiss.
- 1858 Hans Hansen Weiss datter Ellen Hansen Weiss blev gift i Oksbøl kirke d. 3. juni 1858 med den 10½ år ældre ungkarl Lauritz Hansen Schmidt der var født omkring 1825. De flyttede ind på ejendommen og Ingeborg og Hans Hansen Weiss flyttede ind på aftægten sammen med sønnen Frederik Hansen Weiss.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede husmand Lauritz Hansen Schmidt her på stedet sammen med sin hustru Ellen og deres datter Kirstine Hansen Schmidt. De havde desuden en plejedatter ved navn Charlotte Juliane Tischler, der var født i Nordborg omkring 1848, boende hos sig. På aftægten boede Hans Hansen Weiss med sin hustru Ingeborg og sin søn Frederik Hansen Weiss.
Ellen og Lauritz Hansen Schmidt fik børnene:
- Kirstine Hansen Schmidt, født d. 17. september 1858, død d. 23. januar 1861.
 - Marie Sophie Hansen Schmidt, født d. 26. november 1860.
 - Hans Hansen Schmidt, født d. 24. oktober 1862, død d. 29. oktober 1862.
 - Hans Hansen Schmidt, født d. 21. september 1864, død i Tyskland i 1884.
 - Laurits Hansen Schmidt, født d. 11. maj 1866, død d. 12. juli 1868 i Nordborg

- 1867 Den 28. februar 1867 solgte Hans Hansen Weiss sit husmandssted nr. 141 i Broballe med tilhørende jorder af bolet nr. 133 til sin søn **Frederik Hansen Weiss** efter en købs og overladelleskontrakt for en købesum på 1050 Rigsdaler Cour som skulle betales når han overtog den på stedet protokollerede gæld. Samtidig skulle han også indfri et beløb på 100 rigsdaler til sin søster Ellen. Denne handel og gældsforpligtigelse blev indført i skyld og panteprotokollen d. 19 marts 1867. Frederik Hansen Weiss er ikke fundet gift, ligesom der heller ikke er fundet børn af ham i Oksbøl kirkebog.
- På et tidspunkt herefter fraflyttede Ellen og Lauritz Hansen Schmidt sognet sammen med deres børn og flyttede til Nordborg hvor Lauritz Hansen Schmidt slog sig ned som kromand.
- 1870 Frederik Hansen Weis solgte husmandsstedet til **Hans Hansen Sarsgaard** d. 7. maj 1870, og han blev således stedets nye ejer. Frederik Hansen Weis må være rejst fra sognet, så hvad der er blevet af ham vides ikke.
- Hans Hansen Sarsgaard var født d. 24. juni 1831 som søn af Hans Petersen Sarsgaard og hustru Maren Hansen f. Thøysen på ”Sarsgaard” på Lusigvej 20 og han var blevet gift d. 21. november 1861 i Oksbøl kirke med den 1½ år yngre Anne Sophie Hansen Vogt der var født d. 26. november 1832 som datter af Hans Jørgensen Vogt og hustru Anna Christine f. Jensen Søholmvej 8 i Broballe. Hvor de boede inden de kom hertil vides ikke.
- Anne Sophie og Hans Hansen Sarsgaard havde datteren:
- Anna Christine Hansen Sarsgaard, født d. 5. marts 1862. (hun overtog stedet)
- 1872 Ingeborg Weiss døde d. 2. maj 1872 i en alder af kun godt 57½ år, og hendes mand Hans Hansen Weis sad derefter tilbage som enkemand for anden gang.
- Hans Hansen Weiss flyttede herefter til Nordborg sikkert ind til Ellen og Lauritz Hansen Schmidt. Han døde i Nordborg d. 23. januar 1880 i Nordborg i en alder af 73½ år efter at have levet som enkemand i næsten 8 år, og blev begravet ved Nordborg kirke d. 28. januar 1880.
- 1886 Anne Sophie og Hans Hansen Sarsgaard solgte ejendommen d. 15. februar 1886 til deres datter og svigersøn **Anna Christine og Christen Eriksen**, og gik derefter på aftægt.
- Datteren Anna Christine Hansen Sarsgaard var d. 5. juli 1883 blevet gift på Standesamt i Mjels med den godt 4 år ældre Christen Eriksen der var født d. 10. januar 1858 som søn af bolsmand Hans Christian Hansen Erichsen og hustru Anna Cathrine Hansen på bol nr. 130 Lusigvej i Broballe (nedlagt bolsted mellem Lusigvej 14 og Lusigvej 16). Han var netop vendt hjem fra Amerika, og efter at han havde overtaget ejendommen byggede han hele gården om i 1886, og det gamle stuehus blev så senere benyttet til aftægtsbolig.
- Anna Christine og Christen Eriksen fik børnene:
- Anna Eriksen, født d. 31. oktober 1883.
 - Sophie Eriksen, født d. 16. januar 1886.
 - Hans Eriksen, født d. 9. marts 1888.
 - Christen Eriksen, født d. 8. marts 1890.
 - Kristine Eriksen, født d. 17. juni 1895.
 - Marie Eriksen, født d. 23. juni 1897. (senere Spangsmosevej 9 i Broballe)
 - Cathrine Eriksen, født d. 24. november 1901.
 - Henrik Eriksen, født d. 3. juni 1904. (han overtog stedet)
 - Ella Johanna Eriksen, født d. 7. september 1907.
- 1894 Hans Hansen Sarsgaard døde d. 1. marts 1894 i en alder af godt 62½ år, og hans hustru Anne Sophie Hansen Sarsgaard sad derefter tilbage på aftægten som enke.
- 1914 Anne Sophie Hansen Sarsgaard døde d. 30. juni 1914 i en alder af 81½ år, efter at have levet som enke i 20 år.
- 1921 Ved en første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Christen Eriksen her på stedet sammen med sin hustru Anna Christine og deres 3 børn Marie Eriksen, Henrik Eriksen og Ella Johanna Eriksen. Deres tjenestekarl Hans Jørgensen der var søn af parcellist Hans Jørgensen og hustru Anne Marie Jørgensen f. Jensen i Broballe boede der også.



Billede af ejendommen "Fjordvang" fra ukendt årstal.

- 1928 Anna Christine og Christen Eriksens søn Henrik Eriksen overtog driften af gården i 1928, og da var der et opdyrket areal på 55 tønder land, og der var en besætning på 3 heste, 10 køer, 8 ungvæg, 25 svin og 1 får.
- 1929 Anna Christine og Christen Eriksen solgte nu ejendommen til deres yngste søn **Henrik Eriksen** og svigerdatter **Nora Eriksen** for en købesum på 35.000 kr., og på dette blev der d. 23. april 1929 udstedt et skøde som bevis på ejerskabet.
Anna Christine og Christen Eriksen flyttede til Spangsmosevej 9 i Broballe som de netop havde købt, og det blev således deres aftægts hus.
Henrik Eriksen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 4. december 1928 gift i Oksbøl kirke med den knap 3 måneder ældre Nora Matthiesen der var født d. 7. marts 1904 som datter af gårdejer Mathias Petersen Matthiesen og hustru Kirstine f. Jensen Schmidt i Holm.
Nora og Henrik Eriksen fik børnene:
- Egon Eriksen, født d. 6. juni 1938. (han overtog stedet)
 - Karin Eriksen, født d. 10. oktober 1943.
- 1943 I 1943 var det opdyrkede areal fortsat på 55 tønder land men besætningen var nu på 6 heste, 12 køer, 17 ungvæg og 30 svin.
Ejendommen hed tidligere "Lindegaard" men hvornår det er ændret til "Fjordvang" er ikke kendt.
- 1962 Henrik Eriksen byggede et nyt aftægts hus i 1962. Det nuværende nr. 12A.
- 1963 Henrik Eriksens søn Egon Eriksen købte matrikel nr. 29 og dermed ejendommen Vikkebjergvej 11 for en købesum på 145.000 kr. til overtagelse d. 1. august 1963, og d. 29. juli 1963 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.
- 1968 Nora og Henrik Eriksen overlod ejendommen til deres søn Egon Eriksen d. 1. juli 1968, og købesummen blev sat til 430.000 kr. **Egon Eriksen** blev indført i tingbogen og fik et tinglyst skøde på dette d. 5. december 1968. Han blev dermed ejer af matriklerne 18, 95 og 100 af Broballe ejerlav samt 72 af Brandsbøl ejerlav, der samlet udgjorde én landbrugsejendom.
- Nora og Henrik Eriksen var gået på aftægt og boede nu i det nyopførte aftægts hus nr. 12A.
Egon Eriksen blev gift d. 5. oktober 1968 med den 9 år yngre Karin Kathrine Bonde der var født i Mjels d. 2. juli 1947 som datter af Peter Christian Bonde og hustru Thyra f. Jessen Østervej 16 i Mjels.
Karin og Egon Eriksen fik børnene:
- Trine Eriksen, født d. 2. september 1969.
 - Dorthe Eriksen, født d. 11. januar 1972. (senere Lusigvej 20)
- 1981 Nora Eriksen døde i aftægts huset d. 16. oktober 1981 i en alder af 77½ år, og hendes mand Henrik Eriksen sad derefter tilbage som enkemand.

- 1992 Henrik Eriksen døde d. 6. februar 1992 i en alder af godt 87½ år efter at have levet som enkemand i godt 11 år.
- 1990 Ejendommens areal var i 1990 på 46 ha., heraf der var tilkøbt 4 ha. skov og 18 ha. agerjord, således at der i 1990 var i alt 6 ha. skov, og der var så nu forpagtet 23 ha. I 1990 blev gården drevet med en slagtesvineproduktion på 2000 stk. årligt.
Foruden at drive ejendommen her, drev Egon Eriksen også Østervej 16 som de havde overtaget i 1980, samt Nedervej 10 som de havde overtaget i 1986.
- 2003 I oktober 2003 gav Nordborg kommune tilladelse efter § 35 til at de eksisterende bygninger beliggende på Vikkebjergvej 11, og som i 1963 var blevet tillagt ejendommen her, samt et areal på 3833 m² blev frastykket matrikel nr. 18, Fjordvej 12 og oprettet som en ny selvstændig ejendom. Det blev derefter frasolgt.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2009 Karin og Egon Eriksen ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Fjordvej 12A – matrikel nr. 18 af Broballe ejerlav.

- 1962 Huset blev opført i 1962 som aftægts hus til ejendommen ”Fjordvang” Fjordvej 12 af daværende ejer Henrik Eriksen og er fortsat en del af matrikel nr. 18 af Broballe ejerlav.
På et tidspunkt tilflyttede Henrik Eriksen huset sammen med sin hustru Eleonora Eriksen f. Matthiesen og gik på aftægt.
- 1981 Eleonora Eriksen døde d. 16. oktober 1981 i en alder af 77½ år, og hendes mand Henrik Eriksen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1992 Henrik Eriksen døde d. 6. februar 1992 i en alder af godt 87½ år efter at have levet som enkemand i godt 11 år.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 1993 Huset blev herefter benyttet som udlejnings hus. Oksbøl Friskoles første skoleleder Tom N. Christensen og hustru Ingelise M. Madsen boede her frem til 1996. Herefter blev huset lejet ud til Læge Ole G. Koldkjær.
- 2009 Huset ejes fortsat af Karin og Egon Eriksen men bebos af læge Ole G. Koldkjær.

.....

Fjordvej __ – matrikel nr. 27 af Broballe ejerlav.

- Ved Fjordvej i skovbrynet op mod Brandsbøl skov lå der engang en mindre ejendom, der nu er nedbrudt. Dette sted havde sin oprindelse inde i Broballe, hvor det var betegnet som inderstested nr. 145 og som det fremgår af udskiftningskortet over Broballe fra 1779 ses det klemmt inde mellem kådnerstederne 137 Spangsmosevej 10 og 138 Spangsmosevej 14, med en **Hans Rasmussen** som stedets ejer. Denne Hans Rasmussen var født omkring 1709, og han havde også efternavnet Høj. Hans Rasmussen Høj blev gift i Oksbøl kirke d. 18. november 1758 med den omkring 13 år yngre Ellen Sørensdatter fra Broballe, der var født omkring 1722.
- Ellen og Hans Rasmussen Høj fik sønnen:
- Rasmus, døbt d. 12. december 1759. (han overtog stedet inde i Broballe)
- 1772 Hans Rasmussen Højs hustru Ellen døde i en alder af kun 50 år i huset på Spangsmosevej 12, og hun blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 14. juni 1772. Hans Rasmussen Høj sad derefter tilbage på stedet som enkemand.
- 1778 Hans Rasmussen Høj døde i en alder af 69 år efter at have levet som enkemand i næsten 6 år, og han blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 5. april 1778. Herefter formodes det at hans eneste søn Rasmus Hansen har overtaget inderstestedet inde i Broballe.
- 1783 Rasmus Hansen blev gift i Oksbøl kirke d. 13. april 1783 med den omkring 5 år yngre Catharina Christensdatter, der var født omkring 1754.
- Catharina og Rasmus Hansen fik børnene:
- Ellen Rasmusdatter, født d. 11. marts 1790. (hun overtog stedet på Broballemark)
 - Maren Rasmusdatter, født d. 2. oktober 1791.
- 1801 Rasmus Hansen købte efter en kontraktprotokol af 7. april 1801, i alt 5 tønner 5 skæppe 1/16 skæppe jord fra bondested nr. 118 tilhørende Jørgen Hansen Søholmvej 8 og 12, og som var beliggende her på Fjordvej tæt ved Brandsbøl skov. Han blev derefter indskrevet i Skyld og panteprotokollen som værende i besiddelse af disse 5 tønner og 5 1/16 skæppe land.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede husejer med land og skomager Rasmus Hansen endnu inde i Broballe på Spangsmosevej 12 sammen med sin hustru Catharina og deres 2 døtre Ellen Rasmusdatter og Maren Rasmusdatter.
- 18__ På et ikke kendt tidspunkt lod Rasmus Hansen sit nye landsted opføre her på sine tilkøbte jorder på Fjordvej, og det menes at have været før han d. 2. februar 1808 overlod stedet til sin kommende svigersøn Christen Holgersen, og hvor han og sin hustru Catharina gik på aftægt.
- 18__ I jordebogen for Broballe blev stedets størrelse opgivet til i kvantitet at være på 1 tønne 6 skæppe 14/16 skæppe, og der blev desuden noteret uden tidsangivelse at der på et tidspunkt var frasolgt 3/16 skæppe land til en Peter Christensen til et familiested således at stedets størrelse derefter var på 1 tønne 6 skæppe 11/16 skæppe.
- Der er desuden i jordebogen senere skrevet at stedets størrelse pr. 1. januar 1862 i kvantitet efter købet af de i alt 5 tønner 5 skæppe 1/16 skæppe jord fra bondested nr. 118 var på 7 tønner 3 skæppe 12/16 skæppe.
- 1808 Den 2. februar 1808 overlod Rasmus Hansen ejendommen til sin kommende svigersøn **Christen Holgersen**, og der blev samme dato udfærdiget en aftægtskontrakt til Catharina og Rasmus Hansen.

Christen Holgersen var født i 1777 i Holmskov i Nordborg landsogn, og han var blevet forlovet d. 17. december 1807 med Catharina og Rasmus Hansens datter Ellen Rasmusdatter, der var omkring 13 år yngre end ham selv. Ellen og Christen Holgersen blev gift i Oksbøl kirke d. 11. juni 1808. Ellen og Christen Holgersen fik tilsyneladende ingen børn.

- 1811 Den 22. august 1811 døde aftægtsparcellist Rasmus Hansens hustru Catharina her på stedet ved Broballe, så på det tidspunkt var udflytningen i hvert fald en realitet. Hun døde i en alder af 57 år, og Rasmus Hansen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1823 Rasmus Hansen døde på aftægten d. 29. december 1823 i en alder af 64 år.
- 1838 Efter en overladelleskontrakt af 27. marts 1838 overlod Christen Holgersen stedet til bødker **Jens Jensen**.
Jens Jensen var født d. 22. oktober 1812 i Oksbøl som søn af præsteinderste Jens Jensen og hustru Maren Rasmusdatter, Præstegårdsvej 2 i Oksbøl.
Mens han var bødker i Oksbøl, var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 6. maj 1832 med den 5 år ældre tjenestepige Anna Kirstine Chrestensdatter, der var født i Broballe d. 30. oktober 1807 som datter af Chresten Petersen og hustru Silla. Jens Jensen var endnu i 1837 bødker i Oksbøl.
Anna Kirstine og Jens Jensen havde inden de kom hertil fået børnene:
- Jens Jensen, født d. 19. januar 1833.
 - Maren Jensen, født d. 28. januar 1835, død d. 18. marts 1845.
 - Christen Jensen, født d. 17. juli 1837. (han overtog stedet)
- Herefter fik Anna Kirstine og Jens Jensen børnene:
- Rasmus Jensen, født d. 15. august 1839.
 - Peter Jensen, født 29. december 1841, død d. 10. februar 1857.
 - Ellen Jensen, født d. 15. juli 1844.
 - Frederik Jensen, født d. 16. juni 1847.
 - Hans Jensen, født d. 4. maj 1850.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede Jens Jensen her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine og deres børn Jens Jensen, Maren Jensen, Christen Jensen og Rasmus Jensen. På stedets aftægt boede den tidligere ejer Christen Holgersen sammen med sin hustru Ellen Rasmussen.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede Jens Jensen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine og deres børn Jens Jensen, Maren Jensen, Christen Jensen, Rasmus Jensen, Peter Jensen og Ellen Jensen. På stedets aftægt boede Christen Holgersen fortsat sammen med sin hustru Ellen Rasmussen.
- 1847 Den tidligere ejer Christen Holgersen døde på aftægten d. 25. februar 1847 i en alder af 70 år, og hans hustru Ellen sad derefter tilbage på aftægten som enke.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede skipper og landbesidder Jens Jensen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine og deres børn Christen Jensen, Rasmus Jensen, Ellen Jensen, Frederik Jensen og Hans Jensen. Sønnen Jens Jensen var til søs. På stedets aftægt boede Ellen Rasmussen nu alene som enke.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede skipper Jens Jensen endnu her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine og deres børn Christen Jensen, Ellen Jensen, Frederik Jensen og Hans Jensen. På stedets aftægt boede enken Ellen Rasmussen endnu.
- 1862 Ellen Rasmussen døde på aftægten d. 29. juli 1862 i en alder af 72 år, efter at have levet som enke i næsten 15½ år.
- Jens Jensens Mor Maren tilflyttede stedet her fra hendes tidligere bosted i aftægtshuset til Oksbøl Nørregade 5 i Oksbøl.
- 1872 Anna Kirstine og Jens Jensens søn Christen Jensen blev gift i Oksbøl kirke d. 14. november 1872 med den 8 år yngre pige Maren Lemke, der var født i Hopsøhøj ved Holm i Nordborg landsogn d. 22. maj 1845 som datter af indsidder Mathias Lemke og hustru Anna Cathrine f. Petersen.

Hans Hansen i Oksbøl fortæller i sine minder og optegnelser for Oksbøl Sogn om stormfloden d. 13. november 1872 hvor dæmningerne ved Mjelsgård og ved Broballe brød sammen således at søen fyldtes med vand helt ind til Brandsbøl. Han skrev videre:

"Paa Broballemark (Nedermark) boede en Husmand Christen Jensen som maatte da han holdt Bryllup med Maren Lemke køre gennem Brandsbølskov for at komme til Oksbøl Kirke."

Maren og Christen Jensen fik børnene:

- Jens Jensen, født d. 6. oktober 1873, død d. 26. januar 1891.
- Anna Kirstine Jensen, født d. 22. september 1875.
- Matthias Jensen, født d. 26. august 1877.
- Anna Cathrine Jensen, født d. 4. september 1879.
- Christen Jensen, født d. 8. august 1881.
- Dødfødt pigebarn d. 8. august 1881.
- Hans Jensen, født d. 14. august 1883.
- Maren Jensen, født d. 21. februar 1885.
- Niels Jensen, født d. 14. oktober 1887.

1878 Efter en overladelleskontrakt af 4. maj 1878, blev Anna Kirstine og Jens Jensens søn **Christen Jensen** indskrevet i den preussiske grundbog som parcellist her på stedet efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873. Anna Kirstine og Jens Jensen gik derefter på aftægt.

1881 Jens Jensens mor Maren Jensen døde her d. 22. august 1881 i en alder af næsten 90 år, efter at have levet som enke i 34 år.

1882 Den 6. maj 1882 kunne Anna Kirstine og Jens Jensen fejre deres guldbryllop.

1886 Anna Kirstine Jensen døde på stedets aftægt d. 10. juni 1886 i en alder af godt 78½ år, og hendes mand Jens Jensen sad derefter tilbage på aftægten som enkemand. Deres 4 børn Christen, Frederik, Ellen og Hans i Amerika levede fortsat.

1897 Christen Jensens far Jens Jensen var på et ikke kendt tidspunkt flyttet ud til sin datter og svigersøn Ellen og Johannes Petersen i Augustenhof, og her døde han d. 21. september 1897 i en alder af knap 85 år. Han blev begravet på Oksbøl kirkegård.

1905 Bolsparcellist og fisker Christen Jensen døde d. 19. december 1905 i en alder af godt 68½ år, og hans hustru Maren Jensen sad derefter tilbage som enke.

1906 Maren Jensen solgte nu stedet til parcellist **Christen Eriksen**, Fjordvej 12 d. 26. april 1906, og hun flyttede så til Oksbøl hvor hun boede i et lejemål indtil hun døde d. 15. juli 1914 i en alder af 69 år.



Billede fra omkring 1912-1913 af Johanne og Wilhelm Friedrich Jansen med datteren Marie Margrethe og sønnen Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen.

1909 Johanne og Wilhelm Friedrich Jansen flyttede nu ind i ejendommen i et lejemål efter at de havde solgt deres hus på Kådnervej 1 i Oksbøl d. 10. april 1909.

Johanne Marie og Wilhelm Friedrich Jansen havde følgende børn da de kom hertil:

- Johanne Dorothea Jansen, født d. 27. december 1901. (senere Bundsøvej 2)
- Hans Evald Jansen, født d. 10. november 1904. (senere Oksbøl Østergade 3)
- Peter August Gottfried Jansen, født d. 1. juni 1906, død d. 8. januar 1931.
- Marie Margrethe Jansen, født d. 29. oktober 1908.

Efter at de var tilflyttet stedet her fik de sønnen:

- Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen, født d. 24. marts 1910. (senere Lusigvej 4)

1916 Johanne og Wilhelm Friedrich Jansen fraflyttede stedet og flyttede til huset på Søholmvej 12 i Broballe. Kort tid derefter blev hele ejendommen nedbrudt at ejeren Christen Eriksen, Fjordvej 12, og den tilhørende jord blev lagt til hans ejendom.

1923 Matrikel nummer 27 af Broballe ejerlav blev nedlagt og slettet i grundbogen d. 15. maj 1923.

Kokhøjvej, Broballe

Kokhøjvej 1 – matrikel nr. 204 af Oksbøl ejerlav.

1961 Arbejdsmand **Johannes Fredrik Hattesen Busch** købte et stykke jord af sine svigerforældre Marie Cathrine og Peter Petersen Bladt Kokhøjvej 3 for en købesum på 3.100 kr., og d. 23. juni 1961 fik han et tinglyst skøde og dermed bevis på ejerskabet.

Johannes Frederik Hattesen Busch var født i Øster Terp i Bedsted sogn d. 22. september 1927, og mens han var kontrolassistent i Snogbæk i Vester Sottrup sogn, blev han d. 10. oktober 1957 gift hos sognefogeden i Bedsted sogn med den næsten 8 år yngre Marie Elisabeth Bladt, der var født d. 12. juni 1935 i Kokhøjvej 3 som datter af Marie Cathrine og Peter Petersen Bladt Kokhøjvej 3.

Marie Elisabeth og Johannes Frederik Hattesen Busch påbegyndte derefter opførelsen af huset på det 800 m² stort areal udstykket fra matrikel nr. 15 af Oksbøl ejerlav.

Marie Elisabeth og Johannes Frederik Hattesen Busch fik sønnen:

- Irene Busch, født d. _____.
- Bjarne F. Busch, født d. 27. april 1961, død d. 19. august 1985.

1990 Johannes Fredrik Hattesen Busch døde d. 25. september 1990, 3 dage efter sin 63 års fødselsdag, og hans hustru Marie Elisabeth Busch sad derefter tilbage i huset som enke.

1993 På et tidspunkt i 1993 tilflyttede en Jens Petersen huset og boede sammen med Marie Elisabeth Busch, men i efteråret 1995 var Marie Elisabeth Busch igen alene i huset.

1996 Efter en skiftebehandling d. 8. juli 1996 overgik huset til enkefru Marie Elisabeth Busch, men hun havde sat huset til salg og det blev derefter købt af en **Jens A. F. Madsen** for en købesum på 550.000 kr. Han fik derefter et tinglyst skøde på dette.

Marie Elisabeth Busch fraflyttede sognet og flyttede til Dyssevænget i Guderup.

1997 Jens A. F. Madsen fraflyttede huset og solgte det til **Inger Marie Kruse Callesen** og **Heinrich V. Callesen** for en købesum på 574.045 kr., og de fik deres tinglyste skøde på dette d. 20. november 1997. De var fraflyttet Skolebakken 10 og tilflyttede derefter huset her. Inger Marie Kruse Enevoldsen fraflyttede huset kort tid efter og flyttede ind på Egevej i Havnbjerg og Heinrich V. Callesen boede så derefter alene i huset.

1998 D. 27. november 1998 blev der tinglyst en bodelingsoverenskomst, og herefter var **Heinrich V. Callesen** enejer af huset. I 1998 tilflyttede Connie B. Knudsen så huset.

2002 Heinrich V. Callesen fraflyttede huset og flyttede til Nordborg, og huset blev sat til salg i september 2002.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2003 **Didde Høeg** og **Torben Høeg** Spangsmosevej 29A købte huset for en købesum på 750.000 kr., og det fik de deres tinglyste skøde på dette d. 10. februar 2003. De fraflyttede deres lejemål og tilflyttede deres nye hjem.
Torben Høeg er søn af Conny og Marius Høeg Færgevej 18 i Mjels.
- 2009 Didde og Torben Høeg ejer og bebor fortsat huset.

.....

Køkhøjvej 2 – matrikel nr. 31 af Broballe ejerlav.

- 1792 Den 15. april 1792 blev **Hans Jessen** indskrevet i skyld og panteprotokollen som inderste i Broballe efter at have gældsats sig hos en Jens Hansen i Vester mølle. Det har givet vis været for at skaffe penge til jordstykket hvor han kunne opføre et lille hus, så det må have været starten til stedet her.
Hans Jessen var fra Holm i Nordborg landsogn, og han var født omkring 1760. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 3. august 1790 med pigen Thøre Christensdatter, der var født som datter af bolsmand Christen Christensen Müller og hustru Anna Maria Petersdatter Skolebakken 3 i Broballe og døbt i Oksbøl kirke d. 11. februar 1764. Senere er Thøre Christensdatter kaldet Thøre Møller.
Bolsmand Christen Christensen Müllers ejendom havde betegnelsen bol nr. 121, og det jord som Hans Jessen erhvervede var en parcel af nr. 121, så han har altså købt dette af sin svigerfar.
Thøre og Hans Jessen fik børnene:
- Christen Hansen Møller, født d. 18. november 1790.
 - Peter Hansen Møller, født d. 22. april 1792. (han overtog stedet)
 - Anna Kirstine Møller, født d. 18. april 1795.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede inderste med opkøbt jord her på stedet sammen med sin hustru Thøre Møller og deres tre børn Christen Hansen Møller, Peter Hansen Møller og Anna Kirstine Møller.
- 1818 Thøre og Hans Jessens søn tjenestekarl Peter Hansen Jessen Møller blev gift i Oksbøl kirke d. 2. maj 1818 med den 5½ år yngre tjenestepige Kirsten Danielsen fra Holm der var født d. 28. september 1797 i Holm som datter af halvboldsmand Daniel Christensen Schmidt og hustru Anne Cathrine Lauritsdatter i Holm. Kirsten Danielsen blev døbt Kirsten Schmidt.
Kirsten og Peter Hansen Møller fik børnene:
- Hans Petersen, født d. 28. december 1819.
 - Anne Cathrine Petersen, født d. 7. april 1822. (senere Bundsøvej 2 Broballe)
 - Thøre Petersen, født d. 19. november 1824. (senere matrikel nr. 39 Oksbøl)
 - Chresten Petersen, født d. 7. august 1829.
 - Kirstine Petersen, født d. 26. november 1831. (hun overtog stedet)
 - Peter Petersen, født d. 9. juni 1834. (senere Tvendalvej 2 Oksbøl)
 - Jens Petersen, født d. 7. marts 1837, død d. 12. marts 1858.
 - Jørgen Petersen, født d. 21. maj 1841.
- 1820 Thøre og Hans Jessens søn **Peter Hansen Møller** blev indskrevet i skyld og panteprotokollen som inderste og landbesidder ved Broballe efter at have overtaget stedet efter sin far Hans Jessen. Der blev

efterfølgende d. 12. marts 1820 også indskrevet en aftægtskontrakt af 5. februar 1820 der sikrede hans forældre et godt aftægt.

- 1829 Peter Hansen Møllers far Hans Jessen døde på aftægten d. 25. september 1829 i en alder af 70 år, og hans hustru Thøre sad derefter tilbage som enke.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede hjulmand Peter Hansen Møller her på stedet sammen med sin hustru Kirsten og deres tre børn Kirstine Petersen, Peter Petersen og Jens Petersen. På aftægten boede Peter Hansen Møllers mor Thøre Møller.
- 1842 Peter Hansen Møllers mor Thøre Møller, nu kaldet Thøre Hansen, døde d. 30. juni 1842 i en alder af 78 år efter at have levet som enke i knap 13 år.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolslandbesidder Peter Hansen Møller fortsat her på stedet sammen med sin hustru Kirsten og deres fire børn Kirstine Petersen, Peter Petersen, Jens Petersen og Jørgen Petersen. Då stedet boede der desuden en fattigfoged ved navn Hans Hansen.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsparcellist og hjulmand Peter Hansen Møller stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Kirsten og deres datter Kirstine Petersen.
- 1858 Kirsten og Peter Hansen Møllers datter Kirstine Petersen blev gift i Oksbøl kirke d. 10. juni 1858 med den 2½ år ældre ungkarl Jørgen Jørgensen fra Pøl der var født d. 1. februar 1830 i Pøl i Nordborg landsogn som søn af husmand Jørgen Petersen og hustru Anna Kirstine f. Nissen i Pøl.
Kirstine og Jørgen Jørgensen fik børnene:
- Anna Kirstine Jørgensen, født d. 14. februar 1859.
 - Peter Jørgensen, født d. 25. januar 1861.
 - Jørgen Jørgensen, født d. 20. oktober 1862.
 - Hans Jørgensen, født d. 15. september 1865. (han overtog stedet)
 - Kirstine Jørgensen, født d. 6. april 1868. (senere Oksbøl Nørregade 5 Oksbøl)
 - Christen Jørgensen, født d. 9. maj 1871.
 - Theodora Jørgensen, født d. 13. april 1873.
- Kirstine og Jørgen Jørgensen** havde overtaget hendes fødehjem, og efter en købekontrakt af 27. april 1858 og en skøde af 29. juli 1858 blev de indskrevet i den preussiske grundbog som parcellister og ejere af stedet her efter den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873.
Efter overdragelsen af stedet til datteren og svigersønnen gik Kirsten og Peter Hansen Møller på aftægt.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsparcellist Jørgen Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Kirstine og deres datter Anna Kirstine Jørgensen. På aftægten boede Jørgen Jørgensens svigerforældre Kirsten og Peter Hansen Møller.
- 1864 Jørgen Jørgensens svigermor Kirsten Petersen døde på aftægten d. 13. marts 1864 i en alder af 66½ år, og hans svigerfar Peter Hansen Møller sad derefter tilbage på aftægten som enkemand.
- 1878 Peter Hansen Møller døde på aftægten d. 26. november 1878 i en alder af 86½ år, efter at have levet som enkemand i godt 14½ år.
- 1893 Kirstine og Jørgen Jørgensen søn **Hans Jørgensen** blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 6. februar 1893 som den nye ejer, og Kirstine og Jørgen Jørgensen gik derefter på aftægt.
- 18__ Hans Jørgensen blev gift med Anna Maria Jensen der var født d. 5. oktober 1870 i Balleskov i Ullerup sogn som datter af parcellist Claus Jensen og hustru Anna Maria f. Petersen.
Anna Maria og Hans Jørgensen fik børnene:
- Margrethe Helene Jørgensen, født d. 2. marts 1893.
 - Anna Jørgensen, født d. 30. november 1894.
 - Helene Marie Jørgensen, født d. 24. februar 1896.
 - Jørgen Jørgensen, født d. 17. februar 1898.
 - Claus Jørgensen, født d. 25. februar 1900.
 - Hans Jørgensen, født d. 6. marts 1901.

- Lorenz Jørgensen, født d. 4. januar 1903.
- Jens Theodor Jørgensen, født d. 10. marts 1904.
- Dora Jørgensen, født d. 15. august 1906.
- Peter Christen Jørgensen, født d. 5. januar 1909. (han overtog stedet)
- Chresten Jacob Jørgensen, født d. 31. august 1910.
- Marie Mathilde Jørgensen, født d. 30. maj 1913.

1912 Hans Jørgensens far Jørgen Jørgensen døde på aftægten d. 7. december 1912 i en alder af 82½ år og hans mor sad derefter tilbage som enke. På et tidspunkt senere fraflyttede hun og flyttede til det lille hus der dengang lå nedenfor Broballe Mølle ved Skolebakken, som senere i 1930-erne nedbrændte. Her boede hun ved folketællingen i 1921 sammen med sin datter Kirstine Jørgensen der senere blev kendt som "Kjesten Sypich". Hans Jørgensens mor døde d. 26. februar 1921 i en alder af godt 89 år, efter at have levet som enke i godt 8 år.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede parcellist Hans Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Anna Maria Jørgensen og deres fire børn Helene Marie Jørgensen, Dora Jørgensen, Peter Christen Jørgensen og Chresten Jacob Jørgensen.



Billede af ejendommen fra omkring 1925.

1934 Anna Maria og Hans Jørgensen overlod det gamle husmandssted til sønnen **Peter Christen Jørgensen** og denne overtagelse blev efterfølgende tinglyst d. 13. juni 1934. Han havde erhvervet sid denne for en købesum på 9.000 kr. + 3.000 i løsøre. Samme dag blev der i grundbogen dokumenteret et aftægt til Anna Marie og Hans Jørgensen.

Peter Christen Jørgensen blev på et ikke kendt tidspunkt gift med den 2½ år yngre Christine Marie Lauritzen, der var født d. 18. juli 1911 i Løjt sogn i Aabenraa amt som datter af gårdejer Lorenz Peter Lauritzen og hustru Christine Marie Petersen. (vielsen er formegentlig foregået i hendes hjemsohn)

Christine Marie og Peter Christen Jørgensen fik sønnen:

- Hans Peter Jørgensen, født d. 20. december 1935.

1937 Peter Christen Jørgensens hustru Christine Marie Jørgensen døde d. 23. november 1937 i en alder af kun 26 år og han sad derefter tilbage som enkemand med sin lille søn.

1948 Peter Christen Jørgensen havde på et tidspunkt fået sig en husbestyrerinde. Hun hed Ellen Margrethe Madsen og hun var født i Farsø sogn i Aalborg amt d. 12. december 1913. De havde besluttet at gifte sig, og d. 26. juni 1948 blev de gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen.

Ellen Margrethe og Peter Christen Jørgensen fik sønnen:

- Mads Chresten Jørgensen, født d. 5. september 1949.

1958 Peter Christen Jørgensens mor Anna Maria Jørgensen døde på aftægten d. 14. november 1958 i en alder af 88 år, og hans far Hans Jørgensen sad derefter tilbage som enkemand

1963 Peter Christen Jørgensens far Hans Jørgensen døde på aftægten d. 6. januar 1963 i en alder af godt 97 år efter at have levet som enkemand i godt 4 år.

19__ Peter Christen Jørgensen døde i 1987 / 1988 og hans hustru Ellen Margrethe Jørgensen sad derefter tilbage som enke. Hun fraflyttede huset på et tidspunkt i 1989.

- 1989 D. 20. januar 1989 overgik ejendomsretten efter en skiftebehandling til Ellen Margrethe Jørgensen, Mads Jørgensen og Poul E. Kurzweg, men ejendommen var da allerede blevet solgt til **Johan Petersen** Søholmvej 8 der havde erhvervet det hele for en købesum på 425.000 kr. Ellen Margrethe Jørgensen fraflyttede stedet. Hun døde senere på Guderup plejecenter d. 18. februar 2006 i en alder af 92 år, efter at have levet som enke i et par år.
Johan Petersen beholdt jorden og frasolgte bygningerne til **Hanne E. Nicolaisen** og **Hans Henrik Nicolaisen** for en købesum på 278.800 kr., og d. 10. maj 1989 fik de deres tinglyste skøde på dette.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2004 Hanne og Hans Henrik Nicolaisen havde købt Færgevej 65 som de havde fået skøde på d. 29. maj 2001, og som de derefter havde total genopbygget. Da huset var indflytningsklart i foråret 2004 fraflyttede de stedet her og bosatte sig på Færgevej 65. Huset her stod derefter tomt.
- 2006 Hanne og Hans Henrik Nicolaisen solgte stedet her til **Michael Nielsen** og **Mette Bregning Møllerskov**. Skødedato er iflg. BBR registret sat til d. 25. november 2006.
- 2009 Michael Nielsen og Mette Bregning Møllerskov ejer og bebor fortsat huset.



Foto af huset som det så ud i december 2009.

.....

Kokhøjvej 3 – matrikel nr. 15 af Oksbøl ejerlav.

Hvornår dette sted har sin oprindelse vides ikke. Stedet kaldtes hulvejen ved Broballe, og der har været aktivitet ved hulvejen lang tid tilbage.

- 1763 Ungkarl Nis Nissen i hulvejen blev gift i Oksbøl kirke d. 10. december 1763 med pigen Lisbeth Kortes fra Sønderborg. Han var født omkring 1735 og hun var født omkring 1740.
Lisbeth og Nis Nissen fik børnene:
- Margrethe, født omkring 1764, død og begravet d. 25. januar 1771.
 - Nis, døbt d. 7. juli 1767, død og begravet d. 24. december 1768.
 - An Elisabeth, døbt d. 3. december 1769, død og begravet d. 25. september 1771.

- Nis, døbt d. 10. november 1771, død i december 1773.
- 1770 Nis Nissen Hulvejs hustru Lisbeth døde i en alder af kun 30 år, og hun blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 28. december 1770.
- 1771 Nis Nissen Hulvej fandt sig hurtigt en nu livsledsager, og d. 2. januar 1771 blev hun gift igen i Oksbøl kirke med pigen Maren Pedersdatter, der var født omkring 1738.
Maren og Nis Nissen Hulvej fik børnene:
- Lisbeth, døbt d. 30. januar 1774. (hun overtog stedet)
 - Anna Dorothea Margrethe, døbt d. 16. maj 1776.
- 1794 Skipper ved Broballe Nis Nissen Hulvej døde d. 20. oktober 1794, og hans hustru Maren sad derefter tilbage som enke. Datteren Lisbeth Nissesdatter blev gift i Oksbøl kirke d. 15. november 1794 med den omkring 3 år ældre ungkarl Christian Petersen fra Havnbjerg, der var født omkring 1771.
Lisbeth og Christian Petersen fik børnene:
- Nis Hulvei Petersen, født d. 15. februar 1795. (Senere Oksbøl Søndergade 4 / Kådnervej 7 Oksbøl)
 - Peter Christian Hulvei Petersen, født d. 20. september 1797, død d. 18. december 1797.
 - Anne Marie Petersen, født d. 17. februar 1799.
 - Maren Petersen, født d. 28. januar 1801, død d. 8. juli 1801.
 - Peter Christiansen Hulvei, født d. 24. juli 1802.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede kådner med land Christian Petersen her på stedet sammen med sin hustru Lisbeth Nissen og deres tre børn Nis Hulvei Petersen, Anne Marie Petersen og Peter Christiansen Hulvei. Hans svigermor Maren Nissen boede også her på stedets aftægt som enke.
- 1808 Maren Hulvej døde d. 1. september 1808 i en alder af 80 år har præsten noteret. Hun skulle i så fald være født omkring 1728, mens folketællingen i 1803 skrev 65 år og dermed født omkring 1738. Hun døde efter at have levet som enke i knap 14 år.
- 1809 Kådner Christian Petersen døde d. 14. marts 1809 i en alder af kun 37 år, og hans hustru Lisbeth sad derefter tilbage som enke i hulvejen. Hun fandt sig hurtigt en ny mand, og d. 4. november 1809 blev hun gift i Oksbøl kirke med den godt 1 år yngre ungkarl Jørgen Hansen Sarsgaard der var født på ”Sarsgaard” Lusigvej 20 som søn af bolsmand Hans Christian Christiansen Sarsgaard og hustru Anne Marie Petersdatter, og døbt i Oksbøl kirke d. 25. maj 1775.
Lisbeth og Jørgen Hansen Sarsgaard fik børnene:
- Hans Christian Hansen Hulvei, født d. 23. maj 1813. (han overtog stedet)
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1844 boede husmand Jørgen Hansen Sarsgaard her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth og deres søn Hans Christian Hansen Hulvei.
Husmand og bolslandbesidder Jørgen Hansen Sarsgaard døde d. 24. maj 1840 i en alder af 67 år, og hans hustru Elisabeth sad derefter tilbage som enke.
Sønnen **Hans Christian Hansen Hulvei** overtog herefter stedet og blev den næste kådner. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 18. juni 1840 med den omkring 5 år ældre Anna Cathrine Hansen der var født d. 7. september 1808 som datter af parcellist Christian Hansen og hustru Anne Cathrine Madsdatter i Vesterkoppel på Kegnæs.
Anna Cathrine og Hans Christian Hansen Hulvei fik børnene:
- Jørgen Hansen Hulvei, født d. 4. september 1840. (han overtog stedet)
 - Christian Hansen Hulvei, født d. 1. februar 1842, død d. 31. januar 1843.
 - Anna Cathrine Elisabeth Hansen Hulvei, født d. 12. april 1844. (senere Spangsmosevej 6)
 - Hans Christian Hansen Hulvei, født d. 24. maj 1850.
 - Christian Hansen Hulvei, født d. 15. august 1846.
 - Anna Marie Hansen Hulvei, født d. 24. maj 1848.
 - Maren Hansen Hulvei, født d. 18. juni 1852.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husmand Hans Christian Hansen Hulvei her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine og deres to børn Jørgen Hansen Hulvei og Anna Cathrine Elisabeth Hansen Hulvei. Hans Christian Hansen Hulveis mor Lisbeth Nissen boede også her på stedet.

- 1849 Hans Christian Hansen Hulveis mor, nu kaldet Elisabeth Petersen, døde d. 24. februar 1849 i en alder af 76 år, efter at have levet som enke i næsten 9 år.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede husmand og høker Hans Christian Hansen Hulvei her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine og deres seks børn Jørgen Hansen Hulvei, Anna Cathrine Elisabeth Hansen Hulvei, Hans Christian Hansen Hulvei, Christian Hansen Hulvei, Anna Marie Hansen Hulvei og Maren Hansen Hulvei.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede husmand og høker Hans Christian Hansen Hulvei stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine og deres fire børn Jørgen Hansen Hulvei, Anna Cathrine Elisabeth Hansen Hulvei, Hans Christian Hansen Hulvei, Anna Marie Hansen Hulvei.
- 1865 Husmand og landbesidder Hans Christian Hansen Hulvei i hulvejen ved Oksbøl døde d. 9. marts 1865 i en alder af kun 52 år, og hans hustru Anna Cathrine sad derefter tilbage som enke.
- 1866 Gartner **Jørgen Hansen Hulvei** blev indskrevet i den preussiske grundbog som husmand og ejer af stedet her efter en delingsnota af 27. februar 1866 og et skøde af 27. marts 1866.
- 1867 Gartner og kådner Jørgen Hansen Hulvei blev gift i Oksbøl kirke d. 28. marts 1867 med pigen Ellen Hansen, der var født d. 28. januar 1836 i Lavensby i Havnbjerg sogn som datter af bolsmand Niels Hansen og hustru Ane Marie i Langesøby.
Ellen og Jørgen Hansen Hulvei fik datteren:
 - Anne Marie Hansen Hulvei, født d. 13. december 1868, død d. 12. juni 1872.
- 1875 Ifølge BBR registret er huset her opført i 1875. Om der har været nedbrændt og derefter genopført kan ikke siges.
- 1893 Kådner Jørgen Hansen Hulveis hustru Ellen døde d. 10. august 1893 i en alder af kun 57½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1894 Jørgen Hansen Hulvei havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 1. april 1894 blev han gift i Oksbøl kirke med knap 14 år yngre mejerske på Solbjerggård ved Svenstrup Marie Gudemoos, der var født d. 6. juni 1854 som datter af væver Hans Christian Gudemoos og hustru Maria f. Jensen i Notmarkskov i Notmark sogn.
Marie og Jørgen Hansen Hulvei fik børnene:
 - Hans Christian Hulvei, født d. 14. september 1897.
 - Marie Cathrine Hulvei, født d. 16. oktober 1898. (hun overtog stedet)
- 1895 Jørgen Hansen Hulveis mor Anna Cathrine Hulvei døde på aftægten d. 16. marts 1895 i en alder af 86½ år, efter at have levet som enke i 30 år.
- 1918 Jørgen Hansen Hulvei døde d. 2. januar 1918 i en alder af knap 77½ år, og hans hustru Marie Hulvei sad derefter tilbage som enke.



*Billede af Kokhøjvej 3 fra ukendt årstal.
Bindingsværkshuset i baggrunden er senere blevet nedbrudt.*

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede enkefru Marie Hulvei her på stedet sammen med sin datter Marie Cathrine Hulvei og en tyende ved navn Peter Petersen Bladt fra Lysabildskov.
Datteren **Marie Cathrine Hulvei** overtog stedet og blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 24. november 1921, efter at hun havde fået udstedt et skøde på dette d. 7. november 1921.

1926 Marie Cathrine Hulvei blev gift i Oksbøl kirke d. 25. april 1926 med den jævnaldrende Peter Petersen Bladt. Han var født i Lysabildskov i Lysabild sogn d. 21. september 1898 som søn af gårdejer Jørgen Petersen Bladt og hustru Marie Kathrine født Schmidt, der på det tidspunkt nu boede på Søholmvej 14. Peter Petersen Bladt var dermed bror til Christen Petersen Bladt Søholmvej 14 og til bagermester Hans Petersen Bladt Færgevej 24 i Mjels.

Marie Cathrine og Peter Petersen Bladt fik børnene:

- Agnes Bladt, født _____
- Jørgen Hulvei Bladt, født d. 24. februar 1929.
- Marie Elisabeth Bladt, født d. 12. juni 1935. (senere Kokhøjvej 1)

Efter et andragende af 22. maj 1926, blev landmand **Peter Petersen Bladt** sammen med ægtefællen **Marie Cathrine Bladt** indskrevet i grundbogen efter reglerne i lov nr. 56 af 13. marts 1925 om formuefællesskab.

Da Peter Petersen Bladt overtog gården i 1926 var der et opdyrket areal på 14 tønder land og en besætningen på 2 heste, 6 køer, 2 ungvæg, 10 svin og 1 får.

1934 Marie Hulvei døde d. 4. marts 1934 i en alder af næsten 80 år, efter at have levet som enke i godt 16 år.



*Gadeparti fra Søholmvej mod Kokhøjvej.
Til venstre ses Kokhøjvej 3, til højre ses Søholmvej 18 i forgrunden
og Kokhøjvej 2 bagved. Bygningerne i baggrunden er nedbrudt i 1938*

1943 I 1943 var det opdyrkede areal på 22 tønder land og besætningen var på 2 heste, 6 køer, 4 ungvæg og 12 svin.

1953 Den 28. juli 1953 blev der tinglyst ekspropriation på del af matrikel nr. 15 til Peter Petersen Bladt.

1973 I 1972 boede der også en landmand ved navn Peter Chr. Jørgensen her på stedet, hvilket han gjorde endnu i 1979.

1978 Peter Petersen Bladt døde d. 7. juni 1978 i en alder af næsten 80 år, og hans hustru Marie Cathrine Bladt sad derefter tilbage på ejendommen som enke.

1984 Efter et tinglyst skifte d. 14. november 1984 gik ejendommen officielt over til Marie Cathrine Bladt, men hun havde solgt den til sit barnebarn **Bjarne F. Busch** for en købesum på 340.000 kr., og der blev udstedt et tinglyst skøde på dette den samme dag.

Bjarne F. Busch var født d. 27. april 1961 som søn af Marie Elisabeth og Johannes Frederik Hattesen Busch Kokhøjvej 1. Han boede sammen med Annette Preuss i et lejemål på Nedervej 13 i Mjels og de var tilflyttet stedet her pr. september 1983.

1985 Bjarne Busch døde d. 19. august 1985 i en alder af kun 24 år, og Annette Preuss boede derefter alene på den gamle ejendom i et stykke tid. Hun fraflyttede sognet.

1986 Ved tinglyst skifte d. 9. januar 1986 overgik ejendommen nu til Johannes Busch, men han havde solgt ejendommen til **Finn Ravnø** for en købesum på 385.000 kr., og han fik samme dag udstedt et tinglyst skøde på dette. Finn Ravnø var gift med Helene Jacobsen, der senere blev skoleleder på Oksbøl Friskole.

Marie Cathrine Bladt, der var kommet på plejehjem i Nordborg, døde d. 25. april 1986 i en alder af 87½ år, efter at have levet som enke i knap 8 år.

1998 Helene Jacobsen og Finn Ravnø fraflyttede sognet og rejste til Fyn. Huset blev derefter solgt til **Bente Nicolaisen Beyer** og **Robert B. Madsen** for en købesum på 795.000 kr., og de fik deres tinglyste skøde på dette d. 30. april 1998.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

2006 Bente Nicolaisen Beyer og Robert B. Madsen solgte ejendommen til **Helle Thybo** og **Freddi Keller Thybo** for en købesum på 875.000 kr., og de deres tinglyste skøde på dette d. 2. marts 2006. Helle Thybo og Freddi Thybo ejer og bebor fortsat ejendommen.

2008 Helle Thybo og Freddi Keller Thybo satte huset til salg i december 2008 som værende opført i 1875 med en bolig på 185 m² og en grund på 8989 m² til en købesum på 1.085.000 kr.

2009 Endnu i december 2009 var huset stadigvæk ikke blevet solgt.

.....

Køkhøjvej 9 – matrikel nr. 36 af Broballe ejerlav.

Huset havde indtil omkring 2007 adressen Oksbølvej 22.

Ifølge BBR registret er huset her opført i 1880. Hvis dette står til troende må efterfølgende Jørgen Peter Køhler være ham der har ladet huset her opføre.

1877 Efter en købekontrakt af 1. maj 1877 og den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev **Jørgen Peter Køhler** indskrevet i den preussiske grundbog som husejer og stenhugger ved Broballe. Jørgen Peter Køhler blev født i Sønderborg d. 13. september 1821 som søn af Hans Heinrich Køhler og hustru Anna Christine f. Jørgensen i Sønderborg og han var gift med Maria Jacobsen, der var født d. 26. november 1808 i Sottrup som datter af husmand Peter Jacobsen og hustru Maren f. Chresten Hansen i Sottrup.

Før de kom hertil havde Jørgen Peter Køhler været landmand i Købingsmark i Nordborg landsogn.

Maria og Jørgen Peter Køhler fik børnene:

- Marie Sophie Køhler, født d. 4. november 1849 i Sønderborg.
- Anna Køhler, født d. ____

1884 Den 30. september 1884 blev der tinglyst en købekontrakt af 23. marts 1869 som forpligtede ejerne af huset her til årligt at betale en årlig grundafgift til bolsmand Hans Jørgensen Vogt Søholmvej 8 i Broballe og dennes efterfølgere i besiddelsen.

- 1886 Jørgen Peter Køhlers hustru Maria Køhler døde d. 30. juli 1886 i en alder af 77½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1903 Jørgen Peter Køhler solgte huset til landarbejder **Johann Westphal** d. 26. marts 1903, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejer d. 30. marts 1903.
Jørgen Peter Køhler fraflyttede huset og flyttede til Vesterlund til sin datter og svigersøn Marie Sophie og Hans Eriksen i Vesterlund ved Nordborg, og her fortsatte han med at arbejde som stenhugger.
Jørgen Peter Køhler døde d. 29. oktober 1903 i Vesterlund i en alder af 82 år, efter at have levet som enkemand i godt 17 år.
Johann Westphal var født d. 24. juni 1844 og han var gift med den omkring 6 år yngre Henriette Flucht der var født omkring 1851.
Henriette og Johann Westphal havde datteren:
 - Johanne Amalie Westphal, født d. 22. september 1887 i Østpreussen.
- 1908 Johann Westphal døde d. 22. marts 1908 i en alder af knap 64 år, og hans hustru Henriette sad derefter tilbage som enke.
- 1909 Huset overgik nu til datteren fru **Johanne Amalie Sayk f. Westphal** efter et arvedokument af 5. august 1909, og hun blev således indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer d. 21. august 1909.
Johanne Amalie Westphal var blevet gift i Oksbøl kirke d. 15. december 1905 med den 8 år ældre tjenestekarl Gottlieb Sayk i Holm, der var født d. 4. august 1879 i Østpreussen.
Johanne Amalie og Gottlieb Sayk fik børnene:
 - Otto Karl Sayk, født d. 5. maj 1906.
 - Ernst Gustav Sayk, født d. 21. marts 1908.
 - Marta Henriette Sayk, født d. 27. marts 1909.
 - Anna Marie Sayk, født d. 18. august 1911.
 - Helene Amalie Sayk, født d. 16. marts 1913.
- 1912 Johanne Amalies mor Henriette Westphal døde d. 25. november 1912 i en alder af 61 år, efter at have levet som enke i 4½ år.
- 1914 Johanne Amalie og Gottlieb Sayk fraflyttede stedet her og flyttede til Oksbøl, men hvor det har været vides ikke. Gottlieb Sayk deltog i 1. verdenskrig hvor han døde i Flandern d. 17. juni 1916 i en alder af kun 37 år.
Huset var efter deres fraflytning blevet solgt til arbejder **Johannes Walther Barthel** d. 29. januar 1914, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som stedets nye ejer.
Johannes Walter Barthel var født d. 26. januar 1891, og han var gift med Auguste f. Zibas der var født d. 19. august 1881 i Østpreussen. De var kommet her til sognet i 1909 fra Lunden i Havnbjerg sogn men hvor de havde boet i Broballe inden de kom her til stedet vides ikke.
Auguste og Johannes Walter Barthel fik børnene:
 - Ernst Walter Barthel, født d. 11. december 1911.
 - Bernhard Rudolf Barthel, født d. 28. august 1913.
 - Klara Auguste Barthel, født d. 23. december 1914.
- 1915 Johannes Walter Barthel deltog i første verdenskrig, og døde i Rusland d. 31. juli 1915 i en alder af kun 24½ år.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede enkefru Auguste Bartel her i huset sammen med sine 3 børn Ernst Walter Barthel, Bernhard Rudolf Barthel og Klara Auguste Barthel.
- 1923 Efter en arveattest af 9. januar 1923 blev enkefru **Auguste Barthel** og hendes børn **Ernst Walther Barthel**, **Bernhard Rudolph Barthel** og **Klara Auguste Barthel** indskrevet i grundbogen som ejere i fællesskab.
- 1938 Den 24. januar 1938 blev der tinglyst em ekspropriationsforretning til fordel for enkefru Auguste Barthel og hendes børn. Det har givet vis været i forbindelse med vejudbygningen til Brandsbøl.

- 1949 Auguste Barthel må være død i 1949 eller før, idet der d. 19. august 1949 blev tinglyst at hendes bo var taget under offentlig skiftebehandling. Efterfølgende blev der d. 1. november tinglyst en offentlig skiftebehandling af boet efter Klara Auguste Knudsen f. Barthel. Samme dato d. 1. november 1949 blev der så udstedt et arveudlægsskøde til snedker **Ernst Walther Barthel** i Hundsløv og til arbejdsmand **Bernhard Rudolph Barthel** i lige sameje for andelen efter enkefru Auguste Barthel og fru Klara Auguste Knudsen f. Barthel.
- 1976 Bernhard Rudolph Bartel døde i oktober 1976 i en alder af kun 63 år, og han blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 25. oktober 1976.
- 1993 Ernst Walther Barthel må være død i 1993, idet der d. 14. december 1993 blev tinglyst en skifteattest der gav ejendomsret til Viola A. Truelsen for en kvart del og til Knud V. Knudsen for en anden kvart del i boet efter Ernst Walther Barthel. Herefter blev der i tingbogen noteret at ejendommen nu ejes af Bernhard Rudolph Barthel med en halvdel og Viola A. Truelsen med en kvart og Knud V. Knudsen med en kvart. Denne indskrivning kan undre idet Bernhard Rudolph Bartel jo var død i 1976.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2004 I Tingbogen blev der d. 12. januar 2004 indskrevet en skifteattest i boet efter Bernhard Rudolph Bartel. (Igen underligt når han havde været død siden 1976.)
- 2006 Huset blev købt af **Poul Erik Kjærgaard** for en købesum på 130.000 kr. og på dette fik han d. 2. november 2006 et tinglyst skøde. Poul Erik Kjærgaard er søn af Tove og Paul Thomsen Kjærgaard, Kokhøjvej 10.
Huset gennemgik derefter en gennemgribende renovering.
Adressen Oksbølvej 22 blev på et tidspunkt ændret til Kokhøjvej 9.
- 2009 Poul Erik Kjærgaard ejer fortsat huset, men det bebos af Rikke Kaad og Jan Jørgensen.



Foto af huset som det så ud i december 2009.

Kokhøjvej 10 – matrikel nr. 140 af Broballe ejerlav.

- 1938 Den 24. januar 1938 blev der tinglyst en ekspropriation til husejer Hans Jørgensen i Broballe vedrørende matrikel nr. 140 af Broballe ejerlav. Hvad det har drejet sig om vides ikke.
- 1957 Hans Jørgensen solgte matrikel nr. 140 til landmand **Peter Christen Jørgensen** Kokhøjvej 2 og værdien blev sat til 600 kr. Denne overtagelse blev tinglyst d. 31. maj 1957.
- 1962 Muremester **Paul Thomsen Kjærgaard** og hustru Tove M. Kjærgaard købte jordstykket af landmand Peter Christen Jørgensen Kokhøjvej 2 for en købesum på 2.064 kr. og de fik deres tinglyste skøde på dette d. 17. januar 1962. Paul Thomsen Kjærgaard påbegyndte derefter opførelsen af sit eget hus i 1962.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2005 Poul Thomsen Kjærgaard, der var født d. 1. april 1922, døde d. 10. december 2005 i en alder af 83½ år, og hans hustru Tove M. Kjærgaard sad derefter tilbage som enke.
- 2009 Ifølge BBR registret er det **boet efter Poul Thomsen Kjærgaard** der ejer huset, men det bebos fortsat af Tove M. Kjærgaard.

Lusigvej, Broballe.

Lusigvej 2 – matrikel nr. 6 af Broballe ejerlav.

Ejendommen havde i gammel tid betegnelsen bol nr. 126. Gården menes at være fra omkring 1500 tallet, og der har skiftevis været en Jes Steffensen og en Steffen Jessen her på ejendommen.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779.

- 1775 Den 1. oktober 1775 var **Jes Steffensen** noteret som ejer af stedet her og han fungerede da desuden også som synsmand i Broballe. Efterfølgende blev et eller andet, der ikke kan læses, ført til protokol i syns og panteprotokollen d. 18. november 1775. Hvornår Jes Steffensen er kommet hertil vides ikke. Jes Steffensen var født omkring 1725 og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 5. november 1756 med den omkring 7 år yngre Charlotte Petersdatter der var født omkring 1732. Charlotte og Jes Steffensen fik børnene:
- Steffen Jessen, født omkring 1759. (han overtog stedet)
 - Anna Maria Jessen, født omkring 1767.
- 1789 Den 22. september 1789 døde Jes Steffensens mor i en alder af 86 år. Hvad hun hed vides ikke.
- 1796 Jes Steffensen overlod nu bolstedet til sin søn **Steffen Jessen** d. 5. januar 1796, og der blev samme dag oprettet en aftægtskontrakt til Jes Steffensen og hustru Charlotte Petersdatter som blev protokolleret d. 19. januar 1796. Steffen Jessen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 23. oktober 1795 med den godt 4 år yngre Margrethe Nisdatter, der var født i august 1763 i Lavensby i Havnbjerg sogn som datter af bolsmand Nis Thomsen og hustru Anna Hansdatter Margrethe og Steffen Jessen fik børnene:
- Jes Steffensen, født d. 11. september 1796. (han overtog stedet)
 - Anne Steffensen, født d. 28. august 1798.
 - Anne Marie Steffensen, født d. 1. februar 1801, død d. 4. juli 1802.
 - Nis Steffensen, født d. 15. april 1803.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Steffen Jessen her på stedet sammen med sin hustru Margrethe og deres børn Jes Steffensen og Anna Steffensen. På ejendommens aftægt boede hans forældre Jes Steffensen og Charlotte Petersdatter sammen med hans søster Anna Maria Jessen. Tjenestefolkene Hans Jørgensen Skov, Christen Christensen og Anna Nissen boede også på ejendommen.
- 1804 Steffen Jessens far Jes Steffensen døde d. 28. juli 1804 i en alder af omkring 79 år, og hans mor Charlotte sad derefter tilbage på aftægten som enke.
- 1817 Steffen Jessens mor Charlotte Jesses døde på aftægten d. 7. december 1817 i en alder af 85 år, efter at have levet som enke i næsten 13½ år.
- 1823 Den 23. december 1823 overlod Steffen Jessen ejendommen til sin søn **Jes Steffensen**, og d. 20. januar 1824 blev dette samt en aftægtskontrakt ført til protokol, således at Margrethe og Steffen Jessen var sikret et godt aftægt. Jes Steffensen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 15. november 1823 med den knap 2 år ældre tjenestepige Maren Christensen fra Brandsbøl. Hun var født d. 25. oktober 1794 som datter af bolsmand Poul Christensen Bonde og hustru Anne Marie Petersdatter i Brandsbøl Maren og Jes Steffensen fik børnene:
- Anne Margrethe Jessen, født d. 15. april 1825. (senere Spangsmosevej 30)
 - Steffen Jessen, født d. 6. april 1827. (han overtog stedet)
 - Anna Marie Jessen, født d. 7. august 1832. (senere Spangsmosevej 26)
- 1826 Jes Steffensens far Steffen Jessen døde på aftægten d. 14. december 1826 i en alder af 68 år, og hans mor Margrethe sad derefter tilbage som enke.
- 1831 Margrethe Steffens døde på aftægten d. 29. januar 1831 i en alder af 68 år, efter at have levet som enke i 4 år.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Jes Steffensen sammen med sin hustru Maren og deres børn Anne Margrethe Jessen, Steffen Jessen og Anna Marie Jessen på gården. Desuden boede tjenestefolkene Hinrich Hinrichsen, Karen Friedrichsen og Maren Martin også på ejendommen.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Jes Steffensen fortsat her sammen med sin hustru Maren og deres børn Anna Margrethe Jessen, Steffen Jessen og Anna Maria Jessen på gården. Desuden havde de tjenestekarlen Jes Hansen Christensen fra Mjels boende på ejendommen.

- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Maren og Jes Steffensen fortsat på gården sammen med børnene Steffen Jessen og Anna Marie Jessen. Deres tjenestefolk Jørgen Møller og en Mette Marie boede desuden også på ejendommen.
Maren og Jes Steffensen overlod nu ejendommen til deres søn **Steffen Jessen** d. 27. marts 1855, og d. 29. maj 1855 blev der udstedt et skøde på dette. Den 8. juni 1855 blev der efterfølgende protokolleret en aftægtskontrakt ifølge hvilken Steffen Jessen var pligtig til at yde sin fader Jes Steffensen og sin moder Maren Steffensen den i dokumentet nævnte beskrevne aftægt, og samtidig blev der også protokolleret en anden aftægtskontrakt hvor Steffen Jessen var pligtig til at yde sin søster Anna Marie Steffensen det i dokumentet beskrevne aftægt.
Steffen Jessen blev gift i Oksbøl kirke d. 24. maj 1855 med den 3 år yngre Cathrine Elisabeth Petersen der var født d. 30. maj 1830 som datter af bolsmand Jens Jensen Petersen og hustru Kirstine Marie Christensen i Havnbjerg.
Cathrine Elisabeth og Steffen Jessen fik børnene:
- Jes Steffensen, født d. 10. maj 1856. (han overtog stedet)
 - Maren Steffensen, født d. 13. marts 1858. (senere Østervej 16 i Mjels)
 - Jens Steffensen, født d. 29. januar 1860.
- 1874 Steffen Jessens far Jes Steffensen døde på gårdens aftægt d. 19. januar 1874 i en alder af 77 år, og hans mor Maren Steffensen sad derefter tilbage som enke.
- 1879 Steffen Jessens mor Maren Steffensen døde på aftægten d. 22. juni 1879 i en alder af knap 84½ år, efter at have levet som enke i godt 5 år.
- 1885 Cathrine Elisabeth og Steffen Jessen overlod nu ejendommen til deres søn **Jes Steffensen**, efter en købs og overladelleskontrakt af 26. oktober 1885, og Cathrine Elisabeth og Steffen Jessen gik derefter på aftægt.
Jes Steffensen blev gift i Oksbøl kirke d. 27. oktober 1885 med den 6 år yngre Anna Sophie Jensen der var født d. 1. juli 1862 som datter af bolsmand Jens Christensen og hustru Maren f. Lorenzen i Havnbjerg.
Anna Sophie og Jes Steffensen fik børnene:
- Steffen Jessen Steffensen, født d. 14. januar 1888. (han overtog stedet)
 - Cathrine Elisabeth Steffensen, født d. 17. marts 1890, død d. 12. maj 1890.
 - Jens Jessen Steffensen, født d. 4. maj 1907.
- 1888 Jes Steffensens far Steffen Jessen døde d. 2. april 1888 derhjemme på gårdens aftægt 4 dage før sin 61 års fødselsdag, og hans mor Cathrine Elisabeth Petersen (Steffensen) levede derefter videre som enke. Hvornår hun døde er ikke kendt.
- 1920 Anna Sophie og Jes Steffensen overlod nu ejendommen til deres søn **Steffen Jessen Steffensen**, og ejendommen blev ham derfor begæret tilskødet d. 5. august 1920. Dette blev så indført i grundbogen d. 7. oktober 1920. Anna Sophie og Jes Steffensen gik derefter på aftægt.
Da Steffen Jessen Steffensen overtog ejendommen i 1920 var der opdyrket 75 tønder land, og der var en besætningen på 5 heste, 12 køer, 7 ungvæg og 25 svin.
Steffen Jessen Steffensen var blevet gift d. 5. august 1919 på ”Standesamt” i Oksbøl og derefter samme dag en kirkelig vielse i Oksbøl kirke med den godt 3 år yngre Maren Jensen Steg der var født d. 17. maj 1891 som datter af Jens Hansen Steg og hustru Anna Marie Gadmand i Holm.
Maren og Steffen Jessen Steffensen fik børnene:
- Sophie Steffensen, født d. 14. december 1919.
 - Jes Steffensen, født d. 13. december 1922, død d. 29. marts 1923.
 - Jes Steffensen, født d. 14. august 1925. (han overtog stedet)
 - Marie Steffensen, født d. 3. august 1928. (senere Lusigvej 16)
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Steffen Jessen Steffensen her på gården sammen med sin hustru Maren Steffensen og deres datter Sophie Steffensen. På gårdens aftægt boede Steffen Jessen Steffensens forældre Anna Sophie og Jes Steffensen sammen med hans yngre bror Jens Jessen Steffensen. Deres tjenestefolk Cathrine Simonsen fra Kiel, Cathrine Petersen fra Nordborg og Jens Spanger fra Aabenraa boede også på gården.

- 1928 Steffen Jessen Steffensens far Jes Steffensen døde på amtssygehuset i Sønderborg d. 4. april 1928 i en alder af næsten 72 år, og hans hustru Anna Sophie Steffensen levede så videre på aftægt indtil hun døde d. 2. januar 1938 i en alder af 75½ år.



Foto af ejendommen fra før den nedbrændte. (ukendt årstal)

- 1937 Stuehuset nedbrændte den 27. april 1937, og det blev derefter opbygget igen i sit nuværende udseende.

Dagbladet Dybbølposten skrev i sin udgave d. 28. april 1937:

Natlig gårdbrand i Broballe

Gdr. Steffen Steffensens stuehus nedbrændte til grunden.

Ved ca. 10 tiden i aftes udbrød der af endnu uopklaret årsag ild i gdr. Steffen Steffensens stråtekte stuehus i Broballe. Huset var i løbet af kort tid nedbrændt til grunden. Folkene var gået til sengs og ilden opdagedes derfor af forbipasserende der havde set ild og røg slå op af tagrygningen. Hurtigt fik man alle mand på gården vækket og der blev slået alarm med mejeriets sirene. Taget blev dog hurtigt luernes rov, og de omkringliggende udlænger stod i stor fare for at blive antændt.

Efterhånden kom dog sprøjterne fra omegnen til stede og udrettede sammen med Nordborg frivillige brandværn et stort og modigt redningsarbejde. Det lykkedes således at få reddet en hel del af indboet, ligesom man undgik at ilden bredte sig til udbygningerne. Den brændte bygning repræsenterede en værdi af ca. 25.000 kr. Kriminalpolitiet fra Sønderborg har hele natten og i dag arbejdet med opklaringen af branden.

- 1943 I 1943 var det det opdyrkede areal fortsat på 75 tønder land men besætningen var nu på 5 heste, 3 plager, 16 køer, 14 ungvæg og 60 svin.

- 1949 Gårdens ladebygninger nedbrændte d. 17. maj 1949, og blev derefter opbygget igen i sit nuværende udseende.

Dagbladet Dybbølposten skrev i sin udgave d. 18. maj 1949:

Gårdbrand i Broballe

Ti ungsvin og ti grisesøer indebrændte. – Kæmpebål to minutter efter lynnedslag.

I det heftige tordenvejr slog lynet ved 21.30 tiden ned i en gård på Als. Udbygningerne til gårdejer Steffen Steffensens 70 tønder land store gård i Broballe nedbrændte til grunden mens stuehuset blev reddet.

Gårdejer Steffensen sad med sin familie og drak kaffe i stuen da lynet pludselig slog ned i vejrhanen på svinestalden, og i løbet af et par minutter stod hele stalden i flammer. Da gården var trelænget og stråtekt havde ilden let ved at brede sig, og inden et kvarter var gået var udbygningerne et mægtigt kæmpebål.

Til alt held var kreaturerne på græs, mens svinene var inde og gårdens folk ilede til stalden for at få dem ud. I det samme skred taget og en halv snes ungsøer og ti søer – nogle med grise – indebrændte.

Stuehuset og nabogården i fare.

De frivillige brandværn fra Nordborg, Havnbjerg og nabobyerne kom hurtigt til brandstedet, men ilden havde allerede så godt fat at der intet kunne reddes, og brandmændene havde nok med at bekæmpe flammerne, så gnisterne ikke skulle nå stuehuset. En overgang så situationen ret faretruende ud, og man ængstedes for at gnisterne skulle tænde ild i gårdejer From Clausens gård der ikke ligger 20 meter fra brandstedet.

Det var tragisk at se de mange forkullede svin i staldens ruiner, ikke mindst når man tager i betragtning hvilken formue der i vore dage ligger i sådan en svinebestand, I laden indebrændte der et stort nyt tærskværk som gårdejer Steffensen lige havde anskaffet, ligesom tre vogne samt en del andet inventar brændte. Så vidt vi erfarer, kan forsikringssummen hverken dække bygninger eller løsøre.

- 1952 Maren Steffensen døde d. 21. februar 1952 i en alder af næsten 61 år, og hendes mand Steffen Jessen Steffensen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1953 Steffen Jessen Steffensen overlod ejendommen til sin søn **Jes Steffensen** d. 1. august 1953 for en købesum på 81.697,06 kr. plus aftægt til en kapitalværdi på 25.125 kr., men inden dette nåede at blive tinglyst d. 3. februar 1954, var Steffen Jessen Steffensen afgået ved døden. Jes Steffensen forblev ugift.
- 1954 Steffen Jessen Steffensen døde d. 22. januar 1954 i en alder af 66 år, efter at have levet som enkemand i knap 2 år.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2009 Jes Steffensen fraflyttede ejendommen og kom på Tangshave plejecenter i Nordborg i januar 2009.

.....

Lusigvej 4 – matrikel nr. 74 af Broballe ejerlav.

- 1881 **Christen Christensen** og hustru **Maren Christensen** f. Jepsen i Broballe købte d. 9. april 1881 et grundstykke fra matrikel nr. 2 Spangsmosevej 29 af den daværende ejer bolsmand Niels Christensen og hustru Anna Cathrine Christensen f. Jørgensen. De blev herefter indskrevet i den preussiske grundbog som ejere efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873, og de har så herefter ladet huset opføre.
- Christen Christensen var født d. 28. august 1843 i Holm i Nordborg landsogn som søn af bolsparcellist Christen Jensen og hustru Maren f. Bonde, og han var dermed bror til bolsmand Niels Christensen Spangsmosevej 29. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 31. juli 1879 med den 5 år yngre pige Maren Jepsen, der var født d. 13. august 1848 i Havnbjerg som datter af inderste Jes Jepsen og hustru Kirstine f. Jepsen i Havnbjerg.
- Maren og Christen Christensen fik ingen børn, men de fik en plejedatter ved navn Christine Jørgensen der var født d. 17. september 1884 i Havnbjerg som datter af bygmester Peter Hansen Jørgensen og hustru Kirstine f. Jepsen i Havnbjerg.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede arbejdsmand og tagtækker Christen Christensen her i huset sammen med sin hustru Maren Christensen.
- 19__ Maren og Christen Christensen er på et ikke kendt tidspunkt flyttet til Mjels, sandsynligvis hen til deres plejedatter Christine der var gift med gartner Christian Henrik Hansen Færgevej 20 i Mjels. I Mjels døde Christen Christensen d. 14. april 1938 i en alder af godt 94½ år, og hans hustru Maren Christensen sad derefter tilbage som enke. Hun døde i Mjels d. 16. august 1940 kun 3 dage efter sin 92 års fødselsdag, efter at have levet som enke i næsten 2½ år.
- Hvem der har beboet huset efter at de er flyttet til Mjels kan ikke siges. Det er uden tvivl blevet brugt som udlejnings hus.
- 1950 Efter et tinglyst skifte d. 18. april 1950 overgik huset til deres plejedatter fru **Christine Hansen** Færgevej 20 i Mjels. Hun var som tidligere nævnt gift med gartner Henrik Peter Hansen og de havde

netop solgt deres ejendom og gartneri til deres søn gartner Henrik Peter Hansen og hustru Trinke Hansen.

Om de er tilflyttet huset her som aftægts hus eller er blevet på Færgevej 20 vides ikke

1953 Huset blev solgt til fabriksarbejder **Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen** for en købesum på 9.000 kr., og dette fik han et tinglyst skøde på d. 18. september 1953. Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen var født på Broballemark d. 24. marts 1910 som søn af landarbejder Wilhelm Frederik Jansen og hustru Johanne Marie Jansen f. Wendler på en ejendom der dengang var beliggende på Fjordvej tæt ved Brandsbøl skov, men som blev nedbrudt i 1923. Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen sammen med sine forældre og sin søster Marie Margrethe Jansen i den vestlige ende af huset på Søholmvej 12.

Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen blev gift d. 15. september 1939 hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen med den 9½ år yngre husassistent Anne Christine Schultz, der var født d. 21. oktober 1919 på Oksbøl mark som datter af Christian Henrik Schultz og hustru Martha Cathrine f. Jessen Havnbjergvej 20.

Anne Christine og Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen fik børnene:

- Hans Erik Jansen, født d. 2. december 1939.
- Kaj Ove Jansen, født d. 11. marts 1942.

Anne Christine fraflyttede sognet sammen med en anden, og Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen sad tilbage med sine to børn.

Han blev senere gift med Emma Luise Jansen der var født i 1919, og som var kommet hertil som flygtning.

Emma Luise og Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen fik børnene:

- Wilhelm Jansen, født d. _____.
- Peter Jansen, født d. _____.

1971 Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen døde på parkeringspladsen ved Danfoss d. 15. juni 1971 i en alder af kun 61 år, og hans hustru Emma Jansen sad derefter tilbage som enke.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2005 Emma Luise Jansen døde d. 24. april 2005 i en alder af 86 år, efter at have levet som enke i næsten 34 år.

Huset blev derefter sat til salg og købt af **Ann Dorthe Andersen Grau** og **Karsten Høyer Grau** Storegade i Nordborg for en købesum på 80.000 kr., og på denne overtagelse fik de et tinglyst skøde d. 21. september 2005.

2009 Efter en omfattende reovering bebos huset nu af ejerne Ann Dorthe Andersen Grau og Karsten Høyer Grau og firmaet Als Stillads Aps har også til huse her på adressen.

.....

Lusigvej 5 – matrikel nr. 71 af Broballe ejerlav.

- 1876 Smed **Jørgen Simonsen** købte d. 31. oktober 1876 en mark kaldet Østertoft, af bolsmand Mads Hansen Lusigvej 14, for en købesum af 600 Mark. Det var begyndelsen til stedet her, og Jørgen Simonsen lod derefter et beboelseshus med smedje opføre på grunden, og startede så en smedeforretning op her på stedet.
- Jørgen Simonsen var født i Vinding i Vejle amt d. 19. december 1851 som søn af ugifte Ane Margrethe Simonsdatter, og han var gift med en Ane Hedvig Christensen. Hun skulle ifølge en senere folketælling være født i Søby på Ærø, og være kommet her til sognet fra Søby i 1863, men hun har ikke været at finde i Bregninge kirkebog. (Da præsten i Oksbøl ved hendes død heller ikke har noteret hendes alder, vil hun ikke være let at finde.)
- Ane Hedvig og Jørgen Simonsen fik børnene:
- Christen Simonsen, født d. 17. november 1876. (senere Vikkebjergvej 1 / Espehøjvej 8 / senere stedet her)
 - Niels Peter Simonsen, født d. 22. februar 1879.
 - Jørgen Simonsen, født d. 22. februar 1881.
 - Hans Christian Simonsen, født d. 29. juli 1883, død d. 1. august 1890.
 - Marie Christine Simonsen, født d. 9. oktober 1885.
 - Carl Simonsen, født d. 19. marts 1888. (senere Spangsmosevej 14)
 - Anne Simonsen, født d. 13. april 1891.
- 1903 Da sønnen Christen Simonsen købte Vikkebjergvej 1 i 1903 og opførte et smedested der, menes smedjen her må være blevet nedlagt. Christen Simonsen fortsatte sin fars smedeforretningen på Vikkebjergvej og Ane Hedvig og Jørgen Simonsen gik på aftægt her i huset.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede Jørgen Simonsen her i huset sammen med sin hustru Ane Hedvig Simonsen.
- Jørgen Simonsens hustru Ane Hedvig Simonsen døde d. 10. oktober 1921, og Jørgen Simonsen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1927 Jørgen Simonsen solgte huset til sin søn **Christen Simonsen** for en købesum på 2.000 kr., og d. 19. maj 1927 blev der så udstedt et skøde på dette. Christen Simonsen boede nu på Espehøjvej 8 i Broballe hvor han var husmand og gæstgiver, og han havde tidligere været smed på Vikkebjergvej 1 i Broballe. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 1. oktober 1903 med tjenestepige Anne Helene Christine Bennedsen, der var født d. 23. maj 1878 i Bjolderup.
- Anna Helene Christina og Christen Simonsen fik børnene:
- Anne Christine Simonsen, født d. 7. august 1904.
 - Birthe Christine Simonsen, født d. 27. februar 1906.
 - Jørgen Simonsen, født d. 25. marts 1908, død d. 21. december 1908.
 - Jørgen Jeppe Simonsen, født omkr. 1909 (ej fundet døbt i Oksbøl sogn) (han overtog stedet)
- Det menes at den gamle smed Jørgen Simonsen fortsat blev boende her i huset, idet Christen Simonsen jo boede på Espehøjvej 8.
- 1931 Jørgen Simonsen døde d. 2. august 1931 i en alder af godt 79½ år. Hvem der derefter har beboet huset vides ikke, men det har givet vis været lejet ud.
- 1940 Omkring 1940 tilflyttede Anna Lass huset i et lejemål. Hun var kommet hertil fra Lervandstedvej 3 Mjelsmark hvor hun havde været husholder for Jes Christiansen som døde d. 20. juli 1940.
- Anna Lass var født Matthiesen d. 18. oktober 1872 som datter af præsteinderste Hans Matthiesen og hustru Anna Cathrine f. Clausen i Havnbjerg. Hun var på et tidspunkt blevet gift med Bengt Nielsen Skolander i Nordborg som var død af tuberkulose. Derefter var hun d. 19. oktober 1915 blevet gift i Oksbøl kirke med den næsten 11 år ældre Carl Johann August Lass der var født d. 12. november 1861 i Maasholm ved Kappel i Tyskland, og som havde været bagermester i Nordborg, inden han d. 9. august 1915 havde overtaget ejendommen Spangsmosevej 14 for at blive høker der. Efter ½ års ægteskab med Carl Johann August Lass døde han d. 4. marts 1916 i en alder af kun godt 54 år, og hun sad derefter tilbage som enke. Efter dette var hun kommet til Lervandstedvej som husholder for Jes Christiansen på aftægten.

- 1946 Husets ejer Christen Simonsen Espehøjvej 8 døde d. 28. januar 1946 i en alder af godt 69 år, og efter en skiftebehandling d. 20. juni 1946 kom huset nu officielt til at tilhøre hans enke fru Anna Helene Christine Simonsen, der så herefter sad i uskiftet bo, men hun havde da allerede solgt huset til sin søn landmand **Jørgen Jeppe Simonsen** for en købesum på 13.150 kr. sammen med ejendommen på Espehøjvej 8 matrikel nr. 33 og der blev derefter udstedt et tinglyst skøde på begge matrikler d. 20. juni 1946. Samtidig med dette blev der tinglyst en boligret både her i huset og på ejendommen på Espehøjvej for hans søster Anne Christine Simonsen så længe hun forblev ugift.
- 1955 Anna Lass der havde boet her i næsten 15 år døde d. 7. oktober 1955 som rentemodtager kun 11 dage før sin 83 års fødselsdag.
Hvem der herefter har beboet huset vides ikke.
- 1969 Jørgen Jeppe Simonsen solgte huset pr. d. 1. april 1969 til **Kaj Gundel** og hustru Elna L. Gundel for en købesum på 23.000 kr., og efterfølgende blev der d. 22. april 1969 udstedt et tinglyst skøde.
- 1985 Kaj Gundel, der var født d. 12. januar 1922, døde d. 3. april 1985 kun 63 år gammel, og hans hustru Elna Gundel sad derefter tilbage som enke. Sønnen Roland E. Gundel tilflyttede huset og boede der endnu i efteråret 1995.
- 1995 Først d. 8. august 1995 var der skiftebehandling hvorefter **Elna L. Gundel** nu stod som ejer af huset.
- 1996 Elna L. Gundel, der var født d. 24. januar 1934, døde d. 10. august 1996 kun 62½ år gammel efter at have levet som enke i næsten 11½ år.
Efter en skiftebehandling af boet efter Elna L. Gundel d. 5. november 1996 overgik huset til arvingerne Marianne E. Gundel Tholsted, Birgit J. Gundel, Roland E. Gundel og Ib Henning Gundel, og købesum blev her sat til 280.000 kr. Huset blev derefter solgt til **Jørgen Jørgensen** for en købesum på 320.000 kr., og han fik et tinglyst skøde på huset d. 14. november 1996. Huset blev ikke beboet, idet ingen havde adresse i huset ved opgørelserne i efteråret 1997 og 1998.
- 1998 Jørgen Jørgensen solgte huset til **Søren J. Nyborg** og **Tina Jensen** med hver en halvpart for en købesum på 485.000 kr., og de fik deres tinglyste skøde udstedt d. 20. november 1998.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2002 Tina og Søren J. Nyborg fraflyttede sognet og huset blev sat til salg og købt af **Birthe Vanghøj Madsen** og **Jane I. E. Arildsen** for en købesum på 531.136 kr., og de fik et tinglyst skøde på dette d. 27. september 2002.
- 2005 Huset blev sat til salg i maj 2005 som værende opført i 1883 med en grund på 796m² og et hus på 146m². Det blev købt af **Søren Nissen** og **Tina Mathiesen** for en købesum på 575.000 kr., og de fik deres tinglyste skøde d. 7. juli 2005.
- 2007 Tina Mathiesen fraflyttede huset, og i oktober 2007 overgik huset til **Søren Nissen Mathiesen** der herefter var eneejer.

Huset blev herefter sat til salg i oktober som værende opført i 1883 på en 796 m² stor grund med en beboelse på 146 m² til en købspris på 665.000 kr.

- 2008 Huset blev ejet af **T.F. INVEST A/S**, men var fortsat til salg for en købesum på 600.000 kr. Huset blev fortsat beboet af Søren Nissen Mathiesen.
- 2009 Huset blev købt af **Peter Thøysen Rasmussen**, Spangsmosevej 32, og skødedatoen blev sat til d. 10. juli 2009. Herefter gennemgik huset en omfattende renovering.

.....

Lusigvej 6 – matrikel nr. 89 af Broballe ejerlav.

- 1896 Arbejder **Jes Christian Jacobsen** blev indskrevet i den preussiske grundbog som husejer efter en købekontrakt af 8. oktober 1896, og efter at grundstykket var den samme dato var overført til dette sted fra grundbogens bind 1 blad 56, der var tilhørende Lusigvej 14. Det har derfor nok været ham der har ladet huset opføre.
- Jes Christian Jakobsen var født d. 6. december 1859 som søn af husmand Christian Jacobsen og hustru Cathrine Marie f. Iversen Nedervej 24 Mjelsmark. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 28. oktober 1897 med den 7 år yngre Marie Cathrine Møller der var født d. 10. november 1866 i Kettingskov i Asserballe sogn som datter af husmand Jørgen Hansen Møller og hustru Marie Cathrine f. Petersen. Marie Cathrine og Jes Christian Jakobsen fik tilsyneladende ingen børn.
- 1905 Arbejder Jes Christian Jakobsen døde d. 13. januar 1905 i en alder af kun 45 år, og derefter overtog **den kongelige preussiske hovedforvaltning** huset d. 30. maj 1905. Hvad der derefter er sket med Jes Christian Jakobsens hustru Marie Cathrine Jakobsen, vides ikke.
- Huset har givetvis herefter været brugt til udlejning, men hvem der har beboet huset vides ikke.
- 1913 Det der i den tyske tid svarede til **Oksbøl kommune** overtog huset d. 23. september 1913, og denne overtagelse blev indført i den preussiske grundbog d. 7. november 1913. Huset har derefter givet vis været brugt som udlejningshus.
- 1921 Hvem der har beboet huset ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 kan ikke siges med sikkerhed.
- 1925 Oksbøl Kommune solgte huset til arbejdsmand **Mathias Petersen** Broballe og det fik han et skøde på d. 9. januar 1925.
- Mathias Petersen var født d. 29. juli 1898 i Adsbøl i Gråsten sogn, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 16. marts 1921 med den godt ½ år ældre Christine Clausen Wrang, der var født d. 30. november 1897 i Broballe som datter af Frederik Clausen Wrang og hustru Anna Wrang f. Dominicussen i Broballe.
- Før sit ægteskab med Mathias Petersen havde Christine Clausen Wrang fået et såkaldt uægte barn:
- Jacob Jørgensen, født d. 1. december 1918.
- Hvor Christine, kaldet Diddé, og Mathias Petersen havde boet før de tilflyttede huset her, vides ikke. Christine og Mathias Petersen fik børnene:
- Marie Christine Petersen, født d. 31. maj 1921.
 - Frederik Petersen, født d. 27. december 1922.
 - Anne Margrethe Petersen, født d. 11. marts 1928. (senere Svarretoft 5 i Oksbøl)
 - Udøbt drengebarn, født og død d. 19. august 1935.
 - Sonja Petersen, født d. 23. marts 1940.
- 1978 Christine og Mathias Petersen solgte huset til **Hans Hellesøe Jørgensen** for en købesum på 220.000 kr., og dette fik han et tinglyst skøde på d. 30. marts 1978.
- Christine og Mathias Petersen fraflyttede sognet og bosatte sig i Nordborg.
- Hans Hellesøe Jørgensen, der er født d. 10. juni 1955, er søn af Ellen og Marius Jørgensen Espehøjvej 16, og han boede der i en periode sammen med sin bror Christian Jørgensen, der fraflyttede til marts 1984 da han havde købt ”Lyshøjgaard” på Espehøjvej 14.

1986 Hans Hellesøe Jørgensen fraflyttede huset og flyttede til Ærtebjergvej 10 som han netop havde købt, og han solgte derfor huset til **Bent Wassini Baag** og hustru Ruth Irene Baag for en købesum på 475.000 kr. På denne overtagelse blev der udstedt et tinglyst skøde d. 15. august 1989.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Ruth Irene og Bent Wassini Baag ejer og bebor fortsat huset.

.....

Lusigvej 7 – matrikel nr. 203 af Broballe ejerlav.

Huset var tidligere en del af ”Toftegaard” Lusigvej 14, matrikel nr. 4 af Broballe ejerlav. Hvornår huset er opført vides ikke, men det har været ejet af ejerne på ”Toftegaard” siden opførelsen. Hvem der har beboet huset vides heller ikke, men i 1981 og frem til 1990 boede Hanne E. Jespersen og Hans H. E. Nicolaisen i et lejemål i huset. I 1990 tilflyttede Mads Damgaard Eriksen og hans tilkommende hustru Dorte Schmidt så huset, og de boede så der indtil de overtog ”Toftegaard” i 1994 og flyttede dertil.

1993 Huset med en grund på 1066 m² blev d. 17. februar 1993 frastykket matrikel nr. 4 af Broballe, Oksbøl, og det fik sit selvstændige matrikel nr. 203 af Broballe ejerlav. Huset tilhørte fortsat ejeren af ejendommen Lusigvej 14 der var ejet af Mads Schmidt Eriksen. Han solgte imidlertid huset til sin hustru **Margrethe Damgaard Eriksen** for en købesum på 150.000 kr., og det blev der udstedt et skøde på 22. juli 1993. Efter at have overdraget gården til deres søn Mads Damgaard Eriksen, flyttede Margrethe og Mads Schmidt Eriksen ind i huset i 1994.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Margrethe og Mads Schmidt Eriksen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Lusigvej 8 – matrikel nr. 35 af Broballe ejerlav.

Her på stedet lå der tidligere ifølge udstykningskortet over Broballe fra 1779 et fæstebol med nummeret 128. Dette bol blev senere udflyttet og blev til „Lyshøjgaard” Espehøjvej 14.

- 1741 Anno 1741 d. 24. marts blev der afholdt skifte og deling hos **Jes Pedersen** udi Broballe, som overlod sit beboede kongelige fæsteboel til Nis Tønnesen af Mjels. Boets midler var på 194 rigsdaler og 8 skilling, men da boets gæld var på 249 rigsdaler 19 skilling og 8 penning, afkortedes kreditorerne for prioritetsgæld med ca. 10 %, medens de løse kreditorer måtte nøjes med ca. 1/3 af deres tilgodehavende. Gælden blev afkortet til 191 rigsdaler 8 skilling, hvorved den gamle mand Jes Pedersen fik 3 rigsdaler, og et aftægt sammen med sin hustru.

Nis Tønnesen blev dermed ejer af bolsted nr. 128.

Nis Tønnesen var født omkring 1703 i Mjels og han hed rent faktisk Nis Hansen. Navnet Tønnesen stammer muligvis fra ejendommen Østervej 15 i Mjels, der op gennem tiderne er blevet kaldt for Tønnesens gård. Nis Hansen blev gift i Oksbøl kirke d. 6. juni 1742 med den omkring 10 år yngre Anne Jesdatter fra Broballe som var født omkring 1713. Denne Anne Jesdatter kan meget vel være datter af før omtalte Jes Petersen.

Anne og Nis Hansen (Tønnesen) fik bl.a. sønnen:

- Hans Nissen, døbt d. 5. maj 1743. (han overtog stedet)

- 1761 Nis Tønnesen døde i en alder af 58 år og han blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 12. juni 1761. Hans hustru Anne sad derefter tilbage som enke. Kun godt 5 måneder senere døde Nis Tønnesens enke Anne i en alder af kun 48 år, og hun blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 20. november 1761.

- 1762 Anne og Nis Hansen (Tønnesen) s søn Hans Nissen blev gift i Oksbøl kirke d. 21. maj 1762 med pigen Charlotte Christensdatter fra Svenstrup, der var født omkring 1740.

Charlotte og Hans Nissen fik børnene:

- Nis Hansen, døbt d. 1. april 1763, død og begravet d. 24. april 1763.
- Anna Hansdatter, døbt d. 12. juni 1764. (hun overtog stedet)
- Nis Hansen, døbt d. 10. september 1766.
- Ellen Hansdatter, døbt d. 18. september 1768, død og begravet d. 17. juni 1772.
- Anne Leonore Hansdatter, døbt d. 28. marts 1771.
- Jørgen Hansen, døbt d. 20. maj 1773. (senere Oksbøl Søndergade 5 Oksbøl)
- Charlotte Hansdatter, døbt d. 27. august 1775.
- Hans Hansen, døbt d. 8. marts 1778.

Ved skifte og deling d. 26. marts 1762 overtog **Hans Nissen** bolsted nr. 128, og på udskiftningskortet over Broballe i 1779 er han også noteret som stedets ejer.



Udstykningskortet over Broballe viser hvor bol nr. 128 lå dengang.
En fold på kortet gør at grundstykket ikke ses i sin fulde udstrækning.

- 1792 Charlotte og Hans Nissens datter Anna Hansdatter blev gift i Oksbøl kirke d. 19. maj 1792 med den 10 år ældre Nicolai Christensen Grau der var født som søn af Christen Christensen Grau og hustru Thøre Hansdatter i Holm i Nordborg landsogn og døbt d. 15. juni 1754 i Nordborg kirke.

Anna og Nicolai Christensen Grau fik børnene:

- Thøre Grau, født 1. april 1793. (senere Oksbøl Nørregade 5 Oksbøl)

- Charlotte Grau, født d. 11. august 1794. (senere Espehøjvej 13).
 - Anna Dorothea Margrete Grau, født d. 2. maj 1796. (senere Nodervej 27 Mjelsmark)
 - Anna Margrete Grau, født d. 11. november 1797. (senere Oksbøl Østergade 21 Oksbøl)
 - Chresten Grau, født d. 21. august 1799.
 - Hans Nissen Grau, født d. 29. juli 1801. (senere Spangsmosevej 17)
 - Ellen Grau, født d. 10. juni 1803. (senere Færgevej 54 Mjels)
 - Nicolai Christensen Grau, født d. 8. maj 1805.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Nicolai Christensen Grau her på stedet sammen med sin hustru Anna og deres 6 børn Thøre Grau, Charlotte Grau, Anna Dorothea Margrete Grau, Anna Margrete Grau, Chresten Grau og Hans Nissen Grau. På ejendommens aftægt boede Nicolai Christensen Graus svigerforældre Hans Nissen og Charlotte, nu kaldet Jepsen. Deres søn Hans Nissen Grau var fraværende som landsoldat, med deres datter Charlotte, nu kaldet Nissen boede der også, og så boede der en logerende ved navn Anna Christina Lausen.
- 1805 Bolsmand Nicolai Christensen Grau døde d. 6. marts 1805 i en alder af kun 52 år, og hans hustru Anna sad derefter tilbage som enke, ventende sit næste barn.
- 1806 Anna fandt sig ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 14. juni 1806 blev hun gift i Oksbøl kirke med den omkring 9 år yngre ungkarl fra Svenstrup Mathias Jensen Grau. Han var født omkring 1773. **Mathias Jensen Grau** blev herefter den nye bolsmand på stedet. Anna og Mathias Jensen Grau fik datteren:
- Anna Jensen Grau, født d. 9. december 1808. (senere Spangsmosevej 4 / Espehøjvej 13)
- 1815 Hans Nissen døde på aftægten d. 15. februar 1815 i en alder af 72 år. Hvornår hans hustru Charlotte døde vides ikke.
- 18__ På et ikke kendt tidspunkt blev ejendommen udflyttet til nuværende placering på Espehøjvej 14 hvor den fik navnet „Lyshøjgaard”, men herefter gik Mathias Jensen Grau fallit. Den nyopførte ejendom på Espehøjvej 14 blev købt og overtaget d. 24. januar 1826 og Mathias Jensen Grau flyttede med sin hustru til Oksbøl hvor de lejede sig ind i et hus som hyreinderste folk. Her døde Mathias Jensen Grau d. 10. september 1829 i en alder af kun 56 år, og hans hustru Anna sad derefter tilbage som enke. På et tidspunkt derefter flyttede hun hen til sin datter og svigersøn Anna og Peter Gertsen på Spangsmosevej 4 i Broballe, og her døde hun d. 24. oktober 1851 i en alder af 87½ år.
- 1832 Hvad der er sket med det gamle bolsted efter udflytningen til Espehøjvej 14 vides ikke, men fra d. 30. oktober 1832 var **Christen Christensen** blevet ejer af stedet her, og han blev senere indskrevet i den preussiske grundbog efter den senere preussiske lov af 27. maj 1873 som ejer af stedet her fra d. 30. oktober 1832 at regne. Christen Christensen blev født d. 2. januar 1801 i Broballe som søn af Christen Christensen, kaldet Ingeberg og hustru Anna Eleonore f. Hansen, og som tjenestekarl i Broballe var han d. 28. oktober 1836 blevet gift i Oksbøl kirke med den omkring 9 år yngre tjenestepige fra Sjellerup Anne Marie Jørgensdatter der var født d. 12. december 1809 i Sjellerup i Egen sogn. Christen Christensen har givet vis arbejdet hos gårdejer Jes Steffensen Lusigvej 2, idet han var forlover ved brylluppet sammen med husmand Christian Jørgensen fra Sjellerup. Anne Marie og Christen Christensen fik børnene:
- Anna Eleonore Christensen, født d. 8. januar 1837, død d. 21. december 1856.
 - Jørgen Christensen, født d. 8. marts 1840. (hans hustru overtog stedet)
 - Marie Cathrine Christensen, født d. 11. august 1842.
 - Christen Christensen, født d. 15. februar 1845.
 - Anne Marie Christensen, født d. 19. januar 1848, død d. 2. marts 1851.
 - Dødfødt pigebarn d. 21. februar 1852.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede daglejer Christen Christensen på dette såkaldte inderstedet sammen med sin hustru Anne Marie og deres datter Anna Eleonore Christensen. Christen Christensens forældre Anna Eleonore og Christen Christensen boede også her i huset.
- Christen Christensens far Christen Ingeberg døde d. 2. juni 1840 i en alder af 76 år, og hans mor Anna Eleonore Christensen, eller Ingeberg, sad derefter tilbage som enke.

- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede daglejer Christen Christensen, nu også kaldet Ingeberg, fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie og deres 3 børn Anna Eleonore Christensen, Jørgen Christensen og Marie Cathrine Christensen. Christen Christensens mor Anna Eleonore Ingeberg boede fortsat sammen med dem her i huset.
- 1848 Christen Christensens mor Anna Eleonore Christensen døde d. 29. marts 1848 i en alder af 79 år, efter at have levet som enke i næsten 8 år.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede daglejer Christen Christensen stadigvæk her i huset sammen med sin hustru Anne Marie og deres 2 børn Maria Cathrine Christensen og Christen Christensen.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Christen Christensen endnu i huset sammen med sin hustru Anne Marie og børnene Maria Cathrine Christensen og Christen Christensen.
- 1881 Christen Christensens hustru Anne Marie Christensen døde d. 24. juli 1881 i en alder af 71½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1882 Christen Christensens svigerdatter **Anna Cathrine Christensen** f. Jørgensen og hendes børn **Jørgen Christensen**, **Christen Christensen** og **Peter Christensen** blev d. 28. april 1882 indskrevet i den preussiske grundbog som ejere af stedet her. Hun blev indskrevet som enke på trods af at hendes mand Jørgen Christensen først døde d. 19. marts 1889 i en alder af kun 49 år. Anna Cathrine Christensen havde været gift med Christen Christensens ældste søn Jørgen Christensen, og de var blevet gift i Oksbøl kirke d. 24. maj 1866. Anna Cathrine var født d. 4. januar 1840 i Lavensby i Havnbjerg sogn som datter af Jørgen Mikkelsen og hustru Kirsten Christensen. Sammen med Jørgen Christensen havde Anna Cathrine fået børnene:
- Anna Marie Christensen, født d. 20. september 1866, død d. 28. september 1878.
 - Jørgen Christensen, født d. 14. december 1868.
 - Christen Christensen, født d. 26. juni 1871.
 - Peter Christensen, født d. 22. februar 1877.
- 1887 Christen Christensen døde d. 27. oktober 1887 i en alder af 87 år efter at have levet som enkemand i godt 6 år.
- 1921 Hvem der boede i huset ved den første folketælling efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921, kan ikke siges med sikkerhed. Hverken Anna Cathrine Christensen eller hendes sønner Jørgen Christensen, Christen Christensen og Peter Christensen er opført i listen. Huset har formegentlig været lejet ud. Hvad der er blevet af husets ejere kan ikke siges. Dog døde der en 45-årig arbejder ved navn Christen Christensen i Broballe d. 20. december 1918, og han er muligvis identisk med Christen Christensen, der blev født d. 26. juni 1871.
- 1931 I den preussiske grundbog er der d. 10. april 1931 indført en tinglyst arveattest til arvingerne efter enke Anna Cathrine Christensen f. Jørgensen, samt en tinglyst arveattest til arvingerne efter Christen Christensen Broballe. Arbejdsmand **Hans Jakob Nicolaj Sørensen** Broballe købte huset for en købesum på 800 kr. af Peter Christensen og Jørgen Christensen, og denne handel blev også tinglyst d. 10. april 1931. Hans Jakob Nicolaj Sørensen var født i Klipleve sogn d. 30. januar 1869 som søn af Hans Christian Sørensen og hustru Catharina Petersen, og han var gift med Dorthea Marie f. Petersen.
- 1936 Hans Jakob Nicolaj Sørensen solgte huset til arbejdsmand **Thorvald Larsen** for en købesum på 800 kr., og denne handel blev efterfølgende tinglyst d. 6. januar 1936. Dorthea Marie og Hans Jakob Nicolaj Sørensen fraflyttede sognet og flyttede til Nordborg, hvor Dorthea Marie Sørensen døde d. 9. januar 1937, og Hans Jakob Nicolaj Sørensen døde d. 24. marts 1938 i en alder af 69 år. Hvem Thorvald Larsen var vides ikke.
- 1938 Thorvald Larsen solgte huset til rentenyder **Christian Hansen Abraham** i Broballe for en købesum på 650 kr. og dette blev derefter tinglyst d. 20. august 1938.

Christian Hansen Abraham var født d. 21. december 1871 som søn af bolsmand Hans Peter Abraham og hustru Anna Maria f. Bonde Spangsmosevej 27 i Broballe.

Christian Hansen Abraham havde tidligere været gift med Lene Marie f. Hansen som var født i Holebøl sogn d. 24. november 1876 søn datter af skovløber Peter Hansen og hustru Anna Johnsen men som var død d. 1. april 1937 i Broballe. Hvor de tidligere havde boet vides ikke.

De havde tilsyneladende ingen børn.

1942 Christian Hansen Abraham døde d. 18. januar 1942 i en alder af 70 år, efter at have levet som enkemand i knap 5 år, og d. 28. januar 1942 blev boet taget under offentlig skiftebehandling. Huset blev derefter overtaget af landarbejder **Frederik Abraham** Broballe for en købesum på 1000 kr., og dette blev derefter tinglyst d. 3. december 1942, hvor han fik et arveudlægsskøde på dette. Hvem Frederik Abraham var og hvordan hans forhold til Christian Hansen Abraham var vides ikke.

1944 Frederik Abraham solgte huset til **Oksbøl Kommune** for en købesum på 2.500 kr. og d. 11. januar 1944 blev der udfærdiget et skøde på denne overtagelse.

Her boede på et tidspunkt Laurids Enevoldsen Foder, der var søn af skomager Peter Hansen Foder og hustru Marie Cathrine f. Enevoldsen, Vikkebjergvej 2, og hustru Emmy Jacobsen, født d. 13. september 1911 som datter af Anne Johanne Margrethe og Andreas Jacobsen Lyngvej 6.

Laurids Enevoldsen Foder druknede d. 13. juni 1945 mellem Hardeshøj og Ballebro da de sejlede over farvandet efter passagerer på Ballebro siden.

1955 Pr. 1. juli 1955 og frem til 1. maj 1957 boede Anne Marie og Jørgen Hansen her i huset i et lejemål i husets ene ende ud mod vejen. De var kommet hertil fra et lejemål i Færgevej 51 i Hardeshøj. Jørgen Hansen var født d. 6. august 1922 og hans hustru Anne Marie var født Petersen d. 26. januar 1924. Hun var en lillesøster til Hans Christian Petersen Færgevej 70 i Hardeshøj.

Anne Marie og Jørgen Hansen havde børnene:

- Erik Hansen, født d. 27. april 1947.
- Ejnar Hansen, født d. 18. december 1950. (senere Færgevej 46 Mjels)

På samme tidspunkt i husets anden ende ud mod marken boede Bertha og Johann Pott.

Johann Pott hed rigtigt Johann Andresen, og han var født d. 9. august 1898 på Mjelsmark som søn af fisker Jørgen Andresen med tilnavnet Pott og hustru Amalie Hansen Wriborg Nedervej 34 Mjelsmark. Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 arbejdede Johann Andresen som tjenestekarl hos gårdejer Jes Peter Mortensen Færgevej 62, og som sådan var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 10. marts 1921 med den godt 1 år ældre pige på Mjelsmark Christine Marie Brock, der var født i Dyndved i Egen sogn d. 26. maj 1897 som datter af ugifte fruentimmer Cathrine Brock i Dyndved.

Christine Marie og Johann Andresen bosatte sig på Mjelsmark, og her fik de datteren:

- Amalie Cathrine Andresen, født d. 21. april 1921.

Ved en kongelig bevilling af 19. oktober 1921 blev det tilladt at kommunelærerinde Marie Charlotte Haar i København adopterede Amalie Cathrine Andresen, således at hun herefter kom til at hedde Amalie Cathrine Haar.

Christine Marie og Johann Andresen fik ikke lang tid sammen, idet Christine Marie døde d. 6. februar 1922 i en alder af kun knap 25 år, og Johann Andersen sad derefter tilbage som enkemand. Som fodermester i Broballe blev han gift hos sognefoged Christen Eriksen d. 11. august 1923 med den 7 år yngre tjenestepige i Broballe Bertha Louise Fuchs der var født d. 1. juni 1905 i Kuikeim ved Königsberg i Tyskland.

Bertha Louise og Johann Andresen fik børnene:

- Amalie Henriette Andresen, født d. 27. august 1923 i Broballe.
- Marie Sophie Andresen, født d. 18. december 1924 i Mjels området

Ved folketællingen d. 5. november 1925 boede Jens Andresen et sted i Mjels området sammen med sin hustru Bertha Louise og deres 2 døtre Amalie Henriette Andresen og Marie Sophie Andresen, og på et ikke kendt tidspunkt er Bertha Louise og Johann Andresen altså kommet her til stedet i et lejemål.

Johann Andresen døde d. 16. juni 1964 her i Broballe, men hvad der herefter er sket med hans hustru vides ikke.

- 1957 Anne Marie og Jørgen Hansen fraflyttede sognet og flyttede til Storegade 56 i Nordborg. Herefter må der være tilflyttet nye beboere. Jørgen Hansen døde d. 18. december 2008 og Anne Marie Hansen døde d. 5. maj 2009.
- 1965 Oksbøl Kommune solgte huset til **Svend Åge Nehm Hansen** Lollandsvej 29 København F for en købesum på 6.000 kr., og d. 4. februar 1965 blev denne overtagelse tinglyst.



Billede fra 1970 fra bogen "Værn af smukke danske huse af bygningskulturel værdi" hvor det er beskrevet som feriebolig med rødkalket mur og stråtag.

- 1971 Svend Åge Nehm Hansen solgte huset til sine sønner **Ib Nehm Hansen** og **Jørgen Nehm Hansen** med hver en halvdel for en købesum på 30.000 kr., og dette blev efterfølgende tinglyst d. 4. februar 1971.
- 1973 Brødrene Ib Nehm Hansen og Jørgen Nehm Hansen solgte igen huset til chauffør **Knud Peder Jensen** for en købesum på 100.000 kr. til overtagelse d. 1. november 1973, og denne handel blev tinglyst d. 18. december 1973.
- 1979 Knud Peder Jensen solgte huset til **Peter Christensen** og **Susanne Rasmussen** for en købesum på 350.000 kr., og på dette blev der d. 11. juli 1979 udstedt et tinglyst skøde.
- 1980 Kun et års tid efter fraflyttede Susanne Rasmussen huset, og hun fik derved udbetalt sin halvdel på en købesum af 172.726,37 kr. fra **Peter Christensen**, der herefter var enejer af huset, og han fik derefter sit nye skøde d. 3. november 1980. I 1981 tilflyttede Bende B. Thomsen huset sammen med Peter Christensen. De er derefter begge fraflyttet huset igen i 1983, og huset var udlejet til Alice V. Riemer og Finn Andersen. I 1984 boede Vibeke Petersen og Kim J. Larsen i huset, og på et tidspunkt i 1985 flyttede Bende B. og Peter Christensen igen ind i deres hus.
- 1985 Bende B. og Peter Christensen fraflyttede igen huset og solgte det til **Finn Olsen** og **Merete Hansen** for en købesum på 422.725,88 kr., og på denne overtagelse blev der d. 2. oktober 1985 udstedt et tinglyst skøde.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

1994 Finn Olsen fraflyttede huset og d. 21. september 1994 efter en bodelingsoverenskomst overgik huset til **Merete Olsen** for en købesum på 280.000 kr. således at hun nu var ene-ejer af huset.

1995 John Kunz tilflyttede huset d. 19. juli 1995,



Foto af huset som det så ud i juni 2001.

2009 Merete og John Kunz ejer og bebor fortsat huset.

.....

Lusigvej 12 – matrikel nr. 118 af Broballe ejerlav.

1911 Fru **Ellen Dominicussen** f. Petersen, der var gift med arbejder Jens Dominicussen erhvervede denne matrikel for en købesum på 641 Mark, efter at have underskrevet en købekontrakt d. 23. marts 1911, og hun blev efterfølgende indskrevet i den preussiske grundbog d. 10. oktober 1913 som ejer af stedet. Om det har været grunden, hvor de så har opført huset, eller om der på det tidspunkt har ligget et andet hus i forvejen kan ikke siges, men det fortælles at de opførte huset på grunden der tidligere var ejet af Mads Eriksen Lusigvej 14 mod at arbejde prisen af, og på betingelse af at der måtte bo en polsk familie i den ene halvdel.

Ellen Dominicussen var født i Holm d. 20. november 1875 som datter af husmand Jørgen Petersen og hustru Kirstine Petersen f. Hansen Lind. Hun var ligesom sin mand Jens Dominicussen kommet her til Broballe fra Holm i 1902.

Jens Dominicussen var født i Holm d. 17. april 1877 som søn af ugifte Anna Dominicussen (Denne Anna Dominicussen blev senere gift Wrang, og boede fra 1912 til 1925 på den gamle ”Rytterskole” på Søholmvej 5 i Broballe). Ellen og Jens var efterfølgende blevet gift i Oksbøl kirke d. 3. oktober 1902, mens de begge to arbejdede som tjenestefolk i Broballe.

Fra 1902 til 1905 boede familien på Spangsmosevej 10 i Broballe, men hvor de har været mellem 1905 og 1911 kan ikke siges.

Ellen og Jens Dominicussen fik børnene:

- Jens Dominicussen, født d. 15. november 1902.
- Jørgen Dominicussen, født d. 8. august 1904. (senere Espehøjvej 2 / senere overtog han stedet her)
- Christine Dominicussen, født d. 4. maj 1906.
- Mary Dominicussen, født d. 5. september 1910.
- Ellen Dominicussen, født d. 8. januar 1921.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede arbejdsmand ved landbruget Jens Dominicussen her i huset sammen med sin hustru Ellen og deres børn Christine Dominicussen, Mary Dominicussen og deres endnu udøbte datter Ellen Dominicussen. Deres søn Jens Dominicussen boede hos smedemester Christen Simonsen på Vikkebjergvej 1, hvor han var smedelærling.

1929 Ellen Dominicussen døde d. 19. december 1929 på amtssygehuset i Sønderborg i en alder af kun 54 år, og Jens Dominicussen sad derefter tilbage i huset som enkemand.

- 1931 Efter en skiftebehandling d. 20. april 1931 overgik huset nu officielt til **Jens Dominicussen** der herefter sad i uskiftet bo.
- 1933 Under fiskeri i Alssund ud for Hardeshøj d. 10. april 1933 druknede Jens Dominicussen kun ca. 300 m. fra land og han blev senere fundet på strandbredden ved Snogbæk Hage. Det var kun 7 dage før hans 56 års fødselsdag. Den 14. juni 1933 blev huset og hele bohavet derefter taget under offentlig skiftebehandling.
- 1934 Huset blev efter en tvangsauktion d. 12. maj 1934 overtaget af sønnen skomagermester **Jørgen Dominicussen** Espehøjvej 2, der således nu købte sit barndomshjem for en købesum på 3.100 kr. og på denne handel fik han så et tinglyst skøde d. 19. juni 1934. Huset har derefter givet vis været udlejet til forskellige lejere, idet han jo selv boede på Espehøjvej 2 i Broballe.
- 1944 Jørgen Dominicussen solgte huset til fru **Kirsten Karoline Dominicussen** f. Lauritzen i særeje for en købesum på 4.000 kr. og dette blev der udstedt et tinglyst skøde på d. 4. november 1944.
- 1947 Fru Kirsten Karoline Dominicussen solgte huset til **Broballe Andelsmejeri** for en købesum på 11.500 kr., og d. 12. april 1947 blev denne handel efterfølgende tinglyst.
- 1968 **Sønderborg Omegns Mejeriselskab** blev husets næste ejer for en købesum på 20.000 kr. og skødet på huset blev så udstedt d. 14. november 1968.
- 1970 Sønderborg Omegns Mejeriselskab solgte huset til **Jens Nicolaj Lund** Lusigvej 16 for en købesum på 30.000 kr., og dette fik han så et skøde på d. 28. oktober 1970. Huset har herefter været udlejet til mange forskellige mennesker i tidens løb. Omkring efteråret 1981 boede Hanne E. Jessen i huset, men i efteråret 1982 var der ingen der havde adresse i huset. På et tidspunkt omkring 1983 derefter flyttede Nis C. Rasmussen og hustru Sonja Rasmussen så ind i huset i et lejemål.
- 1985 Jens Nicolaj Lund solgte huset til sine lejere **Nis Rasmussen** og hustru Sonja Rasmussen for en købesum på 237.000 kr., og dette blev derefter tinglyst d. 29. maj 1985.
- 1987 Sonja og Nis Rasmussen flyttede til Lyngevej 4 på Mjelsmark som de netop havde købt, og de solgte så huset til **Majbritt Møller** og **Jimmy B. Larsen** for en købesum på 375.000 kr., og dette blev derefter tinglyst d. 31. august 1987.
- 1989 Majbritt Møller og Jimmy B. Larsen gik fallit med huset, og d. 2. februar 1989 blev huset solgt på tvangsaktion. Husets nye ejer var derefter **Johnny D. Jensen**, der for en købesum på 210.000 kr. fik sit auktionsskøde d. 14. august 1989. Jeanette Olsen og Johnny D. Jensen flyttede derefter ind i huset.
- 1992 Johnny D. Jensen gik også fallit med huset. Han fraflyttede huset og igen blev det solgt på en tvangsaktion. Denne gang var det **Johnny P. Rasmussen**, der for en købesum på 175.000 kr. fik sit auktionsskøde d. 17. august 1992.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 1997 Johnny P. Rasmussen solgte huset til gårdejer **Mads Damgaard Eriksen** Lusigvej 14 for en købesum på 330.000 kr., og dette fik han et tinglyst skøde på d. 28. oktober 1997. Huset blev så udlejet til Gitte H. Jensen, Martin B. Jørgensen og Kåre Kjærgaard, der boede der i 1998, og senere var det så kun Martin B. Jørgensen der boede der endnu i efteråret 1999. I foråret 2000 og endnu i foråret 2001 var der ingen der havde adresse i huset.
- 2002 Huset blev i april 2002 lejet ud til Anja Kruse Callesen og Kurt Anders Petersen
Anja Kruse Callesen er datter af Heine Callesen og Inge Kruse, Kurt Anders Petersen bliver i daglig tale kaldt for Anders.
- 2003 Fra sommer 2003 var huset lejet ud til Karina Madsen og Brian Beck Jessen.
- 2005 Huset var nu blevet et konkursbo, og d. 1. februar 2005 købte **Karina Madsen** og **Brian Beck Jessen** huset for en købesum på 320.000 kr. Karina Madsen kommer fra Bovrup og er datter af Svend Madsen og hustru Birthe Madsen f. Hansen, og Brian Jessen er søn af Ejvind og Karin Jessen fra Holm.
- 2009 Karina Beck Jessen og Brian Beck Jessen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Lusigvej 14 – matrikel nr. 4 af Broballe ejerlav.

”Toftegaard”

Ejendommen havde i gammel tid betegnelsen bol nr. 129.

- 17__ Bolstedet var ejet af en bolsmand ved navn **Hans Christensen**. Han var gift med Ellen Clausdatter. Hvem de i øvrigt var vides ikke.
Ellen og Hans Christensen fik børnene:
- Kirsten Hansdatter, døbt 10. juli 1735.
 - Maren Hansdatter, døbt 14. april 1737.
 - Christen Hansen, døbt 26. december 1739. (han overtog stedet)
- 1769 Ved et skifte af 12. november 1769 overtog **Christen Hansen** bol nr. 129 efter sin far Hans Christensen. Ved overtagelsen skulle han forpligte sig til at udbetale 76 rigsdaler i rede penge til sin søster Kirsten, der d. 10. november 1764 var blevet gift med en Hans Peder Pedersen, der nu var død og var blevet begravet d. 6. oktober 1765 i en alder af kun godt 36 ½ år, som nu er enke, og det samme beløb til søsteren Maren. Desuden skulle han give det i skiftet nærmere beskrevne aftægt til sine forældre, som efter faderens død ikke måtte afkortes overfor moderen.
Christen Hansen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 27. oktober 1769 med den godt 8 år yngre Ellen Hansdatter, der var født i Broballe og døbt d. 21. februar 1748 som datter af smed og værtshusholder Hans Christiansen og hustru Margrethe Madsdatter Spangsmosevej 5 i Broballe.
Ellen og Christen Hansen fik børnene:
- Hans Christensen, døbt d. 19. august 1770, død og begravet d. 17. februar 1771.
 - Kirsten Christensdatter, døbt d. 2. november 1771. (senere Spangsmosevej 32)
- 1773 Christen Hansens hustru Ellen Hansdatter døde og blev begravet d. 12. december 1773 i en alder af kun knap 26 år, og han sad derefter tilbage som enkemand med sin lille datter.
- 1774 Christen Hansen fandt sig en ny livsledsager og d. 29. oktober 1774 blev han gift i Oksbøl kirke med den omkring 5 år yngre Kirsten Jørgensdatter der var født omkring 1744.
Kirsten og Christen Hansen fik børnene:
- Hans Christensen, døbt d. 20. august 1775. (han overtog stedet)
 - Jørgen Christensen, døbt d. 23. oktober 1777.
 - Ellen Christensdatter, døbt d. 24. oktober 1779. (senere i Holm)
 - Karen Christensdatter, døbt d. 20. januar 1783, død d. 5. december 1814.



Udstykningskortet fra 1779 viser placeringen af bolstedet nr. 129

1803 Ved Folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand, synsmand og tolvmand Christen Hansen her på stedet sammen med sin hustru Kirsten Jørgensen og deres børn Jørgen Christensen, Elina Christensdatter og Karen Christensdatter. De havde også en tjenestedreng ved navn Peter Christensen boende hos sig. Deres søn Hans Christensen var ikke til stede idet han var inde som landssoldat.

1807 Den 9. april 1807 overlod Christen Hansen stedet til sin søn **Hans Christensen**, og sammen med en aftægtskontrakt blev dette protokolleret d. 27. april 1807. Hans Christensen var dermed blevet den næste bolsmand her på bolsted nr. 129.
Ved et skifte af samme dato skulle Hans Christensen udrede 600 Rigsdaler til sin bror Jørgen Christensen, 200 Rigsdaler til sin halvsøster Kirsten, 200 Rigsdaler til sin søster Ellen og 400 Rigsdaler til sin søster Karen. Kirsten og Ellen havde tidlige fået hver 200 rigsdaler. Disse penge skulle han udbetale med ½ års varsel.

Hans Christensen blev gift i Oksbøl kirke d. 31. maj 1807 med den omkring 10 år yngre Anna Margrethe Madsen Schmidt, der var født og døbt d. 15. september 1785 som datter af smed og kromand Mads Hansen Schmidt og hustru Anne Margrethe Petersdatter Spangsmosevej 5 i Broballe.

Anna Margrethe og Hans Christensen fik bl.a. børnene:

- Kirstine Hansen, født d. 15. januar 1815.
- Mads Hansen, født d. 26. marts 1816. (han overtog stedet)
- Anna Kirstine Hansen, født d. 19. marts 1819. (senere Spangsmosevej 27)
- Ellen Hansen, født d. 8. februar 1822. (senere Spangsmosevej 32)
- Cathrine Hansen, født d. 4. februar 1825.

1809 Hans Christensens mor Kirsten døde d. 1. januar 1809 i en alder af 65 år, og hans far Christen Hansen sad derefter tilbage som enkemand.

1815 Hans Christensens far Christen Hansen, der var syns, bols og tolvmand døde d. 13. februar 1815 i en alder af 75 år, efter at have levet som enkemand i 6 år.

1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Hans Christensen sammen med sin hustru Anne Margrethe og deres børn Mads Hansen, Anna Christine Hansen og Ellen Hansen her på stedet. På gården boede desuden også tjenestefolkene Dominicus Petersen og Jørgen Christiansen.

1843 Hans Christensen solgte bolstedet til sin søn **Mads Hansen** d. 27. juni 1843 efter en såkaldt overladelser og arveforening. Der blev så derefter d. 2. juli 1843 protokolleret en aftægtskontrakt til Anne Margrethe og Hans Christensen.

Mads Hansen der blev gift i Oksbøl kirke d. 7. juli 1843 med den næsten 3½ år yngre Anne Marie Hansen Bonde, der var født d. 14. august 1819 som datter af bolsmand og tolvmand Hans Petersen Bonde og hustru Anna Marie Christensdatter Østervej 16 i Mjels.

Anne Marie og Mads Hansen fik børnene:

- Hans Hansen, født d. 27. januar 1844 og død d. 6. maj 1850.
- Christian Hansen, født d. 23. november 1845 og død d. 2. februar 1850.

- Anne Margrethe Hansen, født d. 12. januar 1848. (senere Lusigvej 16, senere her)
- Hans Hansen, født d. 16. februar 1851 og død d. 7. april 1851.
- Hans Hansen, født d. 2. marts 1852. (rejste senere til Amerika)
- Christen Hansen, født d. 14. januar 1855. (han overtog stedet)
- Anne Marie Hansen, født d. 16. april 1857. (senere Lusigvej 20.)

- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Mads Hansen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie og deres søn Hans Hansen. Deres tjenestekarle Hans Matthiesen og Christen Lauritzen fra Broballe samt tjenestepigerne Christine Madsen fra Oksbøl og Maren Jürgensen fra Nordborg boede der også. På gårdens aftægt boede Hans Christensen sammen med sin hustru Anne Margrethe og deres datter Ellen Hansen.
- 1850 Mads Hansens far Hans Christensen døde på gårdens aftægt d. 21. september 1850 i en alder af 75 år, og hans mor Anne Margrethe Schmidt sad så derefter tilbage som enke.
- 1854 Mads Hansens mor Anne Margrethe Schmidt døde d. 15. november 1854 i en alder af 69 år, efter at have levet som enke i 4 år.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Mads Hansen på gården sammen med sin hustru Anne Marie og deres børn Anne Margrethe Hansen og Hans Hansen samt deres endnu udøbte barn Christen Hansen. På gården boede desuden tjenestefolkene Christen Petersen, Jørgen Christensen, Anna Eleonore Christensen og Anna Maria Møller.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Mads Hansen og hustru Anne Marie fortsat på gården sammen med børnene Anne Margrethe Hansen, Hans Hansen, Christen Hansen og Anne Marie Hansen. Deres tjenestefolk Elsebeth Hansen, Maren J. Kokhav, Jørgen Jørgensen Gude og Jørgen Christensen boede desuden også på ejendommen.

Bolsmand Mads Hansen købte kådnerstedet nr. 104 med tilliggende parcel af bolet nr. 128 af husmand Steffensen i Broballe og dette fik han et skøde på d. 27. november 1860. Der blev efterfølgende i skyld og panteprotokollen d. 5. december 1860 protokolleret at Mads Hansen tilsagde Steffen Petersen og hustru Anne Marie født Sarsgaard det i dokumentet nævnte beskrevne aftægt. (Hvilken ejendom kådnersted nr. 104 var og hvor den var placeret er ukendt. Ved at spørge sognets ældste er der kun kommet tvetydige placeringer.)

- 1868 Bolsmand Mads Hansen købte en anpart på 4/77 del af Bundsø for 600 Rigsdaler courant af Lauritz Lauritzen Schmidt i Brandsbøl, og blev dermed medlem af Interessentskabet for udtørring af Mjelsgård sø og Bundsø. Denne overtagelse blev protokolleret i skyld og panteprotokollen d. 20. oktober 1868.
- 1870 Af Hans Matthiesens enke Anna Matthiesen f. Hinrichsen købte han hendes i Broballe beliggende kådnerstedet nr. 140 i Broballe d. 11. februar 1870 for 300 Rigsdaler preussisk courant og han forpligtede sig til at yde hende og hendes svigerfader Mads Madsen et nærmere beskrevet aftægt
- 1876 Bolsmand Mads Hansen solgte ved en ved købskontrakt af 31. oktober 1876 en mark kaldet ”Østertoff” til smedemester Jørgen Simonsen i Broballe for en købesum af 600 Mark. Det var det jordstykke der i dag er Lusigvej 5.



Tegning af ejendommen fra ukendt årstal

1883 Anne Marie og Mads Hansen gik nu på aftægt, og overlod ejendommen til sønnen **Christen Hansen**, og denne overdragelse blev indført d. 8. januar 1883. Ved denne overtagelse måtte Christen Hansen betale 13.500 Mark til sin søster Anne Margrethe Hansen og 13.500 Mark til sin anden søster Anne Marie Hansen. Han måtte også udrede 6.000 Mark til sine forældre Anne Marie og Mads Hansen samt en aftægt.

Christen Hansen var blevet gift på Mjels Standesamt d. 22. november 1882 med den godt 5 år yngre Anna Hansen Schmidt, der var født d. 23. april 1860 som datter af bolsmand Hans Christian Hansen Schmidt og hustru Anna f. Schmidt i Lavensby, og dagen efter d. 23. november 1882 var de så blevet kirkelig viet i Oksbøl kirke.

Anna og Christen Hansen fik sønnen:

- Mads Hansen, født d. 11. september 1883.

Mads Hansen fik ikke lang tid på gårdens aftægt, idet han døde allerede d. 25. juni 1883 i en alder af godt 67 år, og hans hustru Anne Marie Hansen sad så derefter tilbage som enke på aftægten.

1890 Anne Marie Hansen døde på gårdens aftægt d. 24. oktober 1890 i en alder af 71 år, efter at have levet som enke i godt 7 år.

1895 Anna og Christen Hansen drev så ejendommen frem til 1895, hvor de købte gården "Fægteborg" på Nordborgvej 2 i Nordborg til overtagelse d. 1. maj 1895.

Christen Hansen solgte derfor ejendommen her til sin søster og svoger **Anne Margrethe og Hans Christian Eriksen** Lusigvej 16, til overtagelse d. 1. maj 1895. Denne overdragelse blev derefter indskrevet i de preussiske grundbøger d. 20. maj 1895.

Hvem der derefter har beboet ejendommen vides ikke. Hans Christian Eriksen drev dermed bolstedet her nr. 129, sit bolsted nr. 130 på Lusigvej 16 og jorden til bolsted nr. 131 Lusigvej 18.

Hans Christian Eriksens hustru Anne Margrethe Eriksen døde d. 2. oktober 1895 i en alder af kun godt 47½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1898 Kun godt 3 år senere blev Hans Christian Eriksen gift for 2. gang d. 11. januar 1898 på Standesamt i Mjels med den 20½ år yngre Anne Marie Christensen, der var født d. 28. september 1866 som datter af Christen Christensen og hustru Anna Jensen i Lavensby.

Anne Marie og Hans Christian Eriksen fik datteren:

- Catherina Eriksen, født d. 8. juni 1898.



Billede fra ukendt årstal af stuehuset der er opført i 1852.

1900 Hans Christian Eriksens søn af første ægteskab **Mads Eriksen** fik overdraget ejendommen d. 31. oktober 1900. Mads Eriksen, der var født d. 5. november 1877, blev gift d. 1. september 1907 på Standesamt i Oksbøl med den knap 9 år yngre Christine Madsen der var født d. 3. september 1886 som datter af bolsmand og kromand Christen Madsen og hustru Kirstine Marie Lerbjerg i Mjels, og samme dag blev de så kirkelig viet i Oksbøl kirke.

Christine og Mads Eriksen fik børnene:

- Hans Christian Eriksen, født d. 27. juni 1908.
- Chresten Eriksen, født d. 29. maj 1909. (han overtog stedet)
- Hans Christian Eriksen, født d. 16. september 1910.
- Mads Eriksen, født d. 18. oktober 1913.

- 1920 Mads Eriksen hustru Christine døde d. 14. marts 1920 i en alder af kun 33½ år, og Mads Eriksen levede derefter videre som enkemand.
Mads Eriksens far Hans Christian Eriksen døde d. 14. august 1920 på ”Druelund” i Vesterlund ved Nordborg hos sønnen Henrik Eriksen, og hans hustru Anne Marie levede så derefter videre som enke.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer og enkemand Mads Eriksen her på ejendommen sammen med sine 2 sønner Chresten Eriksen og Hans Christian Eriksen. Mads Eriksen havde da fået sig en husholderske ved navn Ellen Christiansen og som var født i Lavensby i 1887. Deres tjenestepige Eline Johannsen fra Holm og deres tjenestekarl Jørgen Johannsen ligeledes fra Holm boede desuden også på gården.
- 1935 Mads Eriksen solgte gården til sin søn **Chresten Eriksen** for en købesum på 68.000 kr. plus aftægt og dette blev da også dokumenteret samme dag d. 9. maj 1935 hvor der blev udstedt et skøde på ejendommen. Mads Eriksen flyttede på aftægt.
Chresten Eriksen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 5. april 1935 med den 1 år ældre Katharina Petersen Schmidt, der var født d. 27. april 1908 som datter af gårdejer Christen Petersen Schmidt og hustru Dorthea Marie Schmidt f. Sarsgaard fra Spangsmosevej 29 i Broballe.
Katharina og Chresten Eriksen fik børnene:
- Mads Schmidt Eriksen, født d. 22. januar 1937. (han overtog stedet)
 - Kirsten Schmidt Eriksen, født d. 16. februar 1939.
- Da Chresten Eriksen overtog gården i 1935 var der opdyrket 102 tønder land, hvoraf de 4 tønder land var skov. Ejendommen havde da en besætning på 6 heste, 2 plage, 24 køer, 20 ungvæg og 60 svin.
- 1937 I 1937 blev ejendommens samlede areal opgjort til 51,2 ha, deraf 42,4 ager, 6 eng, 2 skov og 0,8 have og gårdspads, og kvægbesætningen bestod af 25 malkekøer, 1 tyr og 30 ungvædder af rød dansk malkerace, 7 arbejdsheste, 1 føl og 2 får. Svinebesætningen var på 78 svin og så var der et fjerkræhold på ca. 300 høns.
- 1943 I 1943 var det opdyrkede areal det samme men besætningen var nu på 6 heste, 5 plage, 28 køer, 30 ungvæg, 60 svin og 2 får.
- 1954 Chresten Eriksens far Mads Eriksen døde på aftægten de d. 8. november 1954, 3 dage efter sin 77 års fødselsdag, og efter af have levet som enkemand i 34½ år.
- 1963 Chresten Eriksen solgte gården til sin søn **Mads Schmidt Eriksen** for en købesum på 220.681 kr. og det blev der efterfølgende udstedt et skøde på d. 9. januar 1963. Katharina og Christen Eriksen gik derefter på aftægt i ejendommens østlige ende.
Mads Schmidt Eriksen var blevet gift d. 18. april 1962 med den knap 2 år ældre Margrethe Damgaard Jensen der var født d. 15. april 1935 som datter af Mary og Julius Aksel Jensen.
Margrethe og Mads Eriksen fik børnene:
- Mette Eriksen, født d. 29. november 1963.
 - Mads Damgaard Eriksen, født d. 2. oktober 1965.



Billede fra branden d. 15. oktober 1990.

- 1990 D. 15. oktober 1990 nedbrændte en del af avlsbygningerne og derefter blev nye avlsbygninger opført. I 1990 blev gården drevet med en svineproduktion på 220 årssøer, og der blev årligt produceret 4800 slagtesvin. Foruden grisene var der også 6 Shetlandsponyer på gården.
- 1994 Mads Schmidt Eriksen frastykkede ejendommens hus beliggende på Lusigvej 7 sammen med en 1066 m² stor grund d. 17. februar 1993 som matrikel nr. 203 af Broballe ejerlav, og solgte det derefter til sin hustru Grethe Damgaard Eriksen. De overdrog derefter ejendommen til deres søn Mads Damgaard Eriksen i 1994 og fraflyttede ejendommen og tilflyttede huset på Lusigvej 7. Ejendommen blev solgt til **Mads Damgaard Eriksen** for en købesum på 5.783.000 kr., og dette blev efterfølgende tinglyst d. 29. marts 1995.
- 1998 Mads Schmidt Eriksens mor Katharina Petersen Eriksen døde d. 11. august 1998 i en alder af 90 år, og hans far Christen Eriksen sad derefter tilbage på aftægten som enkemand. Kun 3 måneder senere døde Christen Eriksen d. 12. november 1998 i en alder af 89½ år.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2003 Ejendom blev sat til salg i en annonce i JyskeVestkysten d. 11. januar 2003

Ejendom på Nordals sælges
 Toftegård
 Beliggende Lusigvej 14, Broballe, 6430 Nordborg
 Tilhørende Mads Damgård Eriksen.
 Svineproduktionsejendom indrettet med ca. 300 årssøer
 og ca. 3.100 slagtesvin p.a. i godt produktionsapparat.
 Jordtilliggende ca. 69 ha. af god bonitet, heraf ca. 62 ha. EU-areal.
 Besætning på ca. 300 søer med smågrise samt ca. 850 slagtesvin
 medfølger
 Ejendommen er miljøregistreret til 232 DE.
 Maskinpark medfølger.
 Overtagelse 15.2.2003 eller efter aftale
 Ejendommen sælges grundet ejers sygdom.
 Ejendommen sælges ved tilbudsgivning.

- 2005 Jorden blev overtaget af Ministeriet for fødevarer/landbrug og fiskeri og Mads Damgaard Eriksens hustru Dorte Schmidt Eriksen købte bygningerne for en købesum på 900.000 kr. og denne overtagelse blev derefter tinglyst d. 19. juli 2005.
 Jorden er efterfølgende af Jordkøbsnævnet for Sønderjyllands amt solgt og omfordelt til flere af sognets landmænd i forbindelse med Mjels Sø projektet.
- 2009 Dorte Schmidt Eriksen ejer og bebor fortsat ejendommen sammen med sin mand Mads Damgaard Eriksen.

.....

Lusigvej xx – bol nr. 130 nedbrudt ejendom.

Stedets ejer var dengang noteret som en Jørgen Christensen. Hvem han var vides ikke.

Ejendommen havde i gammel tid betegnelsen bol nr. 130.



Her på jordstykket mellem Lusigvej 14 og Lusigvej 16 lå der i 1779 et bolsted med nummeret 130, som det kan ses her på et udsnit af udskiftningskortet over Broballe i 1779.

- 1782 Stedet her blev i slutningen af 1700-tallet ejet af Dominicus Petersen. Han blev indskrevet i Skyld og panteprotokollen i 1782 som værende ejer af dette sted, og i kontrakt og overladelser protokollen er der d. 24. april 1782 indført et ejerskifte hvor Dominicus Petersen overtaget et bolsted efter en Charlotte Jürgens, og der blev desuden også oprettet en aftægtskontrakt. Charlotte Jürgens må som følge deraf have været en tidligere ejer.
Dominicus Petersen var født omkring 1747-1750 og han var blevet trolovet d. 20. oktober 1781 og efterfølgende gift i Oksbøl kirke d. 4. november 1781 med Kirsten Christiansdatter fra Broballe, der var født omkring 1753 - 57.
Kirsten og Dominicus Petersen havde bl.a. børnene:
- Peter Dominicussen, døbt d. 8. oktober 1785. (han overtog stedet)
 - Anne Dominicussen, født d. 21. oktober 1798. død d. 13. marts 1799.
- 1798 Bolsmand Dominicus Petersen frasolgte d. 3. juli 1798 et jordstykke til Iver Jensen Bang som blev til Uglebjergvej 1 i Broballe.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1813 boede den 53-årige Dominicus Petersen her på stedet sammen med sin hustru den 46-årige Kirsten Christiansen og deres søn Peter Dominicussen på 18 år. De havde også Kirsten Christiansens broders datter den 3-årige Kirsten Christiansen boende hos sig. Deres tjenestekarl Hans Peter Jürgensen og deres tjenestepige Anna Maria Christensen boede der også.
- 1812 Dominicus Petersen overlod sit bolsted til sønnen Peter Dominicussen d. 3. marts 1812, og denne overtagelse blev derefter protokolleret i skyld og panteprotokollen d. 15. marts 1812. Samme dag blev også en aftægtskontrakt protokolleret til Kirsten og Dominicus Petersen.
Sønnen Peter Dominicussen blev gift i Oksbøl kirke d. 30. maj 1812 med den omkring 5 år ældre pige Ellen Jacobsen der var født omkring 1780 som datter af husmand Jacob Christensen og hustru i Brandsbøl.
Ellen og Peter Dominicussen fik børnene:
- Kirsten Dominicussen, født d. 14. januar 1813. (senere Færgevej 54 Mjels, senere i Oksbøl)
 - Dominicus Pedersen, født d. 11. oktober 1814.
 - Jacob Pedersen, født d. 12. oktober 1814.
 - Peter Dominicussen, født d. 10. maj 1816, død d. 4. januar 1817.
 - Anne Dominicussen, født d. 22. september 1817, død d. 21. maj 1826.
 - Peter Dominicussen, født d. 4. marts 1819. (senere Kådnervej 1, Oksbøl)
 - Christian Petersen Dominicussen, født d. 6. september 1821.
 - Ellen Petersen Dominicussen, født d. 6. april 1823.

- 1817 Peter Dominicussens far Dominicus Petersen døde på aftægten d. 15. maj 1817 i en alder af 80 år, og hans mor Kirstine Dominicussen sad derefter tilbage på aftægten som enke.
- 1823 Peter Dominicussens hustru, der nu er benævnt som Ellen Petersen Dominicussen, døde i barselseng d. 24. april 1823 efter den sidste fødsel, i en alder af kun 43 år, og Peter Dominicussen sad derefter tilbage som enkemand med sine små børn.
- 1827 Peter Dominicussens mor Kirstine Dominicussen døde d. 1. december 1827 i en alder af 74 år, efter at have levet som enke i godt 10½ år.
- 1829 Peter Dominicussen havde fundet sig en ny livsledsager, og han blev gift igen i Oksbøl kirke d. 9. maj 1829 med den omkring 2 år yngre Maren Jensen, der var enke efter afdøde smedesvend Johan Jochum Krüger der døde i Broballe d. 17. maj 1821.
- 1835 Peter Dominicussen lejede sit bolsted ud til Niels Jørgensen Finmand d. 25. februar 1835, og gik derefter selv på aftægt.
Niels Jørgensen Finmand var født i august 1786 i Dyndved i Egen sogn som søn af Jørgen Nielsen i Dyndved og han var blevet gift d. 9. august 1806 i Egen kirke med Christine Marie Dominicussen der var født i december 1781 i Elstrup i Egen sogn som datter af Dominicus Jørgensen og hustru Ellen Hansdatter i Elstrup.
Christine Marie og Niels Jørgensen Finmand havde børnene:
- Margrethe Marie Nielsen Finmand, født d. 26. november 1810 i Dyndved.
 - Jørgen Nielsen Finmand, født 9. maj 1813 i Dyndved.
 - Niels Nielsen Finmand, født d. 10. oktober 1817 i Dyndved.
 - Peter Nielsen Finmand, født d. 10. november 1823 i Dyndved.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede Niels Jørgensen Finmand her på stedet sammen med sin hustru Christine Marie Dominicussen og deres tre børn Margrethe Marie Nielsen Finmand, Niels Nielsen Finmand og Peter Nielsen Finmand. Deres tjenestepige Ellen Petersen boede her også, og på gårdens aftægt boede Peter Dominicussen sammen med sin hustru Maren Jensen som aftægtsfolk.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsforpagter Niels Jørgensen Finmand fortsat her på stedet sammen med sin hustru Christine Marie Dominicussen og deres to børn Margrethe Marie Nielsen Finmand og Jørgen Nielsen Finmand. Deres tjenestepige Catharina Jensen Bonde fra Sjellerup boede her også, og på gårdens aftægt boede Peter Dominicussen stadigvæk sammen med sin hustru Maren Jensen. De havde nu en plejedatter ved navn Ellen Jørgensen boende hos sig. Hun var født d. 15. september 1840 som datter af tjenestepige Kirsten Dominicussen og tjenestekarl Jørgen Jørgensen i Mjels, så hun kan meget vel være et barnebarn og dermed et barn af Peter Dominicussens ældste datter af første ægteskab Kirsten Dominicussen.
- Den 25. februar 1845 solgte Peter Dominicussen hele sit bolsted nr. 130 til Hans Christian Hansen Erichsen, efter en købs og overladelseskontrakt, og d. 12. april 1845 blev der desuden protokolleret en aftægtskontrakt til Peter Dominicussen og dennes hustru Maren Jensen.
Hans Christian Hansen Erichsen var født i Mjels d. 8. juli 1813 som søn af bolsmand Hans Christian Erichsen og hustru Maren f. Henriksen, Færgevej 58 i Mjels. Han blev gift i Sottrup kirke d. 9. maj 1845 med den 4½ år yngre Anna Cathrine Hansen der var født d. 8. januar 1818 i Nørremølle i Sottrup sogn som datter af bolsmand Christen Hansen og hustru Anna Peters.
Anna Cathrine og Hans Christian Hansen Erichsen fik børnene:
- Hans Christian Erichsen, født d. 2. februar 1846. (senere Lusigvej 16, samt Lusigvej 14)
 - Christen Hansen Erichsen, født d. 30. december 1849, død d. 20. marts 1851.
 - Christian Hansen Erichsen, født d. 25. juni 1853, død d. 21. december 1853.
 - Anna Eriksen, født d. 13. december 1854. (senere Oksbøl Søndergade 20 Oksbøl)
 - Christen Erichsen, født d. 10. januar 1858. (senere Fjordvej 12 Broballemark)
- 1847 Bols aftægtsmand Peter Dominicussen døde d. 16. december 1847 i en alder af 62 år og hans hustru Maren, der senere er kaldt Weis, sad derefter tilbage som enke.

- 1783 Ann og Christian Christiansens søn Hans Christian Christiansen blev gift i Oksbøl kirke d. 19. juli 1783 med en Anna Jørgensdatter, der var født i Brandsbøl i Havnbjerg sogn og døbt d. 26. august 1759 som datter af Jørgen Christensen og hustru i Brandsbøl.
Det gættes på at **Hans Christian Christiansen** efter indgåelse af ægteskabet har overtaget bolstedet, og hans forældre er derefter gået på aftægt.
Anna og Hans Christian Christiansen fik børnene:
- Christian Hansen Christiansen, født d. 26. juli 1784. (han overtog stedet)
 - Hans Christian Christiansen, født d. 30. september 1787.
 - Peter Hansen Christiansen, født d. 28. december 1788.
 - Christen Christiansen, født d. 27. september 1790.
 - Hans Peter Christiansen, født d. 11. marts 1792.
 - Henrik Christiansen, født d. 18. april 1793.
 - Dominicus Christiansen, født d. 24. december 1794. (senere et sted i Oksbøl med ukendt placering)
 - Mads Christian Christiansen, født d. 13. april 1798. (senere Oksbøl Søndergade 8)
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Hans Christian Christiansen her på stedet som 2/3-del gårdmand sammen med sin hustru Anna og deres 6 børn Hans Christian Christiansen, Peter Christiansen, Christen Christiansen, Henrik Christiansen, Dominicus Christiansen, og Mads Christian Christiansen.
- 1811 Sønnen Christian Hansen Christiansen blev gift i Oksbøl kirke d. 5. oktober 1811 med den omkring 4 år yngre Anna Dorothea Eleonore Dominicussen der var født i Havnbjerg og døbt d. 11. maj 1788 som datter af bolsmand Dominicus Jensen og hustru Kjersten Dominicusdatter i Havnbjerg.
Anna Dorothea Eleonore og Christian Hansen Christiansen fik børnene:
- Anna Christiansen, født d. 6. september 1812. (senere Vikkebjergvej 13)
 - Hans Christian Hansen, født d. 21. april 1814.
 - Kirsten Christiansen, født d. 1. februar 1817.
 - Dorothea Eleonore Christiansen, født d. 29. april 1820.
 - Ellen Christiansen, født d. 28. juli 1822.
- Efter vielsen menes **Christian Hansen Christiansen** at have overtaget stedet og hans forældre Anna og Hans Christian Christiansen er så derefter gået på aftægt.
- 1827 Christian Hansen Christiansens mor Anna Jørgensdatter døde d. 7. november 1827 i en alder af 68 år, og hans far Hans Christian Christiansen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Christian Hansen Christiansen her på stedet sammen med sin hustru Anna Dorothea Eleonore og deres 4 børn Hans Christian Hansen, Kirsten Christiansen, Dorothea Eleonore Christiansen og Ellen Christiansen. På bolstedet boede der også en enkemand på 84 år ved navn Christian Dominicussen, men hvem han var vides ikke. På stedets aftægt boede Christian Hansen Christiansens far Hans Christian Christiansen som enkemand sammen med en 22-årig ugift pige ved navn Anna Hansen.
- 1843 Christian Hansen Christiansens far Hans Christian Christiansen døde på aftægten d. 23. august 1843 i en alder af 79 ½ år, efter at have levet som enkemand i næsten 16 år.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Christian Hansen Christiansen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Dorothea Eleonore. Hans svigermor, her kaldet Christine Dominicussen, boede nu også her på ejendommen som enke, og så boede der desuden en tjenestekarl fra Nordborg ved navn Hans Christian Jensen. Der er desuden også noteret 2 stedbørn af Christian Hansen Christiansen Christine Christiansen og Ellen Christiansen, men det må være en fejl og i stedet være hans egne døtre Kirsten Christiansen og Ellen Christiansen. (aldersangivelsen passer fint på dem)
- 1849 Bolsmand Christian Hansen Christiansens svigermor Kjersten Dominicussen døde d. 3. februar 1849 i en alder af 76 år.
- 1851 Bolsmand Christian Hansen Christiansen solgte sit bolsted nr. 131 d. 29. januar 1851 til **Hans Christian Hansen Erichsen** fra nabo bolet nr. 130 for en købesum på 3.500 rigsdaler cour., og der

- efterfølgende d. 26. marts 1851 protokolleret et aftægt til Christian Hansen Christiansen og hustru Anna Dorothea Eleonore samt deres endnu ugifte døtre.
- Hans Christian Hansen Erichsen var født i Mjels d. 8. juli 1813 som søn af bolsmand Hans Christian Erichsen og hustru Maren f. Henriksen, Færgevej 56 i Mjels, og han var blevet gift i Sottrup kirke d. 9. maj 1845 med den 4½ år yngre Anna Cathrine Hansen der var født d. 8. januar 1818 i Nørremølle i Sottrup sogn som datter af bolsmand Christen Hansen og hustru Anna Peters.
- Anna Cathrine og Hans Christian Hansen Erichsen fik børnene:
- Hans Christian Erichsen, født d. 2. februar 1846. (han overtog stedet, samt Lusigvej 14)
 - Christen Hansen Erichsen, født d. 30. december 1849, død d. 20. marts 1851.
 - Christian Hansen Erichsen, født d. 25. juni 1853, død d. 21. december 1853.
 - Anna Eriksen, født d. 13. december 1854. (senere Oksbøl Søndergade 20 Oksbøl)
 - Christen Erichsen, født d. 10. januar 1858. (senere Fjordvej 12 Broballemark)
- 1854 Stedets tidligere ejer Christian Hansen Christiansen døde d. 6. februar 1854 på aftægten i en alder af 69½ år, og hans hustru Dorothea Eleonore Christiansen sad derefter tilbage som enke.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Hans Christian Hansen Erichsen her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine og deres 2 børn Hans Christian Erichsen og Anna Erichsen. De havde tjenestekarlene Hans Peter Lorenzen fra Kegnæs, Holger Thomsen fra Nordborg og Jørgen Jørgensen Lassen fra Nordborg samt drengen Henrik Jørgensen fra Oksbøl boende på gården. Desuden boede tjenestepigerne Ellen Christensen, Maren Petersen og Anna Botilla Grøn fra Oksbøl der også. På gårdens aftægt boede stedets tidligere ejer enken Anna Dorothea Eleonore Christiansen f. Dominicussen samt hendes tjenestepige Ellen Hansen fra Havnbjerg.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Hans Christian Hansen Erichsen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine og deres 3 børn Hans Christian Erichsen, Anna Erichsen og Christen Erichsen. Deres tjenestefolk Jørgen Hansen Sarsgaard, Hans Peter Hansen, Christen P. Caspersen, Jens Lauridsen Møller, Christine Lorenzen, Ingeborg Frederiksen og Anne Kathrine Hansen, alle fra Oksbøl sogn, boede her også. På gårdens aftægt boede enken Anna Dorothea Eleonore Christiansen fortsat sammen med sin tjenestepige Ellen Hansen.
- 1871 Med undtagelse af et hus og en gammel lade solgte Hans Christian Hansen Erichsen bolet nr. 131 og bolsted her nr. 130 til sin søn bolsmand **Hans Christian Erichsen** d. 7. januar 1871, og Hans Christian Erichsen måtte herved udrede et større pengebeløb til sine 2 søskende Anna Eriksen og Christen Erichsen.
- Anna Cathrine og Hans Christian Hansen Erichsen er herefter formegentlig flyttet på aftægt i det hus og den lade som han beholdt, og som må være huset på Lusigvej 18.
- 1872 Hans Christian Erichsen, eller som nu skrevet Eriksen, blev gift i Oksbøl kirke d. 19. december 1872 med den knap 2 år yngre pige Anne Margrethe Hansen der var født d. 12. januar 1848 i Broballe som datter af bolsmand Mads Hansen og hustru Anne Marie f. Bonde Lusigvej 14 i Broballe.
- Anne Margrethe og Hans Christian Eriksen fik børnene:
- Anna Cathrine Eriksen, født d. 14. maj 1873, og død d. 25. januar 1889.
 - Hans Christian Hansen Eriksen, født d. 9. november 1874.
 - Mads Eriksen, født d. 5. november 1877. (senere Lusigvej 14)
 - Anna Marie Eriksen, født d. 1. september 1881.
 - Anna Margrethe Eriksen, født d. 21. august 1884.
 - Christen Eriksen, født d. 21. august 1884. (han overtog stedet)
 - Henrik Eriksen, født d. 27. september 1892. (senere Druelund i Vesterlund)
- 1875 Anna Dorothea Eleonore Christiansen døde på aftægten d. 5. februar 1875 i en alder af 88 år efter at have levet som enke i 21 år.
- 1895 Anne Margrethe og Hans Christian Eriksen overtog ejendommen Lusigvej 14 i 1895 efter at hendes bror og svigerinde Anna og Christen Hansen havde købt gården "Fægteborg" på Nordborgvej 2, til overtagelse d. 1. maj 1895.
- Hans Christian Eriksen drev dermed bolstedet nr. 131, bolsted nr. 129 på Lusigvej 14 og jorden til bolsted nr. 130.

Hans Christian Eriksen hustru Anne Margrethe Eriksen døde d. 2. oktober 1895 i en alder af kun godt 47½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

- 1898 Kun godt 3 år senere blev Hans Christian Eriksen gift for 2. gang d. 11. januar 1898 på Standesamt i Mjels med den 20½ år yngre Anne Marie Christensen, der var født d. 28. september 1866 som datter af Christen Christensen og hustru Anna Jensen i Lavensby.
Anne Marie og Hans Christian Eriksen fik datteren:
- Catherina Eriksen, født d. 8. juni 1898.



Foto af ejendommen fra 1913



*Christen Eriksen med sin hustru Ellen og deres søn Hans Christian Eriksen.
De to ældre mennesker gættes der på at være Christen Eriksens forældre
Hans Christian Eriksen og hustru Anne Marie Eriksen. (Foto fra 1913).*

- 1913 Hans Christian Eriksens søn af første ægteskab **Christen Eriksen** blev den næste bolsmand her på gården. Han var født d. 21. august 1884, og han var blevet gift i Nordborg kirke med den 3 år yngre Ellen Hansen der var født d. 23. september 1887 i Pøl i Nordborg sogn som datter af bolsmand Peter Hansen og hustru Anna f. Jepsen på "Damgaard" Pøl Søndergade 1 i Pøl.
Ellen og Christen Eriksen fik børnene:
- Hans Christian Eriksen, født d. 22. december 1909 i Nordborg.
 - Peter Eriksen, født d. 12. november 1912.
- 1920 Christen Eriksens far Hans Christian Eriksen døde d. 14. august 1920 på "Druelund" i Vesterlund ved Nordborg hos sønnen Henrik Eriksen, og hans hustru Anne Marie levede så derefter videre som enke.
- 1921 Ved en første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Christen Eriksen her på ejendommen sammen med sin hustru Ellen og deres to sønner Hans Christian Eriksen og Peter Eriksen. De havde en tjenestepige ved navn Ida Schmidt fra Flensborg samt tjenestekarlene Heinrich Schrøder fra Haderslev og Jørgen Bonde fra Asserballe boende hos sig på ejendommen.

- 1928 Ejendommen blev d. 27. november 1928 taget under offentlig behandling som konkursbo og solgt ved en endelig tvangsauktion d. 10. december 1928 hvor Lånekassen for Sønderjylland i København blev den højstbydende.
Ellen og Christen Eriksen emigrerede til Quebec i Canada hvor de købte en farm og startede et nyt liv.
- 1929 Lånekassen for Sønderjylland i København begærede derefter om udstedelse af et såkaldt transportskøde til **Oskar Lund** fra Vester Sottrup til overtagelse d. 1. april 1929, og han blev således ejendommens næste ejer. Han fik sit skøde på dette d. 10. juni 1929, og han havde fået det hele for en købesum på 117.500 kr. plus 27.500 kr. i løssøre.
Oskar Lund var født i Broager sogn d. 5. januar 1897 som søn af gårdejer Nicolai Lund og han var blevet gift med Christine Marie Jensen, der var født d. 29. august 1903 som datter af gårdejer Jens Jensen.
Christine Marie og Oskar Lund fik børnene:
- Jens Nicolai Lund, født d. 27. april 1925.
 - Anne Christine Lund, født d. 2. oktober 1936
- Da Christine Marie og Oskar Lund overtog ejendommen var der opdyrket 92 tønder land, hvoraf de 10 tønder land var skov og eng, og så havde den en besætning på 4 heste, 12 køer og 12 ungvæg.
- 1937 I 1937 blev ejendommens samlede areal opgjort til 46,3 ha, deraf 36,8 ager, 6 eng, 2,5 skov og 1 have og gårdsplads. Kvægbesætningen bestod da af 18 malkekøer, 1 tyr og 15 ungkreaturer af rød dansk malkerace, 6 arbejdsheste, og 2 føl. Svinebesætning var på 53 svin og så var der et fjerkræhold på ca. 700 høns.
- 1943 I 1943 havde ejendommen samme areal men besætningen var nu på 7 heste, 15 køer, 15 ungvæg, 4 kalve og 80 svin.
- 1956 Christine Marie og Oskar Lunds søn Jens Nicolai Lund forpagtede ejendommen i 1956. Han var blevet gift med Marie Steffensen, der var født d. 3. august 1928 som datter af Maren og Steffen Jessen Steffensen Lusigvej 2, og hun er dermed søster til Jes Steffensen Lusigvej 2
Marie og Jens Nicolai Lund fik børnene:
- Anette Lund, født d. 4. februar 1949, død d. 27. august 1962.
 - Benthe Lund, født d. _____
 - Oskar Lund, født d. 6. marts 1956. (han overtog stedet)
 - Hanne Lund, født d. ____ 1957.
- 1965 Didde og Oskar Lund solgte gården til deres søn **Jens Nikolaj Lund** og hustru Marie Lund for en købesum på 227.361 kr., og han fik derefter et tinglyst skøde på ejendommen d. 18. januar 1965.
- 1971 Jens Nicolai Lunds far Oskar Lund døde d. 30. august 1971 i en alder af 74½ år og hans mor Christine Marie, kaldet didde, sad derefter tilbage som enke.
- 1985 Jens Nikolaj Lund solgte gården pr. 1. april 1985 til sønnen **Oskar Lund** for en købesum på 1.819.000 kr. og han blev således nu den 3. generation Lund på gården.
Marie og Jens Nicolai Lund fraflyttede ejendommen efter at de havde købt huset på Banevej 1 i Oksbøl og flyttede dertil.

Oskar Lund blev d. 2. juni 1990 gift med sygeplejerske Bente Loff, der var født d. 22. september 1964 som datter af Christine og Christian Loff i Vester Sottrup
Bente og Oskar Lund fik børnene:
- Anne Sofie Lund, født d. _____
 - Jens Christian Lund, født d. _____
 - Niels Nicolaj Lund, født d. _____
- 1986 Oskar Lunds farmor Christine Marie Lund døde d. 10. april 1986 i en alder af godt 82½ år, efter at have levet som enke i godt 14½ år.
- 1990 I 1990 blev gården drevet med en kvægproduktion på 48 årskøer, 70 ungdyr og 24 tyrekalve af racen Jersey, og en minkbestand på 740 tæver.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

2009 Bente og Oskar Lund ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Lusigvej 18 – matrikel nr. 37 af Broballe ejerlav.

1871 Da bolsmand Hans Christian Hansen Erichsen Lusigvej 16 d. 7. januar 1871 solgte sit bolsted nr. 131 med undtagelse af et hus og en gammel lade samt nabo bolstedet nr. 130 til sin søn Hans Christian Erichsen, flyttede han med sin hustru Anna Cathrine Erichsen på aftægt, og det må have været til stedet her.

1874 På huset står initialerne HCE og ACE samt årstal 1874, og det gættes derfor på at huset er nyopført af **Hans Christian Hansen Erichsen** og hustru **Anna Cathrine Erichsen** på det tidspunkt.

1883 Hans Christian Hansen Erichsen døde her på aftægten d. 10. september 1883 i en alder af 70 år, og hans hustru Anna Cathrine Erichsen sad derefter tilbage som enke.

1891 Anna Cathrine Erichsen døde d. 24. marts 1891 i en alder af godt 73 år, efter at have levet som enke i 7½ år.
Hvem der herefter har beboet stedet her kan ikke siges.

1898 Ejendommen blev solgt d. 12. april 1898 til parcellist **Nis Hansen Rix** på husmandssted nr. 33, Nedervej 8 i Mjels, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af stedet.

Nis Hansen Rix var født d. 19. april 1837 som søn af husmand Hans Hinrich Rix og hustru Anne Kirstine Rix f. Krogh på Stegvej 6 i Mjels, og han havde deltaget i krigen i 1864. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 23. november 1871 med den knap 2 år yngre Kirstine Thomsen, der var født d. 24. januar 1839 som datter af husmand og hjulmager Thomas Petersen og hustru Anne Margrethe Nedervej 8 i Mjels. Kirstine og Nis Hansen Rix havde børnene:

- Anna Margrethe Rix, født d. 15. maj 1873.
- Anna Christine Rix, født d. 12. april 1875. (hun overtog stedet)

Nis Hansen Rix var blevet enkemand da hans hustru Kirstine døde d. 17. maj 1877 i en alder af kun 38½ år, men kun ½ år senere blev han så gift igen for anden gang d. 14. november 1877 på Mjels Standesamt og dagen efter d. 15. november i Oksbøl kirke med den 6½ år yngre Anne Marie Jørgensen Grau, der var født d. 31. oktober 1843 som datter af parcellist Jørgen Jørgensen Grau og hustru Margrethe Maria f. Hansen Nedervej 28 Mjelsmark.
Anne Marie og Nis Hansen Rix fik ingen børn.

1907 Nis Hansen Rix havde nu drevet ejendommen frem til 1907, hvorefter han d. 17. januar 1907 overdrog ejendommen til sin datter af første ægteskab fru **Anna Christine Hansen Kolmos**, og Anne Marie og Nis Hansen Rix gik derefter på aftægt.
Datteren Anna Christine Rix var blevet gift d. 2. november 1905 på Oksbøl Standesamt med den 1½ år yngre Laurits Jessen Kolmos, der var født d. 14. november 1876 som søn af Jes Petersen Kolmos og hustru Ellen Mathiesen i Hellesø ved Holm. Laurits Jessen Kolmos var kommet her til sognet i 1905 fra Lavensby.

Anna Christine og Laurits Jessen Kolmos fik børnene:

- Christine Marie Jessen Kolmos, født d. 1. november 1907.
- Nis Jessen Kolmos, født d. 7. marts 1912.
- Jes Jessen Kolmos, født d. 3. februar 1914. (han overtog stedet)

Anna Christines far Nis Hansen Rix fik ikke lang tid på aftægten, idet han døde d. 24. november 1907 i en alder af 70½ år, og hendes stedmor Anne Marie Rix sad derefter tilbage som enke.

- 1913 Anna Christine Kolmos solgte ejendommen d. 29. maj 1913 til sin mand parcellist **Lauritz Jessen Kolmos** og derefter fortsatte de så i almindelig formuefællesskab.
- 1919 Anna Christines stedmor Anne Marie Rix døde på aftægten d. 31. oktober 1919 på sin 76 års fødselsdag, efter at have levet som enke i knap 12 år.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Lauritz Jessen Kolmos her på ejendommen sammen med sin hustru Anna Christine og deres 3 børn Christine Marie Jessen Kolmos, Nis Jessen Kolmos og Jes Jessen Kolmos.
- 1943 Anna Christine og Lauritz Jessen Kolmos solgte ejendommen til deres søn landmand **Jes Jessen Kolmos** til overtagelse d. 1. april 1943 for en købesum på 14.000 kr. og der blev samtidig med tinglyst aftægt til Anna Christine og Lauritz Jessen Kolmos.
Ved overtagelsen var der et opdyrket areal på 12 tønder land, og en besætningen på 2 heste, 5 køer, 2 ungvæg, 3 kalve og 5 svin.
- 1944 Jes Jessen Kolmos blev gift i Nordborg kirke d. 26. maj 1944 med den godt 8 år yngre Anne Marie Margrethe Jepsen, kaldet Musse, der var født d. 11. maj 1922 som datter af landmand Nis Jepsen og hustru Anne Marie Margrethe Jepsen f. Krogh i Pøl.
Anne Marie Margrethe og Jes Jessen Kolmos fik børnene:
- Udøbt pige, født d. 22. november 1946, død d. 22. november 1946.
 - Hans Jørn Jepsen Kolmos, født d. 10. juni 1948.
 - Jes Holger Jepsen Kolmos, født d. 26. november 1951.
 - Anette Kolmos, født d. 20. oktober 1956.
- 1947 Jes Jessen Kolmos' mor Anna Christine Kolmos døde d. 3. juli 1947 i en alder af godt 72 år, og hans far Laurits Jessen Kolmos sad derefter tilbage som enkemand.
- 1969 Jes Jessen Kolmos' far Laurits Jessen Kolmos døde i Svenstrup d. 2. januar 1969 i en alder af godt 92 år, efter at have levet som enkemand i 21½ år. Hvem han boede hos i Svenstrup vides ikke.
- 19__ Ejendommen blev på et tidspunkt nedlagt som landbrugsejendom idet jorden blev solgt til Mads Schmidt Eriksen Lusigvej 14, og Anne Marie Margrethe og Jes Jessen Kolmos flyttede til Abildgård ved Augustenborg hvor han var forpagter på en ejendom. Derfra flyttede de til Herrestedgård på Koldingvej 2 i Toftlund hvor han så fortsatte som landmand. De beholdt den gamle gård og kom her på stedet engang imellem. Huset var af og til udlejet til tyske turister.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- Frederik Hansen Sarsgaard, døbt d. 24. oktober 1779.
- 1793 Marie og Hans Christian Christiansen Sarsgaards søn **Peter Hansen Sarsgaard** overtog ejendommen og dette blev efterfølgende protokolleret d. 14. februar 1793.
Peter Hansen Sarsgaard var blevet gift i Varnæs kirke i d. 13. oktober 1792 med den 8 år yngre Ellen Jørgensen der var født i oktober 1772 og døbt i Varnæs kirke d. 11. oktober 1772 som datter af Jørgen Pedersen og hustru Ellen Christens i Varnæs.)
Ellen og Peter Hansen Sarsgaard fik børnene:
- Hans Petersen Sarsgaard, født d. 22. juli 1793. (han overtog stedet)
 - Ellen Petersdatter Sarsgaard, født d. 21. juli 1794.
 - Jørgen Petersen Sarsgaard, født d. 10. juli 1796.
- 1797 Ellen Jørgensen døde d. 19. september 1797 kun godt 27½ år gammel, og Peter Hansen Sarsgaard sad derefter tilbage på ejendommen som enkemand.
- 1798 Peter Hansen Sarsgaard blev gift for 2. gang d. 14. juli 1798 i Oksbøl kirke med den omkring 5 år yngre Kirsten Nissedatter fra Varnæs. For at kunne indgå dette giftermål, måtte Peter Hansen Sarsgaard udrede en sum penge til sine 2 sønner Hans Petersen Sarsgaard og Jørgen Petersen Sarsgaard.
- Kirsten og Peter Hansen Sarsgaard fik børnene:
- Ellen Petersen Sarsgaard, født d. 24. juni 1799. (senere Espehøjvej 15)
 - Anna Marie Petersen Sarsgaard, født d. 1. august 1801.
 - Nis Petersen Sarsgaard, født d. 14. november 1803.
 - Peter Petersen Sarsgaard, født d. 25. december 1804.
 - Frederik Petersen Sarsgaard, født d. 9. januar 1809.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Peter Hansen Sarsgaard her på stedet sammen med sin hustru Kirsten og hans 2 sønner af 1. ægteskab Hans Petersen Sarsgaard og Jørgen Petersen Sarsgaard samt deres fælles børn Ellen Petersen Sarsgaard og Anna Marie Petersen Sarsgaard. Peter Hansen Sarsgaards forældre Marie og Hans Christian Christiansen Sarsgaard boede på ejendommens aftægt sammen med hans bror Christian Hansen Sarsgaard. Tjenestefolkene Nis Jørgensen, Kirsten Nielsen og Karen Petersen boede også på ejendommen.
- 1805 Peter Hansen Sarsgaards far Hans Christian Christiansen Sarsgaard døde d. 3. april 1805 på Broballemark og hans hustru sad derefter tilbage på aftægten som enke.
- 1817 Peter Hansen Sarsgaards mor Marie Petersdatter Sarsgaard døde d. 22. december 1817 på ejendommens aftægt i en alder af 84 år, efter at have levet som enke i godt 12½ år.
- 1822 Bolsmand Peter Hansen Sarsgaard døde d. 13. november 1822 i en alder af kun 56 år, og hans hustru Kirsten Sarsgaard sad derefter tilbage på ejendommen som enke.
- 1823 Den 29. juli 1823 overtog sønnen af 1. ægteskab **Hans Petersen Sarsgaard** ejendommen efter sin far, og der blev d. 30. juli 1823 protokolleret en aftægtskontrakt til hans stedmor Kirsten Sarsgaard.
Hans Petersen Sarsgaard var blevet gift i Oksbøl kirke d. 12. juli 1823 med den 6 år yngre tjenestepige Maren Hansdatter Thøysen der var født d. 27. august 1799 i Broballe som datter af bolsmand Hans Johannsen og hustru Maren Spangsmosevej 30 i Broballe.
Maren og Hans Petersen Sarsgaard fik børnene:
- Peter Hansen Sarsgaard, født d. 3. januar 1824. (han overtog stedet)
 - Ellen Hansen Sarsgaard, født d. 7. oktober 1825.
 - Hans Hansen Sarsgaard, født d. 24. juni 1831. (senere Fjordvej 12)
 - Maren Sarsgaard, født d. 17. oktober 1834, død d. 14. september 1835.
 - Jørgen Hansen Sarsgaard, født d. 17. oktober 1834.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Hans Petersen Sarsgaard her på ejendommen sammen med sin hustru Maren og deres børn Peter Hansen Sarsgaard, Ellen Hansen Sarsgaard, Hans Hansen Sarsgaard og Jørgen Hansen Sarsgaard. Desuden boede tjenestefolkene Hans Martin Tonesen, Christian Petersen, Ellen Christensen og Christine Petersen også på ejendommen. På ejendommens

- aftægt boede Hans Petersen Sarsgaards stedmor Kirsten Sarsgaard sammen med sin datter Anna Marie Petersen Sarsgaard.
- 1841 Hans Petersen Sarsgaards stedmor Kirsten Sarsgaard døde på aftægten d. 2. marts 1841 i en alder af 69 år efter at have levet som enke i næsten 18½ år.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Hans Petersen Sarsgaard fortsat her på ejendommen sammen med sin hustru Maren og deres børn Peter Hansen Sarsgaard, Ellen Hansen Sarsgaard, Hans Hansen Sarsgaard og Jørgen Hansen Sarsgaard. Deres tjenestepige Christine Hansen fra Ærø boede desuden også på ejendommen.
- 1853 Bolsmand Hans Petersen Sarsgaard døde d. 23. december 1853 i en alder af godt 60½ år, og hans hustru Maren Sarsgaard sad derefter tilbage som enke på ejendommen.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 var sønnen Peter Hansen Sarsgaard nu blevet bolsmand på ejendommen, og han boede der sammen med sin mor Maren Sarsgaard og sin søster Ellen Hansen Sarsgaard og bror Jørgen Hansen Sarsgaard. Desuden boede tjenestefolkene Hans Christian Krogh og Anna Margrethe Chr. Klemmensen fra Oksbøl sogn også på gården.
Peter Hansen Sarsgaard blev efter en delingssag af 24. april 1855, hvor han måtte udrede et beløb til sin mor og sine søskende, indført som ejer af ejendommen, og han fik et skøde på dette d. 26. juni 1855. Han var også pligtig til at levere sin mor det i dokumentet beskrevne aftægt.
Peter Hansen Sarsgaard blev gift i Oksbøl kirke d. 7. juni 1855 med den omkring 5½ år yngre Dorothea Marie Iversen der var født d. 26. september 1829 som datter af Christian Iversen og hustru Anne Marie Clausen i Helved i Notmark sogn.
Dorothea Marie og Peter Hansen Sarsgaard fik børnene:
- Hans Petersen Sarsgaard, født d. 15. februar 1856.
 - Maren Petersen Sarsgaard, født d. 13. november 1857.
 - Christian Petersen Sarsgaard, født d. 17. maj 1859. (han overtog stedet)
 - Anne Marie Petersen Sarsgaard, født d. 6. marts 1867.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Peter Hansen Sarsgaard sammen med sin hustru Dorothea Marie og deres børn Hans Petersen Sarsgaard, Maren Petersen Sarsgaard og Christian Petersen Sarsgaard. Tjenestefolkene Hans H. Sarsgaard, Jørgen Møller, Chr. Fred. Sauer og M. Kjestine Lorenzen fra Oksbøl sogn samt Anne Wein fra Svenstrup sogn boede desuden på gården. Peter Hansen Sarsgaards mor Maren Hansen Sarsgaard boede nu på ejendommens aftægt sammen med en tjenestepige ved navn Marie Kirstine Jørgensen, der var fra Svenstrup.
- 1876 Dorothea Marie og Peter Hansen Sarsgaard byggede gården om i 1876, og det er da også at se på stuehuset, idet påskriften PHSG 1876 DMSG fortsat vidner om dette.
- 1879 Peter Hansen Sarsgaards mor Maren Hansen Sarsgaard døde på gårdens aftægt d. 8. juli 1879 i en alder af næsten 80 år efter at have levet som enke i 25½ år.
- 1888 Dorothea Marie og Peter Hansen Sarsgaard gik nu på aftægt, og ejendommens drift blev så derefter varetaget af sønnen Christian Petersen Sarsgaard. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 1. maj 1883 med den 2 år ældre Anne Marie Hansen der var født d. 16. april 1857 som datter af Mads Hansen og hustru Anna Marie Hansen Bonde i Broballe, og dermed søster til Anna Margrethe Hansen der i 1872 blev gift med Hans Christian Eriksen på Lusigvej 14.
Anne Marie og Christian Petersen Sarsgaard fik børnene:
- Dorothea Marie Sarsgaard, født d. 30. juni 1883. (senere Spangsmosevej 29.)
 - Anna Marie Sarsgaard, født d. 5. november 1885.
 - Margrethe Sarsgaard, født d. 30. august 1888. (gift med Jens Rasmussen Færgvej 59)
 - Mads Sarsgaard, født d. 5. januar 1892. (senere Espehøjvej 14)
 - Peter Sarsgaard, født d. 5. januar 1892. (han overtog stedet)
 - Hans Sarsgaard, født d. 24. december 1895.
- 1889 Dorothea Marie og Peter Hansen Sarsgaard solgte nu ejendommen til deres søn bolsmand **Christian Petersen Sarsgaard** d. 15. juli 1889. Han havde ellers drevet gården fra engang i 1888.

- 1904 Christian Petersen Sarsgaards far Peter Hansen Sarsgaard døde på ejendommens aftægt d. 2. september 1904 i en alder af godt 80½ år, og hans mor Dorothea Marie Sarsgaard sad derefter tilbage som enke.
- 1905 Kun et halvt års tid senere døde også Christian Petersen Sarsgaards mor Dorothea Marie Sarsgaard på aftægten d. 17. april 1905 i en alder af godt 75½ år.
- 1919 Christian Petersen Sarsgaard købte huset på Lusigvej 24 matrikel nr. 34 af Broballe ejerlav af enken Marie Cathrine Jacobsen og fik et tinglyst på dette d. 24. juli 1919.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Christian Petersen Sarsgaard her på gården sammen med sin hustru Anne Marie og deres børn Margrethe Sarsgaard, Mads Sarsgaard og Peter Sarsgaard. Deres tjenestepige Anne Marie Nørrelykke fra Augustenhof og deres tjenestedreng Bernhard Ziethen boede også her på ejendommen.
- Anne Marie og Christian Petersen Sarsgaard overlod nu gården til den ene af tvilling sønnerne **Peter Sarsgaard**, idet den anden tvilling søn Mads Sarsgaard samtidig overtog ”Lyshøjgaard” Espenhøjvej 14. Da Peter Sarsgaard overtog gården i 1921 var der opdyrket 63 tønder land plus 3 tønder land skov, og besætningen var på 4 heste, 14 køer, 10 ungvæg og 15 svin.
- 1922 Peter Sarsgaard blev gift i Broballe Standesamt d. 27. april 1922 med den næsten 7 år yngre Helene Rasmussen der var født d. 1. december 1898 som datter af Nis Rasmussen og hustru Anne Sophie Madsen i Lønsøvej ved Holm, og dagen efter d. 28. april 1922 blev de så kirkelig viet i Oksbøl kirke. Begge dage sammen med Peter Sarsgaards tvillingbror Mads Sarsgaard Espenhøjvej 14, der blev gift med Thyra Jessen.
- 1924 Anne Marie og Christian Petersen Sarsgaard solgte gården til deres søn **Peter Sarsgaard** og denne handel blev så tinglyst d. 27. oktober 1924. Samme dag blev der så også dokumenteret et livsvarigt aftægt til Anna Marie og Christian Petersen Sarsgaard, samt aftægt for deres datter frk. Margrethe Sarsgaard Broballe så længe hun var ugift samt efter forældrenes død.
- Helene og Peter Sarsgaard og fik børnene:
- Christian Sarsgaard, født d. 3. januar 1923. (han overtog stedet)
 - Marie Margrethe Sarsgaard, født d. 22. juni 1924.
 - Agnete Sophie Sarsgaard, født d. 24. marts 1926.
- 1929 Peter Sarsgaards far Christian Petersen Sarsgaard døde på aftægten d. 20. marts 1929 knap 70 år gammel, og hans mor Anne Marie Sarsgaard sad derefter tilbage som enke.
- 1930 Peter Sarsgaards mor Anne Marie Sarsgaard døde d. 25. oktober 1930 på aftægten i en alder af 73½ år, kun 1½ år efter sin mand.



Luftfoto af ejendommen fra ukendt årstal.

- 1937 I 1937 var ejendommens samlede areal opgjort til 33,9 ha., deraf 30,1 ager, 1,8 eng, 1,5 skov og 0,5 have og gårdsplads. Kvægbesætningen bestod da af 14 malkekøer, 1 tyr og 14 ungvædder af rød dansk malke race, 4 arbejdsheste og 2 føl. Svinebesætning var på 47 svin og så var der et fjerkræhold på ca. 400 høns.
- 1943 I 1943 var ejendommens areal stadigvæk det samme og besætningen var da opgjort til at være på 4 heste, 2 plæge, 14 køer, 18 ungvædder, 18 svin og 2 får.
- 1957 Helene og Peter Sarsgaard solgte nu ejendommen til deres søn **Christian Sarsgaard** for en købesum på 125.815 kr., og dette fik han så et skøde på d. 28. maj 1957. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 14. juli 1948 med den 1½ år yngre Ruth Inge Hansen der var født d. 18. juni 1922 i Albjerg i Oure sogn. Helene og Peter Sarsgaard gik derefter på aftægt.
Ruth Inge og Christian Sarsgaard fik børnene:
- Helene Sarsgaard, født d. 8. maj 1949.
 - Peter Sarsgaard, født d. 9. november 1952.
 - Grethe Sarsgaard, født d. 11. oktober 1957.
- 1961 Peter Sarsgaard døde på aftægten d. 29. august 1961 i en alder af 69½ år, og hans hustru Helene levede derefter videre som enke i gårdens aftægtsbygning
- 1985 Helene Sarsgaard var på et tidspunkt kommet på plejehjemmet i Nordborg hvor hun døde 86 år gammel d. 20. januar 1985, efter at have været enke i næsten 23½ år.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2002 Ruth Inge og Christian Sarsgaard solgte hele ejendommen til **Oscar Lund** Lusigvej 16 for en købesum på 5.000.000 kr og det fik han et tinglyst skøde på d. 26. september 2002. Hermed var en lang slægtsrække Sarsgaard på ejendommen slut.
Oscar Lund beholdt ejendommens jord og satte bygningerne til salg i oktober 2002 som værende opført i 1876 med et boligareal på 242 m², og en grund på 9500m².
- 2003 Ruth Inge og Christian Sarsgaard fraflyttede sognet d. 16. februar 2003 og bosatte sig på Tingholmvej 5B i Guderup.
Bygningerne blev købt af **Dorthe og Heine Hækkerup** for en købesum på 840.000 kr., og de fik deres skøde på dette d. 6. oktober 2003.
- Dorthe er født Eriksen som datter af Karin og Egon Eriksen Fjordvej 12, og Heine Hækkerup er søn af tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup og hustru Lise København.
- 2009 Dorthe og Heine Hækkerup ejer og bebor fortsat ejendommen.



Lusigvej 22 – matrikel nr. 44 af Broballe ejerlav.

- 1869 Den 1. oktober 1869 gældsatte daglejer i Broballe **Jørgen Christian Larsen** sig til bolsmand Hans Christian Erichsen, Lusigvej 16 og 18 med et beløb på 60 i datidens penge til 4 % rente og dette blev efterfølgende ført til protokol i skyld og panteprotokollen d. 3. oktober 1869. Stedet har derfor været ejet af Hans Christian Erichsen, men om det kun har været grunden eller huset han har købt kan ikke siges. Det antages at det er huset, idet Jørgen Christian Larsen boede i et af Hans Christian Erichsens aftægts huse ved folketællingerne i 1855 og i 1860 sammen med sin hustru Karen og deres børn, og det kan meget vel have været dette, som han nu havde købt. Jørgen Christian Larsen var født d. 8. juli 1821 ved Bøgebjerg på Oksbøl mark som uægte søn af Anne Marie Jep Larsensdatter og anmeldte far den søfarende Jørgen Islænder Bjørn. Han var blevet gift i Nordborg kirke d. 30. oktober 1845 med den omkring 6 år ældre Karen Terkelsen der var født i 1815 i Bregninge sogn på Ærø som datter af Thorkild Larsen og hustru Anna Anne Kirstine f. Jensdatter. Før de kom til Broballe havde de boet i Nordborg og derefter på et ikke kendt sted i Mjels. Familien er i flæng blevet kaldt både Larsen og Lassen.
- Karen og Jørgen Christian Lassen fik børnene:
- Anna Kirstine Lassen, født d. 7. marts 1846 i Nordborg, død d. 22. maj 1850.
 - Christian Lassen, født d. 3. marts 1849 i Mjels, død d. 22. maj 1850.
 - Anna Kirstine Lassen, født d. 19. januar 1851 i Mjels, død d. 19. marts 1863.
 - Christian Lassen, født d. 8. juni 1853 i Broballe, død d. 17. august 1868.
 - Jørgen Lassen, født d. 16. december 1855 i Broballe (bosatte sig i Australien)
 - Hans Lassen, født d. 25. november 1861 (bosatte sig i Amerika)
- 1873 Efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 blev **Jørgen Larsen** indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af huset.
- 1892 Jørgen Christian Larsen solgte husets til bolsmand **Hans Christian Eriksen** Lusigvej 16 og 18 i Broballe efter en købekontrakt af 11. januar 1892. Om Karen og Jørgen Christian Larsen er blevet boende eller er flyttet kan ikke siges. Jørgen Christian Larsen døde d. 21. april 1895 i en alder af godt 73½ år og hans hustru Karen Larsen døde 15 dage senere d. 6. maj 1895 i en alder af 81 år.
- 1902 Hans Christian Eriksen solgte huset til arbejder **Gustav Adolf Beblein** d. 15. maj 1902. Gustav Adolf Beblein var født d. 4. november 1865 i Schlesien i Tyskland, og han var gift med Anna Sophie Beblein f. Paulsen, der var født d. 3. juli 1871 i Haderslev. Anna Sophie og Gustav Adolf Beblein var kommet her til Broballe fra Mjels hvor de tidligere havde boet på et ikke kendt sted. Anna Sophie og Gustav Adolf Beblein fik sønnerne:
- Christian Wilhelm Beblein, født d. 22. juli 1900 i Mjels.
 - Peter Arno Beblein, født d. 16. april 1908.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede slagter Gustav Beblein her i huset sammen med sin hustru Anna Sophie og deres søn Peter Arno Beblein. Deres tjenestepige Cathrine Marie Reibe boede her også.
- Gustav Adolf Beblein solgte huset til ejeren af naboejendommen ”Sarsgaard” landmand **Peter Sarsgaard** Lusigvej 20 for en købesum på 4.800 kr., og det blev der udstedt et skøde på 25. august 1921. Huset har så derefter givet vis fungeret som landarbejder hus for nogle af gårdens ansatte. Hvor familien Beblein rejste hen vides ikke.
- 1957 Da Helene og Peter Sarsgaard solgte deres ejendommen i april 1957 til deres søn Christian Sarsgaard og hustru Ruth Inge Sarsgaard f. Hansen overgik huset her så også til dem. Hvem der i tidens løb har beboet huset vides ikke. Ingrid M. og Ole J. Petersen boede der i en periode omkring 1980 i et lejemål. De var kommet hertil fra et lejemål i Mjelsgårds røgterhus, det senere klubhus ved Mjelsvig bådhavn omkring 1973-1974. En datter er Connie Paulsen Rødenæbvej 4.
- 1984 Ruth Inge og Christian Sarsgaard frasolgte nu huset fra deres ejendom og det blev så købt af **Orla L. L. Guldbæk** for en købesum på 225.000 kr. Det blev der så udstedt et tinglyst skøde på d. 13. april 1984.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2003 Orla L. L. Guldbæk fraflyttede sognet og flyttede til Egevej i Havnbjerg, og huset blev sat til salg i april 2003 som værende opført i 1876 med en grund på 703 m² og en bolig på 103 m².
- 2004 Huset blev købt af **Lilly Teglgaard Nielsen** for en købesum på 325.000 kr., og hun fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 5. marts 2004.
- 2009 Lilly Teglgaard Nielsen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Lusigvej 24 – matrikel nr. 34 af Broballe ejerlav.

Efter sigende skulle huset her oprindeligt have ligget helt nede ved vandet. I en kontraktprotokol af 16. maj 1860 ses at bolsmand Dominicus Petersen solgte noget jord til Iver Jensen Bang, men om det har været til stedet ved vandet kan ikke siges. I 1872 d. 13. november 1872 var der stormflod, hvor dæmningerne ved Mjelsgård og ved Broballe brød sammen således at Mjelsø og Bundsø var fyldt med vand helt ind til Brandsbøl. Også havet steg, og efter sigende stod huset under vand. Det har givet vis været derfor at huset er flyttet til nuværende sted i 1873.

- 1873 Efter en overladelser og byttekontrakt af 19. maj 1873 overlod bolsmand Peter Hansen Thøysen Spangsmosevej 32 i Broballe et 9 kvadrat Roder stort stykke såkaldt bolsjord til oprettelse af et nyt familiested til **Iver Jensen Bang** mod det at han overlod et lille landstykke der var beliggende ved vejen fra Broballe til Hardeshøj til Peter Hansen Thøysen. Hvad det har været for et jordstykke og hvor Iver Jensen Bang har fået det fra vides ikke.

Iver Jensen Bang lånte 184 af datidens penge at bolsmand Peter Hansen Thøysen mod at betale 4 % i renter, og det har sikkert været til at opføre huset for.

Iver Jensen Bang var født d. 17. august 1830 på en mindre ejendom i Tornbjerg ved Oksbøl som søn af parcellist Jens Jensen Bang og hustru Anna Marie, og mens han var tjenestekarl i Mjels var han blevet udlagt som barnefader til sit første barn sammen med den 9 år yngre Cathrine Dorothea Henriette Schaper der var født i 1839 i Flensborg, og som boede i Svenstrup. De blev, efter at de havde fået deres første barn, gift i Svenstrup kirke d. 23. marts 1858.

Cathrine Dorothea Henriette og Iver Jensen Bang fik i alt 21 børn:

- Hanna Maria Iversen Bang, født d. 4. juli 1857 i Svenstrup.
- Cathrine Dorothea Iversen Bang, født d. 29. januar 1859 i Mjels.
- Iver Iversen Bang, født d. 10. november 1860, død d. 16. november 1860.
- Johann Iversen Bang, født d. 18. juni 1862, død d. 23. august 1862.
- Jens Iversen Bang, født d. 18. juni 1862, død d. 30. juni 1862.
- Iver Iversen Bang, født d. 4. juli 1863, død d. 2. april 1868.
- Jens Iversen Bang, født d. 3. september 1865, død d. 18. juli 1868.
- Johan Iversen Bang, født d. 19. december 1867.
- Jens Iversen Bang, født d. 11. februar 1869, død d. 1. juli 1869.
- Anne Marie Iversen Bang, født d. 11. februar 1869, død d. 15. marts 1870.
- Anne Marie Iversen Bang, født d. 7. maj 1870.
- Anne Catharina Iversen Bang, født d. 14. juni 1872.
- Anna Johanna Iversen Bang, født d. 18. september 1873, død d. 3. januar 1874.

- Maren Iversen Bang, født d. 18. september 1873, død d. 6. januar 1874.
- Anna Johanna Iversen Bang, født d. 8. august 1875, død d. 29. januar 1876.
- Maren Iversen Bang, født d. 8. august 1875, død d. 27. august 1875.
- Jens Iversen Bang, født d. 24. august 1876, død d. 31. august 1876.
- Iver Iversen Bang, født d. 24. august 1876, død d. 1. september 1876.
- Jens Iversen Bang, født d. 10. november 1877, død d. 13. januar 1878.
- Anne Johanne Iversen Bang, født d. 10. november 1877, død d. 17. december 1877.
- Jens Iversen Bang, født d. 28. juni 1879.

- 1895 Gårdenke **Anne Margrethe Thøysen** f. Schmidt Spangsmosevej 32 i Broballe der havde været gift med bolsmand Peter Hansen Thøysen overtog det lille hus d. 6. april 1895. Cathrine Dorothea Henriette og Iver Jensen Bang blev formegentlig fortsat boende i huset.
- 1900 Anne Margrethe Thøysen overlod huset til gårdejer **Peter Rasmussen** og hustru **Christine Hansen Rasmussen** f. Vogt Spangsmosevej 32 i Broballe d. 20. september 1900. Christine Hansen Rasmussen var niece til Anne Margrethe Thøysen.
- 1903 Iver Jensen Bang døde d. 30. november 1903 i en alder af godt 73 år, og hans hustru Cathrine Dorothea Henriette Bang levede derefter videre på Broballemark som enke. Hun døde på Broballemark d. 7. april 1911 i en alder af 72 år, efter at have levet som enke i knap 7½ år. Ved sin død efterlod hun sig 6 børn, hvoraf den ene nu boede i Amerika.
- 1906 Enken **Marie Cathrine Jacobsen** f. Møller i Broballe købte og overtog huset d. 15. februar 1906. Hun havde tidligere boet på Lusigvej 6 matrikel nr. 89 af Broballe ejerlav, hvor hun havde levet sammen med sin mand Jes Christian Jakobsen, men da han var død d. 13. januar 1905 i en alder af kun 45 år og den kongelige preussiske hovedforvaltning havde overtaget huset på Lusigvej 6 d. 30. maj 1905, var hun fraflyttet dette og tilflyttet stedet her. Marie Cathrine Jacobsen var født d. 10. november 1866 i Kettingskov i Asserballe sogn som datter af husmand Jørgen Hansen Møller og hustru Marie Cathrine f. Petersen, og hun var blevet gift i Oksbøl kirke d. 28. oktober 1897 med den 3 år yngre Jes Christian Jakobsen der var født d. 6. december 1859 som søn af husmand Christian Jacobsen og hustru Cathrine Marie f. Iversen Nedervej 24 Mjelsmark. Marie Cathrine og Jes Christian Jakobsen havde ingen børn.



Foto fra omkring 1910. Fra Venstre Heinrich Schrøder, Jens Iversen Bang og hustru Marie Cathrine Bang.

- Marie Cathrine Jacobsen blev gift i Oksbøl kirke d. 6. april 1906 med den godt 12½ år yngre Jens Iversen Bang, der var født d. 28. juni 1879 som barn nummer 21 af Cathrine Dorothea Henriette og Iver Jensen Bang. Marie Cathrine og Jens Iversen Bang fik ingen børn.
- 1919 Huset blev nu solgt til gårdejer **Christian Petersen Sarsgaard**, der var ejer af gårdene "Sarsgaard" Lusigvej 20 og "Lyshøjgård" Espehøjvej 14 i Broballe og dette blev efterfølgende tinglyst d. 24. juli 1919. Huset blev derefter brugt som udlejningshus til ansatte medarbejdere. Hvor Marie Cathrine og Jens Iversen Bang er rejst hen vides ikke.

- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede arbejdsmand Georg Friedrich Wilhelm Ziethen her i huset sammen med sin hustru Minna og deres børn Richard Ziethen, Erika Ziethen, Bertha Ziethen og Werner Alfred Heinz Ziethen.
Georg Friedrich Wilhelm Ziethen, der arbejdede hos gårdejer Christian Petersen Sarsgaard, var født i Berlin d. 12. juni 1885, og han var blevet gift med den 5½ år ældre Minna Palischefski der var født d. 1. januar 1880 i Danzig i Polen. De var kommet her til sognet fra Havnbjerg sogn i 1917.
Minna og Georg Friedrich Wilhelm Ziethen havde børnene:
- Bernhard Ziethen, født d. 13. december 1905 i Lavensby.
 - Erika Ziethen, født d. 27. august 1910 i Brandsbøl.
 - Bertha Ziethen, født d. 26. juni 1913 i Brandsbøl.
 - Richard Ziethen, født d. 24. juli 1917 i Havnbjerg.
 - Werner Alfred Heinz Ziethen, født d. 13. december 1919.
 - Georg Erwin Ziethen, født d. 24. september 1923.
- 1924 Christian Petersen Sarsgaard solgte huset til sin søn gårdejer **Mads Sarsgaard** der også var blevet ejer af ”Lyshøjgård” på Espehøjvej 14 i Broballe og han fik dette tilskødet d. 21. februar 1924.
- 1953 Da Mads Sarsgaard d. 27. januar 1954 solgte ”Lyshøjgård” på Espehøjvej 14 til **Peter Krogh** overtog han også huset her ved samme lejlighed.
- 1957 Peter Krogh solgte huset til overtoldassistent **Knud Erik Nielsen** i Kruså for en købesum på 1.500 kr. og d. 18. november 1957 blev der udstedt et tinglyst skøde på denne handel. Huset er herefter kun blevet brugt som sommerhus.
- 1967 Knud Erik Nielsen solgte huset til skoleleder **Jørgen Liebe-Lindgren** og hustru Else Liebe-Lindgren B. S. Ingemannsvej i Sønderborg for en købesum på 45.000 kr. og han fik et tinglyst skøde på dette d. 30. marts 1967.
- 1984 Else og Jørgen Liebe-Lindgren solgte igen huset til **Elly Timmreck** for en købesum på 150.000 kr., og hun fik skøde på dette d. 27. februar 1984.
- 1998 Elly Timmreck solgte huset til **Maren Bock** og sognepræst **Peter Grønlykke** Sønderborg for en købesum på 350.000 kr., og på denne handel blev der udstedt et tinglyst skøde d. 12. juni 1998.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Maren Bock Grønlykke og Peter Grønlykke ejer fortsat huset.

.....

Lusigvej 26 – matrikel nr. 160 af Broballe ejerlav.

Huset var tidligere en del af matrikel nr. 119 af Broballe ejerlav.

- 19__ Hvem der har haft stedet før 1914 vides ikke, ej heller hvornår huset er opført.

- 1914 Landmand **Friedrich Karl Dornis** fik stedet her overladt d. 23. juli 1914, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af stedet her.
Friedrich Karl Dornis var født d. 24. december 1879 i Tyskland og han var gift med den 1 år ældre Helene Nissen, der var født d. 12. november 1878 i Langballigau i Tyskland.
Friedrich Karl Dornis var kommet hertil sognet fra Sachsen i 1889 og Helene Nissen var kommet hertil fra Skovby i 1906. Hvor og hvornår de er blevet gift vides ikke, ej heller hvor de boede i Broballe før de kom hertil.
Helene og Friedrich Karl Dornis fik børnene:
- Marie Auguste Dornis, født d. 27. oktober 1908.
 - Friedrich Karl Dornis, født d. 31. marts 1913.
 - Anne Helene Dornis, født d. 15. august 1917.
- 1915 I den preussiske grundbog blev der d. 19. april 1915 noteret at **den kongelige Preussiske stat** havde overtaget stedet d. 13. april 1915. Hvorfor dette er indført vides ikke men efterfølgende med samme datoer blev husmand **Friedrich Karl Dornis** igen indskrevet i grundbogen.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede arbejdsmand ved landbruget Friedrich Karl Dornis her på stedet sammen med sin hustru Helene og deres 3 børn Marie Auguste Dornis, Friedrich Karl Dornis og Anne Helene Dornis.
- 1923 Landmand **Mathias Christensen** fra Dyndved fik d. 4. december 1923 et skøde på ejendommen, der nu var hans. Helene og Friedrich Karl Dornis flyttede til Fjordvej 2 Broballemark som de havde købt og som de fik skøde på d. 1. marts 1924.
Hvem Mathias Christensen var vides ikke.
- 1944 Mathias Christensen solgte landbrugsejendommen til landmand **Friedrich Hansen Abraham** for en købesum på 10.000 kr., og denne handel blev derefter tinglyst d. 13. april 1944.
Friedrich Hansen Abraham blev født d. 23. januar 1913 og han blev gift med Margrethe Cathrine Andersen, der var født d. 27. maj 1914.
Margrethe Cathrine og Friedrich Hansen Abraham fik datteren:
- Helga Hansen Abraham, født d. 24. februar 1946.
- 1949 Friedrich Hansen Abraham solgte ejendommen til landmand **Hans P. Abraham** Broballe for en købesum på 12.500 kr., og dette blev efterfølgende tinglyst d. 2. maj 1949.
- 1955 Hans P. Abraham havde købt Oksbøl Søndergade 13 i Oksbøl og solgte derfor ejendommen til landmand **Evald Hansen** Fjordvej 2 Broballemark for en købesum på 18.000 kr., og dette blev der efterfølgende udstedt et tinglyst skøde på d. 24. maj 1955.
- 1957 Evald Hansen frastykkede ejendommens jord, der samlet var på omkring 2,5 ha., således at han selv kunne beholde de 2,4368 ha., der forblev som matrikel nr. 119, og det resterende jord på 861 m² med bygninger blev så oprettet som matrikel nr. 160 af Broballe ejerlav, og dette blev derefter tinglyst d. 12. juli 1957.
- 1958 Evald Hansen fik d. 4. januar 1958 tillagt jorden matrikel nr. 119 til sin ejendom matrikel nr. 24, Fjordvej 2 og han solgte derefter matrikel nr. 160 til fabriksarbejder **Carl Jessen Mathiesen** for en købesum på 8.000 kr. og dette blev så tinglyst d. 22. april 1958.
- 1964 Carl Jessen Mathiesen solgte huset til **Jørgen Nymand** Mikkelslave 2 i Oksbøl for en købesum på 25.025 kr., og det blev der udstedt et skøde på d. 2. marts 1964, men kun kort tid senere er der d. 6. april 1964 noteret en rådighedsindskrænkning i forbindelse med ægteskab med Anna Dorthea Sørensen. Ægteskabet gik ikke, og huset blev derefter solgt til **Peter Rasmussen** for en købesum på 32.700 kr., og det blev der udstedt et tinglyst skøde på d. 8. maj 1964. Peter Rasmussen ejede huset i kort tid, før han solgte huset videre til **Ernst Sørensen** for en købesum på 38.700 kr. og det fik han efterfølgende et tinglyst skøde på d. 21. maj 1964.
- 1966 Ernst Sørensen solgte huset til **Asmus Albert Lorenzen** og hustru Anna Kristine Lorenzen for en købesum på 44.500 kr., og det fik de derefter et tinglyst skøde på d. 22. december 1966.

Asmus Albert Lorenzen var født d. 10. juli 1923 og han var gift med den 15 år yngre Anna Kristine Lorenzen der var født d. 7. august 1938.

1997 Asmus Albert Lorenzen døde d. 19. februar 1997 i en alder af 73½ år, og hans hustru Anna Kristine Lorenzen sad derefter tilbage som enke. Efter en skiftebehandling d. 16. maj 1997 overgik huset til **Anna Kristine Lorenzen**. Hun beboede herefter huset alene.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2004 Anna Kristine Lorenzen døde i Prag på en ferietur d. 17. oktober 2004 i en alder af godt 66 år, efter at have levet som enke i 7½ år.

2005 Huset blev sat til salg d. 25. februar 2005 som værende opført i 1900 med en grund på 861m² og en beboelse på 186m².
Huset blev købt af **Tine Amalie Lund** og **Tommy Lund** for en købesum på 685.000 kr. og det fik de efterfølgende et tinglyst skøde på d. 24. juni 2005. De kom hertil sognet fra Tontoft 11 i Nordborg.

2009 Huset ejes og bebos fortsat af Tine Amalie Lund og Tommy Lund.

Nedermarkvej, Broballe.

Nedermarkvej 2 – matrikel nr. 210 af Broballe ejerlav.

Stedet her var engang en del af Broballe Kro Spangsmosevej 5 og dermed en del af den store firelængede stråttækte ejendom, der foruden at være kro også var landbrugsejendom, kolonialforretning og bageri.

Ifølge BBR registret er stedet her opført i 1870. Stedet omfattede tidligere matrikel nr. 110 men er i tingkontorets system som matrikel nr. 210 sammenført under matrikel nr. 149 af Broballe ejerlav.

1892 Natten mellem 1. og 2. april 1892 nedbrændte hele den store firelængede stråttækte gård. Stedet her blev derefter opført på resterne af det til kroen tilhørende bageri, men hvem der har ladet det opføre vides ikke. Hvornår det er blevet en selvstændig matrikel vides heller ikke, ligesom det heller ikke er bekendt hvem der har haft stedet indtil 1905.

1905 Husmand **Hans Mathiesen Hansen** og hustru **Kalla Emilie Hansen** f. Asmussen fik ejendommen her overladt d. 12. oktober 1905, og dette blev derefter indført i den preussiske grundbog d. 13. oktober 1905.

Før de kom her havde de siden 1900 boet et andet sted i Broballe, men hvor vides ikke.

Kalla Emilie og Hans Mathiesen Hansen havde børnene:

- Anna Hansen, født d. 10. februar 1900.
- Eleonore Christine Hansen, født d. 30. juni 1901.
- Mathilde Hansen, født d. 22. maj 1903.

- 1908 Smed **Johann Petersen** og hustru **Anna Maria Petersen** f. Christensen overtog ejendommen d. 23. april 1908 med hver en halvdel, og dette blev derefter indført i den preussiske grundbog d. 28. april 1908.
Hvor Kalla Emilie og Hans Mathiesen Hansen er rejst hen vides ikke.
Johann Petersen var født d. 12. august 1875 som søn af parcellist Johann Petersen og hustru Helene f. Nicolaisen i Krammark i Broager sogn og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 3. april 1902 med den knap 1 år yngre pige Anna Maria Christensen, der var født d. 30. juni 1876 i Oksbøl som datter af smed Mads Christensen og hustru Maren f. Frederiksen Schmidt Havnbjergvej 2 i Oksbøl. De kom her til stedet fra Oksbøl, hvor Johann Petersen havde haft smedeværksted på Tvedgårdvej 4 i Oksbøl.
Inden Anna Maria og Johann Petersen kom hertil havde de børnene:
- Mads Petersen, født d. 12. februar 1903. (han overtog stedet)
 - Helene Frederikke Petersen, født d. 8. juni 1904.
 - Maren Petersen, født d. 6. juni 1907.
- Efter at de var kommet hertil fik de yderligere børnene:
- Johann Petersen, født d. 3. december 1910.
 - Frederik Petersen, født d. 3. oktober 1912.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Johann Petersen her på stedet sammen med sin hustru Anna Maria Petersen og deres 5 børn Mads Petersen, Helene Frederikke Petersen, Maren Petersen, Johann Petersen og Frederik Petersen.
Johann Petersen var blevet syg og var kommet på Statshospitalet i Sønderborg og her døde han d. 24. april 1921 i en alder af kun godt 45½ år, og hans hustru Anna Maria Petersen sad derefter tilbage som enke.
- 1925 Efter Johann Petersens død blev den ham tilhørende halvpart af ejendommen tilskødet hans enke **Anna Maria Petersen** f. Christensen d. 20. april 1925, og hun blev derefter indført i grundbogen som enejer af stedet d. 25. maj 1925.
- 1936 Anna Maria Petersen solgte ejendommen til sin søn landmand **Mads Petersen** for en købesum på 24.000 kr. plus aftægt, og dette blev efterfølgende tinglyst d. 8. april 1936.
Mads Petersen blev gift med den godt 3 år yngre Anna Kathrine Thomsen der var født d. 9. juni 1906 i Felsted som datter af gårdmand Johan Thomsen i Stevnsvang i Felsted.
Anne Kathrine og Mads Petersen fik sønnerne:
- Arne Petersen, født d. 17. marts 1941.
 - Johann Petersen, født d. 12. marts 1944. (han overtog stedet)
- Da Mads Petersen overtog gården i 1936 var der et opdyrket areal på 32 tønder land, og der var en besætningen på 3 heste, 3 køer, 5 ungvæg og 10 svin.
- 1943 I 1943 var der opdyrkede areal det samme men besætningen var nu på 2 heste, 9 køer, 5 ungvæg og 25 svin.
- 1950 Mads Petersens mor Anna Maria Petersen døde d. 25. juli 1950 i en alder af 74 år, efter at have levet som enke i godt 29 år.
- 1961 Mads Petersen døde d. 4. december 1961 i en alder af kun næsten 59 år, og hans hustru Anne Kathrine Petersen sad derefter tilbage som enke.
Matriklerne nr. 110 af Broballe ejerlav og nr. 100 af Oksbøl ejerlav blev d. 26. maj 1967 overskrevet til **Anne Kathrine Petersen**.
- 1967 Anne Kathrine Petersen solgte gården til sin søn gårdejer **Johann Petersen**, Søholmvej 8 til overtagelse d. 15. juni 1967 for en købesum på 176.975 kr., og d. 26. august 1967 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette. Samme dag blev der desuden tinglyst en livsvarig aftægt og boligret til Anne Kathrine Petersen, der blev sat til en årsværdi af 2.098 kr.
- 1985 Johann Petersen købte matriklerne nr. 129 og 208 af Grethe og Hans Valdemar Clausen Skolebakken 5 for en købesum på 131.586 kr., og det fik han skøde på d. 14. maj 1985. Efterfølgende blev de to

matrikler overført til matrikel nr. 100 af Oksbøl ejerlav og udgik derefter af matrikelbogen og slettet d. 14. december 1989. Matriklerne 100 af Oksbøl ejerlav og 110 af Broballe ejerlav udgjorde derefter én samlet landbrugsejendom. Johann Petersen drev både stedet her og nabogården Søholmvej 8.

Johann Petersens mor og farbror Johann Petersen blev boende på den gamle ejendom.

1990 Johann Petersens mor Anne Kathrine Petersen døde d. 7. april 1990 i en alder af knap 84 år, efter at have levet som enke i næsten 28½ år.

1992 Johann Petersens farbror Johann Petersen døde d. 18. december 1992 kun 15 dage efter sin 82 års fødselsdag.

19__ I de efterfølgende år har der boet en lang række forskellige lejere i den gamle gård i både nr. 2 og i nr. 2A.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

2006 **Lonni Ellen Nørregaard Rasmussen** købte stedet her for en købesum på 572.000 kr., og på dette fik hun et tinglyst skøde d. 23. december 1998.

2007 Lonni Ellen Nørregaard Rasmussen beboede stedet sammen med Claus Gynther Nørregaard Rasmussen.

2008 Claus Gynther Nørregaard Rasmussen fraflyttede stedet og flyttede til Broager. Huset blev sat til salg i oktober 2008 med en bolig på 246 m² og en grund på 29.640 m² til en købspris på 1.875.000 kr. Lonni Ellen Nørregaard Rasmussen ejer og bebor fortsat stedet.

2009 Prisen på huset blev i oktober 2009 sat ned til 1.595.000 kr., med sidst i december 2009 var huset endnu ikke blevet solgt. Lonni Ellen Nørregaard Rasmussen ejer og bebor fortsat stedet.



Foto af ejendommen som den så ud i 2009.

.....

Nedermarkvej 4 – matrikel nr. 148 af Broballe ejerlav.

- 1950 Fru **Johanne Clausen Petz** Bundsøvej 4 købte et jordstykke matrikel nr. 148 af Broballe ejerlav af frøken Marie Eriksen Spangsmosevej 9 for en købesum på 675 kr., og hun fik efterfølgende et tinglyst skøde på dette d. 6. januar 1950. Dette jordstykke grænser op til hendes hus på Spangsmosevej.
- 1960 Johanne Clausen Petz f. Wrang der var gift med Heinrich Otto Petz påbegyndte opførelsen af et træhus som blev forsikret som nybygning i Brandforeningsforeningen for bygninger på Als for Oksbøl Sogn d. 28. december 1960.
Johanne Clausen Wrang var født d. 3. juli 1907 som datter af arbejder Peter Clausen Wrang og hustru Marie Cathrine f. Keldorff, Bundsøvej 4, og hun var blevet gift d. 21. april 1943 hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen med den godt 2 år ældre entreprenør Heinrich Otto Petz, der var født d. 8. maj 1905 i Agerskov i Bevtoft sogn, og som tidligere havde været gift og nu var fraskilt.
Johanne Clausen Wrang havde haft en søn udenfor ægteskab:
 - Peter Clausen Wrang, født d. 3. marts 1926, død d. 21. august 1943.Heinrich Otto Petz havde 3 sønner fra sit tidligere ægteskab bl.a.:
 - Johannes C. Petz. (senere Skolemarken 3, senere Bundsøvej 4)Johanne og Heinrich Otto Petz fik sønnen:
 - Peter Clausen Wrang Petz, født d. 18. august 1943. (han overtog huset)Huset blev i en lang årrække efter opførelsen brugt som udlejnings hus.
- 1970 Johanne Clausen Petz solgte huset til sin søn gårdejer **Peter Clausen Wrang Petz** i Købingsmark for en købesum på 55.396 kr. og d. 26. november 1970 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette. Samtidig blev der dokumenteret en livsvarig boligret til hans forældre Johanne og Heinrich Otto Petz.
- 1972 Efter at Johanne Clausen Petz havde solgt huset overfor på Bundsøvej 4 til sin mands søn af første ægteskab Johannes Petz flyttede Johanne og Heinrich Otto Petz over i huset her.
- 1991 Gårdejer Peter Clausen Wrang Petz i Købingsmark solgte huset til sin hustru **Elna M. Petz** for en købesum på 240.000 kr. og på denne overtagelse blev der udstedt et tinglyst skøde d. 13. juni 1991.
- 1992 Heinrich Otto Petz døde d. 28. februar 1992 i en alder af næsten 87 år, og hans hustru Johanne Clausen Petz sad derefter tilbage som enke.
- 1995 Johanne Clausen Petz døde d. 10. januar 1995 i en alder ad 87½ år, efter at have levet som enke i knap 3 år.
Herefter er huset igen brugt som udlejnings hus.
- 1999 Elna M. Petz solgte huset til **Trine Pedersen** og **Henrik Hulvej Andersen** for en købesum på 300.696 kr. og på denne overtagelse blev der d. 20. december 1999 udstedt et tinglyst skøde til de nye ejere.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2008 Huset blev sat til salg i juli 2008 som værende opført i 1960 med en grund på 675 m² og en bolig på 70 m² samt en kælder på 15 m² til en købesum på 585.000 kr.

.....

Nedermarkvej 10 – matrikel nr. 26 af Broballe ejerlav.

- 1801 Fra bondested nr. 118, det nuværende Søholmvej 12, blev der i 1801 frasolgt et jordstykke på 5 tønder 1 skæppe 9/16 skæppe målt i kvantitet, til oprettelse af et nyt familiested. Det var daværende ejer Jørgen Hansen der frasolgte de længst borte liggende marker til nogle mindre gårde og husmandsbrug, og dermed også til stedet her. Det var tilsyneladende også en **Jørgen Hansen** der startede stedet her. Jørgen Hansen var født omkring 1766 og han var gift med den omkring 3 år ældre Anna Maria Christiansen der var født omkring 1763
Anna Maria og Jørgen Hansen fik børnene:
- Anna Eleonore Hansen, født omkring 1797.
 - Hans Christian Hansen, født omkring 1800.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede fjerdedel gårdmand Jørgen Hansen her på stedet sammen med sin hustru Anna Maria og deres to børn Anna Eleonore Hansen og Hans Christian Hansen.
- 1833 Jørgen Hansen solgte ejendommen efter en købekontrakt af 30. april 1833 til **Peter Jepsen Grau**, og der blev samme dag oprettet en aftægtskontrakt
Anna Maria og Jørgen Hansen må være frarejst sognet herefter.
Peter Jepsen Grau var født i Frederikshøj i Notmark sogn d. 18. maj 1801 som søn af Jeppe Jepsen Grau og hustru Anna Cathrine Friederichsen ved Frederikshøj, og mens han var daglejer i Ketting blev han gift i Ketting kirke d. 21. maj 1831 med den godt 2½ år ældre Frederikke Louise Hansen, der var født d. 19. september 1798 i Ketting som datter af inderste Alexander Hansen og hustru Mette Nielsdatter i Ketting.
Frederikke Louise og Peter Jepsen Grau fik børnene:
- Metha Cathrine Grau, født d. 6. juli 1832 i Ketting, død d. 19. juni 1845.
 - Hans Jepsen Grau, født d. 15. september 1834. (han overtog stedet)
 - Peter Jepsen Grau, født d. 18. februar 1839, død d. 8. januar 1848.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bols landbesidder Peter Jepsen Grau her på stedet sammen med sin hustru Frederikke Louise og deres børn Metha Cathrine Grau, Hans Jepsen Grau og Peter Jepsen Grau. Peter Jepsen Graus svigerfar Alexander Hansen boede også på gården sammen med sine to døtre Anna Maria Hansen og Ingeborg Marie Hansen. På gårdens aftægt boede der en enke ved navn Charlotte Johannsen og hendes datter Anna Hansen. Hvem de var vides ikke.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bols landbesidder Peter Jepsen Grau fortsat her på stedet sammen med sin hustru Frederikke Louise og deres børn Metha Cathrine Grau, Hans Jepsen Grau og Peter Jepsen Grau. Peter Jepsen Graus svigerfar Alexander Hansen boede også stadigvæk på gården sammen med sine to døtre Anna Maria Hansen og Ingeborg Marie Hansen. På gårdens aftægt boede enken Charlotte Johannsen og hendes datter Anna Hansen endnu.
Peter Jepsen Graus svigerfar Alexander Hansen døde på ejendommen d. 15. marts 1845 i en alder af 86 år.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bols parcellist Peter Jepsen Grau stadigvæk her på ejendommen sammen med sin hustru Frederikke Louise. Hendes 2 søstre Anna Maria Hansen og Ingeborg Marie Hansen boede der også endnu, og på stedets aftægt boede enken Charlotte Johannsen og hendes datter Anna Hansen stadigvæk.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Peter Jepsen Grau og hans hustru Frederikke Louise fortsat på ejendommen sammen med sønnen Hans Jepsen Grau. Frederikke Louises to søstre Anne Marie Hansen og Ingeborg Hansen boede endnu også fortsat her på ejendommen. Enken Charlotte Johannsen og hendes datter Anna Hansen boede ikke længere her på stedet, men hvad der er blevet af dem vides ikke.
- 1867 Bols parcellist Peter Jepsen Grau døde d. 7. november 1867 i en alder af 66 år, og hans hustru Frederikke Louise levede så videre som enke på ejendommen.

- 1868 Frederikke Louise Graus søn **Hans Jepsen Grau**, der nu var snedker og parcellist, blev ejer af ejendommen d. 19. december 1868 efter sin far. Han var blevet gift d. 14. juni 1866 i Havnbjerg kirke, efter bevilling af 28. maj 1866 fra Amtshuset i Augustenborg, med den ½ år ældre Ellen Hansen, der var født d. 31. marts 1834 i Lavensby i Havnbjerg sogn som datter af bolsmand Hans Petersen og hustru Anne Sophie Christensen Møller.
Ellen og Hans Jepsen Grau fik børnene:
- Mette Cathrine Grau, født d. 20. juni 1867. (hun overtog stedet)
 - Peter Jepsen Grau, født d. 14. december 1871.
- 1875 Frederikke Louise Graus søster Anna Maria Hansen døde ugift på ejendommen d. 6. februar 1875 i en alder af 85 år. Hun var født i Ketting d. 6. december 1789 som datter af Alexander Hansen og hustru Mette Nielsdatter.
- 1877 Hans Jepsen Graus mor Frederikke Louise Grau døde derhjemme på ejendommens aftægt d. 7. juli 1877 i en alder af knap 79 år efter at have levet som enke i knap 10 år.
- 1884 Hans Jepsen Graus moster Ingeborg Marie Hansen døde ugift på ejendommen d. 24. marts 1884 i en alder af 88 ½ år. Hun var født i Ketting d. 30. juli 1795 som datter af Alexander Hansen og hustru Mette Nielsdatter.
- 1892 Ellen og Hans Jepsen Grau overlod nu ejendommen til deres datter **Mette Cathrine Grau** d. 11. juli 1892, og hun blev således den næste parcellist på stedet. Ellen og Hans Jepsen Grau gik derefter på aftægt.
- 1895 Mette Cathrine Grau blev gift d. 10. juni 1895 på Mjels Standesamt og hun blev dagen efter d. 11. juni 1895 kirkelig viet i Oksbøl kirke med den ½ år yngre landmand Jes Christensen Grau der var født d. 3. december 1867 i Holm, som søn af bolsmand Christen Christensen Grau og hustru Kjestine Christensen Hvid. (langt ude var de i familie med hinanden, idet hendes tip3 oldefar var den samme som hans tip2 oldefar).
Mette Cathrine og Jes Christensen Grau fik børnene:
- Hans Christensen Grau, født d. 5. marts 1896. (han overtog stedet)
 - Elna Kristine Grau, født d. 20. december 1897. (senere Vikkebjergvej 11)
 - Christen Christensen Grau, født d. 27. maj 1902. (senere Tvendalvej 2 Oksbøl)
- 1908 Mette Cathrine Graus mor Ellen Grau døde d. 28. december 1908 på gårdens aftægt i en alder af 74½ år og hendes far Hans Jepsen Grau levede så videre på aftægten som enkemand.
- 1911 Mette Cathrine Graus far Hans Jepsen Grau døde på aftægten d. 29. august 1911 i en alder af næsten 77 år, efter at have levet i godt 2½ år som enkemand.
- 1921 Ved en første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Jes Christensen Grau her på gården sammen med sin hustru Mette Cathrine og deres børn Elna Kristine Grau og Christen Christensen Grau.
- 1929 Mette Cathrine Grau døde d. 23. marts 1929 næsten 62 år gammel, og efterlod sig sin mand Jes Christensen Grau som enkemand. Han gik derefter på aftægt, og solgte gården til sin søn **Hans Christensen Grau** der på det tidspunkt boede i Købingsmark. Denne handel blev tinglyst d. 1. juli 1929.
Han var blevet gift i 1928 med Marie Margrethe Nicolaisen, der var født d. 17. februar 1904 i Købingsmark som datter af landmand Nicolai Nicolaisen og hustru Maren f. Thomsen.
Marie Margrethe og Hans Christensen Grau fik børnene:
- Kathrine Grau, født d. 15. september 1928 i Købingsmark. (senere Skolebakken 2)
 - Maren Grau, født d. 30. maj 1930 på Broballemark.
- 193_ Det var hårde tider i 1930-erne, og Marie Margrethe og Hans Christensen Grau havde som så mange andre svært ved at få det til at gå rundt. På et tidspunkt flyttede familien fra ejendommen og flyttede til et lejemål i huset på Søholmvej 5. Senere flyttede de til et lejemål på Oksbøl Nørregade 1A. Hans

Skolebakken, Broballe

Skolebakken 2 – matrikel nr. 159 af Broballe ejerlav.

- 1956 **Verner Madsen** og hustru Kathrine Madsen f. Grau købte grunden, der tidligere var blevet udstykket fra matrikel nr. 9, af daværende gårdejer Peter Møller Skolebakken 3, for en købesum på 1.964 kr., og dette fik de et tinglyst skøde på d. 14. juni 1956.
De påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1957 I 1957 kunne Kathrine og Verner Madsen flytte ind i deres nye hus.
Verner Madsen der blev født d. 5. oktober 1932 kom fra et sted i nærheden af Gredstedbro. Han blev gift d. 18. december 1954 med Kathrine Grau, der blev født d. 15. september 1928 i Købingsmark som datter af Hans Christensen Grau og hustru Marie Margrethe f. Nicolaisen, senere Nedermarkvej 10 / Søholmvej 5 / Oksbøl Nørregade 1A.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Kathrine og Verner Madsen ejer og bebor fortsat huset.
-

Skolebakken 3 – matrikel nr. 9 af Broballe ejerlav.

”Mølbygaard”

- 1779 På udskiftningskortet over Broballe fra 1779 er stedet her betegnet som bol nr. 121, og **Christen Møller** er noteret som ejer af dette sted.
- 1785 I 1785 ses **Christen Christensen Müller** i skyld og panteprotokollen som husmand og ejer af stedet her. Det skrevne er meget svært læseligt, men datoen d. 9. maj 1785 er nævnt ligesom årstallet 1776 er nævnt samt børnene Peter, Jørgen, Thøre, Anna og Anna Marie.
Christen Christensen Müller var født omkring 1733 og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 6. november 1759 med Anna Maria Petersdatter, der var født omkring 1747.
Anna Maria og Christen Christensen Müller fik sønnen:
- Peter, døbt d. 23. september 1760. (han overtog stedet)
 - Christen, døbt d. 10. oktober 1762, død og begravet d. 17. oktober 1762.
 - Thøre, døbt d. 11. februar 1764. (senere Kokhøjvej 2 i Broballe)
 - Anne Dorothea Margrethe, døbt d. 1. juni 1766.
 - Christen, døbt d. 6. november 1768, død og begravet d. 11. oktober 1775.
 - Jørgen, døbt d. 20. januar 1771. (senere Havnbjergvej 19 Oksbøl)
 - Anne Marie, døbt d. 23. maj 1773.
 - Ellen, døbt d. 18. januar 1778, død og begravet d. 6. februar 1785.
 - Christen, døbt d. 15. marts 1780.



Udsnit af udskiftningskortet over Broballe fra 1779.

- 1798 Sønnen **Peter Christensen Møller** overtog stedet d. 6. marts 1798, og efterfølgende blev et aftægt til hans forældre indført i protokollen der sikrede dem så længe de levede.
Peter Christensen Møller var blevet gift i Oksbøl kirke d. 18. oktober 1788 med den 7 år yngre Christine (Kirstine) Ditlefsen fra Nordborg. Hun var født i Nordborg som datter af Niels Ditlefsen og hustru i Nordborg og døbt d. 27. december 1767.
Det nygifte par havde bosat sig i Oksbøl hvor de fik børnene:
- Marie Møller, født d. 15. august 1789 i Oksbøl.
 - Anna Møller, født d. 18. september 1795 i Oksbøl. (senere Spangsmosevej 28)
- Efter at være tilflyttet stedet her fik Christine og Peter Christensen Møller børnene:
- Christen Petersen Møller, født d. 13. juli 1798. (han overtog stedet)
 - Kirstina Møller, født d. 30. maj 1802.
 - Cathrine Møller, født d. 8. september 1804.
 - Maren Møller, født omkring 1808.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand og mølleforpagter Peter Christensen Møller her på stedet sammen med sin hustru Christine og deres 3 børn Anna Møller, Christen Petersen Møller og Christina Møller. Hans far Christen Christensen Møller og hans mor Anna Petersen boede på ejendommens aftægt, og hans morbror Matz Petersen boede også her på stedet. Møllersvend Hans Rasmussen og deres tjenestepige Botilla Larsen boede der også, medens deres tjenestekarl Christian Bendixen var inde som landssoldat.
- 1806 Bolsmand Peter Christensen Møller døde d. 16. september 1806 i en alder af 45 år, og hans hustru Christine sad derefter tilbage som enke.
- 1809 Christine havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 13. maj 1809 blev hun gift i Oksbøl kirke med den 14 år yngre Andreas Nissen der var født omkring 1782 i Højer i Tønder amt. **Christine og Andreas Nissen** blev efterfølgende indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 14. juni 1809 som de nye ejere.
Christine og Andreas Nissen fik sønnen:
- Peter Nissen, født d. 22. juni 1809.
- 1828 Christines søn **Christen Petersen Møller** blev indskrevet i skyld og panteprotokollen som bolsmand i Broballe d. 25. juli 1828, og d. 18. august 1828 blev der protokolleret en aftægtskontrakt til Christine og Andreas Nissen. På et ikke kendt tidspunkt fraflyttede Christine og Andreas Nissen med deres søn Peter Nissen til inderste sted nr. 81 i Oksbøl der var tilknyttet ejendommen og møllen som Andreas Nissen fortsat var forpagter af. Dette hus var beliggende på Oksbøl Søndergade 4 i Oksbøl.
- 1834 Christen Petersen Møller blev gift i Oksbøl kirke d. 28. juni 1834 med den knap 11½ år yngre Anne Sophie Moos der var født d. 23. november 1809 i Svenstrup som datter af Jacob Hansen Moos og hustru Thøre Hansdatter.
Anne Sophie og Christen Petersen Møller fik børnene:

- Christine Møller, født d. 10. februar 1835, død d. 6. februar 1870.
 - Thøre Møller, født d. 13. april 1836.
 - Anne Sophie Møller, født d. 10. marts 1838, død d. 24. marts 1838.
 - Anne Sophie Møller, født d. 4. december 1839.
 - Peter Christensen Møller, født d. 19. august 1845. (han overtog stedet)
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Christen Petersen Møller her på stedet sammen med sin hustru Anne Sophie Moos og deres 3 børn Christine Møller, Thøre Møller og Anne Sophie Møller. Deres tjenestefolk Maren Belling og Christian Clausen boede desuden også her på stedet.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Christen Petersen Møller stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anne Sophie Moos og deres 3 børn Christine Møller, Thøre Møller og Anne Sophie Møller. Deres tjenestefolk Anna Christensen fra Mjels og Peter Christiansen fra Oksbøl boede desuden også her på ejendommen.
- 1850 Bolsmand Christen Petersen Møller døde d. 19. marts 1850 i en alder af kun godt 51½ år, og hans hustru Anne Sophie sad derefter tilbage som enke.
- 1851 Anne Sophie Moos blev gift igen i Oksbøl kirke d. 27. februar 1851 med den omkring 7 år ældre Peter Dominicussen, der var født d. 3. december 1802 i Havnbjerg som søn af bolsmand Peter Dominicussen og hustru Anne f. Pedersen i Havnbjerg.
Der blev efterfølgende protokolleret et skifte d. 1. juli 1851 efter afdøde bolsmand Christen Petersen Møller, hvor enken Anna Sophie Moos og hendes nye ægtemand Peter Dominicussen skulle afstå en hvis part til børnene Peder Christensen Møller, Christine Møller, Thøre Møller og Anne Sophie Møller, samt noget gæld og aftægt til Andreas Nissen.
Anna Sophie og Peter Dominicussen blev herefter ejer af bol nr. 121.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Peter Dominicussen her på ejendommen sammen med sin hustru Anne Sophie Moos og hendes 3 børn af første ægteskab Christine Møller, Thøre Møller og Peter Christensen Møller. De havde en 68-årig enkemand ved navn Christen Rasmussen fra Oksbøl boende som tjenestekarl samt ligeledes en Jørgen Schmidt fra Svenstrup. Der boede også en møllersvend ved navn Peter Jørgensen Grau fra Havnbjerg og en møllerdreng ved navn Christian Moldt fra Svenstrup på ejendommen.
- 1856 Christine og Andreas Nissen må være fraflyttet inderste stedet Oksbøl Søndergade 4 i Oksbøl og flyttet tilbage hertil igen, for her døde Andreas Nissen d. 17. januar 1856 som aftægtsmand i en alder af 74 år. Christine Nissen sad derefter tilbage som enke for anden gang.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Peter Dominicussen fortsat her på ejendommen sammen med sin hustru Anne Sophie Dominicussen og hendes 3 børn af første ægteskab Thøre Møller, Anne Sophie Møller og Peter Christensen Møller. Den gamle enkemand og tjenestekarl Christen Rasmussen boede der stadigvæk og så boede også tjenestekarlen Jørgen Christensen Schmidt fra Svenstrup på gården. På aftægten boede Anne Sophie Dominicussens svigermor Christine Nissen sammen med sin ugifte datter Maren Møller.
- 1861 Anne Sophie Dominicussen svigermor Christine Nissen døde på aftægten d. 6. april 1861 i en alder af 92½ år, efter at have levet som enke i godt 5 år.
- 1867 Anne Sophie Dominicussen overlod ejendommen til sin søn **Peter Christensen Møller** og han blev dermed ejer af bol nr. 121 i Broballe og det derved forbundne inderstested nr. 81 Oksbøl Søndergade 4 i Oksbøl, som han fik et skøde på d. 28. maj 1867. Efterfølgende blev det d. 24. juli 1867 protokolleret en gæld og panteobligation til Anne Sophie og Peter Dominicussen på 6.600 i datidens penge for stedet, og der blev ligeledes protokolleret et aftægt til Anne Sophie og Peter Dominicussen samt fri bolig i inderste stedet Oksbøl Søndergade 4 i Oksbøl til hans søskende så længe de forblev ugifte.

Anne Sophie Dominicussen fik ikke lang tid på aftægten, idet hun døde allerede d. 3. december 1867 i en alder af kun 58 år, og efterlod sig sin anden mand Peter Dominicussen som enkemand. Han fraflyttede gården og bosatte sig på Lavensbymark, hvor han døde d. 16. juni 1892, 89½ år gammel.

- 1879 Peter Christensen Møller frasolgte inderste stedet Oksbøl Søndergade 4 i Oksbøl d. 10. november 1879 efter at det var blevet delt i 2 matrikler til Maren og Hans Jensen Bang og til Kirstine Maria Thomsen for hver 850 Mark.
- 1881 Peter Christensen Møller blev gift i Oksbøl kirke d. 10. november 1881 med den 5½ år yngre Anna Marie Jørgensen, der var født d. 24. januar 1851 som datter af bolsmand Hans Jensen Jørgensen og hustru Helene f. Nissen på Brandsbølvej 2 Oksbøl Mark.
Anna Marie og Peter Christensen Møller fik børnene:
- Christen Møller, født d. d. 28. maj 1883. (han overtog stedet)
 - Anna Sophie Møller, født d. 29. juni 1886. (senere Nedervej 20 Mjelsmark)
 - Helene Møller, født d. 6. april 1888. (senere Oksbøl Nørregade 5 Oksbøl)
- 1900 Peter Christensen Møller døde d. 7. januar 1900 i en alder af kun 54½ år og hans hustru Anna Marie Møller sad derefter tilbage som enke.
- 1902 Ejendommens næste ejer blev sønnen **Christen Møller** der arvede denne og d. 17. april 1902 blev dette så tinglyst og indført i tingbogen.
Han blev gift d. 30. september 1909 i Oksbøl kirke med den 2½ år yngre Anna Marie Sarsgaard der var født d. 5. november 1885 som datter af Christian Petersen Sarsgaard og hustru Anne Marie Hansen på ”Sarsgaard” Lusigvej 20.
Anna Marie og Christen Møller fik børnene:
- Peter Møller, født d. 19. september 1910. (han overtog stedet)
 - Christian Møller, født d. 24. februar 1912.
 - Hans Møller, født d. 14. august 1913. (senere Oksbøl Nørregade 5 Oksbøl)
 - Marie Møller, født d. 5. marts 1915.
 - Christine Møller, født d. 5. marts 1915, død d. 3. februar 1916.
 - Christen Møller, født d. 17. juni 1918.
 - Aage Møller, født d. 2. juli 1920. (senere Oksbøl Nørregade 5 Oksbøl)
 - Astrid Møller, født d. 24. maj 1922.



Billede af ejendommen fra 1920.

- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdmand Christen Møller her på ejendommen sammen med sin hustru Anna Marie og deres 6 børn Peter Møller, Christian Møller, Hans Møller, Marie Møller, Christen Møller og Aage Møller. De havde en tjenestepige ved navn Christine Clausen fra Torp i Ensted sogn boende og på aftægten boede Christen Møllers mor enkefru Anna Marie Møller sammen med en ugift mand ved navn Hans Jensen Jørgensen. Han var født d. 1. juni 1860 i Oksbøl som søn af bolsmand Hans Jessen Jørgensen og hustru Helene i Oksbøl.
- 1934 Christen Møllers mor Anna Marie Møller døde på aftægten d. 16. marts 1934 i en alder af 83 år, efter at have levet som enke i 34 år.
- 1938 Anna Marie og Christen Møllers ældste søn Peter Møller overtog nu ejendommen i 1938, og drev denne videre. Han blev gift med den 3 år yngre Marie Sofie Christiansen der var født d. 18. august

1913 i Brandsbøl som datter af daværende gårdejer Paul Hans Christiansen og hustru Anne Marie Christiansen f. Jacobsen i Brandsbøl.

Marie Sofie og Peter Møller fik børnene:

- Dødfødt drengbarn d. 26. januar 1941.
- Anne Marie Christiansen Møller, født d. 11. marts 1942.
- Chresten Christiansen Møller, født d. 2. november 1943. (han overtog stedet)

Da Peter Møller overtog ejendommen i 1938 var der et opdyrket areal på 46 tønder land, og der var en besætning på 4 heste, 12 køer, 14 ungvæg og 10 svin.

1943 Peter Møllers hustru Marie Sophie Møller døde d. 17. november 1943 på sygehuset i Sønderborg i en alder af kun 30 år, og Peter Møller sad derefter tilbage som enkemand. Peter Møller blev efterfølgende gift igen med den knap 3 år yngre Marie Møller, der var født d. 2. juli 1913 i Aarslev i Hjordkær sogn ved Aabenraa.

Marie og Peter Møller fik børnene:

- Grethe Møller, født d. 6. februar 1942.
- Hans Hansen Møller, født d. 6. februar 1942, død d. 17. oktober 1994.

I 1943 var det opdyrkede areal fortsat på 46 tønder land, men besætningen var nu på 4 heste, 13 køer, 13 ungvæg og 30 til 40 svin.

1949 Christen Møller solgte ejendommen til sin søn **Peter Møller** så den nu var hans ejendom, og d. 20. august 1949 blev dette efterfølgende tinglyst. Købesummen blev sat til 75.000 kr. plus aftægt til ham og hans hustru Anna Marie.

1960 Peter Møllers mor Anna Marie Møller døde på aftægten d. 6. august 1960 næsten 75 år gammel, og hans far Christen Møller sad derefter tilbage som enkemand.

1962 Peter Møllers far Christen Møller døde d. 5. oktober 1962 i en alder af 79½ år, efter at have levet som enkemand i godt 2 år.

1968 Marie Sofie og Peter Møllers søn Chresten Christiansen Møller forpagtede gården og drev den videre. Han blev gift d. 28. marts 1970 med Kirsten Damgård, der var født d. 28. august 1947 som datter af Helga og Poul Henning Damgård.

1972 Peter Møller solgte gården til sin søn **Chresten Christiansen Møller** og hustru Kirsten Møller for en købesum på 308.640,79 kr., og d. 20. oktober 1972 fik de et tinglyst skøde på dette.

Kirsten og Chresten Christiansen Møller børnene:

- Lone Møller, født d. 2. oktober 1974.
- Claus Møller, født d. 27. september 1976.

1988 Chresten Christiansen Møllers far Peter Møller døde d. 7. juni 1988 i en alder af godt 77½ år, og hans hustru Marie Møller sad derefter tilbage som enke.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 1990 I 1990 havde ejendommen et areal på 29 ha. idet der var blevet tilkøbt 5 ha. Der var forpagtet i alt 17,5 ha., og gården blev drevet med en slagtesvineproduktion på 2500 stk. årligt.
- 2006 Marie Møller døde d. 30. august 2006 i en alder af 93 år, efter at have levet som enke i godt 18 år.
- 2009 Kirsten og Chresten Christiansen Møller ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Skolebakken 4 – matrikel nr. 158 af Broballe ejerlav.

- 1957 Daværende skræddermester **Svend Anker Thomsen** og hustru Anna Margrethe Thomsen købte grunden, der tidligere var blevet udstykket fra matrikel nr. 9, af daværende gårdejer Peter Møller Skolebakken 3, for en købesum på 1.350 kr., og det fik de et tinglyst skøde på d. 29. juli 1957 De påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1958 I 1958 kunne Anne Margrethe og Svend Anker Thomsen flytte fra deres lejemål på Oksbøl Søndergade 18 ind i det nye hus.
Svend Anker Thomsen tog sin skræddervirksomhed med sig fra Oksbøl Søndergade 10 og videreførte den her i det nye hus. Han havde overtaget denne i 1955 efter ejeren skræddermester Hans Christensen som han havde arbejdet for siden 1951.
- 1968 Svend Anker Thomsens skræddervirksomhed ophørte i 1968, da konfektionsindustrien havde overhalet ham, og som Oksbøl Sogns sidste skræddermester lagde han derfor nål og tråd på hylden.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Anne Margrethe og Svend Anker Thomsen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolebakken 5 – matrikel nr. 15 af Broballe ejerlav.

Hvor langt tilbage i tiden der har ligget en mølle her kan ikke siges.
På Henrich Ottendorffs håndtegnede landkort fra 1655 og Johannes Mejers trykte kort fra 1649 ses en mølle der senere kaldes Broballe mølle. I Historisk Samfund for Als og Sundeveds bogudgivelse fra 1990: "Et landkort over Als og Sundeved 1655" ses på side 32 følgende beskrivelse: *Oksbøl kirke og landsby. Syd for kirken – ved en på landkortet ikke anført vej over landforbindelsen mellem Mjelsvig og Bundsø til landsbyen Broballe lå **Suneberg** (eller **Svingsbjerg**) stubmølle.*
Hvem de tidligere møllere på stedet har været er noget uklart, men en Hendrick Møller døde antagelig på møllen d. 4. november 1682 i en alder af 56 år, så han må således være født i 1626. Denne Hendrick Møller havde en søn Hans Hendricksen Møller der var døbt d. 5. August 1673, og han må således også have været møller her på stedet. Han døde d. 20. november 1725 i en alder af 52 år og 10 uger.
I kirkebogen ses også at der d. 5. november 1682 blev indgået ægteskab mellem Peter Iversen Skomager i Oksbøl og Maricke Hendricksdatter fra Broballe Mølle. Hun er således med rimelig sandsynlighed en datter af førnævnte Hendrick Møller.



Udsnit fra Mejers kort viser møllen syd for Oksbøl.

- 1726 I 1726 var møllen forpagtet af **Hinrich Hansen**, men ved en offentlig licitation i 1732 blev møllen bortforpagtet til **Peter Petersen Voigt**. Møllen med tilbehør var i 1798 forsikret for 800 rigsdaler, hvilket viste sig at være heldigt, for i 1817 nedbrændte den til grunden. En ny mølle blev bygget året efter, og forsikringssummen blev så forhøjet til 3.200 rigsdaler. Den ny mølle var ottekantet og havde to grubbage og pilleri.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779 viser placeringen af Broballe mølle.

- 1829 I 1829 blev den kgl. vejrømle drevet af **Andreas Nissen** der havde forpagtet møllen, men hvornår denne forpagtning er påbegyndt vides ikke. Han var født omkring 1782 i Højer i Tønder amt, og han var blevet gift d. 13. maj 1809 med enkefru Christine (Kirstine) Møller f. Ditlefsen der var enke efter bolsmand Peter Christensen Møller på ejendommen "Mølbygaard" Skolebakken 3. Efterfølgende var Christine og Andreas Nissen blevet indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 14. juni 1809 som de nye ejere af Skolebakken 3.

Christine og Andreas Nissen fik sønnen:

- Peter Nissen, født d. 22. juni 1809. (senere Oksbøl Søndergade 4) (han overtog møllen)

Efter af Christine Nissens søn **Christen Petersen Møller** havde overtaget ejendommen d. 25. juli 1828, var Christine og Andreas Nissen fraflyttet Skolebakken 3 og havde bosat sig i Oksbøl i huset på Oksbøl Søndergade 4, mens forpagtningen og driften af møllen her fortsatte.

- 1834 I skyld og panteprotokollen blev der d. 27. september 1834 protokolleret 12 års kontrakt af 30. august 1834 til møller Andreas Nissen vedrørende pagt af den kongelige vindmølle i Broballe fra 1. juli 1835 til år 1847.

- 1845 Endnu i 1845 var møllen forpagtet af Andreas Nissen og sønnen Peter Nissen arbejdede på møllen som møllersvend. Der var i 1845 desuden også 2 møllerknægte Peter Andresen fra Nordborg og Peter Grau fra Havnbjerg som boede hos Andreas Nissen i huset i Oksbøl.
- 1846 Andreas Nissen solgte huset på Oksbøl Søndergade 4 efter købs og overladelseskontrakt til sin søn Peter Nissen der fik skøde på dette d. 29. september 1846. Ved den lejlighed må Peter Nissen så også have overtaget forpagtningen af møllen.
- 1851 I skyld og panteprotokollen blev der d. 4. februar 1851 protokolleret en købekontrakt hvorved Peter Nissen købte den forhenværende kongelige Broballe kornvindmølles grund på 222 ¼ kvadrat roder for en købesum på 415 Rigsbankdaler.
Senere solgte Peter Nissen ved en købs og overladelseskontrakt af 29. juli 1851 møllegrund og møllen til stamparcelbesidder og proprietær **Christian August Matzen** ”Mjelsgaard” Færgevej 9 Mjels. Hvem han har haft til at drive møllen vides ikke.
- 1855 Christian August Matzen overlod Broballe mølle d. 25. juni 1855 til **Johannes Jørgen Bølling** efter en købs og overladelseskontrakt af samme dato.
Johannes Jørgen Bølling var født i Flensborg d. 19. juni 1829 som søn af skrædder Hans Jørgen Bølling og hustru Christine Magdalene f. Jesses, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 13. september 1855 med den 7 år yngre tjenestepige på møllen i Svenstrup Anna Dorothea Jensen der var født d. 8. maj 1836 i Svenstrup som datter af skovfoged Hans Jensen og hustru Maren f. Jessen i Melved skov ved Svenstrup.
Anna Dorothea og Johannes Jørgen Bølling fik børnene:
- Anne Christine Bølling, født d. 13. januar 1856.
 - Hans Jørgen Bølling, født d. 18. juni 1857.
 - Anna Cathrine Bølling, født d. 25. december 1858.
 - Anna Marie Cecilia Bølling, født d. 11. maj 1860.
 - Johannes Bølling, født d. 1. november 1861, død d. 21. april 1864.
 - Peter Wilhelm Bølling, født d. 17. april 1863.
 - dødfødt pigebarn, d. 1. november 1864.
 - Anna Dorothea Bølling, født d. 21. januar 1866.
 - Auguste Bølling, født d. 24. juli 1867.
 - Johannes Erich Bølling, født d. 27. december 1868.
 - Jens Christian Friedrich Bølling, født d. 13. april 1871, død d. 1. juli 1872.
 - Carl Christian Bølling, født d. 25. december 1872.
 - Jørgen Georg Emil Bølling, født d. 8. maj 1875.
 - Jens (Jacobsen) Bølling, født d. 20. juni 1877.
 - Sophie Margrethe Bølling, født d. 3. august 1880.
- 1856 Kong Frederik VII udstedte en kgl. koncession til møller Johannes Jørgen Bølling, og foruden møllervirksomhed gjaldt bevillingen også kro og brænderi virksomhed. Johannes Jørgen Bølling malede gryn samt bark til garvning, og han betalte 16 rigsdaler i årlig forpagtning.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede møller Johannes Jørgen Bølling her på stedet sammen med sin hustru Anna Dorothea Jensen og deres tre børn Anne Christine Bølling, Hans Jørgen Bølling og Anna Cathrine Bølling. Der boede desuden også en møllersvend ved navn Peter Petersen fra Egen samt en møllerdreng ved navn Christian Schmidt fra Nordborg og en tjenestepige ved navn Anne M. P. Richardt fra Havnbjerg.
- 1864 Under krigen i 1864 tjente Broballe mølle som udkigspost for de danske tropper på Nordals.
- 1880 Møller Johannes Jørgen Bøllings hustru Anna Dorothea Bølling døde i barselseng d. 8. august 1880 i en alder af kun godt 44 år, og han sad derefter tilbage som enkemand med et lille nyfødt barn.
- 1882 Johannes Jørgen Bølling fandt sig en ny livsledsager og d. 2. november 1882 blev han gift igen i Oksbøl kirke med den 1 år ældre Maren Thomsen, der var født d. 3. maj 1828 som datter af husmand Jørgen Thomsen og hustru Anna Thomsen f. Christiansen Petersen på Skovvej i Havnbjerg. Maren og Johannes Jørgen Bølling fik ingen børn sammen.

Maren Thomsen havde d. 15. april 1882 købt huset på Havnbjergvej 5 og de bosatte sig der. Hvor længe Johannes Bølling fortsatte mølleriet er ikke helt klart. På Havnbjergvej 5 døde Maren Bølling d. 10. april 1900 i en alder af næsten 72 år, og Johannes Jørgen Bølling døde d. 4. september 1905 i en alder af 76 år.

- 1894 Broballe Mølle og stedet her blev købt af møller **Hans Petersen**, og han blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 12. marts 1894 som den nye ejer.
- Hans Petersen, også kaldet "Hans Kårl" var født d. 20. september 1866 i Nordborg som søn af høker på Tontoft Peter Petersen, der i 1864 havde været møllersvend på Broballe Mølle, og hustru Anna Cathrine Jensen. Som møllersvend her på møllen var Hans Petersen blevet gift d. 13. februar 1890 i Mjels Standesamt med den 8½ år ældre Martha Cathrine Henriksen, der var født d. 17. april 1858 i Mjels som datter af bødker Henrik Henriksen og hustru Ellen Hollænder Nedervej 12 i Mjels.
- Martha Cathrine og Hans Petersen fik børnene:
- Henrik Petersen, født d. 14. juli 1892 i Mjels.
 - Peter Charles Petersen, født d. 31. august 1894, død i krigen april 1916 ved Verdun.
 - Ellen Petersen, født d. 3. august 1895. (senere Mikkelslave 1 Oksbøl)
 - Anna Cathrine Petersen, født d. 17. juli 1897.
 - Hans Petersen, født d. 6. juni 1898, død d. 11. juni 1898.
 - Martha Cathrine Petersen, født d. 15. juli 1899.
 - Anna Elisabeth Dora Petersen, født d. 18. november 1900.
 - Marie Christine Elisabeth Petersen, født d. 27. august 1903.
 - Anna Petersen, født d. 13. oktober 1905. (senere Nedermarksvej 10 Broballemark)
 - Hans Petersen, født d. 30. april 1909.

Hans Petersen var i en årrække "Gemeindevorsteher" (kommuneforstander) under det tyske herredømme.



Skiltet her har formodentlig siddet på stuehuset ved Broballe Mølle hvor ejeren Hans Petersen indtil 1918 var "Gemeindevorsteher" (kommuneforstander) i den daværende Oksbøl kommune.



Billede af Broballe mølle fra før 1900. (personerne er ukendte)



Broballe mølle omkring 1908. Personen på halvtaget er Henrik Petersen, søn af Martha og Hans Petersen. Stående på vognen er Johannes Dominicussen fra Nordborg der var gift med Hans Petersens søster. De øvrige er ukendte, men givet vis de samme som nedenfor.



Broballe mølle omkring 1908. Personerne ved husgavlen fra venstre er Martha og Hans Petersens børn: Martha Cathrine Petersen med cyklen, Anna Elisabeth Dora Petersen (senere gift Rose), Anna Petersen (senere gift Bladt), Marie Christine Elisabeth Petersen (senere gift Linderød), og Anna Cathrine Petersen (senere gift Nicolai). Damen i døren er Martha Petersen gift med Hans Petersen, der står lidt i baggrunden yderst til venstre. En bror til de først nævnte piger Peter Petersen står oppe i haven. En ældre Dame, i sort, der står i hjørnet ved stakittet er Kathrine Andresen, der boede i det lille hus nedenfor Møllen, modsat stuehuset.

- 1918 Møllebesidder og kommuneforstander Hans Petersen købte det lille hus der dengang lå nedenfor Broballe Mølle un mod Skolebakken og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 31. juli 1918 som ejer af dette.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede møller Hans Petersen her på stedet sammen med sin hustru Martha Cathrine og deres 2 børn Martha Cathrine Petersen og Hans Petersen. De havde en tjenestekarl ved navn Christian Jensen fra Sdr. Vilstrup i Haderslev amt boende hos sig samt en maskinbyggerlærling ved navn Anders Clausen fra Dybbøl.
- 1923 Martha Cathrine Petersen døde d. 24. maj 1923 i en alder af 65 år, og hendes mand Hans Petersen sad derefter tilbage som enkemand. Møllen brændte en nat i sommeren 1923 og blev derefter opbygget igen som en vindmotormølle.
- 1927 Hans Petersen må være gået fallit med møllen, for d. 7. november 1927 fik parcellist **Peter Clausen** Fjordevej 4 Broballemark et såkaldt fagedudlægsskøde på stedet her for en købesum på 25.000 kr. Han flyttede derefter fra sit parcelsted sammen med sin familie og tilflyttede stedet her.

Sammen med møllen overtog Peter Clausen også det lille hus der lå nedenfor møllen. Peter Clausen var født i Notmark sogn d. 20. februar 1873 som søn af inderste Peter Clausen og hustru Karen Kirstine Hansen, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 20. maj 1897 med den 1½ år yngre Anne Marie Jessen der var født d. 18. juli 1874 som datter af Mads Jessen inderste i Broballe og hustru Maren Jessen f. Jørgensen Fjordvej 4.

Anna Marie og Peter Clausen fik børnene:

- Maren Christine Clausen, født d. 4. marts 1898.
- Mads Clausen, født d. 8. juni 1900.
- Christine Clausen, født d. 1. juli 1903.
- Anne Marie Clausen, født d. 24. maj 1905.
- Peter Clausen, født d. 8. august 1907. (han overtog stedet)
- Anna Helene Clausen, født d. 9. august 1914, død d. 2. september 1916.
- Hans Clausen, født d. 4. august 1917.
- Christian Clausen, født d. 19. august 1918, død d. 20. august 1918.

- 1930 Peter Clausen havde drevet møllen her indtil han i 1930 omkom ved en ulykke i møllen. Han var i færd med at smøre langjernet i møllen indvendigt, men da møllen pludseligt begyndte at dreje rundt, kom han ind i kamhjulet. Han døde af sine kvæstelser på Statshospitalet i Sønderborg d. 14. august 1930 i en alder af kun 57 år, og hans hustru Anna Marie Clausen sad derefter tilbage som enke på møllen. Sønnen Peter Clausen drev derefter møllen videre.
- 1933 Efter en skiftebogsudskrift indført i grundbogen d. 12. april 1933 overgik møllen og det lille hus til enkefru **Anne Marie Clausen**, der således herefter sad i uskiftet bo.
- 1935 Efter at de fleste gårde efterhånden havde fået sin egen kværn, blev mølleriet en tvivlsom levevej for Peter Clausen og i 1935 blev møllebygningen nedbrudt. Materialerne fra nedbrydningen blev anvendt til opførelse af en bygning i Bækgade i Nordborg.
- 1939 Efter at det lille hus er blevet nedlagt og slettet i matriklen blev matrikel nr. 51 også slettet og det hele blev sammenlagt under matrikel nr. 15 af Broballe ejerlav.
- 1941 Anne Marie Clausen overlod stedet til sin søn **Peter Clausen** for en købesum på 9.000 kr. plus 5.978 kr. i løssøre og han fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 23. oktober 1941. Peter Clausen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 22. maj 1929 med den ½ år yngre Christine Frederikke Hansen der var født i Blans i Ullerup sogn d. 27. marts 1908 som datter af landmand Nis Hansen og hustru Maria Margretha f. Petersen i Blans. Christine Frederikke og Peter Clausen fik børnene:
- Anne Marie Margrethe Clausen, født d. 5. juli 1930.
 - Nis Peter Clausen, født d. 11. december 1932.
 - Hans Valdemar Clausen, født d. 22. juni 1939.
 - Carl Christian. Clausen, født d. _____.
- 1947 Peter Clausens mor Anne Marie Clausen døde d. 15. marts 1947 i en alder af 72½ år efter at have levet som enke i knap 17 år.
- 1972 Christine og Peter Clausen solgte ejendommen deres søn og svigerdatter **Hans Valdemar Clausen** og hustru **Grethe Clausen** for en købesum på 96.900 kr., og de fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 17. september 1972. Christine og Peter Clausen flyttede derefter til Spangsmosevej 8 og byttede dermed hus med deres søn og svigerdatter.
- 1993 Grethe og Hans Valdemar Clausen fraflyttede ejendommen i efteråret 1993 og flyttede til Skolebakken 36. De solgte derfor huset til **Tina T. Jensen** og **Jens J. Jensen** for en købesum på 485.000 kr., og de fik et tinglyst skøde på deres nye besiddelse d. 17. januar 1994.
- 1999 Ejendommen blev solgt for en købesum på 780.516 kr. og dermed overtaget af **Rikke Junker** og **Arne Klepke**, og de fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 16. december 1999.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2003 Rikke Junker fraflyttede stedet, og d. 12. maj 2003 blev der udstedt et tinglyst skøde til **Arne Klepke** der herefter var eneejer af stedet for en købesum på 373.475 kr.
- 2009 Arne Klepke ejer og bebor fortsat huset og bebor det sammen med Julie S. Korfitzen.

.....

Skolebakken x – tidl. matrikel nr. 15 af Broballe ejerlav.

- 18__ Tidligere lå der nedenfor Broballe Mølle et lille hus der nu er nedbrudt. Hvornår dette hus er blevet opført vides ikke. Ej heller hvem der har beboet dette før 1860. stedet havde dengang betegnelsen matrikel nr. 15 af Broballe ejerlav. Denne matrikel nr. er i dag tilhørende Skolebakken 5, der dengang havde betegnelsen matrikel nr. 51 af Broballe ejerlav.
- 1860 **Johann Hansen Iversen** blev indskrevet i den preussiske grundbog som inderste og ejer af huset her efter en købekontrakt af 26. juni 1860, og den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873. Han havde fået et skøde på dette d. 30. oktober 1860. Hvem han har købt huset af vides ikke. Johan Hansen Iversen var født d. 18. marts 1828 som søn af bolsmand Hans Hansen Iversen og hustru Cathrine Elisabeth Bendixen Solbækvej 14 i Mjels. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 4. oktober 1860 med den 1½ år ældre Anna Kirstine Hansen, der var født d. 30. oktober 1826 som datter af husmand Hans Christian Hansen og hustru Anna Kirstine Hansen Fjordvej 8 Broballemark Anna Kirstine og Johan Hansen Iversen fik ingen børn.
- 1876 Johan Hansen Iversens hustru Anna Kirstine Iversen døde d. 21. december 1876 i en alder af kun 50 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1877 Johan Hansen Iversen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 15. marts 1877 blev han gift i Oksbøl kirke med den godt 7½ år yngre Ingeborg Marie Kirstine Frederiksen, der var født d. 2. december 1835 på Mjelsmark som datter af parcellist Frederik Frederiksen og hustru Anne Marie Mühlenberg Nedervej 31 Mjelsmark. Ingeborg Marie Kirstine og Johan Hansen Iversen fik ingen børn.
- 1884 Johan Hansen Iversen døde d. 4. december 1884 i en alder af kun 56½ år, og hans hustru Ingeborg Marie Kirstine Iversen sad derefter tilbage som enke.
- 1885 Huset blev solgt og købt af **Mathias Christensen** og hustru **Dorothea Kirstine Christensen** f. Christensen og de blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 14. april 1885 efter en købekontrakt af 7. april 1885 som husets nye ejere. Ingeborg Marie Kirstine Iversen fraflyttede huset. Hvor hun flyttede hen vides ikke, men i 1896 købte hun huset på Oksbøl Søndergade 2 i Oksbøl. Mathias Christensen var født i Pøl i Nordborg landsogn d. 9. november 1821 som søn af daglejer Mathias Christensen og hustru Ellen Petersdatter i Pøl. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 11. december 1851 med den den godt 6 år yngre pige Dorothea Kirstine Christensen, der var født d. 10.

- januar 1828 i Lyng på Mjelsmark som datter af husmand Christen Petersen og hustru Anne Kirstine f. Christensen Lyngvej 4 Mjelsmark.
- Ved Folketællingen d. 1. februar 1855 boede Mathias Christensen til leje i et aftægt tilhørende Espehøjvej 2 i Broballe sammen med sin hustru Dorothea Kirstine og deres søn Matthias Christensen.
- Ved Folketællingen d. 1. februar 1860 boede Mathias Christensen til leje i et aftægtshus i Broballe, der sandsynligvis var tilhørende Søholmvej 14, sammen med sin hustru Dorothea Kirstine og deres 2 sønner Matthias Christensen og Christen Christensen.
- Dorothea Kirstine og Mathias Christensen fik børnene:
- Matthias Christensen, født d. 15. marts 1852 på Mjelsmark. (emigrerede til Amerika)
 - Christen Christensen, født d. 16. september 1857 i Broballe. (købmand i Hamborg)
 - Ellen Christensen, født d. 9. april 1862 i Broballe, død d. 29. oktober 1862.
- 1898 Mathias Christensen døde d. 6. oktober 1898 i en alder af knap 77 år, og hans hustru Dorothea Kirstine Christensen sad derefter tilbage som enke.
- 1899 Enkefru **Dorothea Kirstine Christensen** blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 18. maj 1899 som husets nye ejer efter sin afdøde mand. Hun havde imidlertid solgt huset til arbejder **Henrik Schrøder** efter en købskontrakt af 18. maj 1899 og han blev derefter indskrevet som den nye ejer af det lille hus. Hvor Dorothea Kirstine Christensen flyttede hen vides ikke, men hun døde i Broballe et sted d. 8. juni 1917 i en alder af knap 89½ år efter at have levet som enke i 18½ år.
- Hvem Henrik Schrøder var vides ikke. Han er muligvis identisk med Matthias Henrik Schrøder, der blev født i Nordborg d. 11. juli 1834 som søn af skomager Marcus Friedrich Schrøder og hustru Anna Maria Augustesen i Nordborg.
- 1907 Henrik Schrøder solgte huset til arbejder **Hans Christian Schæfer** i Broballe d. 24. januar 1907. Hans Christian Schæfer var født d. 28. oktober 1878 som søn af arbejdsmand Peter Hansen Schäfer og hustru Thora Kirstine f. Lassen Mjelsvigvej 1 i Mjels, og han var gift med Anne Marie Nissen der var født d. 30. august 1878 i Holm som datter af arbejdsmand Hans Nissen og hustru Maren Hansen Nissen f. Kelsen i Holm
- De kom her til sognet fra Holm i 1905, men hvor de har boet før de kom hertil vides ikke.
- Anne Marie og Hans Christian Schäfer fik børnene:
- Peter Hansen Schäfer, født d. 18. februar 1904 i Holm.
 - Hans Christian Schäfer, født d. 18. maj 1906 i Holm.
 - Thora Dorothea Schäfer, født d. 29. september 1907.
 - Marie Cathrine Schäfer, født d. 17. maj 1910. (senere Spangsmosevej 12)
 - Dødfødt barn d. 17. februar 1918.
- 1918 Hans Christian Schäfer solgte huset til møllebesidder og kommuneforstander **Hans Petersen** Broballe Mølle Skolebakken 5 til overtagelse d. 30. juli 1918 og dette blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 31. juli 1918. Hans Christian Schäfer flyttede med sin familie til Spangsmosevej 12 i Broballe.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede enkefru Kirstine Jørgensen sammen med sin datter Kirstine Jørgensen i et lejemål i huset, og begge to ernærede sig som syersker. De var kommet hertil fra Kokhøjvej 2 hvor de tidligere havde boet. Enkefru Kirstine Jørgensen var født Kirstine Petersen d. 26. november 1831 og havde sammen med sin mand Jørgen Jørgensen haft hendes fødehjem på Kokhøjvej 2 indtil 1893 hvor de var gået på aftægt. Her var hendes mand død d. 7. december 1912 i en alder af 82½ år. Hun var derefter fraflyttet aftægten der og flyttet hertil sammen med sin datter.
- I huset boede der desuden også en enkefru Kathrine Andresen, der var født i Stokkeby på Ærø. Hun levede bl.a. af at sælge forskelligt bagværk for en bager. Dette bagværk havde hun i to store kurve som hun bar i et åg over skulderne. På grund af dette hverv fik hun navnet ”Trine Kachkun”.
- Kun 25 dage efter folketællingen døde enkefru Kirstine Jørgensen d. 26. februar 1921 i en alder af godt 89 år, efter at have levet som enke i godt 8 år. Datteren Kirstine Jørgensen blev senere kendt som ”Kjesten Sypich”. Hun som gik fra hus til hus og syede for folk, og tjente så til føden hos dem hun arbejdede for. Hun boede senere på Oksbøl Nørregade 5 hvor hun døde ugift d. 19. august 1955 i en alder af 87 år.

- 1927 Det har nok ikke gået for godt for Hans Petersen på møllen, for d. 7. november 1927 fik gårdejer Peter Clausen et såkaldt fogedudlægsskøde på såvel møllestedet og hus her.
- 1933 Efter en skiftebogs udskrift indført i grundbogen d. 12. april 1933 overgik møllen og huset her til enkefru **Anne Marie Clausen**, der således herefter sad i uskiftet bo.
- 1936 Den 1. august 1936 ansøgte enkefru Marie Clausen om sanering af huset, hvilket nok har været for at fjerne resterne af stedet efter at det lille hus var nedbrændte engang i 1930-erne.
- 1939 I grundbogen blev der d. 4. maj 1939 noteret en tinglyst saneringsbehandling af stedet og der blev noteret en sletning af matriklen. På stedet blev der senere opført en lade.

.....

Skolebakken 6 – matrikel nr. 157 af Broballe ejerlav.

- 1955 Murer **Hans Johannsen** og hustru Anne Marie Johannsen f. Hende i Oksbøl købte grunden, der tidligere var blevet udstykket fra matrikel nr. 9 af daværende gårdejer Peter Møller Skolebakken 3, for en købesum på 1.422 kr., og det fik de et tinglyst skøde på d. 19. august 1955.
De påbegyndte derefter opførelsen af huset.
Hans Johannsen var født i Havnbjerg d. 29. marts 1921 som søn af Jacob Peter Johannsen og hustru Helene Lorenzen, og mens han var avls medhjælper i Lunden blev han d. 9. august 1942 gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen med den knap 2 år yngre husassistent Anne Marie Hænde, der var født i Broager d. 1. februar 1923 som datter af Karl Vilhelm Christian Hænde og hustru Anne Marie Sandbeck, senere Skolebakken 30.
Anne Marie og Hans Johannsen fik sønnen:
- Leif Christian Johannsen, født d. 14. december 1942.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 1996 Anne Marie og Hans Johannsen solgte huset til **Annelise Schmidt** og **Gerhard Høstmark** for en købesum på 443.200 kr., og det fik de deres tinglyste skøde på d. 18. november 1996. Anne Marie og Hans Johannsen fraflyttede sognet for at bosætte sig i Nordborg. Her døde Hans Johannsen d. 12. maj 2000 i en alder af 79 år. Anne Marie Johannsen døde d. 12. november 2007 i en alder af 84 år.
- 2008 Huset blev sat til salg i oktober 2008 for en købesum på 825.000 kr., som værende opført i 1955 på en 706 m² stor grund med en bolig på 89 m² samt kælder på 89 m².
- 2009 Annelise Schmidt og Gerhard Høstmark fraflyttede huset i en periode og flyttede til Aabenraa. Da huset endnu i oktober ikke var blevet solgt tilflyttede de igen huset, og købsprisen blev så sat ned til 795.000 kr. sidst i oktober 2009.
-

Skolebakken 8 – matrikel nr. 144 af Broballe ejerlav.

- 1939 Daværende snedkermester **Christen Struck** købte grunden, der tidligere var blevet udstykket fra matrikel nr. 9, af daværende gårdejer Peter Møller Skolebakken 3, for en købesum på 957,50 kr., og på dette fik han d. 28. juni 1939 et tinglyst skøde.
Christen Struck var født i Dyvig d. 17. november 1909 som søn af gårdejer Christen Friederichsen Struck og hustru Katharine Kjestine Jessen Kolmos, og han blev gift i Oksbøl kirke d. 24. september 1939 med den ½ år yngre Kathrine Dorothea Dominicussen der var født i Nordborg d. 22. april 1910 som datter af parcellist Johannes Dominicussen og hustru Anna Maria Dorothea Petersen i Nordborg. De påbegyndte så derefter opførelsen af huset, og der blev bygget både beboelse og værksted. Herfra virkede Christen Struck så hovedsageligt som bygningsnedker med fremstilling af skabe, køkkeninventar og lignende. I en årrække fremstillede han også ligkister og fungerede som bedemand. Kathrine Dorothea og Christen Struck fik et:
- Dødfødt pigebarn d. 17. maj 1949.
- 1980 Christen Struck arbejdede med sit snedkeri lige indtil sin død d. 10. august 1980. Han døde i en alder af godt 70½ år, og hans hustru Kathrine Dorothea Struck sad derefter tilbage som enke.
- 1989 Efter en skiftebehandling d. 26. oktober 1989 overgik huset til **Kathrine Dorothea Struck** og købesum blev sat til 410.000 kr.
- 1990 Huset var blevet solgt til **Palle Brock** og **Mona Østergaard** for en købesum på 325.000 kr., og de fik deres tinglyste skøde på huset d. 8. januar 1990. Kathrine Dorothea Struck fraflyttede sognet og bosatte sig på Th. Brorsensvej i Nordborg. Herfra kom hun senere på Nordborg Plejehjem hvor hun døde d. 22. september 2002 i en alder af 92½ år., efter at have levet som enke i 22 år.
- 1991 Mona Østergaard fraflyttede huset og frasolgte derefter sin halvdel til **Palle Brock**, der for en købesum på 198.900 kr. herefter var eneejer af huset,. Han fik sit tinglyste skøde på dette d. 12. marts 1991. Birgit Solberg-Nielsen tilflyttede derefter huset, og hun startede på et tidspunkt med at være dagplejemor. Da der kunne skabes bedre rammer til dette på ejendommen Oksbøl Søndergade 21 købte Birgit Solberg-Nielsen og Palle Brock denne i juli 1997 flyttede dertil.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 1997 Palle Brock solgte derfor huset til **Allan Severin Pihl** og til sin søster **Helle Brock Clausen** for en købesum på 656.790 kr., og de fik så deres tinglyste skøde på huset d. 14. juli 1997.
- 2006 Allan Pihl og Helle Brock Pihl satte sat til salg i marts 2006, og fik det solgt ret hurtigt derefter til **Alex Frank Quistgaard** og **Lilian Lykke Nielsen** for en købesum på 950.000 kr. til overtagelse d. 1. juli 2006. De fik deres tinglyste skøde på dette d. 26. juli 2006.
Allan Severin Pihl flyttede til et lejemål på Spangsmosevej 4 mens Helle Brock Pihl flyttede til Nordborg.
- 2009 Lilian Lykke Nielsen og Alex Frank Qvistgaard ejer og bebor fortsat huset.

Skolebakken 10 – matrikel nr. 124 af Broballe ejerlav.

- 1925 Gårdejer **Peter Dominicussen** Søholmvej 2 i Broballe erhvervede sig dette jordstykke og fik dette tilskødet d. 26. februar 1925. Det blev derefter indført i grundbogen 19. marts 1925.
Peter Dominicussen var født d. 2. november 1869 i Havnbjerg som søn af gårdejer Peter Dominicussen og hustru Kathrine Dominicussen f. Iversen. Som ungkarl og landmand i Broballe blev Peter Dominicussen gift i Oksbøl kirke d. 23. juli 1901 med den knap 6 år yngre Cecilie Hansen der var født d. 3. oktober 1875 i Oksbøl som datter af bolsmand Hans Hansen og hustru Cecilie Hansen f. Christiansen, Kådnervej 3 Oksbøl.
Cecilie og Peter Dominicussen fik tilsyneladende ingen børn.
Cecilie og Peter Dominicussen lod huset opføre, og da det var færdig solgte de deres tidligere ejendom på Søholmvej 2 og tilflyttede huset her.
- 1949 Peter Dominicussen døde d. 20. oktober 1949 kun 12 dage før sin 80 års fødselsdag, og hans hustru Cecilie Dominicussen sad derefter tilbage som enke.
- 1952 Cecilie Dominicussen døde d. 10. november 1952 i en alder af 77 år, efter at hun havde levet som enke i 3 år.
- 1953 Den 12. juni 1953 blev der tinglyst en skifteattest og et arveudlægsskøde til de privatskiftende arvinger efter Cecilie og Peter Dominicussen. a) repræsentant Jørgen Dominicussen Feldstedskov, b) fru Anne Marie Jørgensen f. Dominicussen Elsmark, c) fru Marie Hesselning Pedersen Hellevad, d) gårdejer Peter Espensen Havnbjerg, e) fru Helga Kolmos f. Espensen Svenstrup, f) fru Anne Christine Jensen f. Hansen Oksbøl, g) frk. Eleonore Helene Voigt Aabenraa, h) mekaniker Jacob Hansen Voigt København.
Arvingerne havde da solgt huset til pastor emeritus **Nikolaj Blichfeldt** og hustru Karen Helene Blichfeldt i Nordborg for en købesum på 30.000 kr., og det fik de et tinglyst skøde på den samme dag d. 12. juni 1953.
Nikolaj Blichfeldt var født d. 12. marts 1880 i Randers, og hans hustru Karen Helene Blichfeldt f. Lerche var født d. 1. december 1884, ligeledes i Randers. De var nu netop flyttet fra præstegården i Nordborg hvor Nikolaj Blichfeldt havde været præst siden 1943. Tidligere havde de beboet præstegården på Præstegårdsvej 1 fra de kom til Oksbøl i 1920 til de flyttede til Nordborg i 1943. Karen Helene og Nikolaj Blichfeldt havde børnene:
- Kjeld Harald Blichfeldt, født d. 18. marts 1915 i Rubjerg, død d. 17. september 1933.
 - Erik Vendelbo Blichfeldt, født d. 3. april 1916 i Rubjerg.
 - Kirsten Blichfeldt, født d. 4. september 1919 i Rubjerg.
 - Hans Henrik Blichfeldt, født d. 24. august 1922 i Oksbøl.
- 1956 Pastor emeritus Nikolaj Blichfeldt døde den 5. oktober 1956 i en alder af 76½ år, og Karen Helene Blichfeldt sad derefter tilbage som enke.
- 1972 Efter en skiftebehandling d. 28. marts 1972 overgik huset til **Karen Helene Blichfeldt** og købesummen blev sat til 80.000 kr. Karen Helene Blichfeldt boede i huset til hun på et tidspunkt omkring 1980 kom på plejehjem i Nordborg. Her døde hun d. 3. januar 1985 en måned efter hendes 100 års fødselsdag, og efter at have levet som enke i godt 28 år.
- 1985 Efter en skiftebehandling d. 18. juni 1985 overgik huset nu til arvingerne Kirsten Helbig Hansen, Hans Henrik Blichfeldt og Erik Vendelbo Blichfeldt, og huset blev derefter solgt til slagteriarbejder **Heinrich Vilhelm Callesen** og **Inger Marie Kruse Enevoldsen** for en købesum på 380.000 kr., og de fik deres skøde på huset d. 6. august 1985.
- 1997 Inger Marie og Heinrich Callesen fraflyttede huset og flyttede til Kokhøjvej 1. De havde sat huset til salg, og det blev købt af **Margrethe Brogaard Villadsen** og **Lars Mou Jessen** for en købesum på 766.530 kr. De fik deres tinglyste skøde på dette d. 10. november 1997.
- 2009 Margrethe Brogaard Villadsen og Lars Mou Jessen ejer og bebor fortsat huset.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

Skolebakken 12 – matrikel nr. 77 af Broballe ejerlav.

- 1880 Husmand og arbejder **Jens Peter Ferdinand Schmidt** købte et jordstykke der var blevet frastykket matrikel nr. 9 af Broballe ejerlav af ejeren gårdejer Peter Christensen Møller Skolebakken 3, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af dette, efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873 og et overdragelses dokument af 10. september 1883. Jordstykket omfattede det nuværende Skolebakken 12 og 14.
- Jens Peter Ferdinand Schmidt lod derefter et hus opføre af en del nedbrydnings materiel fra den gamle såkaldte "Lille skole" eller "Jomfru skolen" som den også blev kaldt, der dengang lå på marken mellem Havnbjergvej nr. 2 og Havnbjergvej nr. 4 i Oksbøl.
- Jens Peter Ferdinand Schmidt var født i Sønderborg d. 21. januar 1853 som søn af murer Jens Lauritzen Schmidt og hustru Christina Maria f. Held, og han var gift med den godt 4 år ældre Inger Johanne Marie Lauritzen der var født d. 1. november 1848 i Bregninge på Ærø.
- Inger Johanne Marie og Jens Peter Ferdinand Schmidt fik børnene:
- Christine Marie Elisabeth Schmidt, født d. 10. februar 1882, død d. 28. august 1890.
 - Christine Marie Elisabeth Schmidt, født d. 23. november 1892.
- 1904 Jens Peter Ferdinand Schmidts hustru Inger Johanne Marie Schmidt døde d. 17. november 1904 i en alder af kun 56 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1909 Huset blev sat til salg for 3300 Mark, og derefter købt af malersvend **Jørgen Jørgensen** i Nordborg, og han fik sit tinglyste skøde på dette d. 10. april 1909. Han tilflyttede derefter huset.
- Jens Peter Ferdinand Schmidt købte huset på Oksbøl Søndergade 8 i Oksbøl som han fik skøde på d. 4. februar 1909, og han tilflyttede derefter sit nye bosted sammen med sin datter Christine Marie Elisabeth Schmidt.
- Jørgen Jørgensen blev født d. 19. april 1885 som søn af tjenestekarl Johan Jørgensen og hustru Anna Cathrine Jørgensen f. Petersen i Mjels, og han havde stået i malerlære hos sin onkel malermester Lauritz Peter Wassard i Nordborg fra 1900 til 1904.
- 1910 Jørgen Jørgensen byggede derefter et værksted i tilknytning til huset for en pris på 800 Mark og startede derefter som selvstændig malermester. Jørgen Jørgensen blev gift i Oksbøl kirke d. 11. november 1910 med den næsten 4 år yngre Kjestine Helene Nydahl der var født d. 19. marts 1889 i Kravlund i Tinglev sogn som datter af inderste Martin Peter Nydahl og hustru Maria Kjerstina f. Jensen.
- Kjestine Helene og Jørgen Jørgensen fik børnene:
- Johannes Nydahl Jørgensen, født d. 26. september 1911, død i København d. 8. februar 1977.
 - Marie Jørgensen, født d. 26. september 1911.
 - Martin Peter Jørgensen, født d. 15. november 1920. (han overtog huset)
- 1921 Ved folketællingen d. 1. februar 1921 boede malermester Jørgen Jørgensen i huset sammen med sin hustru Kjestine Helene og deres tre børn Johannes, Marie og Martin Peter Jørgensen.

- 1950 Den nederste del af grunden blev frastykket matrikel nr. 77 og der blev oprettet et nyt matrikel nr. 150 af Broballe ejerlav til dette. Dette blev tinglyst d. 11. oktober 1950.
Malermester Jørgen Jørgensen byggede nu et lille hus i den nederste trekant af hans grund, det nuværende Skolebakken 14, til sig og sin hustru, og solgte derefter huset her og forretning til sin søn **Martin Peter Jørgensen** for en købesum på 9.000 kr. Han fik efterfølgende sit tinglyste skøde på huset d. 2. januar 1951, og han videreførte derefter faderens forretning.
Martin Peter Jørgensen blev gift med den jævnaldrende Ellen Olivia Nielsen der var født d. 27. december 1920 i Give.
Ellen Olivia og Martin Peter Jørgensen fik sønnerne:
- Olav Nydahl Jørgensen, født d. _____.
 - Lars Nydahl Jørgensen, født d. _____.
- Ud over almindeligt bygningsmalerarbejde udførte Martin Peter Jørgensen en række krævende restaureringsarbejder af gamle klenodier, og bl.a. var han mester for restaureringen af prædikestolen og døbefonten i Oksbøl Kirke; et arbejde der skulle godkendes af Nationalmuseet.
- 1982 Martin Peter Jørgensen ophørte som malermester i 1982 og gik derefter på efterløn.
- 1991 Martin Peter Jørgensens hustru Ellen Olivia Jørgensen døde d. 25. januar 1991 i en alder af 70 år, og Martin Peter Jørgensen sad derefter tilbage som enkemand.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Martin Peter Jørgensen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolebakken 14 – matrikel nr. 150 af Broballe ejerlav.

- 1880 Grundstykker her blev sammen med grundstykket Skolebakken 12 købt af husmand og arbejder **Jens Peter Ferdinand Schmidt** d. 10. september 1883. Det var blevet frastykket matrikel nr. 9 af Broballe ejerlav af ejeren gårdejer Peter Christensen Møller Skolebakken 3, og Jens Peter Ferdinand Schmidt blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af dette, efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873.
- 1909 Da Jens Peter Ferdinand Schmidt satte huset på Skolebakken 12 til salg, blev grunden her sammen med Skolebakken 12 købt af malersvend **Jørgen Jørgensen** i Nordborg, som fik sit tinglyste skøde på dette d. 10. april 1909.
- 1950 Grunden her blev frastykket matrikel nr. 77 Skolebakken 12 og d. 11. oktober 1950 blev dette tinglyst som matrikel nr. 150 af Broballe ejerlav.
Malermester Jørgen Jørgensen byggede derefter et lille hus her på grunden, til sig og sin hustru Kjestine Helene og da han havde solgt Skolebakken 12 til sønnen Martin Peter Jørgensen flyttede de ind i deres nye hus.
- 1959 Kjestine Helene Jørgensen døde d. 6. maj 1959 i en alder af 70 år, og Jørgen Jørgensen sad derefter tilbage som enkemand.



Foto af huset fra ukendt årstal.

- 1981 Jørgen Jørgensen døde d. 12. juli 1981 i en alder af godt 96 år, efter at have levet som enkemand i godt 22 år.
Efter en skiftebehandling d. 16. oktober 1981 overgik huset til arvingerne Martin Peter Jørgensen og Misse Heide Hansen, men de havde allerede solgt huset og samme dag blev der udstedt et tinglyst skøde til husets nye ejer **Carl Rasmussen** for en købesum på 195.000 kr.
Carl Rasmussen, der var søn af gårdejer Peter Thøysen Rasmussen og hustru Marie Spangsmosevej 32 i Broballe, var fraflyttet Spangsmosevej 36 og tilflyttede huset her.
Her boede Carl Rasmussen sammen med sin søn Bjørn Rasmussen i et par år, hvorefter Carl Rasmussen boede alene i huset.
- 1991 Carl Rasmussen døde d. 3. april 1991 i en alder af kun 53 år.
Den 17. juni 1991 blev der afholdt offentlig skiftebehandling i boet, og huset blev derefter solgt på tvangsauktion. Huset blev købt af **Jørgen M. Jørgensen** for en købesum på 70.000 kr. og han fik efterfølgende sit tinglyste auktionsskøde på huset d. 29. november 1991. Huset stod tomt og havde ingen beboede, men i 1993 flyttede Mai-Britt Kolb og Jonny Andersen ind i huset i et lejemål.
Huset blev på et tidspunkt udvidet med en tilbygning og blev derved dobbelt så stort.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 1996 Jørgen M. Jørgensen solgte huset til **Jonny Andersen** for en købesum 299.000 kr., og på dette fik han et tinglyst skøde d. 13. marts 1996.
- 2009 Mai-Britt Kolb og Jonny Andersen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolebakken 18 – matrikel nr. 139 af Oksbøl ejerlav.

- 1953 Fru **Margrethe Helene Schøber** født Hansen og mand Herman Schøber købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 648 kr. og dette fik de et skøde på d. 15. april 1953. De påbegyndte derefter opførelsen af huset. Herman Schøber blev født d. 29. februar 1916 som søn af skipper Herman Schøber og hustru Cathrine Schøber, og dermed bror til Otto H. H. Schøber Mjelsvigvej 1 i Mjels og til Heinrich H. Schøber Østervej 5 i Mjels.

Hermann Schøber var gift med den 6 år yngre Margrethe Helene Hansen, der var født d. 16. marts 1922.

1999 Margrethe og Herman Schøber flyttede i 1999 til Apotekerhaven i Nordborg, og solgte derfor huset til **Anna Margrethe Hansen** og **Jens Jepsen Hansen** for en købesum på 525.000 kr. De fik deres tinglyste skøde på dette d. 10. juni 1999.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Anna Margrethe og Jens Jepsen Hansen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolebakken 20 – matrikel nr. 140 af Oksbøl ejerlav.

1953 Daværende arbejdsmand **Peter Frederik Feldstedt** købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 549,75 kr. og det fik han et skøde d. 15. april 1953. Peter Frederik Feldstedt blev født d. 21. juni 1921 som søn af Marie og Peter Feldstedt, Uglebjergvej 1, Broballe, og han var blevet gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen d. 15. september 1942 med den jævnaldrende husassistent Marie Elisabeth Schultz, der var født d. 30. marts 1921 som datter af banearbejder Christian Henrik Schultz og hustru Martha Cathrine f. Jessen Havnbjergvej 20 Oksbølmark.

Marie Elisabeth og Peter Frederik Feldstedt boede tidligere i et aftægt hos Chr. Krogh Oksbøl Søndergade 5 og efter købet af byggegrunden lod de så huset opføre, og tilflyttede dette da det stod færdigt.

Marie Elisabeth og Peter Frederik Feldstedt fik børnene:

- Lillian Marie Feldstedt, født d. 13. april 1942.
- Lis Feldstedt, født d. 21. december 1944.
- Benny Christian Feldstedt, født d. 19. maj 1953.
- Claus Peter Feldstedt, født d. ____.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2001 Marie Elisabeth Feldstedt døde d. 29. april 2001 i en alder af 80 år, og Peter Frederik Feldstedt sad derefter tilbage i huset som enkemand.
- 2009 Peter Frederik Feldstedt ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolebakken 22 – matrikel nr. 141 af Oksbøl ejerlav.

- 1953 Daværende arbejdsmand **Niels Jepsen** og hustru Astrid Jepsen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 538 kr., og det fik de et tinglyst skøde på d. 15. april 1953. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1993 Huset blev solgt til **Jette Nielsen** og **Torben Høj** for en købesum på 395.000 kr., og det fik de derefter et tinglyst skøde på d. 26. juli 1993. Astrid og Niels Jepsen fraflyttede sognet og flyttede til Langesøgården i Langesø. Niels Jepsen døde i Guderup d. 9. oktober 2004.
- 1998 Jette Nielsen og Torben Høj fraflyttede huset og det blev derefter solgt til **Jacob Enderlein Jørgensen** for en købesum på 556.000 kr. Jacob Enderlein Jørgensen er også ejer af ”Espenhøjgård” på Espenhøjvej 15 i Broballe. Han fik et tinglyst skøde på dette d. 9. februar 1998. Huset blev derefter lejet ud til forskellige lejere.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Jacob Enderlein Jørgensen ejer fortsat huset, og det bebos fortsat af forskellige lejefolk.

.....

Skolebakken 24 – matrikel nr. 117 af Oksbøl ejerlav.

- 1933 Lærerinde ved Oksbøl skole frøken Ane Dorothea Lorenzen, der var født d. 9. august 1885 i Skærbæk sogn som datter af gårdejer Nis Lorenzen og hustru Maria Andrea f. Klit, blev gift i Oksbøl kirke d. 2. december 1933 med ungarl og landmand Peter Jensen Fisker fra Vestergasse i Skærbæk sogn, der var født d. 16. september 1874 som søn af gårdejer Peter Nielsen Fisker og hustru Anne Kirstine f. Hjort i Vestergasse. De må herefter have boet i hendes lejlighed på skolen.
- 1935 Landmand **Peter Jensen Fisker** og hustru **Ane Dorothea Fisker** f. Lorenzen købte jordstykket her lige nord for hendes arbejdsplads, Oksbøl skole, af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum 611 kr., og de blev således indskrevet i tingbogen som ejere. De fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 21. marts 1935, og de kunne så påbegynde opførelsen af huset.
- 1946 Hvor Dorothea og Peter Fisker boede i 1946 vides ikke, idet Jørgen Heinrich Lassen og hustru Charlotte Johanne Lassen kom hertil i et lejemål i december 1946 fra Kiding i Felsted sogn. Jørgen Heinrich Lassen var født d. 30. maj 1901 som søn af Johannes Lassen og hustru Marie f. Jacobsen. Han

var gift med Charlotte Johanne Lassen der var født i Købingsmark i Nordborg Sogn d. 13. juni 1905 som datter af Peter Lassen og hustru Anna Johansen f. Hellesøe.

Charlotte Johanne og Jørgen Heinrich Lassen havde børnene:

- Svend Peter Lassen, født d. 17. maj 1928 i Elstrup. (senere Havnbjergvej 15 i Oksbøl)
- Jørgen Lassen, født d. _____ i Elstrup.
- Henning Lassen, født d. _____ i Kiding i Felsted sogn.
- Bodil Marie Lassen, født d. 9. juli 1932 i Kiding i Felsted sogn. (senere Fjordvej 4 Broballemark)
- Anni Lassen, født d. _____ i Kiding i Felsted sogn.

1950 Ved ekspropriation blev der d. 28. juli 1950 tinglyst og tilskrevet et areal fra Oksbøl Sognekommune og et areal tilhørende gårdejer Peter Møller Skolebakken 3 til matrikel nr. 117.

1953 Dorothea og Peter Fisker solgte huset til gårdejer **Mads Sarsgaard** og hustru Thyra Sarsgaard „Lyshøjgaard” Espehøjvej 14 i Broballe for en købesum på 27.000 kr. og denne handel blev tinglyst d. 16. november 1953.

Thyra og Mads Sarsgaard var fraflyttet „Lyshøjgaard” Espehøjvej 14 i Broballe, som de netop havde solgt, men de kunne imidlertid ikke tilflytte huset her, da Charlotte Johanne og Jørgen Heinrich Lassen ikke ville fraflytte huset, så de var i stedet for nødt til at bosætte sig i et lejemål på Havnbjergvej 20.

1955 Charlotte Johanne og Jørgen Heinrich Lassen havde i 1954 købt byggegrunden Skolebakken 32, og da deres nyopførte hus var indflytnings klar fraflyttede de huset her. Thyra og Mads Sarsgaard kunne først herefter fraflytte deres lejemål og tilflytte deres eget hus.

Mads Sarsgaard var født d. 5. januar 1892 som søn af gårdejer Christian Petersen Sarsgaard og hustru Anne Marie Sarsgaard fra ”Sarsgaard” på Lusigvej 20, og dermed tvillingebror til Peter Sarsgaard der senere overtog ”Sarsgaard”, og han var blevet gift d. 27. april 1922 på Standesamt i Broballe med den 9½ år yngre Thyra Jessen der var født d. 22. juli 1902 som datter af gårdejer Jes Jessen og hustru Thøre Bonde i Nybøl.

Thyra og Mads Sarsgaard havde børnene:

- Anne Marie Sarsgaard, født d. 17. oktober 1923.
- Thyra Sarsgaard, født d. 2. januar 1926.

1971 Mads Sarsgaard døde d. 25. februar 1971 i en alder af 79 år, og hans hustru Thyra levede så derefter videre som enke.

1988 Den 26. april 1988 blev der udstedt en skifteattest til Thyra Sarsgaard, men hun havde da solgt huset **Gurli Maria Butzbach Christensen** for en købesum på 392.500 kr., og den samme blev der så tinglyst et skøde til hende som husets nye ejer.

Thyra Sarsgaard kom på Nordborg plejehjem hvor hun døde d. 14. september 1990 i en alder af 88 år, efter at have levet som enke i 19½ år.

Gurli Maria Butzbach Christensen var gift med Peter Christensen, Pehama, Nedervej 9 i Mjels. Huset blev derefter udlejet til Berit Hallenslev og Carsten Lund, og derefter i 1997 til Elsebeth Bonde og Birger S. Petersen. I 1998 og 1999 boede der ingen i huset, men så i foråret 2000 fraflyttede Gurli og Peter Christensen så deres hus på Nedervej 9 og flyttede hertil.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2002 Peter Christensen, der var født d. 23. januar 1937 døde d. 28. marts 2002 i en alder af kun 65 år, og Gurli Maria Butzbach Christensen sad derefter tilbage i huset som enke.

2009 Gurli Maria Butzbach Christensen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolebakken 26 – matrikel nr. 206 af Oksbøl ejerlav.

Bygningen var tidligere en del af matrikel nr. 60 af Oksbøl ejerlav.

Bygningen er ifølge BBR registret opført i 1859, men ifølge den gamle skolekronik blev skolen opført i 1867.

1867 Den første ansatte lærer ved den nye skole var degn og lærer **H. R. Peters**. Han blev ansat i embedet d. 1. november 1867.



Foto af Oksbøl skole fra omkring 1870.

1872 H. R. Peters fratrådte pr. 1. oktober 1872, og i stedet for ham kom **Hans August Wilhelm Hansen**, der var født d. 22. juni 1833, men hvorfra han var vides ikke.

1873 Det såkaldte **Skolefællesskab for Oksbøl og Mjels** blev indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af stedet her efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873.

1876 Hans August Wilhelm Hansen fratrådte stillingen pr. 1. december 1876 for at tiltræde en stilling i Lysabild, så hvem der har undervist derefter i det næste stykke tid vides ikke.

1877 **Heinrich Hansen** blev udnævnt som degn og lærer ved Oksbøl skole d. 5. februar 1877. Han var født d. 1. maj 1838 i Dybbøl som søn af Hans Peter Hansen og hustru Marie Sophie f. Petersen i Dybbøl. Han kom hertil fra et lærerembede i Bovrup i Varnæs sogn. Han var blevet gift i Løjt kirke d. 30. april 1861 med den knap 2 år yngre Mette Christine Thaysen der var født d. 30. marts 1840 i Løjt kirkeby som datter af Peter Møller Thaysen og hustru Botilla i Løjt kirkeby.

Før de kom her til sognet havde Mette Christine og Heinrich Hansen fået børnene:

- Marie Sophie Hansen, født d. 30. august 1861 i Løjt kirkeby, død d. 21. november 1931 i Aabenraa.
- Petra Botilde Hansen, født d. 19. september 1863 i Tråsbøl, død d. 26. marts 1887.
- Anne Christine Hansen, født d. 14. 1869 i Tråsbøl, død i 1935 i Brokdorf.
- Henriette Bothilde Hansen, født d. 4. marts 1872 i Bovrup, død d. 9. juli 1939 i Tønder.
- Hans Peter Hansen, født d. 24. oktober 1875 i Bovrup, død d. 3. januar 1943 i Tønder.

Efter at Mette Christine og Heinrich Hansen var kommet her til sognet fik de børnene:

- Helene Marie Hansen, født d. 16. juli 1878, død d. 21. januar 1880.
- Henrik Christian Hansen, født d. 12. december 1879, død d. 25. marts 1956 i Itzehoe.
- Jørgen Hansen, født d. 2. juni 1881, død d. 10. november 1881.
- Meta Christine Helene Hansen, født d. 15. april 1883, død d. 17. oktober 1883

1881 I 1881 havde skolen et elevtal på 35 drenge og 36 piger, i alt 71 elever.

- 1886 Skolelærer Heinrich Hansen døde d. 6. februar 1886 i en alder af kun godt 47½ år, og hans hustru Mette Christine f. Thaysen sad derefter tilbage som enke med sine 6 børn.
Hun fraflyttede sognet, og flyttede til Tønder hvor hun døde d. 26. april 1912. (Hendes søn Henrik Christian Hansen blev konfirmeret i Tønder d. 31. marts 1895, og denne Henrik Christian Hansen blev senere gift i Oksbøl kirke d. 5. oktober 1905 med Marie Kirstine Hansen Vogt, der var født d. 27. juni 1874 som datter af bolsmand Jørgen Hansen Vogt og hustru Dorthea Auguste Hansen Schmidt Søholmvej 8 i Broballe.)
Lærerstillingen blev slået op og d. 18. juni 1886 blev lærer **Marcus Nissen Flint** fra Røllund Torp i Ensted sogn udnævnt so den nye lærer og han blev indsat i embedet d. 30. juni. Embedet som degn og organist overtog han d. 1. august 1886.
Marcus Nissen Flint var født d. 10. juli 1853 i Vollerup i Bjolderup sogn som søn af lærer N. C. Flindt. På grund af sit arbejde med at udbrede det tyske sprog i de dansktalende distrikter havde han i 1883 fået den høje kongelige regering i Slesvigs påskønnelse på 80 mark.
- 1887 Fra den kongelige regering i Slesvig kom der d. 10. oktober denne bekendtgørelse:
Det er forbudt lærere og lærerinder at slå pigerne i hovedet, rykke eller knibe i ørerne, rykke i håret eller på anden måde berøre elevens hoved med det formål at straffe. Legemlig afstraffelse skal i det hele taget bruges med måde og må kun anvendes, når andre straffemidler ikke har virket. Over for piger skal den helt undgås.
Skolens lærerinde frk. H. Lyngge forlod skolen d. 10. november 1887, og førstelærer Marcus Nissen Flindt måtte undervise begge klasser. Den ældste klasse om mandag, onsdag, torsdag og lørdag, og elementærklassen om tirsdag og fredag. Der var ingen ansøgere til den ledige lærerstilling.
- 1888 Efter et nyt opslag kom der en ansøger og hun blev antaget. Det var lærerinde frk. **Margrethe Hansen**, der hidtil havde været lærerinde i Ullerup. Hun blev indsat i embedet d. 1. oktober 1888. Hun var født d. 10. juni 1867 som datter af landmand H. I. Hansen i Sønder Sejerslev i Emmelev sogn.
- 1889 Førstelærer Marcus Nissen Flint fik igen i januar 1889 en påskønnelse på 100 mark af den kongelige regering for sin udbredelse af det tyske sprog i dansktalende distrikter.
- 1891 Lærerinde Margrethe Hansen fraflyttede skolen pr. 1. november 1891 for at flytte til Hasee ved Kiel. Det ledige embede blev derefter foreløbig varetaget af præparant Johanne Moldt fra Nordborg. I 1891 kom der et forslag om at ændre skolen fra en to klasses skole til en et klasses skole på grund af et lavt elevtal på kun 56 elever, men et flertal af skoleinteresserede stemte for fortsat at have en to klasses skole i Oksbøl.
- 1892 Den 13. juni 1892 blev lærerinde **Anna Wilhelmine Iversen** indsat som lærerinde i elementærklassen. Hun var født d. 17. februar 1867 i Altona ved Møgeltønder, og hun kom hertil direkte fra sin uddannelse på seminariet i Augustenborg.
- 1895 Førstelærer Marcus Nissen Flint fraflyttede skolen pr. 1. juni 1895 for at tiltræde et embede i Havnbjerg, og derefter blev førstelærer **Jørgen Nissen Lorenzen** ved skolen i Mjels udnævnt som førstelærer ved skolen her i Oksbøl. Han var født d. 14. juli 1849
- 1898 Lærerinde Anna Wilhelmine Iversen blev forflyttet til Quickborn ved Pinneberg, og i stedet for hende blev frk. **Mize Skovmand** ansat som den nye lærerinde. Hun var født d. 28. januar 1879 i Trollborg ved Ketting, og hun kom hertil fra seminariet i Slesvig.
- 1902 Frk. Mize Skovmand fratrådte sin lærergerning for at gifte sig, men der ikke udsigt til en erstatning for hende, så førstelærer Jørgen Nissen Lorenzen måtte undervise begge klasser, således at de store blev undervist om formiddagen og de små om eftermiddagen. Det betød undervisning i 24 timer ugentlig for de store og 15 timer ugentlig for de små.
- 1903 Til april 1903 blev **frk. Espensen** ansat som andenlærer ved Oksbøl skole. Hun var født i Klingbjerg ved Svenstrup, og hun var højst sandsynlig Anna Sophie Espensen, der var født d. 19. november 1883 som datter af Peter Espensen og hustru Marie Elisabeth f. Petersen i Klingbjerg.

- 1904 Frk. Espensen flyttede til Guderup, og i stedet for hende blev **frk. Permiin** ansat i oktober 1904.
- 1905 En ombygning af lærerindeboligen var nødvendig, og i foråret 1905 blev dette udført. I stedet for et værelse blev der indrettet opholdsstue og soveværelse. Desuden blev der indrettet et køkken med komfur samt en forgang fra trappen. Skolens stråtag blev erstattet af et fast brandsikkert tag. Under dette arbejde boede frk. Permiin i et privat hus i Broballe.
Førstelærer Jørgen Nissen Lorenzen, der var ugift, tog sig selv af dage d. 5. juni 1905 ved at skyde sig selv med et jagtgevær i et anfald af sindsforvirring og tungsind. Han blev knap 56 år gammel. Herefter varetog lærerne Martin Jensen Popp og Jürgen Bruhn fra skolen i Mjels undervisningen af de store elever. Pr. 1. oktober 1905 overtog lærer **Christensen** fra Hørup efter påbud den ledige stilling.
- 1906 Lærer Christensen fratrådte sit embede som førstelærer pr. 1. april 1906 for at tiltræde et embede som andenlærer i Skovby på Sydals, og i stedet for ham blev **Simon Peter Christian Simonsen** fra Bylderup udnævnt til førstelærer og degn.
- 1908 Andenlærer frk. Permiin fratrådte skolen d. 30. juni 1908 for at rejse til Kina, og førstelærer Simon Peter Christian Simonsen måtte overtage undervisningen af begge klasser indtil 1. oktober hvor frk. **Christine Boysen** fra Tinglev blev indsat i det ledige embede.
Da skolen efterhånden var blevet for lille, var der blevet besluttet at opføre en ny skolebygning nord for den gamle skolebygning. Der blev også opført et vaskehus med toilet og kul rum bag den nye bygning. D. 29. oktober 1908 var der rejsegilde på den nye skole, og der var derefter festspisning i Moos Gæstgiveri i Oksbøl (Oksbøl Kro, Oksbøl Søndergade 17).



Tegning til den nye skolebygning.



Tegning til det nye vaskehus med toilet og kul rum.

1909 Førstelærer Simon Peter Christian Simonsen fratrådte embedet pr. 1. april 1909 for at tiltræde en stilling i Sønderborg, og d. 1. juni 1909 blev der foretaget et valg af en ny lærer, og af de 3 mulige kandidater blev **Hans Nissen Johannsen** valgt som den nye lærer her ved skolen. Han tiltrådte ved skolen d. 1. oktober 1909 samtidig med at den nye skolebygning blev taget i brug. Dermed sagde man farvel til undervisning i den gamle skole.

Lærer Hans Nissen Johannsen var født d. 27. januar 1881 i Kraulundmark i Tønder amt som søn af husmand Rasmus Johannsen og hustru Anna Helene f. Petersen i Rødebæk. Han kom hertil fra et embede ved en enklases skole i Lintrup i Haderslev amt.

1911 Lærerinde frk. Christine Boysen fratrådte sin lærerstilling for at rejse til Tinglev, og i stedet for hende blev frk. **Ane Dorothea Lorenzen** fra Bergholz ved Klipleve valgt af 2 mulige kandidater. Hun var født d. 9. august 1885 i Skærbæk sogn som datter af gårdejer Nis Lorenzen og hustru Maria Andrea f. Klit. Da hun imidlertid først kunne tiltræde stillingen pr. 1. oktober 1911 blev frk. Rasmussen fra Flensborg indsat i embedet i 2. klasse indtil 30. september 1911. Ane Dorothea Lorenzen overtog derefter undervisningen i 2. klasse fra 1. oktober 1911.



*Foto af Oksbøl skole fra 1915 set fra "Landgrøften",
det nuværende Mjels Sø. Broballe mølle ses i baggrunden*

1917 Førstelærer Hans Nissen Johannsen fik indkaldelsesordre til krigen i februar 1917, og i hans fravær måtte lærerinde Ane Dorothea Lorenzen undervise i begge skolens klasser.

1919 I januar 1919 optog Hans Nissen Johannsen så igen sit embede og underviste derefter igen i 1. klasse. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 24. januar 1919 med den 9 år yngre Thøre Marcussen, der var født d. 14. januar 1890 i Oksbøl som datter af Nis Nissen Marcussen og hustru Anne Cathrine Elisabeth f. Christiansen Oksbøl Søndergade 7 Oksbøl. De bosatte sig her i lærerboligen på skolen.

Thøre og Hans Nissen Johannsen fik børnene:

- Helene Cathrine Johannsen, født d. 23. januar 1920.
- Helga Johannsen, født d. 29. marts 1921.
- Hans Johannsen, født d. 9. november 1922.

1920 Efter den tyske tid var det således den lokale befolkning der afgjorde om lærerne fra den tyske tid kunne genansættes i deres tidligere embeder, og her ved skolen i Oksbøl blev førstelærer Hans Nissen Johannsen, og andenlærer frk. Ane Dorothea Lorenzen genansat. Herefter blev de fastansat i deres embeder fra d. 1. oktober 1920.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede skolelærer Hans Nissen Johannsen her på skolen sammen med sin hustru Thøre Johannsen og deres datter Helene Cathrine Johannsen. De havde en tjenestepige ved navn Bothilde Bahnsen fra Tinglev sogn boende hos sig, og så boede Hans Nissen Johannsens far enkemand Rasmus Johannsen også her på stedet. Også den ugifte lærerinde Ane Dorothea Lorenzen havde sin bopæl her på skolen. (hun er i listen også noteret som slægtning)

1922 I 1922 blev der indlagt elektrisk lys i skolen.

- 1923 I 1923 blev det ene gamle klasseværelse lavet om til 2 pæne stuer, og lærerinden fik kvistværelset til sin bolig.



Foto af Oksbøl skole som den så ud i 1925.

- 1933 Lærerinde frøken Ane Dorothea Lorenzen blev gift d. 2. december 1933 i Oksbøl kirke med ungkarl og gårdejer i Vestergasse i Skærbæk sogn Peter Jensen Fisker, og de købte en byggegrund lige nord for skolen, hvor de byggede hus, på det nuværende Skolebakken 24.
- 1938 Den 24. januar 1838 blev der tinglyst en ekspropriationsforretning til Oksbøl skole. Hvad den har drejet sig om vides ikke.
- 1939 I en avis fra 1939 stod der at læse:

Sogneskole eller Centralskole i Oksbøl?

Under denne Titel skriver Chr. Eriksen, Broballe, en Artikel i hvor han anbefaler Sognets Befolkning endnu engang at overveje dette Spørgsmaal, hvis det ikke allerede er forsent. Chr. Eriksen har mange Betæneligheder ved at sende Børnene til Nordborg, han frygter bl. a., at der om nogle Aar kan blive Utilfredshed med Befolkningen, at de mindste Børn ogsaa har godt af engang imellem at tumle sig i en Gymnastiksal, og han stiller Spørgsmaalet, om vi her i Sognet har tabt Troen paa os selv, og til Slut udtaler han Ønsket om, at vi i dette Spørgsmaal maa finde Vej til et stærkt Oksbøl Sogn, hvor Sammenholdet spiller igennem.

Hvis Chr. Eriksen havde overværet Mødet i Mels Kro den anden Juli 1938, hvor Folk fra hele Sognet, var mødt frem for at drøfte denne Sag, vilde han maaske have set lidt anderledes paa dette Spørgsmaal. Stemningen paa dette møde viste nemlig, at Sognets Befolkning, paa ganske faa nær, var enige om, at Børnene fra deres tiende Aar skulde til Nordborg, idet det er ganske indlysende, at den Skole, hvor hver Lærer er uddannet specielt i det Fag, han underviser i, har større mulighed for at give Børnene den Uddannelse de har krav paa, end den Skole, hvor en eller to Lærere skal klare samtlige Fag. Med Hensyn til, at Børnene under ti Aar kunde have godt af en Omgang Gymnastik, så er der til at sige at de Lokaler, som ved Sammenlægningen med Nordborg bliver overflødige, jo udmærket kan anvendes til dette Brug.

Nej, lader vi Børnene komme til Nordborg, da giver vi dem en Mulighed for en virkelig god Undervisning, og alt kan man fratage et Menneske, blot ikke det, Mennesket har lært.

Lyngø, den 9. Marts 1939

Christen Christensen

I 1939 fra d. 1. april at regne blev der oprettet en overenskomst hvor Nordborg - Pøl skoleforbund optog Oksbøl kommune i skoleforbundet. Overenskomsten var gældende i 10 år, regnet fra den dag Oksbøl kommune sendte deres børn i Nordborg skole.

I Overenskomstens foreslåede ordning regnede Oksbøl kommune med et højt børnetal, nemlig 60 børn, og den samlede udgift ville derfor være 8.940 kr. minus nedgang i lærerlønninger på ca. 5.000 kr. således at beløbet blev på 3.940 kr. For dette beløb fik man så bl.a. skolebøger og skolemateriel, sløjdmateriale og vedligeholdelse af værktøj, varer i skolekøkkenet og vedligeholdelse af køkkenredskaber, renholdelse og opvarmning af de 2 skolestuer, den fornødne lærerhjælp i køkkenet og håndarbejde, fri adgang til den praktiske mellemskole og eksamens mellemskolen samt fri befordring af børnene. Den virkelige udgift for Oksbøl kommune blev på 5.940 kr., regnet efter 8.940 kr. til skolepenge til Nordborg skole minus 3.000 kr. i tilskud ved udligningsloven.

Lærer Hans Nissen Johannsen skrev i Skole kronikken fra Oksbøl at de større børn fra Oksbøl og Mjels skoler pr. 1. april 1939 blev overført til Nordborg centralskole, og skolen her derefter kun havde 28 elever mens skolen i Mjels kun havde 15 elever.

1940 På grund af den strenge vinter var Oksbøl skole lukket fra d. 13. til d. 27. februar, for at spare på brændslet, idet det var svært at få kul forsyning frem på grund af hav is.

1945 Lærer Hans Nissen Johannsen døde efter få dages sygdom d. 11. maj 1945 i en alder af kun knap 64½ år, og hans hustru Thøre Johannsen sad derefter tilbage som enke.

Den 1. september 1945 blev lærer **Edmund William Bruun** ansat ved Oksbøl skole. Han var født d. 21. august 1909 i Høng i Holbæk amt, og han dimitterede fra Haslev Seminarium d. 22. maj 1931. Han var gift med Hildur Schmidt Lunderup der var født d. 18. juli 1910 i Dyrhave på Løjt land.

Hildur og Edmund William Bruun kom her til sognet fra Tunø og med sig havde de børnene:

- Hans Erik Bruun, født i 1939 i Næstved.
- Christian Bruun, født i 1940 på Tunø.
- Jørgen Bruun, født i 1942 på Tunø.
- Niels Anders Bruun, født i 1943 på Tunø.

Efter at de var kommet her til sognet fik de børnene:

- Gunhild Bruun, født d. 16. august 1946.
- Otto William Bruun, født i 1949.



Luftfoto af Oksbøl skole fra 1948. Til højre ses Skolebakken 24.

1950 Den 28. juli 1950 blev der igen tinglyst en ekspropriationsforretning til skolen tilhørende Oksbøl Sognekommune.



Luftfoto fra august 1959 af den gamle skole. Bagerst til venstre ses Skolemarken 34 og den udtørrede Mjels sø, der nu igen er blevet en rigtig sø.

1961 Skolen var igen blevet for lille, og der var i 1960 blevet opført en ny skole, beliggende på Spangsmosevej 45, som skulle være Oksbøl Sogns Centralskole. Den blev taget i brug d. 14. august 1961.

Oksbøl sogneråd satte i en annonce dagbladet Sønderjyden d. 8. juli 1961:

Oksbøl skole med tilhørende beboelses hus og udenoms areal til salg. Skolen kan beses d. 17., 18. og 19. juli fra kl. 14 – 20. Nærmere oplysninger og betingelser fås på kommunekontoret, hvortil evt. tilbud må være indleveret senest onsdag d. 26. juli 1961 klokken 19.

Jydske Tidende skrev den samme dag:

Oksbøl gamle skole sælges.

Nu, da den ny skole i Oksbøl snart står klar til brug, har sognerådet udbudt Oksbøl gamle skole til salg. Det er både skolebygningen og førstelærerboligen, der sælges. Bygningerne er egnede til mange formål, bl.a. småindustri, håndværk og lign. Skolen forevises 17., 18. og 19. juli og tilbud skal være indsendt inden d. 26. juli.

Oksbøl Kommune solgte den gamle skole til lærer Edmund William Bruun og hustru Hildur Schmidt Bruun for en købesum på 23.300 kr., og fra matrikel nr. 60, der var Oksbøl kommune, blev skolebygningerne frastykket og oprettet som matrikel nr. 206 af Oksbøl ejerlav, og tinglyst d. 17. august 1961.

Hildur og Edmund William Bruun blev dermed boende i den gamle skolebygning.

1962 Den 9. januar 1962 blev der udstedt et tinglyst skøde til lærer **Edmond William Bruun** der nu havde bevis på sit ejerskab.

1963 Den store skolebygning blev udlejet til den nystartede DCT Danish Carbide Tools værktøjsfabrik. Den blev startet d. 1. april 1963 af Jørgen Dalvig og Uffe Nielsen der lavede præcisionsværktøj. Da de senere fraflyttede på grund af pladmangel, blev bygningen udlejet til Nordals Amatørteater.

1970 Den 1. september 1970 kunne overlærer Edmund William Bruun Oksbøl skole fejre 25 års jubilæum i folkeskolens tjeneste.

1992 Edmond William Bruun døde i oktober 1992 og han blev derefter begravet på Løjt kirkegård. Hans hustru Hildur Schmidt Bruun sad derefter tilbage som enke.

1994 Hildur Schmidt Bruun skrev i januar 1994 følgende:

Lidt om da særundervisningen begyndte i Oksbøl gamle skole.

Så vidt jeg husker, var det til maj 1955, at en pige flyttede hertil. Hun blev den ældste i 2. klasse og kunne ikke et bogstav. Der var ca. 40 elever på 3 årgange og skulle undervises samtidig. Der var ikke tid til at tage sig af dem der trængte mest til det. Min mand og jeg talte sammen om hvad vi kunne gøre. Det blev til at hun kom ind i stuen til mig 1 time daglig. Det var helt privat og uden løn til mig. Hun var villig og glad for at komme ind til mig og med megen tålmodighed og påhit lykkedes det at lære hende at læse i "Ole Bole".

I sommerferien hjalp Edmond en nabo med at tærsk bræmmed korn, og der gav en meget alvorlig lungesygdom. Han var opgivet, men kom sig og ville i gang igen efter juleferien. Under sygdommen var provst Alshauge vikar i sang, religion og historie, og jeg i de øvrige timer. Christian tog organisttjenesten.

Efter juleferien blev skolekommissionen samlet her hos os, og de kunne indse, hvor vigtigt det var at få de mange børn delt, så 1. klasse kom til at gå om eftermiddagen, men jeg husker ikke hvornår det trådte i kraft. Jeg fortsatte med den ene elev, for hun skulle helst nå kammeraterne.

Senere lykkedes det at få konsulenten for særundervisning Nygaard til et møde her hos os sammen med skolekommissionen. Det blev bestemt at særundervisning skulle indføres som fag men er nok ikke trådt i kraft før til det nye skoleårs begyndelse 1. april. Herefter fik jeg 4 – 5 børn ind ved spisebordet 1 time daglig og fik nu den almindelige løn for det.

I juni 1994 blev den gamle skolebygning, kaldet Teaterhuset, opmålt og optegnet til erindring om hvordan den så ud. Derefter blev den gamle skolebygning fra 1909 nedbrudt.

- 1996 Hildur Schmidt Bruun døde d. 29. august 1996 i en alder af 86 år, efter at have levet som enke i knap 4 år. Hun blev begravet på Løjt kirkegård efter en begravelseshøjtidelighed i Oksbøl kirke d. 4. september 1996.
- 1997 Efter en skiftebehandling d. 10. marts 1997 overgik den gamle skole nu til arvingerne Hans Erik Bruun, Christian Bruun, Jørgen Bruun, Niels Anders Bruun, Gunhild Bruun og Otto William Bruun, men samme dag blev der udstedt et såkaldt arveudlægsskøde til den nye ejer **Christian Bruun** der havde købt huset for en købesum på 600.000 kr.



Foto af den gamle skole som den så ud i år 2000.

- 2009 Christian Bruun ejer og bebor fortsat den gamle skolebygning.

.....

Skolebakken 30 – matrikel nr. 130 af Oksbøl ejerlav.

Forhistorien til huset her på Skolebakken 30 tager sin begyndelse i et lille inderstested nr. 84 med det senere matrikel nr. 41 af Oksbøl ejerlav, og som før vejforlægningen af Skolebakken lå midt på den nuværende vej mellem Oksbøl gamle skole Skolebakken 26 og ejendommen Kokhøjvej 3.

- 18__ På et ikke kendt tidspunkt blev **Erich Hansen** ejer af dette inderstested nr. 84. Erich Hansen var født d. 21. august 1790 som søn af Hans Erichsen og hustru Ane Steffensen, men hvor i Oksbøl sogn han er født er ikke læseligt. Som tjenestekarl i Havnbjerg var han blevet gift i Havnbjerg kirke d. 2. november 1816 med den 3 år yngre tjenestepige Dorothea Kirstine Johannesen, der var født d. 19. maj 1793 i Elsmark i Havnbjerg sogn som datter af inderste Jep Johannesen og hustru Ane Cathrine Nielsen i Elsmark. Dorothea Kirstine og Erich Hansen kom her til sognet mellem 1817 og 1819.
- Dorothea Kirstine og Erich Hansen fik datteren:
- Ellen Hansen, født d. 8. december 1816 i Havnbjerg.
- Efter at de var kommet her til sognet fik Dorothea Kirstine og Erich Hansen børnene:
- Hans Erichsen, født d. 8. april 1819.
 - Jacob Erichsen, født d. 4. september 1821.
 - Anna Cathrine Erichsen, født d. 12. oktober 1823, død d. 21. januar 1826.
 - Erich Erichsen, født d. 14. april 1828.
 - Jørgen Erichsen, født d. 15. november 1830, død d. 9. maj 1833.
 - Anna Cathrine Erichsen, født d. 15. maj 1834, død d. 16. maj 1834.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste Erich Hansen her i huset sammen med sin hustru Dorothea Christine Johannesen og deres 2 børn sønnen Erich Erichsen og datteren Ellen Hansen, her kaldet Ellen Erichsen, og hendes datter Anna Cathrine Hansen, der var født d. 12. september 1838 i Mjels med tjenestekarl Hans Nielsen Skov som far til hende. (Hans Nielsen Skov og Ellen Erichsen blev gift i Oksbøl kirke d. 27. marts 1841, og de bosatte sig i Oksbøl.)
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede daglønner Erich Hansen fortsat her i huset sammen med sin hustru Dorothea Christine Johannesen.

- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede daglejer Erich Hansen stadigvæk her i huset sammen med sin hustru Dorothea Christine Johannesen.
- 1859 Erich Hansen solgte sit præsteinderstested nr. 84 til sin søn **Hans Eriksen** og efter et skøde af 25. januar 1859 blev han indskrevet i skyld og panteprotokollen. Den 11. februar 1859 blev der desuden protokolleret en købekontrakt ved hvilken Hans Eriksen blandt andet forpligtede sig til at yde sine forældre sin bolig.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Erich Hansen endnu her i huset sammen med sin hustru Dorothea Christine Johannesen.
- 1865 Hans Eriksen solgte huset til sin svoger **Hans Nielsen Skov**, og han blev derefter indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer af huset efter et skøde af 28. februar 1865. Hans Nielsen Skov var som nævnt i 1840 blevet gift i Oksbøl kirke d. 27. marts 1841 med Ellen Erichsen, datter af de tidligere ejere Dorothea Kirstine og Erich Hansen.
Hans Nielsen Skov var født i 1820 i Gram sogn, og efter deres ægteskab var de flyttet til Oksbøl i et lejet hus, hvor de boede ved folketællingen i 1845 sammen med deres 2 børn Niels Hansen Skov og Anna Margrethe Hansen Skov.
Ellen og Hans Nielsen Skov fik børnene:
- Anna Cathrine Hansen, født d. 12. september 1838 i Mjels, død d. 8. april 1844 i Oksbøl.
 - Hans Nielsen Skov, født d. 18. april 1841 i Oksbøl, død d. 18. april 1841.
 - Niels Hansen Skov, født d. 12. oktober 1842 i Oksbøl.
 - Anna Margrethe Hansen Skov, født d. 16. januar 1844 i Oksbøl.
 - Erich Hansen Skov, født d. 18. marts 1846 i Oksbøl.
- Efter at de havde boet i Oksbøl var de flyttet til Nordborg, hvor de fik datteren:
- Anne Dorthea Hansen Skov, født d. 22. september 1860, død d. 16. oktober 1878 her.
- Hans Nielsen Skovs svigermor Dorothea Kirstine Johannesen døde d. 19. april 1865 i en alder af lige knap 72 år, og hans svigerfar Erich Hansen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1875 Hans Nielsen Skovs svigerfar Erich Hansen, der var kaldet Hulvei, døde d. 5. februar 1875 i en alder af 84½ år, efter at have levet som enkemand i knap 10 år.
- 1878 I 1878 da Hans Nielsen Skovs datter Anne Dorthea Hansen Skov døde d. 16. oktober 1878 var han stenhugger i Oksbøl.
- 1879 Hans Nielsen Skov solgte huset til **Jens Hansen Skov** d. 19. april 1879 og han blev dermed indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer. Hvem han var i forhold til Hans Nielsen Skov kan ikke siges.
Ellen og Hans Nielsen Skov må være fraflyttet sognet idet de ikke er fundet døde i Oksbøls kirkebøger.
- 1882 Efter en købs og overladelleskontrakt af 2. maj 1882 blev **Lorenz Nissen** den nye ejer af huset, og han blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen, og efterfølgende også i den preussiske grundbog efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873.
Hvem Lorenz Nissen var vides ikke.
- 1899 Efter en købekontrakt af 14. september 1899 købte en **Jørgen Thomsen** huset og han blev efterfølgende indskrevet i den preussiske grundbog som husejer d. 18. september 1899. Hvem han var kan ikke siges.
- 1921 Hvem der boede i huset ved den første folketælling efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 kan ikke siges, idet der er flere mulige på listen.
- 1928 Handelsmand **Jacob Jørgensen** og hustru **Anne Christine Jørgensen** f. Grau fra Svenstrup blev indskrevet i grundbogen efter et tinglyst udskrift fra skiftebogen af 5. maj 1928. De havde købt huset for en købesum på 1.000 kr.

- 1929 Anne Christine og Jacob Jørgensen solgte huset til sadelmager **Karl Vilhelm Christian Hænde** for en købesum på 4.000 kr. og på dette fik han d. 6. januar 1929 et tinglyst skøde.
Karl Vilhelm Christian Hænde var født d. 26. januar 1893 i Brunsnæs i Broager sogn som søn af arbejdsmand Johan Christian Hænde og hustru Henriette Elisabeth f. Jørgensen i Brunsnæs, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 2. august 1925 med den godt 5½ år yngre Anna Maria Sandbeck der var født i Broager d. 23. oktober 1898 som datter af arbejdsmand Johan Heinrich Sandbeck og hustru Anne Marie f. Lyck i Broager.
Anna Maria og Karl Vilhelm Christian Hænde fik datteren:
- Anne Marie Hende, født d. 1. februar 1923 i Broager. (senere Skolebakken 6)
 - Helene Henriette Hænde, født d. 23. december 1925 i Oksbøl.
- 1932 Krigsinvalid og sadelmager Karl Vilhelm Christian Hænde døde d. 14. november 1932 i en alder af kun 39 år, og hans hustru Anna Maria Hænde sad derefter tilbage igen som enke.
- 1933 Enkefru **Anna Maria Hænde** blev indskrevet i grundbogen som ejer af huset i uskiftet bo efter et tinglyst skiftebogs udskrift af 21. januar 1933.
- 1935 Ifølge en skrivelse fra amtet af 12. juli 1935, indskrevet i grundbogen d. 17. juli 1935, blev matrikel nr. 41 af Oksbøl ejerlav delt i matrikel nr. 41 og i matrikel nr. 118. Hvad matrikel nr. 118 var vides ikke. (Det eksisterer ikke mere)
- 1936 Anna Maria Hænde havde fundet sig en ny mand, og d. 17. marts 1936 blev hun gift i Oksbøl kirke med den 8½ år ældre Peter Hansen, der var født d. 23. maj 1890 i Ketting sogn som søn af Christian Hansen og hustru Inger Marie Helene f. Johansen i Ketting.
- 1944 Liljeføringen af vejen til Broballe det nuværende Skolebakken skulle ændres og derved kom husets placering til at ligge midt på den nye vej. Oksbøl Sognekommune solgte derfor nuværende grundstykke til Skolemarken 30 til arbejder **Peter Hansen** og han fik således et skøde på matrikel nr. 130 af Oksbøl ejerlav d. 8. september 1944. Købesummen blev i grundbogen sat til 864 kr.
Det gamle hus blev nedbrudt, og de materialer fra det gamle hus der kunne genbruges blev anvendt i det nye hus.
- 1950 Ved en ekspropriation i 1950 blev en del af matrikel nr. 41 af Oksbøl ejerlav fraskrevet og overført til matrikel nr. 15 af Oksbøl ejerlav, Kokhøjvej 3, mens resten blev fraskrevet og tillagt Oksbøl sognekommune. Herefter blev matrikel nr. 41 slettet i grundbogen.
- 1963 Peter Hansen døde d. 14. april 1963 i en alder af næsten 73 år, og hans hustru Anna Maria Hansen sad derefter igen tilbage som enke.
- 1972 Ved tinglyst skifte d. 6. december 1972 overgik huset til hustruen **Anna Maria Hansen** og huset var da sat til en købesum på 65.000 kr. Anna Maria Hansen var kokekone og hun blev kaldt for Anna Hænde.
- 1982 Anna Maria Hansen var kommet på plejehjem i Nordborg, og huset blev lejet ud til Ingrid M. og Ole J. Petersen, der kom hertil fra et lejemål på Lusigvej 20B.
- 1984 Ingrid M. og Ole J. Petersen fraflyttede huset og flyttede til Guderup. Huset blev sat til salg og først på året 1984 blev det købt af **Anna Mette Marie Nielsen** og **Claus-Jørn Hjelm** for en købesum på 317.000 kr. og d. 24. februar 1984 fik de et tinglyst skøde på dette.
Anna Mette Marie Hjelm blev født i oktober 1964 som datter af Inger og Benned Nielsen senere Færgevej 7 og Claus-Jørn Hjelm blev født d. 26. maj 1963 som søn af Birthe og Thyge Hjelm Næsvej 38 Mjels.
- 1989 Husets tidligere ejer Anna Maria Hansen døde på Nordborg plejehjem d. 6. maj 1989 i en alder af 90½ år, efter at have levet som enke i 26 år.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Anna Mette Marie og Claus-Jørn Hjelm ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolebakken 32 – matrikel nr. 143 af Oksbøl ejerlav.

- 1954 Daværende maskinarbejder **Jørgen Heinrich Lassen** og hustru Charlotte Johanne Lassen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 694 kr. og de fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 25. januar 1954. De påbegyndte derefter opførelsen af huset. Jørgen Heinrich Lassen var født d. 30. maj 1901 som søn af Johannes Lassen og hustru Marie f. Jacobsen. Han var gift med Charlotte Johanne Lassen der var født i Købingsmark i Nordborg Sogn d. 13. juni 1905 som datter af Peter Lassen og hustru Anna Johansen f. Hellesøe. De kom hertil fra et lejemål i Skolebakken 24. Charlotte Johanne og Jørgen Heinrich Lassen havde børnene:
- Svend Peter Lassen, født d. 17. maj 1928 i Elstrup. (senere Havnbjergvej 15 i Oksbøl)
 - Jørgen Lassen, født d. _____ i Elstrup.
 - Henning Lassen, født d. _____ i Kiding i Felsted sogn.
 - Bodil Marie Lassen, født d. 9. juli 1932 i Kiding i Felsted sogn. (senere Fjordvej 4 Broballemark)
 - Anni Lassen, født d. _____ i Kiding i Felsted sogn.
- 1976 Charlotte Lassen døde d. 27. marts 1976 i en alder af godt 70½ år, og hendes mand sad så derefter tilbage som enkemand.
- 1991 Jørgen Heinrich Lassen døde d. 15. august 1991 i en alder af 90 år, efter at have levet som enkemand i knap 15½ år.
- 1992 Ved et tinglyst skifte d. 24. februar 1992 overgik huset til arvingerne Svend Lassen, Anni Christensen, Bodil Duus, Henning Lassen og Jørgen Lassen og købesummen blev sat til 360.000 kr. Huset blev derefter solgt til **Henriette Ellehauge Hansen** og **Glenn Ganderup** for en købesum på 250.000 kr., og dette fik de efterfølgende et tinglyst skøde på d. 10. april 1992.
- 1998 Henriette og Glenn Ganderup fraflyttede sognet og solgte huset til **Sanne K. Knudsen** og **Henrik Jordt** for en købesum på 425.300 kr., og det fik de et tinglyst skøde på d. 3. december 1998. Sanne K. Knudsen er datter af Margit og Jeppe Knudsen Svarretoft 5 i Oksbøl.
- 2000 Huset blev solgt til **Mona Bang Petersen** og **Kaj Ove Lauritzen** for en købesum på 615.918 kr., og efterfølgende blev der udstedt et tinglyst skøde på dette d. 11. september 2000.
- 2002 Det gik ikke som det skulle for Mona Bang Petersen og Kaj Ove Lauritzen, og i december 2002 fraflyttede de huset og bosatte sig på Rypevej i Langesø. Herefter stod huset tomt.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2003 Den 8. januar 2003 blev der begæret tvangsauktion i huset til afholdelse d. 30. januar 2003. Ved denne tvangsauktion blev højeste bud 365.000 kr. hvilket ikke var nok, og der blev derfor indkaldt til en ny tvangsauktion til afholdelse d. 6. marts 2003.

Huset var blevet sat til salg i maj 2003 som værende opført i 1955 med en grund på 694m² og en bolig på 130 m² plus 7m² kælder til en købspris på 545.000 kr.

Huset blev solgt til **Lars Nissen** og **Pia D. Strange Hansen**, der havde købt huset for en købesum på 500.000 kr., og efterfølgende blev der d. 27. august 2003 udstedt et tinglyst skøde til dem på dette.

2009 Lars Nissen og Pia D. Strange Hansen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolebakken 34 – matrikel nr. 144 af Oksbøl ejerlav.

1954 Daværende maskinarbejder **Christian Josef Fischlein** og hustru Anne Marie Fischlein Broballe købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 721 kr., og dette fik de et tinglyst skøde på d. 8. maj 1954. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.

Christian Josef Fischlein blev født d. 8. maj 1921 og han var gift med Anne Marie Kock der var født d. 5. september 1920 som datter af Petrea og Jørgen Kock Espehøjvej 15.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

1986 Anne Marie Fischlein døde d. 11. marts 1986 kun 65½ år gammel, og Christian Josef Fischlein sad derefter tilbage i huset som enkemand.

2003 Christian Josef Fischlein døde d. 24. oktober 2003 i en alder af næsten 82½ år, efter at have levet som enkemand i 17½ år.

2004 Huset blev sat til salg som værende opført i 1955 med en grund på 721 m² og en beboelse på 119/64 m². Den 13. juli 2004 blev der afholdt skifte efter Christian Josef Fischlein, og d. 21. juli 2004 blev der

udstedt et tinglyst skøde til husets nye ejer **Søren Mortensen** der havde købt det for en købesum på 475.000 kr.

- 2007 Med en skødedato af 14. august 2007 er **Mona Wolf Mortensen** og **Søren Mortensen** noteret i BBR registret som ejere af huset.
- 2009 Mona Wolf Mortensen og Søren Mortensen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolebakken 36 – matrikel nr. 145 af Oksbøl ejerlav.

- 1954 Daværende fabriksarbejder **Anton Marinus Andresen** og hustru Christine Marie Andersen født Bonde købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum 704 kr. og dette fik de så et skøde på d. 25. januar 1954. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1963 Den 9. februar 1963 var der bodeling og huset blev nu overskrevet til Anton Marius Andersens hustru **Christine Marie Andersen**, og købesummen blev her sat til 35.000 kr.
- 1964 Christine Marie Andersen solgte nu huset til ejendomshandler **Peter Rasmussen** i Stevning til overtagelse d. 1. august 1964 for en købesum på 63.100 kr., og dette blev så tinglyst d. 29. juni 1964. Han solgte så huset videre til installatør **Bent Harboe Jensen** og hustru **Jenny T. Harboe Jensen** til overtagelse d. 1. oktober 1964 for en købesum på 71.100 kr., og dette fik de et skøde på d. 8. oktober 1964.
- 1993 Jenny og Bent Harboe Jensen rejste fra sognet til Middelfart, og huset blev solgt til **Grethe og Hans Valdemar Clausen** for en købesum på 275.000 kr., og dette fik de et tinglyst skøde på d. 26. oktober 1993. Grethe og Hans Valdemar Clausen var fraflyttet deres hus på Skolebakken 5 som de netop havde solgt.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Huset blev sat til salg i august 2009 til en købesum på 685.000 kr. på en 732m² grund og bolig på 77m² samt kælder på 50m². Huset var endnu ikke solgt i december 2009, og Grethe og Hans Valdemar Clausen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolebakken 38 – matrikel nr. 146 af Oksbøl ejerlav.

- 1953 Daværende tømrer **Frederik Jensen** Broballe købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 706,50 kr. og han fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 15. juli 1953. Han påbegyndte derefter opførelsen af huset. Frederik Jensen var født d. 24. oktober 1911 og han var gift med Anny Karna Jensen f. Jensen der var født d. 21. februar 1912. De havde tidligere ejet og beboet Søholmvej 5 og mens de lod huset her

opføre boede de i huset Søholmvej 1 som Frederik Jensen lod opføre i 1950. Efter at huset var færdig tilflyttede Anny Karna og Frederik Jensen det nyopførte hus.

Anny Karna og Frederik Jensen havde børnene:

- Kurt Jensen, født d. _____.
- Urban Jensen, født d. 13. december 1939. (senere Skolemarken 4 Broballe)
- Anne Lise Jensen, født d. _____.
- Erik Jensen, født d. 4. marts 1949.

1959 Frederik Jensen solgte huset til købmand **Niels Oksen Lausten** og hustru Marie Lausten for en købesum på 64.900 kr., og dette fik de et tinglyst skøde på d. 22. december 1959. Niels Oksen Lausten var købmand på Spangsmosevej 14 i Broballe.

1962 Niels Oksen Laustens hustru Marie Lausten, der var født Jensen d. 20. juni 1905 i Aaes døde d. 17. september 1962 i en alder af kun 57 år og Niels Oksen Lausten sad derefter tilbage som enkemand.

1975 Niels Oksen Lausten solgte huset og købmandsforretningen på Spangsmosevej 14 pr. 1. oktober 1975.

1976 Niels Oksen Lausten, der var født d. 26. februar 1901 i Bodsøl ved Ballum døde d. 30. juli 1976 i en alder af knap 75½ år, efter at have levet som enkemand i knap 14 år.

1977 Ved et tinglyst skifte d. 25. juli 1977 overgik huset nu formeldt til arvingerne Bent Lausten, Laust Peter Lausten og Henning Lausten, men de havde allerede solgt huset, og samme dag blev der udstedt et tinglyst skøde på huset til den nye ejer **Knud Jensen** for en købesum på 360.000 kr.

1978 Knud Jensen havde kun huset i kort tid, og han solgte huset videre til **Kathrine Elisabeth Dahl-Hansen** og **Carsten Mogensen** i lige sameje for en købesum på 430.000 kr., og dette fik de derefter et tinglyst skøde på d. 16. juni 1978.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2001 Carsten Mogensen fraflyttede huset i foråret 2001 og flyttede til Christiansfeld, og efter en tinglyst bodelingsoverenskomst d. 5. december 2001 blev **Kathrine Elisabeth Dahl-Hansen** nu enejer af huset

2009 Kathrine Elisabeth Dahl-Hansen ejer og bebor fortsat huset.



Skolemarken, Broballe

Skolemarken 1 – matrikel nr. 182 af Oksbøl ejerlav.

- 1959 Daværende fabriksarbejder **Ole Hammersholt Petersen** købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1436 kr. og fik skøde på dette d. 26. september 1959. Han påbegyndte derefter opførelsen af huset, der foruden beboelse også indeholdt en frisørsalon.
- 1969 Ole Hammersholdt Petersen flyttede til Frederikssund og solgte huset til **Heinrich Sievertsen**, der var boende i Asserballe St. for en købesum på 80.000 kr. til overtagelse d. 1. oktober 1969.
- 1973 Heinrich Sievertsen solgte så huset til maskinmester **Jens Peter Steffensen** for en købesum på 106.000 kr. til overtagelse d. 1. september 1973.
- 1976 Jens Peter Steffensen solgte huset til ingeniør **Henning Max Hansen** for en købesum på 300.000 kr. til overtagelse d. 1. oktober 1976.
- 1978 Henning Max Hansen solgte huset til **Henry Meyer** og hustru Kirsten R. Meyer for en købesum på 407.266 kr. til overtagelse d. 1. september 1978. Henning Max Hansen fraflyttede sognet for at bosætte sig på Gøllinggård i Stevning.
- 1982 Kirsten R. og Henry Meyer solgte nu huset til **Chresten F. Bonde** og hustru Birgit G. Bonde for en købesum på 390.000 kr. og dette fik de et skøde på d. 29. juli 1982.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2003 Birgit G. Bonde fraflyttede huset i november 2003 og flyttede til Egevej i Havnbjerg, og Chresten Frederik Bonde boede herefter alene i huset.
- 2009 Chresten Frederik Bonde ejer og bebor fortsat huset.

Skolemarken 2 – matrikel nr. 195 af Oksbøl ejerlav.

- 1960 Jørgen Jensen Kådnervej 3 solgte jord til den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 10.244 kr. og dette blev der udstedt skøde på d. 15. september 1960. Dette jord blev så derefter udstykket til byggegrunde.
- 1961 **Henning Petz** købte denne byggegrund af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 3129,80 kr., og fik skøde på dette d. 9. december 1961.

- 1963 Henning Petz solgte byggegrunden videre til tømrermester **Helge Tage Larsen** i Brandsbøl for en købesum på 3700 kr. og det blev der udstedt skøde på d. 18. marts 1963. Han påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1964 Helge Tage Larsen solgte derefter huset til maskinarbejder **Teddy Arnecke** og hustru Andrea Arnecke i Brandsbøl, for en købesum på 71.500 kr. til overtagelse d. 5. marts 1964, og dette fik de deres skøde på d. 25. april 1964.
- 1970 Efter nogle år der solgte Teddy Arnecke så huset til **Carl Emil Færgemann** for en købesum på 130.000 kr. og han fik så sit skøde på denne handel d. 13. november 1970.
- 1972 Carl Emil Færgemann solgte huset til fru **Hanne Schiller** og mand flyvemekaniker Wolfgang Schiller for en købesum på 135.000 kr. til overtagelse 6. april 1972, og dette fik de et skøde på d. 6. april 1972.
- 1975 Hanne Schiller solgte huset d. 1. oktober 1975 til montør **Henry Damm Beck** og hustru Anemone Beck for en købesum på 260.000 kr.. og dette blev der udstedt skøde på d. 8. oktober 1975.
- 1979 Henry Damm Beck solgte nu huset til **Hans Chr. Johannesen** og hustru Grethe Johannesen for en købesum på 445.000 kr. til overtagelse d. 1. juni 1979, og de fik skøde på dette d. 19. juni 1979.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2008 Hans Christian Johannesen døde d. 18. maj 2008 i en alder af 69 år, og hans hustru Grethe sad derefter tilbage som enke. Huset blev herefter ejet af **Grethe Johannesen**.
- 2009 Grethe Johannesen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 3 – matrikel nr. 165 af Oksbøl ejerlav.

- 1959 Daværende fabriksarbejder **Johannes Petz** og hustru Edith M. Petz købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1446 kr. og påbegyndte derefter opførelsen af et ”Panbo træhus”. De fik deres skøde på dette d. 12. september 1959.
- 1972 Edith og Johannes Petz solgte nu huset til **Sofus Jensen**, Nordborg for en købesum på 92.000 kr. til overtagelse d. 1. oktober 1972, og selv flyttede de så til Bundsøvej 4 i Broballe, som de netop havde købt. Sofus Jensen fik sit skøde på handlen d. 25. maj 1972.
- 1975 Sofus Jensen solgte så igen huset til lærer **Carsten Lund** for en købesum på 178.000 kr. til overtagelse d. 1. november 1975, og dette blev der udstedt skøde på d. 11. november 1975.
- 1977 Efter et par år solgte Carsten Lund så huset til **Frede Bonde** og hustru Anne C. Bonde for en købesum på 240.000 kr., og de fik deres skøde på dette d. 2. august 1977.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Anne C. og Frede Bonde ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 4 – matrikel nr. 198 af Oksbøl ejerlav.

1961 Murer **Urban Jensen** købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 5.225 kr. og fik sit skøde på dette d. 26. oktober 1961. Han påbegyndte derefter opførelsen af huset. Urban Jensen blev født d. 13. december 1939 som søn af snedkermester Frederik Jensen og hustru Anny Karna f. Jensen, Søholmvej 5, Søholmvej 1, Skolebakken 38 Broballe. Han var gift med Mette Cathrine Hellesøe, der blev født d. 12. juli 1941 som datter af Laurits Hellesøe og hustru Mette Cathrine født Heissel på Oksbøl Nørregade 6 i Oksbøl. Urban Jensen startede som selvstændig murermester d. 1. maj 1965.

1969 Urban Jensen købte nu matrikel 228, der var på 1709 m², af Jørgen Jensen Kådnervej 3 for en købesum på 6.644 kr. og fik den tillagt sine i forvejen 976 m². Dette fik han et skøde på d. 22. juli 1969.

1982 Urban Jensen frasolgte nu matrikel 228 fra sin egen matrikel nr. 198 til sit firma Murermester Urban Jensen Broballe Aps for en købesum på 350.000 kr., og dette blev så tinglyst d. 26. februar 1982.

1984 Matrikel nr. 228 blev nu igen købt af Urban Jensen for en købesum på 365.875 kr., og dette blev så tinglyst d. 19. september 1984. Urban Jensens udviklede sig op gennem årene og i 1996 var der beskæftiget ca. 25 mand, fordelt på murere, tømrere og snedkere samt folk beskæftiget med entreprenørarbejde.



Huset som det så ud i år 2000.

2001 Mette Cathrine Jensen, der i mange år havde en virksomhed i kælderen med zoneterapi og healing, fraflyttede huset og flyttede til Rinkenæs. Herefter beboede Urban Jensen alene i huset.

2002 Birgitte Tystofte Uldall tilflyttede huset.

2009 Urban Jensen ejer og bebor fortsat huset sammen med Birgitte Tystofte Uldall.

.....

Skolemarken 5 – matrikel nr. 166 af Oksbøl ejerlav.

- 1959 Daværende fabriksarbejder **Christen Jørgensen** købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1670 kr. og fik sit skøde på dette d. 5. oktober 1959. Han påbegyndte derefter opførelsen af et ”Panbo træhus”. Christen Jørgensen var gift med Ingeborg Jørgensen.
- 1975 Ingeborg Jørgensen døde i februar 1975 og hun blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 6. februar 1975. Christen Jørgensen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1998 Christen Jørgensen flyttede til Runevænget i Guderup, hvor han døde i forsommeren 2001. Huset blev solgt til **Ulla Inger Mode Holtz** for en købesum på 415.000 kr., og et tinglyst skøde på dette blev derefter udstedt d. 5. august 1998. Ulla Inger Mode Holtz og Fini Holtz var fra Sjælland, men om de boede her eller kun ejede huset vides ikke. (Ingen havde postadresse her iflg. Mostrups vejviser).



Huset som det så ud i år 2000.

- 2004 Huset blev sat til salg i sommeren 2004 til en købesum på 665.000 kr.
- 2005 Huset var blevet solgt til **Mette Fomsgaard Nielsen** og **Jørgen Stistrup Knudsen** for en købesum på 565.000 kr., og de fik deres tinglyste skøde d. 5. januar 2005.
- 2006 Huset blev igen sat til salg i maj 2006 som værende opført i 1960 til en købesum på 720.000 kr. med en bolig på 76m² og en kælder på 76m² på en 835m² stor grund. Købsprisen blev i august sat ned til 695.000 kr. Huset blev købt af **Carsten Frank** og **Else Gyberg Frank** for en købesum på 680.000 kr., og d. 23. oktober 2006 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.
- 2008 Carsten Frank og Else Gyberg Frank har deres bosted i Middelfart, og huset her benyttes kun som sommerhus og som overnatningssted når Carsten Frank er på arbejde hos Danfoss.
- 2009 Carsten Frank og Else Gyberg Frank ejer fortsat huset.

.....

Skolemarken 6 – matrikel nr. 199 af Oksbøl ejerlav.

- 1962 **Alfred Sørensen** og hustru Vera Sørensen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 4004,10 kr. og fik skøde på dette d. 26. januar 1962. De påbegyndte opførelsen af huset i 1962.

- 1989 Alfred Sørensen, der var født d. 15. februar 1926, døde d. 10. september 1989. Efter et tinglyst skifte d. 2. oktober 1989 overgik huset derefter til hustruen **Vera Sørensen**. Vera Sørensen er født i Lebøl som datter af gartner Christian Matzen Jacobsen og hustru Anna Christine f. Pedersen, senere Oksbøl Søndergade 21 Oksbøl.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Vera Sørensen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 7 – matrikel nr. 167 af Oksbøl ejerlav.

- 1959 Daværende mekaniker **Carl Christian Johannsen** købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1738 kr. og han fik skøde på dette d. 21. september 1959. Han påbegyndte derefter opførelsen af et ”Panbo træhus”.
- 1964 Carl Christian Johannsen døde i juni 1964 og blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 9. juni 1964. Hans hustru Cathrine Margrethe Johannsen sad derefter tilbage som enke.
- 1967 Ved et tinglyst skifte d. 9. maj 1967 overgik huset nu til hustruen **Cathrine Margrethe Johannsen** f. Brodersen der så sad i uskiftet bo, og hvor huset blev sat til en købesum på 38.000 kr., men samme dag blev der så også udstedt et skøde til husets nye ejer **Thorvald Mølgaard** der for en købesum på 55.000 kr. havde købt huset.
- 1971 Thorvald Mølgaard, der var født d. 15. februar 1933 døde d. 24. oktober 1971 kun godt 38½ år gammel, og hans hustru Helene M. Mølgaard født Ludwigsen levede så videre i huset sammen med sønnen Jørgen Mølgaard.
- 1980 Ved et tinglyst skifte d. 23. september 1980 overgik huset først nu officielt til hustruen **Helene M. Mølgaard** og huset var nu sat til en købesum på 195.000 kr. Helene M. Mølgaard, der var født d. 18. juli 1932, boede alene i huset efter 1989 hvor sønnen Jørgen var fraflyttet huset. Hun døde d. 4. marts 1993 kun knap 61 år gammel.
- 1993 Ved et tinglyst skifte d. 5. maj 1993 overgik huset nu til sønnen **Jørgen Mølgaard**. Huset blev kort tid derefter solgt til **Mikkel Kannik Kloppenborg-Skrumsager** for en købesum på 100.000 kr., og dette fik han et skøde på d. 1. juni 1993. Herefter var der så forskellige lejemaal i huset, og i efteråret 1993 boede der en Lone A. Sørensen et par år, men i efteråret 1995 var der ingen der havde postadresse i huset. I sommeren 1996 boede der en Peter B. Mikkelsen, og året efter boede der foruden ham også en Niels K. Christensen og en Claus Sørensen.
- 1998 I efteråret 1998 flyttede Mikkel Kannik Kloppenborg-Skrumsager så selv ind i huset efter at være fraflyttet Spangsmosevej 14. Han boede der sammen med N. Kloppenborg-Skrumsager og Jinnie A. Friis, og de boede der så en årrække.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Mikkel Kannik Kloppenborg-Skrumsager ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 8 – matrikel nr. 200 af Oksbøl ejerlav.

1960 Jørgen Jensen Kådnervej 3 solgte jord til den daværende Oksbøl Sognekommune der så udstykkede det til byggegrunde. Oksbøl Sognekommune fik skøde på dette d. 15. september 1960.

1962 Oksbøl Sognekommune solgte denne byggegrund til **Carlo Victor Larsen** og hustru Inga Larsen for en købesum på 4.135,10 kr. og dette fik de derefter et tinglyst skøde på d. 11. maj 1962. Carlo V. Larsen var født d. 13. september 1936 i Rønnebæk sogn i Præstø amt som søn af vognmand Henry Larsen og hustru Maren Larsen, Søholmvej 18, og han var mælkehandler, et arbejde han havde overtaget efter sin far. Han var blevet gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen d. 16. marts 1963 med den knap 8 år yngre husassistent Inga Fabricius, der var født d. 2. juli 1944 i Sønderborg.

1975 Inga og Carlo Victor Larsen flyttede til Blæsborg ved Augustenborg og solgte derfor huset til **Erling Peter Andersen** og hustru Helga Andersen for en købesum på 325.000 kr., og dette fik de så et tinglyst skøde på d. 19. november 1975.

1983 Erling Peter Andersen solgte nu huset til sin hustru **Helga Andersen** for en købesum på 500.000 kr., og dette fik hun så et tinglyst skøde på d. 29. juni 1983.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Helga og Erling Peter Andersen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 9 – matrikel nr. 168 af Oksbøl ejerlav.

- 1959 Daværende maskinbygger **Christian S. Fabricius** og hustru Augusta W. Dora Fabricius købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1720 kr., og dette fik de et tinglyst skøde på d. 17. september 1959. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1986 Ved et tinglyst skifte d. 30. marts 1986 overgik huset nu til hustruen Augusta W. Dora Fabricius, Henning Fabricius og Inga Larsen, men de havde da solgt huset, og samme dag blev der så også udstedt et skøde til husets nye ejer **Hans C. Eriksen**, der havde erhvervet det for en købesum på 295.000 kr.
- 1989 Den 16. oktober 1989 blev der afholdt offentligt skifte på huset.
- 1990 Huset blev d. 1. februar 1990 solgt på tvangsaktion, og husets nye ejere blev derefter **Heidi Johannsen** og **Verner Østergaard** der havde købt huset for en købesum på 200.000 kr.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Heidi og Verner Østergaard ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 10 – matrikel nr. 201 af Oksbøl ejerlav.

- 1961 **Børge Enevoldsen** købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 4.163 kr., og dette fik han et tinglyst skøde på d. 17. november 1961. Han påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1962 Børge Enevoldsen solgte nu huset til snedker **Bent Jensen** for en købesum på 66.900 kr., og dette fik han så et tinglyst skøde på d. 3. august 1962.



Huset som det så ud i år 2000.

- 1964 Bent Jensen solgte så igen huset til **Claus Iskov** for en købesum på 74.900 kr., og dette blev så tinglyst d. 3. april 1964, men han videresolgte huset til **Aksel Albrechtsen** for en købesum på 79.900 kr., og denne handel blev så derefter tinglyst d. 16. april 1964.
- 1965 Aksel Albrechtsen solgte så igen huset til **Hans Petersen** og hustru Anna Marie R. Petersen for en købesum på 81.850 kr. til overtagelse d. 1. februar 1965, og d. 5. februar 1965 blev der så udstedt et tinglyst skøde på dette.
- 2009 Anna Marie og Hans Petersen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 11 – matrikel nr. 169 af Oksbøl ejerlav.

- 1960 Daværende fabriksarbejder **Jørgen Wolff** og hustru Alfrieda A. Wolff købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 2756 kr., og dette fik de et tinglyst skøde på d. 13. august 1960. De påbegyndte derefter opførelsen af et ”Panbo træhus”. De boede så der indtil de med overtagelse d. 1. februar 1978 havde købt et hus på Banevej 2 i Oksbøl.
- 1978 Alfrieda og Jørgen Wolff solgte så huset til **Birte Svop** og **Niels Martin Boisen** for en købesum på 350.000 kr. til overtagelse d. 15. marts 1978, og denne handel blev så tinglyst d. 11. april 1978.
- 1994 Birte Svop og Niels Martin Boisen rejste fra sognet og flyttede til Aalborg. De solgte derfor huset til **Bente Sudergaard Rasmussen** og **Søren Skov Rasmussen** for en købesum på 193.400 kr. til hver. Denne handel blev tinglyst d. 4. august og derefter fik de deres skøde på dette. Bente Sudergaard Rasmussen og Søren Skov Rasmussen ejer og bebor fortsat huset her i 2003.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Bente Sudergaard Rasmussen og Søren Skov Rasmussen ejer og bebor fortsat huset.
-

Skolemarken 12 – matrikel nr. 202 af Oksbøl ejerlav.

- 1962 **Erling Østergaard** og hustru Christa Østergaard købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 4302,50 kr., og dette fik de så et skøde på d. 5. april 1962. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1970 Christa og Erling Østergaard flyttede til Oksbøl Nørregade 4, som de netop havde købt, og solgte derfor huset til værkfører **Hans Jørgensen Duus** og hustru Ninna Duus for en købesum på 145.000 kr., og dette fik de et tinglyst skøde på d. 11. november 1970. Ninna og Hans Jørgensen Duus kom dermed tilbage til sognet fra Lysabild, idet de havde tidligere havde haft huset på Druevang 2 i Oksbøl.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Nina og Hans Jørgensen Duus ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 13 – matrikel nr. 170 af Oksbøl ejerlav.

1959 Daværende fabriksarbejder **Christian Hørlyck** købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1430 kr., og dette blev der så udstedt et skøde på d. 5. oktober 1959. Han påbegyndte derefter opførelsen af et Tjærborg træhus.

1965 Christian Hørlyck solgte nu huset d. 3. juni 1965 til **Tage Hansen** og hustru Ruth Meta Hansen for en købesum på 44.000 kr., og dette fik de så et skøde på d. 16. juli 1965. Inden da boede Christian Hørlyck i august 1963 på Jernbanegade 26 i Sønderborg, hvor han var chauffør, og han har så givet vis haft huset udlejet indtil nu.



Huset som det så ud i år 2000.

2006 Ruth Meta Hansen, der var født d. 14. februar 1943, døde d. 18. december 2006 i en alder af kun knap 64 år, og Tage Hansen sad derefter tilbage som enkemand.

2009 Tage Hansen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 14 – matrikel nr. 203 af Oksbøl ejerlav.

1961 **Nis Chresten Thomsen** og hustru Irene Thomsen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 3718,10 kr., og dette fik de så et skøde på d. 29. november 1961. De påbegyndte derefter opførelsen af huset. Nis Chresten Thomsen er født d. 16. januar 1933 som søn af Katharina og Johannes Thomsen, Stegvej 2 og dermed bror til Ejnar Thomsen i nr. 30 og Johannes Thomsen i nr. 32.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Irene og Nis Chresten Thomsen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 15 – matrikel nr. 164 af Oksbøl ejerlav.

1958 Daværende fabriksarbejder **Erik Nielsen** og hustru Anni Nielsen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1400 kr., og dette fik de så et skøde på d. 9. september 1958. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.



Huset som det så ud i år 2000.

2008 Anni og Erik Nielsen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 16 – matrikel nr. 184 af Oksbøl ejerlav.

1960 Daværende fodermester **Jørgen Matthiesen** og hustru Ellen Matthiesen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1710 kr., og dette fik de så et skøde på d. 11. april 1960. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.

2006 Jørgen Matthiesen, der var født d. 19. april 1914, var kommet på plejecentret Tangshave i Nordborg, og her døde han d. 15. marts 2006 i en alder af knap 92 år, og hans hustru Ellen Matthiesen sad derefter tilbage som enke.

2007 Ellen Matthiesen solgte huset til **Eirik Martin Martinussen** og **John Martinussen**, og skødedato er iflg. BBR registret sat til d. 1. maj 2007. John Martinussen kom hertil fra Østervej 2 i Mjels. Ellen Matthiesen fraflyttede sognet og flyttede til Parkvej 23 i Guderup.

Oksbøl Søndergade 20. Ernst Lund er født d. 19. oktober 1931, og hans hustru Ingeborg Lund er født d. 1. februar 1936.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Ingeborg og Ernst Lund ejer og bebor fortsat huset.



Skolemarken 22 – matrikel nr. 187 af Oksbøl ejerlav.

1961 Daværende arbejdsmand **Hjalmar Svane Christensen** og hustru Inger Christensen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 3512 kr. og dette fik de et skøde på d. 7. marts 1961. De påbegyndte derefter opførelsen af huset. Hjalmar Svane Christensen og hustru Inger Christensen kom fra Oksbøl Østergade 11

1983 Hjalmar Svane Christensen solgte huset til sin hustru **Inger Christensen** for en købesum på 300.000 kr., og dette fik hun så et tinglyst skøde på d. 21. februar 1983.



Huset som det så ud i år 2000.

2000 Hjalmar Svane Christensen, der var født d. 12. december 1930 i Asserballe, døde d. 18. februar 2000, og hans hustru Inger Christensen sad derefter tilbage som enke.

2002 Huset blev sat til salg i november 2002 til en købesum på 430.000 kr. som værende opført i 1960 med en bolig på 174 m² på en 756 m² stor grund.

2003 Huset blev solgt til **Henrik Sørensen**, der havde købt det til en købesum på 400.000 kr., og han fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 6. juni 2003.

2007 Henrik Sørensen har firmaet HS-Autoservice og han ejede og beboede huset sammen med Anne-Mette S. Sørensen.

2008 Huset blev sat til salg i maj 2008 som værende opført i 1960 med en bolig på 171 m² og en grund på 756 m² til en købesum på 575.000 kr.

Huset blev købt af **Naja Fægteborg Thorsager Thybo** og **Poul Fægteborg Thybo** og skødedatoen blev sat til d. 30. maj 2008.

Huset blev sat til salg igen i november 2008 for en købesum på 645.000 kr.

2009 Naja Fægteborg Thorsager Thybo og Poul Fægteborg Thybo ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 24 – matrikel nr. 188 af Oksbøl ejerlav.

1960 Daværende maskinarbejder **Svend Aage Andresen** købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1626 kr., og dette fik han et skøde på d. 20. september 1960. Han påbegyndte derefter opførelsen af huset.

1966 Svend Aage Andresen solgte så huset til **Erik Knudsen** og hustru Irene Knudsen for en købesum på 78.000 kr. til overtagelse d. 15. april 1966, og dette fik de et skøde på d. 5. april 1966.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Irene og Erik Knudsen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 26 – matrikel nr. 189 af Oksbøl ejerlav.

1960 Daværende fabriksarbejder **Christian Ganderup** og hustru Anna Lise Ganderup købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1822 kr., og dette fik de derefter et tinglyst skøde på d. 27. juni 1960. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.



Huset som det så ud i år 2000.

Skolemarken 30 – matrikel nr. 191 af Oksbøl ejerlav.

1961 Daværende mejerist **Ejner Thomsen** og hustru Annelise Thomsen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 3678 kr. og dette fik de så et tinglyst skøde på d. 18. maj 1961. De påbegyndte derefter opførelsen af huset. Ejner Thomsen er født d. 23. april 1938 som søn af Katharina og Johannes Thomsen, Stegvej 2 og dermed bror til Johannes Thomsen i nr. 32 og Nis Chresten Thomsen i nr. 14.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Annelise og Ejner Thomsen ejer og bebor stadigvæk huset.



Skolemarken 32 – matrikel nr. 192 af Oksbøl ejerlav.

1961 Daværende fabriksarbejder **Johannes Thomsen** og hustru Gerda Thomsen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 2986 kr. og på denne handel fik de derefter et tinglyst skøde d. 12. april 1961. De påbegyndte derefter opførelsen af huset. Johannes Thomsen er søn af Katharina og Johannes Thomsen, Stegvej 2 og dermed bror til Ejnar Thomsen i nr. 30 og Nis Chresten Thomsen i nr. 14.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Gerda og Johannes Thomsen ejer og bebor stadigvæk huset.



Skolemarken 34 – matrikel nr. 162 af Oksbøl ejerlav.

- 1957 Daværende arbejdsmand **Lauritz Christian Willert** købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1994 kr., og fik skøde på dette d. 15. august 1957. Han påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1971 Lauritz Christian Willert solgte huset d. 7. september 1971 til sin søn **Svend Willert**, Oksbøl for en købesum på 45.800 kr., og d. 10. september blev dette så tinglyst.
- 1977 Svend Willert fraflyttede huset og solgte det til ejendomshandler **Peter Rasmussen** i Stevning for en købesum på 315.000 kr., og det fik han så et skøde på d. 28. november 1977. Peter Rasmussen videresolgte så huset til **Johnny Nielsen** og hustru Ellen M. N. Nielsen for en købesum på 350.000 kr. til overtagelse d. 1. december 1977, og dette fik de deres skøde på d. 13. marts 1978.
- 1997 Ellen og Johnny Nielsen boede så der indtil de i 1997 flyttede til Maihaven 16 i Nordborg, og de solgte så derfor huset til **Lis Christensen** og **Klaus-Peter Lund** for en købesum på 495.000 kr. De fik deres skøde på huset d. 26. september 1997.
- 1998 Lis Christensen fraflyttede huset og flyttede til Egevej i Havnbjerg. **Klaus-Peter Lund** blev boende i huset og udbetalte Lis Christensen en halvdel på en købesum af 243.091 kr. således at han nu var ene-ejer af huset. Dette fik han et tinglyst skøde på d. 14. august 1998.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2001 Tina Helene Petersen tilflyttede huset i 2001.
- 2009 Klaus-Peter Lund ejer fortsat huset og bebor dette sammen med Tina Helene Petersen.

Skolemarken 36 – matrikel nr. 160 af Oksbøl ejerlav.

- 1957 Daværende fodermester **Karl Peter Petersen** og hustru Minna Petersen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1500 kr. og fik et skøde på denne handel d. 27. juni 1957. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1978 Minna Petersen, der var født Hansen d. 27. september 1910, døde d. 19. maj 1978 godt 67½ år gammel, og Karl Petersen boede derefter alene i huset som enkemand.
- 1986 Karl Peter Petersen, der var født d. 3. juli 1907, døde d. 28. januar 1986 i en alder af 78½ år, efter at have levet som enkemand i godt 7½ år. Ved et tinglyst skifte d. 4. juni 1986 overgik huset til arvingerne Verner Petersen, Manfred Petersen, Carl Petersen, Margit Koch og Inge Petersen og købesummen blev sat til 370.000 kr. Huset blev

derefter solgt til **Uffe Lind Jensen** for en købesum på 415.000 kr., og det fik han derefter et tinglyst skøde på d. 6. juni 1986.

2000 Olga Jessen tilflyttede huset engang i 1999/2000.



Huset som det så ud i år 2000.

2009 Uffe Lind Jensen ejer og bebor fortsat huset sammen med Olga Jessen.

.....

Skolemarken 38 – matrikel nr. 159 af Oksbøl ejerlav.

1957 Daværende fodermester **Conrad Albers** købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 1500 kr., og dette fik han så et skøde på d. 19. juni 1957. Han påbegyndte derefter opførelsen af huset.

1962 Conrad Albers solgte huset til forhenværende landmand **Jørgen Petersen Kjerkemand** og hustru Nicoline M. Kjerkemand for en købesum på 30.000 kr., og det fik de et skøde på d. 14. april 1962. Jørgen Petersen Kjerkemand var født d. 3. marts 1914 i Hellevad, og han var gift med Nikoline M. Petersen der var født d. 8. september 1912 i Hønkys.

Nikoline og Jørgen Petersen Kjerkemand havde børnene:

- Johan Kirkmand.
- Bent Kirkmand.
- Kay Kjerkemand.

I huset boede også Jørgen Petersen Kjerkemands bror Otto Petersen Kirkmand, der var dværg. Han var født d. 4. april 1917 i Hellevad som den sidste i en børneflokk på 13, og som 10-årig var han blevet tvangsfjernet og var kommet ind under åndssvageforsorgen. Jørgen Petersen Kjerkemand hentede ham i Brejning i 1943 hjem til sig og sin hustru.

1995 Nikoline M. Kjerkemand døde d. 19. juni 1995 i en alder af næsten 83 år, og Jørgen Petersen Kjerkemand levede derefter videre som enkemand sammen med sin bror Otto Petersen Kirkmand.

1996 Otto Petersen Kirkmand døde d. 25. august 1996 i en alder af knap 79½ år og herefter boede Jørgen Petersen Kjerkemand alene i huset.

1998 Jørgen Petersen Kjerkemand blev syg i marts 1998, hvorefter han kom på sygehus og derefter til aflastning på Guderup plejehjem. Herefter kom han på sygehus igen, kom hjem igen og derefter på Nordborg plejehjem, hvor han døde 10. maj 1998 i en alder af 84 år efter at have levet som enkemand i knap 3 år.

Familien er nævnt som Kjerkemand, men på deres gravsten på Oksbøl kirkegård står der Kirkmand. Jørgen Petersen Kjerkemands søn Bent Kirkmand fortæller at der til efternavnet knytter der sig en historie tilbage til deres bedstefar. Han mente ikke stavemåden Kjerkemand var dansk, så han kæmpede med først de tyske og så de danske myndigheder om at få lov til at stave efternavnet Kirkmand. Det lykkedes ham i enkelte tilfælde at få medhold. Vores far ønskede også at stave efternavnet Kirkmand,

så han fortsatte kampen. Resultatet er derfor blevet sådan at nogen hedder Kjerkeemand mens andre hedder Kirkmand.

Ved et tinglyst skifte d. 17. september 1998 overgik huset nu til arvingerne Bent Kirkmand, Johan Kirkmand og Kay Kjerkeemand og købesum blev sat til 410.000 kr. Huset blev derefter solgt til **Heidi Laursen** og **Michael Beck** for en købesum på 558.000 kr., og det fik de et skøde på d. 20. november 1998.

1999 Huset blev solgt til **Birgitte Bruhn Hansen** og **Kim Munch Hansen** for en købesum på 680.000 kr., og det fik de et tinglyst skøde på d. 2. juli 1999.



Huset som det så ud i år 2000.

2002 Birgitte Bruhn Hansen fraflyttede huset og Kim Munch Hansen boede derefter alene i huset. Efter en bodelingsoverenskomst fik **Kim Munch Hansen** d. 29. april 2002 et tinglyst skøde at han hermed var enejer af huset.

2009 Kim Munch Hansen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Skolemarken 40 – matrikel nr. 150 af Oksbøl ejerlav.

1960 Daværende tømrer **Willi Plumhoff** og hustru Anne C. Plumhoff købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 2000 kr., og dette fik de et skøde på d. 5. juli 1960. De påbegyndte derefter opførelsen af huset. Willi Plumhoff, der var født d. 24. juni 1906 døde d. 2. juni 1974 68 år gammel. Hans hustru Anne C. Plumhoff boede så alene i huset indtil i 1986 hvor hun kom på plejehjem i Aabenraa.

1986 Ved et tinglyst skifte d. 8. november 1986 overgik huset nu officielt til hustruen Anne C. Plumhoff, men huset var da blevet solgt til **Katharina Thomsen** for en købesum på 320.000 kr. og samme dag blev der så også udstedt et skøde til husets nye ejer. Katharina Thomsen havde tidligere boet på Stegvej 2, men var fraflyttet der efter at hendes mand Johannes Thomsen var død d. 3. august 1986. Katharina Thomsen kom således nu til at bo tæt ved sine 3 sønner Ejnar Thomsen i nr. 30, Johannes Thomsen i nr. 32 og Nis Chresten Thomsen i nr. 14.

1997 Katharina Thomsen, der var født d. 27. juli 1903, døde d. 2. april 1997, knap 94 år gammel efter at have levet som enke i 11 år.

Ved et tinglyst skifte d. 26. juni 1997 overgik huset nu til arvingerne Johannes Thomsen, Ejner Thomsen, Bent Thomsen og Nis Chresten Thomsen, der derefter solgte huset videre til **Ketty og Ole Christoffersen** for en købesum på 307.500 kr. Dette fik de et tinglyst skøde på d. 19. august 1997.

2009 Ketty og Ole Christoffersen ejer og bebor fortsat huset.



Huset som det så ud i år 2000.

Skolemarken 42 – matrikel nr. 151 af Oksbøl ejerlav.

- 1959 Daværende landmand **Hans Christian Hansen** og hustru Alba Andrea Hansen købte byggegrunden af den daværende Oksbøl Sognekommune for en købesum på 2284 kr. og dette fik de er tinglyst skøde på d. 6. juli 1959. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 1989 Hans Christian Hansen, der var født d. 11. december 1929, døde d. 5. juni 1989 kun 59 år gammel, og hans hustru Alba Andrea Hansen sad derefter tilbage som enke.
- 1990 Ved et tinglyst skifte d. 10. juli 1990 overgik huset til hustruen **Alba Andrea Hansen**.



Huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Alba Andrea Hansen ejer og bebor fortsat huset.
-