

Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af husene og deres beboere i Oksbøl sogn som var lagt ud på internettet på adressen

www.jessenb.dk

Bogen er oprettet og opdateret frem til slutningen af 2009 af

Bent Jessen Espehøjvej 11 Broballe.

Broballe

2

Indeholder gaderne:

Spangsmosevej

Søholmvej

Uglebjergvej

Vikkebjergvej

Ukendte steder i Broballe

Følgende kilder er anvendt:

- Danske landmænd og deres indsats, Oksbøl Sogn 1943.
Forlaget Danske Landbrug I/S: Danske gårde, Sønderjyllands Amt, Bind I B 1990/1991.
Større Danske Landbrug 1937 bind IX.
Oksbøl Sogn, Historie, Fortællinger nr. 1 til 4.
Oksbøl Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Nordborg Lokalhistoriske Arkiv.
Landsarkivet i Aabenraa.
Rigsarkivet i København.
- Brandforeningsforeningen for bygninger på Als for Oksbøl Sogn 1955 til 1978.
Telefonbøger og vejviser i Nordborg kommune.
Grundbøger for Oksbøl, Broballe og Mjels ejerlav.
Tingbøger for Oksbøl, Broballe og Mjels ejerlav.
Skyld og panteprotokoller for Als Nørre Herred.
Kontraktprotokoller for Als Nørre Herred.
- Folketællingslister for Oksbøl sogn: 1803, 1840, 1845, 1855, 1860 og 1921.
Kirkebøger fra mange forskellige kirkesogne.
Personregister for Oksbøl sogn over fødte, viede og døde.
Aviser: Dybbøl Posten, og andre lokale aviser.
Jordebog fra Oksbøl og Broballe.
- Udskiftningskort fra 1779 for Mjels, Broballe og Oksbøl.
Oksbøl kirkegård.
Mindetavle i Oksbøl kirke.
Jørgen Hansen Fogt: Mit Levnets Beskrivelse.
Hans Hansens erindringer fra Oksbøl sogn.
Halvor Enevoldsens begravelsesbog.
Diverse salgsannoncer.
www.arkivalieronline.dk

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----|
| Spangsmosevej, Broballe | 7 |
| Spangsmosevej 2 – matrikel nr. 165 af Broballe ejerlav..... | 7 |
| Spangsmosevej 4 – matrikel nr. 21 af Broballe ejerlav og 126 af Mjels ejerlav. | 8 |
| Spangsmosevej 5 – matrikel nr. 19 af Broballe ejerlav..... | 13 |
| Spangsmosevej 6 – matrikel nr. 16 af Broballe ejerlav..... | 20 |
| Spangsmosevej 8 – matrikel nr. 112 af Broballe ejerlav..... | 25 |
| Spangsmosevej 9 – matrikel nr. 83 af Broballe ejerlav..... | 27 |
| Spangsmosevej 10 – matrikel nr. 14 af Broballe ejerlav..... | 29 |
| Spangsmosevej 11 – matrikel nr. 43 af Broballe ejerlav..... | 33 |
| Spangsmosevej 12 – matrikel nr. 47 af Broballe ejerlav..... | 36 |
| Spangsmosevej 14 – matrikel nr. 20 af Broballe ejerlav..... | 39 |
| Spangsmosevej 16 – matrikel nr. 116 af Broballe ejerlav..... | 45 |
| Spangsmosevej 17 – matrikel nr. 40 af Broballe ejerlav..... | 47 |
| Spangsmosevej 19 – matrikel nr. 101 af Broballe ejerlav..... | 51 |
| Spangsmosevej 21 – matrikel nr. 48 af Broballe ejerlav..... | 55 |
| Spangsmosevej 26 – matrikel nr. 10 af Broballe ejerlav..... | 60 |
| Spangsmosevej 27 – matrikel nr. 1 af Broballe ejerlav..... | 68 |
| Spangsmosevej 28 – matrikel nr. 97 af Broballe ejerlav..... | 71 |
| Spangsmosevej 29 – matrikel nr. 2 af Broballe ejerlav..... | 76 |
| Spangsmosevej 30 – matrikel nr. 181 af Broballe ejerlav..... | 80 |
| Spangsmosevej 30B – matrikel nr. 183 af Broballe ejerlav. | 86 |
| Spangsmosevej 32 – matrikel nr. 12 af Broballe ejerlav..... | 87 |
| Spangsmosevej 33 – matrikel nr. 178 af Broballe ejerlav..... | 93 |
| Spangsmosevej 34 – matrikel nr. 180 af Broballe ejerlav..... | 93 |
| Spangsmosevej 35 – matrikel nr. 177 af Broballe ejerlav..... | 97 |
| Spangsmosevej 36 – matrikel nr. 117 af Broballe ejerlav..... | 98 |
| Spangsmosevej 37 – matrikel nr. 176 af Broballe ejerlav..... | 99 |
| Spangsmosevej 38 – matrikel nr. 163 af Broballe ejerlav..... | 100 |
| Spangsmosevej 39 – matrikel nr. 175 af Broballe ejerlav..... | 101 |
| Spangsmosevej 40 – matrikel nr. 164 af Broballe ejerlav..... | 101 |
| Spangsmosevej 41 – matrikel nr. 174 af Broballe ejerlav..... | 102 |
| Spangsmosevej 42 – matrikel nr. 166 af Broballe ejerlav..... | 103 |
| Spangsmosevej 43 – matrikel nr. 173 af Broballe ejerlav..... | 104 |
| Spangsmosevej 44 – matrikel nr. 115 af Broballe ejerlav..... | 104 |
| Spangsmosevej 45 – matrikel nr. 161 af Broballe ejerlav..... | 106 |
| Søholmvej, Broballe..... | 107 |

| | |
|---|-----|
| Søholmvej 1 – matrikel nr. 200 af Mjels ejerlav..... | 107 |
| Søholmvej 2 – matrikel nr. 268 af Mjels ejerlav..... | 108 |
| Søholmvej 4 – matrikel nr. 215 af Mjels ejerlav..... | 110 |
| Søholmvej 5 – matrikel nr. 126 af Broballe ejerlav..... | 111 |
| Søholmvej 6 – matrikel nr. 70 af Mjels ejerlav..... | 115 |
| Søholmvej 8 – matrikel nr. 13b af Broballe ejerlav..... | 116 |
| Søholmvej 10 – matrikel nr. 13a af Broballe ejerlav..... | 125 |
| Søholmvej 12 – matrikel nr. 167 af Broballe ejerlav..... | 130 |
| Søholmvej 14 – matrikel nr. 5 af Broballe ejerlav..... | 135 |
| Søholmvej 18 – matrikel nr. 45 af Broballe ejerlav..... | 140 |
| Uglebjergvej, Broballe | 143 |
| Uglebjergvej 1 – matrikel nr. 25 af Broballe ejerlav..... | 143 |
| Vikkebjergvej, Broballe | 147 |
| Vikkebjergvej 1 – matrikel nr. 103 af Broballe ejerlav..... | 147 |
| Vikkebjergvej 2 – matrikel nr. 122 af Broballe ejerlav..... | 149 |
| Vikkebjergvej 3 – matrikel nr. 120 af Broballe ejerlav..... | 150 |
| Vikkebjergvej 4 – matrikel nr. 184 af Broballe ejerlav..... | 152 |
| Vikkebjergvej 6 – matrikel nr. 185 af Broballe ejerlav..... | 153 |
| Vikkebjergvej 7 – matrikel nr. 7 af Broballe ejerlav..... | 154 |
| Vikkebjergvej 11 – matrikel nr. 29 af Broballe ejerlav..... | 155 |
| Vikkebjergvej 13 – matrikel nr. 32 af Broballe ejerlav..... | 158 |
| Ukendte steder i Broballe..... | 161 |
| Kådnersted nr. 104 i Broballe med ukendt placering..... | 161 |
| Landsted i Broballe med ukendt placering..... | 163 |
| Kådnersted i Broballe med ukendt placering..... | 165 |
| Inderstested i Broballe med ukendt placering..... | 166 |

Spangsmosevej, Broballe

Spangsmosevej 2 – matrikel nr. 165 af Broballe ejerlav.

- 1960 Starten på stedet her går tilbage til 1960 hvor ejeren af Spangsmosevej 4 Hans Peters Nicolaisens søn Hans Peter Nicolaisen jun. sammen med ejerne af Oksbøl Byggeforretning Børge Enevoldsen og Frederik Mikael Christensen startede første etape af et mørtelværk på den jord der tilhørte Spangsmosevej 4.
- 1963 Efter af Hans Peter Nicolaisen jun. d. 17. januar 1962 havde fået skøde på det hele efter sin far, fik han i 1963 frastykket jordstykket her der bestod af 491 m² fra matrikel nr. 21 og 1.725 m² fra matrikel nr. 230, og det hele blev samlet til matrikel nr. 165 af Broballe ejerlav og derefter tinglyst d. 10. august 1963.



Foto fra 1960 af begyndelsen til stedet her.

- 1964 Hans Peter Nicolaisen solgte matrikel nr. 165 til Broballe Mørtel og Betonvarefabrik, der i fællesskab var ejet af Hans Peter Nicolaisen jun., Børge Enevoldsen og Frederik Mikael Christensen for en købesum på 10.240 kr. og d. 14. juli 1964 blev denne overtagelse tinglyst og der blev udstedt et tinglyst skøde på dette. Firmaet startede først som kalkværk og senere med cementstøberi.
- 1967 For en købesum på 34.859,17 kr. købte Hans Peter Nicolaisen nu halvdelen af forretningen således at han nu var enejer, og på dette blev der d. 20. januar 1967 udstedt et tinglyst skøde.



Foto af virksomheden fra efter 1969.

- 1986 Firmaet blev lavet om til et anpartsselskab, og d. 27. august 1986 blev der tinglyst et skøde til Broballe Mørtel og Betonvarefabrik Aps. Købesummen var da sat til 310.000 kr.



Foto af virksomheden som den så ud i år 2000.

- 1989 Hans Peter Nicolaisen døde d. 21. juli 1989 i en alder af kun næsten 55 år. Firmaet blev derefter overtaget af sønnen Hans Henrik Nicolaisen Kokhøjvej 2.
- 2009 Hans Henrik Nicolaisen driver fortsat firmaet.

.....

Spangsmosevej 4 – matrikel nr. 21 af Broballe ejerlav og 126 af Mjels ejerlav.

- 1779 Stedet her var i gammel tid et såkaldt kådnersted, eller husmandssted om man vil, med nummeret 134, og det var ifølge udskiftningskortet over Broballe fra 1779 ejet af en **Rasmus Hinrichsen**.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779 viser placeringen af kådnersted nr. 134.

- Rasmus Henriksen blev født omkring 1724 i Oksbøl, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 22. juli 1747 med den omkring 6 år yngre Zidse Christensdatter, der var født omkring 1730 i Broballe. Zidse og Rasmus Hinrichsen fik børnene:
- Maren, døbt d. 22. oktober 1747, død og begravet d. 13. januar 1748.
 - Helene Susanne, døbt d. 13. august 1749, død og begravet d. 3. januar 1750.
 - Henrik, døbt d. 1. januar 1755. (han overtog stedet)
 - Christen, døbt d. 11. september 1757.
 - Rasmus, døbt d. 7. august 1763.
- 1780 Zidse og Rasmus Hinrichsens søn Henrik Rasmussen blev gift i Oksbøl kirke d. 30. august 1780 med pigen Maria Hansdatter der var født omkring 1751 i Lavensby i Havnbjerg sogn. De har muligvis bosat sig i Havnbjerg sogn, idet deres første barn Rasmus, der blev født omkring 1780 ikke er fundet i Oksbøl kirkebøger. De er kommet til Broballe før april 1783, da de får deres næste barn. Maria og Henrik Rasmussen fik børnene:
- Rasmus, født omkring 1780. (ej fundet i Oksbøl kirkebog)
 - Kirsten, født d. 30. april 1783.
 - Helene Cecilia Rasmussen, født d. 8. august 1789.

- Laurits Christian Rasmussen, født d. 10. marts 1792, død d. 29. april 1792.
 - Anna Marie Rasmussen, født d. 10. maj 1793. (hun overtog stedet)
- 1787 Husmand Rasmus Hinrichen døde i en alder af 62 år 8 måneder og han blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 20. maj 1787. Hans hustru Zidsel sad derefter tilbage som enke.
- 1792 Den 29. december 1792 blev husmandsstedet overtaget af sønnen **Henrik Rasmussen**, og han blev indskrevet i skyld og panteprotokollen, der blev protokolleret d. 27. januar 1793.
- 1798 Henrik Rasmussens mor Zidsel døde i en alder af 68 år efter at have levet som enke i 11 år, og hun blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 26. maj 1798.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Henrik Rasmussen her på stedet som husmand med jord sammen med sin hustru Maria og deres børn Rasmus Rasmussen, Cecilia Rasmussen og Anna Maria Rasmussen.
- 1814 Henrik Rasmussens hustru Maria døde d. 23. maj 1814 i en alder af næsten 63 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1815 Henrik Rasmussen blev gift i Oksbøl kirke d. 18. november 1815 med den 26 år yngre tjenestepige Ellen Jensen fra Holm. Hun var født omkring 1780.
- 1818 Henrik Rasmussens datter Anna Marie Rasmussen blev gift i Oksbøl kirke d. 7. november 1818 med den omkring 5 år ældre Peter Mikkelsen, der var fra Brandsbøl og som var født omkring 1787. Anna Marie og Peter Mikkelsen fik børnene:
- Henrik Petersen, født d. 20. december 1819.
 - Marie Margrethe Petersen, født d. 21. maj 1825.
 - Anne Marie Petersen, født d. 25. maj 1831.
- 1819 Henrik Rasmussen solgte husmandsstedet til sin svigersøn **Peter Mikkelsen** d. 27. april 1819, og der blev derefter protokolleret et aftægt til Henrik Rasmussen og hans hustru Ellen så længe hun levede.
- 1831 Henrik Rasmussen døde på aftægten d. 4. juni 1831 i en alder af 77½ år, og hans hustru Ellen levede derefter videre som enke. Hun er muligvis herefter frarejst sognet, idet hun ikke er fundet senere hen.
- 1832 Peter Mikkelsen døde d. 12. februar 1832 i en alder af kun 45 år, og hans hustru Anna Maria sad derefter tilbage som enke.
- 1833 Den 24. september 1833 blev husmandsstedet købt af **Hans Mikkelsen**, og der blev dokumenteret et aftægt til enken Anna Maria Mikkelsen. Hvem Hans Mikkelsen var vides ikke, men han har muligvis været i familie med den foregående.
- 1835 Kådnersted nr. 134 i Broballe blev købt af **Peter Gertsen** d. 26. maj 1835, og han blev således den næste husmand på stedet. Peter Gertsen var født d. 11. marts 1803 som søn af bolsmand Gert Bondesen og hustru Anna f. Christensdatter på Espehøjvej 13 i Broballemark. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 20. juni 1835 med den godt 5½ år yngre tjenestepige Anna Jensen Grau, der var født i Broballe d. 9. december 1808 som datter af bolsmand Mathias Jensen Grau og hustru Anna på bolsted nr. 128, der dengang lå på nuværende Lusigvej 8, men som senere blev udflyttet og blev til „Lyshøjgaard” Espehøjvej 14. Anna og Peter Gertsen fik datteren:
- Anna Petersen, født d. 29. september 1836. (hun blev plejedatter hos sin farbror Bonde Gertsen på Espehøjvej 13.)
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husmand Peter Gertsen her på stedet sammen med sin hustru Anna og deres datter Anna Petersen. Peter Gertsens svigermor Anna, nu kaldet Hansen samt hendes søn Hans Nissen Grau boede der også. I ejendommens aftægt boede enken og den tidligere ejer Anna Marie Mikkelsen sammen med sine børn Marie Margrethe Petersen og Anna Marie Petersen.

- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husmand og daglønner Peter Gertsen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna. Hans svigermor Anna Hansen boede der også fortsat, og i ejendommens aftægt boede enken Anna Marie Mikkelsen stadigvæk sammen med sin datter Anna Marie Petersen.
- 1851 Peter Gertsens svigermor Anna Hansen døde d. 24. oktober 1851 i en alder af 87½ år.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede husmand Peter Gertsen endnu her på stedet sammen med sin hustru Anna. I ejendommens aftægt boede enken Anna Marie Mikkelsen nu sammen med sin datter Marie Margrethe Petersen.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede husmand Peter Gertsen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anna, og i ejendommens aftægt boede enken Anna Marie Mikkelsen fortsat sammen med sin datter Marie Margrethe Petersen.
- 1867 Peter Gertsen solgte husmandssted nr. 134 til hjulmager og husmand **Jørgen Madsen Thonesen** og hustru **Anna Eleonora Thonesen** f. Lorenzen for en købesum af 3.750 Rigsdaler Cour. som skulle udredes ved at de nye ejere overtog Peter Gertsens protokollerede gæld med 3½ % pro Anno, og på dette fik de så et skøde d. 28. februar 1867. Han skulle også overtage aftægten til Anna Marie Mikkelsen der havde været gift med den tidligere ejer Peter Mikkelsen.
Anna og Peter Gertsen fraflyttede og det formodes at de flyttede ud til deres datter og svigersøn på Espehøjvej 13.
Anna Marie Mikkelsen døde på aftægten d. 29. april 1867 i en alder af 74 år, efter at have levet som enke i 35 år.
Jørgen Madsen Thonesen var født d. 27. april 1833 som søn af hjulmand Mads Madsen Thonesen og hustru Anna Margrethe f. Grau Oksbøl Østergade 21 i Oksbøl og medens han endnu boede og arbejdede som hjulmand i Oksbøl, var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 22. november 1866 med den godt 2 år ældre Anne Eleonore Lorenzen, der var født i Oksbøl d. 7. januar 1831 som datter af nu husmand på Fjordvej 2 Broballemark Lauritz Lorenzen og hustru Anne Marie f. Petersen.
Anne Eleonore og Jørgen Madsen Thonesen fik børnene:
- Lauritz Madsen Thonesen, født d. 10. januar 1867.
 - Anne Margrethe Thonesen, født d. 21. september 1868.
 - Mads Madsen Thonesen, født d. 4. oktober 1870. (han overtog stedet)
 - Jørgen Madsen Thonesen, født d. 27. september 1872.
- 1892 Da der natten mellem 1. og 2. april 1892 udbrød brand i Broballe Kro på den modsatte side af gaden, nedbrændte også huset her helt ned til grunden.

Dagbladet Dybbøl Posten skrev d. 2. april 1892:

Ildløs

Nordborg d. 2. april.

I aftes og i nat er Broballe Kro med ladebygninger og aftægtshus samt hjulmager Jørgen Thonesens kådnersted i Broballe nedbrændt.

Efter forlydende opstod ilden kl. 9 i går aftes i en til kroen hørende tærskelade, og snart omspændtes kroens temmelig vidtløftige stråttækkede bygningskompleks af luerne, der forplantede sig til hjulmagerhuset lige overfor kroen og kroens bagved hjulmagerhuset liggende aftægtsbolig, der bebos af en enke som er over 90 år gammel.

Netop i går gik Broballe Kro fra H. H. Schmidts enke over på tidligere lærer J. Asmussen fra Stevning, som i løbet af dagen flyttede sit løse ind i det nye hjem, der så snart skulde forvandles til en brandtomt.

- 1905 Efter branden var huset blevet genopført, og sønnen **Mads Madsen Thonesen** overtog nu stedet d. 20. maj 1905, og fortsatte så som karetmager, hjulmager og husmand. Anne Eleonore og Jørgen Madsen Thonesen gik herefter på aftægt.
Mads Madsen Thonesen blev gift d. 6. april 1905 på Oksbøl Standesamt og derefter samme dag i Oksbøl kirke med den knap 6 år yngre Anna Jepsen der var født d. 3. september 1876 som datter af parcellist Otto Jepsen og hustru Kirstine Thordsen på Vikkebjergvej 11 Broballemark.
Anna og Mads Madsen Thonesen havde en adopteret datter:

- Johanne Christiane Thonesen, født d. 1. januar 1909. Hun var datter af afdøde forældre Poul Hermann Nürnberger og hustru Auguste Marie f. Hvid, og hun blev adopteret af Anna og Mads Madsen Thonesen og fik navnet Thonesen ifølge bevilling af 21. juni 1928.

Der var dengang et par tønder land landbrugsjord til ejendommen, men det var karetmagervirksomhed der var primær indtægtskilde. Mads Madsen Thonesen havde også en røgeovn, og han røg slagtevarer for en stor del af byens befolkning.

- 1916 Mads Madsen Thonesens mor Anne Eleonore Thonesen døde på aftægten d. 13. april 1916 i en alder af 85 år, og hans far Jørgen Madsen Thonesen levede så videre som enkemand.
- 1917 Jørgen Madsen Thonesen døde på aftægten d. 27. november 1917 i en alder af 84 år.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede karetmagermester Mads Madsen Thonesen her på stedet sammen med sin hustru Anna og deres adopterede datter Johanne Christiane Nürnberger.
- 1941 Anna Thonesen overtog huset på Spangsmosevej 8 efter sin afdøde bror og svigerinde Anna Sophie og Christian Jepsen efter en skiftebehandling d. 22. oktober 1941 for en købesum på 3.600 kr. og tilflyttede deres nye hus.
- 1945 Mads Madsen Thonesen døde i 1945 og hans enke Anna Thonesen solgte stedet her for en købesum på 26000 kr. til vognmand **Hans Peter Nicolaisen** i Oksbøl for en købesum på 26.000 kr. inkl. Løsøre til overtagelse d. 1. november 1945.
- 1946 Den 31. januar 1946 blev der efter en skifteretsbehandling i boet efter Mads Madsen Thonesen tinglyst en skifteattest til enkefru Anna Thonesen f. Jepsen, og umiddelbart derefter udstedt et tinglyst skøde på huset til vognmand Hans Peter Nicolaisen.
Hans Peter Nicolaisen og hustru Marie Katrine var kommet hertil fra Oksbøl Søndergade 9 i Oksbøl. Hans Peter Nicolaisen var født d. 13. december 1901 i Oksbøl som søn af snedkermester Asmus Lorenz Nicolaisen og hustru Mette Marie Magdalene f. Byg Præstegårdsvej 2 i Oksbøl og han var blevet gift med den godt 2 år yngre Marie Katrine Møller der var født d. 23. marts 1904 i Ragebøl i Dybbøl Sogn. Marie Katrine og Hans Peter Nicolaisen havde børnene:
- Gerda Nicolaisen, født d. 13. august 1931.
 - Hans Peter Nicolaisen, født d. 26. august 1934. (han overtog stedet)
 - Jørgen Peter Nicolaisen, født d. 5. maj 1937.

Hans Peter Nicolaisen fortsatte sin vognmandsvirksomhed her fra stedet.

Tømmermester Frederik Jensen, der i 1946 havde købt Søholmvej 5 og bosat sig der sammen med sin familie forpagtede det gamle karetmagerværksted af Hans Peter Nicolaisen, og drev sin virksomhed derfra i en årrække.



Foto af huset fra ukendt årstal. Personerne fra venstre er Hans Peter Nicolaisen jun., Hans Henrik Nicolaisen, Hans Peter Nicolaisen sen. og en medhjælper.

- 1950 I sommeren 1950 frasolgte Hans Peter Nicolaisen et jordstykke til tømmermester Frederik Jensen Søholmvej 5 som blev tinglyst d. 16. august 1950, og som blev til Søholmvej 1.

- 1956 Marie Katrine og Hans Peter Nicolaisens søn Hans Peter Nicolaisen blev gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen d. 10. maj 1956 med den 2½ år yngre husassistent Karen Nicolaisen Ernst, der var født d. 16. marts 1937 i Asserballe som datter af husmand Heinrich Nicolaisen Ernst og hustru Alma Doretha Ernst i Pindesholm i Asserballe sogn, og som i 1965 bosatte sig på Vikkebjergvej 2.
- 1960 Hans Peter Nicolaisen frastykkede også et jordstykke til fabriksarbejder Mathias Jessen som blev tinglyst d. 15. september 1960, og som blev til Søholmvej 4. Også Thorvald Bonde på Søholmvej 6 tilkøbte et jordstykke fra Hans Peter Nicolaisen som blev tinglyst d. 15. september 1960.
- 1962 Marie Kathrine og Hans Peter Nicolaisen solgte stedet til deres søn **Hans Peter Nicolaisen** og d. 17. januar 1962 blev der udstedt et skøde på dette. Der blev samme dag dokumenteret en boligret til hans forældre Marie Kathrine og Hans Peter Nicolaisen.
Hans Peter Nicolaisen havde også overtaget vognmandsforretningen efter sin far, og han kørte bl.a. også for Brugsen, hvor han sammen med en kommis betjente Brugsens landkunder.
- 1963 Hans Peter Nicolaisen frasolgte yderligere noget jord som blev til matrikel nr. 165 af Broballe ejerlav og som i 1964 blev til Broballe Mørtel og Betonvarefabrik Spangsmosevej 2 og ejet i fællesskab af Hans Peter Nicolaisen, Børge Enevoldsen og Frederik Mikael Christensen.
- 1966 Hans Peter Nicolaisens far Hans Peter Nicolaisen døde d. 27. august 1966 i en alder af 64½ år, og hans mor Marie Katrine Nicolaisen sad derefter tilbage som enke.
- 1971 Hans Peter Nicolaisens mor Marie Katrine Nicolaisen døde på Nordborg Plejehjem d. 27. september 1971 i en alder af 67½ år, efter at have levet som enke i 5 år.
- 1989 Hans Peter Nicolaisen døde d. 21. juli 1989 i en alder af kun næsten 55 år, og hans hustru Karen Nicolaisen sad derefter tilbage som enke.
Efter en skiftebehandling d. 5. oktober 1989 overgik huset til Karen Nicolaisen, og hun solgte derefter huset til **Ellen Marie Knopfli** for en købesum på 641.000 kr. Der blev derefter d. 14. november 1989 udstedt et tinglyst skøde på denne overtagelse. Ellen Marie Knopfli er gift med Georg A. Knopfli.
- 1999 I husets nordlige lejlighed har der med mellemrum i tidens løb boet flere forskellige personer men fra engang i 1999 tilflyttede Erik Edmund Andersen lejligheden. Før den tid havde han boet i et lejemål på Nedervej 26 Mjelsmark og derefter på Spangsmosevej 17, Nedemarkvej 2A og sidst i huset på Søholmvej 8A. Erik Edmund Andersen var stedfar til Agnes Nielsen Spangsmosevej 21 og senere Spangsmosevej 17.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2006 Erik Edmund Andersen døde d. 25. marts 2006. Lejligheden blev derefter lejet ud til Allan Severin Pihl der var fraflyttet Skolebakken 8.
- 2009 Ellen Marie Knopfli ejer fortsat huset og hun bebor stadigvæk den sydlige lejlighed sammen med sin mand Georg A. Knopfli. Allan Severin Pihl bebor fortsat den nordlige ende nr. 4A.

.....

Spangsmosevej 5 – matrikel nr. 19 af Broballe ejerlav.

Stedet havde i gammel tid betegnelsen kådnersted nr. 135

- 16__ Begyndelsen til stedet her fortæller sig lidt ud i det uvisse. Der var en smed i Broballe ved navn **Hans Smed**. Han var født omkring år 1604 og han blev begravet 76 år gammel i året 1680. Fra omkring 1660 er han optegnet i fortegnelsen over Oksbøl kirkes stolestade hvor han havde plads i kirkestolen nr. 16. Denne Hans Smed havde en søn:
- Jørgen Hansen, født omkring 1641. (han overtog stedet)
- 1676 Sønnen Jørgen Hansen overtog smedestedet på et tidspunkt efter sin far. Han blev gift d. 5. november 1676 med Anna Hansdatter.
Anna Hansdatter og Jørgen Hansen fik sønnen:
- Christian Hansen, født omkring 1680. (han overtog stedet)
- 1715 Hvornår sønnen **Christian Hansen** har overtaget smedestedet vides ikke, men det har givet vis været omkring 1715 hvor han blev gift med Maren Jørgensdatter, der var født og døbt d. 6. april 1685. Maren Jørgensdatter og Christian Hansen fik børnene:
- Hans Christiansen, døbt d. 4. august 1715. (han overtog stedet)
 - Christian.
 - Anne Marie.
 - en pige.
- 1728 Smed Christian Hansens far Jørgen Hansen døde og blev begravet d. 22. august 1728 i en alder af 87 år, og hans mor Anna Hansdatter sad derefter tilbage som enke.
- 1730 Smed Christian Hansens mor Anna Hansdatter døde og blev begravet d. 26. juli 1730.
- 1740 Smed Christian Hansens hustru Maren Jørgensdatter døde og blev begravet d. 11. februar 1740 i en alder af kun knap 55 år, og Christen Hansen sad derefter tilbage som enkemand i kun omkring 3 måneder idet han døde og blev begravet d. 18. maj 1740 i en alder af omkring 60 år.

Den 24. oktober 1740 blev der afholdt skifte og deling efter, som der står, ”den salig mand Christian Smed og hans arvinger”. Boets masse blev opgjort til 838 Mark og 14 Skilling, og efter fradrag af skiftegebyrer var der 803 Mark og 14 Skilling til overs. De to myndige sønner havde besluttet at dele i lige lod med deres to søstre, så hvert af de fire børn fik 200 Mark 15 Skilling 6 penning. Da den yngste datter var trolovet med skipper Peder Cramer i Lavensby, blev han hendes formynder. Da den ældste søn Hans skulle overtage hele inventariet, skulle han udbetale Peder Cramer sin andel inden kommende juleaften mod kvittering. Den yngste søn Christian lod sin andel stå hos broderen på en obligation, og da den ældste søster Anne Marie var åndssvag blev det bestemt at hun skal opholde sig hos sin ældste broder, der var hendes formynder, og hvis hun døde før ham, arvede han hende alene imod at passe hende. Skulle han dø før hende, skulle hendes arvepart sikres ved et hypotek som fulgte hende, men skulle hun dø i pension hos en af sine yngre søskende skulle den hun boede hos på det tidspunkt arve hele hendes arvepart. Den yngste søn havde selv valgt Mathias Brandt i Nordborg som sin bisidder.

Sønnen **Hans Christiansen** overtog overtaget stedet i 1740, og var herefter smed og værtshusholder i Broballe, og han blev gift d. 22. oktober 1744 i Oksbøl kirke med den omkring 12 år yngre Margrethe Madsdatter der var født og døbt d. 3. juni 1727 som datter af smed Mads Petersen Schmidt og hustru Eva Marie Frederiksdatter Havnbjergvej 2 i Oksbøl.

Margrethe Madsdatter og Hans Christiansen fik børnene:

- Eva Marie Hansdatter, døbt 2. juli 1746, død d. 4. juni 1815.
- Ellen Hansdatter, døbt d. 21. februar 1748. (senere Lusigvej 14)
- Christian, døbt d. 2. januar 1752, død og begravet d. 10. oktober 1762.
- Mads Hansen, døbt d. 18. september 1754. (han overtog stedet)
- Maren Hansdatter, døbt d. 20. oktober 1762, død og begravet d. 18. november 1775.
- Christian Hansen, døbt d. 26. august 1764. (senere Færgevej 67 Hardeshøj)
- Ann Cathrine Hansdatter, døbt d. 11. februar 1767, død og begravet d. 7. maj 1769.

- 1769 Smed og værtshusholder Hans Christiansen døde og blev begravet d. 24. september 1769 i en alder af kun 54 år, og hans hustru Margrethe Madsdatter sad derefter tilbage som enke.
- 1770 Ved et skifte d. 11. oktober 1770 blev Hans Christiansen Smeds bo opgjort til i alt 1054 Rigsdaler og 4 Skilling. Skiftegebyr med mere androg 9 Rigsdaler og 12 Skilling, og datteren Ellen der var gift med bolsmand. Chresten Hansen i Broballe, og som havde fået udstyr til 220 Rigsdaler, som også tilskrives deres 4 umyndige børn, i alt 880 Rigsdaler, forblev stående i boet. Tilbage var 164 Rigsdaler og 40 Skilling. Heraf fik moderen og de 2 sønner hver 36 Rigsdaler og 30 Skilling, og de tre døtre hver 18 Rigsdaler og 15 Skilling.

Margrethe Madsdatter blev gift igen i Oksbøl kirke d. 24. november 1770 med ungarl og smed Christen Christensen. Han var født i 1736 var blevet døbt d. 9. september 1736 som søn af kådner Christen Christensen og hustru Kirsten Pedersdatter i Broballe

Christen Christensen drev derefter stedet videre som husmand og smed i Broballe.

Margrethe og Christen Christensen fik sønnen:

- Hans Christian Christensen Schmidt, døbt d. 5. januar 1772. (senere Oksbøl Nørregade 7 i Oksbøl) (Efter gammel skik og brug fik Hans Christian Christensen sit navn mens efternavnet Schmidt nok er efter faderens erhverv.)



Udsnit fra udstykningskortet over Broballe i 1779.

- 1782 Margrethe Madsdatter døde og blev begravet d. 17. oktober 1782 i en alder af kun 55 år.
- 1794 Den 27. september 1794 blev **Mads Hansen** Smed noteret i skyld og panteprotokollen som ejer af stedet her med gård og smedje, og at han skulle herefter yde aftægt til sin stedfar Christen Christensen. Ved et efterfølgende skifte d. 11. december 1794 skulle han udrede 100 Rigsdaler til søsteren Eva Marie, 100 Rigsdaler til sin afdøde søster Ellens datter Kirsten, 100 Rigsdaler til sin stedbror Hans Christian og til broderen Christian Hansen skulle han udrede 370 Rigsdaler i fædrende og mødrende arv.
- Mads Hansen var blevet gift i Ketting kirke d. 24. november 1784 med 8 år yngre Anna Margrethe Petersen der var født i Ketting som datter af smed Peder Lorentzen og hustru Marie Hansdatter og døbt i Ketting kirke d. 10. september 1762.
- Anna Margrethe og Mads Hansen fik børnene:
- Anna Margrethe Madsen døbt d. 15. september 1785 (senere Lusigvej 14)
 - Hans Madsen, døbt d. 6. juni 1787. (han overtog stedet)
 - Maria Kirstine Madsen, født d. 25. januar 1790. (senere Nedervej 10 Mjels)
 - Anna Maria Madsen, født d. 20. oktober 1792.
 - Cathrine Madsen, født d. 17. februar 1796. (senere Nedervej 20 Mjelsmark)
- Ingen af børnene er døbt Schmidt, men da Mads Hansen var smed er det tyske ord for smed "Schmied" efterhånden blevet til deres efternavn.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1813 boede husmand, parcellist, smed, kromand og købmand Mads Hansen her på stedet sammen med sin hustru Anna Margrethe og deres børn Anna Margrethe Madsen, Hans Madsen, Maria Kirstine Madsen, Anna Maria Madsen og Cathrine Madsen. Mads Madsens stedfar Christen Christensen, der var enkemand, boede der også, og smedesvenden Christopher

Bernhard August samt tjenestefolkene Jørgen Hansen og Anna Maria Møller havde også deres bopæl her på stedet.



Tegning af Broballe Kro og smedegård fra ukendt årstal

- 1810 Smed og kromand Mads Hansen Schmidt døde d. 28. december 1810 i en alder af kun 56 år, og hans hustru Anna Margrethe sad derefter tilbage som enke.
- 1814 Mads Hansens stedfar Christen Christensen Schmidt døde d. 7. juni 1814 i en alder af 78 år, efter at have levet som enkemand i godt 31½ år som enkemand.
- 1816 Anna Margrethe Schmidts søn dyrlæge, smed, parcellist og husmand i Broballe Hans Madsen Schmidt blev gift i Oksbøl kirke d. 22. juni 1816 med den 5 år yngre Ellen Jørgensdatter der var født d. 15. september 1792 i ”Stevning Hjørne” i Svenstrup sogn som datter af bols og synsmand Jørgen Hansen og hustru Sophie Cathrine, nu Søholmvej 8 i Broballe.
Ellen og Hans Madsen Schmidt fik børnene:
- Mads Hansen Schmidt, født d. 23. november 1816, død d. 13. april 1831.
 - Jørgen Hansen Schmidt, født d. 9. oktober 1818, død d. 8. november 1836.
 - Anna Margrethe Hansen Schmidt, født d. 30. marts 1820, død d. 3. marts 1825.
 - Hans Hansen Schmidt, født d. 2. januar 1822. (han overtog stedet)
 - Anna Sophie Hansen Schmidt, født d. 26. maj 1823. (senere Nedervej 25 Mjelsmark)
 - Christian Hansen Schmidt, født d. 26. november 1824. (senere bolsmand i Helved)
 - Peter Hansen Schmidt, født d. 19. juli 1828, død d. 18. november 1844.
 - Anne Margrethe Hansen Schmidt, født d. 5. juni 1830, død d. 14. februar 1831
- 1817 **Hans Madsen Schmidt** overtog stedet efter at der d. 19. juni 1817 var blevet udfærdiget et aftægt til hans mor Anna Margrethe Schmidt, der skulle tilgodese hende så længe hun levede. Dette blev efterfølgende protokolleret d. 8. juli 1817.
- 1832 Hans Madsen Schmidts hustru Ellen Schmidt døde d. 5. februar 1832 i en alder af kun 39 år, og Hans Madsen Schmidt sad derefter tilbage som enkemand. Han fandt sig dog hurtig en ny livsledsager, og han blev gift igen i Oksbøl kirke d. 3. november 1832 med den 12 år yngre tjenestepige i Svenstrup Marie Clausen der var født 13. oktober 1799 i Svenstrup som datter af bolsmand Claus Clausen og hustru Dorothea Auguste f. Nissen i Svenstrup.
Marie og Hans Madsen Schmidt fik børnene:
- Ellen Hansen Schmidt, født d. 1. september 1833. Hun døde ugift d. 29. februar 1916.
 - Anne Margrethe Hansen Schmidt, født d. 19. januar 1836. (senere Spangsmosevej 32)
 - Dorothea Auguste Hansen Schmidt, født d. 18. november 1837. (senere Søholmvej 8)
 - Mads Hansen Schmidt, født d. 22. januar 1840. (senere Espehøjvej 8 Broballe)
 - Marie Kirstine Hansen Schmidt, født d. 31. januar 1845. (gift i Havnbjerg)
- 1834 Hans Madsen Schmidts mor Anna Margrethe Schmidt døde d. 19. februar 1834 i en alder af næsten 71 år, og efter at have levet som enke i godt 23 år.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husmand og smed Hans Madsen Schmidt her på stedet sammen med sin hustru Marie og hans børn af 1. ægteskab Anna Sophie Hansen Schmidt, Christian Hansen Schmidt, Peter Hansen Schmidt samt deres fælles børn Ellen Hansen Schmidt, Anna Margrethe Hansen Schmidt, Dorothea Auguste Hansen Schmidt og Mads Hansen Schmidt. Desuden boede tjenestefolkene Erich Erichsen, Jes Christensen, Hans Erichsen og Anna Fridrichsen også her på ejendommen.

1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede købmand, smed, dyrlæge og husmand Hans Madsen Schmidt fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie og hans barn af 1. ægteskab Anna Sophie Hansen Schmidt samt deres fælles børn Ellen Hansen Schmidt, Anna Margrethe Hansen Schmidt, Dorothea Auguste Hansen Schmidt, Mads Hansen Schmidt og deres endnu udøbte datter Marie Kirstine Hansen Schmidt. Desuden boede tjenestefolkene Hans Erichsen fra Oksbøl, Maren Jensen fra Holm og Andreas Paulsen fra Bevtoft også på ejendommen samt en ugift mand ved navn Gregers Jensen fra Jylland der delvis levede af almisser.

1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede dyrlæge, smed og kromand Hans Madsen Schmidt stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Marie og børnene Ellen Hansen Schmidt, Anne Margrethe Hansen Schmidt, Dorothea Auguste Hansen Schmidt, Mads Hansen Schmidt og Marie Kirstine Hansen Schmidt. Der boede også to tjenestekarle Hans Christian Jensen Bang og Jens Petersen samt en røgter ved navn Jørgen Nielsen. På ejendommens aftægt boede hans søn af 1. ægteskab Hans Hansen Schmidt, der var smedesvend hos sin far, og dennes hustru Elsebeth og deres børn Anne Marie Hansen Schmidt, Anne Margrethe Hansen Schmidt og Hans Hansen Schmidt

I midten af 1800 tallet var Broballe Kro en stor virksomhed med et tilhørende brændevinsbrænderi og et landbrug på 80 tønder land, med 70 kreaturer i staldene foruden opdræt. Der var desuden også en omfattende kolonialforretning og et bageri. På kroen kunne man bl.a. købe kaffepunch, den såkaldte ”Alsinger Nationaldrik” hvor man fik 7 stk. for 1 mark.

1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede dyrlæge, smed og kromand Hans Madsen Schmidt fortsat her på stedet sammen med sin hustru Marie og børnene Ellen Hansen Schmidt, Anne Margrethe Hansen Schmidt, Dorothea Auguste Hansen Schmidt, Mads Hansen Schmidt og Marie Kirstine Hansen Schmidt. Deres tjenestekarle Jørgen Meyer Clausen fra Havnbjerg, Jørgen Nielsen fra Ullerup og Peter Petersen fra Oksbøl boede desuden også her på stedet.

I ejendommens aftægtshus boede hans søn af 1. ægteskab Hans Hansen Schmidt, der stadigvæk var smedesvend hos sin far, og dennes hustru Elsebeth og deres 5 børn Anne Marie Hansen Schmidt, Anne Margrethe Hansen Schmidt, Hans Hansen Schmidt, Mads Hansen Schmidt og Jørgen Hansen Schmidt.

1865 Hans Madsen Schmidt overlod nu sit såkaldte kådnersted nr. 135 til sin søn af 1. ægteskab **Hans Hansen Schmidt** efter en købs og overladelseskontrakt af 28. november 1865 og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog som gårdmand, kromand, sø interessent og ejer af ejendommen. Den 17. december 1865 blev der så protokolleret i skyld og panteprotokollen at Hans Hansen Schmidt skulle udrede et pengebeløb til hver af sine søskende og halv søskende. Samme dato blev et skøde udstedt og der blev indført et aftægt til hans far og stedmor Marie og Hans Madsen Schmidt. Hans Hansen Schmidt var blevet gift i Oksbøl kirke d. 28. juni 1844 med den ½ år ældre Elsebeth Madsen, der var født d. 5. juli 1821 i Oksbøl som datter af bolsmand og synsmand Mads Madsen og hustru Anna Sophia Jørgensdatter Vogt Oksbøl Nørregade 9 i Oksbøl.

Efter deres ægteskab boede de hos Elsebeths forældre på Oksbøl Nørregade 9 i Oksbøl, hvorfra de fraflyttede i 1851 og flyttede hertil.

Elsebeth og Hans Hansen Schmidt fik børnene:

- Anne Sophie Hansen Schmidt, født d. 31. juli 1844, død d. 5. marts 1853.
- Ellen Hansen Schmidt, født d. 1. december 1845, død d. 21. november 1846.
- Ellen Hansen Schmidt, født d. 14. december 1847, død d. 17. januar 1865.
- Anna Marie Hansen Schmidt, født d. 1. april 1850 i Oksbøl (senere Næsvej 38 i Mjels)
- Anna Margrethe Hansen Schmidt, født d. 9. januar 1852.
- Hans Hansen Schmidt, født d. 22. april 1854, død d. 19. november 1864.
- Mads Hansen Schmidt, født d. 23. april 1856. (senere gårdejer på Holm mark)
- Jørgen Hansen Schmidt, født d. 28. november 1857. (senere gårdejer i Rinkenæs)
- Hans Hansen Schmidt, født d. 5. september 1866. (rejste senere til Amerika)

1873 Hans Madsen Schmidt døde på ejendommens aftægt d. 5. december 1873 af alderdomssvaghed i en alder af 86 år, og hans hustru Marie sad derefter tilbage som enke.

- 1884 Efter sigende var husmand, parcellist og kromand Hans Hansen Schmidt noget hengiven til druk, og han tog sig selv af dage ved at drukne sig d. 9. november 1884 i en alder af næsten 63 år, og efterlod sig sin hustru Elsebeth som enke.
- 1887 Efter et testamente af 9. maj 1887, overgik kro og ejendom til enkefru **Elsebeth Schmidt** og d. 9. november 1887 blev dette tinglyst og indført. Elsebeth Schmidt førte derefter kroen videre.
- 1892 Elsebeth Schmidt solgte stedet til lærer uden tjeneste **Jep Asmussen** fra Stevning til overtagelse d. 1. april 1892, men om natten mellem 1. og 2. april 1892 nedbrændte hele den store firelængede stråttækte gård helt ned til grunden.
Dagbladet Dybbøl Posten skrev d. 2. april 1892:

Ildløs

Nordborg d. 2. april.

I aftes og i nat er Broballe Kro med ladebygninger og aftægthushus samt hjulmager Jørgen Thonesens kådnersted i Broballe nedbrændt.

Efter forlydende opstod ilden kl. 9 i går aftes i en til kroen hørende tærskelade, og snart omspændtes kroens temmelig vidtløftige stråttækkede bygningskompleks af luerne, der forplantede sig til hjulmagerhuset lige overfor kroen og kroens bagved hjulmagerhuset liggende aftægtsbolig, der bebos af en enke som er over 90 år gammel.

Netop i går gik Broballe Kro fra H. H. Schmidts enke over på tidligere lærer J. Asmussen fra Stevning, som i løbet af dagen flyttede sit løse ind i det nye hjem, der så snart skulde forvandles til en brandtomt.

Elsebeth Schmidt havde også frasolgt et stykke jord, der fik matrikel nr. 83 og som var beliggende på Spangsmosevej 9, og her lod hun et hus opføre og hun flyttede dertil da dette var opført.

Jep Asmussens overtagelse af stedet blev tinglyst og indført i den preussiske grundbog d. 20. juni 1892. Samtidig havde hun også frasolgt et jordstykke, der fik matrikel nr. 105 af Broballe ejerlav og som derefter blev til Søholmvej 2, og som blev købt af landmand Peter Rudolph Søholmvej 14 i Broballe til overtagelse d. 20. juni 1892.

Efter branden blev den nuværende bygning opført, hvilket årstallet 1892 fortsat vidner om på gavlen af huset, og den fungerede herefter kun som kro, mens alle dens jorder blev frasolgt i større eller mindre parceller.

- 1894 Hvor den gamle Marie Schmidt har boet efter branden vides ikke, idet aftægten givet vis også er blevet nedbrændt. Hun døde på sin 95 års fødselsdag d. 13. oktober 1894 efter at have levet i næsten 21 år som enke.
- 1895 Ejendommen overgik nu til **Jacob Andersen Sandra** og hustru **Margrethe f. Jessen** og d. 16. april 1895 blev denne handel så tinglyst.
- 1897 Den 4. februar 1897 blev lærer uden tjeneste **Jep Asmussen** så igen noteret som ejer af ejendommen.
- 1905 Ejendommens næste ejer blev fru **Auguste Christine Petersen f. Bruhn**, og d. 13. oktober 1905 blev dette så tinglyst og indført. Hun var gift med Christian Petersen der således blev kroens nye gæstgiver. Auguste Christine og Christian Petersen fik sønnen:
- Christian Petersen, født d. 19. november 1906.
- 1910 Den næste gæstgiver på kroen blev **Lauritz Christian Peter Lindelof** og han fik skøde på dette d. 21. september 1910. Han var gift med Louise f. Hock
Louise og Lauritz Christian Peter Lindelof fik sønnen:
- Christian Hans Lindelof, født d. 19. august 1910, død d. 6. oktober 1910.
- 1914 Kroen fik atter ny ejer, og den næste gæstgiver blev Peter Henriksen, men det var hans hustru **Anne Marie Henriksen** f. Hansen der d. 19. juni 1914 havde købt ejendommen og kroen.
Anne Marie og Peter Henriksen fik datteren:
- Agnete Henriksen, født d. 1. marts 1917.



På kroen kunne man bl.a. købe kaffepunch, den såkaldte "Alsinger Nationaldrik" hvor man fik 7 stk. for 1 mark. (foto fra ukendt årstal)

1919 Den 6. februar 1919 overtog landmand **Johann Hansen** Færgevej 70 i Hardeshøj nu kroen og ejendommen og forsøgte sig så som gæstgiver. Han var gift med Christine Hansen f. Schlichting og den tidligere kromand Peter Henriksen var bror til Christines afdøde mand Jørgen Henriksen, der også var landmand i Hardeshøj på Færgevej 70.

Christine og Johann Hansen havde børnene:

- Marie Hansen, født d. 1. juni 1914.
- Hans Peter Hansen, født d. 21. august 1916 i Hardeshøj.
- Johann Hansen, født d. 23. juli 1918 i Hardeshøj.
- Christine Hansen, født d. 9. maj 1920 i Broballe.

At drive kro i en afsides egn, hvor familiens eneste indtægt var fortjenesten på de drikkevarer, der blev solgt i skænkestuen, resulterede oftest i at de mange forskellige kroværter ikke kunne leve af dette, og derfor havde der de sidste 30 år været mange forskellige kroværter, der havde forsøgt lykken i Broballe Kro, men de havde så hurtigt opdaget at de ikke kunne leve af dette og søgt væk igen snarest muligt.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gæstgiver Johann Hansen her på stedet sammen med sin hustru Christine og hendes datter af første ægteskab Anne Marie Henriksen og deres fælles børn Marie Hansen, Hans Peter Hansen, Johann Hansen og Christine Hansen. Deres tjenestepige Dora Schlichting fra Dybbøl boede desuden også her på stedet.



Postkort af Oxsbøl Sogns Brugsforening. (ukendt årstal)

1922 En kreds af mænd i sognet, med gårdejer Hans Jørgensen Vogt "Søholm" Søholmvej 8 i spidsen, mente at tiden var inde til at starte en brugsforening, og han talte derfor med sognets beboere og fik disse til at give deres underskrift på, at de ville garantere for bygningerne, indtil folk havde fået tillid til sagen, og d. 6. juli 1922 blev der udstedt et skøde på overtagelsen af kroen med hver en fjerdedel til gårdejer **Christen Madsen** af Oxsbøl, gårdejer **Mads Eriksen** af Broballe, gårdejer **Jes Mortensen** af Mjels og gæstgiver **Johan Hansen**, der nu var fraflyttet kroen og flyttet til Blans sammen med sin hustru.

Hans Jørgensen Vogt havde i mellemtiden aftalt med førstemanden i Hejls Brugsforening, Axel Hounsgaard, at han, hvis alt gik, som det skulle, kunne tiltræde som den første uddeler i Broballe Brugs. Det gik som planlagt og den 11. april 1922 begyndte handelen i Brugsen med Hans Jørgensen Vogt som den første kunde. I de første 10 år var butikken indrettet i det senere kontor med indgang fra kroens kørestald.

Brugsuddeler Axel Hounsgaard var gift med Inger Elise f. Fjelking

Inger Elise og Axel Hounsgaard fik børnene:

- Estrid Hounsgaard, født d. 22. november 1923.
- Henning Hounsgaard, født d. 15. februar 1925.
- Gunnar Hounsgaard, født d. 23. januar 1927.
- Solveig Hounsgaard, født d. 6. august 1936.

Opstarten af Brugsen gik dog ikke helt uden modstand. Mange mente, at man ikke kunne undvære kroen, skønt der var en del kroer i forvejen, og nogle mente, at man gik høkeren i bedene. En anden kreds af beboere startede på samme tidspunkt en brugsforening oppe hos købmanden på Spangsmosevej 14 i Broballe, men den gik kun i et par år, så blev den til købmandsbutik igen.



Billede af den gamle Brugs fra ukendt årstal.

1932 I 1932 blev kroens kørestald indrettet som butik.



Billede af Broballe brugs efter 1932 (foto fra ukendt årstal)

1938 Johan Hansen i Blans var afgået ved døden, og hans fjerdedel af ejendommen var nu overgået til hans enke Christine Hansen. Sammen med de tre andre medejere Christen Madsen, Mads Eriksen, Jes Mortensen blev ejendommen nu solgt til **Oksbøl og Havnbjerg Sognes Brugsforening Broballe** for en købesum på 30.000 kr. hvilket blev tinglyst d. 6. august 1938.

1952 Axel Hounsgaard, der nu havde været uddeler i Broballe Brugs i 30 år siden 1922 blev i 1952 afløst af Arnold Lauridsen.

- 1956 Da Brugsforeningen i 1956 åbnede en filial af Brugsen i Langesø, overtog Arnold Lauridsen denne. Evald Laursen blev så ansat som bestyrer i september 1956, og efter godt et års tid ansat som uddeler.
- 1967 I 1967 blev butikken i den gamle kørestald afløst af et nyopført butiks hus.
- 1995 Evald Laursen trak sig nu tilbage og gik på pension d. 1. april 1995, og den nye brugsuddeler blev derefter Hans Christian Petersen, der boede i Holm.
- 2002 Broballe Brugs lukkede d. 1. februar 2002 efter en ikke tilfredsstillende indtjening, og huset blev derefter sat til salg med en grund på 3992 m² og et hus i 2 plan med 200 m² beboelse plus 330 m² udbygning og udhus på ca. 110 m² plus tilbygget brugs på ca. 210 m². Prisen blev sat til 285.000 kr.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2003 Huset med matrikel nr. 19 og 129 af Broballe ejerlav blev solgt til **Margareth Storustovu** og **Kristian Storustovu** for en købesum på 331.818 kr., og på denne overtagelse blev der udstedt et tinglyst skøde d. 3. februar 2003.
- 2004 Margareth og Kristian Storustovu solgte kort tid efter igen matrikel nr. 19 og 129 til **Eigil Elmholt Eggert** for en købesum på 328.574 kr. og der derefter udstedt et tinglyst skøde på dette d. 29. juni 2004.
- 2006 Eigil Elmholt Eggert er efter overtagelsen af den gamle Brugs i gang med en omfattende ombygning og renovering.
- 2009 Eigil Elmholt Eggert ejer og bebor fortsat den gamle Brugs.

.....

Spangsmosevej 6 – matrikel nr. 16 af Broballe ejerlav.

- 1779 Stedet her var et såkaldt kådnersted, eller husmandssted om man vil, med nummeret 136, og det var ifølge udskiftningskortet over Broballe fra 1779 ejet af en **Jes Christensen**. Hvem Jes Christensen var vides ikke.
- 1780 Hvornår **Claus Clausen** har overtaget stedet her vides ikke, men i 1780 da han fik en dødfødt datter var han kådner i Broballe, og det kan kun have været her på stedet. Claus Clausen var født omkring 1752, men hvem han var gift med vides ikke. Det kan have været med den efterfølgende Elsebeth Clauses. Claus Clausen og hustru fik børnene:
- Dødfødt pigebarn d. 24. september 1780.
 - Kirsten, født d. 23. december 1781, død og begravet d. 30. marts 1784.
 - Claus, født d. 7. oktober 1784, død og begravet d. 11. september 1787.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779
viser placeringen af kådnersted nr. 136.

- 1786 Claus Clausen blev noteret i skyld og panteprotokollen d. 19. august 1786 med noget der ikke kan læses, men det er noget der vedrører kådnersted nr. 136.
Husmand Claus Clausen døde i december 1786 i en alder af 34½ år, og han blev begravet på Oksbøl kirkegård d. 31. december 1786.
- 1790 Den 15. maj 1790 blev enken Elsebeth Clausen, der var født omkring 1747, gift i Oksbøl kirke med den omkring 5 år yngre Hans Jørgensen Wrang. Han er muligvis identisk med den Hans Jørgensen der ejede Spangsmosevej 14 fra d. 1. november 1796 til han solgte denne d. 19. maj 1801 til Hans Hansen Weiss. Hans Jørgensen Wrang var født omkring 1753 i Stolbro i Egen sogn.
Elsabe og Hans Jørgensen Wrang fik sønnen:
- Claus Hansen Wrang, født d. 29. juli 1793. (senere Spangsmosevej 14, senere her)
- Hvornår **Hans Jørgensen Wrang** blev indskrevet i skyld og panteprotokollen som ejer af stedet her vides ikke idet det ikke er blevet dateret i protokollen.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Hans Jørgensen Wrang her på stedet som daglønner og husmand med jord sammen med sin hustru Elsabe og deres søn Claus Hansen Wrang, og på aftægten boede der en enke på 85 år ved navn Kirsten Jessen. (hun må være identisk med den enke ved navn Kirsten der døde d. 22. november 1804 i Broballe i en alder af 87 år som enke efter afdøde husmand Jes Steffens)
- 1805 Hans Jørgensen Wrangs hustru Elsabe døde d. 25. maj 1805 i en alder af 58 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- Husmandssted nr. 136 blev ifølge et protokollat i skyld og panteprotokollen overtaget af **Hans Jørgensen Wrang** d. 20. august 1805.
Hans Jørgensen Wrang havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 22. oktober 1805 blev han gift i Oksbøl kirke med pigen Elsebeth Jørgensdatter fra Oksbøl. Ved dette ægteskab blev der protokolleret en arvedel til hans søn af første ægteskab Claus Hansen Wrang.
- 1813 Hans Jørgensen Wrang døde d. 11. marts 1813 i en alder af 60 år, efter at have levet som enkemand i næsten 8 år.
- 1821 Hans Jørgensen Wrangs søn **Claus Hansen Wrang**, der var ejer af Spangsmosevej 14 købte stedet her d. 23. marts 1821, og solgte efterfølgende sit husmandssted på Spangsmosevej 14 d. 31. juli 1821 til bødker Christen Christensen Struck.
Claus Hansen Wrang var blevet gift i Oksbøl kirke d. 6. november 1813 med den jævnaldrende Maren Diderichs Weiss, der var født d. 17. marts 1793 som datter af Hans Hansen Weiss og hustru Catharina Elisabeth f. Nissen (Hansen) Spangsmosevej 14 i Broballe.
Maren og Claus Hansen Wrang fik børnene:
- Elsebeth Clausen Wrang, født d. 5. september 1814.
 - Hans Clausen Wrang, født d. 13. marts 1816, død d. 27. oktober 1826.

- Claus Clausen Wrang, født d. 24. maj 1818.
 - Chresten Clausen Wrang, født d. 21. august 1820.
 - Jørgen Clausen Wrang, født d. 18. juli 1822, død d. 26. marts 1832.
 - Peter Clausen Wrang, født d. 13. oktober 1824, død d. 9. august 1830.
 - Hans Clausen Wrang, født d. 25. februar 1827.
 - Frederik Clausen Wrang, født d. 9. december 1829. (senere ukendt sted i Broballe)
 - Jørgen Clausen Wrang, født d. 10. december 1832, død d. 2. december 1833.
 - Cathrine Elisabeth Clausen Wrang, født d. 15. februar 1835.
 - Jørgen Clausen Wrang, født d. 12. februar 1837.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husmand og skrædder Claus Hansen Wrang her på stedet sammen med sin hustru Maren Diderichs Weiss og deres børn Claus Clausen Wrang, Hans Clausen Wrang, Friedrich Clausen Wrang, Jørgen Clausen Wrang og Cathrine Elisabeth Clausen Wrang. Deres barnebarn og plejedatter Maren Jørgensen, der var født d. 4. marts 1836 i Broballe som uægte datter deres datter Elsebeth Clausen Wrang og Jørgen Bek fra Ærø boede hos dem, og så boede deres tjenestedreng Peter Rasmussen også her på husmandsstedet.
- 1844 Maren og Claus Hansen Wrangs barnebarn og uægte datter af Elsebeth Clausen Wrang, Maren Jørgensen døde d. 22. juni 1844 i en alder af kun 8 år.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husmand og skrædder Claus Hansen Wrang fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren Diderichs Weiss og deres børn Claus Clausen Wrang, Hans Clausen Wrang, Jørgen Clausen Wrang og ældste datter Elsebeth Clausen Wrang og hendes uægte søn Peter Augustesen Schmidt, der var født d. 19. februar 1842 med den søfarende Peter Augustesen Schmidt som barnefader, og så boede deres tjenestedreng Jens Nicolaisen også her på husmandsstedet.
- 1852 Maren og Claus Hansen Wrangs datter Elsebeth Clausen Wrang blev gift i Oksbøl kirke d. 22. juli 1852 med den 9½ år yngre daglejer på Mjelsgård Anders Lassen Esperlund der var født i Them sogn i Skanderborg amt d. 20. januar 1824.
Elsebeth og Anders Lassen Esperlund fik børnene:
- Maren Andersen Esperlund, født d. 9. december 1852.
 - Caroline Elisabeth Andersen Esperlund, født d. 16. juni 1854.
 - Christine Helena Andersen Esperlund, født d. 27. januar 1859.
- 1852 Maren og Claus Hansen Wrangs søn Claus Clausen Wrang, der var skræddersvend i Stevning, blev gift i Svenstrup kirke d. 4. november 1852 med den 6½ år yngre Anna Kirstine Christiansen der var født d. 2. oktober 1824 i Stevning som datter af Christian Frederiksen og hustru Ingeborg Albrechtsdatter i Stevning.
Anna Kirstine og Claus Clausen Wrang fik børnene:
- Claus Clausen Wrang, født d. 22. december 1853.
 - Ingeborg Clausen Wrang, født d. 20. januar 1855.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede husmand og skrædder Claus Hansen Wrang stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Maren Diderichs Weiss og deres søn Hans Clausen Wrang, der arbejdede som skrædder. De havde deres tjenestepige fra Oksbøl Anna Maria Møller samt deres tjenestedreng Peter Matzen ligeledes fra Oksbøl boende hos sig. I en anden lejlighed på stedet boede deres søn Claus Clausen Wrang og svigerdatter Anne Kirstine Christiansen og deres søn Claus Clausen Wrang samt deres endnu udøbte datter, der senere blev døbt Ingeborg Clausen Wrang. I husmandsstedets tredje lejlighed boede datter og svigersøn Elsebeth og Anders Lassen Esperlund sammen med deres to børn Maren Andersen Esperlund og Caroline Elisabeth Andersen Esperlund.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede husmand og skrædder Claus Hansen Wrang endnu her på stedet sammen med sin hustru Maren Diderichs Weiss og deres søn Hans Clausen Wrang og datter Cathrine Elisabeth Clausen Wrang. Deres tjenestekarl Rasmus Matthiesen fra Havnbjerg og tjenestepige Marie Hansen fra Egen boede ligeledes på stedet. I den anden lejlighed på stedet boede deres søn Claus Clausen Wrang og svigerdatter Anne Kirstine Christiansen stadigvæk sammen med deres søn Claus Clausen Wrang og deres datter Ingeborg Clausen Wrang. I husmandsstedets tredje lejlighed boede deres datter og svigersøn Elsebeth og Anders Lassen Esperlund stadigvæk sammen

med deres tre børn Maren Andersen Esperlund, Caroline Elisabeth Andersen Esperlund og Christine Helena Andersen Esperlund.

1860 Maren og Claus Hansen Wrangs søn Claus Clausen Wrang døde d. 21. april 1860 kun næsten 42 år gammel, og deres svigerdatter Anne Kirstine Christiansen sad derefter tilbage som enke sammen med sine to børn.

1861 Claus Hansen Wrang solgte nu sit husmandssted til skomager **Christian August Kock** d. 27. august 1861, og samme dato blev der udarbejdet en aftægtskontrakt der tilsikrede Maren og Claus Hansen Wrang et aftægt på stedet. Efter et skøde af 29. oktober 1861 blev Christian August Kock indskrevet i skyld og panteprotokollen som den nye ejer.
Elsebeth og Anders Lassen Esperlund flyttede til Nordborg sammen med deres børn, men hvor deres svigerdatter Anne Kirstine Christiansen flyttede hen med sine to børn vides ikke.

Christian August Kock var født d. 3. marts 1835 ved Østerholm i Notmark sogn som søn af senere kådner i Ketting Jørgen Hansen Kock og hustru Anne Sophie Christensen og han var kommet her til sognet i 1861 fra Ketting.

1867 Christian August Kock blev gift i Oksbøl kirke d. 15. marts 1867 med den 9 år yngre Anna Cathrine Elisabeth Hansen Hulvej der var født d. 12. april 1844 som datter af husmand Hans Christian Hansen Hulvej og hustru Anna Cathrine Hansen Kokhøjvej 3 Broballe.
Christian August Kock var ikke kun skomager, men også såkaldt ”klog mand” der forstod sig på homøopati. På væggen i værkstedet havde han et større medicinskab med homøopatisk medicin fra Schwabe i Leipzig, og når folk dengang fejlede lidt gik de ikke straks til lægen, men først til skomager Kock. Når man fortalte ham, hvordan man havde det tog den store bog om homøopati frem og med brillerne på næsen læste han så i bogen. Hvis man havde fået bylder hentede man et såkaldt ”pechplaster” hos skomageren, så med homøopati og ”pechplaster” blev mange kureret hos skomager Kock. Christian August Kock var den første i byen der erhvervede sig en såkaldt ”vældepede” cykel. Han garvede sit læder i husets kælder.

Anna Cathrine Elisabeth og Christian August Kock fik børnene:

- Anna Sophie Christiane Kock, født d. 4. marts 1868.
- Anne Cathrine Kock, født d. 26. november 1869.
- Marie Cecilie Kock, født d. 12. februar 1872.
- Jørgen Hansen Kock, født d. 1. maj 1874.
- Hans Jørgen Kock, født d. 23. april 1876, død d. 28. juni 1887.
- Christian August Kock, født d. 22. december 1878, død d. 27. april 1885.
- Peter Kock, født d. 30. marts 1882.
- Helene Elisabeth Kock, født d. 14. april 1884.
- Christian August Kock, født d. 16. december 1886.

1865 Maren Wrang døde på aftægten d. 4. juni 1865 i en alder af 72 år, og hendes mand Claus Hansen Wrang sad derefter tilbage som enkemand.

1868 I 1868 må det nuværende hus blevet nyopført eller ændret, idet der i husets gavl ende ud mod vejen er indsat jernnumre med tallet 1868.

1871 Claus Hansen Wrang døde på aftægten d. 21. september 1871 i en alder af 78 år, efter at have levet i 6 år som enkemand.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede skomagermester Christian August Kock her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine Elisabeth og deres datter Marie Cecilie Kock.

Skomagermester Christian August Kock døde d. 29. december 1921 i en alder af godt 86½ år, og hans hustru Anna Cathrine Elisabeth Kock levede så videre i huset som enke.

1931 Anna Cathrine Elisabeth Kock døde d. 18. oktober 1931 i en alder af 87½ år, efter at have levet som enke i næsten 10 år.



Foto af huset fra før 1912.

- 1932 Den 8. juli 1932 blev der så udstedt et såkaldt arveudlægsskøde til købmand **Jørgen Hansen Kock** i Sønderborg, konditor ejer **Peter Kock** i Sønderborg, fru **Helene Elisabeth Buchardt** f. Kock i Jels og **Christian August Kock** i Kiel således at hver fik en fjerdedel af huset i eje. Der blev så samtidig tinglyst et dokument der gav de resterende to søskende frk. Anne Sofie Christiane Kock og frk. Marie Cecilie Kock en boligret i huset.
- 1946 Den danske stat ved kommissarius for konfiskation af tysk og japansk ejendom i København fik d. 8. oktober 1946 et skøde, og dermed ejerskab, efter lov nr. 132 af 30. marts 1946 på Christian August Kocks fjerdedel i huset. Kort tid efter blev der afholdt en skiftebehandling d. 21. oktober 1946 i boet efter Peter Kock på hans fjerdedel i huset, og den gik så til enkefru Maria Kock f. Jørgensen i Sønderborg. Den danske stat ved kommissarius for konfiskation af tysk og japansk ejendom solgte og overdrog den staten tilhørende ¼ del af huset til købmand Jørgen Hansen Kock Sønderborg, enkefru Maria Kock f. Jørgensen Sønderborg og til fru Helene Elisabeth Buchard f. Kock i Jels med hver en 1/3 del for en købesum på 2.100 kr., og det blev der så udstedt tinglyste skøder på d. 27. november 1946. Derefter var huset således ejet af købmand **Jørgen Hansen Kock** i Sønderborg, enkefru **Maria Kock** Sønderborg og fru **Helene Elisabeth Buchardt** i Jels.
- 1954 De to såkaldte ugifte Kock piger boede fortsat i huset, men d. 3. oktober 1954 døde Anne Sofie Christiane Kock ugift i en alder af 86½ år, og hendes søster Marie Cecilie Kock boede så derefter alene i huset.
- 1958 Efter en skiftebehandling i et privat skifte d. 28. august 1958 i dødsboet efter Maria Kock i Sønderborg overgik hendes tredjedel af huset nu til hendes arving fru **Ingrid Elisabeth Buhl** f. Kock ”Vesterviggård” pr. Kregme, og husets samlede værdi var så her sat til en købesum på 12.000 kr.
- 1959 Den sidste af de såkaldte Kock piger Marie Cecilie Kock døde ugift d. 28. januar 1959 i en alder af næsten 87 år efter at have boet alene her i godt 4 år. Efter en skiftebehandling i et privat skifte d. 16. september 1959 i dødsboet efter Helene Elisabeth Buchard og ægtefælle overgik hendes tredjedel nu til arvingerne Christian G. Buchard og Anni Katrine Schmidt. Efter at Marie Cecilie Kock også var død og boligretten dermed var ophørt, solgte Jørgen Hansen Kock, Christian G. Buchard, Anni Katrine Schmidt og Ingrid Elisabeth Buhl så huset og den 1101 m² store grund til fabriksarbejder **Christian Johansen** og hustru **Petra C. Johansen** f. Jacobsen i Vester Sottrup for en købesum på 19.100 kr. til overtagelse d. 1. september 1959, og der blev derefter d. 3. oktober 1959 tinglyst en boligret for fru Marie Christine Johansen f. Petersen. Petra og Christian Johansen havde sønnerne:
- Hans Christian Johansen, født d. ____.
 - Henry Johansen, født d. ____.
 - Niels Peter Johansen, født d. ____.
- 1979 Petra C. og Christian Johansen fraflyttede sognet og flyttede til Th. Brorsensvej i Nordborg og solgte derfor huset til deres søn murer **Henry Johansen** og hustru Caja Johansen født Jensen for en købesum på 215.000 kr. til overtagelse d. 1. juni 1979, og på denne handel blev der udstedt et tinglyst skøde d. 2. maj 1979.

- 1983 Caja og Henry Johansen fraflyttede sognet og flyttede til Nordborg, og solgte derfor huset til **Jens O. Lund** og **Vibeke Petry** Birkevej i Havnbjerg for en købesum på 460.000 kr. til overtagelse d. 1. juni 1983, og dette fik de et tinglyst skøde på d. 19. maj 1983.
- 1986 Vibeke og Jens O. Lund solgte huset til **Anne Lene Pustelnik** og **Iver Pustelnik** Fiskevej 7 i Mommark for en købesum på 528.000 kr. til overtagelse d. 1. april 1986, og på dette blev der udstedt et tinglyst skøde d. 4. april 1986.
- 1995 Anne Lene og Iver Pustelnik fraflyttede sognet og flyttede til Brandsbøl og solgte derfor huset til **Brigitte Bentsen** og **Ken Rasmussen** Rypevej i Langesø til overtagelse d. 1. januar 1995 for en købesum på 510.000 kr. De fik deres skøde på dette d. 9. januar 1995.
- 1998 Brigitte Bentsen og Ken Rasmussen flyttede til Egevej i Havnbjerg og solgte huset til **Tanja Stender** og **Bo Haugaard** for en købesum på 714.720 kr. Det fik de efterfølgende et tinglyst skøde på d. 3. november 1998.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Tanja Stender Haugaard og Bo Haugaard ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 8 – matrikel nr. 112 af Broballe ejerlav.

- 1906 Bolsmand **Hans Kolmos**, bolsmand **Mads Eriksen** og kådner **Christen Eriksen** i Broballe erhvervede denne matrikel med hver en tredjedel og de blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 22. marts 1906 som ejere af stedet her, men det er uklart om det kun var jordstykket eller om huset var opført på det tidspunkt.
- 1910 Arbejder **August Max Ebert** i Broballe købte denne matrikel d. 31. marts 1910, og det er så også muligt at det var ham der byggede huset, idet han senere byggede flere huse i området. August Max Ebert var født d. 17. januar 1887 i Halle i Preussen Sachsen i Tyskland, og medens han var tjenestekarl i Lunden i Havnbjerg sogn, var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 3. april 1908 med den 1 år yngre tjenestepige i Broballe Anna Marie Christine Tinnesen der var født d. 31. marts 1887 i Nordborg som datter af Hans Christian Tinnesen og hustru Sophie Amalie f. Johannsen. Anna Marie Christine og August Max Ebert havde døtrene:
- Sophie Therese Ebert, født d. 5. juni 1908.
 - Marie Margrethe Ebert, født d. 27. april 1910.
 - Anne Marie Christine Ebert, født d. 8. januar 1913.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede murerarbejdsmand August Max Ebert her i huset sammen med sin hustru Anna Marie Christine Ebert og deres 3 døtre Sophie Therese Ebert, Marie Margrethe Ebert og Anne Marie Christine Ebert. På det tidspunkt havde August Max Ebert allerede solgt huset til parcellist **Christian Jepsen** og hustru Anna Sophie Jepsen f. Clausen, Vikkebjergvej 11 Broballemark for en købesum på 5.000 kr. og de

havde fået deres skøde på dette d. 31. januar 1921. De boede dog fortsat på Vikkebjergvej ved folketællingen.

- 1922 Anna Sophie og Christian Jepsen fraflyttede deres ejendom ”Holmkær”, Vikkebjergvej 11 og tilflyttede huset her som deres aftægt. Hvor familien Ebert flyttede hen vides ikke, men i 1925 købte August Max Ebert, Søholmvej 5, hvor han byggede hus.
Christian Jepsen var født d. 18. februar 1860 som søn af bolsmand og parcellist Otto Jepsen og hustru Kirsten Jepsen f. Thorsen på Vikkebjergvej 11, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 22. oktober 1891 med Anna Sophie Clausen, der var født i Mjels d. 10. juni 1859 som datter af bolsmand Claus Clausen og hustru Kirsten ved Mjels.
Anna Sophie og Christian Jepsen fik ingen børn.
- 1924 Anna Sophie Jepsen døde d. 1. marts 1924 kun 65 år gammel og Christian Jepsen levede så derefter videre i huset som enkemand og aldersrentenyder.



Foto af huset fra ukendt årstal. (Personer ukendt)

- 1940 Christian Jepsen døde på Statshospitalet i Sønderborg d. 30. maj 1940 i en alder af 80 år, efter at have levet som enkemand i 16 år. Skifteretten tog derefter d. 6. august 1940 huset og boet under offentlig skiftebehandling.
- 1941 Skifteretten for Als Nørre og Sønder herred behandlede boet efter afdøde Christian Jepsen og hustru Anna Sophie d. 22. oktober 1941 og da de ingen børn havde, overgik huset nu til Christian Jepsens søster **Anna Thonesen** f. Jepsen der var gift med karetmager **Mads Madsen Thonesen** for en købesum på 3.600 kr. og der blev så derefter udstedt skøde til husets nye ejere. De fraflyttede Spangsmosevej 4 hvor Mads Madsen Thonesen havde haft karetmagerværksted.
Mads Madsen Thonesen var født d. 4. oktober 1870 som søn af hjulmand Jørgen Madsen Thonesen og hustru Anna Eleonora Thonesen f. Lorensen Spangsmosevej 4 i Broballe, og han var blevet gift d. 6. april 1905 på Oksbøl Standesamt med den knap 6 år yngre Anna Jepsen der var født d. 3. september 1876 som datter af parcellist Otto Jepsen og hustru Kirstine Jepsen f. Thorsen på Vikkebjergvej 11 på Broballemark.
- 1945 Mads Madsen Thonesen døde engang i 1945, og hans hustru levede derefter videre som enke.
- 1955 Anna Thonesen flyttede fra Broballe til Sydals og forærede huset som gave til sin datter fru **Johanne Christiane Andersen** der var blevet gift med landmand Niels Christian Andersen i Tovrup, og hun modtog et skøde på huset d. 23. februar 1956.
Huset blev lejet ud til Petrea og Jørgen Koch der var fraflyttet ”Espenhøjgård” på Espehøjvej 15, og de havde nu deres aftægtsbolig her. Jørgen Koch var født d. 8. marts 1891 som søn af gårdejer Hans Kock i Kegnæs, og hans hustru Petrea Koch, der tidligere havde været gift med Christen Christensen Bonde var født Ravn d. 3. marts 1891 som datter af landmand Jens Jensen Ravn og hustru Cathrine f. Krag i Genner.
- 1958 Petra Koch døde d. 28. juli 1958 i en alder af 67 år, og Jørgen Koch levede derefter videre i huset som enkemand.

- 1964 Jørgen Koch døde d. 20. januar 1964 næsten 73 år gammel, efter at have levet som enkemand i 5½ år. Hvem der derefter har beboet huset vides ikke.
- 1968 Johanne Christiane Andersen solgte huset til **Hans Valdemar Clausen** og hustru **Grethe Clausen** for en købesum på 38.000 kr., og det fik de så et tinglyst skøde på d. 1. juli 1968.
- 1972 Grethe og Hans Valdemar Clausen solgte huset til Hans Valdemars forældre **Christine Frederikke og Peter Clausen** for en købesum på 38.000 kr., og dette blev derefter tinglyst d. 14. september 1972. Christine Frederikke og Peter Clausen fraflyttede Skolebakken 5, og Grethe og Hans Valdemar Clausen overtog deres ejendom der og flyttede dertil.
- 1976 Peter Clausen, der var født d. 8. august 1907, døde d. 1. juli 1976 i en alder af knap 69 år, og hans hustru Christine Frederikke Clausen sad derefter tilbage som enke.
- 1978 Christine Frederikke Clausen, der var født d. 27. marts 1908, døde d. 30. maj 1978 i en alder af 70 år og efter at have levet som enke i knap 2 år. Den 5. september 1978 overgik huset efter en skiftebehandling af boet til Anne Marie Margrethe Mikkelsen, Nis Peter Clausen, Hans Valdemar Clausen og Carl Chr. Clausen, og samme dag blev der så også udstedt skøde til husets nye ejer brugsuddeler **Evald Laursen** og hustru Anna Laursen Spangsmosevej 5 for en købesum på 230.000 kr. Huset blev udlejet til deres datter og svigersøn Randi Laursen og Niels H. Hald, og senere igen til Allan Wriborg. I en periode i 1982 boede der også en Lone Høeg i huset.
- 1984 Anna og Evald Laursen solgte huset til **Steen Per Kristoffersen** og **Susanne Kruse Enevoldsen** for en købesum på 356.217 kr., og dette fik de derefter et tinglyst skøde på d. 21. juni 1984.
- 1999 Susanne Kruse Kristoffersen fraflyttede huset og flyttede til Lærkevej i Langesø. Der blev derefter d. 17. september 1999 tinglyst en bodelingsoverenskomst. Steen Per Kristoffersen flyttede senere til Rypevej i Langesø.
- 2000 Huset blev solgt til **Inger Marie Kruse Callesen** og **Erland Lassen** for en købesum på 530.000 kr., og d. 10. maj 2000 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Inger Marie Kruse Lassen og Erland Lassen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 9 – matrikel nr. 83 af Broballe ejerlav.

- 1892 Enkefru **Elsabe Schmidt** der var enke efter kromand Hans Hansen Schmidt, og som havde drevet Broballe Kro på Spangsmosevej 5 videre efter hans død d. 9. november 1884 havde fået frastykket denne matrikel fra matrikel nr. 19 Spangsmosevej 5 i Broballe efter branden natten mellem d. 1. og 2.

april 1892, og dette blev efterfølgende tinglyst d. 20. september 1892. Hun har derefter ladet huset opføre, og er flyttet dertil efter at have solgt kroen til Jep Asmussen.

- 1908 Elsabe Schmidt døde d. 12. april 1908 i en alder af 86 år efter at have levet som enke i 24 år.
- 1921 Hvem der boede i huset ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921, kan ikke siges med sikkerhed. Huset var uden tvivl beboet af lejefolk.
- 1928 Arvingerne efter Elisabeth Schmidt solgte huset til sognefoged **Christen Eriksen** "Fjordvang" Fjordvej 12 Broballemark for en købesum på 6.000 kr. og dette blev derefter tinglyst d. 7. december 1928. Da Christen Eriksen i 1929 solgte ejendommen "Fjordvang" til sin søn Henrik Eriksen flyttede han hertil sammen med sin hustru Anna Christine Hansen Eriksen f. Sarsgaard og de brugte huset som deres aftægts hus. Christen Eriksen, der nu var forhenværende gårdejer og sognefoged, var født d. 10. januar 1858 som søn af Hans Christian Eriksen og hustru Anna Cathrine Eriksen f. Hansen Lusigvej 16 i Broballe. Hans hustru Anna Christine Hansen Eriksen f. Sarsgaard var født d. 5. marts 1862 som datter af hyreinderste Hans Hansen Sarsgaard og hustru Anne Sophie f. Hansen Vogt i Broballe.



Billede af huset fra omkring 1925.

- 1940 Her på aftægten døde den forhenværende gårdejer og sognefoged Christen Eriksen d. 14. august 1940 i en alder af 82½ år, og hans hustru Anna Christine sad derefter tilbage som enke.
- 1948 Anna Christine Eriksen døde d. 12. november 1948 i en alder af 86½ år, efter at have levet som enke i godt 8 år.
- 1949 Efter en behandling i dødsboet efter Christen Eriksen og nu sidst afdøde hustru Anna Christine Hansen Eriksen f. Sarsgaard blev huset efter et testamente overtaget af datteren frøken **Marie Eriksen** til overtagelse pr. 1. juli 1949, og købesummen blev sat til 3.000 kr. Overtagelsen blev tinglyst d. 2. september 1949.
- 1984 Marie Eriksen, der var født d. 23. juni 1897 på Fjordvej 12 på Broballe Mark, døde ugift d. 22. december 1984 i en alder af 87½ år. Herefter stod huset tomt.
- 1985 Efter en skiftebehandling d. 20. marts 1985 i boet efter Marie Eriksen overgik huset til arvingerne Egon Eriksen og Karen Gravengaard og købesummen blev sat til 210.000 kr. Huset var blevet videresolgt og der blev derefter udstedt et skøde til husets nye ejer **Stefan Hansen** for en købesum på 265.000 kr. den samme dag d. 20. marts 1985.
Stefan Hansen er søn af Karen og Niels Berthel Hansen senere Kådnervej 1 i Oksbøl og Ballebrovej 2 i Hardeshøj.
Stefan Hansen tilflyttede huset sammen med Mona Mogensen.
- 1988 Pr. 7. juli 1988 var Mona Mogensen fraflyttet huset og Doris Petersen var tilflyttet i stedet for.
- 1994 Pr. 5. september 1994 var Doris Petersen fraflyttet og Stefan Hansen boede derefter alene i huset.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2000 Pr. 17. maj 2000 var Stefan Hansen fraflyttet huset og Gitte H. og Kurt C. Andersen var tilflyttet huset i et lejemål.
- 2004 Gitte H. og Kurt C. Andersen fraflyttede huset på et tidspunkt i 2004, og herefter stod huset tomt.
- 2006 Huset blev på et tidspunkt beboet af Jette Knøsgaard Heby
- 2008 Huset ejes fortsat af Stefan Hansen, men det er beboet af Jette Knøsgaard Heby.
- 2009 Huset ejes fortsat af Stefan Hansen, men det er nu beboet af Malene Heby.

.....

Spangsmosevej 10 – matrikel nr. 14 af Broballe ejerlav.

- 1779 Stedet her var et såkaldt kådnersted, eller husmandssted om man vil, med nummeret 137, og det var ifølge udskiftningskortet over Broballe fra 1779 ejet af en **Peder Christensen**. Stedet var dengang placeret noget tættere på nabostedet Spangsmosevej 12. Hvem Peder Christensen var vides ikke.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779 viser placeringen af kådnersted nr. 137.

- 18__ Huset er opført i 1790, men hvem der har haft stedet her før 1836 har ikke været muligt at opspore.
- 1836 Hvornår **Nis Christiansen** blev ejer af stedet her kan ikke siges. Dog vides det at han er kommet her til Broballe fra Mjels sammen med sin hustru Anne Marie og sin datter Anna Margrethe Christiansen efter maj 1836 og inden december 1837. Nis Christiansen var født d. 22. april 1805 i Broballe som søn af inderste Christian Christiansen og hustru Dorthe Margrethe i Broballe og mens han var tjenestekarl i Mjels var han blevet gift i Oksbøl

- kirke d. 5. april 1845 med den 4 år yngre tjenestepige i Mjels Anna Marie Hansen, der var født omkring 1809, men hvor hun kom fra vides ikke.
- Anne Marie og Nis Christiansen fik børnene:
- Anna Margrethe Nissen, født d. 5. april 1835 i Mjels, død d. 22. april 1835 i Mjels.
 - Anna Margrethe Christiansen, født d. 27. maj 1836 i Mjels.
 - Dorothea Margrethe Christiansen, født d. 25. december 1837.
- 1838 Nis Christiansens hustru Anne Marie døde d. 26. maj 1838 i en alder af kun 30 år, og Nis Christiansen sad tilbage med sine 2 små piger.
- Nis Christiansen havde fundet sig en ny livsledsager, og han blev gift i Oksbøl kirke d. 28. oktober 1838 med den godt 8½ år yngre Maren Petersen, der var født d. 2. december 1813 som datter af husmand Peder Pedersen og hustru Cathrine Hinrichs i Broballe. Hvor der har været vides ikke.
- Maren og Nis Christiansen fik børnene:
- Peter Christiansen, født d. 11. juni 1840. (han overtog stedet)
 - Anna Maria Christiansen, født d. 16. juli 1843.
 - Mette Cathrine Christiansen, født d. 19. juli 1849.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husmand Nis Christiansen her på stedet sammen med sin nye hustru Maren og hans 2 døtre af første ægteskab Anna Margrethe Christiansen og Dorothea Margrethe Christiansen.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husmand og daglønner Nis Christiansen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maren og hans 2 døtre af første ægteskab Anna Margrethe Christiansen og Dorothea Margrethe Christiansen, samt hans 2 børn af andet ægteskab Peter Christiansen og Anna Maria Christiansen.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede husmand og daglejer Nis Christiansen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Maren og børnene Dorothea Margrethe Christiansen, Anna Maria Christiansen og Mette Cathrine Christiansen.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede husmand Nis Christiansen endnu her på stedet sammen med sin hustru Maren og den yngste datter Mette Cathrine Christiansen.
- 1872 Nis Christiansen solgte stedet til sin søn **Peter Christiansen** efter en overladelleskontrakt af 10. august 1872, og han blev således den næste husmand her på stedet. Ved denne overtagelse skulle Peter Christiansen udrede 125 af datidens penge til hver af sine to søstre Anna Maria Christiansen og Mette Cathrine Christiansen samt 125 til sin halvsøster Anna Margrethe Andresens 2 sønner Nis og Andreas Andresen. Desuden forpligtede han sig til et aftægt til sine forældre Maren og Nis Christiansen som derefter gik på aftægt.
- 1873 Peter Christiansens mor Maren Christiansen døde d. 30. juli 1873 i en alder af kun 60 år af en ubestemt sygdom og hans far sad igen tilbage som enkemand.
- 1874 Peter Christiansen blev gift i Oksbøl kirke d. 2. juli 1874 med den godt 6½ år yngre Anna Cathrine Matthiesen, der var født d. 8. februar 1847 i Sjellerup i Egen sogn som datter af husmand Matthias Matthiesen og hustru Mette Cathrine i Sjellerup.
- Anna Cathrine og Peter Christiansen fik sønnen:
- Nis Christiansen, født d. 9. februar 1875.
- 1889 Peter Christiansens far Nis Christiansen døde på aftægten d. 8. februar 1889 i en alder af knap 84 år, efter at have levet som enkemand i 15½ år.
- 1902 Den 18. december 1902 blev **Jens Dominicussen** indskrevet som inderste i Broballe i den preussiske grundbog og som ejer af stedet her. Jens Dominicussen var født i Holm d. 17. april 1877 som såkaldt uægte barn af ugifte tjenestepige Anna Dominicussen i Holm. (Denne Anna Dominicussen blev senere gift Wrang, og boede fra 1912 til 1925 på den gamle ”Rytterskole” på Søholmvej 5 i Broballe) Jens Dominicussen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 3. oktober 1902 med den 1½ år ældre Ellen Petersen der var født i Holm d. 20. november 1875 som datter af husmand Jørgen Petersen og hustru

Kirstine Petersen f. Hansen Lind. Ellen og Jens var begge to kommet her til Broballe fra Holm i 1902, og mens de begge to arbejdede som tjenestefolk i Broballe var de altså blevet gift.

Ellen og Jens Dominicussen fik børnene:

- Jens Dominicussen, født d. 15. november 1902.
- Jørgen Dominicussen, født d. 8. august 1904. (senere Lusigvej 12)
- Christine Dominicussen, født d. 4. maj 1906.
- Mary Dominicussen, født d. 5. september 1910.
- Ellen Dominicussen, født d. 8. januar 1921.

1905 Den 15. juni 1905 blev **Peter Christiansen** indskrevet i den preussiske grundbog som inderste og ejer af stedet her. Hvor Ellen og Jens Dominicussen herefter er flyttet hen kan ikke siges, men i 1911 bosatte de sig på Lusigvej 12 i Broballe.

Peter Christiansen var født d. 14. december 1859 i Brandsbøl i Havnbjerg sogn som søn af Poul Christiansen og hustru Ellen f. Grau i Brandsbøl, og han var blevet gift med Elisabeth Fangel, der var født d. 25. august 1864 i Lavensby i Havnbjerg sogn som datter af bolsmand Christen Jørgensen Fangel og hustru Maren f. Hansen i Lavensby.

Tidligere havde Peter Christiansen været gæstgiver i Hundslev, og de kom fra Hundslev her til sognet i 1905.

Elisabeth og Peter Christiansen havde datteren:

- Anna Cathrine Christiansen, født d. 9. december 1903 i Hundslev.



Elisabeth og Peter Christiansen foran huset sammen med datteren Anna Cathrine Christiansen og plejesønnen Christian Christiansen. Foto fra 1914-15.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede arbejder på Broballe andelsmejeri Peter Christiansen her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Christiansen og deres datter Anna Cathrine Christiansen. De havde en plejesøn boende hos sig ved navn Christian Christiansen. Han var født d. 28. april 1910 i Broballe som såkaldt uægte barn af tjenstepige Ellen Christiansen, så han har muligvis boet hos sin onkel og tante.



Elisabeth og Peter Christiansen udenfor huset. De boede i husets østlige ende. Foto fra ukendt årstal.

1948 Peter Christiansen solgte huset til sin datter enkefru **Anna Cathrine Thomsen** for en købesum på 3.821 kr. plus boligret til ham selv og sin hustru Elisabeth, og d. 27. februar 1948 blev der udstedt et skøde på dette.

Anna Cathrine Thomsen havde tidligere været gift med murerarbejdsmand Christian Thomsen, som døde d. 5. april 1931 på amtssygehuset i Sønderborg i en alder af kun knap 26 år, medens hun endnu ventede deres første barn. Hun havde efter sin mands død født en pige d. 24. juli 1931, som fik navnet Christiane Thomsen. Hendes afdøde mand Christian Thomsen var født d. 19. april 1905 på Mjelsmark som søn af fisker Andreas Christian Thomsen og hustru Marikke Margrethe Hindberg, men hvor i Broballe Anna Cathrine og Christian Thomsen boede dengang vides ikke.



Billede af huset fra 1940.

1949 Peter Christiansen døde d. 6. januar 1949 i en alder af 89 år, og hans hustru Elisabeth Christiansen sad derefter tilbage som enke.

1950 Enkefru Anna Cathrine Thomsen døde d. 26. oktober 1950 i en alder af kun knap 47 år, efter at have levet som enke i 1½ år. Tilbage i huset boede nu kun hendes mor Elisabeth Christiansen.

Elisabeth Christiansen døde d. 17. november 1950 i en alder af godt 86 år efter at have levet som enke i knap 2 år.

1951 Den 14. april 1951 afholdt skifteretten for Als Herreder en offentlig skiftebehandling i boet, og d. 17. april 1951 blev der udstedt et skøde fra skifteretten til arbejder **Karl August Sørensen** Espehøjvej 6 i Broballe, der havde købt huset for en købesum på 9.000 kr.

Karl August Sørensen og hustru Anna Christina Sørensen fraflyttede deres hus på Espehøjvej 6 og flyttede derefter her til deres nye bopæl.

Karl August Sørensen var født d. 23. april 1904 i Tyrstrup sogn som søn af arbejdsmand Hans Jacob Nicolai Sørensen og hustru Dorthea Marie Petersen, og han var blevet gift i Felsted kirke d. 31. juli 1932 med den 3½ år yngre Anna Christina Schmidt der var født d. 31. oktober 1907 i Klipleve sogn som datter af arbejdsmand Christian Jürgen Vilhelm Schmidt og hustru Christina Marie Sørensen.

Anna Christina og Karl August Sørensen havde børnene:

- Christine Dorothea Sørensen, født d. 19. november 1932.
- Karl Jørgen Sørensen, født d. 1. marts 1934.
- Udøbt drengebarn, født d. 25. april 1936, død 6 timer senere.
- Svend Aage Sørensen, født d. 11. juni 1940.

1961 Efter at have boet til leje i huset i 11 år fraflyttede Anne Margrethe og Lauge Villadsen stedet og flyttede til deres nyopførte hus på Svarretoft 5 i Oksbøl.

1982 Karl August Sørensen døde d. 21. april 1982 kun 2 dage før sin 78 års fødselsdag, og hans hustru Anna Christina sad derefter tilbage som enke.

Anna Christina Sørensen døde d. 25. oktober 1982 kun 6 dage før sin 75 års fødselsdag efter at have levet som enke i 7 måneder.

1983 Efter en skiftebehandling d. 23. februar 1983 overgik huset nu til arvingerne Christian Sørensen, Karl Jørgen Sørensen, Christine Lund og Svend Aage Sørensen, og samme dag blev der udstedt skøde til husets nye ejere **Kirsten og Bjarne Sørensen** for en købesum på 200.000 kr.

I 1989 etablerede Kirsten Sørensen så sit eget ”Kis Foto”. Det stoppede igen på et tidspunkt, men i 1992 etablerede hun forretningen ”Madbiksen” hvor hun lavede mad ud af huset. Dette ophørte igen engang i 2000.

2003 I sommeren 2003 flyttede Kirsten og Bjarne Sørensen til Snerlevej i Havnbjerg, og de solgte huset til deres datter og svigersøn **Lene Frederiksen** og **Jens Dalvig Frederiksen** for en købesum på 600.000 kr. De fraflyttede deres hus på Mosevang i Nordborg som de netop havde solgt og tilflyttede sognet. De fik et tinglyst skøde på huset d. 4. september 2003.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2005 Lene Frederiksen og Jens Dalvig Frederiksen flyttede til Nordborg og huset sat til salg i august 2005 som værende opført i 1750 med en bolig på 217m² og en grund på grund 2187m².

2006 Huset blev solgt til **Helle Bernickow** og **Eric Schwab** for en købesum på 845.000 kr., og der blev derefter udstedt et tinglyst skøde på dette d. 5. januar 2006.

Helle Bernickow fraflyttede huset, og derefter blev huset sat til salg i december 2006 til en købspris på 945.000 kr.

2007 Huset blev købt af **Christine Erfurt** og **Niels Erfurt** og de tilflyttede huset pr. 1. maj 2007, efter at Eric Schwab var fraflyttet huset. Skødedatoen på overtagelsen er sat i BBR registret til d. 19. februar 2007.

Huset er sat til salg igen i oktober 2007 til en købesum på 995.000.

2008 Huset blev købt af **Tove Stick Hansen** og **Jens-Jørn Lemvig Thomsen** og skødedatoen blev sat til d. 5. maj 2008.

Niels Erfurt og Christine Erfurt flyttede til Færgevej 56 i Mjels som de netop havde købt.

2009 Tove Stick Hansen og Jens-Jørn Lemvig Thomsen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 11 – matrikel nr. 43 af Broballe ejerlav.

18__ Hvornår huset er opført kan ikke tilbagespores, så om efterfølgende Jørgen Jørgensen Kramer har købt huset eller ladet det opføre kan ikke siges. (Ifølge BBR registret er huset opført i 1900.)

1832 Huset blev på et tidspunkt ejet af **Jørgen Jørgensen Kramer**, og det gættes på at have været i 1832. Jørgen Jørgensen Kramer var født i Oksbøl d. 20. juli 1805 som søn af skomager Jørgen Conrad Kramer og hustru Margrethe Marie Oksbøl Nørregade 14 i Oksbøl, og mens han var skomagervend i

- Oksbøl blev han gift i Oksbøl kirke d. 13. maj 1832 med den godt 1 år ældre tjenestepige Kjersten Christens der var født d. 26. marts 1804 som datter af Christen Christensen og hustru Anne i Broballe, men hvor det har været vides ikke.
- Kjersten og Jørgen Jørgensen Kramer fik børnene:
- Jørgen Jørgensen Kramer, født d. 3. juli 1832.
 - Christen Jørgensen Kramer, født d. 18. december 1834.
 - Hans Christian Jørgensen Kramer, født d. 1. januar 1841. (han overtog huset)
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede daglønner Jørgen Jørgensen Kramer her i huset sammen med sin hustru Kjersten og deres 2 børn Jørgen Jørgensen Kramer og Christen Jørgensen Kramer.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede daglønner Jørgen Jørgensen Kramer fortsat her i huset sammen med sin hustru Kjersten og deres 3 børn Jørgen Jørgensen Kramer, Christen Jørgensen Kramer og Hans Christian Jørgensen Kramer.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede daglønner Jørgen Jørgensen Kramer stadigvæk her i huset sammen med sin hustru Kjersten. Deres søn Hans Christian Jørgensen Kramer boede stadigvæk derhjemme og sønnen Jørgen Jørgensen Kramer var hjemme som sømand, mens sønnen Christen Jørgensen Kramer var fraværende idet han var til søs.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglønner Jørgen Jørgensen Kramer stadigvæk her i huset sammen med sin hustru Kjersten. Sønerne Jørgen Jørgensen Kramer og Christen Jørgensen Kramer var fraværende til søs. Sønnen Hans Christian Jørgensen Kramer var nu rejst hjemmefra.
- 1872 Kjersten og Jørgen Jørgensen Kramers søn Hans Christian Jørgensen Kramer blev gift i Oksbøl kirke d. 1. november 1871 med den 9 år yngre pige Ellen Jensen i Lavensby der var født i Pøl i Nordborg landsogn d. 7. februar 1840 som datter af daværende tjenestekarl Jens Jensen og hustru Maren f. Hansen.
- Ellen og Hans Christian Jørgensen Kramer fik børnene:
- Kjersten Kramer, født d. 20. december 1872, død d. 21. december 1872.
 - Christina Kramer, født d. 14. marts 1875. (hun overtog huset)
 - Maren Kramer, født d. 4. august 1877, død d. 12. august 1883.
- 1874 Jørgen Jørgensen Kramer solgte huset ved en købekontrakt af 5. august 1874 til sin søn **Hans Christian Jørgensen Kramer**, og han blev herefter indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af huset efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873.
- Der blev oprettet en kontrakt der tilgodeså et aftægt til Kjersten og Jørgen Jørgensen Kramer så længe de levede, både med den nuværende ejer og fremtidige ejere af huset.
- 1882 Kjersten og Jørgen Jørgensen Kramer fejrede deres guldbryllup d. 13. maj 1882.
- 1887 Hans Christian Jørgensen Kramers far Jørgen Jørgensen Kramer døde d. 30. marts 1887 i en alder af godt 81½ år og efterlod sig sin hustru Kjersten Kramer som enke sammen med sønnen Hans Christian Jørgensen Kramer i Broballe og sønnen Christen Jørgensen Kramer i Amerika.
- Kun godt 7 måneder senere døde Kjersten Kramer d. 3. november 1887 i en alder af godt 83½ år.
- 1893 Hans Christian Jørgensen Kramer døde d. 11. december 1893 i en alder af kun knap 53 år, og hans hustru Ellen Kramer sad derefter tilbage som enke sammen med sin datter Christina Kramer.
- 1899 Datteren **Christina Kramer** blev efter en arveattest indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af huset d. 1. juni 1899. Hvor hendes mor Ellen Kramer er rejst hen eller hvad der er sket med hende vides ikke.
- 1906 Den 6. december 1906 blev huset solgt og overladt til arbejder **Hans Hinrich Haachs** og samme dag blev han indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af huset. Hvor Christina Kramer er rejst hen vides ikke.
- Hans Hinrich Haachs var født d. 10. juli 1877 i Købingsmark i Nordborg landsogn som søn af arbejder Hans Hinrich Haachs og hustru Cathrine Elisabeth f. Philipsen i Købingsmark. Efter hans fødsel var

hans forældre flyttet til Oksbøl hvor de boede et par år og hvor han d. 3. september 1879 fik en søster ved navn Anne Cathrine Haacks, inden de før 1881 flyttede til Vesterlund ved Nordborg.

Hans Hinrich Haacks var blevet gift med Cathrine Brock, der var født i Dyndved i Egen sogn d. 2. maj 1862 som datter af husmand Christen Clausen Brock og hustru Katrine Brok

Hvor de boede i Broballe før de kom hertil i 1906 vides ikke.

Cathrine og Hans Hinrich Haacks fik datteren:

- Marie Haacks, født d. 7. maj 1905.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede arbejder Hans Hinrich Haacks her i huset sammen med hans hustru Cathrine Elisabeth Haacks og deres plejesøn Egil Heinrich Brock var født d. 24. december 1913 som søn af ugifte tjenestepige Catharine Brock i Broballe.

1936 Cathrine Haacks døde d. 19. januar 1936 på statshospitalet i Sønderborg i en alder af godt 73½ år, og Hans Hinrich Haacks levede så herefter videre i huset som enkemand.

1944 Hans Hinrich Haacks solgte huset til sin plejesøn arbejdsmand **Egil Heinrich Brock** for en købesum på 3.000 kr. og d. 4. november 1944 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.

Egil Heinrich Brock var født d. 24. december 1913 og han var blevet gift med den jævnaldrende Cathrine Helene Petersen, kaldet Tinne, som var født d. 17. september 1913.

Cathrine og Egil Heinrich Brock fik sønnerne:

- Bent Christian Brock, født d. 13. april 1942.
- Kurt Brock, født d. 22. maj 1946.

Hans Hinrich Haacks boede oppe på loftet i huset og gik under navnet "Hans Tysker". Han klinkede potter, porcelænstallerkner, kopper og kander hvor han først borede nogle huller i de ituslåede dele og derefter satte nogle små metalbøjler deri til fastholdelse af disse. Uden på blev der til sidst sat en klat kit, og reparationen var fantastisk holdbar. Det håndværk uddøde med ham her på egnen. Hvornår han døde vides ikke.

1999 Cathrine og Egil Heinrich Brock flyttede fra sognet i foråret 1999 og bosatte sig på Niels Steensens Vej 5 i Nordborg. Egil Heinrich Brock døde d. 13. februar 2000 i en alder af 86 år, og Cathrine Brock døde på Tangshave d. 16. august 2006 i en alder af knap 93 år.

Huset stod tomt et stykke tid men derefter købt af **Kirsten Sørensen** Spangsmosevej 10 for en købesum på 260.120 kr., og efterfølgende blev der udstedt et tinglyst skøde d. 12. oktober 1999. Huset blev lejet ud til Betina Lock Frandsen og Claus Sørensen, der er søn af Kirsten og Bjarne Sørensen Spangsmosevej 10.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2003 Betina Lock Sørensen og Claus Sørensen fraflyttede huset efter at de i 2003 havde købt Spangsmosevej 19. Huset blev derefter udlejet til Jette P. Schwennesen.

2007 Huset blev i 2007 beboet af Jette P. Schwennesen i et lejemål.

2009 Kirsten Sørensen ejer fortsat huset, men i 2008 og 2009 blev det beboet af Rikke Lock Astrup og Brit Andresen i et lejemål.

Spangsmosevej 12 – matrikel nr. 47 af Broballe ejerlav.

Cirka her på dette sted har der tidligere ligget et inderstested med nummeret 145, og på udskiftningskortet over Broballe fra 1779 ses det klemmt inde mellem kådnerstederne 137 Spangsmosevej 10 og 138 Spangsmosevej 14, med en **Hans Rasmussen** som stedets ejer. Hans Rasmussen var født omkring 1709, og han havde også efternavnet Høj. Hans Rasmussen Høj blev gift i Oksbøl kirke d. 18. november 1758 med den omkring 13 år yngre Ellen Sørensdatter fra Broballe, der var født omkring 1722.

Ellen og Hans Rasmussen Høj fik sønnen:

- Rasmus, døbt d. 12. december 1759. (han overtog stedet)

1772 Hans Rasmussen Højs hustru Ellen døde i en alder af kun 50 år, og hun blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 14. juni 1772. Hans Rasmussen Høj sad derefter tilbage på stedet som enkemand.

1778 Hans Rasmussen Høj døde i en alder af 69 år efter at have levet som enkemand i næsten 6 år, og han blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 5. april 1778. Herefter formodes det at hans eneste søn Rasmus Hansen har overtaget inderstestedet.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779
viser placeringen af kådnersted nr. 138.

1783 Rasmus Hansen blev gift i Oksbøl kirke d. 13. april 1783 med den omkring 5 år yngre Catharina Christensdatter, der var født omkring 1754.

Catharina og Rasmus Hansen fik bl.a. børnene:

- Ellen Rasmusdatter, født d. 11. marts 1790. (hun overtog stedet på Broballemark)
- Maren Rasmusdatter, født d. 2. oktober 1791. (senere Præstegårdsvej 2 / Oksbøl Nørregade 5 Oksbøl)

1801 Rasmus Hansen købte efter en kontraktprotokol af 7. april 1801, i alt 5 tønder 5 skæppe 1/16 skæppe jord fra bondested nr. 118 tilhørende Jørgen Hansen Søholmvej 8 og 12, og som var beliggende på Fjordvej i Broballemark tæt ved Brandsbøl skov. Han blev derefter indskrevet i Skyld og panteprotokollen som værende i besiddelse af disse 5 tønder og 5 1/16 skæppe land.

1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede husejer med land og skomager Rasmus Hansen her på stedet sammen med sin hustru Catharina og deres 2 døtre Ellen Rasmusdatter og Maren Rasmusdatter.

18__ Rasmus Hansen opførte et nyt landsted på sine tilkøbte jorder på Fjordvej på Broballemark, men hvornår dette har været kan ikke siges, men det må have været før han d. 2. februar 1808 overlod stedet til sin kommende svigersøn Christen Holgersen, og hvor han og sin hustru Catharina gik på aftægt. Den

22. august 1811 døde aftægtsparcellist Rasmus Hansens hustru Catharina ved Broballe, så på det tidspunkt var udflytningen i hvert fald en realitet.

18__ I jordebogen for Broballe blev stedets størrelse opgivet til i kvantitet at være på 1 tønne 6 skæppe 14/16 skæppe, og der blev desuden noteret uden tidsangivelse at der på et tidspunkt var frasolgt 3/16 skæppe land til en Peter Christensen til et familiested således at stedets størrelse derefter var på 1 tønne 6 skæppe 11/16 skæppe.

Der er desuden i jordebogen senere skrevet at stedets størrelse pr. 1. januar 1862 i kvantitet efter købet af de i alt 5 tønner 5 skæppe 1/16 skæppe jord fra bondested nr. 118 var på 7 tønner 3 skæppe 12/16 skæppe.

18__ Hvad der er sket med stedet her på Spangsmosevej kan ikke siges. Muligvis har stedet haft de samme ejerforhold som på stedet på Fjordvej tæt ved Brandsbøl skov, men i så fald hvem har så beboet det?

1875 Efter den preussiske administrations overtagelse blev stedet her, Spangsmosevej 12, matrikuleret som matrikel nr. 47 af Broballe ejerlav, og **Christen Petersen** og hustru **Anna Margrethe Petersen** f. Christensen blev indskrevet i den preussiske grundbog som ejere efter en købekontrakt af 9. september 1875 og efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873.

Hvem Anna Margrethe og Christen Petersen købte stedet af kan ikke siges.

1886 Anna Margrethe og Christen Petersen overlod huset til "Die Gesamte Armen Verband in Oksbøl" d. 13. september 1886, og de blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 15. september 1886 som de nye ejere.

1900 Høker **Carl Johann August Lass** i nabohuset Spangsmosevej 14 i Broballe købte og overtog huset d. 25. oktober 1900, og han blev efterfølgende indskrevet i den preussiske grundbog d. 30. oktober 1900 som den nye ejer. Han var kommet her til byen fra Nordborg, hvor han var bagermester, sammen med sin hustru Mette Cathrine f. Johannsen Schmidt og deres datter Johanne Elene Lass, efter at hans hustru var blevet ejer af Spangsmosevej 14 d. 31. juli 1893.
(Huset er ifølge BBR registret opført i 1900.)

1914 Carl Johann August Lass hustru Mette Cathrine Lass døde d. 15. maj 1914 i en alder af kun godt 53 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

1915 Carl Johann August Lass solgte huset her til sin datter fru **Johanne Elene Pors** f. Lass d. 2. august 1915 og hun blev således samme dag indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer. Selv overtog Carl Johann August Lass nabohuset Spangsmosevej 14 efter sin hustru d. 9. august 1915. Johanne Elene, der var født d. 18. maj 1887 i Nordborg var blevet gift i Oksbøl kirke d. 18. november 1914 med den knap 3 år yngre skrædder i Mjels Jens Peter Pors, der var født d. 27. marts 1890 i Mjels. Han var blevet døbt Jens Peter Grøn i Oksbøl kirke d. 20. april 1890, og han var et såkaldt uægte barn af tjenestepige Elene Grøn, der var datter af smed Claus Matthiesen Grøn og hustru Cathrine Elisabeth i Mjels. Hvordan han senere er kommet til at hedde Pors vides ikke.

1919 Johanne Elene Pors solgte huset i 1919 til arbejder og tækkemand **Hans Christian Schäfer** og hustru Anne Marie Schäfer f. Nissen i Broballe, og dette blev der efterfølgende udstedt et skøde på d. 12. juli 1919.
Johanne Elene og Jens Peter Pors fraflyttede, men hvor de boede indtil de d. 12. april 1921 havde købt huset på Spangsmosevej 44 vides ikke.
Hans Christian Schäfer var født d. 28. oktober 1878 som søn af arbejdsmand Peter Hansen Schäfer og hustru Thora Kirstine f. Lassen Mjelsvigvej 1 i Mjels, og han var gift med Anne Marie Nissen der var født d. 30. august 1878 i Holm som datter af arbejdsmand Hans Nissen og hustru Maren Hansen Nissen f. Kelsen i Holm
De kom her til sognet fra Holm i 1905, og havde i 1907 købt et lille hus der lå ved Broballe Mølle.

Hans Christian Schäfer var vist nok sognets eneste og dermed sidste tækkemand. Han samarbejdede næsten altid med tækkemand Hans Johannsen fra Holm. Marie og Hans Christian Schäfer havde deres fraskilte datter Marie Cathrine Nissen, der ernærede sig som syerske, boende hos sig.

Anne Marie og Hans Christian Schäfer fik børnene:

- Peter Hansen Schäfer, født d. 18. februar 1904 i Holm.
- Hans Christian Schäfer, født d. 18. maj 1906 i Holm.
- Thora Dorothea Schäfer, født d. 29. september 1907.
- Marie Cathrine Schäfer, født d. 17. maj 1910. (hun overtog huset)
- Dødfødt barn d. 17. februar 1918.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landarbejder Hans Christian Schäfer her i huset sammen med sin hustru Anne Marie og deres to døtre Thora Dorothea Schäfer og Marie Cathrine Schäfer.

1934 Hans Christian Schäfer fik skøde på noget d. 29. oktober 1934 fra en P. Christiansen som han havde købt for en købesum på 15 kr.

1939 Hans Christian Schäfer købte jordstykket bag huset som havde matrikel nr. 121 af Broballe ejerlav af en Sparekasse for en købesum på 300 kr. og fik et tinglyst skøde på dette d. 6. december 1939.



Foto af Spangsmosevej fra ukendt årstal. Til højre ses Spangsmosevej 12, derefter Spangsmosevej 10, laden til Nedermarkvej 2, Spangsmosevej 9, Spangsmosevej 11 og til højre ses Good-Templar logen.

1952 Lige overfor Hans Christian Schäfers hus havde der tidligere ligget en bygning på et stykke jord der har matrikel nr. 109 af Broballe ejerlav. Det tilhørte Good-Templar-ordenen, der var en international afholdsorganisation som var stiftet i USA i 1851 under navnet Independent Order of Good Templars (IOGT). Denne loge havde købt matrikel nr. 109 d. 30. marts 1905, og var blevet indskrevet i den preussiske grundbog som ejere. De havde derefter opført en bygning på stedet.

I Danmark kom de første afdelinger i 1880 og i 1892 blev der efter Good Templars mønster dannet en nordisk afdeling, NIOGT, som en mere moderat afholdsorganisation. Good-Templar-ordenen drev oplysende og filantropisk arbejde på bredt grundlag gennem loger, ungdomsforeninger, kvindeudvalg m.m.

Hans Christian Schäfer købte matrikel nr. 109 af Goodtemplar logen for en købesum på 200 kr. og fik et tinglyst skøde på dette d. 24. marts 1952. På det tidspunkt var bygningen blevet nedbrudt.

1954 Anne Marie Schäfer døde d. 30. september 1954 i en alder af 76 år og efterlod sig sin mand Hans Christian Schäfer som enkemand.

1955 Hans Christian Schäfer solgte huset til datteren fru **Marie Cathrine Nissen** for en købesum på 6000 kr. plus en tinglyst boligret til Hans Christian Schäfer, og d. 27. oktober 1955 blev der udstedt et tinglyst skøde på denne overtagelse.

1957 Hans Christian Schäfer døde d. 28. juli 1957 i en alder af godt 78½ år efter at have levet som enkemand i knap 3 år.

1975 Efter en skiftebehandling d. 12. august 1975 overgik huset formeldt til **Herbert Werner Nissen**, men han havde da allerede solgt huset, og samme dag blev der udstedt skøde på huset til dets nye ejer **Svend Åge Andersen** for en købesum på 160.000 kr.

- 1982 Svend Åge Andersen fraflyttede sognet og solgte huset til **Bent Korsholm** for en købesum på 300.000 kr., og han fik efterfølgende et tinglyst skøde d. 29. marts 1982. Han er søn af Asta og Holger Korsholm Espehøjvej 12. Bent Korsholm boede alene i en årrække men omkring 1986 tilflyttede Brit R. Lunderskov huset.
- 1990 Bent Korsholm og Brit R. Lunderskov fraflyttede sognet og flyttede til Holm, og huset stod derefter tomt et stykke tid. Det blev senere solgt til **Christian Christensen** og Ulla L. Hoeg for en købesum på 410.000 kr., og denne overtagelse blev efterfølgende tinglyst d. 10. september 1990.
- 1995 Ulla L. Hoeg fraflyttede huset i 1995 hvorefter Christian Christensen boede alene et stykke tid. Han solgte huset til **Susanne Christoffersen** og **Leif Jansen** for en købesum på 446.000 kr., og det blev der udstedt et tinglyst skøde på d. 19. september 1995.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Susanne Jansen og Leif Jansen bebor fortsat huset og ejer fortsat matriklerne 47, 109 og 121 af Broballe ejerlav.

.....

Spangsmosevej 14 – matrikel nr. 20 af Broballe ejerlav.

Her på stedet har der tidligere ligget et såkaldt kådnersted, eller husmandssted om man vil, med nummeret 138, og på udskiftningskortet over Broballe fra 1779 er der en **Jørgen Hansen** noteret som stedets ejer.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779 viser placeringen af kådnersted nr. 138.

Jørgen Hansen var født omkring 1728, og som ungkarl og kådner i Broballe blev han gift i Oksbøl kirke d. 24. oktober 1772 med den omkring 24 år yngre pige Anna Hansdatter fra Holm i Nordborg landsogn, der var født omkring 1752.

Anna og Jørgen Hansen fik børnene:

- Hans, døbt d. 5. december 1773. (han overtog stedet)
- Jørgen, døbt d. 11. februar 1776.

1777 Jørgen Hansen døde i en alder af kun 48 år og 8 måneder og blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 4. maj 1777. Hans hustru Anna sad derefter tilbage på stedet som enke, men hun fandt sig ret hurtigt en ny mand der kunne overtage husmandsstedet sammen med hende.

Hun blev gift i Oksbøl kirke d. 24. november 1777 med den omkring 15 år ældre Christian Petersen Bladt, der var født omkring 1737 i Notmark sogn.

Denne Christian Petersen Bladt blev indskrevet i skyld og panteprotokollen som **Christen Bladt** og som stedets nye ejer, og den 2. april 1792 blev der protokolleret i skifteprotokollen ved Nordborg ret et skifte brev af 8. august 1777 hvor Christen Bladts også nævnes, men det kan ikke læses præcist hvad det drejer sig om. Det har nok været noget vedrørende hans hustrus afdøde mand Jørgen Hansen.

Anna og Christen Petersen Bladt fik børnene:

- Anne Cathrine, født d. 18. juni 1780.
- Anne Margrethe, født d. 11. maj 1783, død d. 20. marts 1789.
- Maren, født d. 1. februar 1787, død d. 24. marts 1789.
- Anne Margrethe Bladt, født d. 26. februar 1792.

1796 Christen Bladt solgte husmandsstedet til sin hustrus søn af første ægteskab **Hans Jørgensen** d. 1. november 1796, og han blev således den næste husmand her på stedet. Der blev efterfølgende d. 8. november 1796 desuden protokolleret et aftægt til hans mor og stedfar Anna og Christen Bladt. Hans Jørgensen er ikke fundet gift.

1801 Hans Jørgensen overlod kådnerstedet til **Hans Hansen Weiss** efter en overladelleskontrakt af 2. juni 1801, men inden da var Hans Hansen Weiss blevet indskrevet i skyld og panteprotokollen med noget fra d. 3. maj 1801 som var blevet protokolleret d. 19. maj 1801. Under alle omstændigheder var Hans Hansen Weiss nu den nye husmand her på stedet. Hvad der herefter er sket med den tidligere ejer Hans Jørgensen, vides ikke.

Hans Hansen Weiss var født omkring 1768 og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 22. oktober 1791 med den jævnaldrende Cathrine Elisabeth Diedrichsdatter der var født d. 21. april 1768 som datter af inderste Diedrich Nissen og hustru Maren Jørgensdatter på inderste sted nr. 80 i Oksbøl, det nuværende Oksbøl Østergade 9 i Oksbøl.

Cathrine Elisabeth og Hans Hansen Weiss fik børnene:

- Hans Hansen Weiss, født d. 12. december 1791, død d. 27. januar 1792.
- Maren Diedrichs Weiss, født d. 17. marts 1793. (hun overtog stedet, senere Spangsmosevej 6)
- Diedrich Nissen Weiss, født d. 1. januar 1795.
- Cathrine Elisabeth Weiss, født d. 22. marts 1797. (hun overtog stedet)
- Anna Christina Hansdatter Weiss, født d. 13. november 1799.
- Hans Hansen Weiss, født d. 5. november 1801, død d. 21. januar 1804.
- Anna Eleonore Weiss, født d. 24. juli 1804.
- Hans Hansen Weiss, født d. 5. juli 1806. (senere Fjordvej 12 Broballemark)
- Anna Elisabeth Weiss, født d. 23. august 1808.
- Anne Maria Weiss, født d. 16. april 1811, død d. 9. juni 1828.

1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Hans Hansen Weiss her på stedet som husmand med jord, sammen med sin hustru Catharina Elisabeth Nissen og deres børn Maren Diderichs Weiss, Diederich Nissen Weiss, Cathrine Elisabeth Weiss, Anna Christina Hansdatter Weiss og Hans Hansen Weiss. På stedets aftægt boede den tidligere ejer Christian Petersen Bladt sammen med sin hustru Anna Hansen, der arbejdede som jordemoder, og deres datter Anne Margrethe Bladt.

Christian Petersen Bladt hustru jordemoder Anna Hansen døde d. 12. oktober 1803 i en alder af kun 50 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Hvad der herefter er blevet af ham vides ikke.

- 1813 Catharina Elisabeth og Hans Hansen Weiss datter Maren Hansen Weiss blev gift i Oksbøl kirke d. 6. november 1813 med den jævnaldrende Claus Hansen Wrang, der var født d. 29. juli 1793 i Broballe som søn af Hans Jørgensen Wrang og hustru Elisabeth Clauses Spangsmosevej 6 i Broballe.
- 1817 Catharina Elisabeth og Hans Hansen Weiss solgte stedet til deres datter og svigersøn efter en kontrakt af 5. august 1817 og bødker **Claus Hansen Wrang** blev derefter d. 6. september 1817 indskrevet i skyld og panteprotokollen som stedets nye ejer. Der blev samtidig indskrevet et aftægt til hans svigerforældre Catharina Elisabeth og Hans Hansen Weiss.
Maren og Claus Hansen Wrang fik børnene:
- Elsebeth Clausen Wrang, født d. 5. september 1814.
 - Hans Clausen Wrang, født d. 13. marts 1816, død d. 27. oktober 1826.
 - Claus Clausen Wrang, født d. 24. maj 1818.
 - Chresten Clausen Wrang, født d. 21. august 1820.
 - Jørgen Clausen Wrang, født d. 18. juli 1822, død d. 26. marts 1832.
 - Peter Clausen Wrang, født d. 13. oktober 1824, død d. 9. august 1830.
 - Hans Clausen Wrang, født d. 25. februar 1827.
 - Friedrich Clausen Wrang, født d. 9. december 1829.
 - Jørgen Clausen Wrang, født d. 10. december 1832, død d. 2. december 1833.
 - Cathrine Elisabeth Clausen Wrang, født d. 15. februar 1835.
 - Jørgen Clausen Wrang, født d. 12. februar 1837.
- 1819 Datteren til den tidligere ejer Hans Hansen Weiss og hustru Catharina Elisabeth Weiss, Cathrine Elisabeth Hansen Weiss, blev gift i Oksbøl kirke d. 20. november 1819 med den omkring 5 år ældre Christen Christensen Struck, der var født d. 28. november 1792 i Brandsbøl i Havnbjerg sogn som søn af husmand Christen Struck og hustru Ellen f. Jørgensen i Brandsbøl.
Cathrine Elisabeth og Christen Christensen Struck fik børnene:
- Cathrine Elisabeth Struck, født d. 18. oktober 1820.
 - Ellen Struck, født d. 13. august 1823, død d. 28. juli 1824.
 - Ellen Struck, født d. 11. august 1825.
 - Anna Maria Struck, født d. 18. november 1828, død d. 10. april 1831.
 - Anna Maria Struck, født d. 9. december 1831, død d. 27. marts 1840.
- 1821 Claus Hansen Wrang havde købt ejendommen på Spangsmosevej 6, og solgte derfor stedet her til sin svoger bødker **Christen Christensen Struck** efter en købekontrakt af 31. juli 1821. Der blev samme dag også udarbejdet en ny aftægtskontrakt til hans svigerforældre Catharina Elisabeth og Hans Hansen Weiss.
- 1830 Christen Christensen Strucks svigerfar Hans Hansen Weiss døde på aftægten d. 26. februar 1830 i en alder af 62 år, og hans svigermor Catharina Elisabeth Weiss sad derefter tilbage som enke.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husmand og bødker Christen Christensen Struck her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Elisabeth og deres 2 børn Ellen Struck og Anna Maria Struck. Hans svigermor Cathrine Elisabeth Weiss og hendes ugifte datter Anna Eleonore Weiss boede på stedets aftægt som menes at have været et lille hus der efter sigende skulle have ligget mellem Spangsmosevej 12 og 14.
- 1844 Cathrine Elisabeth og Christen Christensen Strucks datter Cathrine Elisabeth Struck blev gift i Oksbøl kirke d. 14. april 1844 med den 1 år ældre Henrik Henriksen, der var født d. 11. november 1819 i Mjels som søn af inderste Henrik Christiansen og hustru Anna Marie i Mjels.
Cathrine Elisabeth og Henrik Henriksen fik sønnen:
- Christen Henriksen, født d. 10. juni 1844, død d. 27. februar 1845.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husmand og bødker Christen Christensen Struck fortsat her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Elisabeth og deres datter Ellen Struck. Deres datter og svigersøn Cathrine Elisabeth og Henrik Henriksen samt deres søn Christen Henriksen boede også her på stedet. På stedets aftægt boede hans svigermor Cathrine Elisabeth Weiss fortsat sammen med sin ugifte datter Anna Elisabeth Weiss.

- Cathrine Elisabeth og Christen Christensen Strucks datter Cathrine Elisabeth døde d. 10. maj 1845 i en alder af kun 24½ år, og hendes mand Henrik Henriksen sad derefter tilbage som enkemand, efter også at have mistet sin eneste søn d. 27. februar 1845.
- 1850 Omkring 1850 fraflyttede Henrik Henriksen stedet og flyttede til Nedervej 12 i Mjels
- 1853 Cathrine Elisabeth og Christen Christensen Strucks datter Ellen Struck blev gift i Oksbøl kirke d. 15. december 1853 med den knap 1 år yngre Johannes Hansen Schmidt der var født d. 10. juli 1826 i Mjels som søn af husmand Hans Christian Schmidt og hustru Mette Marie i Mjels.
Ellen og Johannes Hansen Schmidt fik børnene:
- Christen Johannsen Schmidt, født d. 21. marts 1854, død d. 24. maj 1869.
 - Mette Cathrine Johannsen Schmidt, født d. 2. maj 1859, død d. 13. maj 1859.
 - Mette Cathrine Johannsen Schmidt, født d. 3. februar 1861. (hun overtog stedet)
- De havde desuden en plejedatter ved navn Kjerstine M. Lorensen, der var født omkring 1847 i Sundeved.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bødker Christen Christensen Struck stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Cathrine Elisabeth. Deres datter og svigersøn Ellen og Johannes Hansen Schmidt samt deres barn Christen Johannsen Schmidt boede der også. Hans svigermor Cathrine Elisabeth Weis og hendes ugifte datter Anna Elisabeth Hansen boede fortsat på stedets aftægt sammen med Anna Elisabeths datter Anna Maria Jensen på 9 år.
- Cathrine Elisabeth og Christen Christensen Struck havde besluttet at gå på aftægt og overlade stedet til deres datter og svigersøn **Ellen og Johannes Hansen Schmidt** der så skulle overtage husmandsstedet og bødker virksomheden. De overtog nu ejendommen d. 26. juni 1855 efter en købekontrakt af samme dato, og der blev desuden oprettet en aftægtskontrakt så Cathrine Elisabeth og Christen Christensen Struck kunne flytte ind i stedets aftægt. Ellen og Johannes Hansen Smidt fik et skøde på husmandsstedet d. 31. juli 1855.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede husmand og bødker Johannes Hansen Schmidt her på stedet sammen med sin hustru Ellen og deres søn Christen Johannsen Schmidt. Desuden havde de en plejedatter ved navn Kjerstine M. Lorensen fra Sundeved boende hos sig.
I aftægts huset boede Christen Christensen Struck nu sammen med sin hustru Cathrine Elisabeth og sin svigermor Cathrine Elisabeth Weis.
Cathrine Elisabeth Weis døde på aftægten d. 14. maj 1860 i en alder af 92 år, efter at have levet som enke i 30 år.
- 1865 Catharina Elisabeth Struck døde på aftægten d. 5. februar 1865 i en alder af 68 år, og hendes mand Christen Christensen Struck sad så tilbage på aftægten som enkemand.
- 1876 Christen Christensen Struck døde på aftægten d. 17. august 1876 i en alder af næsten 84 år, efter at have levet som enkemand i 11½ år.
- 1891 Johannes Hansen Schmidt døde d. 4. august 1891 i en alder af 65 år, og efterlod sig sin hustru Ellen Schmidt som enke.
- 1893 Efter et testamente fra 29. november 1889 overgik huset nu til **Ellen Schmidt** og d. 31. juli 1893 blev denne overtagelse stadfæstet. Hun overlod imidlertid huset til datteren fru **Mette Cathrine Lass f. Johannsen Schmidt**.
Mette Cathrine Johannsen Schmidt var blevet gift med den ¾ år yngre Carl Johann August Lass der var født d. 12. november 1861 i Maasholm ved Kappel i Tyskland.
Før de kom her til stedet var Carl Johann August Lass bagermester i Nordborg.
Mette Cathrine og Carl Johann August Lass havde datteren:
- Johanne Elene Lass, født d. 18. maj 1887 i Nordborg. (senere Spangsmosevej 44)
- 1900 Carl Johann August Lass købte nabohuset matrikel nr. 47. af Broballe ejerlav Spangsmosevej 12 d. 25. oktober 1900.

1914 Mette Cathrine Lass døde d. 15. maj 1914 i en alder af kun godt 53 år, og hendes mand Carl Johann August Lass sad derefter tilbage som enkemand.



Foto af huset fra omkring 1914.

1915 Høker **Carl Johann August Lass** overtog stedet d. 9. august 1915. Han havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 19. oktober 1915 blev han gift i Oksbøl kirke med den næsten 11 år yngre enke Anna Skolander der var født Matthiesen d. 18. oktober 1872 som datter af præsteinderste Hans Matthiesen og hustru Anna Cathrine f. Clausen i Havnbjerg. Hun havde tidligere været gift med Bengt Nielsen Skolander i Nordborg som var død af tuberkulose.

1916 Anna og Carl Johann August Lass fik ikke lang tid sammen, for Carl Johann August Lass døde allerede d. 4. marts 1916 i en alder af kun godt 54 år, og hans nye hustru Anna sad så igen tilbage som enke. Anna Lass flyttede til Lervandstedvej 3 Mjelsmark hvor hun blev husholder for Jes Christiansen.

1917 Købmand **Carl Simonsen** blev husets næste ejer, og han erhvervede dermed også forretningen d. 9. april 1917. Carl Simonsen var født d. 19. august 1888 som søn af smedemester Jørgen Simonsen og hustru Ane Hedvig Simonsen f. Christensen på Lusigvej 5 i Broballe og han var blevet gift med Magdalene Jeanette Jacobsen der var født d. 20. april 1896 i Tønder amt.

Magdalene Jeanette og Carl Simonsen fik datteren:

- Agnes Simonsen, født d. 19. april 1924.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede købmand Carl Simonsen her i huset sammen med sin hustru Magdalene Simonsen.

1922 Efter at man i 1922 havde startet er brugsforening på Spangsmosevej 5 var der en anden kreds af beboere i Broballe der startede en brugsforening op her hos købmand Carl Simonsen. Denne brugsforening blev ikke den store succes og efter et par år blev den igen til almindelig købmandsbutik. Endnu i april 1924 var Carl Simonsen brugsuddeler her på stedet.



Carl Simonsens købmands forretningen på Spangsmosevej 14 i Broballe omkring 1922

1936 Carl Simonsen fraflyttede sognet sammen med sin familie og flyttede til Lyksborg i 1926, og han solgte derfor sit hus og forretning til købmand **Niels Oksen Lausten** og d. 16. april 1936 fik han et skøde på denne overtagelse
Niels Oksen Lausten var født d. 26. februar 1901 i Bodsbøl ved Ballum som søn af husmand Laust Peter Lausten og hustru Bothilde Lausten f. Brodersen,

1927 Niels Oksen Lausten blev gift i Oksbøl kirke d. 28. december 1927 med den godt 4 år yngre Marie Jensen, der var født i Aas i Søvind sogn d. 20. juni 1905 som datter af particulier Paaske Jensen og hustru Anne Jensen f. Nielsen.

Niels Lausten fik som årene gik oparbejdet den lille butik en større landhandel.

Marie og Niels Oksen Lausten fik børnene:

- Laust Peter Lausten, født d. 14. januar 1930.
- Bent Lausten, født d. 18. oktober 1931.
- udøbt pigebarn, født d. 29. december 1937, død d. 30. december 1937.
- Henning Lausten, født d. 20. marts 1941.



*Niels Laustens købmands forretningen til venstre her på Spangsmosevej.
Foto fra omkring 1950*

1959 Den 22. december 1959 fik Niels Oksen Lausten og hustru Marie et skøde på huset Skolebakken 36 i Broballe, som de netop havde købt, og de tilflyttede derfor deres nye ejendom mens forretningen kørte videre her.

1975 Niels Oksen Lausten solgte huset og købmandsforretningen til **Rose Marie Faust** og mand Aage Faust, Frederiksgård 36 pr. Augustenborg, for en købesum på 280.000 kr. til overtagelse d. 1. oktober 1975.

1980 Rose Marie Faust drev købmandsforretningen frem til 1980, og da den ikke kunne gå rundt mere, blev købmandsforretningen nedlagt.

1992 Rose Marie Faust solgte huset til "**Spangsmosevej 14 I/S**" for en købesum på 305.000 kr. til overtagelse d. 1. maj 1992. Bag dette navn gemte sig en flok unge mennesker, der nu havde købt huset, og de fik så hver 1/6 del af huset og de 1481 m². Det var automatikmekanikerlærling **Mikkel Kannik Kloppenborg-Skrumsager**, klejnsmed **Lars H. Kørvell**, værktøjsmagerlærling **Brian Jessen**, værktøjsmagerlærling **Jonas Jønsson**, værktøjsmagerlærling **Jens Dalvig Frederiksen** og værktøjsmagerlærling **Jimmy Søndergaard Simonsen**. De fik et tinglyst skøde på denne overtagelse d. 14. maj 1992.

I den efterfølgende periode tilflyttede der andre personer som fraflyttede igen og nye tilflyttede.

1998 Huset blev solgt til **Birgitte Brodersen** og **Hans Christian Petersen** for en købesum på 708.280 kr., og de fik deres skøde på dette d. 26. marts 1998.

2009 Birgitte Brodersen og Hans Christian Petersen ejer og bebor fortsat huset.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

Spangsmosevej 16 – matrikel nr. 116 af Broballe ejerlav.

- 1913 Bagermester **Hans Nicolaisen** blev indskrevet i den preussiske grundbog efter at stedet her var blevet ham overgivet d. 21. november 1913. Der er intet opført om det kun har været grunden, men det er dog overvejende sandsynligt.
Hans Nicolaisen var født i Pøl i Nordborg landsogn d. 15. august 1868 som søn af bolsmand Andreas Nicolaisen og hustru Syndet Nicolaisen f. Jørgensen. Han var ugift og boede sammen med sin søster Anna Nicolaisen, der var født d. 12. februar 1861, og som var husholderske for ham og som samtidig også passede butikken for ham.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede den ugifte bagermester Hans Nicolaisen her i huset sammen med sin søster Anna Nicolaisen og en bagersvend ved navn Hans Blatt.
- 1927 I 1923 var Hans Karsten Petersen kommet i lære hos bagermester Hans Nicolaisen, og efter udstået læretid i 1927 forpagtede han bageriet af Hans Nicolaisen.
- 1933 Bagermester Hans Nicolaisen døde d. 30. oktober 1933 i en alder af 65 år, og blev begravet på Oksbøl kirkegård. Boet blev efterfølgende taget under en offentlig skiftebehandling d. 14. november 1933, således at ejendommen tilhørte boet.

Hans Karsten Petersen blev på et tidspunkt gift med Nanne, og d. 7. september 1933 var der efterfølgende indrykket en taksigelses annonce i Nordborg Tidende.
Hvor de er blevet gift og hvem Nanne var vides ikke.
- 1934 Bageriet gik ikke som det skulle og Nanne og Hans Karsten Petersen fraflyttede sognet. Bageriet gik på tvangsauktion, og d. 13. april 1934 blev der tinglyst en overtagelse ved en endelig tvangsauktion. Efterfølgende blev der d. 10. august 1934 tinglyst et fodedudlægsskøde til frk. **Inger Bennedsen**, der havde erhvervet sig huset for en købesum på 14.700 kr.
Hvem Inger Bennedsen var er ikke kendt. Hendes mand bagermester Bennedsen fortsatte bageriet, men heller ikke det gik som det skulle.
- 1936 Den 22. juli 1936 blev der igen tinglyst en overtagelse ved en endelig tvangsauktion, men hvad det er endt kan ikke ses, og hvem der har overtaget stedet fremgår ikke af grundbogen.
Efter sigende vendte Hans Karsten Petersen dog tilbage igen i 1936 og overtog bageriet igen.
- 1942 Bagermester Hans Karsten Petersen, der var født d. 24. februar 1909 i Vesterlund ved Nordborg, og som nu var fraskilt, blev gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen d. 22. januar 1942 med den 10½ år yngre husbestyrerinde Cathrine Thomsen, der var født d. 3. november 1919 i Havnbjerg.
- 1944 Den 22. marts 1944 fik bagermester **Hans Karsten Pedersen** et fodedudlægsskøde på huset som han havde købt for en købesum på 14.300 kr.

- 1955 Hans Karsten Petersen solgte hus og bageri d. 1. april 1955 til bagermester **Holger Hansen** fra Tønder for en købesum på 38.000 kr. Holger Hansen var egentlig uddannet kok og havde sejlet som sådan i flere år, men ville tilsyneladende nu prøve noget andet.
- 1956 Holger Hansen savnede livet på søen og besluttede at bageriet ikke var hans levevej, så efter kun et års tid solgte han hus og bageri til bagermester **Hans Peter Davidsen** for en købesum på 48.000 kr. inkl. løssøre for 11.000 kr. Den 30. maj 1956 blev denne overtagelse efterfølgende tinglyst.
- 1957 Bagermester Hans Peter Davidsen, der var født d. 18. april 1932 i Egen sogn blev gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen d. 27. februar 1957 med den 2½ år yngre husbestyrerinde Tove Hansen, der var født d. 19. oktober 1934 i Hammelev sogn.
- 1958 Hans Peter Davidsen gik fallit, og d. 30. august 1958 blev der afholdt en endelig tvangsaktion over huset. Bageriet og forretningen blev lukket, og Hans Peter Davidsen blev således den sidste bager i Broballe.
- 1959 Den 21. januar 1959 blev der udstedt et såkaldt fogedudlægsskøde til **Niels Kruse Enevoldsen** der havde købt huset for en købesum på 27.600 kr. Niels Kruse Enevoldsen, der var født d. 3. januar 1928, var gift med Minna, der var født d. 14. juni 1923 i Hjørring.



Foto af huset fra omkring 1959.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2002 Niels Kruse Enevoldsen døde d. 19. marts 2002 i en alder af 74 år, og hans hustru Minna Kruse Enevoldsen fraflyttede huset i sommeren 2002 og flyttede til Borgmester Blomgrens plads i Nordborg hvor hun døde d. 26. marts 2006 i en alder af knap 83 år. Huset stod tomt, og blev sat til salg i sommeren 2002 som værende opført i 1913 med et boligareal på 230 m² og et grundareal på 748 m².

2003 Huset blev solgt til **Heidi Bülow Bartholdi Rossen** og **Mik Vøldicke Rossen** for en købesum på 693.041 kr. og på denne overtagelse fik de et tinglyst skøde d. 7. august 2003

2009 Heidi Bülow Bartholdi Rossen og Mik Vøldicke Rossen ejer og bebor fortsat huset.

Spangsmosevej 17 – matrikel nr. 40 af Broballe ejerlav.

Her på stedet lå der i gammel tid et såkaldt Inderstested med nummeret 144. Det lå som det kan ses på udstykningskortet fra 1779 i den sydlige ende af det nuværende grundstykke, og stedets ejer er noteret som **Peder Christensen**.



Udsnit fra udstykningskortet over Broballe fra 1779 viser beliggenhed af inderstested nr. 144

- 17__ Peter Christensen var også kaldet snedker, så om det har været hans profession vides ikke. Han var gift med Ellen Petersen der var født omkring 1753. De havde sønnen Christen Petersen, døbt d. 1. januar 1779. (han overtog stedet)
- 1801 Den 6. januar 1801 blev det protokolleret i skyld og panteprotokollen at sønnen **Christen Petersen** havde overtaget stedet og samtidig med blev der protokolleret et aftægt der sikrede hans forældre et godt aftægt så længe de levede. Christen Petersen blev gift i Oksbøl kirke d. 10. januar 1801 med Cecilie Hansen der var født omkring 1773. Christen Petersen var snedker. Cecilie og Christen Petersen fik børnene:
- Ellen Christensdatter, født d. 19. juni 1802.
 - Anne Marie Christensdatter, født d. 3. september 1804. (hun overtog stedet her)
 - Helene Cicilie Christensdatter, født d. 3. september 1804.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Christen Petersen her på stedet som inderste med jord sammen med sin hustru Cecilie og deres datter Ellen Petersen. På aftægten boede hans mor Eline Petersen og hans søster Cecilie Petersen, der ernærede sig som væver, og desuden boede der en 9-årig pige ved navn Margrethe Marie Ohlsen.
- 1833 Snedker Christen Petersen døde d. 22. september 1833 i en alder af 56 år, og hans hustru Cecilie sad derefter tilbage som enke.
- 1834 Efter Christen Petersens død overlod Cecilie Petersen stedet til sin datter og svigersøn **Anne Marie og Lauritz Lorentzen**, eller Lorentz Lorentsen, som han også er blevet nævnt, d. 24. juni 1834. Anne Marie Petersen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 23. juni 1826 med den 2 år ældre soldat i Oksbøl Lauritz Lorentzen der var omkring 1801. Før Anne Marie og Lauritz Lorentzen kom hertil som ejere havde de boet i Broballe og i Oksbøl. Anne Marie og Lauritz Lorentzen fik børnene:
- Christen Lauritzen, født d. 16. september 1826 i Broballe (senere Fjordvej 2)
 - Lauritz Lorentzen, født d. 10. september 1828 i Oksbøl, død d. 13. januar 1831.
 - Anna Eleonore Lorentzen, født d. 7. januar 1831 i Oksbøl (senere Spangsmosevej 4)
 - Lauritz Lorentzen, født d. 5. oktober 1833 i Oksbøl.

- Dødfødt drengbarn d. 22. juni 1837.
 - Dødfødt pigebarn d. 22. juni 1837.
- 18__ På et ikke kendt tidspunkt foretog Lauritz Lorenzen en udflytning her fra Spangsmosevej til et jordstykke som de ifølge udstykningskortet også var i besiddelse af og som var beliggende på det nuværende Fjordvej 2 Broballemark.
- 1841 Lauritz Lorenzen solgte i alt 1 7/16 skæppe land af stedet nr. 144 som byggeplads til hjulmand **Hans Nissen Grau** efter en købekontrakt af 26. januar 1841.
Hans Nissen Grau var født d. 29. juli 1801 i Broballe som søn af bolsmand Nicolai Christensen Grau og hustru Anne Hansdatter fra bolsted nr. 128 der dengang lå på Lusigvej 8 i Broballe men som senere blev udflyttet til Espehøjvej 14. Hans Nissen Grau var blevet gift i Oksbøl kirke d. 8. november 1840 med den knap ½ år ældre Thøre Hansen der var født d. 22. februar 1801 i Svenstrup som datter af inderste Hans Christian Hansen og hustru Ellen Petersdatter i Svenstrup.
Thøre og Hans Nissen Grau fik ingen børn.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede hjulmand Hans Nissen Grau her i huset sammen med sin hustru Thøre.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede hjulmand Hans Nissen Grau fortsat her i huset sammen med sin hustru Thøre og deres plejedatter Anne Kirstine Klemmensen der var født omkring 1845 i Oksbøl.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede hjulmand Hans Nissen Grau stadigvæk her i huset sammen med sin hustru Thøre og deres plejedatter Anne Kirstine Klemmensen, der var født i Ulkebøl sogn omkring 1845.
- 1865 Hans Nissen Grau solgte huset d. 25. april 1865 til snedker **Peter Jacobsen** og **Anna Kirstine Hansen** efter en købekontrakt af 25. april 1865, og samme dato blev der også oprettet en aftægtskontrakt til Thøre og Hans Nissen Grau, der sikrede dem at de kunne blive boende i huset.
Peter Jacobsen blev født i Stevning i Svenstrup sogn d. 5. februar 1834 som uægte søn af hyreinderste og hjulmand Peter Jacobsens datter Helene Jacobsen i Stevning. Anna Kirstine Hansen, der var født i Svenstrup d. 14. januar 1828 som datter af husmand Hans Hansen og hustru Anna Kirstine Andersen i Svenstrup
Peter Jacobsen og Anna Kirstine Hansen blev gift i Oksbøl kirke d. 8. november 1865.
Anna Kirstine og Peter Jacobsen fik børnene:
- Hans Nissen Jacobsen, født d. 27. maj 1866.
 - Peter Jacobsen, født d. 12. november 1867, død d. 19. december 1868.
 - Peter Jacobsen, født d. 8. marts 1869.
- 1866 Hans Nissen Grau fik ikke lang tid på aftægten, idet han døde d. 5. september 1866 i en alder af 65 år, og hans hustru Thøre Grau sad derefter tilbage som enke.
- 1868 Thøre Grau døde i husets aftægt d. 21. april 1868 i en alder af 67 år efter at have levet som enke i godt 1½ år.
- 1886 Den 1. maj 1886 kom den unge Asmus Lorenz Nicolaisen i lære her hos snedkermester Peter Jacobsen. Asmus Lorenz Nicolaisen blev senere snedkermester på Oksbøl Søndergade 24.
- 1892 Peter Jacobsens mor Helene Jacobsen, der på et tidspunkt også var tilflyttet byen, og som nu boede på aftægt her i huset, døde her d. 15. januar 1892 ugift i en alder af næsten 87½ år.
Helene Jacobsen var født d. 31. august 1804 i Stevning i Svenstrup sogn som datter af hjulmand Peter Jacobsen og hustru Cathrine f. Johannsen i Stevning, og her havde hun så fået sin søn Peter Jacobsen, som hun ved sin død nu efterlod.
- 1899 Anna Kirstine og Peter Jacobsens søn Peter Jacobsen blev gift i Oksbøl kirke d. 28. februar 1899 med den knap 7 år yngre Anna Dorothea Nicolaisen, der var født i Svenstrup d. 26. januar 1877 som datter

af arbejdsmand Hans Nicolaisen og hustru Ellen f. Petersen i Svenstrup. Hun kom senere til Oksbøl, idet hun blev konfirmeret i Oksbøl kirke d. 22. marts 1891.

Anna Dorothea og Peter Jacobsen fik børnene:

- Christine Dorothea Jacobsen, født d. 5. januar 1900.
- Ella Johanna Jacobsen, født d. 19. april 1901.

1905 Snedkermester Peter Jacobsens hustru Anna Kirstine Jacobsen døde d. 18. december 1905 i en alder af næsten 78 år, og Peter Jacobsen sad derefter tilbage som enkemand.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede enkemand og snedkermester Peter Jacobsen her i huset sammen med sin svigerdatter Anna Dorothea Jacobsen og hendes datter Christine Dorothea Jacobsen, der var syerske.
Hvor den unge Peter Jacobsen er på det tidspunkt er mystisk. Han er ikke fundet registreret død i Oksbøl sogn, han er heller ikke opført på mindetavlen i Oksbøl kirke over faldne i 1. verdenskrig, men hans hustru og datter boede nu her alene sammen med hans far.



Foto af Spangsmosevej 17 fra ukendt årstal. På billedet ses snedker Peder Jacobsen med sin hustru Anna Dorothea og deres 2 døtre Ella Johanna Jacobsen og Christine Dorothea Jacobsen.

1922 Den gamle snedkermester Peter Jacobsen døde d. 7. januar 1922 i en alder af næsten 88 år. Efter at have levet som enkemand i 16 år.

Snedkerværkstedet blev herefter overtaget af snedkermester Henrik Schlichting, der var kommet hertil fra Mjels.

Henrik Schlichting var født i Dybbøl d. 9. december 1894 som søn af Hans Peter August Schlichting og hustru Anne Marie Hedvig Margrethe Søholmvej 6 i Broballe, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 8. juni 1920 med den næsten 3 år yngre Christine Jørgensen der var født d. 16. august 1897 i Mjels som datter af arbejdsmand Christian Jørgensen og hustru Christine Jørgensen f. Henriksen Færgevej 38 i Mjels.

1923 Enkefru **Anna Dorothea Jacobsen** fik d. 8. marts 1923 et skøde på huset, således at hun nu var den retsmæssige ejer af huset. Da hun er indført som enke må hendes mand Peter Jacobsen jun. jo være død.

1924 Snedkermester Henrik Schlichting flyttede sit bo og sit bygnings- og møbelsnedkerværksted til Vikkebjergvej 3 efter at havde fået skøde på dette d. 23. januar 1924. Herefter var det slut med snedkerværksted her på dette sted.

1931 Anna Dorothea Jacobsen solgte huset til murer **August Max Ebert** for en købesum på 3.700 kr., og dette blev efterfølgende tinglyst d. 14. februar 1931. Hvor Anna Dorothea Jacobsen herefter er rejst hen eller hvad der er sket med hende vides ikke.

August Max Ebert havde tidligere boet på Spangsmosevej 8 og derefter på Søholmvej 5 hvor han gik fallit i 1927, men hvor han har boet i mellemtiden siden vides ikke.

August Max Ebert var født d. 17. januar 1887 i Halle i Preussen Sachsen i Tyskland, og medens han var tjenestekarl i Lunden i Havnbjerg sogn, var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 3. april 1908 med den 1 år

ynge tjenestepige i Broballe Anna Marie Christine Tinnesen der var født d. 31. marts 1887 i Nordborg som datter af Hans Christian Tinnesen og hustru Sophie Amalie f. Johannsen.

Anna Marie Christine og August Max Ebert havde døtrene:

- Sophie Therese Ebert, født d. 5. juni 1908.
- Marie Margrethe Ebert, født d. 27. april 1910.
- Anne Marie Christine Ebert, født d. 8. januar 1913.

1932 Anna Marie Christine og August Max Eberts datter Marie Margrethe Ebert fik en såkaldt uægte datter d. 10. februar 1932. Hun fik navnet Britta Ebert. Faderen er ukendt og ikke noteret i kirkebogen.

1944 August Max Ebert døde d. 25. april 1944 i en alder af kun 57 år, og hans hustru Anna Marie Ebert sad derefter tilbage som enke. Huset blev efter en skiftebehandling d. 24. juni 1944 overladt til fru **Anne Marie Christine Ebert** f. Tinnesen. Hun sad herefter i uskiftet bo, men hun havde allerede videresolgt huset, for samme dag d. 24. juni 1944 blev der udstedt et skøde på huset til vognmand **Frederik Christian Kruse** og hustru Cathrine Kruse Broballe for en købesum på 9.600 kr. plus boligret til hende selv. Cathrine og Frederik Christian Kruse flyttede ind i husets østlige ende mens Anne Marie Christine Ebert blev boende i husets vestlige ende.

Frederik Christian Kruse var født på Broballemark d. 24. november 1906 som søn af forpagter Frederik Christian Kruse og hustru Cathrine Marie Grau. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 4. november 1931 med den to år yngre Cathrine Jørgensen der var født d. 17. november 1908 som datter af landmand Jørgen Jørgensen og hustru Anna Sørensen i Genner i Østerløgum sogn.

Cathrine, eller "Tinne" som hun oftest blev kaldt, og Frederik Christian Kruse forblev barnløse. Han kørte lejebil, og i deres stue havde de i en periode en lille filial af Folkebanken for Als og Sundevad.



Foto af huset fra måske omkring 1940.

1971 Anna Marie Christine Ebert døde d. 28. august 1971 i en alder af næsten 84½ år efter at have levet som enke i godt 27 år.

1981 Frederik Christian Kruse døde d. 19. februar 1981 i en alder af 74 år, og hans hustru Tinne sad derefter tilbage som enke. Hun boede alene indtil 1990 hvor hun fraflyttede huset og flyttede til Th. Brorsensvej i Nordborg.

1990 D. 12. juli 1990 blev huset efter en skiftebehandling officielt tilskrevet Cathrine Kruse, og købesummen blev sat til 380.000 kr. Huset blev derefter solgt til **John Benny Nielsen** og hustru **Agnes Nielsen** for en købesum på 270.000 kr., og de fik deres skøde på huset 30. august 1990. De forblev, trods købet, boende i deres lejemål i det lille hus på Spangsmosevej 21.

Agnes Nielsens stedfar Erik Edmund Andersen tilflyttede lejligheden i husets østlige ende og datteren Gitte Nielsen tilflyttede husets vestlige ende. Han kom fra et lejemål på Nedervej 26 Mjelsmark, og hun kom fra et lejemål på Egevej i Havnbjerg. I 1992 var Finn Jordt tilflyttet huset hos Gitte Nielsen, og året efter var de begge fraflyttet igen så Erik Edmund Andersen nu boede alene i huset.

1995 I 1995 tilflyttede Agnes og John Benny Nielsen huset fra Spangsmosevej 21, og Erik Edmond Andersen flyttede til Nedermarkvej 2A.

2006 Agnes og John Benny Nielsen tog navneforandring til Staub.

2009 Agnes Staub og John Benny Staub ejer og bebor fortsat huset.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

.....

Spangsmosevej 19 – matrikel nr. 101 af Broballe ejerlav.

På udskiftningskortet over Broballe fra 1779 er grunden her sammen med det nuværende åbne jordstykke mellem Spangsmosevej 19 og 21 betegnet som et såkaldt kådnersted, eller husmandssted om man vil, med nummeret 139, og hvor stedets ejer er noteret som **Christen Marcussen**.

Denne Christen Marcussen var født omkring 1699 og han døde i en alder af 76 år og blev begravet på Oksbøl kirkegård d. 29. januar 1775. Han døde altså før udskiftningskortet blev fremstillet. Hvem han i øvrigt var vides ikke.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779
viser beliggenhed af kådnersted nr. 139

1781 Den 7. oktober 1781 blev ungkarl Jens Hansen fra Broballe gift i Oksbøl kirke med pigen Karen Christensdatter fra Holm. Denne Jens Hansen blev senere kaldet Weis, men hvorfra dette navn stammer vides ikke. Karen Christensdatter kan meget vel have været en datter af den foregående Christen Marcussen, og at det er derfor at **Jens Hansen Weis** kom her til stedet som den næste husmand. Jens Hansen Weis var født omkring 1759, og han var gift med Karen Christiansen der var født omkring 1756.

Karen og Jens Hansen Weis fik børnene:

- Hans, døbt d. 2. december 1781, død og begravet d. 1. juni 1785.
- Maren, døbt d. 17. oktober 1784, død og begravet d. 4. november 1787.
- Maren Weis, født d. 25. marts 1788. (hun førte stedet videre)
- Anne Marie Weis, født d. 15. august 1793.

1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Jens Hansen Weis her på stedet som husmand med jord, sammen med sin hustru Karen og deres 2 døtre Maren Weis og Anne Marie Weis.

1808 Karen og Jens Hansen Weis datter Maren Weis blev gift i Oksbøl kirke d. 24. september 1808 med den omkring 26 år ældre Johan Joachim Krüger fra Skodsbøl, der var født omkring 1762. Han var smed og derfor også nævnt som Schmidt.

Maren og Johan Joachim Krüger (Schmidt) fik børnene:

- Jens Johannsen Weiss, født d. 18. april 1810.
- Catharina Elisabeth Johannsen Schmidt, født d. 28. marts 1812. (senere ukendt sted i Mjels)
- Hans Johannsen Schmidt, født d. 17. oktober 1813, død i Broager i oktober 1887.
- Anne Marie Schmidt 18. januar 1816, død d. 16. januar 1817.

18__ Hvornår svigersønnen **Johan Joachim Schmidt** har overtaget stedet kan ikke siges, men i 1815 er han blevet noteret i skyld og panteprotokollen som ejer af stedet, men skriften er ulæselig så tidspunktet kan ikke fastsættes.

1817 Johan Joachim Krüger (Schmidt) svigerfar Jens Hansen Weis døde som aftægtsmand d. 11. maj 1817 i en alder af 57 år, og hans svigermor Karen Weis sad derefter tilbage som enke.

1819 Johan Joachim Krüger (Schmidt) solgte husmandsstedet d. 26. januar 1819 til **Hans Christian Hansen**. Hvor Maren og Johan Joachim Krüger (Schmidt) herefter flyttede hen kan ikke siges. Smedesvend Johan Joachim Krüger (Schmidt) døde d. 17. maj 1821 i en alder af 59 år, og Maren sad derefter tilbage som enke. Hun blev senere gift igen d. 9. maj 1829 med Peter Dominicussen på ejendommen der dengang lå mellem Lusigvej 14 og Lusigvej 16.

Mens Hans Christian Hansen var tjenestekarl i Broballe, var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 1. marts 1817 med den 7 år yngre tjenestepige i Broballe Anne Kirstine Hansen. Han var da 29 år og dermed født omkring 1788, og hun var 22 år. Hun var født Anna Kirstine Hansdatter Møller d. 12. februar 1794 som datter af kådner Hans Hansen Møller og hustru Ingeborg f. Fischer i et kådnersted der dengang lå på nuværende Oksbøl Søndergade 10 i Oksbøl, men som senere blev til Kådnervej 5.

Anne Kirstine og Hans Christian Hansen fik børnene:

- Dødfødt drengbarn d. 25. januar 1817.
- Hans Christian Hansen, født d. 25. januar 1817, død d. 25. januar 1817.
- Anne Hansen, født d. 24. marts 1818.
- Thøre Hanses, født d. 1. august 1820. (senere Næsvej 38 i Mjels)
- Anna Kirstine Hansen, født d. 30. oktober 1826.
- Dødfødt pigebarn d. 31. marts 1829.
- Anne Marie Hansen Christiansen, født d. 20. januar 1836.

1830 Hans Christian Hansen solgte husmandsstedet efter en købekontrakt af 30. maj 1830 til **Hans Peter Christiansen** som således blev den næste ejer af husmandsstedet nr. 139 i Broballe.

Hans Peter Christiansen var født d. 21. oktober 1793 i nabohuset Inderstested nr. 143 Spangsmosevej 21 som søn af inderste Christian Christiansen og hustru Ellen Hansdatter, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 11. november 1826 med den godt 11½ år yngre Elsebeth Hansen Bonde der var født i Mjels d. 4. juli 1805 som datter af bolsmand Hans Bonde og hustru Anna Marie i Mjels.

Elsebeth og Hans Peter Christiansen kom hertil fra et sted i Mjels hvor de havde bosat sig efter deres giftermål, muligvis hos hendes forældre.

Elsebeth og Hans Peter Christiansen fik børnene:

- Anna Maria Hansen, født d. 13. december 1826, død d. 22. januar 1849.
- Ellen Hansen, født d. 12. februar 1829. (hun overtog stedet)
- Elisabeth Hansen, født d. 9. maj 1833, død d. 21. september 1833.
- Elsebeth Hansen, født d. 1. april 1837. (senere Rødenæbvej 3 Mjels)

Anne Kirstine og Hans Christian Hansen fraflyttede Broballe og flyttede til et ikke kendt sted i Oksbøl i et lejemål, hvor de boede ved folketællingen d. 1. februar 1840 sammen med børnene Anna Kirstine Hansen og Anne Marie Hansen Christiansen, og d. 1. februar 1845 sammen med datteren Anne Marie Hansen Christiansen. Her i Oksbøl døde Anne Kirstine Hansen d. 9. maj 1851 i en alder af kun 56 år, og Hans Christian Hansen flyttede derefter fra Oksbøl. Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede han i et aftægt, der formegentlig var tilknyttet Søholmvej 14, sammen med sin datter Anna Kirstine Hansen, og ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede han hos sin datter og svigersøn Thøre og Hans Hansen Hau på Næsvej 38 i Mjels. Hans Christian Hansen døde d. 5. maj 1864 i en alder af godt 76½ år, efter at have levet som enkemand i 13 år.

1834 Karen Jensen Weis, som hun nu er blevet nævnt, døde på aftægten d. 29. november 1834 i en alder af 79 år, efter at have levet som enke i 17½ år.

- 1837 Efter at Hans Peter Christiansens far Christian Christiansen var død i huset ved siden af d. 6. februar 1837 i en alder af 71 år købte han sit barndomshjem inderstested nr. 143 efter en overladelleskontrakt af 29. august 1837, således at han nu var ejer af begge steder.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husmand Hans Peter Christiansen her på stedet sammen med sin hustru Elsebeth Hansen og deres 3 døtre Anna Maria Hansen, Ellen Hansen og Elsebeth Hansen.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husmand og daglønner Hans Peter Christiansen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Elsebeth Hansen og deres 3 døtre Anna Maria Hansen, Ellen Hansen og Elsebeth Hansen.
- 1846 Elsebeth og Hans Peter Christiansens ældste datter Anna Maria Hansen blev gift i Oksbøl kirke d. 17. juli 1846 med den godt 10 år ældre ungarl Hans Nissen, der var født d. 22. april 1816 i Brandsbøl i Havnbjerg sogn som søn af bolsmand Hans Nissen og hustru Cathrine Rasmusdatter i Brandsbøl, Anna Maria og Hans Nissen fik børnene:
- Hans Nissen, født d. 14. juli 1847, død d. 29. august 1870.
 - Christian Nissen, født d. 15. januar 1849, død d. 13. oktober 1857.
- 1849 Anna Maria døde kun 7 dage efter fødslen d. 22. januar 1849 i en alder af kun 22 år, og Hans Nissen sad tilbage som enkemand med sine 2 små drenge.
- 1851 Elsebeth og Hans Peter Christiansens datter Ellen Hansen blev herefter gift i Oksbøl kirke d. 23. oktober 1851 med sin svoger Hans Nissen, og hun blev således stedmor til sine 2 nevøer Hans Nissen og Christian Nissen.
Ellen og Hans Nissen fik børnene:
- Anna Maria Nissen, født d. 3. januar 1852, død d. 5. november 1864.
 - Peter Nissen, født d. 25. december 1854, død d. 2. marts 1860.
 - Elsebeth Nissen, født d. 18. oktober 1856. (senere Fjordvej 8 Broballemark)
 - Anna Cathrine Nissen, født d. 21. juni 1859, død d. 11. november 1864.
 - Christian Nissen, født d. 16. april 1862, død d. 19. november 1864.
 - Ellen Nissen, født d. 16. april 1862, død d. 17. november 1864.
 - Peter Nissen, født d. 4. august 1866, død d. 26. januar 1868.
 - Anne Marie Nissen, født d. 31. juli 1868.
 - Anna Catharina Nissen, født d. 9. november 1872.
- 18__ Hans Peter Christiansen havde også jord beliggende i den dengang kaldte Nedre Søndermark, det nuværende Fjordvej 8, og på et ikke kendt tidspunkt udflyttede han sit husmandssted nr. 139 til Fjordvej 8 og opførte et nyt sted på denne adresse. Da han efter en købekontrakt af 27. september 1853 solgte stedet her samt sit barndomshjem inderstested nr. 143 Spangsmosevej 21 til sin svigersøn **Hans Christian Petersen**, må udflytningen have fundet sted før 1853
- 1853 Hans Christian Petersen, der var født i Svenstrup d. 23. juni 1808 som søn af den ugifte pige Ingeborg, der var datter af afdøde bolsmand Hans Bødker i Svenstrup, og som var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 11. oktober 1840 med Hans Peter Christiansens datter af andet ægteskab Ellen Christiansen har givet vis ladet det gamle husmandssted nedbryde og sammenlagt jordstykkerne til et stort stykke.
- Efter Hans Christian Petersens død d. 8. juni 1880, og hans hustru Ellens død d. 4. april 1895, blev jorden fra det gamle kådnersted nr. 139 og inderstested nr. 143 købt af gårdejer Peter Hansen Petersen Spangsmosevej 26 og dermed blev det en del af hans ejendom.
- *****
- 1902 Gårdejer Peter Hansen Petersen frastykkede noget jord, der blev til matrikel nr. 101 af Broballe ejerlav, og som blev oprettet i den preussiske grundbog i januar 1902 som værende frastykket fra matrikel nr. 48 Spangsmosevej 21. Dette jordstykke blev købt af bødker **Chresten Christensen** og han blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 23. januar 1902 som stedets nye ejer.
Han lod derefter huset opføre med samme udseende som huset på Søholmvej 8A der var blevet opført i 1899, så det er givet vis opført af samme bygmester.

Bødker Christen Christensen, der var sognets eneste bødker, blev født d. 29. august 1872 i Lavensby som søn af bødker og inderste Christen Christensen og hustru Anna Jensen på Arnbjergvej 39 i Lavensby. Han var blevet gift d. 15. maj 1895 på Lunden Standesamt med den 6½ år ældre Anne Marie Clausen der var født d. 7. februar 1866 som datter af bolsmand Jørgen Clausen og hustru Thøre Jørgensen i Torup ved Svenstrup.

Christen Christensen blev uddannet som bødker i 1890, og fra 1895, hvor han kom her til sognet fra Lavensby, var han bødkermester i Broballe.

Anne Marie og Christen Christensen havde datteren:

- Anna Thyra Christensen, født d. 28. april 1901.

Erna Christine Schulze Petersen, Spangsmosevej 26, fortalte at man fra den tidlige morgenstund og dagen igennem helt til aften hele tiden kunne høreammerslag fra værkstedet når der blev fremstillet vaskebaljer, salttrug og smørdritler til Broballe Mejeri, og hver morgen stod der smørdritler ude ved vejen som mælkevognen tog med op til mejeriet. Ved siden af værkstedet havde Christen Christensen også en røgeovn, hvor mange af byens folk fik røget deres skinker, flæsk og pølser.



Billede fra omkring 1908 af huset på Spangsmosevej 19. Fra venstre ses bødker Chresten Christensen, datteren Anna Thyra og hustruen Anne Marie.

1920 I 1920 fik Christen Christensen så også jobbet som bestyrer af en afdeling af Folkebanken for Als og Sundeved i Nordborg, og folk fra hele sognet kom nu i huset for at få ordnet deres pengesager.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede bødkermester Christen Christensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie og deres datter Anna Thyra Christensen.



Bødker Christen Christensen og hustru Anne Marie Christensen f. Clausen. (Ukendt årstal)

1940 Christen Christensen blev enkemand kort tid før jul 1940 idet hans hustru Anne Marie døde d. 19. december 1940 i en alder af 74 år.

- 1947 Christen Christensen døde d. 15. juni 1947 i en alder af knap 75 år, efter at have boet alene som enkemand i huset i 6½ år.
Ved en skiftebehandling d. 11. december 1947 tilfaldt huset nu de privat skiftende arvinger efter Christen Christensen og hustru Anne Marie Christensen, nemlig fru **Anna Thyra Lange Petersen** f. Christensen Nordborg og købmand **Jørgen Clausen** Sønderborg og købesummen var her sat til 6.500 kr. Huset blev herefter udlejet til flere forskellige, og bl.a. boede Christen Jacobsen Christensen her sammen med sin hustru Marie Magdalene f. Lassen, inden de flyttede til Søholmvej 5.
- 1961 Anna Thyra Lange Petersen solgte huset til direktør **Jørgen Clausen** Ørstedsgade 26 i Sønderborg, for en købesum på 15.300 kr. således at han herefter var enejer af huset. Han fik et tinglyst skøde på dette d. 10. marts 1961.
- 1965 Huset blev solgt til fru **Ingeborg Anne Marie Molzen** og forvalter **Christian Olaf Clausen** i såkaldt lige sameje, for en købesum på 20.000 kr. til overtagelse pr. 1. januar 1965, og dette fik de efterfølgende et tinglyst skøde på d. 24. februar 1965.
Fru Ingeborg Anne Marie Molzen var født Clausen, og hun boede på Bargfredestrasse 6 i Hamborg, og Christian Olaf Clausen boede på Lyngbyvej 421 i Gentofte. Hvem der så har boet i huset i den periode vides der ikke noget om.
- 1978 Christian Olaf Clausen og Ingeborg Anne Marie Molzen solgte huset til **Henning Svendsen** og **Lissi Boysen** for en købesum på 300.000 kr., og dette fik de et tinglyst skøde på d. 13. juni 1978.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2003 Lissi og Henning Svendsen fraflyttede huset og flyttede til Fynshav. De havde da solgt huset til **Claus Sørensen** og Betina Lock Frandsen for en købesum på 650.000 kr. og d. 4. december 2003 blev der udstedt et tinglyst skøde på denne overtagelse. Claus Sørensen og Betina Lock Frandsen var fraflyttet et lejemål på Spangsmosevej 11 og tilflyttede huset pr. 1. december 2003.
- 2009 Claus Sørensen og Betina Lock Sørensen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 21 – matrikel nr. 48 af Broballe ejerlav.

Her på stedet har der tidligere ligget et såkaldt inderstested med nummeret 143, og det nuværende hus kan meget vel være huset fra den tid.

På udskiftningskortet over Broballe fra 1779 er der en **Hans Hansen**, der er noteret som stedets ejer. Hvem han var, eller hvordan det videre forløb efter ham har været, vides ikke.

På et tidspunkt senere er der kommet en **Christian Christiansen** her på stedet. Denne Christian Christiansen blev født omkring 1766, sandsynligvis som søn af en Christian Christiansen i Broballe og

som blev døbt i Oksbøl kirke d. 6. januar 1767. Christian Christiansens mor hed Anna og hun var født omkring 1730.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779
viser beliggenhed af inderstested nr. 143

- 1793 Christian Christiansen blev gift i Oksbøl kirke d. 6. april 1793 med pigen Ellen Hansdatter fra Broballe, der var født i 1765 og døbt i Oksbøl kirke d. 23. juni 1765 som datter af en Hans Peters i Broballe. Ellen og Christian Christiansen fik børnene:
- Hans Peter Christiansen, født d. 21. oktober 1793. (senere Fjordvej 8 Broballemark)
 - Christian Christiansen, født d. 16. januar 1795.
 - Peter Christiansen, født d. 27. oktober 1797.
- 1800 Christian Christiansens hustru Ellen døde d. 30. oktober 1800 i en alder af kun 35 år, og han sad derefter tilbage som enkemand med sine tre drenge.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede inderste med land enkemand Christian Christiansen her på stedet sammen med sine 3 børn Hans Peter Christiansen, Christian Christiansen og Peter Christiansen og hans mor Anna Christiansen boede på stedets aftægt. Christian Christiansen havde fundet sig en ny livsledsager, og d. 22. oktober 1803 blev han gift i Oksbøl kirke med den omkring 8 år yngre pige Anna Dorothea Margrethe Hansdatter der var født i 1774 som datter af Hans Pedersen i Broballe og døbt i Oksbøl kirke d. 17. april 1774. Anna Dorothea Margrethe og Christian Christiansen fik børnene:
- Dødfødt dreng d. 27. februar 1804.
 - Nis Christiansen, født d. 22. april 1805.
 - Jørgen Christian Christiansen, født d. 15. november 1807.
 - Ellen Christiansen, født d. 14. april 1811. (hun overtog stedet)
 - Frederik Christiansen, født d. 10. juli 1815.
- 1817 Inderste Christian Christiansens hustru Anna Dorothea Margrethe døde d. 30. marts 1817 i en alder af kun 43 år, og han sad igen tilbage som enkemand.
- 1818 Inderste Christian Christiansen havde fundet sig en ny livsledsager igen, og d. 13. juni 1818 blev han gift for tredje gang i Oksbøl kirke med den omkring 13 år yngre tjenestepige Anna Marie Rasmussen fra Brandsbøl, der var født omkring 1779. Anna Marie og Christian Christiansen fik sønnen:
- Rasmus Christiansen, født d. 4. september 1819.
- 1837 Inderste Christian Christiansen døde d. 6. februar 1837 i en alder af 71 år. Hvornår hans hustru Anna Marie døde vides ikke.

Efter en overladelleskontrakt af 29. august 1837 overgik inderste stedet nu til den ældste søn af første ægteskab **Hans Peter Christiansen**. Han var i forvejen ejer af naboejendommen, kådnersted nr. 139, som han havde købt d. 30. maj 1830, og som han beboede sammen med sin hustru Elsebeth Hansen Bonde. Efter købet af stedet her menes huset at være brugt som udlejnings hus, og man kan ikke med sikkerhed sige hvem der boede her ved folketællingerne d. 1. februar 1840 og d. 1. februar 1845.

- 1853 Hans Peter Christiansen solgte inderste stedet samt nabostedet kådnersted nr. 139 til sin svigersøn **Hans Christian Petersen**, efter en købekontrakt af 27. september 1853, og det fik han efterfølgende et skøde på d. 29. november 1853.
Med dette blev han ejer af 2 9/16 skæppe land af kådnerstedet nr. 139 samt inderste stedet nr. 143. Det nuværende Spangsmosevej 19 og 21 blev derved én stor matrikel. Udflytningen af kådnersted nr. 139 til Fjordvej 8 havde derfor fundet sted før den tid.
- Hans Christian Petersen var født i Svenstrup d. 23. juni 1808 som søn af den ugifte pige Ingeborg, der var datter af afdøde bolsmand Hans Bødker i Svenstrup, og han var blevet gift i Havnbjerg kirke d. 11. oktober 1840 med Hans Peter Christiansens datter af andet ægteskab Ellen Christiansen der var født d. 14. april 1811.
Ellen og Hans Christian Petersen fik børnene:
- Anna Marie Petersen, født d. 11. januar 1843 i Havnbjerg. (senere her)
 - Peter Jessen Petersen, født d. 30. januar 1845 i Havnbjerg.
 - Hans Christian Petersen, født d. 11. september 1850 i Lunden i Havnbjerg sogn.
 - Jørgen Hansen Petersen, født d. 30. januar 1853 i Lunden i Havnbjerg sogn.
 - Nicolai Petersen, født d. 6. oktober 1855 i Broballe
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Hans Christian Petersen her på stedet sammen med sin hustru Ellen og deres fire børn Anna Maria Petersen, Peter Jessen Petersen, Hans Christian Petersen og Jørgen Hansen Petersen.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede klodsemager Hans Christian Petersen stadigvæk her i huset sammen med sin hustru Ellen og deres tre børn Hans Christian Petersen, Jørgen Hansen Petersen og Nicolai Petersen.
- 18__ Efter den preussiske administrations tilstedeværelse blev indersteden nr. 143 matrikuleret som matrikel nr. 48 af Broballe ejerlav, og Hans Christian Petersen blev således indskrevet i den preussiske grundbog som ejer efter en købekontrakt af 27. september 1853 og et skøde af 29. november 1853 samt den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873.
- 1878 Ellen og Hans Christian Petersens datter Anna Marie Petersen fik et såkaldt uægte barn d. 10. maj 1878 og han fik navnet Friedrich Nicolai Petersen ved dåben i Oksbøl kirke d. 16. juni 1878. Hvem der var far til dette barn er ikke noteret i kirkebogen.
Anna Marie Petersen blev boende her i huset.
- 1880 Inderste og klodsemager Hans Christian Petersen døde d. 8. juni 1880, kun 15 dage før sin 72 års fødselsdag, og hans hustru Ellen sad derefter tilbage som enke.
- 1895 Ellen Petersen døde d. 4. april 1895, kun 10 dage før sin 84 års fødselsdag, efter at have levet som enke i næsten 15 år.
- 1896 Gårdejer **Peter Hansen Petersen** Spangsmosevej 26 købte det gamle inderste sted d. 23. maj 1896, og blev dermed indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer. Anna Marie Petersen blev fortsat boende i den halvdel af huset der vender ud mod vejen, og den anden halvdel blev brugt som bolig for gårdens fodermestre og andre ansatte ved ejendommen.
Anna Marie Petersen kom senere til at lægge navn til huset, idet det blev kendt som ”Ammis hus”
- 1912 I 1912 boede Paul Hermann Nürnberger også her i huset. Han var født d. 27. juni 1885 Grossolbersdorf, Marienbugh i Sachsen i Tyskland, og kom hertil landet d. 4. juli 1907. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 27. november 1908 med den 6 år ældre Marie Auguste Hviid, der var født d. 4. maj 1879 i Dyvig som datter af Jørgen Hansen Hviid og hustru Anne Marie f. Sarsgaard.
Marie Auguste Hviid havde en datter ved navn Anne Marie (kaldet Midde) der var født d. 15. november 1903 (Her er der noteret at hendes far er gårdejers søn?)
Marie Auguste og Paul Hermann Nürnberger fik børnene:
- Johanne Christiane Nürnberger, født d. 9. januar 1909.
 - Milda Klara Nürnberger, født d. 8. marts 1910.
 - Helene Nürnberger, født d. 7. november 1911.
 - Ernst Nürnberger, født d. 18. juli 1913.

- Paul Hermann Nürnberger, født d. 13. december 1914.
Hvor længe de blev boende i huset vides ikke, men Marie Auguste Nürnberger døde af lungebetændelse på statshospitalet i Sønderborg d. 31. december 1914, og Paul Hermann Nürnberger blev indkaldt til hæren i Lübeck i 1915. Børnene kom derefter i pleje



Billede fra 1912. Personerne fra venstre datteren Milda Klara Nürnberger, Paul Herman Nürnberger, datteren Johanne Christiane Nürnberger, Paul Herman Nürnbergers hustru Marie Auguste Nürnberger f. Hviid, datteren Helene Nürnberger, og datteren Anne Marie (Midde) Nürnberger

- 1918 Ammi, eller som hun rigtig hed Anna Marie Petersen, døde ugift på sygehuset i Sønderborg d. 10. august 1918 i en alder af 75½ år. Hendes søn Friedrich Nicolai Petersen boede på det tidspunkt i Amerika.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede der en landarbejder ved navn Johann Liede her i huset. Han var født d. 30. september 1879 i Vestpreussen og han var enkemand. Han boede der sammen med sin husholder Kathrine Schwartz, der var født i Aabenraa d. 16. oktober 1883, og som også var enke, og hans fire børn Johann Liede, Auguste Liede, Felix Liede og Julius Liede.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede der en landarbejder ved navn Johann Liede her i huset. Han var født d. 30. september 1879 i Vestpreussen og han var enkemand. Han boede der sammen med sin husholder Kathrine Schwartz, der var født i Aabenraa d. 16. oktober 1883, og som også var enke, og hans fire børn Johann Liede, Auguste Liede, Felix Liede og Julius Liede.



Det gamle inderstested som det så ud i 1925.



Det gamle inderstested som det så ud i 1925.

- 1932 I 1932 blev huset beboet af Hans Christian Asker Johannesen og hustru Katharina Johannesen f. Matthiesen. Hans Christian Asker Johannesen arbejdede som fodermester hos forpagteren af Spangsmosevej 26, A. H. L. Bjørnsbæk, der var kommet til gården i 1926. Hans Christian Asker Johannesen var fra Randers, og han var blevet borgerlig viet til Katharina Matthiesen i Holm i Nordborg landsogn i 1932. Mens de boede her på stedet fik de børnene:
- Helge Johannesen, født d. 24. marts 1932.
 - Ambjørn Kristian Johannesen, født d. 31. januar 1934.
 - Tonny Johannesen, født d. 17. august 1935.
- 1936 Katharina og Hans Christian Asker Johannesen fraflyttede sognet og flyttede til Lavensby. De fik i alt 13 børn, hvoraf 2 døde.
- 1941 Da Peter Hansen Petersen solgte sin ejendom på Spangsmosevej 26 til sin yngste datter **Erna Christine Petersen** til overtagelse d. 1. april 1941, overtog hun også stedet her, og hun blev derefter indskrevet i grundbogen. Matrikel nr. 48 blev på et tidspunkt herefter sammenlagt med hendes matrikel nr. 10 af Broballe ejerlav og nummer 48 udgik.
- 1968 I 1968 kom John Benny Nielsen hertil sognet fra Haderslev, og han startede som daglejer hos Erna Petersen, og bosatte sig i et lejemål her i huset sammen med sin hustru Agnes. Agnes og John Benny Nielsen fik børnene:
- Kirsten Nielsen, født d. _____. (senere Vikkebjergvej 1)
 - Gitte Nielsen, født d. _____. (senere Nedermarkvej 10)
 - Benny Nielsen, født d. _____.
- 1995 Agnes og John Benny Nielsen havde købt huset på Spangsmosevej 17 i 1990, men fraflyttede først huset her i 1995 og flyttede til Spangsmosevej 17.
- Herefter tilflyttede Leif Jensen og Jette Seeberg huset i et nyt lejemål. Han fraflyttede igen engang i 1998 og hun boede derefter alene indtil en Dan Andersen kortvarigt også boede her. Engang i 2000 tilflyttede Ole L. Klein.
- 2003 I foråret 2003 blev det gamle stråtag fjernet og erstattet med gamle tagsten, og dette på trods af at huset i bogen "Værn af smukke danske huse af bygningskulturel værdi for Nordals" fra 1972 findes som værende særlig værdifuldt i gruppen af bevaringsværdige huse. Også i "Kommuneatlas Nordborg" fra 1991 hvor Miljøministeriet Planstyrelsen i samarbejde med Nordborg kommune havde kortlagt kommunens bevaringsværdige bymiljøer og bygninger, er huset opført med høj bevaringsværdi. Ejerne så dermed stort på dette og ændrede derved radikalt på husets udseende uden at tilgodese den bygningsmæssige bevaringsværdi i huset, der hidtil altid havde været som et meget idyllisk billede i Broballe by.



Foto af huset som det så ud i år 2000.



Foto af huset som det så ud i år 2003.

2009 Ole Lorenz Klein og Jette Seeberg bebor fortsat huset, mens ejerskabet fortsat ligger hos ejeren af Spangsmosevej 26 Helga og August Hoeck.

Spangsmosevej 26 – matrikel nr. 10 af Broballe ejerlav.

Ejendommen havde i gammel tid betegnelsen bol nr. 122.

I tidligere tider lå der her på stedet et firlænget bolsted med en indkørsel igennem ladeporten ude mod vejen. I den dansk-svenske krig 1658 plyndrede polakkerne på Als, og i Stevning var det særligt slemt. Da rygtet herom nåede Broballe, fik beboerne på bolet travlt med at kaste al slags skrammel og masser af fjer ud ved indkørslen. Polakkerne var især ude efter det fine hjemmevævede dynevår ”ølmerdug” som man ikke kendte i Polen hvorimod fjer havde de nok af, så dem smed de væk. Da de drog forbi bolet og så hvordan det så ud ved indkørslen, troede de at der allerede var blevet plyndret, så de drog forbi til stor lettelse for beboerne. Denne hændelse er så blevet berettet fra slægt til slægt.

1755 Stedet blev på et ikke kendt tidspunkt ejet af en **Peter Hansen**, der dermed var bolsmand på ejendommen. Det er formodentlig i 1755 idet han blev gift i Oksbøl kirke d. 23. oktober 1755 med Maren Hansdatter fra Broballe.

Maren og Peter Hansen fik børnene:

- Hans Petersen døbt d. 5. september 1756. (han overtog stedet)
- Ellen Petersdatter, døbt d. 11. maj 1761.
- Peter Petersen, døbt d. 19. april 1765.

1795 Hvornår Peter Hansen er død vides ikke, men Peter Hansens arvinger overlod bolsted nr. 122 til **Hans Petersen** ifølge en overladelseskontrakt af 1. september 1795. Der blev d. 9. september 1795 protokolleret et aftægt hvor bolsmand Hans Petersen i Broballe og Marie skulle yde aftægt, men til hvem kan ikke læses.



På udstykningskortet over Broballe fra 1779 ses ejendommen ikke som en firlænget gård, så hvad der er helt rigtigt kan ikke siges.
Peter Hansen er noteret som ejer af dette bolsted

Hans Petersen blev som ungarl gift i Oksbøl kirke d. 26. september 1795 med pigen Marie Pedersdatter fra Ketting.

Marie og Hans Petersen fik børnene:

- Peter Hansen, født d. 4. februar 1797. (han overtog stedet)
- Maren Hansen, født d. 12. marts 1799.

- 1801 Bolsmand Hans Petersen døde d. 26. marts 1801 i en alder af kun 44 år, og hans hustru Marie sad derefter tilbage som enke.
- 1802 Marie blev gift igen i Oksbøl kirke d. 5. november 1802 med omkring 3 år ældre sømand Jørgen Petersen Møller, der var født omkring 1766 i Havnbjerg sogn, og han blev således den næste bolsmand her på stedet.
Da **Jørgen Petersen Møller** nu var kommet ind på stedet blev der d. 17. september 1802 protokolleret et skifte af 7. september 1802 hvor Marie Petersens børn Peter Petersen og Maren Petersen skulle tilgodeses med et beløb.
Marie og Jørgen Petersen Møller fik børnene:
- Hans Petersen, født d. 21. august 1803. (senere nedbrændt ejendom i Oksbøl der blev til ejendommen Færgevej 5)
 - Jørgen Petersen, født d. 4. marts 1805.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Jørgen Petersen Møller her på ejendommen sammen med sin hustru Marie Petersen og hendes børn af 1. ægteskab Peter Hansen og Maren Hansen. Hendes afdøde mands mor Maren, nu kaldet Hansen, og hendes søn Peter, nu kaldet Hansen, boede også på gården, og tjenestefolkene Johannes Christensen og Anna Eleonora Møller havde også deres adresse her.
- 1822 Maries søn af 1. ægteskab **Peter Hansen** blev d. 26. november 1822 den nye bolsmand her på bolsted nr. 122 i Broballe, og Marie og Jørgen Petersen Møller gik herefter på aftægt.
Peter Hansen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 2. november 1822 med den omkring 1 år yngre Anna Steffensen der var født d. 28. august 1799 som datter af bolsmand Steffen Steffensen Jessen og hustru Margaretha Nisdatter Lusigvej 2 i Broballe.
Anne og Peter Hansen fik ingen børn.
- 1832 Marie Petersen døde på aftægten d. 24. december 1832 i en alder af 63 år, og hendes mand Jørgen Petersen Møller sad derefter tilbage som enkemand.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Peter Hansen her på stedet sammen med sin hustru Anna på gården. Deres tjenestefolk Jørgen Petersen, Rasmus Christiansen, Jacob Erichsen og Ellen Thomsen boede desuden også her på gården. I ejendommens aftægts hus boede den tidligere ejer Jørgen Petersen Møller nu som enkemand.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Peter Hansen her på gården sammen med sin hustru Anna. Deres tjenestefolk Jørgen Petersen, Mads Jessen og Ellen Thomsen fra Broballe og

Johannes Hansen Schmidt fra Mjels samt Jørgen Petersen fra Brandsbøl boede også her op ejendommen. I ejendommens aftægts hus boede Jørgen Petersen Møller fortsat som enkemand.

- 1848 Bols aftægtsmand Jørgen Petersen Møller døde på aftægten d. 7. september 1848 i en alder af 82 år efter at have levet som enkemand i næsten 16 år.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Peter Hansen fortsat på gården sammen med sin hustru Anna. De havde nu fået en tjenestekarl ved navn Nikolai Petersen som også blev deres plejesøn. Han var født i Oksbøl d. 15. januar 1833 som søn af sættemand Hans Petersen og hustru Cathrine Marie Christensen på en gård der lå i Oksbøl på ca. Oksbøl Søndergade 9 og 11, men som nedbrændte og blev udflyttet til Færgevej 5, og han var dermed søn af Peter Hansens halvbror Hans Petersen. Foruden ham havde de også tjenestefolkene Jørgen Petersen og Kirstine Christiansen fra Oksbøl sogn samt Ellen Thomsen og Hans Peter Steffensen fra Havnbjerg sogn boende på gården.
- 185_ Peter Hansen lod det gamle firlængede bol nedrive og byggede den nuværende trelængede gård i årene 1859-1860 til sin nevø Nicolai Petersen. Det skulle efter sigende være det længste stuehus på Als med i alt 21 fag, og hvor den østlige del af huset blev indrettet til aftægt.
- 1859 Den 22. februar 1859 overlod bolsmand Peter Hansen ejendommen til sin nevø **Nicolai Petersen** og hans forlovede **Anna Maria Jessen**, og kun 3 dage senere døde Peter Hansen d. 25. februar 1859 i en alder af 62 år, og hans hustru Anna sad så tilbage som enke. Anna Maria og Nicolai Petersen fik skøde på overtagelsen d. 28. juni 1859. Den 4. august 1859 blev der så efterfølgende protokolleret et aftægt der d. 17. december 1857 var udarbejdet og tiltænkt Peter Hansen og hustru Anna Hansen født Steffensen. Anna Hansen gik altså herefter på aftægt.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Anna Hansen dog fortsat på gården som bolsmand og enke sammen med sin plejesøn Nicolai Petersen. På gården boede desuden tjenestefolkene Peter Johannsen, Hans Peter Christiansen og Ellen Petersen fra Oksbøl sogn samt Peter Jessen Petersen og Ellen Thomsen fra Havnbjerg sogn.
Nicolai Petersen blev gift i Oksbøl kirke d. 12. juli 1860 med den ½ år ældre Anna Marie Jessen der var født d. 7. august 1832 som datter af bolsmand Jes Steffensen og hustru Maren Christensen på Lusigvej 2 i Broballe. Anna Marie Jessens far var altså en bror til Nicolai Petersens plejemor Anna Hansen f. Steffensen.
Initialerne "NPS AMPS 1860" på huset minder fortsat om deres overtagelse af ejendommen.
Anna Marie og Nicolai Petersen fik børnene:
- Peter Hansen Petersen, født d. 13. april 1861. (han overtog stedet)
 - Jes Hansen Petersen, født d. 6. februar 1865. (senere Færgevej 9 i Mjels)
- 1861 Nicolai Petersens plejemor Anna Hansen døde på aftægten d. 20. juni 1861 i en alder af næsten kun 62 år.



*Tegning af gården fra 1864. Tegningen er påført teksten:
Til erindring om juni 1864. Tegnet af Major v. _____?*

- 1892 Anna Marie og Nicolai Petersens søn **Peter Hansen Petersen** overtog nu ejendommen d. 13. juni 1892, og d. 2. august 1892 blev denne handel så indført i den preussiske grundbog. Han var nu efter 4 års forlovelse blevet gift d. 31. maj 1892 med den 8 år yngre Christine Marie Jensen, der var født i Majbøl i Hørup sogn d. 26. april 1869 som datter af gårdejer Jørgen Jensen og hustru Anne Kathrine f. Bladt.

Christine Marie og Peter Hansen Petersen havde nu overtaget ejendommen med de 88 tønder land for 12.000 mark, og følgende aftægtsafgift: Fri bolig og benyttelse af 2 fag af den østlige lade til brændsel, benyttelse af køkkenhaven foran aftægtsboligen mod nord og frugthaven i den østlige del af haven. I naturalier leveres: 3 tønder rug, 1 tønne hvede, 3 tønder byg, 1 ½ tønne boghvede, 1 tønne malt, 3 skæpper koge ærter, 5 tønder kartofler, 3 pund humle, 64 pund hør, 1 gris (200 pund), 28 pund oksekød, pr. 1. februar ½ kalv, pr. 1. april ½ kalv, om efteråret 1 godt lam, 6 læs brænde i laden, 3000 pund kul. Ugentlig levering: 1½ kg smør, 10 æg fra 1. april til 1. oktober og 5 æg fra 1. oktober til 1. april. Daglig levering til aftægt eller til mejeriet: 8 l mælk fra 1. maj til 1. oktober og 4 l mælk fra 1. oktober til 1. maj. Til haven leveres 2 læs grus, sand til gulvene, rent vand, fri brødbagning, fri vask, fri befordring med heste og vogn. Ved sygdom og alderdom en kristelig pleje og opvartning. Den årlige værdi af disse forpligtelser var ansat til 700 mark.

Christine Marie og Peter Hansen Petersen fik 4 døtre:

- Anne Cathrine Marie Petersen, født d. 8. april 1893.
- Marie Henriette Petersen, født d. 16. september 1895. (kaldet Mimi).
- Noline Petersen, født d. 28. april 1900.
- Erna Christine Petersen, født d. 15. juni 1908.

1895 Peter Hansen Petersens far Nicolai Petersen døde på aftægten d. 27. juni 1895 i en alder af 62½ år, og hans mor sad derefter tilbage som enke.

1910 Peter Hansen Petersens mor Anne Marie Petersen døde på aftægten d. 22. februar 1910 i en alder af 77½ år, efter at have levet som enke i godt 14½ år.



Foto af ejendommen fra omkring 1912. Peter Hansen Petersen ses sammen med sine døtre Erna Christine Petersen, Marie Henriette Petersen og Noline Petersen.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Peter Hansen Petersen her på gården sammen med sin hustru Christine Marie og deres 2 døtre Marie Henriette Petersen og Noline Petersen. Tjenestepigen Margot Pakl fra Slesvig og tjenestekarlene Willa Jankuhn og Alfred Jankun fra Nordborg boede også på gården.

1926 Fra 1926 blev gården drevet af en forpagter ved navn Anders Hans Larsen Bjørnsbæk. Han var født d. 14. maj 1878 i Hørmested sogn i Horns herred i Hjørring amt som søn af gårdejer Jens Larsen og hustru Kirsten Marie Pedersen, og han var gift med Andrea Mathilde Mikkelsen. De havde ingen børn.

1931 Christine Marie Petersen døde på amtssygehuset i Sønderborg d. 29. april 1931 kun 3 dage efter sin 62 års fødselsdag, og hendes mand Peter Hansen Petersen sad derefter tilbage som enkemand.

1932 Efter en skiftebehandling af boet d. 3. juni 1932 sad gårdejer **Peter Hansen Petersen** nu i uskiftet bo på ejendommen, men gården var fortsat drevet af forpagter Anders Hans Larsen Bjørnsbæk.

1937 I 1937 var ejendommens samlede areal på 45,6 ha. deraf 40,6 ager, 4 eng, 0,5 skov og 0,5 have og gårdsplads, og der var en kvægbesætningen på 20 malkekøer, 1 tyr og 30 ungkreaturer af rød dansk malkerace, så var der 6 arbejdsheste, deraf 3 følhopper, og en svinebesætning på 55 svin og et fjerkræhold på ca. 200 høns.

På et ikke kendt tidspunkt døde Anders Hans Larsen Bjørnsbæks hustru Andrea Mathilde Mikkelsen på sygehuset i Sønderborg, men hun blev ikke begravet på Oksbøl kirkegård. Hvor vides ikke.

- 1938 Gårdforpagter Anders Hans Larsen Bjørnsbæk døde d. 28. januar 1938 i en alder af kun 59 år, men han blev ikke begravet på Oksbøl kirkegård. Derefter kom der en ny forpagter på gården. Det var Helge Gustav Dittmann. Han var født i Aunslev ved Nyborg d. 1. maj 1909 som søn af pensioneret stationsforstander Dittmann i Korinth, og han var blevet gift med Kirsten Edith Rasmussen, der var født d. 27. August 1912 som datter af proprietær Hans P. Rasmussen, Tirstedgaard i V. Tirsted. Ved overtagelsen i 1938 var der en besætningen på 6 heste, 20 køer, 15 ungvæg og 4 svin, der så i 1973 var på 6 heste, 20 køer, 20 ungvæg og 70 svin.
Kirsten Edith og Helge Gustav Dittmann fik børnene:
- Aase Ellen Dittmann, født d. 17. oktober 1941.
 - Bodil Thora Dittmann, født d. 17. oktober 1941.
 - Mogens Dittmann, født d. 6. december 1945.
- 1941 Peter Hansen Petersen solgte ejendommen til sin yngste datter **Erna Christine Petersen** for en købesum på 66.315 kr. plus aftægt til overtagelse d. 1. april 1941, og d. 16. maj 1941 fik hun så et tinglyst skøde på sit barndomshjem, der omhandlede matrikel nr. 10 og 48 af Broballe ejerlav samt matrikel nr. 69 af Mjels ejerlav.
- 1943 Erna Christine Petersens far Peter Hansen Petersen døde derhjemme på gårdens aftægt d. 15. marts 1943 i en alder af næsten 82 år, efter at have levet som enkemand i knap 12 år.
- 1955 Erna Christine Petersen blev gift d. 15. juni 1955 på sin 47 års fødselsdag med advokat og notar Hans Ludwig Heinrich Honoratus Schulze fra Elsholm i Tyskland, men de blev så skilt igen ved landsretten i Itzehoe d. 13. marts 1956.
- 1968 Erna Christine Schulze Petersen solgte hele ejendommen til gårdejer **August Hoeck** og hustru **Helga Hoeck** Hviding, syd for Ribe, for en købesum på 455.800 kr. til overtagelse d. 1. august 1968, og de fik deres tinglyste skøde på det hele d. 16. oktober 1968. Der blev samtidig tinglyst boligret til Erna Christines søster Anne Cathrine Marie Blumenberg og aftægt til Erna Schulze Petersen. Helga Hoeck var en datter af Erna Christine Schulze Petersens søster Nicoline Petersen.



Foto af gården i 1982.

- 1993 I ugebladet Hjemmet nr. 24 kunne man d. 13. juni 1983 læse følgende artikel om Erna Christine Petersen.

Som ung pige var Christine en dag til bal i sportsforeningen i Broballe på Als. Køn var hun, med de lange lyse fletninger daskende ned ad ryggen. Og det syntes også Hans. De to unge forelskede sig, og en tragisk kærligheds-historie tog sin begyndelse.

30 år er lang tid, når hjertet længes

Da Christine Petersen i Broballe på Als plantede et lille, spinkelt kastanietræ midt på gårdspladsen, var hun 22 år og forelsket. Hun plantede træet med ømhed, for det var hendes elskede Hans, der havde foreslået, at det skulle være en kastanie, der skulle afløse det gamle træ, der segnede af ælde. Det lille nye træ fyldte ikke meget foran den smukke stråtekte gård, der i århundreder havde været i slægtens eje, men Christine passede det omhyggeligt og det belønner hende ved år efter år at stå med kastaniens smukke lys på hendes fødselsdag i juni.

Christine fylder i år 75 - og kastanietræet har vokset sig stort og kønt og er vel det smukkeste af sin art på hele Als. Under dets skygge har Christine både leet og grædt - og ofte har hun i timevis siddet under dets svale krone og forsøgt at se sig ud af alle de problemer, hun allerede som ung blev tyngt af, fordi hun tilfældigt blev født i grænselandet i en tid med krig og ufred mellem Danmark og Tyskland.

- Man skal nok være født her for rigtigt at forstå problemet, siger Christine, - men jeg har følt det på min egen krop, og mit liv har været præget deraf.

Jeg kom til verden i 1908 som den sidste i en søskendeflok, og skønt jeg også blev en pige, og der

stadig ikke var en arving til slægtsgården, beklagede far sig ikke: "Var det drenge, jeg havde, skulle jeg jo blot sende dem i krig," sagde han. Sønderjylland var jo tysk dengang, og mine ældre søstre gik naturligvis i tysk skole. Vi havde mange slægtminge i Tyskland, og vores familie var tyskpræget. Men vi talte dansk hjemme, og jorden, som min far dyrkede, var jo den samme, hvad enten landet var dansk eller tysk.

Mine første barneår var lykkelige. Jeg syntes, solen skinnede fra en skyfri himmel hver dag - og jeg var altid ude. Det passede mig at have god plads at lege på, og var jeg ikke hos dyrene i stalden, tumlede jeg rundt med naboens knægte. Vi havde altid noget for - og jeg var ikke ret gammel. Da jeg lærte mig selv at svømme. Mine næver var barkedede, og det var svært at få neglene rene, når jeg skulle i skole efter sommerferien. Jeg husker endnu de andre pigers fine, hvide hænder, og den skændsel, der overgik mig, da lærerinden opdagede, at min synål var rustet fast i sytøjet. Jeg havde ikke taget et sting i hele ferien, mens de andre havde faet adskillige stykker udstyr færdigt.

Hans blev min skæbne

- Den første Verdenskrig ændrede i begyndelsen ikke min hverdag særlig meget. Jeg var kun et barn og lagde næppe mærke til de voksnes bekymringer, men da jeg var 11 år begyndte alvoren også for mig. Mine forældre var belæste mennesker, og mine søstre havde gået i en god skole. Krigen skulle ikke betyde, at jeg fik færre kundskaber end dem, og derfor blev jeg som 11-årig sendt i skole i Flensborg. Jeg græd mine modige tårer og knugede bamsen ind til mig, da toget satte af sted mod Sønderborg, hvorfra jeg skulle med færgen til Flensborg. Jeg blev indlogeret på et pensionat, hvor nogle diakonisser skulle tage sig af mig og andre unge piger. I mange, mange nætter græd jeg mig i søvn med bamsen i favnen og om morgenen var både bamse og hovedpude ofte gennemvædet af tårer. Men tiden gik jo - og efterhånden som jeg blev ældre affandt jeg mig med min skæbne og befandt mig efterhånden helt godt i den store by.

Men i ferier og på fridage var jeg altid hjemme på Als, og når jeg kørte gennem smedejernslågen, bankede mit hjerte af glæde. Her kendte jeg hver busk og hvert træ og alle lyde og lugte. Det var for mig det kæreste sted på jorden.

Skoletiden var forbi da jeg var 16 år og jeg flyttede straks hjem igen. Mor kunne godt bruge mig i huset, for der var store stuer og mange værelser og der var altid noget at sysle med.

En dag, da jeg var til sportsfest med mine veninder, lagde jeg mærke til, at der var en ung mand der kikkede langt efter mig. Jeg kendte ham ikke, men han så ud til at vide, hvem jeg var - og næste weekend dukkede han da også op igen med en af mine bekendte, som havde vist ham et billede af mig. Jeg havde lange lyse fletninger ned af nakken, og dem kunne Hans, som han hed, ikke stå for. Jeg var forfærdelig genert og var lige ved at rende min vej, men det endte da med, at jeg lovede at vise de to ungersvende lidt rundt på egnen.

Hans blev min skæbne. Venskabet udviklede sig efterhånden til kærlighed, og da jeg var 20 år, forlovede vi os, men selvom jeg var forelsket, kunne jeg ikke glæde mig uforbeholdent. For Hans var tysk - Sønderjylland var igen blevet dansk - og der var så store spændinger mellem danske og tyske, at man næppe kunne omgås, og der blev da også set skævt til os, fordi vores familie og venner fra Tyskland kom på besøg. Men krigen havde jo ikke gjort dem til dårligere mennesker. Vi kunne da ikke bare slå hånden af dem, fordi vi var blevet danske.

Jeg måtte redde slægtsgården

- Mine tre storesøstre havde giftet sig tysk og havde derfor ikke længere rettigheder til gården og jorden, og nu var jeg forlovet med en tysker og var samtidig den eneste, der stadig kunne overtage hjemmet efter far og mor. Kunne jeg ofre den gård, som i så mange år havde dannet rammen om min families liv for kærligheden? Jeg elskede jo Hans, men respekten for mit hjem var også stor. Jeg spekulerede dag og nat. Min mor døde da jeg var 22 år, og det gjorde situationen endnu værre, for min far var syg og kunne ikke klare sig alene. Nu kunne jeg under ingen omstændigheder rejse bort fra gården. Hans måtte altså vente. Pligten kom før kærligheden.

Min ældste søster, Anna, som i dag er 90 år, mistede tidligt sin mand og ville godt hjem til slægtsgården. Men hun var jo blevet tysk statsborger og kunne kun få opholdstilladelse tre måneder ad gangen, skønt det var sit fødehjem, hun skulle besøge - og arbejde måtte hun ikke. Når hun var hjemme, kunne jeg besøge Hans i Tyskland, hvor han var jurist.

Tit blev jeg grebet af håbløshed, når jeg tænkte på fremtiden. Mørke skyer trak igen op over Europa - en ny krig rumlede i det fjerne - og jeg var ikke længere helt ung. En mand kunne jeg sagtens få, men ingen kunne måle sig med Hans, og ham kunne jeg heller ikke gifte mig med, så længe far var syg, og der ikke var nogen til at overtage gården.

Hans tryglede mig tit om at komme til Elmshorn, hvor han boede, men jeg holdt ham hen, for far ville ikke kunne bære, hvis jeg forlod ham. En dag, da jeg sad ved fars sygeseng, lovede jeg ham, at jeg aldrig ville rejse fra ham. Det hørte Hans, han rejste forbitret bort, og jeg græd. Alle rykkede i mig, og jeg ville helst gøre alle glade men det var umuligt.

Gården havde far forpagtet ud, da han blev syg, og vi var flyttet ind i den ene ende af huset, så forpagteren kunne bo i den anden. Fattige var vi, for vi havde penge stående i Tyskland, som vi ikke kunne få ud. Det skar os i hjertet at se forpagteren røgte sit job som bonde på vores slægtsgård med ligegyldighed. Han lod stå til og passede hverken jord eller kreaturer, som det var skik hos os, men vi kunne intet gøre ved det. Han havde en kontrakt - og far kunne jo ikke selv.

Støvnemøde ved grænsebommen

- Hans blev naturligvis indkaldt som tysk soldat i Den anden Verdenskrig - igennem alle de år, vi havde været forlovet, var han regelmæssigt kommet på besøg på Als, og jeg havde besøgt ham, når min søster Anna var hjemme. Men nu var grænsen lukket. Derfor aftalte vi at mødes ved grænselunden, så vi i det mindste kunne veksle et par ord over den, og da vi havde haft stævnemøde der nogle gange forbarmede tolvderne sig over os og lod os sidde i det lille skur, der udgjorde deres vagtstue. Vi elskede jo hinanden - Hans og jeg - men intet tydede på, vi kunne blive mand og kone. Når vi sagde farvel ved grænsen, frygtede jeg hver gang, at det var sidste gang, jeg skulle se min elskede.

Hans blev en kort tid udstationeret som soldat i Danmark - det var der jo også sprængstof i, for det sømmede sig ikke for en dansk pige at komme sammen med en tysk soldat. Også her på egnen, hvor alle dog vidste, at jeg havde været forlovet med Hans i 20 år, blev der snakket. Nationalfølelsen vokser jo altid i krigs tider, og jeg bærer ikke nag, men svært var det for mig.

Værre endnu blev det, da jeg blev gravid. Nu ville jeg ikke vente længere, for Hans kunne jo falde i krigen, og jeg var efterhånden blevet 36 år. Jo, der blev snakket i sognet, da min mave begyndte at blive rund, men al snak standsede ved mit gitter, for folk respekterede mig alligevel. Det krævede mod at få et barn uden at have en mand, men jeg ville have en arving til gården. Nu havde jeg jo ofret min lykke for at gården kunne blive i slægtens eje, og fik jeg ingen arving, ville alt have været omsonst. Svangerskabet var besværligt. Jeg havde det dårligt det meste af tiden. Min søster Anna havde fået lov at vende hjem, så jeg var ikke helt alene - selvom min far var død. Da jeg fødte en herlig, lille dreng, fyldtes jeg med en uendelig ro. Han var det bedste, der var sket mig, og jeg viste ham glad og stolt frem til alle.

Men Hans var det ikke gået så godt i krigen. Han blev hårdt såret og mistede begge sine ben. Det varede længe, før jeg fik besked, og den fortalte kun, at han var hårdt såret. Så i lang tid frygtede jeg, at han var død af sine kvæstelser. I første omgang blev han indlagt på et lazaret i Prag, men forholdene var meget dårlige. Derfor insisterede han på at komme ud, og det reddede nok hans liv.

Hans var syg meget længe, og der gik lang tid, før han kunne se sin lille søn. I mellemtiden havde jeg indset, at min dreng, Ernst Ludwig, ikke var som andre. Han var mongol og ville aldrig kunne klare sig alene. Det var et chok for mig, og jeg tænkte tit på, at det trods alt er Gud, der bestemmer.

Men Ernst Ludwig var en lille solstråle, altid var han glad, og i sine drengeår kunne han meget mere end i dag. Han cyklede rundt i landsbyen og kunne selv gå til barberen og blive klippet og hente varer hos købmanden. Men i skole kom han ikke. Jeg underviste ham selv og lærte ham at svømme og at synge. Allerlykkeligst var han, når han sad ved pladespilleren og lyttede til klassisk musik. Hans far var meget kunstnerisk anlagt, og selv har jeg også altid været draget af kunsten, så ingen ved, hvad Ernst Ludwig kunne være blevet til, hvis han var født som os andre.

For en halv snes år siden blev han ramt af en voldsom færesyge, som der desværre stødte komplikationer til, og siden da er det gået tilbage for ham. Han sidder for det meste stille i en stol, og han taler sjældent, men hver dag går vi ture sammen. Så fortæller jeg ham om blomsterne og buskene i den gamle æblehave bag gården, som rummer så mange minder om vore forfædre. Han er altid glad og kær - et englebarn, der kun bringer mig glæde og trøst, og vi er sammen, fra vi står op, til vi går i seng. Da Ernst Ludwig var dreng, rejste han naturligvis med mig til Tyskland, når vi skulle besøge hans far. Hans havde overvundet sin svære krigsskade og klarede sig godt med kunstige ben, og hans sagførervirksomhed gik også fint. Han boede stadig sammen med sin mor, som han havde et nært forhold til. De var så knyttet til hinanden - mor og søn - at der ikke var plads til mig. Hun ville ikke dele ham med mig, så gifte os kunne vi stadig ikke, selvom forholdet mellem Danmark og Tyskland var blevet meget bedre efter krigen. Jeg havde overtaget gården og drev den selv, så min dag var fuldt besat, men alligevel håbede jeg stadig på en dag at blive gift med Hans.

Alt brast

- Og det lykkedes. På min 47 års fødselsdag blev vi mand og kone. Næsten 30 års ventetid var forbi. Åh, så glad jeg var. Jeg kunne danse af bare lykke, og jeg havde lyst til at fortælle hele verden, hvor let jeg nu følte mig om hjertet. Jeg havde regnet ud, at jeg ved hjælp af en bestyrer fortsat kunne drive gården, selvom jeg i perioder boede i Elmshorn. Her havde Hans bygget et nyt hus til os efter at hans mor var død. For første gang i mange år så jeg lyst på fremtiden.

Men lykken varede kort. Ernst Ludwig og jeg rejste efter brylluppet hjem til Als for at få høsten i hus, og da Hans kom op til os hen på efteråret, meddelte han, at nu da han også havde fået noget at skulle sige over vores dreng, havde han besluttet, at han skulle sendes bort. Han ville ikke have ham boende i Elmshorn.

Jeg troede næppe mine egne ører, men der var ikke tvivl i mit sind, da jeg svarede, at uden Ernst Ludwig kom jeg ikke til Elmshorn. Han er mit eneste og kæreste barn, som jeg slet ikke kan leve foruden, så ville Hans ikke have os begge, kunne han ingen få.

Hans var nedbrudt af krigen, og tabet af benene havde taget hårdt på ham, så jeg forstod på en måde godt, at han ikke havde kræfter og overskud til at tage sig af sin åndssvage søn - og jeg har tilgivet ham. Men han rejste, og vi så ham ikke siden. Ægteskabet blev ophævet, næsten inden det var indgået og jeg sad tilbage under kastanietræet og grublede over min skæbne. I 27 år havde jeg været forlovet med Hans, og da vi endelig kunne gifte os og få et hjem sammen, brast alt.

Men Ernst Ludwig havde jeg lykkeligvis og skønt han snart er 40 år er han stadig mit lille barn, der skal passes og plejes. Han er en daglig glæde for min søster Anna og mig. Vi har ingen sorger haft på grund af ham. Altid er han os nær, og vi tre har efterhånden levet et langt og lykkeligt liv sammen.

*Et par gange om året tager Anna og jeg rundt i Europa for at høre foredrag og træffe vore venner. Så er Ernst Ludwig på et aflastningshjem i nærheden, hvor han er glad for at komme. Det er ferie både for ham og os, og vi vender alle hjem med nye indtryk.
 For nogle år siden overdrog jeg gården til en niece, så den stadig vil være i slægtens eje, når vi er væk, men vi har fået lov at blive boende her, så længe vi lever.
 Vi færdes i de samme stuer og har de samme møbler som vore forældre, og i haven gror alle de smukke blomster, som mor og bedstemor og oldemor puslede om. Midt i gården står kastanietræet, som jeg plantede, da jeg var ung og forelsket. Fuglene bygger rede i det, og vinden leger i dets mægtige krone, og når Ernst Ludwig og jeg en hed sommerdag svaler os i dets skygge, glider tankerne uvilkårligt tilbage til alle de gange, jeg har siddet under træet, fyldt med angst og sorg eller jublende glad. Livet har ikke være så ligetil. Jeg har måttet kæmpe, men alligevel er jeg nu, hvor jeg er ved at være en ældre kone, glad for det liv jeg har haft, siger Christine og klapper Ernst Ludwig på kinden.
 Og hånd i hånd går mor og søn over æblegårdens blomstertæppe og vælger de allersmukkeste blomster til vasen på spisebordet.*

- 1992 Søstrene Erna Christine Schulze Petersen og Anne Cathrine Marie Blumenberg boede derefter fortsat på gården, og her døde Anne Cathrine Marie Blumenberg d. 25. juli 1992 i en alder af 99 år.



*Luftfoto af ejendommen fra før 1993
 hvor der endnu var stråtag på udlængerne.*

- 1993 Efter sin søsters død boede Erna Christine Schulze Petersen alene i huset indtil hun døde d. 21. september 1993 i en alder af 85 år.
- 1998 Efter Erna Christine Schulze Petersens død stod det gamle stuehus tomt i en del år, indtil August Hoeck lejede det ud i 1998 til Johanne Duus og Thomas Nerland.
- 2000 Johanne Duus og Thomas Nerland fraflyttede igen i 2000 og flyttede til Oksbøl Østergade 5 som Johanne Duus havde købt og fået skøde på d. 12. december 2000. Herefter stod huset ubeboet hen, men ejendommens jord fortsat blev drevet af August Hoeck.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2006 Helga og August Hoeck solgte deres ejendom i Hviding ved Ribe, og tilflyttede stedet her d. 1. oktober 2006. Jorden var da udpagtet til Jacob Jørgensen
- 2009 Helga og August Hoeck ejer og bebor fortsat den gamle gård. Forpagtningen af jorden er opsagt, og August Hoeck har selv taget sig af jorden.

Spangsmosevej 27 – matrikel nr. 1 af Broballe ejerlav.

Ejendommen havde i gammel tid betegnelsen bol nr. 125.

1779 Ejendommen var i slutningen af 1700 tallet ejet af en **Peter Hansen Abraham**, og på udskiftningskortet over Broballe fra 1779 er han noteret som ejer af bol nr. 125. Han var født omkring 1739 og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 19. november 1773 med Christine Jessen Nisdatter fra Løjt ved Aabenraa, der var født omkring 1753. Hvem der har været her før dem, eller hvornår ejendommen er blevet opført kan ikke siges.

Christine og Peter Hansen Abraham fik børnene:

- Anna Petersdatter Abraham, født i februar 1775.
- Hans Peter Abraham, født i oktober 1776. (han overtog stedet)
- Johanne Petersdatter Abraham, født i oktober 1778.
- Kirstine Abraham, døbt d. 27. februar 1780. (senere Oksbøl Nørregade 5 Oksbøl)



Udsnit af udskiftningskortet over Broballe fra 1779.

1782 Peter Hansen Abraham døde i en alder af kun 43 år og blev begravet på Oksbøl kirkegård d. 12. maj 1782. Hans hustru Christine sad derefter tilbage som enke, men hun fandt sig hurtigt en ny mand, og d. 9. november 1782 blev hun gift i Oksbøl kirke med den jævnaldrende Mads Friedrichsen, der var døbt d. 19. december 1753 som søn af Friedrich Madsen Schmidt og hustru Elsebeth Petersdatter Havnbjergvej 2 i Oksbøl.

Christine og Mads Friedrichsen fik børnene:

- Elsebeth Madsdatter, døbt d. 9. juni 1783. (senere Oksbøl Nørregade 10 Oksbøl)
- Peter Friedrichsen, født omkring 1785.
- Friedrich Friedrichsen, født omkring 1789.

1785 **Mads Friedrichsen** blev således gårdmand på bolet nr. 125 i Broballe, og på Nordborg herredsting d. 9. maj 1875 blev der efterfølgende behandlet en arvesag vedrørende børnene efter Peter Hansen Abraham.

1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Mads Friedrichsen her på stedet sammen med sin hustru Christine, og Christines børn af 1. ægteskab Anna Petersdatter Abraham, Hans Peter Abraham og Kirstine Petersdatter Abraham samt deres fælles børn Peter Friedrichsen og Friedrich Friedrichsen. Deres tjenestekarl Jørgen Jørgensen boede også på ejendommen.

1804 Christine Abrahams søn Hans Peter Abraham blev gift i Oksbøl kirke d. 26. oktober 1804 med den 5½ år yngre Helene Eriksen, der var født i Mjels og døbt d. 3. marts 1782 som datter af bolsmand Erich Petersen og hustru Maren Hansdatter Færgevej 58 i Mjels.

Helene og Hans Peter Abraham fik børnene:

- Kirstine Hansen Abraham, født d. 14. juli 1805.
- Peter Hansen Abraham, født d. 12. november 1806. (han overtog stedet)
- Maren Hansen Abraham, født d. 10. april 1809.
- Anna Helene Hansen Abraham, født d. 17. oktober 1813.

- 1819 Hans Peter Abrahams stedfar, bols aftægtsmand Mads Friedrichsen, døde d. 16. august 1819 i en alder af 66 år, og hans mor Christine sad derefter tilbage som enke for anden gang.
- 1820 Hans Peter Abrahams mor Christine Madses døde d. 25. februar 1820 i en alder af 67 år, efter at have levet som enke i et halvt år.
- 1821 Ejendommen er givet vis blevet drevet af Christine Abrahams søn Hans Peter Abraham, men først i 1821 d. 5. marts er **Hans Peter Abraham** blevet indført som ejer af ejendommen.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede Hans Peter Abraham her på ejendommen sammen med sin hustru Helene og deres børn Kirstine Hansen Abraham, Peter Hansen Abraham og Anna Helene Hansen Abraham. Desuden boede tjenestefolkene Peter Matthiesen og Hans Peter Hansen også på gården.
- 1842 Hans Peter Abraham overlod ejendommen til sin søn **Peter Hansen Abraham** efter et skøde og en overladelleskontrakt af 25. oktober 1842. Efterfølgende blev der d. 4. december 1842 protokolleret en aftægtskontrakt der sikrede Helene og Hans Peter Abraham et godt aftægt. Peter Hansen Abraham var blevet gift i Oksbøl kirke d. 29. april 1842 med den godt 12½ år yngre Anna Kirstine Hansen, der var født d. 19. marts 1819 i Broballe som datter af bolsmand Hans Christensen og hustru Anne Margrethe f. Schmidt, Lusigvej 14 i Broballe.
Anna Kirstine og Peter Hansen Abraham fik børnene:
- Hans Peter Abraham, født d. 7. juli 1842. (han overtog stedet)
 - Helene Abraham, født d. 28. september 1843. (senere Oksbøl Nørregade 1 Oksbøl)
 - Anna Margrethe Abraham, født d. 18. maj 1845.
 - Christine Abraham, født d. 8. marts 1847, død d. 11. april 1864.
 - Maren Abraham, født d. 11. februar 1849, død d. 28. februar 1849.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Peter Hansen Abraham her på stedet sammen med sin hustru Anna Kirstine og deres børn Hans Peter Abraham og Helene Abraham. De havde desuden tjenestefolkene Peter Matthiessen fra Broballe, Anna Hinrichsen fra Mjels og Eleonore Christiansen fra Mjels boende på gården.
På gårdens aftægt boede Peter Hansen Abrahams mor og far Helene og Hans Peter Abraham samt hans søster Anna Helene Hansen Abraham.
- 1847 Hans Peter Abrahams far Hans Peter Abraham døde på aftægten d. 24. juli 1847 i en alder af 71 år, og hans mor Helene Abraham sad derefter tilbage som enke.
- 1849 Anna Kirstine Abraham døde d. 9. september 1849 i en alder af kun 34 år, og Peter Hansen Abraham sad derefter tilbage som enkemand.
- 1850 Peter Hansen Abraham blev gift igen i Oksbøl kirke d. 14. november 1850 med den 5½ år yngre enke Eleonore Elisabeth, der var født d. 7. marts 1812 som datter af bolsmand Hans Nissen og hustru Cathrine Rasmusdatter i Brandsbøl, og som tidligere havde været gift med styrmand og parcellist Johan Johansen, der havde et landsted på Oksbøl mark ved Brandsbøl, givet vis Povlsvej 1.
Eleonore Elisabeth og Peter Hansen Abraham fik ingen børn sammen.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Peter Hansen Abraham her på stedet sammen med sin nye hustru Eleonore Elisabeth og hans børn Hans Peter Abraham, Helene Abraham, Anna Margrethe Abraham og Christine Abraham. Deres tjenestekarl Peter Johannsen og tjenestepigerne Anna Maria Jensen og Maren Jørgensen Grau, alle fra Oksbøl sogn, boede også på ejendommen. I aftægtshuset boede Hans Peter Abrahams mor Helene Abraham.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 er bolsmand Peter Hansen Abraham og hustru Eleonore Elisabeth ikke blevet noteret på optællingslisten. De er tilsyneladende blevet glemt, så hvad årsagen til dette har været vides ikke?
- 1868 Hans Peter Abrahams mor Helene Abraham døde d. 7. april 1868 i en alder af 86 år, efter at have levet som enke i knap 11 år.

- 1870 Peter Hansen Abraham solgte ejendommen til sin ældste søn **Hans Peter Abraham** efter en købekontrakt af 31. oktober 1870, og d. 10. november 1870 blev en aftægtskontrakt af samme dato protokolleret, således at Hans Peter Abraham skulle yde sin far og stedmor et aftægt så længe de levede.
- Hans Peter Abraham var blevet gift i Oksbøl kirke d. 21. januar 1870 med den 1½ år yngre Anna Maria Christiansen Bonde der var født d. 21. december 1843 som datter af bolsmand Christian Hansen Bonde og hustru Maren f. Eriksen Petersen, Østervej 16 i Mjels.
- Anna Maria og Hans Peter Abraham fik børnene:
- Peter Hansen Abraham, født d. 2. juni 1870. (han overtog stedet)
 - Christian Hansen Abraham, født d. 21. december 1871. (senere Lusigvej 8)
 - Christine Hansen Abraham, født d. 13. april 1876.
- 1881 Hans Peter Abrahams far Peter Hansen Abraham døde på aftægten d. 8. november 1881 i en alder af 75 år og efterlod sig sin hustru som enke samt sine 3 børn af første ægteskab.
- 1883 Stuehuset må være blevet om eller nybygget i 1883, idet initialerne HPA 1883 AMA endnu vidner om Hans Peter Abraham og Anna Maria Abrahams tid på gården.
- 1895 Hans Peter Abrahams stedmor Eleonore Elisabeth Abraham døde på aftægten d. 12. marts 1895 kun 5 dage efter sin 83 års fødselsdag og efter at have levet som enke i næsten 13½ år.
- 1910 Anna Maria og Hans Peter Abrahams ældste søn Peter Hansen Abraham blev gift i Oksbøl kirke d. 10. juni 1910 med den godt 8 år yngre Sørine Obeline Beyer, der var født i Arrild sogn d. 2. oktober 1878 som datter af gårdejer Niels Nissen Beyer og hustru Anne Christine Juhl. Sørine Obeline og Peter Hansen Abraham fik ingen børn.
- Det fremgår ikke helt tydelig hvornår **Peter Hansen Abraham** har overtaget ejendommen efter sine forældre Anna Maria og Hans Peter Abraham, så det gættes på at være her efter indgåelse af deres ægteskab. Anna Maria og Hans Peter Abraham flyttede på aftægt efter sønnens overtagelse.
- 1917 Peter Hansen Abrahams far Hans Peter Abraham døde på aftægten d. 25. maj 1917 i en alder af knap 75 år og hans mor Anna Maria Abraham sad derefter tilbage som enke.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Peter Hansen Abraham her på ejendommen sammen med sin hustru Sørine Obeline Abraham og deres plejesøn Hans Abraham, der var født i Rinkenæs d. 10. juni 1906. Deres tjenestepige Nanny Marquardsen fra Sommersted og deres tjenestekarle Jens Nørgaard fra Øster Tørslev og Christian Nielsen fra Kneisted boede også på ejendommen. I aftægten boede Peter Hansen Abrahams mor enkefru Anna Maria Abraham.
- 1924 Peter Hansen Abrahams mor Anna Maria Abraham døde på aftægten d. 5. januar 1924 i en alder af 80 år, efter at have levet som enke i næsten 7 år.
- 1931 Sørine Obeline og Peter Hansen Abraham solgte gården til **Hans Christian From Clausen** og frøken **Anne Marie Petersen Schmidt** i Broballe i lige sameje for en købesum på 76.000 kr. plus 17.000 kr. i løvsøre, og d. 10. januar 1931 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette. Sørine Obeline og Peter Hansen Abraham gik på aftægt.
- Hans Christian From Clausen var født i Københoved d. 7. juli 1903 som søn af lærer J. Clausen i Haderslev, og han blev gift d. 17. april 1931 i Oksbøl kirke med den 3½ år yngre Anne Marie Petersen Schmidt der var født d. 8. januar 1907 som datter af Christen Petersen Schmidt og hustru Dorthea Marie Sarsgaard på Spangsmosevej 29, og dermed storesøster til Katharine Petersen Schmidt på Lusigvej 14 og Nis Valdemar Schmidt på Spangsmosevej 29.
- Ved overtagelsen i 1931 var der opdyrket 76 tønder land, deraf 3 tønder land skov, og der var en besætningen på 5 heste, 15 køer, 18 ungvæg og 40 svin.
- Anne Marie og Hans Christian From Clausen fik børnene:
- Johanne From Clausen, født d. 3. februar 1932.
 - Christen Schmidt Clausen, født d. 16. maj 1937. (han overtog stedet)

- Karen Schmidt Clausen, født d. 31. oktober 1944.
 - Holger Schmidt Clausen, født d. 26. maj 1947.
- 1934 Sørine Obeline Abraham blev syg og døde d. 25. september 1934 på epidemisygehuset i Sønderborg i en alder af kun næsten 56 år, og hendes mand Peter Hansen Abraham levede derefter videre som enkemand.
- 1936 Peter Hansen Abraham døde på Statshospitalet i Sønderborg d. 23. maj 1936 i en alder af knap 66 år.
- 1943 I 1943 var ejendommens opdyrkede areal fortsat det samme men besætningen var nu på 6 heste, 15 køer, 18 ungvæg og 60 svin.
- 1967 Anne Marie og Hans Christian From Clausen solgte ejendommen til deres søn **Christen Schmidt Clausen** for en købesum på 340.000 kr., og denne handel blev derefter tinglyst d. 28. november 1967. Anne Marie og Hans Christian From Clausen bosatte sig herefter på gårdens aftægt.
- 1984 Christen Schmidt Clausen solgte ejendommen til **Kresten Espensen** i Havnbjerg for en købesum på 1.284.000 kr., og denne handel blev tinglyst d. 2. februar 1984. Chresten Schmidt Clausen og Johanne From Clausen forblev boende på gården indtil 1991. Johanne From Clausen havde dog kun adresse der idet hun havde en loftslejlighed ovenpå det gamle mejeri på Spangsmosevej 34.
- 1991 Kresten Espensen frasolgte bygningerne og lidt jord til **Osvald Hansen Bock** og hustru Kirsten Hansen Bock for en købesum på 428.569 kr., og denne overtagelse blev efterfølgende tinglyst d. 20. februar 1991. Kresten Espensen beholdt selv den øvrige jord.
- 1996 Kirsten og Osvald Hansen Bock fraflyttede sognet og solgte gården til **Marianne Sørensen** og **Ken Jessen** for en købesum på 625.000 kr., og dette fik de et tinglyst skøde på d. 11. september 1996.
- 1997 På aftægten i bygningens østlige ende døde Hans Christian From Clausen d. 19. september 1997 i en alder af 94 år, og hans hustru Anne Marie From Clausen sad derefter tilbage på aftægten som enke.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2006 Efter at have levet som enke i 8½ år, døde Anne Marie From Clausen d. 2. marts 2006 i en alder af 99 år på Tangshave i Nordborg hvor hun var kommet på aflastning.
- 2009 Marianne og Ken Jessen ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Spangsmosevej 28 – matrikel nr. 97 af Broballe ejerlav.

Her på stedet mellem bolstederne 122 og 123 lå der i 1779 et såkaldt inderstested med tilhørende jord med nummeret 142 og hvor ejeren var noteret som en **Peder Thomsen**. På udskiftningskortet over Broballe fra 1779 ses stedets placering og ligeledes et jordstykke der var tilknyttet stedet og som var placeret på højre side af nuværende Espehøjvej.

Peter Thomsen var født omkring 1710 og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 30. december 1746 med den omkring 16 år yngre Kirsten Hansdatter, der var født omkring 1726.

Kirsten og Peder Thomsen fik børnene:

- Thomas Pedersen, døbt d. 24. juni 1747, død og begravet i februar 1790.
- Maren Pedersdatter, døbt d. 12. april 1750, død og begravet d. 22. juni 1750.
- Hans Peter Pedersen, døbt d. 22. april 1752, død og begravet d. 19. februar 1754.
- Peder Pedersen, døbt d. 6. november 1755.
- Christian Pedersen, døbt d. 24. februar 1758, død og begravet d. 11. marts 1759.
- Hans Pedersen, døbt d. 23. marts 1760, død og begravet d. 29. maj 1791.
- Jørgen Pedersen, døbt d. 6. januar 1763, død og begravet d. 13. januar 1763.
- Johan Pedersen, døbt d. 31. juli 1764.
- Jørgen Pedersen, døbt d. 31. juli 1764. (han overtog stedet)



Udsnit af udstykningskortet over Broballe fra 1779.

- 1783 Peder Thomsen døde d. 21. marts 1783 i en alder af 73 år, og hans hustru Kirsten sad derefter tilbage som enke.
- 1794 Deres søn Jørgen Petersen, nu kaldet Jørgen Thomsen, blev gift i Oksbøl kirke d. 3. maj 1794 med den omkring 9 år yngre pige Anne Marie Petersdatter, der var blevet døbt d. 31. maj 1772 som datter af Peter Christiansen og hustru Anne Marie på Skovsgaard Nedervej 27 Mjelsmark.
Anne Marie og Jørgen Petersen (Thomsen) fik børnene:
- Peder Petersen Thomsen, født d. 4. september 1795.
 - Thomas Petersen Thomsen, født d. 12. november 1797. (han overtog stedet)
 - Kirsten Petersen Thomsen, født d. 4. januar 1800. (senere Vikkebjergvej 13)
 - Jørgen Petersen Thomsen, født d. 25. november 1802.
- 1800 Afdøde Peder Thomsens enke Kirsten døde d. 5. marts 1800 i en alder af 74 år, efter at have levet som enke i 17 år.
Herefter må Anne Marie og **Jørgen Petersen (Thomsen)** have overtaget stedet, men der er intet fundet om dette.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede inderste med jord Jørgen Petersen her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie, her kaldet Skou, og deres fire børn Peder Petersen Thomsen, Thomas Petersen Thomsen, Kirsten Petersen Thomsen og Jørgen Petersen Thomsen.
På samme jordstykke lå der et lille hus der var lejet ud til en fattigfoged ved navn Christen Christensen og dennes hustru Anna Hansen.
- 1822 Jørgen Petersen (Thomsen) døde d. 11. november 1822 i en alder af knap 58½ år, og hans hustru Anne Marie sad derefter tilbage som enke.
- 1825 Anne Marie Thomsens søn skomagermester Thomas Thomsen blev gift i Oksbøl kirke d. 9. april 1825 med den omkring 2 år ældre Anna Møller, der var født d. 18. september 1795 i Oksbøl som datter af Peter Christensen Møller og hustru Christine (Kirstine) Ditlefsen, senere Skolebakken 3 i Broballe.
Anna og Thomas Petersen Thomsen fik børnene:
- Peter Thomsen, født d. ___ 1825, død d. 29. oktober 1850. (ikke opført som født i Oksbøl kirkebog)
 - Jørgen Thomsen, født d. 15. maj 1829. (senere Tvedgårdvej 4 Oksbøl)

- Christian Jørgensen Thomsen, født d. 27. september 1832, død d. 18. januar 1833.
 - Christian Petersen Thomsen, født d. 26. juli 1834, død d. 28. marts 1835.
- 1835 Efter en overladelleskontrakt af 30. juni 1835 overtog **Thomas Petersen Thomsen** stedet nr. 142 som den næste ejer, og der blev efterfølgende d. 3. august 1835 indskrevet en aftægtskontrakt i skyld og panteprotokollen til den fratrædende, hans mor Anne Marie Thomsen
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede skomager Thomas Petersen Thomsen, nu kaldet Thomas Jørgensen, sammen med sin hustru Anna Møller og deres to sønner Peter Thomsen og Jørgen Thomsen. På aftægten boede hans mor Anne Marie, her kaldet Skou.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede skomager Thomas Petersen Thomsen, endnu kaldet Thomas Jørgensen, sammen med sin hustru Anna Møller og deres to sønner Peter Thomsen og Jørgen Thomsen, og på aftægten boede hans mor Anne Marie Skou også stadigvæk.
- 1848 Thomas Petersen Thomsens mor Anne Marie Thomsen døde på aftægten d. 28. december 1848 i en alder af godt 76½ år, efter at have levet som enke i 26 år.
- 1854 Anna og Thomas Petersen Thomsens søn Jørgen Thomsen blev gift i Oksbøl kirke d. 12. oktober 1854 med den omkring 1½ år yngre pige Anna Kirstine Juhler, der var født d. 16. januar 1830 i Almsted i Notmark sogn som datter af husmand og hjulmand Hans Jørgensen Juhler og hustru Anna Margrethe i Almsted.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede skomagermester Thomas Petersen Thomsen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anna Møller, og deres søn Jørgen Thomsen og svigerdatter Anna Kirstine Juhler boede der også. På stedets aftægt boede der nu en familie til leje. Det var daglejer og hyreinderste Hans Petersen, der var født d. 13. august 1818 i Oksbøl som søn af inderste Peter Petersen og hustru Margrethe f. Moese og som var blevet gift i Oksbøl kirke d. 27. maj 1852 med den 3 år yngre pige Anna Sophie Abraham, der var født d. 1. august 1822 i Mjels som datter af bolsmand Hans Abraham Christiansen og hustru Anna Maria f. Lauritzen Nedervej 10 i Mjels, og deres søn Hans Petersen, der var født d. 9. august 1852.
- 1859 Efter en kontraktprotokol af 28. juni 1859 og en købekontrakt af samme dato solgte skomagermester Thomas Petersen Thomsen sit inderstested til **Jørgen Jørgensen Bøtzau** og hustru **Marie Kirstine** og de fik derefter et skøde på dette d. 29. august 1859. Der blev samtidig med også udarbejdet en aftægtskontrakt der sikrede Anna og Thomas Petersen Thomsen deres aftægt. De flyttede derefter ind i stedets aftægt og de nye ejere tilflyttede stedet. Jørgen Jørgensen Bøtzau blev derefter senere indskrevet i den preussiske grundbog som stedets ejer efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873. Jørgen Jørgensen Bøtzau var født d. 1. februar 1827 i Bækken i Rinkeæs sogn som søn af husmand Jørgen Jørgensen Bøtzau og hustru Anna Marie f. Jørgensen, og mens han havde været tjenestekarl i Lunden i Havnbjerg sogn, var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 10. maj 1855 med den 6 år ældre pige Marie Kirstine Hansen Abraham, der var født d. 18. maj 1821 i Mjels som datter af bolsmand Hans Abraham Christiansen og hustru Anna Maria f. Lauritzen Nedervej 10 i Mjels. Efter giftermålet havde de formegentlig bosat sig på ejendommen Nedervej 10 og her fik de sønnen:
- Jørgen Jørgensen Bøtzau, født d. 25. juni 1855. (han emigrerede til Amerika)
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede inderste og daglejer Jørgen Jørgensen Bøtzau her på stedet sammen med sin hustru Marie Kirstine og deres søn Jørgen Jørgensen Bøtzau. På stedets aftægt boede aftægtsmand og skomager Thomas Petersen Thomsen sammen med sin hustru Anna Møller. Deres søn Jørgen Thomsen og svigerdatter Anna Kirstine Hansen var flyttet til Tvedgårdvej 4 i Oksbøl hvor Jørgen Thomsen var blevet smed.
- 1875 Skomager Thomas Petersen Thomsens hustru Anna Thomsen døde d. 27. april 1875 i en alder af 79½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Han flyttede fra Broballe og flyttede til Oksbøl til sin søn smed Jørgen Thomsen og svigerdatter Anna Kirstine Hansen hvor han døde d. 29. januar 1876 i en alder af 78 år efter at have levet som enkemand i trekvart år.

- 1890 Jørgen Jørgensen Bøtzaus hustru Marie Kirstine døde d. 17. november 1890 i en alder af 69½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1891 På et sted ud af Espehøjvej lå der på højre side en mark der tilhørte stedet her, og som tiden var gået var inderstestedet her på Spangsmosevej 28 blevet til et kådnerhus. Marken til stedet havde i den preussiske grundbog fået betegnelsen matrikel nr. 22.
Jørgen Jørgensen Bøtzau solgte hele sin besiddelse efter en købekontrakt af 30. november 1891 til gårdejer **Hans Christian Eriksen** Lusigvej 16 i Broballe, og han blev derefter d. 1. december 1891 indskrevet i den preussiske grundbog som ejer af stedet. Jørgen Jørgensen Bøtzau menes at være blevet boende i huset.
- 1899 Jørgen Jørgensen Bøtzau døde d. 3. december 1899 i en alder af 72 ¾ år, efter at have levet som enkemand i 9 år.
- 1900 Hans Christian Eriksen frastykkede huset d. 22. november 1900 og beholdt jorden til sin ejendom. Han solgte huset til arbejder **Hans Christian Jensen Bang** og han blev efterfølgende indskrevet i den preussiske grundbog d. 26. november 1900 som ejer af stedet og dermed matrikel nr. 97 af Broballe ejerlav.
Hans Christian Jensen Bang var født d. 24. november 1823 som søn af parcellist Jens Jensen Bang og hustru Anna Marie ved Oksbøl. Det har sikkert været i Tornbjerg ved Oksbøl. Han var blevet gift d. 22. februar 1863 med den 12 år yngre Christine Marie Mathiesen fra Alnor ved Gråsten der var født d. 21. december 1835.
Christine Marie og Hans Christian Jensen Bang havde bl.a. sønnen:
• Jørgen Jensen Bang, født d. 27. september 1873 i Ravsted sogn i Tønder amt. (han overtog huset)
- 1902 Hans Christian Jensen Bang døde d. 11. maj 1902 i en alder af 78½ år, og hans hustru Christine Marie sad derefter tilbage som enke.
- 1906 Christine Marie Bang døde d. 24. august 1906 i en alder af godt 70½ år efter at have levet som enke i godt 4 år.
- 1908 Som arv overtog sønnen handelsmand **Jørgen Jensen Bang** huset og fik skøde på dette d. 21. december 1908. Han var blevet gift med Anna f. Eriksen der var født d. 17. januar 1873 i Kirnehoby, og de var kommet her til Broballe i 1905, men hvorfra kan ikke siges.
Anna og Jørgen Jensen Bang fik børnene:
• Hans Wilhelm Jensen Bang, født d. 20. maj 1906.
• Jens Anton Jensen Bang, født d. 6. marts 1911. (han overtog huset)
• Jørgen Jensen Bang, født d. 19. marts 1914.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede handelsmand Jørgen Jensen Bang her i huset sammen med sin hustru Anna og deres 3 børn Hans Wilhelm Jensen Bang, Jens Anton Jensen Bang og Jørgen Jensen Bang.
- 1931 Den 31. august 1931 blev der tinglyst en overtagelse ved en endelig tvangsauktion, men hvem der har overtaget huset er der ikke noteret noget om.
- 1937 Jørgen Jensen Bang, der havde haft sit arbejde som måler aflæser, døde på statshospitalet i Sønderborg d. 11. november 1937 i en alder af 64 år, og hans hustru **Anna Bang** overtog derefter huset og fik et såkaldt fogedudlægsskøde på dette d. 8. december 1937.
- 1950 Anna Bang solgte huset til sin søn arbejder **Jens Anton Jensen Bang** og han fik et tinglyst skøde på dette d. 28. juni 1950. Han var blevet gift med Jenny, der var fynbo og talte et udpræget fynsk. Det vides ikke om de havde nogen børn.
- 1951 Jens Anton Jensen Bang solgte huset til landmand **Jørgen Christian Rasmussen** for en købesum på 15.000 kr., og dette blev efterfølgende tinglyst d. 18. oktober 1951.
Jørgen Christian Rasmussen var tidligere ejer af en mindre ejendom i Tornbjerg ved Oksbøl, og netop denne ejendom købte Jens Anton Jensen Bang og fik skøde på dette d. 18. oktober 1951.

Jenny og Jens Anton Jensen Bang fraflyttede huset og flyttede til Tornbjerg ved Oksbøl.
Jørgen Christian Rasmussens hustru Petra Elmine Rasmussen købte Oksbøl kro Oksbøl Søndergade 17 i Oksbøl som de bosatte sig i, så hvem der reelt har beboet huset her kan ikke siges.

- 1954 Jørgen Christian Rasmussen solgte huset til arbejdsmand **Svend Aage Mechlenborg** og hustru Ane Johanne Mechlenborg Oksbøl for en købesum på 10.200 kr. til overtagelse d. 15. maj 1954. Svend Aage Mechlenborg var født i Struer d. 1. december 1911, og han hed oprindelig Svend Aage Jensen. Han var søn af arbejdsmand Frederik Kristian Jensen og hustru Anna Christensen i Struer og som landarbejder i Holm var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 9. maj 1943 med den næsten 11 år yngre husassistent Ane Johanne Waldemar der var født d. 1. september 1922 i skolekøbbel i Kegnæs sogn som datter af bager Jep Heinrich Waldemar og hustru Johanne Cathrine f. Nielsen, der nu boede på Tvedgårdvej 6 i Oksbøl. Ane Johanne og Svend Aage Jensen tog navneforandring til Mechlenborg i 1945.
- Ane Johanne og Svend Aage Mechlenborg fik børnene:
- Margit Jensen (senere Mechlenborg), født d. 18. december 1944 i. (senere Gyden 2 og 3 i Mjels)
 - Asta Johanne Jensen (senere Mechlenborg), født d. 13. november 1945 i Oksbøl.
 - Anne Marie Mechlenborg, født d. 30. december 1947 i Oksbøl.
 - Inger Lise Mechlenborg, født d. 18. juni 1949 i Oksbøl.
- 1989 Svend Aage Mechlenborg døde d. 23. april 1989 i en alder af 77 år, og Ane Johanne Mechlenborg sad derefter tilbage som enke.
- 1990 Efter en skiftebehandling d. 25. juni 1990 overgik huset nu officielt til **Ane Johanne Mechlenborg** og købesummen blev sat til 290.000 kr. Hun blev fortsat boende i huset som enke.
- 1994 Ane Johanne Mechlenborg fraflyttede sognet og flyttede ind på Th. Brorsensvej i Nordborg. Hun solgte derfor huset til **Bent Andersen** og **Tina K. Kristensen** for en købesum på 184.400 kr. og de fik deres tinglyste skøde på dette d. 8. februar 1994.
- Ane Johanne Mechlenborg flyttede senere til Tangshave hvor hun døde d. 9. oktober 2009 i en alder af 87 år efter at have levet som enke i 20½ år.
- 1998 Bent Andersen, der var født d. 9. maj 1971, omkom ved en trafikulykke ved Sønderborg d. 30. maj 1998, og efter en bo behandling d. 3. juli 1998 af boet efter Bent Andersen fik **Tina K. Kristensen** et skøde på huset d. 14. oktober 1998 for en købesum på 136.000 kr. og var derefter eneejer af huset.
- 2000 Tina K. Kristensen havde boet alene indtil Lars Nissen var tilflyttet engang i 1999. Han fraflyttede dog igen et stykke tid efter, og Tina K. Kristensen havde så igen boet alene indtil engang i 2000 da Peter Nielsen tilflyttede huset. Den 8. august 2000 blev der udstedt et tinglyst skøde til **Peter Nielsen** der havde overtaget huset for en købesum på 475.000 kr.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2005 Tina K. Kristensen fraflyttede huset og d. 27. januar 2005 blev der udstedt et tinglyst skøde til **Peter Nielsen** for en købesum på 267.268 kr., således at han nu var eneejer af huset.

- 2007 Huset blev sat til salg i april 2007 som værende opført i 1914 med en bolig på 149m² og en grund på 546m² til en købspris på 875.000 kr.
Salgsskiltet blev fjernet igen midt i maj 2007, og i JydskeVestkysten kunne man d. 5. august læse at Peter Nielsen havde solgt huset til **Rikke Beck** og **Thomas Mathiesen**.
Hus sat til salg igen i august 2007 til en købspris på 895.000 kr.
Huset blev herefter købt af **Kristina Brock Pihl** og **Lasse Thy** og skødedatoen blev sat til d. 26. september 2007.
- 2009 Kristina Brock Pihl og Lasse Thy ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 29 – matrikel nr. 2 af Broballe ejerlav.

På udskiftningskortet over Broballe fra 1779 er **Hans Jepsen** noteret som ejer af dette bolsted, der havde betegnelsen bol nr. 127.

Hans Jepsen var født omkring 1723 i Guderup i Egen sogn, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 6. juli 1753 med Elsebeth Nisdatter fra Stevning i Svenstrup sogn, der var født omkring 1724. Elsebeth og Hans Jepsen fik tilsyneladende ingen børn.



På udskiftningskortet over Broballe fra 1779 ses bolsted nr. 127.
En fold på kortet gør at grundstykket ikke ses i sin fulde udstrækning.

- 1782 Hans Jepsen solgte sit bolsted d. 23. januar 1782 til sin nevø **Hans Friedrichsen**. Han var søn af Hans Jepsens bror og han var født 1755 i Sjellerup i Egen sogn. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 24. maj 1782 med pigen Anna Sophie Pedersdatter fra Stevning i Svenstrup sogn, der var født omkring 1757. Ved overdragelsen blev der oprettet en aftægtskontrakt der tilsikrede Elsebeth og Hans Jepsen et godt aftægt.
Anna Sophie og Hans Friedrichsen fik tilsyneladende ingen børn.
- 1798 Hans Jepsens hustru Elsebeth døde på aftægten d. 31. august 1798 i en alder af 74 år, og han sad derefter tilbage på aftægten som enkemand.
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1813 boede gårdmand og tolvmand Hans Friedrichsen her på stedet sammen med sin hustru Anna Sophia Petersen og deres plejedatter Elina Nissen. Hans Friedrichsen farbror Hans Jepsen boede på aftægten som enkemand sammen med sin hushjælp Anna Petersen. Deres tjenestefolk Jes Mortensen, Jens Friedrichsen og Cecilia Christensen boede også på gården.
- 1810 Hans Jepsen døde på aftægten d. 20. maj 1810 i en alder af 86 år, og efter at have levet som enkemand i knap 12 år.
- 1811 Hans Friedrichsen solgte ejendommen til **Jørgen Christensen** d. 4. marts 1811, og samme dag blev der oprettet en aftægtskontrakt til den fratrædende Hans Friedrichsen og hustru Anna Sophie, som efterfølgende blev protokolleret i skyld og panteprotokollen d. 12. marts 1811.
Jørgen Christensen var født omkring 1778, og han var gift med Anne Cathrine Jørgensen der var født omkring 1782. Hvor de kom fra vides ikke.
Anne Cathrine og Jørgen Christensen fik børnene:

- Hans Jørgensen, født d. 27. maj 1816. (han overtog stedet)
 - Dødfødt pigebarnd d. 20. juli 1820.
 - Christen Jørgensen, født d. 6. oktober 1821. (senere Espehøjvej 15 i Broballe)
- 1825 Anna Sophie Petersen døde på aftægten d. 29. marts 1825 i en alder af 67 år, og hendes mand Hans Friedrichsen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1829 Aftægtsmand Hans Friedrichsen døde d. 5. januar 1829 i en alder af 75 år, efter at have levet som enkemand i næsten 4 år.
- 1832 Jørgen Christensens hustru Anne Cathrine døde d. 3. februar 1832 i en alder af kun 50 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
Jørgen Christensen fandt sig hurtigt en ny livsledsager, og d. 3. juni 1832 blev han gift i Oksbøl kirke med den omkring 23 år yngre tjenestepige Anna Helene Kirstine Madsen, der var født d. 24. februar 1802 som datter af Mads Jessen og hustru Helene f. Jürgensen Fjordvej 4 Broballemark.
Anna Helene Kirstine og Jørgen Christensen fik børnene:
- Anna Cathrine Jørgensen, født d. 26. juni 1833, død d. 7. januar 1835.
 - Kirstine Jørgensen, født d. 4. november 1834. (senere bol 45 i Oksbøl (se Havnbjergvej 19))
 - Anna Cathrine Jørgensen, født d. 19. december 1838, død d. 18. november 1850.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Jørgen Christensen her på stedet sammen med sin hustru Anna Helene Kirstine og børnene Hans Jørgensen, Christen Jørgensen, Kirstine Jørgensen og Anna Cathrine Jørgensen. Deres tjenestefolk Jacob Andresen, Thor Christensen Vogt, Anna Sophie Hansen og Anna Cathrine Petersen boede desuden også på ejendommen.
- 1842 Jørgen Christensen overlod ejendommen til sin søn **Hans Jørgensen** d. 29. marts 1842, og d. 4. april 1842 blev aftægtskontrakten til Anna Helene Kirstine og Jørgen Christensen protokolleret og de flyttede derefter på aftægt.
De fik dog ikke lang tid på aftægten sammen, idet Jørgen Christensen døde d. 20. oktober 1842 i en alder af 65 år. Hans Jørgensens stedmor Anna Helene Kirstine sad derefter tilbage som enke.
Hans Jørgensen blev gift i Oksbøl kirke d. 27. maj 1842 med den 3 år yngre Anna Marcussen, der var født d. 14. maj 1819 i Mjelsmark som datter af parcellist Marcus Nissen og hustru Cathrine f. Schmidt, Nedervej 20 Mjelsmark.
Anna og Hans Jørgensen fik børnene:
- Jørgen Jørgensen, født d. 23. september 1843, død d. 1. november 1846.
 - Anna Cathrine Jørgensen, født d. 27. januar 1850. (hun overtog stedet)
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Hans Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Anna og deres søn Jørgen Jørgensen. Deres tjenestekarl Christian Jacobsen fra Mjelsmark og Hans Velledsen fra Holm samt tjenestepigerne Ellen Petersen fra Oksbøl og Maren Hansen fra Holm boede desuden også på gården. På gårdens aftægt boede Hans Jørgensens stedmor Anna Helene Kirstine og hans 2 halvsøstre Kirstine Jørgensen og Anna Cathrine Jørgensen.



*Tegning af bolstedet, tegnet i 1849 af Gustav Møller.
På tegningen er der anført at ejendommen er opført i 1844*

- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Hans Jørgensen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna og deres datter Anna Cathrine Jørgensen. Tjenestekarl Jens Jessen fra Nordborg og tjenestepige Anna Margrethe Christiansen fra Oksbøl boede også på ejendommen. I gårdens aftægts hus boede Hans Jørgensens stedmor Anna Helene Kirstine stadigvæk sammen med hans halvsøster Kirstine Jørgensen.

- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 er bolsmand Hans Jørgensen og hustru Anna ikke blevet noteret på optællingslisten. De er tilsyneladende blevet glemt, så hvad årsagen til dette har været vides ikke?
- 1863 Bolsmand Hans Jørgensen døde d. 31. juli 1863 i en alder af kun 47 år, og hans hustru Anna Jørgensen sad derefter tilbage som enke. Hun må herefter have taget sig af ejendommens drift eller har haft nogen til at gøre det for sig.
- På aftægten døde Hans Jørgensens stedmor Anna Helene Kirstine d. 22. oktober 1863 i en alder af godt 61½ år, efter at have levet som enke i 21 år.
- 1866 Da Anna Jørgensen mor Cathrine Nissen overlod sin ejendommen på Nedervej 20 Mjelsmark til sin dattersøn Rasmus Hansen d. 24. april 1866, købte Anna Jørgensen et stykke jord derfra, en såkaldt Mjelsgård parcel på 1 tønde 5 og 11/16 skæppe.
- 1871 Anna Jørgensens datter Anna Cathrine Jørgensen blev gift i Oksbøl kirke d. 27. juli 1871 med den 9½ år ældre Niels Christensen, der var født d. 25. august 1840 i Holm som søn af inderste Christen Jensen og hustru Maren f. Bonde i Holm, og som var kommet her til sognet fra Blans i 1866.
- 1875 Anna Jørgensen overlod nu ejendommen og dermed sit bolsted nr. 127 sammen med det tilkøbte jord samt en tilgrænsende part af Mjelsgård sø til sin datter og svigersøn **Anna Cathrine og Niels Christensen** d. 24. maj 1875, og samme dato blev der oprettet en aftægtskontrakt til Anna Jørgensen som så derefter gik på aftægt.
- Anna Cathrine og Niels Christensen fik børnene:
- Anne Christensen, født d. 7. maj 1872. (senere Færgevej 50)
 - Maren Christensen, født d. 1. oktober 1874, død d. 2. oktober 1874.
 - Catharina Christensen, født d. 1. oktober 1874.
 - Maren Christensen, født d. 5. februar 1877. (hun overtog stedet)
 - Eline Christensen, født d. 10. marts 1880.



Anna Cathrine og Niels Christensen (Foto fra ukendt årstal)

- 1881 Den. 9. april 1881 frasolgte Anna Cathrine og Niels Christensen et stykke jord bag ejendommen til arbejder Christen Christensen og hustru Maren Christensen f. Jepsen og det blev til matrikel nr. 74 af broballe ejerlav, beliggende Lusigvej 4 i Broballe.
- 1895 Anna Cathrine Christensens mor Anna Jørgensen døde på aftægten d. 4. januar 1895 i en alder af godt 75½ år, efter at have levet som enke i 31½ år.
- 1900 Anna Cathrine og Niels Christensens datter Maren Christensen blev gift i Oksbøl kirke d. 22. maj 1900 med den omkring 4 år ældre Christen Petersen Schmidt, der var født i Lavensby d. 13. marts 1873 som søn af bolsmand Nis Petersen Schmidt og hustru Maren Schmidt f. Jessen Klyhn.

Christen Petersen Schmidt og hustru **Maren Schmidt** blev så derefter begge to indskrevet som ejer af ejendommen i den preussiske grundbog efter en overladelleskontrakt af 25. oktober 1900 og efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873.

Da Christen Petersen Schmidt overtog gården i 1900 var der opdyrket 74 tønder land, og der var en besætningen på 5 heste, 14 køer, 3 ungvæg, 4 kalve, 1 so, 2 svin og 4 får.

1901 Maren Schmidt døde d. 3. juni 1901 i en alder af kun godt 24 år, og kun et år efter sit bryllup med Christen Petersen Schmidt, der så kort tid efter sad tilbage som enkemand.

1905 Bolsmand **Christen Petersen Schmidt** blev d. 28. januar 1905 efter arv indskrevet i den preussiske grundbog som ejendommens ejer. Han blev derefter gift igen d. 9. februar 1905 i Oksbøl kirke med den 10 år yngre Dorothea Marie Sarsgaard som var født d. 30. juni 1883 som datter af bolsmand Christen Petersen Sarsgaard og hustru Anne Marie Sarsgaard f. Hansen på "Sarsgaard" Lusigvej 20 i Broballe. Dorothea Marie og Christen Petersen Schmidt fik børnene:

- Maren Petersen Schmidt, født d. 9. august 1905.
- Anne Marie Petersen Schmidt, født d. 8. januar 1907. (senere Spangsmosevej 27)
- Katharine Petersen Schmidt, født d. 27. april 1908. (senere Lusigvej 14, Broballe)
- Nis Valdemar Petersen Schmidt, født d. 24. oktober 1918. (han overtog stedet)

1908 Christen Petersen Schmidts første svigermor Anne Cathrine Christensen døde på aftægten d. 12. april 1908 i en alder af kun 58 år, og hendes mand Niels Christensen sad derefter tilbage som enkemand.



Billede af ejendommen fra omkring 1910.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Christen Petersen Schmidt her på ejendommen sammen med sin hustru Dorothea Marie og deres 4 børn Maren Petersen Schmidt, Anne Marie Petersen Schmidt, Katharine Petersen Schmidt og Nis Valdemar Petersen Schmidt. Deres tjenestepige Kathrine Nielsen fra Traasbøl og deres tjenestekarl Hans Jensen fra Flensborg boede desuden også på ejendommen, og på aftægten boede Christen Petersen Schmidts første svigerfar Niels Christensen som enkemand.

1929 Christen Petersen Schmidts første svigerfar Niels Christensen døde på aftægten d. 2. august 1929 kun 23 dage før sin 89 års fødselsdag, efter at have levet som enkemand i 21 år.

1943 I 1943 havde ejendommen fortsat et opdyrket areal på 74 tønder land og der var nu en besætning på 8 heste, 1 føl, 16 køer, 13 ungvæg, 9 kalve og 12 svin.

1946 Christen Petersen Schmidt blev enkemand for 2. gang i 1946 da hans hustru Dorothea Marie døde d. 19. marts 1946 i en alder af kun næsten 63 år gammel.

Christen Petersen Schmidt solgte herefter gården til sin søn **Nis Valdemar Petersen Schmidt** Broballe og han fik både matrikel nr. 2 og matrikel nr. 68 for en købesum på 55.000 kr. plus aftægt til Christen Petersen Schmidt. Det fik han derefter et tinglyst skøde på d. 14. november 1946.

- 1957 Gårdejer Nis Valdemar Petersen Schmidt blev gift d. 30. marts 1957 hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen med den 1 år yngre børnehaveleder Ellen Juel Aas Jensen der var født d. 3. december 1919 i Sjelle Damgård ved Århus.
Ellen og Nis Valdemar Petersen Schmidt fik børnene:
- Nis Christen Schmidt, født d. 30. marts 1958.
 - Charlotte Juel Schmidt, født d. 23. september 1962.
- 1969 Christen Petersen Schmidt levede på aftægten som enkemand i 20½ år indtil han døde d. 26. september 1969 i en alder af 96½ år.
- 1979 I oktober 1979 købte Nis Valdemar Petersen Schmidt den gamle ejendom den såkaldte "E Fienskænk" på Espehøjvej 8 for en købesum på 275.000 kr. Han beholdt jorden og frasolgte bygningerne igen i marts 1980.
- 1983 Ellen og Nis Valdemar Petersen Schmidt ejede også gården på Søholmvej 2 som de havde købt i 1963 og de fraflyttede ejendommen og flyttede dertil. Gården blev solgt til **Gert J. Knutz** for en købesum på 1.900.276 kr., og dette fik han et skøde på d. 7. april 1983.
Gert Knutz, var født 14. august 1955 som søn af E. og C. Knutz.
- 1990 I 1990 blev ejendommen drevet med en slagtesvineproduktion på 3.300 stk. årligt.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2009 Gert Knutz ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Spangsmosevej 30 – matrikel nr. 181 af Broballe ejerlav.



Udstykningskortet fra 1779 viser ejendommen nr. 123 og naboejendommen nr. 124 til venstre for dette med det ulige og kantede skel om et af husene.

Ejendommen er i gammel tid beskrevet som bol nr. 123, men ejeren af nabogården Spangsmosevej 32 er flere steder beskrevet som bol nr. 123 parcel 121. Det kan godt undre, og hvorfor det er sådan kan ikke vides. Begge ejere, Hans Johannsen her på stedet og Peter Hansen på nabogården har ladet deres børn døbe med efternavnet ”Teusen”, der senere er blevet til Thøysen. Hvorfra dette efternavn er kommet vides ikke, men de har måske haft fælles aner der har haft dette efternavn. Det ene sted kan også være udskilt fra det andet så at bol nr. 123 på den måde engang er blevet delt.

Det fortælles nemlig at der engang var 2 brødre der skulle dele bolstedet, og at det derfor er blevet delt i to. På udstykningskortet over Broballe i 1779 ses at stedet her havde nummer 123 mens naboejendommen havde nr. 124. Også et ulige skel rundt om et af husene kan godt vidne om en deling af et bolsted.

Spangsmosevej 30 blev senere til matrikel nr. 7 af Broballe ejerlav og igen senere til nr. 181.

1779 Ifølge udskiftningskortet er **Johann Nissen** noteret som ejer af halvbondegård nr. 123. Han var fra Oksbøl og var født omkring 1720, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 29. oktober 1750 med Maria Hansdatter fra Broballe, der var født omkring 1719.

Maria og Johann Nissen fik børnene:

- Hans Johannsen, døbt d. 21. februar 1751, død og begravet d. 17. april 1753.
- Nis Johannsen, døbt d. 16. september 1753, død og begravet d. 18. november 1753.
- Hans Johannsen, døbt d. 16. september 1753, død og begravet d. 27. november 1753.
- Hans Johannsen, døbt d. 15. juni 1755. (han overtog stedet)
- Ann Eleonore Johannsdatter, døbt d. 15. juni 1755.

1784 Johan Nissen overlod ejendommen til sin søn **Hans Johannsen** ifølge en overladelleskontrakt d. 10. juni 1784, og der blev samtidig med oprettet en aftægtskontrakt der tilsikrede Maria og Johann Nissen et godt aftægt.

Hans Johannsen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 11. oktober 1782 med den omkring 5 år yngre pige Maren Pedersdatter fra Broballe, der var født omkring 1760.

Maren og Hans Johannsen fik børnene:

- Johan Nissen Thøysen, døbt d. 31. august 1783, død d. 7. januar 1794.
- Peter Hansen, født d. 30. november 1785.
- Hans Hansen Thøysen, født d. 19. februar 1788. (han overtog stedet)
- Nis Hansen Thøysen, født d. 18. december 1790. (senere Espenhøjvej 15)
- Anne Marie Thøysen, født d. 3. maj 1797, død d. 16. juli 1797.
- Maren Hansdatter Thøysen, født d. 27. august 1799. (senere Lusigvej 20)

Bortset fra barn nr. to er resten døbt ”Teusen”, der senere er blevet til Thøysen, men hvorfra dette efternavn er kommet vides ikke. På nabogården Spangsmosevej 32 er børnene også døbt ”Teusen”.

1788 Hans Johannsen er første gang nævnt i Skyld og panteprotokollen d. 6. marts 1788 som bonde på bol nr. 123.

1791 Hans Johannsens mor Maria døde på aftægten d. 15. oktober 1791 i en alder af 72 år, og hans far Johann Nissen sad derefter tilbage som enkemand

1795 Hans Johannsens far Johann Nissen døde på aftægten d. 26. september 1795 i en alder af 75 år, efter at have levet som enkemand i knap 4 år.

1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede halv gårdmand Hans Johannsen her på stedet sammen med sin hustru Maren og deres børn Peter Hansen, Hans Hansen Thøysen, Nis Madsen Thøysen og Maren Hansdatter Thøysen. Deres tjenestefolk Hans Hansen og Ellen Jensen boede desuden også på ejendommen.

1813 Hans Johannsen Thøysen overlod ejendommen til sin søn **Hans Hansen Thøysen** d. 7. september 1813 og dette blev efterfølgende ført til protokol d. 27. september 1813.

1815 Hans Hansen Thøysen blev gift i Oksbøl kirke d. 21. oktober 1815 med den godt 4 år yngre Gertrud Jensen Steg. Hun var født d. 20. februar 1793 i Holm som datter af bolsmand og tolvmand Jens Christensen Steg og hustru Dorothea Christensdatter.

Gertrud og Hans Hansen Thøysen fik børnene:

- Maren Hansen Thøysen, født d. 7. januar 1817. (senere Nedervej 10 i Mjels)

- Hans Johannsen Thøysen, født d. 14. juli 1818. (han overtog stedet)
- Jens Hansen Thøysen, født d. 23. juli 1821.

- 1816 Aftægtsmand Hans Johannsen Thøysen døde på aftægten d. 8. oktober 1816 i en alder af 61 år, og hans hustru Maren sad derefter tilbage som enke.
- 1817 Hans Hansen Thøysen's mor Maren Thøysen døde på aftægten d. 13. april 1817 i en alder af kun 58 år, hun et halvt år efter sin mand.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Hans Hansen Thøysen her på stedet sammen med sin hustru Gertrud og sønnen Hans Johannsen Thøysen, og så var der desuden en tjenestepige ved navn Metta Christine Hoeht.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Hans Hansen Thøysen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Gertrud og sønnen Hans Johannsen Thøysen. De havde nu fået en plejedatter ved navn Mette Marie Jensen fra Broballe og en plejesøn ved navn Christian Hansen Lund fra Gråsten. De havde også deres barnebarn Helene Eriksen, der var datter af Maren og Henrik Hansen Eriksen og som senere blev bolsfolk på Nedervej 10 i Mjels, boende hos sig.
- 1847 Bolsmand Hans Hansen Thøysen blev enkemand i 1847 da hans hustru Gertrud døde d. 20. maj 1847 i en alder af kun 54 år.
- 1848 Sønnen **Hans Johannsen Thøysen** overtog gården efter en overladelseskontrakt af 29. februar 1848, og han blev dermed den næste bolsmand på stedet. Der blev protokolleret en aftægtskontrakt samme dato og hans far Hans Hansen Thøysen gik således på aftægt. Hans Johannsen Thøysen blev gift i Oksbøl kirke d. 20. juli 1848 med den knap 7 år yngre Anne Margrethe Jessen, der var født d. 15. april 1825 i Broballe som datter af bolsmand Jes Steffensen og hustru Maren f. Christensen, Lusigvej 2 i Broballe



Tegning af ejendommen Spangsmosevej 32 fra 1848. Ejendommen her ses yderst til højre for denne, selv om det kan se ud som én stor ejendom.

- 1850 Hans Johansen Thøysen døde d. 2. marts 1850 i en alder af kun 31½ år, og hans hustru Anne Margrethe sad så tilbage som enke. På aftægten døde Hans Hansen Thøysen d. 10 juni 1850 kun 62½ år gammel, efter at have levet som enkemand i 3 år. Hans Johannsen Thøysens enke **Anne Margrethe Jessen** blev nu efter et testamente af 28. februar 1850 og et skøde af 30. juli 1850 den nye ejer af bolstedet nr. 123. Anne Margrethe Jessen blev gift igen for anden gang d. 7. november 1850 i Oksbøl Kirke med den 8½ år ældre Christian Christiansen. Han var født d. 14. oktober 1816 i Brandsbøl som søn af bolsmand Hans Christiansen Bonde og hustru Anne Cathrine Christensen, Nederballe 12 i Brandsbøl. **Christian Christiansen** blev dermed den næste bolsmand på stedet. Anne Margrethe og Christian Christiansen fik børnene:
- Maren Christiansen, født d. 16. oktober 1857.
 - Anne Cathrine Elisabeth Christiansen, født d. 21. februar 1859.
 - Hans Johannsen Christiansen, født d. 6. november 1860, død d. 10. november 1864.

- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Anne Margrethe og Christian Christiansen på ejendommen, og der boede så også en række tjenestefolk på gården: Christen Hansen fra Nordborg sogn, Ellen H. Tinnesen og Kirstine Petersen fra Oksbøl sogn samt Martin Lorenzen fra Nordborg sogn. Desuden boede der en enke og indsidder ved navn Anna Marie Nielsen fra Egen sogn og hendes datter Kirstine Jensen i gårdens aftægt.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Anne Margrethe og Christian Christiansen fortsat her på ejendommen sammen med deres 2 døtre Maren Christiansen og Anne Cathrine Elisabeth Christiansen. Deres tjenestefolk Hans Thøysen fra Oksbøl sogn, Martin Lorenzen fra Nordborg sogn, Ellen Christiansen fra Oksbøl sogn og Anne M. Matthiesen fra Svenstrup sogn boede også på gården, og i gårdens aftægt boede der en ugift kvinde ved navn Kjesten Christiansen fra Oksbøl sogn.
- 1861 Bolsmand Christian Christiansen døde d. 29. juni 1861 i en alder af kun 45 år som følge af den sygdom han pådrog sig efter hans menneskekærlige bestræbelser ved ildebranden i Oksbøl d. 21. marts 1861. Hvor i Oksbøl det var vides ikke.
- 1862 Anne Margrethe blev så gift igen for tredje gang i Oksbøl kirke d. 18. juni 1862 med den 11½ år ældre Peter Hansen, der var født d. 12. september 1813 i Havnbjerg som søn af bolsmand, tolvmand og kirkevæge i Havnbjerg Peter Hansen og hustru Anna Kathrine Christensdatter. **Peter Hansen** blev nu den nye bolsmand på stedet.
- 1864 Bolsmand Peter Hansen døde d. 29. juli 1864 i en alder af kun næsten 51 år, og hans hustru Anne Margrethe stod nu for tredje gang tilbage som enke.
- 1865 Anne Margrethe blev nu gift igen for fjerde gang i Oksbøl kirke d. 20. juli 1865, efter en bevilling af 9. juni 1865, med den 3 år yngre Hans Jensen Kolmos. Han var født d. 22. marts 1828 i Pøl som søn af bolsmand Jens Jørgensen Kolmos og hustru Thøre f. Petersen på ”Kolmosgaard” Pøl Søndergade 21 i Pøl. **Hans Jensen Kolmos** blev herefter den nye bolsmand på ejendommen.
Anne Margrethe og Hans Jensen Kolmos fik børnene:
- Hans Jessen Kolmos, født d. 3. februar 1866. (han overtog stedet)
 - Christian Jensen Kolmos, født d. 12. maj 1868.
- 1866 Ejendommen brændte i 1866, og Hans Jensen Kolmos fik så det hele opbygget igen, hvilket initialerne HJK 1866 AMK på stuehuset stadigvæk vidner om.
- 1892 Anne Margrethe og Hans Jensen Kolmos’ søn **Hans Jessen Kolmos** overtog nu ejendommen som bolsmand på stedet, og d. 24. oktober 1892 blev denne overtagelse så indskrevet. Anne Margrethe og Hans Jensen Kolmos fraflyttede sognet på et tidspunkt herefter og flyttede til Pøl.
- 1894 Hans Jessen Kolmos blev gift d. 23. maj 1894 på Mjels Standesamt med den jævnaldrende Helene Frederiksen der var født d. 25. december 1865 som datter af bolsmand Frederik Frederiksen og hustru Helena Petersen Grau i Oksbøl på en gård der lå midt i byen, men som så i årene 1868/69 blev flyttet ud på Oksbøl Mark på Færgevej 5, og som så fik navnet ”Tvendalsgaard”. De blev så efterfølgende kirkelig viet i Oksbøl kirke dagen efter d. 24. maj 1894.
Helene og Hans Jessen Kolmos fik børnene:
- Hans Kolmos, født d. 14. januar 1898.
 - Frederik Kolmos, født d. 2. november 1899. (han overtog stedet)
 - Margrethe Helene Kolmos, født d. 23. marts 1901, død d. 10. april 1928.
- 1898 Hans Jessen Kolmos mor Anne Margrethe Kolmos i Pøl døde d. 8. marts 1898 i en alder af næsten 73 år, og hun blev efterfølgende begravet på Oksbøl kirkegård d. 12. marts 1898. Hans far Hans Jensen Kolmos levede så videre som aftægtsmand i Pøl.
- 1899 Hans Jessen Kolmos far Hans Jensen Kolmos i Pøl døde d. 14. april 1899 i en alder af 71 år, og blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 20. april 1899.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Hans Jessen Kolmos her på ejendommen sammen med sin hustru Helene og deres søn Frederik Kolmos samt

deres tjenestekarle Andreas Kolmos fra Pøl og Heinrich Jørgensen fra Nordborg. Deres fodermester Wille Friis fra Syderbrarup samt tjenestepigerne Christine Petersen fra Nordborg og Frida Pahl fra Kiel boede også på ejendommen.



*Foto af ejendommen Spangsmosevej 30.
(ukendt årstal mellem 1866 og 1932)*



Billede af ejendommen fra 1925.

- 1930 Helene Kolmos døde d. 26. marts 1930 i en alder af godt 64 år, og Hans Jessen Kolmos sad så derefter tilbage som enkemand på stedet.
- 1931 Hans Jessen Kolmos overlod nu ejendommen til sin søn **Frederik Kolmos** d. 14. december 1931 og han fik så et såkaldt arveudlægsskøde for en købesum på 67.700 kr. plus 8.300 kr. i løsøre, på ejendommen. Hans Jessen Kolmos gik derefter på aftægt. Frederik Kolmos var blevet gift i Oksbøl kirke d. 2. november 1930 med den ½ år ældre Inger Cathrine Ketelsen der var født d. 24. maj 1899 som datter af smedemester Christian Ketelsen og hustru Kirstine Marie Thomsen f. Ramppfen i Elsmark. Da Frederik Kolmos overtog gården var der opdyrket 60 tønder land og der var så også 2 tønder land skov. Gården havde da en besætning på 4 heste, 12 køer, 12 ungvæg og 30 Svin.
- 1932 Mens gården var forpagtet ud til forpagter Holm udbrød der ved 18 tiden lørdag d. 1. oktober 1932 en brand i lade bygningen og i løbet af en time var såvel lade som staldbygning nedbrændt. Årsagen til branden skyldtes nogle drenges uagtsomhed under leg med tændstikker. Efter branden blev der for uden nyopførelsen også foretaget en del ombygninger.

Dybbøl Posten skrev d. 3. oktober 1932

Ildebrand i Broballe

Udlængerne til Hans Kolmos' Gård nedbrændt.

Hele avlen et rov for luerne – Besætningen reddet.

Ved 6 tiden lørdag aften opstod der ild i ladebygningen til gårdejer Hans Kolmos' gård i Broballe, og i løbet af en god times tid var såvel lade- som staldbygninger nedbrændt.

Gårdene langs Broballe gade ligger med få meters afstand fra hinanden, så at ilden under gunstige forhold ville kunne have bredt sig til flere ejendomme, Hos sognerådsformand Peter Rasmussen, nærmeste nabo mod vest, blev hustruen opmærksom på at der slog ildtunger ud under taget på Kolmos' lade, og hurtigt blev der slået alarm.

Forpagteren ikke hjemme.

Den brandhærgede gård er forpagtet til forpagter Holm, der fra om eftermiddagen havde været på besøg i Stolbro. Kolmos og sønnen havde imidlertid åndsnærværelse nok til, også ved tililendes hjælp,

at redde hestene og en del svin, der var på stalden. Kort efter styrtede taget sammen med et mægtigt brag og flammerne slog til vejrs i al deres vælde.

Der var nu overhængende fare, særlig for stuehuset, der kun adskiltes fra de brændende bygninger ved en mur. Imidlertid var Broballe Sprøjten straks ved hånden og fra alle nabobyer Mjels, Oksbøl, Nordborg, Havnbjerg og Stevning strømmede mandskab med sprøjter til brandstedet, Skønt der ikke var vand nok til at alle sprøjter kunne komme i gang, blev der ikke sparet ved pumpningen, og kun ved det ihærdige arbejde, også begunstiget af vindforholdene, lykkedes det at standse ildens forplantning til stuehuset og til Peter Rasmussens gård. Endogså til nogle mindre udhuse, der lå i vindretningen, kunne man holde ilden stangen.

Årsagen opklaret!

Broballes smalle gade var som et mylder. Biler, sprøjter, køretøjer, cyklende og fodgænger stimlede til brandstedet. Imidlertid satte det i med øsende regnvejr, der holdt ud hele aftenen. Det ikke blot dæmpede noget på ilden, men de allerfleste der var mødt, blev ganske gennemblødte.

Forpagter Holm var ret hurtigt hjemme, hvor han blev præsenteret for de sørgelige kendsgerninger og selv tog del i redningsarbejdet. Ildens opkomst er opklaret. Den skyldes drenges uagtsomhed under leg med tændstikker.

Skaden anslås til 25-30.000 kr. der er forsikret i den alsiske brandkasse.

1943 I 1943 var det opdyrkede areal fortsat på 60 tønder land men besætningen var nu på 5 heste, 2 plage, 16 køer, 13 ungvæg og 50 svin.



Billede af ejendommen fra 1940.

1947 Aftægtsmand Hans Jessen Kolmos døde d. 9. maj 1947 i en alder af 81 år efter at have levet som enkemand i 17 år.

1953 Frederik Kolmos oprettede nu en forpagtningskontrakt med **Nis Kolmos** fra Tandslet, således af han forpagtede ejendommen fra d. 28. februar 1953 til d. 28. februar 1961.

1961 Da Nis Kolmos rejste havde Frederik Kolmos fået oprettet en ny forpagtningskontrakt med **Nicolai Vollesen**, og han stod så for ejendommens drift fra d. 1. marts 1961 til d. 1. marts 1969. Han var gift med Karen Wollesen.

1968 Frederik Kolmos solgte ejendommen til **Helge Nissen** og hustru Kirsten Nissen for en købesum på 400.000 kr. og d. 7. oktober 1968 blev der udstedt et skøde på dette. Overtagelsen har først kunne finde sted d. 1. marts 1969 da Nicolai Wollesens forpagtningskontrakt ophørte. Der blev desuden også d. 13. marts 1969 tinglyst en livsvarig boligret til Inger Cathrine og Frederik Kolmos i gårdens aftægt i husets østlige ende, i nr. 30A.

Ejendommens nye ejer Helge Nissen blev født d. 22. januar 1940 som søn af Margrethe og Jens Nissen, og han var blevet gift d. 31. oktober 1964 med den 2½ år yngre Kirsten Nielsen, der var født d. 21. august 1942 som datter af Helga og Andreas Nielsen.

Kirsten og Helge Nissen fik børnene:

- Claus Nissen, født d. 19. november 1962. (senere Vikkebjergvej 7.
- Birgit Nissen, født d. 31. december 1968.

1972 Frederik Kolmos døde d. 19. marts 1972 knap 72½ år gammel, og Inger Cathrine Kolmos levede derefter videre som enke i sin lejlighed på ejendommen.

- 1978 På grund af manglende udvidelses muligheder her på Spangsmosevej, blev ejendommen udflyttet til Vikkebjergvej 7, hvor en ny ejendom blev påbegyndt opført. Helge Nissen beholdt jorden og frasolgte bygningerne til **Ole Ingerslev Andersen**, **Birgitte Romme** og **Else Thuesen** for en købesum på 810.000 kr., og denne handel blev efterfølgende tinglyst d. 13. oktober 1978. Imidlertid gik det helt frem til d. 18. februar 1980 før dette blev noteret som anmeldt og tinglyst, og hvor ejendommen nu fik et nyt matrikel nr. 181 af Broballe ejerlav, udstykket fra matrikel nr. 7.
- 1981 Knud Risager Hansen tilflyttede ejendommen, og Ole Andersen, Birgitte Romme og Else Thuesen solgte derfor ¼ del af ejendommen til ham for en købesum på 161.457,61 kr., og han fik derefter sit skøde på dette d. 28. februar 1981. Ejendommen var derefter ejet af **Ole Ingerslev Andersen**, **Birgitte Romme**, **Else Thuesen** og **Knud Risager Hansen** med hver en ¼ del.
- 1983 I efteråret 1983 frasolgte Ole Andersen og Birgitte Romme hver deres ¼ dele til **Else Thuesen** og **Knud Risager Hansen** for en købesum på 350.000 kr. således at de nu var eneejere af ejendommen, og det fik de deres skøde på d. 11. oktober 1983. Else Thuesen og Knud Risager Hansen frasolgte derefter et stykke jord fra ejendommen til Ole Ingerslev Andersen og Birgitte Romme for en købesum på 125.000 kr., og dette fik derefter matrikel nr. 183 af Broballe ejerlav. Her opførte de et nyt hus. Else Thuesen og Knud Risager Hansen fik også et nyt lejemål i huset idet murer Jens Viggo Kjærgaard tilflyttede huset og boede der til 1993.
- 1986 Efter at have levet som enke i 14 år, døde Inger Cathrine Kolmos i husets aftægtslejlighed nr. 30A d. 13. marts 1986 i en alder af næsten 83 år. Lejligheden blev i 1987 udlejet til Lene P. og Svend A. Jakobsen. De boede der dog kun omkring et års tid og derefter kom Susanne K. og Lennart M. Langholz til som nye lejefolk. I 1992 var lejligheden udlejet til Laila Zeerow Schou og Carsten Fynholt, og de boede også der et par år. I 1994 blev lejligheden udlejet til Else Sander Kristiansen og Claus Mittet. Han fraflyttede lejligheden i 2001 og flyttede til Sønderborg og Else Sander Kristiansen boede derefter alene sammen med børnene, indtil hun i efteråret 2003 fraflyttede efter at have købt et hus på Vesterballe 13 i Brandsbøl.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2009 Else Thuesen og Knud Risager Hansen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 30B – matrikel nr. 183 af Broballe ejerlav.

- 1983 Grunden blev udstykket fra matrikel nr. 181 Spangsmosevej 30 og dermed frasolgt af Else Thuesen og Knud Risager Hansen til **Birgitte Romme** og **Ole Ingerslev Andersen** for en købesum på 125.000 kr., og det fik de et tinglyst skøde på d. 17. november 1983. Birgitte Romme og Ole Ingerslev Andersen havde tidligere boet i Spangsmosevej 30, men havde der frasolgt hver deres ¼ del. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.
- 2009 Birgitte Romme og Ole Ingerslev Andersen ejer og bebor fortsat huset.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

.....

Spangsmosevej 32 – matrikel nr. 12 af Broballe ejerlav.

„Foldbjerggaard”

Ejendommen er i gammel tid flere steder beskrevet som bol nr. 123 parcel 121, men ejeren af nabogården Spangsmosevej 30 er også noteret som ejer af bol nr. 123. Det kan godt undre, og hvorfor det er sådan kan ikke vides. Begge ejere, Peter Hansen her på stedet og Hans Johannsen på nabogården har ladet deres børn døbe med efternavnet ”Teusen”, der senere er blevet til Thøysen. Hvorfra dette efternavn er kommet vides ikke, men de har sikkert haft fælles aner der har haft dette efternavn. Det ene sted kan også være udskilt fra det andet så at bol nr. 123 på den måde er blevet delt. Det fortælles nemlig at der engang var 2 brødre der skulle dele bolstedet, og at det derfor er blevet delt i to. På udstykningskortet over Broballe i 1779 ses at stedet her havde nummer 124 mens naboejendommen havde nr. 123. Også et ulige skel rundt om et af husene kan godt vidne om en deling af et bolsted.



Udstykningskortet fra 1779 viser ejendommen nr. 124 og naboejendommen nr. 123 til højre for dette med det ulige og kantede skel om et af husene.

1779 Ifølge udskiftningskortet er **Hans Petersen** noteret som ejer af halvbondegård nr. 124. Han var født omkring 1725 og han blev trolovet d. 21. oktober 1764 med Kirsten Hansdatter fra Broballe, og derefter gift i Oksbøl kirke d. 10. november 1764.

Kirsten og Hans Petersen fik børnene:

- Peter Hansen, døbt d. 21. april 1765. (han overtog stedet)
- Maren, døbt d. 9. april 1769, død og begravet d. 18. august 1771.
- Nis Hansen, døbt d. 5. december 1770.
- Anne Marie Hansdatter, døbt d. 21. februar 1773, død og begravet d. 4. april 1773.
- Marie Kirstine Hansdatter, døbt d.9. marts 1777.

- 1794 Bolsmand Hans Petersens hustru Kirsten døde d. 9. oktober 1794 i en alder af 52 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1795 Sønnen **Peter Hansen** overtog ejendommen d. 2. juni 1795 efter en overladelleskontrakt og samme dag blev der oprettet en aftægtskontrakt der sikrede Hans Petersen et godt aftægt. Hans Petersen er ved den lejlighed blevet benævnt som Hans Petersen Jullmann.
Peter Hansen blev gift i Oksbøl kirke d. 29. maj 1795 med den omkring 6 år yngre Kirsten Christensdatter fra Broballe der var blevet døbt d. 2. november 1771 som datter af bolsmand Christen Hansen og hustru Ellen Hansdatter på Lusigvej 14 i Broballe.
Kirsten og Peter Hansen fik børnene:
- Hans Petersen Thøysen, født d. 8. februar 1796. (han overtog stedet)
 - Ellen Petersdatter Thøysen, født d. 15. november 1797. (senere Lillegade 2 Mjels)
 - Maren Petersdatter Thøysen, født d. 5. oktober 1799.
 - Christen Hansen Petersen Thøysen, født i januar 1802.
 - Peter Hansen Thøysen, født d. 7. maj 1804.
 - Anne Kirstine Thøysen, født d. 26. april 1806. (senere Oksbøl Nørregade 7 Oksbøl)
- Alle børn er blevet døbt "Teusen", der senere er blevet til Thøysen, men hvorfra dette efternavn er kommet vides ikke. På nabogården Spangsmosevej 30 er børnene også døbt "Teusen".
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede halv gårdmand Peter Hansen her på stedet sammen med sin hustru Kirsten og deres børn der her er nævnt som Hans Hansen, Ellen Hansen, Maren Hansen og Christen Hansen. Peter Hansens far Hans Petersen, der var tolvmand og aftægtsmand, boede også på ejendommen. Deres tjenestefolk Nis Hansen, Jørgen Hansen og Dorothea Margrete Hansen boede der også, og så boede der en enke ved navn Magdalena Christensen, der ernærede sig af almisser.
- 1805 Bolsmand Peter Hansen døde og blev begravet d. 30. september 1805 på Oksbøl kirkegård i en alder af kun næsten 40½ år, og hans hustru Kirsten Christensdatter sad derefter tilbage som enke, ventende deres næste barn.
- 1806 Kirsten Christensdatter svigerfar Hans Petersen døde på aftægten d. 10. januar 1806 i en alder af 80 år, efter at have levet som enkemand i godt 11 år.
- Kirsten Christensdatter havde fundet sig en ny mand, og d. 13. december 1806 blev hun gift i Oksbøl kirke med den 4 år yngre **Christen Hansen Philipsen** fra Holm. Han var født d. 12. november 1775 i Holm i Nordborg landsogn som søn af husmand Hans Christian Philipsen og hustru Anna Christensdatter, og han blev dermed den nye sættebolsmand her på stedet, og indskrevet i skyld og panteprotokollen som stedets nye ejer.
Kirsten og Christen Hansen Philipsen fik børnene:
- Hans Christian Thøysen, født d. 12. oktober 1807.
 - Anne Margrethe Thøysen, født d. 6. august 1809.
 - Cathrine Thøysen, født d. 20. september 1811.
- Alle disse børn blev også døbt "Teusen", der senere er blevet til Thøysen.
- 1807 I skyld op panteprotokollen blev der d. 23. januar 1807 protokolleret Christen Hansen Philipsen ved overtagelsen skulle udrede et pengebeløb til Kirsten Christendatters børn Ellen Petersdatter Thøysen, Maren Petersdatter Thøysen, Christen Hansen Petersen Thøysen, Peter Hansen Thøysen og Anne Kirstine Thøysen.
- 1817 Christen Hansen Philipsen hustru Kirsten Christensdatter døde d. 10. april 1817 i en alder af kun 45½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1818 Den 4. november 1818 blev der i skyld og panteprotokollen protokolleret et eller andet der er svært læseligt vedrørende "*Christen Hansen Philipsen i Broballe _____ hustru Kirsten*" og det gættes på at det er på det tidspunkt at Kirsten Christensdatters ældste søn Hans Petersen Thøysen har overtaget ejendommen. Umiddelbart herefter er **Hans Petersen Thøysen** blevet noteret som bolsmand her på stedet.

- 1821 Hans Petersen Thøysen blev gift i Oksbøl kirke d. 3. november 1821 med den 4 år yngre Anne Margrethe Schmidt, der var født d. 9. august 1799 i Oksbøl som datter af bolsmand Hans Christian Schmidt og hustru Cathrine Margrethe i Oksbøl.
Anne Margrethe og Hans Petersen Thøysen fik børnene:
- Dødfødt dreng d. 1. november 1822.
 - Peter Hansen Thøysen, født d. 21. december 1823. (han overtog stedet)
 - Hans Hansen Thøysen, født d. 29. juni 1826.
 - Dødfødt dreng d. 15. maj 1833.
- 1834 Christen Hansen Philipsen døde på aftægten d. 18. februar 1834 i en alder af kun godt 59 år, efter at have levet som enkemand i knap 17 år.
- 1836 Hans Petersen Thøysens hustru Anne Margrethe Thøysen døde d. 16. februar 1836 i en alder af kun 36½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1837 Hans Petersen Thøysen blev gift igen i Oksbøl kirke d. 20. maj 1837 med den omkring 14 år yngre Anna Cathrine Hansen, der var født d. 15. december 1810 i Lunden, Havnbjerg sogn som datter af bolsmand Peter Hansen og hustru Anna Kathrine Christensdatter i Lunden.
Den 6. september 1837 blev der efterfølgende protokolleret et skifte hvor Hans Petersen Thøysens børn Peter Hansen Thøysen og Hans Hansen Thøysen skulle arve et pengebeløb på hver 800 af datidens penge.
- Anna Cathrine og Hans Petersen Thøysen fik børnene:
- Anna Margrethe Thøysen, født d. 7. november 1838.
 - Anna Kirstine Hansen Thøysen, født d. 27. februar 1841.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Hans Petersen Thøysen her på gården sammen med sin hustru Anna Cathrine og børnene af 1. ægteskab Peter Hansen Thøysen og Hans Hansen Thøysen samt deres fælles barn Anna Margrethe Thøysen og en plejedatteren ved navn Maren Johansen på 7 år. På gården boede desuden også tjenestefolkene Christian Jessen Gude, Jes Jessen Gude, Anna Landt og Mette Cathrine Hansen.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Hans Petersen Thøysen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna Cathrine og børnene af 1. ægteskab Peter Hansen Thøysen og Hans Hansen Thøysen samt deres fælles børn Anna Margrethe Thøysen og Anna Kirstine Hansen Thøysen. Desuden boede tjenestefolkene Erik Eriksen fra Oksbøl, Mette Christine Holst fra Nordborg og Ellen Christensen fra Broballe på gården.



*Tegning af ejendommen fra 1848.
Ejendommen til højre er naboejendommen Spangsmosevej 30*

- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Hans Petersen Thøysen stadigvæk her på ejendommen sammen med sin hustru Anna Cathrine og hans børn af 1. ægteskab Peter Hansen Thøysen og Hans Hansen Thøysen samt deres fælles børn Anna Margrethe Thøysen og Anna Kirstine Hansen Thøysen. Foruden dem boede sønnen Peter Hansen Thøysens kæreste Ellen Hansen også på gården, og så havde de en tjenestepige Kirstine Johannsen og en tjenstedreng Peter Christiansen fra Oksbøl sogn boende hos sig på gården.

- Anna Cathrine og Hans Petersen Thøysens søn Peter Hansen Thøysen blev gift i Oksbøl kirke d. 26. april 1855 med den næsten 2 år ældre Ellen Hansen, der var født i Broballe d. 8. februar 1822 som datter af bolsmand Hans Christensen og hustru Anne Margrethe f. Schmidt, Lusigvej 14 i Broballe. Ellen og Peter Hansen Thøysen fik ingen børn.
- 1858 Hans Petersen Thøysen overlod ejendommen til sin søn **Peter Hansen Thøysen** efter en købs og overladelingskontrakt af 27. juli 1858, og d. 28. september 1858 blev der på dette udstedt et tinglyst skøde. Anna Cathrine og Hans Petersen Thøysen gik derefter på aftægt. Ellen og Peter Hansen Thøysen fik dog ikke lang tid sammen på ejendommen, idet Ellen døde allerede d. 13. august 1858 i en alder af kun 36½ år, og Peter Hansen Thøysen sad derefter tilbage som enkemand.
- 1859 Peter Hansen Thøysens far bols aftægtsmand Hans Petersen Thøysen døde d. 27. juli 1859 i Mjels i en alder af kun næsten 63½ år. Det kan undre at præsten har skrevet Mjels, men de har tilsyneladende måske haft deres aftægt der et sted. Hvor vides ikke. Hans hustru Anna Cathrine Thøysen levede så derefter videre som enke.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Hans Petersen Thøysen som bolsmand og enkemand på gården. Hans halvsøster Anna Margrethe Thøysen samt Christen Petersen, Peter Christiansen og Kirstine Johannsen fra Oksbøl sogn boede der også som tjenestefolk på gården. I gårdens aftægt boede Hans Petersen Thøysens stedmor Anna Cathrine Thøysen og hans halvsøster Anne Kirstine Hansen Thøysen. Hvis de har haft deres aftægt i Mjels i 1859, må Anna Cathrine Thøysen altså igen være kommet tilbage til gården efter Hans Petersen Thøysens død.
- Peter Hansen Thøysen blev gift igen i Oksbøl kirke d. 26. juli 1860 med den 12 år yngre Anne Margrethe Hansen Schmidt, der var født i Broballe d. 19. januar 1836 som datter af dyrlæge og kromand Hans Madsen Schmidt og hustru Marie f. Clausen Spangsmosevej 5 i Broballe. Anne Margrethe og Peter Hansen Thøysen fik ingen børn.
- 1871 Peter Hansen Thøysens stedmor Anna Cathrine Thøysen døde på aftægten d. 22. december 1871 i en alder af 62 år, efter at have levet som enke i 12½ år
- 1873 Peter Hansen Thøysen havde et jordstykke ved Lusig skov og af det frastykkede han et 9 kvadrat Roder stort stykke jord til oprettelse af et nyt familiested til Iver Jensen Bang mod det at denne overlod et lille landstykke der var beliggende ved vejen fra Broballe til Hardeshøj til ham. Det lille stykke jord fik matrikel nr. 34 af Broballe ejerlav, og er i dag beliggende på Lusigvej 24.
- 1885 Peter Hansen Thøysen, der foruden at være bolsmand også var byforstander, døde d. 22. februar 1885 i en alder af 62 år, og hans hustru Anne Margrethe sad så tilbage som enke. Efter et testamente af 3. januar 1885 blev **Anne Margrethe Thøysen** nu gårdens ejer, men hvem der har drevet gården er ikke kendt.
- 1895 Anne Margrethe Thøysen overtog det lille hus på Lusigvej 24 d. 6. april 1895. Derefter overlod hun ejendommen her til **Christine Hansen Vogt** d. 7. november 1895
Christine Hansen Vogt var født d. 21. februar 1869 som datter af bolsmand Jørgen Hansen Vogt og hustru Dorthea Auguste f. Hansen Schmidt, Søholmvej 8 i Broballe og hun var dermed en datter af Anne Margrethe Thøysens søster.
- 1900 Christine Hansen Vogt blev gift i Oksbøl kirke d. 17. januar 1900 med den knap 3 år ældre Peter Rasmussen der blev født d. 30. april 1866 som søn af bolsmand Nis Rasmussen og hustru Maren f. Frederiksen i Lønsømaj ved Holm. **Peter Rasmussen** blev herefter indskrevet i Grundbogen som medejer af ejendommen d. 20. september 1900.
Christine og Peter Rasmussen fik børnene:
- Anna Margrethe Rasmussen, født d. 21. oktober 1900.
 - Maren Christine Rasmussen, født d. 18. marts 1902.
 - Peter Thøysen Rasmussen, født d. 14. december 1904. (han overtog stedet)
 - Nis Rasmussen, født d. 4. juli 1906.
 - Jørgen Rasmussen, født d. 21. september 1911.



Ejendommen som den så ud i 1900.

- 1912 Ejendommens tidligere ejer Anne Margrethe Thøysen døde på aftægten d. 5. april 1912 i en alder af 76 år efter at have levet som enke i godt 27 år.



Ejendommen som den så ud i 1914.

- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Peter Rasmussen her på stedet sammen med sin hustru Christine og deres 4 børn Anna Margrethe Rasmussen, Peter Thøysen Rasmussen, Nis Rasmussen og Jørgen Rasmussen. Deres tjenestekarl Jes Johannsen fra Holm og deres fodermester Wilhelm Stoltenberg fra Pretz boede også her på ejendommen.
- 1930 Christine og Peter Rasmussen overdrog nu gården i 1930 til deres søn Peter Thøysen Rasmussen, der så drev den videre. Ejendommen havde dengang et opdyrket areal på 66 tønder land, hvoraf de 2 tønder land var skov, og der var en besætning på 5 heste, 18 køer, 12 ungvæg og 10 svin.
- 1932 Peter Thøysen Rasmussen blev gift i Oksbøl kirke d. 17. marts 1932 med den godt 4 år yngre Marie Johansen, der var født d. 11. februar 1909 i Blans i Ullerup sogn som datter af muremester Carl Johansen og hustru Anna Christensen i Blans.
- 1934 Gårdejer og sognerådsformand Peter Rasmussen og hustru Christine solgte nu ejendommen til sønnen **Peter Thøysen Rasmussen** og hustru **Marie Rasmussen** for en købesum på 58.000 kr. plus aftægt og boligret, og d. 3. april 1934 fik de deres skøde på dette. Christine og Peter Rasmussen var kommet på aftægt, men de fik ikke lang tid der, idet Peter Rasmussen døde d. 24. marts 1934 i en alder af næsten 68 år. Christine Rasmussen sad så tilbage på aftægten som enke.
Marie og Peter Thøysen Rasmussen fik børnene:
- Peter Rasmussen, født d. 20. marts 1934. (han overtog stedet)
 - Carl Rasmussen, født d. 4. februar 1938. (senere Spangsmosevej 36 og 38 / Skolebakken 14)
- 1937 I 1937 blev ejendommens samlede areal opgjort til 33,4 ha, deraf 29,9 ager, 1,5 eng, 1,5 skov og 1,5 have og gårdsplads. Kvægbesætningen bestod af 15 malkekøer, 1 tyr og 22 ungvædder af rød dansk malkerace, 5 arbejdsheste, og 1 føl. Svinebesætningen var på 52 svin og så var der et fjerkræhold på ca. 250 høns.

- 1943 I 1943 var der opdyrket det samme areal men besætningen var nu på 7 heste, 1 føl, 15 køer, 15 ungvæg og 35 svin.
- 1952 Marie Rasmussens svigermor Christine Rasmussen døde på aftægten d. 19. januar 1952 i en alder af næsten 83 år, efter at have levet i næsten 18 år som enke.
- 1961 Sønnen Peter Rasmussen forpagtede så gården i 1961 af sin far Peter Thøysen Rasmussen. Han var blevet gift d. 15. november 1958 med Magdalene Margrethe Petersen der var født d. 15. april 1939 i Havsted i Ravsted sogn som datter af Ella Margrethe og Nikolai Petersen der nu boede på Spangsmosevej 44.
Magdalene og Peter Rasmussen fik børnene:
- Peter Thøysen Rasmussen, født d. 7. juni 1959. (han overtog stedet)
 - Finn Thøysen Rasmussen, født d. 3. juli 1961. (senere Ballebrovej 1 i Hardeshøj)
- 1968 Marie og Peter Thøysen Rasmussen solgte nu gården til deres søn **Peter Rasmussen** og hustru **Magdalene Margrethe Rasmussen** f. Petersen for en købesum på 280.168,94 kr., og d. 16. december 1968 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.
- 1976 Peter Rasmussens far Peter Thøysen Rasmussen døde d. 9. februar 1976 i en alder af 71 år, og hans mor Marie Rasmussen sad derefter tilbage på aftægten som enke.
- 1992 I efteråret 1992 brændte ejendommens halm fyr og dermed nedbrændte det udhus som det stod i.
- 1996 På gården boede der en mand ved navn Hans Wolff. Han var blevet hyret som karl i 1933 af daværende ejer Peter Rasmussen, og havde nu efter ca. 63 år tjent i alt 3 generationer. Hans Wolff, der var født d. 23. juni 1905 døde på gården d. 18. oktober 1996.
Marie Rasmussen døde på aftægten d. 24. december 1996 i en alder af næsten 88 år, og efter at have levet som enke i næsten 21 år.
- 1997 Magdalene Margrethe og Peter Rasmussen solgte ejendommen til deres søn **Peter Thøysen Rasmussen**, for en købesum på 3.675.000 kr. Magdalene Margrethe og Peter Rasmussen flyttede fra sognet og bosatte sig på Rytterhaven 17 i Nordborg.
- 1998 Peter Thøysen Rasmussen fik efter overtagelsen et tinglyst skøde på ejendommen d. 28. april 1998. Han flyttede sammen med sin hustru Lone Holm Rasmussen f. Andersen og deres børn fra deres ejendom "Engsletgård" på Engsletvej 1, og bosatte sig her på stedet.
- Lone og Peter Thøysen Rasmussen har børnene:
- Peter Thøysen Rasmussen, født d. 24. marts 1980.
 - Nina Marie Rasmussen, født d. 12. maj 1984.
 - Daniel Lærkegaard, født d. 28. februar 1987. (Plejebarn, nu efternavn Rasmussen)
 - Natascha Holmberg, født d. 12. december 1995. (Plejebarn).



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2001 Store dele af ejendommen nedbrændte d. 31. oktober 2001 sidst på eftermiddagen. Stuehuset brændte ikke helt væk, men der var store vandskader. To af gårdens staldbygninger nedbrændte og godt 400 grise døde. Varmen fra ilden var så voldsom, at man frygtede, at ilden ville brede sig til nabogården via strålevarme, så ladebygningerne på Spangsmosevej 30 blev overdænget med vand.
- 2002 De nedbrændte staldbygninger blev ikke genopbygget her, men nye bygninger blev i stedet for opført på Nedervej 16 hvor der i forvejen var svineproduktion.
- 2004 Lone Holm Rasmussens forældre Tove og Hans Peter Andersen tilflyttede gårdens aftægt efter at de havde solgt deres hus Stegvej 2 til hende.
- 2009 Lone og Peter Thøysen Rasmussen ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Spangsmosevej 33 – matrikel nr. 178 af Broballe ejerlav.

- 1960 Ifølge BBR registret er brandstationen opført i 1960 og bygningens anvendelse er til Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed, og ejes af Nordborg kommune.
- 1976 Ifølge Oksbøl Frivillige Brandværns hjemmeside blev brandstation her opført og indviet i 1976.
- Oksbøl Frivillige Brandværn var blevet stiftet ved et møde på Mjels Kro d. 23. april 1952.



Foto af brandstationen som den så ud i år 2000.

.....

Spangsmosevej 34 – matrikel nr. 180 af Broballe ejerlav.

- Tidligere udgjorde Spangsmosevej 34 sammen med Spangsmosevej 36 en sammenhængende bygning under ét matrikel nr. 117 af Broballe ejerlav.
- 1868 I året 1868 besluttede 8 gårdejere i Broballe, Hans C. Eriksen, Mads Hansen, Steffen Steffensen, Hans Jørgensens enke, Peter Abraham, Peter Thøysen, Hans Kolmos og Nikolaj Petersen at bygge et mejeri, for derigennem i fællesskab at indvinde en højere værdi af deres mælk. Der blev bygget stuehus, mejerilokaler, osteri, svinestald til 100 svin, hestestald, vognskur og vaskehus, så samtlige lokaler omfattede ca. 700 m² grundflade. Mejeriet blev bortforpagtet til Christian Jørgensen fra Svenstrup, som var forpagter indtil 1885, da der blev indlagt damp og maskinkraft.
- 1887 I 1887 blev mejeriet solgt til Oksbøl Sogns Interessentskab for 30.000 Mark og den begyndte så sin virksomhed d. 1. juni 1887 med 62 leverandører. Nikolai Dau var bestyrer fra 1887 til 1892, og mejeriets formand var gårdejer Nikolaj Petersen, Spangsmosevej 26 i Broballe fra 1887 til 1888. Fra 1888 til 1910 var det gårdejer Christen Madsen, i Mjels, der var formand.
- 1892 Fra 1892 var **Lorenz Peter Christensen** mejeriets nye bestyrer, og han tilflyttede boligen, den nuværende Spangsmosevej 36 sammen med sin familie.

Lorenz Peter Christensen var født d. 6. august 1862 i Gaardeby og han var blevet gift med den 2 år yngre Anna Caroline Petersen der var født d. 3. oktober 1864 i Niblum. De var kommet hertil sognet fra øen Föhr i det tyske vadehav her i 1892.

Anna Caroline og Lorenz Peter Christensen fik børnene:

- Lorenz Peter Christensen, født d. 30. juni 1892.
- Tinne Amalie Christensen, født d. 7. oktober 1893.
- Peter Ludwig Christensen, født d. 17. maj 1895.
- Anna Henriette Christensen, født d. 13. marts 1897.
- Käthe Marie Christensen, født d. 10. oktober 1899.

- 1910 I 1910 blev gårdejer Christen Petersen Schmidt Spangsmosevej 29 i Broballe mejeriets nye formand.
- 1913 Den 8. februar 1913 blev "Die freie Meierigenossenschaft zu Broballe" indskrevet i den preussiske grundbog efter at det var blevet dem dette overdraget d. 6. februar 1913.
- 1920 Hele mejeriet blev ombygget i 1920, og der blev indlagt kølemaskine, og transmissionen af otte maskiner blev omlagt.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede mejeribestyrer Lorenz Peter Christensen her på stedet sammen med sin hustru Anna Caroline og deres børn Tinne Amalie Christensen, der arbejdede på mejeriet som bogholderske samt Anna Henriette Christensen og Käthe Marie Christensen, der arbejdede på mejeriet som meyerske. Deres søn Peter Ludwig Christensen boede også her på stedet, men han arbejdede som maskinbygger hos Christian Hansen i Nordborg. Deres tjenestepige Marie Johannsen fra Stenderup i Jylland og deres 2 mejerister Julius Matzen og Reinholdt Pries boede også her på stedet.



Billede af Spangsmosevej 34 og 36 før branden i 1925.



Billede af Spangsmosevej 34 og 36 før branden i 1925.

- 1925 Den 22. juni 1925 udbrød der brand i mejeriet forårsaget af gnister fra skorstenen, og taget blev antændt da mejeriet var tækket med stråtag.
Dagbladet Socialdemokraten skrev d. 23. juli 1925:

Broballe Mejeri brændt

I går morges ved 7 tiden opstod der ild i Broballe Mejeri på Als. Mejeriet der var sammenbygget med beboelseshuset nedbrændte fuldstændig. Bygningerne var stråtagte og ilden er opstået ved at en gnist fra mejeriskorstenen er faldet ned på taget.

Så godt som alt indbo reddedes medens alle mejeriets maskiner ødelagdes.

Mejeribestyrer Lorenz Peter Christensen døde d. 6. september 1925 i en alder af kun 63 år, og han blev derefter begravet på Nordborg kirkegård.

Efter branden blev mejeriet i årene 1925-26 genopført med Jep Fink fra Aabenraa som arkitekt, og det fik dermed sit nuværende udseende.



Foto fra rejsegildet på det nye mejeri i 1925-26.

1926 Mejeriet blev taget i brug igen d. 28. marts 1926, og indviet ved en festlighed på Oksbøl Kro den 24. juli 1926. Mejeriets nye bestyrer blev **Christen Marius Jessen**.

Christen Marius Jessen var gift med Astrid Emilie Christine Hansen og da de kom her til Broballe havde de børnene:

- Ingrid Jessen, født d. ____.
- Verner Jessen, født d. ____.

Her i Broballe fik Astrid Emilie Christine og Christen Marius Jessen børnene:

- Helga Hansen Jessen, født d. 16. juli 1928.
- Gerda Hansen Jessen, født d. 19. december 1930.
- Børge Hansen Jessen, født d. 22. november 1933.

1927 Efter en generalforsamling d. 24. februar 1927 blev mejeriets navn ændret til Broballe Andelsmejeri og fortsat ejer af matrikel nr. 117 af Broballe ejerlav..



Foto af mejeriet fra ca. 1930.

1938 Peter Thøysen Rasmussen Spangsmosevej 32 overlod matrikel nr. 141 af Broballe ejerlav til Broballe Andelsmejeri og d. 9. juli 1938 fik de et tinglyst skøde på dette.

- 1948 Mejeribestyrelse Christen Marius Jessen fratrådte stillingen og fraflyttede sognet og flyttede til Sønderborg med sin familie omkring årsskiftet 1947-1948. Den nye mejeribestyrelse der kom hertil i begyndelsen af 1948 hed Jørgen Jacobsen.
- 1949 Peter Thøysen Rasmussen Spangsmosevej 32 overlod matrikel nr. 146 af Broballe ejerlav til Broballe Andelsmejeri for en købesum på 784 kr. og d. 11. april 1949 fik de et tinglyst skøde på dette.



Luftfoto af mejeriet som det så ud i 1952.

- 1967 Onsdag d. 27. september 1967 blev den afsluttende generalforsamling afholdt på Nørherredhus i Nordborg, og her blev nedlæggelsen af Broballe Andelsmejeri en kendsgerning.
- 1968 **Sønderborg Omegns Mejeriselskab** overtog bygningerne efter Broballe Andelsmejeri for en købesum på 267.400 kr., og d. 14. november 1968 blev denne overtagelse tinglyst og der blev udstedt et skøde på dette.
- 1969 Hele mejeribygningen med beboelseshus blev solgt til vognmand **Carl Rasmussen** og hustru Henriette Rasmussen i nabohuset Spangsmosevej 38 for en købesum 100.000 kr. til overtagelsesdato d. 15. oktober 1969, og der blev derefter udstedt et tinglyst skøde på dette d. 5. december 1969. Henriette og Carl Rasmussen fraflyttede Spangsmosevej 38 og flyttede ind i den gamle bestyrerbolig.
- 1974 Carl Rasmussen lejede den gamle mejeribygning ud til de to snekrene Carl Christian Petersen fra Nordborg og Jørgen Petersen Bladt fra Oksbøl Østergade 6, og de startede derefter d. 6. april 1974 deres firma "Broballe Snedker- og Tømrerforretning" i det nedlagte mejeri og blev derved på det tidspunkt sognets eneste igangværende snekeri.
- 1975 Den gamle mejeriskorsten blev sprængt væk og dagbladet Jydske Tidende skrev derefter d. 24. januar 1975:

Væk med den.

Det gamle mejeri i Broballe har ikke længere nogen skorsten. Det har sprængningsekspertene fra hjemmevernet i Aabenraa sørget for. Bortsprængningen af skorstenen har de dog ikke foretaget enerådende, men på bestilling af mejeriets ejer Carl Rasmussen. Mejeriet er ikke længere i drift og skorstenen er derfor uden betydning. Samtidig var den begyndt at blive lidt "blød". Den gamle mejeribygning er i øvrigt nu udlejet til snekerne Jørgen Bladt og Carl Chr. Petersen, der har indrettet snekeri i lokalerne.

- 1977 Carl Rasmussen frasolgte den gamle mejeribygning i sommeren 1977, og Spangsmosevej 34 med tilhørende grund på 1765 m² blev dermed frastykket matrikel nr. 117 og fik derefter sit eget matrikel nr. 180 af Broballe ejerlav, Oksbøl. Det var **Carl Christian Petersen** og **Jørgen Petersen Bladt** der nu for en købesum på 75.000 kr. købte bygningen. Beboelses huset Spangsmosevej 36 forblev derved fortsat som matrikel nr. 117 af Broballe ejerlav.
- 1992 Fra omkring 1992 beboede Johanne From Clausen den taglejlighed der findes øverst oppe.

- 2000 Carl Christian Petersen og Jørgen Petersen Bladt solgte bygning og firma til **Henry Kludt Ravnsgaard** for en købesum på 75.000 kr., og han fik et tinglyst skøde på dette d. 25. januar 2000. Henry Kludt Ravnsgaard videreførte firmaet under samme navn.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2007 Henry Kludt Ravnsgaard er fortsat ejer af det gamle mejeri. Planer om etablering af et bryghus i den gamle mejeribygning blev bekræftet ved et åbent hus arrangement d. 3. februar 2007, og her var der uddelt smagsprøver og der blev tegnet andels beviser.



Foto af huset ved åbent hus arrangementet d. 3. februar 2007.

- 2008 Den 12. januar 2008 blev der startet op med frivillig arbejdskraft til begyndende ombygning fra snedkerforretning til bryggeri.
- 2009 Den 5. april 2009 kunne Broballe Bryghus præsentere sin første øl; Broballe Ale, og d. 20. juni 2009 blev bryghuset officielt indviet.

.....

Spangsmosevej 35 – matrikel nr. 177 af Broballe ejerlav.

- 1960 I 1960 blev noget jord tilhørende gårdejer Nis Valdemar Petersen Schmidt Spangsmosevej 29 eksproprieret til fordel for **Oksbøl Sognekommune**, og her blev der så opføres en ny skole med tilhørende lærerboliger, der tilsammen skulle være Oksbøl Sogns Centralskole. I første omgang var nr. 39, nr. 41 og nr. 43 blevet bygget.
- 1962 I løbet af 1962-63 blev et større anlægsarbejde gennemført, idet skrænten syd for de første huse blev gravet af, så der blev plads til en vej samt nye byggegrunde. Huset her blev så opført som den sidste lærerbolig, og det blev så taget i brug d. 1. august 1964 af lærer Carl Skipper og hustru Edith Skipper. De boede så der indtil de i sommeren 1968 fraflyttede huset og flyttede til Sønderborg. Huset blev derefter fra d. 1. august 1968 udlejet til lærer Børge Størup.

- 1970 Ved kommunesammenlægningen i 1970 overgik skolen med tilhørende lærerboliger til **Nordborg kommune**. Børge Størup fraflyttede huset og fra d. 1. august 1970 blev huset så beboet af lærer Christian Bruun, der er søn af Hildur og Edmond William Bruun, Skolebakken 26, boede nu her til indtil 1975 hvor han så flyttede til Mjels i lærerboligen på Færgevej 45.
- 1975 I november 1975 blev huset sammen med en grund på 1381 m² frastykket Oksbøl skole, matrikel nr. 161, og det fik så sit eget matrikel nr. 177 af Broballe ejerlav, Oksbøl. Huset blev sat til salg af Nordborg Kommune og det blev derefter købt af **Kaj Mikkelsen** og **Anne Cathrine Hellesøe**, kaldet ”Døt”, i lige sameje for en købesum på 350.000 kr. til overtagelse d. 1. november 1976. De fik deres skøde på huset d. 7. januar 1977. Anne Cathrine Hellesøe er datter af Marie og Rudolph Hellesøe, Rødenæbvej 2, Mjels.
- 1993 Kaj Mikkelsen fraflyttede huset og flyttede til Langesø, mens Anne Cathrine også fraflyttede huset og flyttede til Turøvej i Nordborg. Huset blev derfor solgt i juni 1993 til **Jan Michael B. Christensen** for en købesum på 300.000 kr. Jan M. B. Christensen, der er søn af Gurli og Peter Christensen, Nedervej 9, Mjels / Skolebakken 24 Broballe, boede alene i huset indtil Pia Jørgensen tilflyttede huset i 1997.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2002 Huset blev sat til salg i juli 2002, og kort tid efter solgt til **Birgitte Mølkjær Bøge** for en købesum på 575.000 kr., og hun fik et tinglyst skøde på dette d. 8. oktober 2002. Jan Christensen og Pia Jørgensen fraflyttede sognet og flyttede til Storegade 88 i Nordborg. Birgitte Mølkjær Bøge, der var fraflyttet Espehøjvej 15, tilflyttede stedet her.
- 2009 Birgitte Mølkjær Bøge ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 36 – matrikel nr. 117 af Broballe ejerlav.

Tidligere udgjorde Spangsmosevej 36 sammen med Spangsmosevej 34 en sammenhængende bygning under ét matrikel nr. 117 af Broballe ejerlav, idet nr. Spangsmosevej 34 udgjorde selve mejeriet og Spangsmosevej nr. 36 udgjorde mejeriets bestyrerbolig. Se Spangsmosevej 34 vedr. bygningens tidligere historie.

- 1969 Hele mejeribygningen med beboelseshus blev solgt til vognmand **Carl Rasmussen** og hustru Henriette Rasmussen, kaldet Jette, i nabohuset Spangsmosevej 38 for en købesum 100.000 kr. til overtagelsesdato d. 15. oktober 1969, og der blev derefter udstedt et tinglyst skøde på dette d. 5. december 1969.
- Carl Rasmussen var født d. 4. februar 1938 i Broballe som søn af Marie og Peter Thøysen Rasmussen på „Foldbjerggaard” Spangsmosevej 32, og han var blevet gift d. 2. december 1961 med Henriette, kaldet Jette, der var født i juli 1941 i Lunden. Jette og Carl Rasmussen fraflyttede Spangsmosevej 38 og flyttede ind i den gamle bestyrerbolig. Herfra drev Carl Rasmussen sin virksomhed ”Ras Taxi”

- 1977 Carl Rasmussen frasolgte den gamle mejeribygning i sommeren 1977, og Spangsmosevej 34 med tilhørende grund på 1765 m² blev dermed frastykket matrikel nr. 117 og fik sit eget matrikel nr. 180 af Broballe ejerlav. Matriklerne 117, 141 og 146 blev samtidig sammenlagt under matrikel nr. 117 i 1977, således at nr. 117 plus matrikel 205 af Mjels ejerlav derefter udgjorde én samlet ejendom.
- 1980 Henriette og Carl Rasmussen fraflyttede den gamle bestyrerbolig og flyttede hver til sit. Henriette flyttede til et lejemål i Oksbøl Søndergade 13 og Carl Rasmussen flyttede til Langesø før han i 1981 flyttede til Skolebakken 14. Huset blev derfor solgt til **Irene og Bjarne T. Jensen** for en købesum på 410.000 kr., og de fik deres skøde på huset d. 5. februar 1980. Irene Jensen må være fraflyttet huset, for i efteråret 1981 boede der en Flemming B. Nielsen sammen med Bjarne T. Jensen.
- 1982 Huset blev solgt til **Anne Marie Frank** og **John Trugaard Wolff** for en købesum på 375.000 kr., og d. 22. oktober 1982 blev denne overtagelse tinglyst.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Anne Marie Frank og John Trugaard Wolff ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 37 – matrikel nr. 176 af Broballe ejerlav.

- 1960 I 1960 blev noget jord tilhørende gårdejer Nis Valdemar Petersen Schmidt Spangsmosevej 29 eksproprieret til fordel for **Oksbøl Sognekommune**, og her blev der så opføres en ny skole med tilhørende lærerboliger, der tilsammen skulle være Oksbøl Sogns Centralskole. I første omgang var nr. 39, nr. 41 og nr. 43 blevet bygget.
- 1962 I løbet af 1962-63 blev et større anlægsarbejde gennemført, idet skrænten syd for de første huse blev gravet af, så der blev plads til en vej samt nye byggegrunde. Huset her blev så opført som den tredje lærerbolig, og det blev så taget i brug d. 1. august 1963 af lærerinde Christine Jørgensen, som så boede her indtil hun i 1972 blev gift med Ole Kristian Boje Ballebrovej 6 i Hardeshøj.
- 1970 Ved kommunesammenlægningen i 1970 overgik skolen med tilhørende lærerboliger til **Nordborg kommune**. Lærerinde Christine Jørgensen fraflyttede huset, og derefter tilflyttede kommunebogholder John Borggreen og hustru Birgit Borggreen så et lejemål i huset.
- 1975 I november 1975 blev huset så sammen med en grund på 1363 m² frastykket Oksbøl skole, matrikel nr. 161, og det fik så sit eget matrikel nr. 176 af Broballe ejerlav, Oksbøl. Huset blev sat til salg af Nordborg Kommune og det blev derefter købt af **John Borggreen** og hustru Birgit Borggreen for en købesum på 215.000 kr., og de fik så skøde på huset d. 10. december 1975.
- 1985 Birgit og John Borggreen fraflyttede sognet og flyttede til Augustenborg. De solgte derfor huset til **Jytte Marie Christensen Struck** og **Svend Otto Schøber** i lige sameje for en købesum på 550.000 kr. De kom tilflyttende fra et lejemål i Søholmvej 8A, og de fik deres skøde på dette d. 6. december 1985.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Jytte Marie Christensen Struck og Svend Otto Schøber ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 38 – matrikel nr. 163 af Broballe ejerlav.

1961 Fabrikarbejder **Carl Rasmussen** købte den 1008 m² store grund, der tidligere var blevet udstykket fra matrikel nr. 12, af hans forældre daværende gårdejer Peter Thøysen Rasmussen og hustru Marie Rasmussen Spangsmosevej 32, for en købesum på 1.800 kr., og på dette fik han et tinglyst skøde d. 21. august 1961. Han påbegyndte derefter opførelsen af huset. Carl Rasmussen var født d. 4. februar 1938 og han blev gift d. 2. december 1961 med den godt 3 år yngre Henriette Mathiesen, kaldet Jette, der var født i juli 1941 i Lunden.

Henriette og Carl Rasmussen fik bl.a. sønnen:

- Bjørn Rasmussen, født i juli 1962.

1969 Henriette og Carl Rasmussen købte naboejendommen det gamle mejeri på Spangsmosevej 34 og 36 og flyttede så dertil. Huset blev derfor solgt til EDB assistent **Christian Iversen Kaack** og hustru Doris Kaack for en købesum på 108.000 kr., og det fik de et tinglyst skøde på d. 21. oktober 1969.

Doris og Christian Iversen Kaack fik børnene:

- Hans Christian Kaack, født d. _____. (senere Lusigvej 18)
- Gitte Kaack, født d. _____.

1979 I 1979 blev huset udvidet med høj rejsning og dermed en udnyttet tagetage.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Doris og Christian Iversen Kaack ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 39 – matrikel nr. 175 af Broballe ejerlav.

- 1960 I 1960 blev noget jord tilhørende gårdejer Nis Valdemar Petersen Schmidt Spangsmosevej 29 eksproprieret til fordel for **Oksbøl Sognekommune**, og her blev der så opføres en ny skole med tilhørende lærerboliger, der tilsammen skulle være Oksbøl Sogns Centralskole. Huset blev opført som pedelbolig til Oksbøl skole og det blev taget i brug af pedel Søren C. Petersen og hustru Antoni J. Petersen, kaldet "Toni", allerede d. 1. juni 1961, fordi sognerådet ønskede, at den nye pedel skulle følge færdiggørelsen af de tekniske installationer på skolen.
- 1970 Ved kommunesammenlægningen i 1970 overgik skolen med tilhørende lærerboliger til **Nordborg kommune**.
- 1975 I november 1975 blev huset så sammen med en grund på 706 m² frastykket Oksbøl skole, matrikel nr. 161, og det fik så sit eget matrikel nr. 175 af Broballe ejerlav, Oksbøl. Toni og Søren C. Petersen beboede fortsat huset, og de boede så der indtil de i 1983 fraflyttede sognet for at bosætte sig Peter Johnsens Vej 1 i Nordborg. Søren C. Petersen forblev dog fortsat som pedel på skolen indtil 1988.
- 1983 Huset blev sat til salg af Nordborg Kommune og det blev derefter købt af **Else Bladt** og **Bent Jensen** i lige sameje for en købesum 325.000 kr., og de fik deres skøde på huset d. 16. november 1983. Else Bladt er datter af Astrid C. og Jørgen Petersen Bladt Oksbøl Østergade 6. Omkring 1988/1989 fraflyttede Bent Jensen huset og Else Bladt boede der så alene indtil hun i 1990 flyttede til Rypevej i Langesø.
- 1990 Huset blev solgt til **Lars Pliniussen Thomsen** for en købesum på 260.000 kr. og han flyttede derefter sammen med Hanne Olsen ind i huset. Han fik et tinglyst skøde på dette d. 25. september 1990.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Hanne Thomsen og Lars Pliniussen Thomsen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 40 – matrikel nr. 164 af Broballe ejerlav.

- 1963 Den 19. august 1963 fik **Svend Aage Harbech** og hustru Vera Harbech et tinglyst skøde på den 972 m² store grund, der tidligere var blevet udstykket fra matrikel nr. 12, af daværende gårdejer Peter Thøysen Rasmussen og hustru Marie Rasmussen Spangsmosevej 32, og som de havde købt for en købesum på 6.388 kr.
De påbegyndte derefter opførelsen af huset, som muremester Hans P. Christensen så stod for.
- 1964 Den 1. februar 1964 flyttede Vera og Svend Åge Harbech ind i deres nye hus.
- 2001 Svend Åge Harbech, der var født d. 16. januar 1926, døde d. 12. april 2001 i en alder af 75 år, og hans hustru Vera Harbech sad derefter tilbage som enke.
Den 9. august 2001 blev der udstedt et tinglyst skøde til **Vera Harbech**, der herefter var ejer af huset.



Foto af huset som det så ud i 1964.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Vera Harbech ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 41 – matrikel nr. 174 af Broballe ejerlav.

- 1960 I 1960 blev noget jord tilhørende gårdejer Nis Valdemar Petersen Schmidt Spangsmosevej 29 eksproprieret til fordel for **Oksbøl Sognekommune**, og her blev der så opføres en ny skole med tilhørende lærerboliger, der tilsammen skulle være Oksbøl Sogns Centralskole. Huset blev opført som anden lærerbolig til Oksbøl skole og det blev færdigbygget i 1961, men blev først taget i brug august 1962, hvor lærer Bente og Kurt Hansen flyttede ind. De boede så der til juli 1968 hvor de fraflyttede og herefter var det så lærer Lars Ditlev og børnehaveklasseleder Ann Mary der beboede huset.
- 1970 Ved kommunesammenlægningen i 1970 overgik skolen med tilhørende lærerboliger til **Nordborg kommune**. Lærer Lars Ditlev og børnehaveklasseleder Ann Mary fraflyttede så huset i 1971 og tilflyttede lærerboligen i Mjels, og huset blev derefter overtaget af lærer Birgitte Andersen og mand Erik Vogelius Andersen.
- 1975 I november 1975 blev huset sammen med en grund på 832 m² frastykket Oksbøl skole, matrikel nr. 161, og det fik så sit eget matrikel nr. 174 af Broballe ejerlav, Oksbøl.
- 1996 Huset blev sat til salg af Nordborg Kommune og det blev derefter købt af **Birgitte Andersen** og **Erik Vogelius Andersen** for en købesum på 471.360 kr., og de fik deres skøde på huset d. 16. juli 1996.
- 2009 Birgitte Andersen og Erik Vogelius Andersen ejer og bebor fortsat huset.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

Spangsmosevej 42 – matrikel nr. 166 af Broballe ejerlav.

1964 **Egon Jørgen Madsen** og hustru Marie Madsen købte grunden, der tidligere var blevet udstykket fra matrikel nr. 12, af daværende gårdejer Peter Thøysen Rasmussen og hustru Marie Rasmussen Spangsmosevej 32, for en købesum på 4.940 kr., og de deres tinglyste skøde på dette d. 3. november 1964. De påbegyndte derefter opførelsen af huset.



Foto af det nyopførte hus.

2001 Marie og Egon Madsen solgte huset til **Ulla Rinkovski** og **Hans Julius Rinkovski** for en købesum på 562.491 kr. og de fik deres tinglyste skøde på dette d. 13. august 2001. Marie og Egon Madsen flyttede til Bogfinkevej 6 i Langesø. Egon Madsen døde d. 8. juni 2005 i en alder af 75 år.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Ulla Rinkovski, der er født Knudsen og datter af Irene og Erik Knudsen Skolemarken 24 i Broballe og Hans Julius Rinkovski ejer og bebor fortsat huset.

Spangsmosevej 43 – matrikel nr. 173 af Broballe ejerlav.

- 1960 I 1960 blev noget jord tilhørende gårdejer Nis Valdemar Petersen Schmidt Spangsmosevej 29 eksproprieret til fordel for **Oksbøl Sognekommune**, og her blev der så opføres en ny skole med tilhørende lærerboliger, der tilsammen skulle være Oksbøl Sogns Centralskole. Huset blev opført som første lærerbolig til Oksbøl skole og det blev taget i brug d. 1. august 1961 af Astrid og Knud Nielsen, der blev den nye skoles første skoleinspektør.
- 1970 Ved kommunesammenlægningen i 1970 overgik skolen med tilhørende lærerboliger til **Nordborg kommune**.
- 1975 I november 1975 blev huset sammen med en grund på 1261 m² frastykket Oksbøl skole, matrikel nr. 161, og det fik så sit eget matrikel nr. 173 af Broballe ejerlav, Oksbøl.
- 1988 Astrid og Knud Nielsen boede så der i huset indtil d. 1. september 1988 hvor de gik på pension og fraflyttede sognet og flyttede til Århus. Husets næste beboer blev skolens nye skoleinspektør Anton E. Duus og hustru Birgit Duus, og de boede så her indtil engang i sommeren 1991.
- 1991 Huset blev sat til salg af Nordborg Kommune og det blev derefter købt af **Tommy Friis Jensen** og **Ulla Jensen** for en købesum på 485.000 kr., og de fik deres skøde på huset d. 8. november 1991.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Ulla Jensen og Tommy Friis Jensen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Spangsmosevej 44 – matrikel nr. 115 af Broballe ejerlav.

- 1909 Huset er ifølge BBR registret opført i 1909. Hvem det har ladet det opføre og beboet dette indtil 1913 vides ikke.
- 1913 **Karl Peter Johannes Reibe** blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 29. februar 1913, efter af han havde overtaget stedet her.
- Karl Peter Johannes Reibe var født d. 5. januar 1884 i Gørding i Ribe amt, og han var blevet gift med den jævnaldrende Louise Marie Petersen der var født d. 6. oktober 1884 i Købingsmark i Nordborg landsogn som datter af møllersvend Jørgen Christian Petersen og hustru Karen f. Hansen i Købingsmark.
- Hvor de boede i Broballe inden de kom hertil vides ikke.
- Louise Marie og Karl Peter Johannes Reibe fik børnene:
- Wilhelmine Reibe, født d. 26. marts 1904 i _____?
 - Amanda Reibe, født d. 8. maj 1907.
 - Jørgen Reibe, født d. 4. juni 1909.
 - Louise Reibe, født d. 22. juli 1910.
 - Hermann Reibe, født d. 28. august 1912.

- Karen Marie Reibe, født d. 4. november 1914.
- Johannes Reibe, født d. 22. januar 1921.

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede arbejder Karl Peter Johannes Reibe her i huset sammen med sin hustru Louise Marie og deres børn Jørgen Reibe, Louise Reibe, Hermann Reibe og deres endnu udøbte søn Johannes Reibe. Deres datter Wilhelmine Reibe arbejdede som tjenestepige hos gårdejer Peter Rasmussen Spangsmosevej 32.

Karl Reibe solgte huset til skræddermester **Jens Peter Pors** og hustru **Johanne Elene Pors** f. Lass for en købesum på 4.950 kr., og denne overtagelse blev tinglyst d. 12. april 1921.

Jens Peter Pors var født d. 27. marts 1890 i Mjels. Han var blevet døbt Jens Peter Grøn i Oksbøl kirke d. 20. april 1890, og han var et såkaldt uægte barn af tjenestepige Elene Grøn, der var datter af smed Claus Matthiesen Grøn og hustru Cathrine Elisabeth i Mjels. Hvordan han senere er kommet til at hedde Pors vides ikke. Mens han var skrædder i Mjels var han d. 18. november 1914 blevet gift i Oksbøl kirke med den knap 3 år ældre Johanne Elene Lass der var født d. 18. maj 1887 i Nordborg som datter af bagermester Carl Johann August Lass og hustru Mette Cathrine f. Johannsen Schmidt, der i 1893 tilflyttede Spangsmosevej 14 hvor Carl Johann August Lass blev hører.

Indtil juli 1919 havde de boet i huset på Spangsmosevej 12 som Johanne Elene Pors ejede, men da hun solgte dette fraflyttede de. Hvor de har været indtil de kom her vides ikke. Det har tilsyneladende ikke været i Oksbøl sogn.

Johanne Elene og Jens Peter Pors fik børnene:

- Karl Ernst Peter Pors, født d. 16. maj 1921.
- Thorvald Pors, født d. 27. januar 1923.
- Niels Peter Pors, født d. 25. december 1924.

Skræddermester Peter Pors havde værksted og beboelse her i Spangsmosevej 44, men da han som tiden gik, blev indhentet af konfektionsindustrien, kunne det ikke længere gå rundt for ham, og han lukkede sit værksted i 1956 og rejste med sin familie til Odense

1956 Johanne Elene og Jens Peter Pors solgte huset til landmand **Nikolai Petersen** og hustru Ella Margrethe Petersen for en købesum på 16.500 kr., og denne handel blev indført i tingbogen d. 11. april 1956. Nicolai Petersen var født d. 20. august 1909 og han var gift med Ella Margrethe Petersen der var født d. 4. maj 1909. De kom tilflyttende fra Havsted i Ravsted sogn, og de havde i alt 8 børn, nemlig 4 drenge og 4 piger:

- Thøger Petersen
- Jacob Petersen
- Jens Petersen
- Kaj Erling Petersen, født d. 5. januar 1938, død d. 28. september 1957.
- Mathilde Petersen, (gift med Viggo Sørensen Guderup)
- Magdalene Margrethe Petersen, født d. 15. april 1939. (senere Spangsmosevej 32)
- Dorothea L. Petersen
- Marianne Petersen

1964 Nicolai Petersen døde d. 16. april 1964 i en alder af kun godt 54½ år, og hans hustru Ella Margrethe Petersen sad derefter tilbage som enke.

1965 Efter en skiftebehandling d. 20. april 1965 overgik huset til **Ella Margrethe Petersen** og købesummen blev sat til 17.000 kr. Hun boede herefter alene i huset.

1990 Ella Margrethe Petersen døde d. 11. juli 1990 i en alder af 81 år, efter at have levet som enke i godt 26 år.

Efter en skiftebehandling d. 18. september 1990 overgik huset nu til arvingerne Thøger Petersen, Jacob Petersen, Jens Petersen, Mathilde Sørensen, Magdalene Rasmussen, Dorothea L. Jensen og Marianne Toft, og købesummen blev sat til 270.000 kr. Kort tid derefter blev der så d. 26. september 1990 udstedt skøde til husets nye ejer **Helge Wilkens Andresen** for en købesum på 171.500 kr. I perioder boede der foruden Helge W. Andresen også en Per Eskesen og en Kim J. Grau.

2005 Helge Wilkens Andresen var fraflyttet huset og boede nu i Nordborg. Huset stod tomt, og d. 8. december 2005 blev huset solgt på en tvangsauktion.

- 1976 Genforeningsstenen, der i 1927 var blevet rejst på pladsen foran Broballe Mejeri Spangsmosevej 34, blev i 1976 flyttet til plænen foran Oksbøl Skole. I 1999 blev den flyttet til den nuværende plads på hjørnet af Spangsmosevej / Vikkebjergvej
- 1990 Nordborg kommune ville nedlægge Oksbøl skole og d. 24. oktober 1990 var mange af sognets beboere med i en protestmarch til rådhuset i Nordborg for at protestere mod denne beslutning. Protesten hjalp ikke og beslutningen om nedlæggelsen stod ikke til at ændre.
- Den 20. november var der indkaldt til møde på skolen for at drøfte muligheden om oprettelsen af en Friskole i stedet for. I alt 9 personer ville tage del i opstarten af en Friskole. Det var Annette Plath, Esther Olesen, Troels Bøgely, Kaj Hyldig og Leif Jespersen, alle fra Mjels og Bente Lund, Lone Rasmussen og Bent Jessen fra Broballe samt Ole Werth Sørensen fra Oksbøl.
- 1992 Den 1. april 1992 var der generalforsamling i Oksbøl skole hvor Oksbøl Friskole blev stiftet og hvor skolens første skoleleder Tom Christensen blev ansat. I uge 19 i maj måned var der indskrivning af elever til Friskolen, og Oksbøl skole blev derefter nedlagt ved skoleårets afslutning i juni 1992. Lørdag d. 8. august 1992 blev Oksbøl Friskole indviet ved en større festligholdelse.
- 1999 Genforeningsstenen, der var kommet til at stå inde bag skolens indhegning, blev flyttet til den nuværende plads på hjørnet af Spangsmosevej / Vikkebjergvej.
- 2003 Mandag d. 3. marts 2003 kunne Oksbøl Friskole hejse flaget på den første skoledag i eget hus. Friskolen havde købt bygningerne for en købesum på 100.000 kr. af Nordborg kommune. Skolen fik efterfølgende et tinglyst skøde på dette d. 14. oktober 2003.
- 2009 Oksbøl Friskole er fortsat ejer af skolen.

.....

Søholmvej, Broballe

.....

Søholmvej 1 – matrikel nr. 200 af Mjels ejerlav.

- 1950 For en købesum på 1.651 kr. købte tømrermester **Frederik Jensen** tidligere Søholmvej 5 et jordstykke af Hans Peter Nicolaisen Spangsmosevej 4 som han fik tinglyst d. 16. august 1950. Han lod derefter et hus opføre på grunden.
- Frederik Jensen var født d. 24. oktober 1911 og han var gift med Anny Karna Jensen f. Jensen der var født d. 21. februar 1912. De havde tidligere ejet og beboet Søholmvej 5 som de solgte til Oksbøl sognekommune i januar 1950.
- Anny Karna og Frederik Jensen fik børnene:
- Kurt Jensen, født d. ____.
 - Urban Jensen, født d. 13. december 1939. (senere Skolemarken 4 Broballe)
 - Anne Lise Jensen, født d. ____.
 - Erik Jensen, født d. 4. marts 1949.
- 1955 Frederik Jensen havde i 1953 købt en byggegrund der blev til Skolebakken 38, og da han havde opført et hus på denne grund, flyttede Anny Karna og Frederik Jensen dertil. Han solgte derfor huset til **Erik Jacobsen** og **Nilsine Hansen** i fællesskab for en købesum på 16.500 kr., og denne handel blev tinglyst d. 19. december 1955.
- 1960 Nilsine og Erik Jacobsen solgte huset til fabriksarbejder **Diedrich Schlott** for en købesum på 22.615 kr., og det fik de et tinglyst skøde på d. 21. april 1960.
- 1971 Husets næste ejere blev **Bjørn Weile** og hustru **Erna Marie Weile** f. Willesen, og det blev deres ejendom i fællesskab for en købesum på 80.000 kr. De fik skødet på dette d. 13. august 1971.

- 1984 Erna Marie og Bjørn Weile solgte huset til **Gynther Finmann** for en købesum på 469.451,54 kr. og det fik han et skøde på d. 15. maj 1984.
Gynther Finmann tilflyttede huset sammen med Else M. Seidelmann. Hun fraflyttede imidlertid igen omkring 1987/1988 hvorefter Gynther Finmann boede alene i en årrække. I 1992 tilflyttede Lillian Konstmann så huset.
- 1997 Gynther Finmann solgte halvdelen af huset til sin hustru **Lillian Konstmann Finmann** for en købesum på 127.107 kr., således at de hver ejede en halvdel, og dette blev derefter tinglyst d. 10. januar 1997.
- 1999 Lillian og Gynther Finmann fraflyttede huset, og derefter stod det tomt. I september 1999 blev der ikke registreret nogen med fast adresse i huset. På et tidspunkt herefter tilflyttede Ove Jensen og Anne Grethe Landt så huset og boede der endnu i marts 2001.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2002 Lillian Konstmann Finmann tilflyttede huset alene igen og boede der igen i april 2002.
- 2009 Huset ejes fortsat af Lillian Konstmann Finmann med det bebos af Gynther Finmann og Mina H. Jørgensen.

.....

Søholmvej 2 – matrikel nr. 268 af Mjels ejerlav.

- 1892 Landmand **Peter Rudolph** i Broballe blev indskrevet i den preussiske grundbog d. 20. september 1892 som ejer af stedet her efter overtagelse d. 20. juni 1892.
Jorden til dette landsted der fik matrikel nr. 105 af Broballe ejerlav, var blevet udstykket fra Broballe kro Spangsmosevej 5 da daværende ejer enkefru Elsebeth Schmidt solgte kroen og samtidig med også frastykkede jord til sit hus på Spangsmosevej 9.
Det formodes derfor at være Peter Rudolph der har ladet ejendommen opføre.
Peter Rudolph var født i Stevning i Svenstrup sogn d. 15. april 1859 som søn af bolsmand Jacob Rudolph og hustru Christine f. Jørgensen. og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 27. april 1887 med enkefru Marie Elisabeth Hansen, der var født Asmussen d. 23. februar 1843 i Mjels som datter af bolsmand Jørgen Hansen Asmussen og hustru Andrea Jeanette f. Petersen, Østervej 18 i Mjels. Hun havde tidligere været gift med afdøde bolsmand Mathias Hansen Søholmvej 14 i Broballe der døde d. 11. januar 1885.
Marie Elisabeth og Peter Rudolph fik ingen børn sammen.
- 1900 Gården nedbrændte i 1900 og blev genopbygget derefter.
- 1901 Peter Rudolph døde d. 22. januar 1901 i en alder af kun knap 42 år og hans hustru Marie Elisabeth sad derefter tilbage som enke.
Ejendommen overgik derefter til gårdmand **Jacob Rudolph** i Stevning d. 2. juli 1901. Hvem han var vides ikke.
Jacob Rudolph solgte ejendommen til **Peter Dominicussen** og hustru **Cecilie Dominicussen** f. Hansen i Broballe og d. 13. november 1901 blev de indskrevet i den preussiske grundbog som de nye ejere.

- Peter Dominicussen var født d. 2. november 1869 i Havnbjerg som søn af gårdejer Peter Dominicussen og hustru Kathrine Dominicussen f. Iversen. Som ungkarl og landmand i Broballe blev Peter Dominicussen gift i Oksbøl kirke d. 23. juli 1901 med den knap 6 år yngre Cecilie Hansen der var født d. 3. oktober 1875 i Oksbøl som datter af bolsmand Hans Hansen og hustru Cecilie Hansen f. Christiansen Kådnervej 3 Oksbøl.
Cecilie og Peter Dominicussen fik ingen børn.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Peter Dominicussen her på stedet sammen med sin hustru Cecilie. Deres tjenestekarl Johannes Hess fra Oksbøl sogn og deres tjenestepige Christine Schneider fra Nordborg sogn boede også her på gården.
- 1927 I bogen ”Danske landmænd og deres indsats, Oksbøl Sogn – 1943” står der at gården blev overtaget af **Christen Jacobsen Christensen** i 1927. Hvis årstallet er rigtig må der være tale om pagt eller lignende, og Cecilie og Peter Dominicussen må være blevet boende på ejendommen.
Ejendommen havde i 1927 et opdyrket areal på 36 tønder land, og en besætning på 3 heste, 7 køer, 4 ungvæg og 14 svin.
Christen Jacobsen Christensen var født i Tandslet d. 30. august 1903 som søn af husmand Chresten Jakobsen og hustru, og han var blevet gift med den knap 6 år ældre Marie Cathrine Christiansen, der var født d. 24. september 1897 i Lysabildskov som datter af Jørgen Christiansen og hustru. Marie Cathrine og Christen Jacobsen Christensen fik bl.a. børnene:
- Christen Jacobsen Christensen, født d. 28. juli 1924 i Tandshede Tandslet sogn. (senere Søholmvej 5)
 - Marie Christensen, født d. 22. december 1932.
- 1934 Cecilie og Peter Dominicussen solgte ejendommen til gdr. **Christen Jacobsen Christensen** og hustru **Marie Cathrine Christensen** f. Christiansen for en købesum på 33.000 plus 19.000 kr. i løsøre, og det blev der efterfølgende udstedt et tinglyst skøde på d. 25. september 1934.
Cecilie og Peter Dominicussen fraflyttede og flyttede til Skolebakken 10
- 1943 Ejendommens opdyrkede areal var fortsat på 36 tønder land, men besætning var nu på 3 heste, 10 køer, 6 ungvæg og 20 svin.
- 1952 Den 4. april 1952 blev matrikel nr. 105 af Broballe ejerlav overført til Mjels ejerlav som matrikel nr. 268 og noteret som landbrugsejendom.
- 1963 Marie Cathrine og Christen Jacobsen Christensen solgte deres landsted til **Nis Valdemar Petersen Schmidt**, Spangsmosevej 29, der for en købesum på 145.260,50 kr., og det fik han derefter et tinglyst skøde på d. 18. oktober 1963.
Christen Jacobsen Christensen købte huset på Søholmvej 6 som han fik skøde på d. 25. november 1963, og de flyttede derefter dertil.
Da Ellen og Nis Valdemar Schmidt fortsat blev boende på Spangsmosevej 29 vides det ikke hvem der har beboet huset, men i 1979 boede Else og Jørn Møller der i et lejemål. I 1981 og 1982 boede Johanne V. og Flemming E. Ludvigsen i huset ligeledes i et lejemål.
- 1983 Nis Valdemar Petersen Schmidt solgte ejendommen til sin hustru **Ellen Juel Schmidt** for en købesum på 437.000 kr., og dette blev der udstedt et skøde på d. 30. marts 1983. Han havde også solgt gården på Spangsmosevej 29, og derefter flyttede Ellen og Nis Valdemar Schmidt så hertil.
Gårdejer Nis Valdemar Petersen Schmidt blev født d. 24. oktober 1918 som søn af gårdejer Christen Petersen Schmidt og hustru Dorothea Marie f. Sarsgaard, Spangsmosevej 29, og han var blevet gift d. 30. marts 1957 hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen med den 1 år yngre børnehaveleder Ellen Juel Aas Jensen der var født d. 3. december 1919 i Sjelle Damgård ved Århus.
- 2003 Ellen Juel Schmidt døde d. 3. december 2003 på sin 84 års fødselsdag, og Nis Valdemar Petersen Schmidt sad derefter tilbage som enkemand.
- 2004 D. 6. maj 2004 blev ejerskabet ned en skifteattest tinglyst til **Nis Valdemar Petersen Schmidt**.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2005 Nis Valdemar Petersen Schmidt døde d. 9. februar 2005 i en alder af næsten 86½ år, efter at have levet som enkemand i godt et års tid.
Ejendommen blev derefter købt Nis Valdemars søn **Nis Chresten Juel Schmidt** og **Rikke Birgitte Bach** for en købesum på 722.000 kr., og d. 25. august 2005 blev denne overtagelse tinglyst og der blev udstedt skøde på dette.
- 2009 Rikke Birgitte Bach og Nis Chresten Juel Schmidt ejer fortsat ejendommen. De bebor ikke stedet idet de har bopæl i Brønshøj.

.....

Søholmvej 4 – matrikel nr. 215 af Mjels ejerlav.

- 1960 Fabriksarbejder **Mathias Jessen** købte den 1104 m² store grund, der d. 26. august 1960 var blevet udstykket fra matrikel nr. 21 af Broballe ejerlav Spangsmosevej 4 Broballe, af daværende ejer vognmand Hans Peter Nicolaisen for en købesum på 2.208 kr., og på dette fik han et skøde på d. 15. september 1960. Herefter er opførelsen af huset påbegyndt.
- 1963 Fabriksarbejder Mathias Jessen der var født d. 19. december 1929 i Skovby i Lysabild sogn blev gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen d. 10. august 1963 med den 5½ år yngre husbestyrerinde Irmgard Andresen, der var født d. 18. juni 1935 i Bjerndrup Klipleve sogn.
- 1982 Mathias Jessen fraflyttede huset og sognet og flyttede til Rypevej i Langesø. Irmgard Jessen fraflyttede også helt ud af Nordborg kommune, og var væk fra huset i en periode, men efter en bodelingsoverenskomst d. 6. august 1982 overgik huset nu til **Irmgard Jessen**. Hun flyttede igen tilbage til huset.
Mathias Jessen døde d. 30. november 2002 i en alder af 72 år.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2009 Irmgard Jessen ejer og bebor fortsat huset.

Søholmvej 5 – matrikel nr. 126 af Broballe ejerlav.

På udstykningskortet over Broballe fra 1779 er stedet her betegnet som nr. 146 med en **Hans Mangelsen** som ejer.

Der vides ikke noget om Hans Mangelsen, men d. 13. juni 1781 blev en gammel og fattig mand fra Angel ved navn Jacob Mangelsen begravet på Oksbøl kirkegård. Han kan meget vel have været far til Hans Mangelsen.

Stedet lå helt ud til Søholmvej, og blev på et tidspunkt kaldet "Rytterskolen". Der findes ikke nogen der ved noget om "Rytterskolen", og hvorfor den havde fået dette navn vil derfor i al evighed stå som et åbent spørgsmål. Der findes ingen tidligere optegnelser om skolen og om stedet der ville kunne kaste lys over dens historie. Den var ikke en del af de 240 "Rytterskoler" som kong Frederik IV lod opføre i årene 1722 til 1727 og som blev kaldt de kongelige skoler. Om man så her har haft skole efter de samme principper og dermed kaldt den det samme kan man kun gætte på.



Udsnit af udstykningskortet over Broballe fra 1779 viser placeringen af den gamle skole.

- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede der her på stedet en skoleholder ved navn Thomas Thomsen, der var født omkring 1766, sammen med sin 4 år ældre hustru Maren Christensen Have, der var født omkring 1762 og deres 2 børn Kirsten Thomsen, der var født omkring 1797, og Christen Thomsen der var født d. 26. januar 1800 her på skolen. Hvad der herefter er sket på stedet kan ikke opspores.



På billedet ses "Rytterskolen" og Søholmvej op mod gården "Søholm". Rytterskolen lå på Søholmvej helt ud til vejen over for Søholmvej 12 og på noget af den grund der i dag er Søholmvej 5. I baggrunden til venstre ses bindingsværksladden til ejendommen "Søholm" på Søholmvej 8. (foto fra ukendt årstal)

- 1912 Hvornår Anna Wrang har fået bopæl i den gamle "Rytterskole" kan ikke siges, men det har været før 1912. Hun havde da fået træben på højre ben, hvilket også kan ses på billedet. Anna Wrang var født Anna Dominicussen d. 12. august 1857 som datter af husmand Dominicus Petersen og hustru Anne Marie født Nielsen i Holm i Nordborg landsogn. Mens den unge Anna Dominicussen var tjenestepige i Holm fik hun d. 17. april 1877 et såkaldt uægte barn, en dreng der fik navnet Jens Dominicussen. (han findes senere på Spangsmosevej 10 og på Lusigvej 12 i Broballe). Anna Dominicussen fik arbejde som tjenestepige i Pøl, og i 1879 ventede hun igen et barn. Hun fødte igen et såkaldt uægte barn d. 25. juli 1879, og det blev en dreng der fik navnet Johan Heinrich Dominicussen. Anna Dominicussen arbejdede fortsat som tjenestepige i Pøl, og i 1889 ventede hun så sit tredje uægte barn. Den 30. september 1889 fødte hun en lille pige, men hun levede kun i én time og døde udøbt, og blev efterfølgende begravet på Nordborg kirkegård d. 4. oktober 1889. Anna Dominicussen fik arbejde i Nordborg som tjenestepige og også her gik det galt. Hun ventede igen et barn, og d. 13. marts fødte hun sit fjerde uægte barn. Det blev en dreng som fik navnet Hans Friedrich Dominicussen. Stadigvæk som ugift tjenestepige fik Anna Dominicussen året efter sit femte uægte barn. Det blev en pige der blev født d. 28. juni 1893 og hun fik navnet Maria Petrea Dominicussen. På et tidspunkt kom Anna Dominicussen til Broballe hvor hun arbejdede som tjenestepige, og her fik hun så igen endnu et uægte barn d. 17. januar 1895. Det blev en pige og hun fik navnet Anne Christine Dominicussen ved dåben i Oksbøl kirke d. 3. marts 1895, og ligesom ved de tidligere børn er barnefaderens navn ikke anført. Knap 2 måneder senere blev Anna Dominicussen gift i Oksbøl kirke d. 13. marts 1895 med den godt 8 år yngre Frederik Clausen Wrang, og det kan jo meget vel have været ham der var barnefader til det sidste barn. Frederik Clausen Wrang var født 12. november 1865 i Broballe som søn af indsidder Frederik Clausen Wrang og hustru Maren Wrang f. Møller, men hvor i Broballe de boede vides ikke. Anna og Frederik Clausen Wrang fik datteren Christine Clausen Wrang d. 30. november 1897 og hun blev døbt i Oksbøl kirke d. 9. januar 1898. Hvor i Broballe de har boet kan ikke siges. Frederik Clausen Wrang var arbejdsmand i Broballe, og han døde d. 11. juni 1906 i en alder af kun 40½ år, og blev begravet på Oksbøl kirkegård. Præsten har i kirkebogen anført at han efterlod sin enke og 3 børn. Anna og Frederik Clausen Wrang havde fået datteren:
- Christine Clausen Wrang, født d. 30. november 1897



Billede af "Rytterskolen" fra omkring 1912 med den gamle Anna Wrang med Træben siddende på stolen, og hendes datter Maria Petrea Dominicussen med sin søn Christian Mathiesen Dominicussen ved siden af.

- 1915 Anna Wrangs datter Maria Petrea Dominicussen, der tidligere d. 13. april 1912 havde fået en uægte søn som ved dåben i Oksbøl kirke havde fået navnet Christian Mathiesen Dominicussen, blev gift på Oksbøl Standesamt (kommunekontor) d. 8. december 1915 med Christian Christopher Paulsen, og d. 21. maj 1916 fik de sønnen Paul Nicolai Paulsen. Maria Petrea Paulsen, som hun nu hed, døde d. 26. november 1918 i en alder af kun 24 år.
- 1918 Anna Wrangs datter Anne Christine Dominicussen, der nu hed Anne Christine Clausen Wrang, fik d. 1. december 1918 også et såkaldt uægte barn. Det var en dreng, der ved dåben i Oksbøl kirke fik navnet Jacob Jørgensen Wrang.

- 1921 Ved den første folketælling, der fandt sted efter den tyske tid, d. 1. februar 1921 boede enken Anna Wrang her på "Rytterskolen" sammen med sin datter Anne Christine Clausen Wrang og dennes søn Jacob Jørgensen Wrang, samt sit barnebarn Christian Mathiesen Dominicussen.
- 1925 Anna Wrangs datter Anne Christine Clausen Wrang blev gift med Mathias Petersen og de købte huset på Lusigvej 6 i Broballe d. 9. januar 1925. Anna Wrang flyttede fra "Rytterskolen" og flyttede med til Lusigvej hvor hun døde d. 5. januar 1931 i en alder af 73 år.

På det tidspunkt var stedet ejet af gårdejer Jørgen Petersen Bladt på Søholmvej 14, og d. 10. september 1925 blev der udstedt et tinglyst skøde til murer **Max Ebert** på noget jord der dermed fik matrikel nr. 126. Den gamle skole blev herefter nedbrudt og et nyt hus blev opført lidt længere væk fra vejen på den nuværende grund. Hvornår det præcist er foregået vides ikke.



*Den gamle bygning der nu er delvis nedbrudt.
Bagerst til venstre ses Søholmvej 14 og bagerst til højre ses
Søholmvej 12, Søholmvej 8A og laden til Søholmvej 8.*

August Max Ebert var født d. 17. januar 1887 i Halle i Preussen Sachsen i Tyskland, og medens han var tjenestekarl i Lunden i Havnbjerg sogn, var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 3. april 1908 med den 1 år yngre tjenestepige i Broballe Anna Marie Christine Tinnesen der var født d. 31. marts 1887 i Nordborg som datter af arbejdsmand Hans Christian Tinnesen og hustru Sophie Amalie f. Johannsen i Nordborg. Anna Marie Christine og August Max Ebert havde døtrene:

- Sophie Therese Ebert, født d. 5. juni 1908.
- Marie Margrethe Ebert, født d. 27. april 1910.
- Anne Marie Christine Ebert, født d. 8. januar 1913.

Familien Ebert havde boet på Spangsmosevej 8 i Broballe endnu ved folketællingen d. 1. februar 1921, men da de havde solgt huset og den nye ejer var tilflyttet der vides det ikke hvor de har været indtil de kom her.

- 1927 August Max Eberts bo blev taget under konkursbehandling ved et dekret af 14. maj 1927, og efter en tinglysning d. 17. maj 1927 hørte ejendommen til konkursboet. Der blev derefter tinglyst tvangsauktion d. 19. september 1927. Hvor familien Ebert herefter er flyttet hen kan ikke siges, men i 1931 køber August Max Ebert huset på Spangsmosevej 17 i Broballe.
- 1928 For en købesum på 4.600 kr. havde trælasthandler **Hans Willeesen** i Høruphav købt huset, og d. 8. september 1928 blev der udstedt et såkaldt fagedudlægsskøde til ham på dette. Huset blev derefter anvendt som lejebolig, og bl.a. boede Marie Margrethe og Hans Christensen Grau fra Nedermarksvej 10 her i et lejemål omkring 1932-33.
- 1944 Den 1. marts 1944 blev det tinglyst at **Interessentskabet Hans Willeesen & Søn Trælastforretning** i Høruphav for en købesum på 6.500 kr., havde overtaget huset.
- 1946 Interessentskabet Hans Willeesen & Søn Trælastforretning solgte huset til tømrer **Frederik Jensen** og hustru **Anny Karna Jensen** f. Jensen fra Sundsmark i fællesskab for en købesum på 12.000 kr., og denne handel blev tinglyst d. 2. juli 1946. Anny Karna og Frederik Jensen fik børnene:
- Kurt Jensen, født d. ____.

- Urban Jensen, født d. 13. december 1939. (senere Skolemarken 4 Broballe)
- Anne Lise Jensen, født d. ____.
- Erik Jensen, født d. 4. marts 1949.

Frederik Jensen forpagtede det gamle karetmagerværksted på Spangsmosevej 4 af daværende ejer Hans Peter Nicolaisen, og drev sin tømrervirksomhed derfra i en årrække.

1950 Anny Karna og Frederik Jensen solgte huset til **Oksbøl Sognekommune** for en købesum på 20.000 kr., og dette blev der udstedt et tinglyst skøde på d. 7. januar 1950. Huset blev herefter anvendt som kommunekontor på 1. sal.

Anny Karna og Frederik Jensen fraflyttede stedet, men hvor de bosatte sig vides ikke. De købte et jordstykke af Hans Peter Nicolaisen Spangsmosevej 4 som de fik et tinglyst skøde på d. 16. august 1950, og som blev til Søholmvej 1 matrikel 200 af Mjels ejerlav.

1962 Oksbøl Sognekommune solgte huset til **Christen Jacobsen Christensen** for en købesum på 27.600 kr. og dette blev derefter tinglyst d. 12. december 1962.

Christen Jacobsen Christensen blev født i Tandshede i Tandslet sogn d. 28-07-1924 som søn af Christen Jacobsen Christensen og hustru Marie Cathrine f. Christiansen, senere Søholmvej 2 / Søholmvej 6, og han var blevet gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen d. 23. april 1947 med den knap 2 år ældre husassistent i Broballe Marie Magdalene Lassen, der var født d. 10. oktober 1922 i Tandsholm i Tandslet sogn.

Før de kom her havde de boet i et lejemål i Spangsmosevej 19.

Marie Magdalene og Christen Jacobsen Christensen fik børnene:

- Birgit Christensen, født d. 29. juli 1948.
- Lydia Christensen, født d. 6. november 1951.
- Egon Christensen, født d. 10. december 1952.
- Kim Christensen, født d. ____

1989 Marie Magdalene Christensen døde d. 2. juli 1989 i en alder af godt 66½ år, og hendes mand Christen Jacobsen Christensen sad derefter tilbage som enkemand.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2005 Christen Jacobsen Christensen flyttede på Tangshave i maj 2005, og huset blev derefter sat til salg i juni 2005 som værende opført i 1930, hvilket jo ikke er helt korrekt, med en beboelse på 104 m² plus 100m² kælder og med en grund på 815m².

Christen Jacobsen Christensen døde på Tangshave d. 2. november 2007 i en alder af 83 år, efter at have levet som enkemand i godt 18 år.

2005 Huset blev købt af **Ann Dorthe Andersen Grau** og **Karsten Høyer Grau** Storegade i Nordborg for en købesum på 275.000 kr., og d. 28. september 2005 fik de denne overtagelse tinglyst og der blev udstedt et tinglyst skøde på dette.

2009 Ann Dorthe Andersen Grau og Karsten Høyer Grau ejer fortsat huset og er i gang med en større renovering. Huset bebos pt. ikke.

.....

Søholmvej 6 – matrikel nr. 70 af Mjels ejerlav.

- 1920 Bygmester **Hans Peter August Schlichting** fik stedet her tilskødet d. 28. november 1920 og det blev efterfølgende indført i den preussiske grundbog d. 5. december 1921 af den danske administration. Købesum var sat til 3000 kr.
Hans Peter August Schlichting var født d. 13. september 1869 i Kidingmark i Felsted sogn i Aabenraa amt som søn af husmand Henrik Schlichting og hustru Ingrid Stina f. Svensdatter i Kiding mark, og han var blevet gift med Anne Marie Hedvig Margrethe Nielsen, der var født d. 27. april 1865 i Skodsbøl sogn i Sønderborg amt.
Hans Peter August Schlichting havde startet som bygmester i Dybbøl i 1908, og her havde han en overgang ca. 50 svende i arbejde. De kom nu fra Dybbøl hertil Broballe, og her startede Hans Peter August Schlichting sit byggefirma ”H. Schlichtings Byggeforretning” her på stedet. Her havde han kun mellem 10 og 15 svende, men nåede i sit samlede virke at sætte sit præg på villastilen både på hele Als og Sundeved.
Anne Marie Hedvig Margrethe og Hans Peter August Schlichting havde børnene:
- Henrik Schlichting, født d. 9. december 1894 i Dybbøl. (senere Vikkebjergvej 3)
 - Margrethe Schlichting, født d. 3. oktober 1899 i Dybbøl.
 - Marie Schlichting, født d. _____.
 - Christine Schlichting, født d. _____.
 - Sofie Schlichting, født d. 24. april 1905 i Dybbøl. (senere Færgevej 38, Østervej 2)
 - Dora Schlichting, født d. 24. april 1905 i Dybbøl.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede murermester Hans Peter August Schlichting sammen med sin hustru Anne Marie Hedvig Margrethe Schlichting her på stedet.
- 1926 Anne Marie Hedvig Margrethe Schlichting døde d. 5. oktober 1926 i en alder af 61½ år, og hendes mand murermester Hans Peter August Schlichting sad derefter tilbage som enkemand.
- 1945 Omkring 1945 overdrog Hans Peter August Schlichting sin byggeforretning til sin svigersøn Jacob Witte Færgevej 38 i Mjels, der d. 29. november 1925 var blevet gift i Oksbøl kirke med hans datter Sofie Schlichting.
- 1950 Hans Peter August Schlichting døde d. 23. juli 1950 i en alder af næsten 81 år, efter at have levet som enkemand i næsten 24 år.
Efter Anne Marie Hedvig Margrethe og Hans Peter August Schlichtings død, blev der d. 27. december 1950 tinglyst et skifteudskrift som tilgodeså de privatskiftende arvinger: a.) fru Christine Hansen f. Schlichting Sønderborg, b.) fru Margrethe Jørgensen f. Schlichting Broager, c.) fru Marie Drescher f. Schlichting Aabenraa, d.) fru Dora Hellesø f. Schlichting Holm, e.) fru Sofie Witte f. Schlichting, f.) snedkermester Henrik Schlichting Broballe. De havde imidlertid solgt huset til **Thorvald Bonde** for en købesum på 15.500 kr., og det blev der udstedt et skøde på d. 27. december 1950.
- 1951 Landbrugsmedhjælper Thorvald Bonde, der var født d. 10. maj 1925 i Torup i Svenstrup sogn, blev gift hos sognefoged for Oksbøl sogn Jørgen Nicolaisen d. 22. september 1951 med den 1½ år yngre fabriksarbejderske Kathrine Theodora Jessen der var født d. 20. december 1926 i Skovby i Lysabild sogn.
- 1960 Thorvald Bonde tilkøbte matrikel nr. 214 af Mjels ejerlav d. 15. september 1960 for en købesum på 802 kr. Dette jordstykke var blevet frastykket matrikel nr. 21 af Broballe ejerlav af daværende ejer Hans Peter Nicolaisen Spangsmosevej 4.
- 1963 Kathrine Theodora og Thorvald Bonde solgte huset til **Christian Jacobsen Christensen** for en købesum på 38.200 kr., og d. 25. november 1963 blev der udstedt skøde på dette.

falde med tilbørlig rente, samt desuden et tre fags hus som var bygget på Oksbøl præstegrund, og som var ibygget i Peder Christensen og Rasmus Jessens hus. Det fremgik videre at enken skulle have aftægt, og som det videre står: Hans Steffensen arver hende mod at lade hende hæderligen begrave, ligesom han forbliver formynder for sin søster.

Efter ovenstående deling blev **Hans Steffensen** ejer af bolsted nr. 120, og han er da også noteret som ejer af bol nr. 120 på udskiftningskortet over Broballe i 1779.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779 viser placeringen af bolsted nr. 120 på hjørnet af Søholmvej og Nedermarkvej.

- 1776 Det ser ud til at Hans Steffensen ikke længere kunne drive bolstedet videre og d. 29. marts 1776 fæster en inderste ved navn Andreas Hansen Bonde fra Havnbjerg dette bolsted for en periode på 20 år.
- 1797 Hans Jørgen Steffensen solgte hele sit bolsted til **Jørgen Hansen** fra Hjortspringkoppel efter en købs og overladelseskontrakt af 5. december 1797 for en købesum af 3500 af datidens penge. Jørgen Hansen skulle betale halvdelen til påske 1798 og den sidste halvdel til mikkelsdag 1798. Jørgen Hansen var født i januar 1761 i Egen som søn af hjulmand Hans Christensen og hustru Maria Jørgensdatter, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 23. oktober 1789 med den 2 år yngre Sophie Cathrine Moos, der var født i januar 1763 i Svenstrup som datter af Hans Moos i Svenstrup. Jørgen Hansen havde overtaget ejendommen ”Stevning Hjørne” i Svenstrup sogn efter sin far d. 26. juli 1791, men efter at have overdraget den igen til sin bror Christen Hansen d. 7. april 1798 var han og hans familie flyttet til Broballe. Sophie Cathrine og Jørgen Hansen fik børnene:
- Marie Jørgensdatter, født 26. september 1790 i ”Stevning Hjørne”.
 - Ellen Jørgensdatter, født d. 15. september 1792 i ”Stevning Hjørne”. (senere Spangsmosevej 5 i Broballe)
 - Anne Sophie Jørgensdatter, født d. 30. maj 1794 i ”Stevning Hjørne”.
 - Hans Jørgensen Vogt, født d. 25. maj 1801.
- 1800 Jørgen Hansen købte et såkaldt bondested nr. 118 beliggende Søholmvej 12 af daværende ejer Christen Hansen Vogt for en købesum på 4000 i datidens penge på et tidspunkt sidst i 1800 og den dertil oprettede overladelseskontrakt blev tinglyst på Nordborg rets ting d. 6. januar 1801. Jørgen Hansen blev indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 19. april 1800 som den nye ejer af bondested nr. 118. Der blev desuden protokolleret et aftægt til Christen Hansen Vogt d. 6. januar 1801. Efter købet af bondested nr. 118 udstykkede Jørgen Hansen i 1801 de længst borte liggende marker til nogle mindre gårde og husmandsbrug, og beholdt resten til sig selv. Således frasolgte han 12 tønder og 7½/16 skæppe jord fra bol nr. 120 og 2 tønder 4 skæppe 12½/16 skæppe jord fra bondested nr. 118 tilsammen 14 tønder 5 skæppe 4/16 skæppe jord til oprettelse af et nyt familiested på Vikkebjergvej 11. Samtidig frasolgte han også det samme 12 tønder og 7½/16 skæppe jord fra bol nr. 120 og 2 tønder 4 skæppe 12½/16 skæppe jord fra bondested nr. 118 tilsammen 14 tønder 5 skæppe 4/16 skæppe jord til oprettelse af et nyt familiested på Vikkebjergvej 13. Fra sit bondested nr. 118 frasolgte han desuden 2 skæppe land til Hans Lauritzen kådner nr. 59 i Oksbøl og 5 tønder 5 skæppe 1/16 skæppe jord til inderste Jens Jensen i inderstedet nr. 145 der dengang lå

cirka på nuværende Spangsmosevej 12, samt 5 tønder 1 skæppe 9/16 skæppe jord til et nyt familiesteds oprettelse på Nedermarkvej 10.

- 1803 Man kan ikke med sikkerhed sige hvor bolsmand Jørgen Hansen boede ved folketællingen d. 13. februar 1803, men da han boede her på Søholmvej 8 efter overtagelsen i 1797 må det antages at han fortsat boede her, og Søholmvej 12 derefter er blevet brugt som aftægtshus. Bolsmand Jørgen Hansen boede dermed her på stedet sammen med sin hustru Sophie Cathrine og deres børn Ellen Jørgensdatter, Anne Sophie Jørgensdatter og Hans Jørgensen Vogt. Den tidligere ejer af Søholmvej 12 tidligere tolvmand Christian Hansen Vogt boede på gårdens aftægt, men om tjenestefolkene Elisabeth Matzen, Christen Christensen, Anna Christina Jensen, Elina Henningsen og Paul Andersen boede på Søholmvej 8 eller 12 kan ikke siges.
- 1835 Bolsmand Jørgen Hansen overlod nu sine besiddelser bol nr. 120 og bondested nr. 118 til sin yngste søn **Hans Jørgensen Vogt** efter en overladelleskontrakt af 31. marts 1835, og efterfølgende blev der d. 21. juni 1835 protokolleret et aftægt til Sophie Cathrine og Jørgen Hansen, der således sikrede dem et godt aftægt fremover. Hans Jørgensen Vogt var blevet gift i Oksbøl kirke d. 12. november 1831 med den godt 7 år yngre Anne Christine Jensen der var født d. 1. marts 1808 i Lunden i Havnbjerg sogn som datter af bolsmand Jørgen Jensen og hustru Maren Christensdatter, Bærensmøllevej 4 i Lunden. Anne Christine og Hans Jørgensen Vogt fik børnene:
- Anne Sophie Hansen Vogt, født d. 26. november 1832. (senere Fjordvej 12)
 - Maren Hansen Vogt, født d. 25. september 1834.
 - Ellen Hansen Vogt, født d. 30. oktober 1836. (senere Rødenæbvej 3 / Lillegade 2 i Mjels)
 - Jørgen Hansen Vogt, født d. 2. december 1838. (han overtog nr. 118 og 120.
 - Dødfødt drengbarn d. 13. marts 1841.
 - Hans Jørgen Vogt, født d. 23. september 1842.
 - Christine Hansen Vogt, født d. 18. februar 1846, død d. 27. juli 1853.
- 1837 Hans Jørgensen Vogt købte kådnersted nr. 133, der var beliggende på nuværende Søholmvej 8A mellem hans besiddelser stedet her og bondested nr. 118 Søholmvej 12, af husmand Jes Petersen efter en købekontrakt af 31. januar 1837, og d. 11. februar 1837 blev der desuden protokolleret en aftægtskontrakt der sikrede Jes Petersen og dennes hustru Charlotte Hansen et godt aftægt.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 er alle Hans Jørgensen Vogts besiddelser noteret under samme sted, så man kan ikke med sikkerhed sige hvem der boede hvor. Der gættes derfor på at bolsmand Hans Jørgensen Vogt fortsat boede her på bol 120, Søholmvej 8 sammen med sin hustru Anne Christine og børnene Anne Sophie Hansen Vogt, Marie Hansen Vogt, Ellen Hansen Vogt og Jørgen Hansen Vogt, og så boede der desuden også tjenestefolkene Christian Hansen Wolff, Jørgen Petersen, Anna Dorothea Sørensen og Anna Cathrine Jørgensen på et af stederne. I gårdens ene aftægt boede Hans Jørgensen Vogts mor og far Sophie Cathrine og Jørgen Hansen, og det gættes på at det har været i bondested nr. 118, Søholmvej 12. I det andet aftægt boede tidligere kådner Jes Petersen sammen med sin hustru Charlotte Hansen, og det gættes på at det fortsat var i deres tidligere besiddelse kådnersted nr. 133, Søholmvej 8A.
- 1841 Hans Jørgensen Vogt's mor Sophie Cathrine døde på aftægten Søholmvej 12 d. 5. oktober 1841 i en alder af 78 år, og hans far sad derefter tilbage på aftægten som enkemand.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede syns og bolsmand Hans Jørgensen Vogt fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Christine og børnene Anne Sophie Hansen Vogt, Marie Hansen Vogt, Ellen Hansen Vogt, Jørgen Hansen Vogt og Jørgen Jørgensen Vogt. Tjenestefolkene Jørgen Petersen fra Broballe, Jørgen Christensen fra Broballe, Anna Maria Møller fra Kegnæs og Anna Margrethe Clausen fra Mjelsmark boede også på et af stederne. I gårdens ene aftægt, bondested nr. 118 Søholmvej 12, boede Hans Jørgensen Vogts far Jørgen Hansen som enkemand, og i det andet aftægt, kådnersted nr. 133, Søholmvej 8A, boede Jes Petersen og dennes hustru Charlotte Hansen stadigvæk.
- 1850 Hans Jørgensen Vogt's far Jørgen Hansen døde på aftægten Søholmvej 12 d. 16. juli 1850 i en alder af 90 år, efter at have levet som enkemand i knap 9 år.

- 1854 På aftægten i det gamle kådnersted nr. 133, Søholmvej 8A, døde Jes Petersens hustru Charlotte Petersen f. Hansen d. 14. december 1854 i en alder af 80 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Hans Jørgensen Vogt fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Christine og børnene Anne Sophie Hansen Vogt, Marie Hansen Vogt, Ellen Hansen Vogt, Jørgen Hansen Vogt og Hans Jørgensen Vogt. Desuden boede der en tjenestekarl ved navn Christian Chr. Nissen, måske i Søholmvej 12, idet der ellers ikke boede nogen der, og i det andet aftægthus i det gamle kådnersted nr. 133 boede Jes Petersen nu som enkemand.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Hans Jørgensen Vogt stadigvæk her på ejendommen sammen med sin hustru Anne Christine og børnene Anne Sophie Hansen Vogt, Marie Hansen Vogt, Ellen Hansen Vogt, Jørgen Hansen Vogt og Hans Jørgensen Vogt, og så boede der en tjenestekarl ved navn Jørgen Christensen Dane, muligvis i Søholmvej 12. I det gamle kådnersted boede enkemand Jes Petersen stadigvæk.
- 1862 Hans Jørgensen Vogts besiddelser blev d. 1. januar 1862 opgjort i jordbogen til i kvantitet at være følgende: Bolstedet her havde en størrelse på 23 tønder land. Bondested nr. 118 havde en størrelse på 29 tønder 2 skæppe og 2/16 skæppe land, og Kådnersted nr. 133 havde en størrelse på 3 tønder 5 skæppe land.
- 1864 Jes Petersen døde på aftægten Søholmvej 12 d. 27. maj 1864 i en alder af 87 ¾ år efter at have levet som enkemand i knap 9½ år.
- 1871 Den 16. juli 1871 fik Hans Jørgensen Vogt oprettet et testamente:

Jeg undertegnede Hans Jørgensen Vogt, Bolsmand i Broballe, for fremvalgt alvorsmand __ (navn) __ besluttet, ligesom jeg hermed beslutter at oprette følgende testamente og sidste viljesanordning. Følgende bestemmer jeg hermed:

§ 1

For det tilfælde, at jeg Bolsmand Hans Jørgensen Vogt skulde afgå ved døden før den 1. maj 1873 så er det min sidste vilje, at min kære hustru Anna Kirstine født Jensen skal have ret til at blive hensiddende i uskiftet bo og nyde __?__ og __?__ af boet uden nogen som helst Registrering eller Rettens mellemkomst indtil den 1. maj 1873. Hvis jeg først afgår ved døden efter den 1. maj 1873 da skal min kære hustru blive siddende for boet indtil den på min dødsdag efterfølgende 1. maj. Hvis min hustru muligvis måtte afgå ved døden før mig, da skal selvfølgelig bolet straks efter min død overlades til den tiltrædelsesberettigede arving.

§ 2

Når min ældste søn Jørgen Hansen Vogt, eller hvis han måtte være afgået ved døden, den tiltrædelsesberettigede arving, tiltræde det mig tilhørende Bol som Ejendom i overensstemmelse med de i §1 fastsatte bestemmelser, da sker tiltrædelsen på følgende måde:

- A: Bolet overlades min søn Jørgen Hansen Vogt, eller den tiltrædelsesberettigede arving med alt tilhørende og tilliggende med hele besætning af kreaturer, alt ud og indbo dog med undtagelse af de ting som min eventuelle enke måtte tage med på aftægten, til hele arv og ejendom. Med bolet følger også den mig tilhørende areal i Brandsø.*
- B: Overladelsen sker under følgende Betingelser:*
- 1: Overtageren betaler en overtagessum på 8000 Daler dansk Rigsmønt eller nu 6000 Thaler Pr. courant.*
 - 2: Overtageren er forpligtet til straks efter tiltrædelsen at overlade af Bolets jorder et areal, stort 5 tønder land 1 9/16 skæpper, er stående opført i jordebogen under benævnelsen "Søndre Mark al ved Skoven, Holmene Slet, __?__ og __?__ Agere" til hans søster Anna Sophie Hansen Vogt i ægteskab med Kådner Hans Hansen Sarsgaard på Broballemark for en overtagessum af 1000 Daler dansk Rigsmønt eller 750 Thaler Pr. courant til hendes fulde og sande ejendom, således at tiltrædelsen finder sted med Landmandsamtets bevilgelse. Bolets overtager er forpligtet til, for egen beregning at indgive den fornødne ansøgning til det Kongelige Landmandsamt, derimod må min datter selv betale de med overtagelsen forbundne omkostninger. Skulle imod forventning om Udstykning af ommeldte areal ikke blive tilladt eller skulle min datter Anna Sophie Hansen Vogt være afgået ved døden, da forbliver omhandlede areal ved Bolet.*
 - 3: Overtageren er også forpligtet til et halvt år efter tiltrædelsen af Bolet at udbetale til hans broder Hans Jørgensen Vogt som vederlag for en hest 7 en sum af 120 Thaler Pr. courant, hvilken forpligtelse dog skal bortfalde når min søn Hans Jørgensen Vogt måtte være afgået ved*

døden, således at hans eventuelle arvinger ikke kan gøre krav på udbetalingen af dette beløb.

4: Overtageren er fremdeles forpligtet til at give min eventuelle enke Anne Kirstine født Jensen så længe hun lever følgende aftægt:

A: Til bolig indrettes det aftægtshus, som tiltræderen, eller eventuel hans enke forinden overladelser af Bolet agter at lade bygge og indrette efter eget behag. Dette aftægtshus skal Overtageren være forpligtet til at vedligeholde såvel indvendig som udvendig.

B: Til Have indrømme hende et stykke jord, stort 18 alen i bredden hen til ___?___ og den fulde længde ned til hegnet, beliggende i nærheden af aftægtsboligen.

C: Årlig levere hende:

1: i rent og forsvarlig korn: 3 tønner Rug, 3 tønner Byg, 2 tønner Boghvede, ½ tønne Havre, 2 tønner Malt, 2 skæpper gule Karotter, som leveres hvert år til jul tilligemed ½ tønne Havre.

2: 3 tønner Kartoffler i efteråret

3: 64 pund forskættet Hør

4: 2 tønner Æbler, deriblandt ½ tønne af de tvende søde Æbletræer- navnlig af det nordligste

5: 6 pund Humle

6: 64 pund Smør hvoraf de 32 pund leveres i juni og de 32 pund i oktober måned

7: en fed Gris til 12 lispund vægt ved levering.

8: 3 fede Gæs med fjer.

9: 8 læs godt brænde og 6 tusind tørre og strøgne Tørv, der alt af rette ejer forarbejdes og indsættes i brændselsrummet.

10: Et Får med dets Lam og 2 gilde ___?___ fodres fra Sommer og Vinter med Bolets Får, dog ___?___ i den bedste Græsgang.

D: Af nymalket Mælk leveres hende daglig fra 15. maj til 15 oktober 4 kander, fra 15. oktober til 15 november 3 kander, fra 15 november til 15 marts 2 kander og fra 14 marts til 15 maj 3 kander hvilket daglig indbringes i aftægtslejligheden.

E: Endelig har hun fri befordring med heste og vogn, hvorhen hun ønsker det, fri Brødbagning, ___?___ vask når der bages, tørres og vaskes på bolet, fri brug af bagehuset og redskabsrum, fri adgang til og brug af ___?___ ved Bagehuset, plads til stegning af ___?___, det fornødne gulvsand og fri overnatning og omhyggelig pleje i alderdom og sygdom.

F: Sluttelig er Overtageren også forpligtet til at udlevere til hans moder Anna Kirstine Vogt 20 Pund gåsefjer det følgende efterår efter tiltrædelsen af bolet uden nogen som helst ___?___

§ 3

Overtagelsessummen 8000 Daler dansk Rigsmønt eller 6000 ThaIer Pr. courant ordnes på følgende måde:

1: Først udbetaler ___?___ overtager al den gæld som jeg måtte efterlade mig.

2: Derefter udbetales således til mine børn Hans Jørgensen Vogt og Ellen Vogt, der endnu ikke have modtaget nogen medgift, et beløb på 50 Daler dansk Rigsmønt til hver, eller 37 ThaIer 15 P. Pr. courant for det tilfælde, at der er medgift forinden min dødelige afgang ikke skulle blive dem udbetalt i naturalier.

3: Resten af overtagelsessummen skal deles imellem mine fire børn, nemlig: Hans Jørgensen Vogt, Anna Sophie Vogt, Maren Vogt og Ellen Vogt, således at Hans Jørgensen Vogt får det dobbelte som pigerne.

4: Med hensyn til udbetalingen af arve summen til mine børn så vil jeg overlade det til Overtageren og mine øvrige børn at træffe en overenskomst imellem hinanden des angående. Men i mangel af overenskomst, er Overtageren forpligtet til at udrede arvesummen efter opsigelse med et halvt års varsel.

§ 4

Når Bolet med tilhørende trygt overlades min søn Jørgen Hansen Vogt eller den tiltrædelsesberettigede mulige arving, efter at jeg og min kære hustru måtte være afgået ved døden, så skal arvtagerne være forpligtet til, som vederlag for det indbo som enken har ret til at tage med på aftægten, at udbetale et beløb af 120 ThaIer Pr. courant som skal deles imellem samtlige mine børn efter loven med undtagelse af Bolets Overtager.

§ 5

At ovenstående dokument viser min sidste vilje, bekræfter jeg hermed med min egenhændige underskrift.

Sket i Broballe den 16. juli 1871.

Peter Thøysen som vidne

Jørgen Madsen som vidne

Hans Jørgensen Vogt

At dokumentar, Boelsmand Hans Jørgensen Vogt, ved hans fornuft har ___?___ ovenstående var udtryk for hans sidste vilje, at han underskrev egenhændig, efter sket forelæsning, han underskrev samme tillige med tvende vidner, og at alt er rette sket, ___?___?___ alle var således med hinanden, ___?___ ___?___?___?___

Broballe den 16. juli 1871

___?___ - (navn) ___?___ (amtsejbedsmand)

- 1871 Anne Christine Vogt døde d. 24. december 1871 i en alder af knap 64 år, og Hans Jørgensen Voigt sad derefter tilbage som enkemand.
- 1872 Hans Jørgensen Voigt overlod sine ejendomme nr. 120, nr. 118 og kådnersted 133 til sin søn og svigerdatter **Jørgen Hansen Vogt** og hustru **Dorothea Auguste Vogt** efter en købs og overladelseskontrakt af 10. maj 1872.

Købe og Overladelses Kontrakt

Oprettet imellem Bolsmand Hans Jørgensen Vogt i Broballe, som sælger på den ene side og hans søn Jørgen Hansen Vogt og hustru Dorothea Auguste født Schmidt sammesteds som købere på den anden side.

§ 1

Jeg undertegnede Hans Jørgensen Vogt sælger og overdrager herved til min søn Jørgen Hansen Vogt og hustru Dorothea Auguste født Schmidt, det mig ifølge Overladelses og Arveforening af 31 marts og 1. april 1835 samt Skøde af 31. marts 1835 tilhørende i Broballe under nr. 118 i Melsgaards Besiddelse beliggende Bol, efter fradrag af den jordlod, som jeg ved kontrakt af dags dato har overdraget til min svigersøn Hans Hansen Sarsgaard og hans hustru Anna Sophie Hansen født Vogt, med alt tilhørende og tilliggende, alle mur og sømfaste kontinuation ___?___, og med alle på ejendommen hvilende friheder, rettigheder, afgifter og byrder, til bemeldte min søn Jørgen Hansen Vogt og hustru Dorothea Auguste født Schmidt, deres fulde og sande Ejendom.

Med Bolet følger fremdeles som ejendom den til samme hørende vejret i Bund Sø, hele Besætningskreaturer, Avls og Agerdyrkningsredskaber samt det forhåndenværende udbo og indbo, med undtagelse af de genstande, som jeg ønsker at tage med mig på aftægten.

Overladelsen sker under følgende betingelser:

- A: Tiltrædelsen er sket med d. 1. maj d. år, fra hvilken dag af overtageren have at udrede alle på ejendommen hvilende skatter, afgifter og byrder uden nogen som helst undtagelse.
- B: Overtageren betaler en overtagelsessum af 8320 Daler dansk Rigsmønt eller 6240 Thaler Pr. Courant er Seks Tusinde, to Hundrede og fyrretyve Thaler Pr. Courant, som udredes på følgende måde:

1: Da overtage følgende gældsposter:

- a: til Nordborg kirkekasse en protokolleret gæld, stor 80 Thaler Pr. Courant.
- b: Til Jomfru Sine Clausen i Oksbøl en Vayalgæld ? stor 240 Thaler Pr. Courant.
- c: Til Broderen Hans J. Vogt i Broballe en ___?___gæld stor 225 Thaler Pr. Courant.

Af disse gældsposter har da at udrede Renterne fra tiltrædelsen d. 1. maj af at regne.

2: Da udbetale til mine efternævnte børn et beløb af 3.445 Thaler Pr. Courant, nemlig:

- a: til min søn Hans J. Vogt i Broballig 1378 Thaler.
- b: til min datter Ellen H. Vogt gift Rehloff i Mels 689 Thaler.
- c: til min datter Maren Vogt gift Bonde i Lavensby 689 Thaler.
- d: til datter Anna Sophie Vogt gift Sarsgaard i Broballe 689 Thaler.

udgift 3.445 Thaler.

Disse summer udbetales efter opsigelse fra en af siderne med et halvt års forudgående varsel, samt forrentes fra tiltrædelsen d. 1. maj d. år af med 3½ % pro anno. - Overtageren har at meddele enhver af mine børn en Hypoteksveksel over det skyldige beløb.

3: Resten af overtagelsessummen 2.250 Th. Pr. Courant er To Tusinde To Hundrede og Halvtredssindstyve Thaler Pr. Courant forbliver indestående for overtageren i Ejendommen og forrentes fra tiltrædelsen af med 3½ % pro anno, samt udbetales efter opsigelse fra en af siderne med et halvt års forudgående varsel. Renterne udbetales halvårlig nemlig hvert års 1. maj og 1. november, første gang den 1. november 1872.

C: Overtagerne er forpligtet til, for dem og deres arvinger og efterkommere i Bolets besiddelse, at indrømme, yde og præstere mig, så længe jeg lever følgende aftægt:

- 1: Til bolig indrømme mig den ved bolet beliggende Aftægtslejlighed, såvel være som ___?___ med alle fornødne bekvemmeligheder. Boligen skal efter Overenskomst istandsættes og dernæst forsvarlig vedligeholdes såvel indvendig som udvendig af stedets Ejere. Overtageren have at forsyne beboelsværelset med en kakkelovn.
- 2: Til Have indrømme mig et stykke jord som er beliggende syd for aftægtslejligheden op til brønden, stort 70 alen eller 40 meter i længden og 20 alen eller 11½ meter i bredden. Til Haven leveres hvert år den fornødne gødning.
- 3: Årligen leveres mig:
- a: i rent og forsvarligt korn til juletid: Tre Tønder eller 4 1/8 Hektoliter Rug, Tre Tønder eller 4 1/8 Hektoliter Byg, To Tønder eller 2 3/4 hektoliter boghvede, En halv Tønne eller 3/4 hektoliter Havre, En halv tønne eller 3/4 hektoliter hvede, To Tønder eller 2 3/4 hektoliter Malt, To Skæpper eller 3/8 hektoliter gode ærter, seks pund eller 3 kilogram humle.
- b: Tre Tønder eller 4 1/8 hektoliter gode spisekartofler, leveret hvert efterår.
- c: To Tønder eller 2 3/4 hektoliter æbler, nemlig en Tønne eller 1 3/8 hektoliter søde æbler og en Tønne eller 1 3/8 hektoliter sure æbler, leveret om efteråret.
- d: Fire og tredssindtyve pund eller 32 kilogram forskættet hør.

| |
|--|
| <p>e: Fire og tredssindstve pund eller 32 kilogram godt smør, nemlig 32 pund eller 16 kilogram leveres af juni smør og 32 pund eller 16 kilogram leveres af oktober smør.</p> <p>f: I slagtetiden en fed gris til 12 lispund eller 84 kilogram med indmaden.</p> <p>g: Tre fede gæs med fjer.</p> <p>h: 8 læs groft brænde og 6000 strøgne og tørre tørv, hvilket altsammen hjemkøres, - og indsættes af stedets ejer eller hans folk efter anvisning af aftægtsmanden.</p> <p>i: Hvert efterår leveres 2 vædderlam, som fodres om vinteren ved ejerens Får og om sommeren ved ejerens Slagtefår. Fremdeles leveres det fornødne Gulvsand.</p> <p>4: Månedlig leveres mig tyve æg.</p> <p>5: Daglig leveres mig af nymalket mælk fra 15. maj til 15. oktober fire kander eller 7 1/4 liter, fra 15. oktober til 15. november tre kander eller 5 3/8 liter, fra 15. november til 15 marts to kander eller 3 5/8 liter og fra 15. marts til 15. maj tre kander eller 5 3/8 liter. Mælken indbringes daglig i aftægtsboligen.</p> <p>6: Der indrømmes mig fri befordring med heste og vogn hvorhen jeg ønsker det, og til hvilken som helst tid, samt fri brug af vaskehuset og vaskeredskaberne, fri adgang til og brug af brønden og plads til brygning af ___? ___.</p> <p>7: Så indrømmes mig fri brødbagning, korn tørre ___? og vask, når der bages, tørres og vaskes på bolet, samt gives mig fri Overnatning og omhyggelig pleje i alderdom og sygdom.</p> <p>8: Sluttelig har overtageren også det første efterår efter tiltrædelsen af bolet altså i efteråret 1872 at udlevere mig 20 pund eller 10 kilogram Gåsefjer uden nogen som helst erstatning.</p> <p>D: Samtlige med denne Overladelse og Dokumenternes udfærdigelse, omkostninger og protokoller hvis forbundne omkostninger udredes af overtageren alene.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Vi medundertegnede Jørgen Hansen Vogt og hustru Dorothea Auguste født Schmidt indgår som købere og overtagere på de fremførte betingelser, som vi for os og vore arvinger lover lovligen og ___? ___ at opfylde, samt pantsætte til sikkerhed for den i § 2 under B røde 3 opførte Restkøbesum 2.250 Thaler og det under C opførte aftægt, alt hvad vi eje eller hvad vi måtte komme til at eje, navnlig den os overdragne Boel i Broballe i pant, og tilstede, at denne kontrakt må indføres på vort Folium i Distriktets Skyld og Panteprotokol uden vor ___? ___</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Derefter sættes og stadfæstes Overtagerne i den rolige besiddelse af det dem overdragne Bol med Tilhørende og Tilliggende hvormed de efter eget behov kan skalte og valte som med deres øvrige gods og lover Sælgeren at være ansvarlig for al tiltale som hermed kan ___? ___.</p> <p>Til vitterlighed have kontrahenterne, under gensidig frasigelse af alle Udflugter og Indvendinger, som herimod kunne optænkes, egenhændig undertegnet nærværende kontrakt i duplo i den undertegnede kongelige Amtsret.</p> <p style="text-align: center;">Sket Nordborg i den kongelige Amtsret d. 10. maj 1872.</p> <p style="text-align: center;">Hans J. Vogt Jørgen H. Vogt Dorothea Auguste Vogt</p> |
|--|

Dorothea Auguste og Jørgen Hansen Vogt blev således efterfølgende indskrevet i den preussiske grundbog som ejere af stedet efter den senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873. Hans Jørgensen Vogt gik derefter på aftægt, hvilket kan have været i enten Søholmvej 12 eller 8A.

Jørgen Hansen Vogt var blevet gift i Oksbøl kirke d. 6. februar 1868 uden lysning, men med bevilling af 20. december 1867 med den 1 år ældre Dorothea Auguste Hansen Schmidt, der var født d. 18. november 1837 som datter af dyrlæge og kromand Hans Madsen Schmidt og hustru Marie Clausen Spangsmosevej 5 i Broballe.

Dorothea Auguste og Jørgen Hansen Vogt fik børnene:

- Christine Hansen Vogt, født d. 21. februar 1869. senere Spangsmosevej 32.
- Hans Jørgensen Vogt, født d. 11. maj 1872. (han overtog stedet)
- Marie Kirstine Hansen Vogt, født d. 27. juni 1874.
- Dorothea Auguste Hansen Vogt, født d. 4. januar 1877.
- Anna Sophie Hansen Vogt, født d. 3. januar 1880. (senere Mjelsgård Mølle)

1873 Hans Jørgensen Voigt fik ikke lang tid på aftægt, idet han døde d. 18. juni 1873 i en alder af 72 år, efter at have levet som enkemand i 1½ år.

1899 Dorothea Auguste og Jørgen Hansen Vogt havde ladet de gamle bygningerne til det gamle kådnersted nr. 133 nedbryde, og havde i stedet for ladet et nyt hus opføre på grunden. Et gammelt stykke papir med påtegningen november 1899 skrevet af snedkermester Asmus Lorenz Nicolaisen, Oksbøl Søndergade 24 / Præstegårdsvej 2 i Oksbøl, vidner om opførelsen af det nye aftægtshus.

Dorothea Auguste og Jørgen Hansen Vogt overlod ejendommene til deres ældste søn **Hans Jørgensen Vogt** d. 13. juli 1899, og han blev således den næste bolsmand på stedet. Efter at det nye aftægtshus var færdig flyttede Dorothea Auguste og Jørgen Hansen Vogt ind i det nye aftægt.

Hans Jørgensen Vogt blev gift i Oksbøl kirke d. 21. marts 1899 med den jævnaldrende Helene Kirstine Kramer der var født i Vesterlund ved Nordborg d. 20. august 1872 som datter af parcellist Jens Jensen Kramer og hustru Kirsten f. Petersen Grau i Vesterlund.

Helene Kirstine og Hans Jørgensen Vogt fik børnene:

- Jørgen Vogt, født d. 29. juni 1899.
- Jens Christian Vogt, født d. 27. marts 1901.
- Hans Valdemar Vogt, født d. 30. juni 1904.
- Dorthea Vogt, født d. 24. august 1906.
- Helene Christine Vogt, født d. 1. november 1907.
- Kirsten Agnete Vogt, født d. 11. november 1912.

- 1918 Den 6. februar 1918 kunne Hans Jørgensen Vogts forældre Dorthea Auguste og Jørgen Hansen Vogt fejre deres guldbryllup.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Hans Jørgensen Vogt her på ejendommen sammen med sin hustru Helene Christine Vogt og deres 5 børn Jens Christian Vogt, Hans Valdemar Vogt, Dorthea Vogt, Helene Christine Vogt og Kirsten Agnete Vogt. På aftægten Søholmvej 8A boede Hans Jørgensen Vogts forældre Dorthea Auguste og Jørgen Hansen Vogt. På ejendommen boede desuden tjenestekarlen Jens Rasmussen fra Mjels samt tjenestepigerne Anna Dorthea Hoff fra Kiel og Marie Christine Elisabeth Petersen fra Broballe.
- 1926 Dorthea Auguste Hansen Fogt døde på gårdens aftægt Søholmvej 8A d. 5. december 1926 i en alder af 89 år, og Jørgen Hansen Vogt sad så derefter tilbage som enkemand.
- 1927 Helene Christine og Hans Jørgensen Vogt solgte ejendommen til en handelsmand ved navn **V. Kisum** fra Viborg og en forpagter ved navn **P. Petersen** med hver en lige andel for en købesum på 130.000 kr., og denne handel blev derefter tinglyst d. 19. december 1927.
Helene Christine og Hans Jørgensen Vogt fraflyttede sognet og via et kort ophold i Kelstrup ved Hadeslev købte de en gård ved Randrup Hovedgård ved Viborg. Hans Jørgensen Vogts far Jørgen Hansen Vogt blev boende på aftægten Søholmvej 8A.
- 1928 V. Kisum og P. Pedersen solgte ejendommen til **Chresten Christensen** og hustru **Anne Marie Christensen** f. Finmann i almindelig formuefællesskab for en købesum på 78.000 kr. + 30.000 kr. i løvsøre, og dette fik de derefter et tinglyst skøde på d. 21. november 1928.
Chresten Christensen og hustru kom hertil fra Lambjerg.
Chresten Christensen var født d. 9. januar 1879 i Kromum i Ketting sogn som søn af arbejder Peter Christensen og hustru Marie f. Hansen, og han var blevet gift med den godt 1 år yngre Anne Marie Finmann der var født i Høruphav i Hørup sogn d. 23. maj 1880 som datter af murer Frederik Finmann og hustru Kirstine Marie f. Melehertsen i Høruphav.
Anne Marie og Chresten Christensen havde børnene:
- Frederik Christensen, født d. 29. september 1903 i Vollerup i Ulkebøl sogn. (han overtog stedet)
 - Marie Christine Christensen, født d. ____.



Billede af ejendommen fra ukendt årstal.

- 1932 Nøjagtig 6 år efter sin hustru og 3 dage efter sin 94 års fødselsdag døde den gamle bolsmand Jørgen Hansen Vogt på aftægten Søholmvej 8A d. 5. december 1932, efter at have levet som enkemand i 6 år.
- 1939 Ejendommen blev forpagtet af Anne Marie og Chresten Christensens søn Frederik Christensen i 1939, og ved overtagelsen var der et opdyrket areal 85 tønder land, og der var en besætning på 5 heste, 25 køer, 25 ungvæg og 100 svin.
- 1943 I 1943 var det opdyrkede areal fortsat på 85 tønder land, og der var heller ingen ændring i ejendommens besætning.
- 1949 Anne Marie og Christen Christensen solgte ejendommen til deres søn **Frederik Christensen** og svigerdatter **Bodil Christensen** f. Flamand i fællesskab for en købesum på 86.000 kr., og dette blev der udstedt et tinglyst skøde på d. 25. oktober 1949.
Frederik Christensen var blevet gift med Bodil Flamand der var født d. 9. februar 1918 som datter af fabrikant Flamand i København
Bodil og Frederik Christensen fik børnene:
- Bente Christensen, født d. 15. november 1942.
 - Bodil Christensen, født d. _____.
- 1956 Frederik Christensens mor Anne Marie Christensen døde d. 3. juli 1956 i en alder af 76 år og hans far Christen Christensen levede derefter videre på aftægten som enkemand.
- 1960 Frederik Christensens far Christen Christensen døde d. 18. februar 1960 i en alder af 81 år, efter at have levet som enkemand i godt 3½ år.
- 1968 Ejendommen blev solgt til Bent Nøhr Jensen for en købesum på 415.495,80 kr. til overtagelse d. 15. marts 1968, og dette fik han efterfølgende et tinglyst skøde på d. 11. maj 1968.
Bodil og Frederik Christensen fraflyttede ejendommen og tilflyttede Søholmvej 12. Denne havde han frastykket fra ejendommen med i alt 868 m² jord og det fik herefter betegnelsen matrikel nr. 167 af Broballe ejerlav.
Bent Nør Jensen havde tidligere haft distribution af Valencia sodavand i Stevning på adressen Ravnsbjergvej 18 i Stevning. Han var gift med Mary, og de startede en produktion af gæs på ejendommen. Bent Nøhr Jensen skiftede det gamle stråtag ud med bølgeeternitplader på ejendommen.
- 1971 Forventningen til gæs produktionen blev ikke som forventet, og Bent Nør Jensen solgte derefter ejendommen til **Johann Petersen** for en købesum på 515.000 kr. til overtagelse d. 15. juli 1971, og d. 20. september 1971 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.
Mary og Bent Nør Jensen købte derefter ejendommen på Oksbøl Nørregade 5 i Oksbøl og flyttede dertil.
Johann Petersen blev født d. 12. marts 1944 som søn af og Mads Petersen og hustru Anne Kathrine f. Thomsen på Nedermarksvej 2, der ligger som nabogård til ”Søholm”.
Han var blevet gift d. 3. august 1968 med den 4 år yngre bankassistent Jonna Jessen der var født d. 28. marts 1948 som datter af Jes Jessen og hustru Minna Kruse Enevoldsen.
Jonna og Johan Petersen har børnene:
- Britta Petersen, født d. 6. juni 1970.
 - Mona Petersen, født d. 26. august 1972.
- 1990 Gården blev drevet med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt.
- 2004 Johan nedbrød nogle af de gamle staldbygninger i 2004 og 2005
- 2005 Det gamle aftægtshus Søholmvej 8A blev nedbrudt, og der blev derefter opført et nyt hus i 2005-2006
- 2006 Ejendom sat til salg i marts 2006 som værende opført 1850 med en bolig på 300m² og en grund på 11.184m² til en pris af 1.145.000 kr.
Jonna og Johann Petersen tilflyttede deres nye hus på Søholmvej 8A.
Ejendommen blev købt af **Conni Bonde** og **Henrik Bonde** for en købesum på 1.145.000 kr. og dette blev efterfølgende tinglyst d. 10. august 2006.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

2009 Conni Bonde og Henrik Bonde ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Søholmvej 10 – matrikel nr. 13a af Broballe ejerlav.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779 viser placeringen af kådnersted nr. 133 mellem Søholmvej 8 og Søholmvej 12.

Stedet her havde i gammel tid betegnelsen Kåd nr. 133 og som det ses ifølge udskiftningskortet over Broballe fra 1779 var stedet placeret mellem bol 118 Søholmvej 12 og bol 120 Søholmvej 8. Stedets ejer var noteret som **Marcus Hansen**.

Marcus Hansen var født omkring 1710 og han er også kaldet Marius Hansen eller Marquard Hansen. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 26. juli 1738 med Anna Henrichsdatter fra Oksbøl, der var født omkring 1711.

Anna og Marquard Hansen fik børnene:

- Karen, døbt d. 5. november 1738.
- Ellen, døbt d. 25. januar 1741, død og begravet d. 28. november 1747.
- Anna, døbt d. 12. april 1743.
- Marie, døbt d. 15. maj 1746.
- Anne Margrethe, døbt d. 4. maj 1748.
- Henrik, døbt d. 30. september 1751.

1749 Den 15. juni 1749 blev Hans Marcussen i Broballe, der var død i en alder af 77 år, begravet på Oksbøl kirkegård. Han var dermed født omkring 1672, og han kunne meget vel være far til Marcus Hansen.

1751 Marquard Hansens hustru Anna døde få timer efter sin sidste fødsel d. 30. september 1751 i en alder af kun 40 år, og han sad derefter tilbage med en flok mindre børn.

1752 Marquard Hansen fandt sig hurtigt en ny livsledsager, og d. 5. februar 1752 blev han gift igen i Oksbøl kirke med den omkring 9 år yngre pige Ellen Hansdatter fra Holm i Nordborg landsogn, der var født omkring 1719.

Ellen og Marquard Hansen fik sønnen:

- Hans, døbt d. 4. april 1753. (han overtog stedet)

1777 Ellen og Marquard Hansens søn Hans, nu kaldet Marcussen) blev gift i Oksbøl kirke d. 17. oktober 1777 med enken Maren Christiansdatter fra Lavensby i Havnbjerg sogn, der var født omkring 1745. Maren Christiansdatter eller senere kaldet Maren Hansen havde en søn ved navn Christian Hansen. Han var født omkring 1771, og han er muligvis en søn fra hendes tidligere ægteskab.

Maren Hansen og Hans Marcussen fik børnene:

- Marcus Hansen, døbt d. 27. september 1778, død og begravet d. 20. september 1787.

Det formodes at Ellen og Marquard Hansen herefter er gået på aftægt og **Hans Marcussen** har overtaget kådnerstedet.

1796 Hans Marcussens far Marquard Hansen døde d. 17. januar 1796 i en alder af 86 år og hans mor Ellen sad derefter tilbage som enke.

1799 Kådner Hans Marcussen døde d. 18. april 1799 i en alder af 56 år, og hans hustru Maren sad derefter tilbage som enke.

1799 Maren og Hans Marcussens søn Christian Hansen blev gift i Oksbøl kirke d. 13. april 1799 med pigen Maren Laursdatter fra Fyn, der var født omkring 1774.

Maren og Christian Hansen fik børnene:

- Maren Christiansdatter Hansen, født d. 19. juli 1799.
- Anne Cathrine Hansen, født d. 29. september 1801.
- Hans Christian Hansen, født d. 8. juni 1805. (senere Søholmvej 18)

1800 Hans Marcussens mor Ellen døde d. 6. maj 1800 i en alder af 81 år, efter at have levet som enke i godt 4 år.

1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede enkefru Maren Hansen her på stedet som husmand med jord sammen med sin søn Christian Hansen, der for tiden var inde som landssoldat, og sin svigerdatter Maren Lausen og børnebørn Maren Hansen og Anna Catharina Hansen. Hendes svigerdatters søster Johanne Lausen boede der også som såkaldt kostgænger.

1804 Den 4. september 1804 var det efter en overladelseskontrakt et ejerskifte på et kådnersted i Broballe fra Hans Marcussen til en **Henrik Marcussen**, og han kan meget vel have været Hans Marcussens halvbror.

Henrik Marcussen beholdt ikke stedet ret længe, og d. 17. december 1804 overlod han det til en **Christian Hansen**, der meget vel kan have været hans nevø.

Christian Hansen, der var kommet hjem efter sin tid som landssoldat og som i 1805 ved sit sidste barns fødsel hed Christian Marcussen, var på det tidspunkt kådner i Broballe.

På et ikke kendt tidspunkt fraflyttede Christian Marcussen med sin familie og sin mor til inderstedet på Søholmvej 18 hvor de bosatte sig. Stedet her blev overtaget af en **Hans Johannsen**. Hvem han var vides ikke.

1815 Hans Johannsen solgte husmandsstedet efter en overladelseskontrakt af 28. april 1815 til **Jes Petersen**. Hvor Hans Johansen derefter er blevet af vides ikke

Jes Petersen var født omkring 1778 - 1780 i Øster Løgum, og søn tjenestekarl i Broballe under navnet Jes Thøgersen var han blevet gift med tjenestepige Charlotte Hansdatter der var født som datter af bolsmand Hans Nissen og hustru i Broballe og døbt d. 27. august 1775 i Oksbøl kirke. Charlotte og Jes Petersen fik ingen børn.

1837 Jes Petersen solgte sit husmandssted d. 31. januar 1837 til gårdejer **Hans Jørgensen Vogt**, der var i besiddelse af ejendomme bondested 118 Søholmvej 12 og bolsted 120 Søholmvej 8 på begge sider af stedet her, og der blev oprettet en aftægtskontrakt der sikrede Charlotte og Jes Petersen et godt aftægt.

Vi underskrevne, jeg Jes Petersen kådner i Broballe, på den ene, og jeg Hans Jørgensen Vogt, Syns- og Bolsmand sammesteds, på den anden side, tilstår og bekender herved for os og vore arvinger, at efterstående købe og overladelleskontrakt imellem os er oprettet.

§ 1

Benævnte Jes Petersen sælger og overlader herved til bemeldte Hans Jørgensen Vogt sit i Broballe beliggende kådsted tilligemed det dertil udlagte lille stykke Enggrund ved Melssø, ligesom dette Sted nu befinder sig, med alt tilhørende og alle derpå hvilende friheder og Rettigheder, byrder og afgifter, navnlig ? til ? , for den Sum af 300 (dansk møntenhed) eller 480 (holstensk mønt ?), skriver Fire Hundrede og Firssindtyve ? - ? .

§ 2

 ? - nu køberen Hans Jørgensen Vogt i Afdrag på den bekræftede købesum af 300 ? eller ? 480 ? rede og rigtig har betalt 100 ? eller ? 160 ? hvorfor han herved lovformeligt kvitteres så lover han og tilforpligter sig også herved:

1: at forrente med 4 procent i året de øvrige 200 ? eller ? 320 ? hvilke, så længe sælgeren Jes Petersen og hans nuværende kone re i live, uopsigelig blive stående i Stedet og efter deres Død udbetales efter fuldbehørig opsigelse, hvorved dog sælgeren forbeholder sig at optage af kapitalen årlig 10 ? eller 16 Rigsdaler ? , når han skulde trænge dertil og derforuden:
2: at yde sælgeren Jes Petersen og dennes kone, så længe de lever, den i kontrakten af i dag nærmere beskrevne Aftægt.

§ 3

Derefter sættes og stadfæstes Køberen Hans Jørgensen Vogt i den rolige Besiddelse af omhandlede Kådsted med tilhørende som han dermed kan skalte og valte som med sit øvrige velerhvervede Gods, og lover Sælgeren herved, at være ansvarlig for al Tilfælde, som imod denne handel kunne gøres, forpligtende sig alle videre Rettigheder til omtalte Krosted med Tilhørende, dog under forbeholdt af ejendoms Rettigheder indtil Købesummens Rest er betalt.

§ 4

Til Slutning frasiger parterne sig gensidigen alle Udflugter, som imod denne Købe- og Overladelleskontrakt kunde optænkes, meget være villende under pantsættelse af deres Gods og ? med Tilståelse af Protocollationen Gælds- og Pante- Protokollen, af samme ufravigeligen skal være efterlevet. Dels til Bekræftelse er denne Akte, efter sket forelæsning, af parterne egenhændig underskrevet og Underskriften på Rettens vegne bevidnet.

Som er sket på Nordborgs Ting den 31. januar 1837.

Hans Henrichsen (vidne)

Jes Pedersen

Mads Madsen (vidne)

Hans J. Vogt

(Embedsmand) ? J. Harbon

- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede Jes Petersen sammen med sin hustru Charlotte Hansen i Hans Jørgensen Vogts aftægt, og det gættes på at det fortsat var her i deres tidligere besiddelse kådnersted nr. 133, Søholmvej 8A.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede Jes Petersen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Charlotte Hansen.
- 1854 Jes Petersens hustru Charlotte Petersen døde her på aftægten d. 14. december 1854 i en alder af 80 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Jes Petersen fortsat her i det gamle kådnersted nr. 133 nu som enkemand.
- 1864 Jes Petersen døde på aftægten d. 27. maj 1864 i en alder af 87 $\frac{3}{4}$ år efter at have levet som enkemand i knap $9\frac{1}{2}$ år.
- Huset har op gennem tiderne været ejet af ejerne af ”Søholm”, og er givet vis blevet brugt som aftægtshus.
- 1872 Da Hans Jørgensen Voigt overlod sine ejendomme nr. 120, nr. 118 og kådnersted 133 til sin søn og svigerdatter **Jørgen Hansen Vogt** og hustru **Dorothea Auguste Vogt** efter en købs og overladelleskontrakt af 10. maj 1872, kom stedet herefter under hans ejerskab.
- 1899 Dorothea Auguste og Jørgen Hansen Vogt havde ladet de gamle bygningerne til det gamle kådnersted nr. 133 nedbryde, og havde i stedet for ladet et nyt hus opføre på grunden. Huset så ens ud med huset

Spangsmosevej 19 og er derfor nok opført nogenlunde samtidig af den samme bygmester. Et gammelt stykke papir med påtegningen november 1899 skrevet af snedkermester Asmus Lorenz Nicolaisen, Oksbøl Søndergade 24 / Præstegårdsvej 2 i Oksbøl, vidner om opførelsen af det nye aftægts hus. Derefter solgte de deres besiddelser til deres ældste søn **Hans Jørgensen Vogt** d. 13. juli 1899, og han blev han dermed også ejer at stedet her.



Billede af det nye aftægts hus fra ukendt årstal.

- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede aftægtsmand Jørgen Hansen Vogt sammen med sin hustru Dorte Auguste Hansen Vogt.
- 1926 Dorte Auguste Hansen Vogt døde her på aftægten d. 5. december 1926 i en alder af 89 år, og Jørgen Hansen Vogt sad så derefter tilbage som enkemand.
- 1927 Jørgen Hansen Vogts svigerdatter og søn Helene Christine og Hans Jørgensen Vogt solgte ejendommen "Søholm" og dermed også huset her til en handelsmand ved navn **V. Kisum** fra Viborg og en forpagter ved navn **P. Petersen** og dette blev efterfølgende tinglyst d. 19. december 1927. Helene Christine og Hans Jørgensen Vogt fraflyttede sognet og via et kort ophold i Kelstrup ved Hadeslev købte de en gård ved Randrup Hovedgård ved Viborg. Jørgen Hansen Vogt blev boende her på aftægten.
- 1928 V. Kisum og P. Pedersen solgte ejendommen "Søholm" og dermed også huset her til **Chresten Christensen** og hustru **Anne Marie Christensen** og denne overtagelse blev derefter tinglyst d. 21. november 1928.
- 1932 Nøjagtig 6 år efter sin hustru og 3 dage efter sin 94 års fødselsdag døde den gamle bolsmand Jørgen Hansen Vogt her på aftægten d. 5. december 1932, efter at have levet som enkemand i 6 år. Hvem der herefter har beboet huset vides ikke.
- 1949 Anna Marie og Christen Christensen solgte sine besiddelser Søholmvej 12, huset her og ejendommen "Søholm" til deres søn og svigerdatter **Frederik Christensen** og **Bodil Christensen** f. Flamand og denne overtagelse blev efterfølgende tinglyst d. 25. oktober 1949. Der blev desuden samme dag tinglyst et dokument om aftægt til Frederik Christensens søster frk. Marie Christine Christensen. Anna Marie og Christen Christensen gik på aftægt, men om det har været her eller i nabohuset Søholmvej 12 vides ikke. Deres datter Marie Christine Christensen boede senere i huset her.
- 1956 Frederik Christensens mor Anne Marie Christensen døde d. 3. juli 1956 i en alder af 76 år og hans far Christen Christensen levede derefter videre på aftægten som enkemand.
- 1960 Frederik Christensens far Christen Christensen døde d. 18. februar 1960 i en alder af 81 år, efter at have levet som enkemand i godt 3½ år.

- 1968 Bodil og Frederik Christensen solgte deres ejendom til **Bent Nøhr Jensen** til overtagelse d. 15. marts 1968, og dette fik han efterfølgende et tinglyst skøde på d. 11. maj 1968.
Bodil og Frederik Christensen fraflyttede ejendommen og tilflyttede Søholmvej 12, som han fik frastykket fra ejendommen. Frederik Christensens søster Marie Christine Christensen blev boende i huset her.
- 1989 Det dokument om aftægt til frk. Marie Christine Christensen, der var blevet tinglyst d. 25. oktober 1949 blev afløst d. 9. marts 1989, så hun må da være død på det tidspunkt.
Marie Christine Christensen blev kaldt Midde Søholm, og hun havde en søn uden for ægteskab der blev kaldt Cedde Søholm
Efter Marie Christine Christensens død har der boet en lang række forskellige mennesker i huset i forskellige lejemål.
- 1971 Bent Nør Jensen solgte ”Søholm” og huset her til **Johann Petersen** til overtagelse d. 15. juli 1971, og d. 20. september 1971 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2004 D. 1. september 2004 blev en ansøgning om nedrivning af aftægtshuset til matrikel nr. 13 af Broballe ejerlav med indsigelse inden 30. september 2004 offentliggjort, og Johann Petersen påbegyndte derefter nedbrydning af det gamle hus. Efterfølgende lod han derefter et nyt hus opføre på samme grund.
- 2006 Jonna og Johan Petersen fraflyttede Søholmvej 8 og tilflyttede deres nye hus. Huset der tidligere havde nr. 8A blev nu ændret til Søholmvej 10.
- 2009 Jonna og Johan Petersen ejer og bebor fortsat huset.



Foto af det nye hus som det så ud i december 2009.



Søholmvej 12 – matrikel nr. 167 af Broballe ejerlav.

Her på stedet lå tidligere et bondested med nummeret 118 og som på udskiftningskortet over Broballe fra 1779 havde **Christian Hansen** som ejer. Det nuværende hus kan meget vel være fra den tid, og måske stuehuset til dette bondested.

Christen Hansen der reelt hed Christian Hansen Vogt var født omkring 1741, og som ungkarl var han blevet gift i Oksbøl kirke d. 3. november 1769 med pigen Anne Eleonore Madsdatter fra Oksbøl, der var født omkring 1746.

Anne Eleonore og Christian Hansen Vogt fik tilsyneladende ingen børn.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779 viser placeringen af bondested nr. 118 på Søholmvej 12.

1800 Christen Hansen Vogts hustru Anne Eleonore døde d. 16. november 1800 i en alder af kun 54 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.

Herefter solgte Christen Hansen Vogt sit bondested nr. 118 til bolsmand **Jørgen Hansen** bol nr. 120 Søholmvej 8 for en købesum på 4000 i datidens penge på et tidspunkt sidst i 1800 og den derefter oprettede overladelingskontrakt blev tinglyst på Nordborg rets ting d. 6. januar 1801. Jørgen Hansen blev derefter indskrevet i skyld og panteprotokollen d. 19. april 1800 som den nye ejer. Der blev desuden protokolleret et aftægt til Christen Hansen Vogt d. 6. januar 1801.

Jørgen Hansen var født i januar 1761 i Egen som søn af hjulmand Hans Christensen og hustru Maria Jørgensdatter, og han var blevet gift i Svenstrup kirke d. 23. oktober 1789 med den 2 år yngre Sophie Cathrine Moos, der var født i januar 1763 i Svenstrup som datter af Hans Moos i Svenstrup. Jørgen Hansen havde overtaget ejendommen ”Stevning Hjørne” i Svenstrup sogn efter sin far d. 26. juli 1791, men efter at have overdraget den igen til sin bror Christen Hansen d. 7. april 1798 var han og hans familie flyttet til Broballe.

Sophie Cathrine og Jørgen Hansen fik børnene:

- Marie Jørgensdatter, født 26. september 1790 i ”Stevning Hjørne”.
- Ellen Jørgensdatter, født d. 15. september 1792 i ”Stevning Hjørne”. (senere Spangsmosevej 5 i Broballe)
- Anne Sophie Jørgensdatter, født d. 30. maj 1794 i ”Stevning Hjørne”. (senere Oksbøl Nørregade 9 Oksbøl)
- Hans Jørgensen Vogt, født d. 25. maj 1801. (han overtog stedet)

Den senere ejer af Søholmvej 8 og Søholmvej 12 Jørgen Hansen Fogt skriver i ”Mit Levnedes Beskrivelse”: ... *Da Sielgeren Chresten Fogt det følgende Aar 1801 holdt min Fader over Daaben, gav han ham sit Familienavn, som han gjerne ønskede bevaret paa Gaarden, saa han blev døbt Hans Jørgensen Fogt.* ...

Efter købet af bondested nr. 118 udstykkede Jørgen Hansen i 1801 de længst borte liggende marker til nogle mindre gårde og husmandsbrug, og beholdt resten til sig selv. Således frasolgte han 12 tønder og 7½/16 skæppe jord fra sit bol nr. 120 og 2 tønder 4 skæppe 12½/16 skæppe jord fra stedet her, tilsammen 14 tønder 5 skæppe 4/16 skæppe jord til oprettelse af et nyt familiested på Vikkebjergvej 11. Han frasolgte også 12 tønder og 7½/16 skæppe jord fra bol nr. 120 og 2 tønder 4 skæppe 12½/16

- skæppe jord fra stedet her, tilsammen 14 tønder 5 skæppe 4/16 skæppe jord til oprettelse af et nyt familiested på Vikkebjergvej 13.
- Fra stedet her frasolgte han desuden 2 skæppe land til Hans Lauritzen kådner nr. 59 i Oksbøl og 5 tønder 5 skæppe 1/16 skæppe jord til inderste Jens Jensen i inderstedet nr. 145 der dengang lå cirka på nuværende Spangsmosevej 12, samt 5 tønder 1 skæppe 9/16 skæppe jord til et nyt familiesteds oprettelse på Nedermarkvej 10.
- 1801 Christen Hansen Vogts mor Ellen døde d. 25. februar 1801 i en alder af 83 år.
- 1803 Man kan ikke med sikkerhed sige hvor bolsmand Jørgen Hansen boede ved folketællingen d. 13. februar 1803, men da han boede på Søholmvej 8 efter overtagelsen i 1797 må det antages at han fortsat boede der, og at Søholmvej 12 derefter er blevet brugt som aftægtshus.
- Bolsmand Jørgen Hansen boede dermed på bol nr. 120 Søholmvej 8 sammen med sin hustru Sophie Cathrine og deres børn Ellen Jørgensdatter, Anne Sophie Jørgensdatter og Hans Jørgensen Vogt. Den tidligere ejer af stedet her tolvmand Christian Hansen Vogt boede fortsat her i huset i gårdens aftægt, men om tjenestefolkene Elisabeth Matzen, Christen Christensen, Anna Christina Jensen, Elina Henningsen og Paul Andersen boede her eller på Søholmvej 8 kan ikke siges.
- 1816 Christian Hansen Vogt døde her på aftægten d. 14. januar 1816 i en alder af 75 år, efter at have levet som enkemand i godt 15 år.
- 1835 Bolsmand Jørgen Hansen overlod nu sine besiddelser bol nr. 120 og bondested nr. 118 til sin yngste søn **Hans Jørgensen Vogt** efter en overladelleskontrakt af 31. marts 1835, og efterfølgende blev der d. 21. juni 1835 protokolleret et aftægt til Sophie Cathrine og Jørgen Hansen, der således sikrede dem et godt aftægt fremover.
- Hans Jørgensen Vogt var blevet gift i Oksbøl kirke d. 12. november 1831 med den godt 7 år yngre Anne Christine Jensen der var født d. 1. marts 1808 i Lunden i Havnbjerg sogn som datter af bolsmand Jørgen Jensen og hustru Maren Christensdatter, Bærensmøllevej 4 i Lunden.
- Anne Christine og Hans Jørgensen Vogt fik børnene:
- Anne Sophie Hansen Vogt, født d. 26. november 1832. (senere Fjordvej 12)
 - Maren Hansen Vogt, født d. 25. september 1834.
 - Ellen Hansen Vogt, født d. 30. oktober 1836. (senere Rødenæbvej 3 / Lillegade 2 i Mjels)
 - Jørgen Hansen Vogt, født d. 2. december 1838. (han overtog Søholmvej 8)
 - Dødfødt drengbarn d. 13. marts 1841.
 - Hans Jørgen Vogt, født d. 23. september 1842.
 - Christine Hansen Vogt, født d. 18. februar 1846, død d. 27. juli 1853.
- 1837 Hans Jørgensen Vogt købte kådnersted nr. 133, der var beliggende mellem hans besiddelser bondested nr. 118 og bolsted nr. 120 på Søholmvej, af husmand Jes Petersen efter en købekontrakt af 31. januar 1837, og d. 11. februar 1837 blev der desuden protokolleret en aftægtskontrakt der sikrede Jes Petersen og dennes hustru Charlotte Hansen et godt aftægt.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 er alle Hans Jørgensen Vogts besiddelser noteret under samme sted, så man kan ikke med sikkerhed sige hvem der boede hvor. Der gættes derfor på at bolsmand Hans Jørgensen Vogt nu boede på bol 120, Søholmvej 8 sammen med sin hustru Anne Christine og børnene Anne Sophie Hansen Vogt, Marie Hansen Vogt, Ellen Hansen Vogt og Jørgen Hansen Vogt, og så boede der desuden også tjenestefolkene Christian Hansen Wolff, Jørgen Petersen, Anna Dorothea Sørensen og Anna Cathrine Jørgensen i et af stederne.
- I gårdens ene aftægt boede Hans Jørgensen Vogts mor og far Sophie Cathrine og Jørgen Hansen, og det gættes på at det har været her i bondested nr. 118, Søholmvej 12.
- I det andet aftægt boede tidligere kådner Jes Petersen sammen med sin hustru Charlotte Hansen, og det gættes på at det fortsat var i deres tidligere besiddelse kådnersted nr. 133, Søholmvej 8A.
- 1841 Hans Jørgensen Vogt's mor Sophie Cathrine døde på aftægten her i nr. 118 d. 5. oktober 1841 i en alder af 78 år, og hans far sad derefter tilbage på aftægten som enkemand.
- 1843 Stedets størrelse blev i jordbogen opgjort pr. 1. januar 1843 til i kvantitet at være på 29 tønder 1 skæppe 6/16 skæppe land.

- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede syns og bolsmand Hans Jørgensen Vogt fortsat på bol 120, Søholmvej 8 sammen med sin hustru Anne Christine og børnene Anne Sophie Hansen Vogt, Marie Hansen Vogt, Ellen Hansen Vogt, Jørgen Hansen Vogt og Jørgen Jørgensen Vogt. Tjenestefolkene Jørgen Petersen fra Broballe, Jørgen Christensen fra Broballe, Anna Maria Møller fra Kegnæs og Anna Margrethe Clausen fra Mjelsmark boede i et af stederne.
I gårdens ene aftægt, her i bondested nr. 118, boede Hans Jørgensen Vogts far Jørgen Hansen som enkemand, og i det andet aftægt, kådnersted nr. 133, Søholmvej 8A, boede Jes Petersen og dennes hustru Charlotte Hansen stadigvæk.
- 1850 Hans Jørgensen Vogt's far Jørgen Hansen døde på aftægten her i bondested nr. 118 d. 16. juli 1850 i en alder af 90 år, efter at have levet som enkemand i knap 9 år.
- 1854 På aftægten i det gamle kådnersted nr. 133, Søholmvej 8A, døde Jes Petersens hustru Charlotte Petersen f. Hansen d. 14. december 1854 i en alder af 80 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Hans Jørgensen Vogt fortsat på bol 120, Søholmvej 8 sammen med sin hustru Anne Christine og børnene Anne Sophie Hansen Vogt, Marie Hansen Vogt, Ellen Hansen Vogt, Jørgen Hansen Vogt og Hans Jørgensen Vogt. Desuden boede der en tjenestekarl ved navn Christian Chr. Nissen, muligvis her på stedet, idet der ellers ikke boede nogen her, og i det andet aftægtshus i det gamle kådnersted nr. 133 boede Jes Petersen nu som enkemand.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Hans Jørgensen Vogt stadigvæk på bol 120 sammen med sin hustru Anne Christine og børnene Anne Sophie Hansen Vogt, Marie Hansen Vogt, Ellen Hansen Vogt, Jørgen Hansen Vogt og Hans Jørgensen Vogt, og så boede der en tjenestekarl ved navn Jørgen Christensen Dane, muligvis her på stedet. I det gamle kådnersted boede enkemand Jes Petersen stadigvæk.
- 1862 Stedets størrelse blev i jordbogen pr. 1. januar 1862 opgjort til i kvantitet at være på 29 tønner 2 skæppe og 2/16 skæppe jord.
- 1864 Jes Petersen døde her på aftægten d. 27. maj 1864 i en alder af 87 $\frac{3}{4}$ år efter at have levet som enkemand i knap 9 $\frac{1}{2}$ år.
Hvad der herefter er sket med det gamle bondested kan ikke siges. Udlængerne er blevet nedbrudt på et tidspunkt, og stuehuset kan være blevet bevaret og er måske det nuværende hus.
Huset har op gennem tiderne været ejet af ejerne af "Søholm", og er blevet anvendt som fodermesterbolig eller bolig til andre af Søholms ansatte, eller som almindelig udlejnings hus.
- 1872 Da Hans Jørgensen Voigt overlod sine ejendomme nr. 120, nr. 118 og kådnersted 133 til sin søn og svigerdatter **Jørgen Hansen Vogt** og hustru **Dorothea Auguste Vogt** efter en købs og overladelseskontrakt af 10. maj 1872, kom stedet herefter under hans ejerskab.



Billede af det gamle bondested nr. 118 fra ukendt årstal.

1899 Dorteia Auguste og Jørgen Hansen Vogt solgte sine besiddelser til deres ældste søn **Hans Jørgensen Vogt** d. 13. juli 1899, blev han dermed også ejer at stedet her.



*Postkort med konstrueret motiv fra Landgrøften.
I baggrunden ses fra venstre den gamle "Rytterskole" Søholmvej 5.
I midten ses bondested nr. 118 Søholmvej 12 og til højre ses Søholmvej 10
Postkortet må være fra først i 1900-tallet*

1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede skomager Peter Hansen Foder i husets østlige ende sammen med sin hustru Marie Cathrine og deres to børn Lauritz Enevoldsen Foder og Christian Nielsen Foder.

Skomager Peter Hansen Foder, der havde startet sin virksomhed her i 1921 var født d. 23. maj 1890 i Ustrup i Vedsted sogn og han var gift med den næsten 3 år yngre Marie Cathrine Enevoldsen der var født d. 28. marts 1893 i Bolderslev i Bolderslev sogn. De var kommet fra Bolderslev, og med sig havde de børnene: Lauritz Enevoldsen Foder, født i 1916 i Bolderslev, og Christian Nielsen Foder, født i 1920 i Bolderslev. Kort tid efter folketællingen fik Marie Cathrine og Peter Hansen Foder datteren Annelise Foder d. 20. februar 1921.

For Peter Hansen Foder var der ikke meget plads i huset til hans skomagervirksomhed. Han havde sit værktøj i øverste skuffe i en kommode. I den midterste skuffe havde de madvarer, og den nederste skuffe blev brugt som barneseng. Efter kun et par år i huset flyttede Peter Hansen Foder med sin hustru og sine børn og at barn i vente samt sin virksomhed først på året 1924 til Vikkebjergvej 2 hvor han havde bygget et nyt hus.

I husets vestlige ende boede landarbejder Wilhelm Jansen sammen med sin hustru Johanna Jansen og deres datter Marie Jansen og deres søn Wilhelm Jansen. Denne familie havde tidligere boet på Kådnervej 1 i Oksbøl fra 1906 til 1909 og derefter i en nu nedbrudt ejendom på Fjordvej i Broballemark tæt ved Brandsbøl skov.

Wilhelm Friedrich Jansen var født d. 25. januar 1867 i Tønning ved Ejderstedt i Tyskland som søn af kreaturhandler Friedrich August Jansen og hustru Dorothea Margrethe Jansen f. Rink i Tønning. Han var blevet gift med Johanne Marie Wendler der var født d. 21. april 1874 i Østpreussen.

Johanne Marie og Wilhelm Friedrich Jansen havde børnene:

- Johanne Dorothea Jansen, født d. 27. december 1901. (senere Bundsøvej 2 Broballe)
 - Hans Evald Jansen, født d. 10. november 1904. (senere Oksbøl Østergade 3)
 - Peter August Gottfried Jansen, født d. 1. juni 1906, død d. 8. januar 1931.
 - Marie Margrethe Jansen, født d. 29. oktober 1908.
 - Wilhelm Friedrich Heinrich Jansen, født d. 24. marts 1910. (senere Lusigvej 4 i Broballe)
- Johanne Marie og Wilhelm Friedrich Jansen flyttede i 1930 til et nyopført hus på Oksbøl Østergade 3.

Hvem der herefter har beboet huset vides ikke.

1927 Da Helene Christine og Hans Jørgensen Vogt solgte sine ejendomme til en handelsmand ved navn **V. Kisum** fra Viborg og en forpagter ved navn **P. Petersen** d. 19. december 1927. Blev de de nye ejere af stedet her.

- 1928 V. Kisum og P. Pedersen solgte deres besiddelser til **Chresten Christensen** og hustru **Anne Marie Christensen** f. Finmann og de blev derefter også ejere at stedet her d. 21. november 1928.
- 1949 Anne Marie og Christen Christensen solgte ejendommene til deres søn **Frederik Christensen** og svigerdatter **Bodil Christensen** f. Flamand d. 25. oktober 1949, og de blev dermed også ejere af stedet her.
- 1968 Efter at Frederik Christensen havde solgt ejendommen ”Søholm” Søholmvej 8 til Bent Nøhr Jensen til overtagelse d. 15. marts 1968 blev huset her med i alt 868 m² jord frastykket matrikel nr. 13, Søholmvej 8, og d. 4. december 1968 blev dette tinglyst og stedet her fik betegnelsen matrikel nr. 167 af Broballe ejerlav. Bodil og Frederik Christensen fraflyttede Søholmvej 8 og tilflyttede huset her.
- 1973 Frederik Christensen døde d. 21. januar 1973 i en alder af knap 69½ år, og hans hustru Bodil Christensen sad derefter tilbage som enke.
- 1994 Bodil Christensen døde d. 11. marts 1994 i en alder af 76 år efter at have levet som enke i 21 år.



Huset som det så ud før 1997.

- 1997 Efter Bodil Christensens død henlå huset ubeboet i et par år, men efter en skiftebehandling d. 11. april 1997 overgik huset nu formeldt til arvingerne Bente Iversen og Bodil Røisland. De havde imidlertid solgt huset til **Frede Witte** for en købesum på 65.000 kr., og samme dag blev der udstedt skøde til husets nye ejer.
- Frede Witte, der var født d. 1. august 1939 som søn af Jacob Witte og hustru Sophie Schlichting i Mjels, og som var gift med Estrid flyttede fra Gyden 4 i Mjels efter at huset blev total renoveret over alt, og efter at Frede Witte havde solgt sin murerforretning til sønnen Klaus Witte.
- 1999 Huset blev tildelt Oksbøl sogns forskønnelsespris i 1999 for den nu meget smukt restaurerede ejendommen.



Billede af det nyrestaurerede gamle hus.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Estrid og Frede Witte ejer og bebor fortsat huset.

.....

Søholmvej 14 – matrikel nr. 5 af Broballe ejerlav.

”Kløvergaard”

Stedet her havde gammel tid betegnelsen bol nr. 119.

17__ Stedet var engang i 1700-tallet ejet af en mand ved navn **Jes Mathiesen**. Han var født omkring 1711 i Broballe og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 16. november 1736 med den jævnaldrende Anna Sophie Christensdatter fra Broballe der ligeledes var født omkring 1711.

Anna Sophie og Jes Mathiesen fik børnene:

- Maren Jesdatter, døbt d. 26. januar 1740.
- Matthias Jessen, døbt d. 22. marts 1743. (han overtog stedet)
- Christen Jessen, døbt d. 14. december 1747.

1767 Bolsmand Jes Mathiesen døde i en alder af kun 56 år, og han blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 15. november 1767. Hans hustru Anna Sophie sad derefter tilbage som enke.

Hvornår sønnen **Mathias Jessen** overtog stedet vides ikke, men det gættes på at have været efter faderens død.



Udsnit fra udskiftningskortet over Broballe fra 1779 viser placeringen af bolsted nr. 119 på Søholmvej 14.

1770 Matthias Jessen blev gift i Oksbøl kirke d. 28. oktober 1770 med pigen Ellen Petersen fra Himmark i Svenstrup sogn, der var født omkring 1746.

Ellen og Matthias Jessen fik børnene:

- Anna Sophie, døbt d. 10. juni 1770.

- Elsebeth, døbt d. 18. januar 1772, død og begravet d. 7. juli 1789.
 - Jes, døbt d. 2. marts 1775.
 - Hans, døbt d. 4. november 1778. (han overtog stedet)
 - Peter, døbt d. 4. november 1778.
 - Matthias, døbt d. 6. april 1783.
 - Christen Jessen, døbt d. 17. april 1785, død og begravet d. 20. juni 1785.
 - Christen Vogt, døbt d. 25. marts 1787
- 1779 På udskiftningskortet over Broballe fra 1779 er Matthias Jessen indskrevet som ejer af bolsted nr. 119.
- 1785 Mathias Jessens mor Ann Sophie døde i en alder af 74 år og hun blev derefter begravet på Oksbøl kirkegård d. 30. november 1785
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede gårdmand Matthias Jessen her på stedet sammen med sin hustru Ellen Petersen og deres børn Anna Sophie Matthiesen, Hans Matthiesen, Peter Matthiesen, Matthias Matthiesen og Christen Vogt Matthiesen. Matthias Jessens bror Christen Jessen og en tjenestepige ved navn Anna Kirstina Johannsen boede også på ejendommen.
- 1810 Gårdejer Matthias Jessen døde d. 18. marts 1810 i en alder af 67 år, og hans hustru Ellen sad derefter tilbage som enke.
- 18__ Hvornår sønnen **Hans Matthiesen** overtog stedet vides ikke, men det gættet på at have været kort tid efter faderens død.
- 1826 Hans Matthiesens mor Ellen Petersen døde på aftægten d. 27. april 1826 i en alder af 80 år, efter at have levet som enke i 16 år.
- 1828 Bolsmand Hans Matthiesen blev gift i Oksbøl kirke d. 25. oktober 1828 med den omkring 6 år yngre tjenestepige i Broballe Anna Eleonore Møller, der var født omkring 1783-84. Anna Eleonore og Hans Mathiesen fik ingen børn.
- 1837 Hans Matthiesens hustru Anna Eleonore Møller døde d. 20. februar 1837 i en alder af 53 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
Han fandt sig ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 11. november 1837 blev han gift igen i Oksbøl kirke med den omkring 29 år yngre tjenestepige i Pøl Elisabeth Charlotte Madsen, der var født d. 2. oktober 1806 som datter af syns og bolsmand Mads Paulsen og hustru Anne Marie Ebbesen i Pøl i Nordborg landsogn.
Elisabeth Charlotte og Hans Matthiesen fik børnene:
- Anna Eleonora Hansen, født d. 29. juni 1839, død d. 26. august 1855.
 - Mathias Hansen, født d. 5. februar 1844. (han overtog stedet)
 - Mads Hansen, født d. 5. februar 1844, død d. 1. april 1845.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bolsmand Hans Matthiesen her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Charlotte Madsen og deres datter Anna Eleonore Hansen. Deres tjenestekarle Lars Henrichsen og Hans Peter Chr. Mathiesen samt tjenestepigerne Ellen Sørensen og Elisabeth Struck boede også her på ejendommen. I ejendommens aftægts hus boede Hans Mathiesens bror Jes Mathiesen og hans søster Anna Sophie Mathiesen
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bolsmand Hans Matthiesen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Charlotte Madsen og deres tre børn Anna Eleonore Hansen, Mathias Hansen og Mads Hansen. Deres tjenestekarle Peter Iversen fra Oksbøl, Jørgen Christian Mikkelsen fra Nordborg og Hans Peter Christensen fra Sønder Risum samt tjenestepigerne Sophie Lauritzen fra Ærø, Eleonore Hansen fra Mjels og Anne M. Madsen fra Oksbøl boede også her på ejendommen. I ejendommens aftægts hus boede Hans Mathiesens bror Jes Mathiesen og hans søster Anna Sophie Mathiesen stadigvæk.
- 1847 Hans Matthiesens søster Anna Sophie Mathiesen døde på aftægten d. 20. november 1847 i en alder af knap 77½ år.

- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede bolsmand Hans Mathiesen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Charlotte Madsen og deres to børn Anna Eleonore Hansen og Mathias Hansen. Hans Mathiesens bror Jes Mathiesen boede også fortsat på gården, og deres tjenestekarle Jørgen Frederiksen fra Svenstrup, Peter Frederiksen fra Svenstrup og Johann Nicolaisen fra Oksbøl samt deres tjenestepige Marie Sophie Petersen fra Ketting boede her også.
- 1856 Hans Mathiesens bror Jes Mathiesen døde på aftægten d. 2. januar 1856 i en alder af knap 81 år
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede bolsmand Hans Mathiesen endnu her på stedet sammen med sin hustru Elisabeth Charlotte Madsen og deres søn Mathias Hansen. Deres tjenestekarle Hans Jørgensen fra Svenstrup og Jørgen Christian Nielsen fra Ketting samt deres tjenestepiger Marie Sophie Petersen fra Ketting og Ane Jørgensen fra Oksbøl boede her også.
- 1861 Bolsmand Hans Mathiesen døde d. 17. november 1861 i en alder af 83 år, og hans hustru Elisabeth Charlotte sad derefter tilbage som enke.
- 1869 Elisabeth Charlotte Mathiesens søn Mathias Hansen blev gift i Oksbøl kirke d. 30. september 1869 med den 1 år ældre Marie Elisabeth Asmussen, der var født d. 23. februar 1843 som datter af bolsmand Jørgen Hansen Asmussen og hustru Andrea Jeanette f. Petersen, Østervej 18 i Mjels.
Marie Elisabeth og Mathias Hansen fik børnene:
- Hans Matthiesen Hansen, født d. 5. maj 1870. (han overtog stedet)
 - Anne Eleonore Hansen, født d. 23. december 1871.
 - Jørgen Hansen, født d. 7. maj 1874.
- 1870 Efter en overladelleskontrakt af 8. februar 1870 overtog Elisabeth Charlotte Mathiesens søn **Mathias Hansen** det gamle bolsted, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog efter der senere gældende preussiske lov af 27. maj 1873 som sø interessent og ejer af stedet her. Samtidig blev der d. 8. februar 1870 udarbejdet en aftægtskontrakt der sikrede Elisabeth Charlotte Mathiesen et godt aftægt.
- 1885 Bolsmand Mathias Hansen døde d. 11. januar 1885 i en alder af kun knap 41 år, og hans hustru Marie Elisabeth sad derefter tilbage med sine tre børn.
Den 30. marts 1885 blev enkefru **Marie Elisabeth Hansen** født Asmussen og hendes børn **Hans Matthiesen Hansen**, **Anne Eleonore Hansen** og **Jørgen Hansen** indskrevet i den preussiske grundbog som ejere af ejendommen efter gårdmand Mathias Hansen.
- 1886 Marie Elisabeths svigermor Elisabeth Charlotte Mathiesen døde på gårdens aftægt d. 7. november 1886 i en alder af 80 år, efter at have levet som enke i 25 år.
- 1887 Marie Elisabeth havde fundet sig en ny mand, og d. 27. april 1887 blev hun gift i Oksbøl kirke med den 16 år yngre Peter Rudolph var født i Stevning i Svenstrup sogn d. 15. april 1859 som søn af bolsmand Jacob Rudolph og hustru Christine f. Jørgensen.
Marie Elisabeth og Peter Rudolph fik ingen børn.
Den 27. juni 1887 blev Marie Elisabeths ældste søn **Hans Matthiesen Hansen** indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer af ejendommen.
Hans Matthiesen Hansen blev ikke gift her i sognet.
- 1892 Hans Mathiesen Hansens stedfar havde købt noget jord der var blevet udstykket fra Broballe kro Spangsmosevej 5 da daværende ejer enkefru Elsebeth Schmidt solgte kroen og samtidig med også frastykkede jord til sit hus på Spangsmosevej 9. Dette jordstykke fik matrikel nr. 105 af Broballe ejerlav og blev til Søholmvej 2. Efter at der var blevet opført en ejendom på stedet flyttede Marie Elisabeth og Peter Rudolph dertil.
Hans Mathiesen Hansen har derefter drevet stedet alene.
- 1901 Hans Mathiesen Hansen solgte ejendommen til gårdmand **Hans Christian Eriksen** i Broballe, d. 26. april 1901 og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 9. maj 1901 som den nye ejer. Hans Mathiesen Hansen fraflyttede sognet og blev senere husmand i Lunden.
Hvem Hans Christian Eriksen var, kan ikke siges med sikkerhed.

- 1902 Hans Christian Eriksen solgte ejendommen til **Jørgen Jørgensen Nymand** d. 5. juni 1902, og d. 7. juni 1902 blev denne overtagelse indført i den preussiske grundbog.
Hvem han var vides ikke.



Billede af gården fra ukendt årstal.

- 1905 Jørgen Jørgensen Nymand solgte ejendommen til **Jørgen Petersen Bladt** d. 27. april 1905, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer.
Jørgen Petersen Bladt var født d. 25. august 1869 i Lysabild skov i Lysabild sogn som søn af landmand Jørgen Christensen Bladts hustru Anne Marie Kryhlmann og udlagt barnefader tjenestekarl Peter Christensen Bladt i Lysabildskov, og han var blevet gift med den 5½ år yngre Marie Cathrine Schmidt der var født d. 23. februar 1875 som datter af karetmager og hjulmand Hans Christensen Schmidt og hustru Dorthea Margrethe f. Rigelsen i Vibøge i Lysabild sogn.

Marie Cathrine og Jørgen Petersen Bladt kom hertil fra Lysabild og der havde de fået børnene:

- Anna Bladt, født d. ____ 1894.
- Peter Petersen Bladt, født d. 21. september 1898.
- Hans Petersen Bladt, født d. 10. marts 1900.
- Dorothea Margrethe Bladt, født d. 27. marts 1902 i Lysabild sogn.
- Jørgen Petersen Bladt, født d. 28. maj 1903 i Lysabild sogn.

Efter at de var tilflyttet sognet fik Marie Cathrine og Jørgen Petersen Bladt børnene:

- Christen Petersen Bladt, født d. 25. juni 1906. (han overtog stedet)
- Marie Cathrine Bladt, født d. 11. juli 1908.
- Carl Petersen Bladt, født d. 7. november 1910.
- Frederik Petersen Bladt, født d. 16. juni 1912.



Billede af gården fra ukendt årstal.

- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede gårdejer Jørgen Petersen Bladt her på stedet sammen med sin hustru Marie Cathrine og deres børn Anna Bladt, Jørgen Petersen Bladt, Christen Petersen Bladt, Carl Petersen Bladt og Frederik Petersen Bladt.

- 1927 Jørgen Petersen Bladt døde d. 13. november 1927 i en alder af kun 58 år og hans hustru Marie Cathrine sad derefter tilbage som enke indtil hun døde d. 30. juli 1945. Hvem der herefter har drevet ejendommen vides ikke.
- 1940 Den 14. november 1940 blev der tinglyst en skifteattest til enkefru Marie Cathrine Bladt f. Schmidt der herefter hensad i uskiftet bo. Ejendommens salgspris blev da sat til 30.000 kr.
- 1943 Marie Cathrine Bladt solgte gården til sin søn landmand **Christen Petersen Bladt** for en købesum på 31.200 kr., hvoraf der var løsøre for 7.210 kr., plus aftægt, og han fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 10. april 1943.
Christen Petersen Bladt blev gift i Oksbøl kirke d. 22. juli 1943 med den næsten 7½ år yngre Thyra Elisabeth Moos der var født d. 3. november 1913 som datter af Jens Moos og hustru Christine Jensen Nørrelykke i Købingsmark i Nordborg landsogn.
Da Christen Petersen Bladt overtog gården var der er opdyrket areal på 34 tønder land og så var der desuden 1,8 tønder land skov. Der var en besætning på 5 heste, 9 køer, 8 ungvæg og 8 svin.
Thyra Elisabeth og Christen Petersen Bladt fik børnene:
- Ingrid Bladt, født d. ____.
 - Helge Bladt, født d. ____.
- 1945 Christen Petersen Bladts mor Marie Cathrine døde på aftægten d. 30. juli 1945 i en alder af næsten 70½ år, efter at have levet som enke i godt 17½ år.
- 1996 Christen Petersen Bladt døde d. 22. april 1996 i en alder af næsten 90 år, og hans hustru Thyra Elisabeth Bladt sad derefter tilbage som enke på gården.
- 1999 Den 9. juni 1999 var der skiftebehandling i boet, og gården overgik officielt til **Thyra Elisabeth Bladt**.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

- 2001 Thyra Elisabeth Bladt døde d. 18. marts 2001 på Sønderborg Sygehus i en alder af knap 87½ år, efter at have levet som enke i næsten 5 år. Efterfølgende blev der d. 28. november 2001 tinglyst en skifteattest i boet efter Thyra Elisabeth Bladt.
- 2002 Jorden blev frasolgt til flere forskellige af sognets landmænd og ejendommen blev solgt til **Mai-Britt Clausen** og **Jens Michael Hansen** for en købesum på 700.000 kr. Skødedatoen blev sat til d. 10. september 2002.
Jens Michael Hansen, er søn af Jenny og Hans Nissen Hansen Færgevej 29 / Nedervej 5 i Mjels. Han gik i gang med en gennemgribende renovation af stuehuset.
- 2009 Mai-Britt Hansen og Jens Michael Hansen ejer og bebor fortsat ejendommen.

.....

Søholmvej 18 – matrikel nr. 45 af Broballe ejerlav.

Hvornår der er blevet opført et hus her vides ikke. Det er ikke indtegnet på udskiftningskortet over Broballe fra 1779, og der er heller ingen optegnelser fra stedet her ved folketællingen d. 13. februar 1803, så det er efter den tid det huset er blevet opført.

På et ikke kendt tidspunkt er Christian Hansen, også kaldet **Christian Marcussen**, kommet her til stedet. Han var født omkring 1771 som søn af Hans Marcussen og hustru Maren, og han var blevet gift Oksbøl kirke d. 13. april 1799 med pigen Maren Laursdatter fra Fyn, der var født omkring 1774. De kom hertil fra kådnersted nr. 133, der dengang lå placeret mellem bol 118 Søholmvej 12 og bol 120 Søholmvej 8, hvor de boede ved folketællingen i 1803.

Maren og Christian Hansen (Marcussen) havde børnene:

- Maren Christiansdatter Hansen, født d. 19. juli 1799.
- Anne Cathrine Hansen, født d. 29. september 1801.
- Hans Christian Hansen, født d. 8. juni 1805. (han overtog huset)
- Ellen Hansen, født d. 26. august 1813. (senere Færgevej 52 Mjels)

1819 Christian Marcussens mor Maren Hanses døde d. 11. april 1819 i en alder af 76 år, efter at have levet som enke i 20 år.

18__ Hvornår Maren Laursdatter døde og hvornår hendes mand Christian Hansen (Marcussen) derefter sad tilbage som enkemand vides ikke.

1830 Som tjenestekarl i Broballe blev sønnen Hans Christian Hansen, nu kaldet Hans Christian Marcussen, gift i Oksbøl kirke d. 23. maj 1830 med den ½ år ældre tjenestepige Anne Eleonore Lorenzen fra Oksbøl der var født d. 12. februar 1805 som datter af præsteinderste Lorenz Mose og hustru Elenore. Anna Eleonore og Hans Christian Marcussen fik datteren:

- Maren Hansen Marcussen, født d. 22. oktober 1830. (hun overtog huset)

1836 Den 6. september 1836 blev der indskrevet et aftægt af 30. august 1836 i skyld og panteprotokollen som Hans Christian Marcussen skulle forpligte sig til overfor sin far Christian Marcussen. Det må derfor være pr. 30. august 1836 at **Hans Christian Marcussen** er blevet ejer af stedet her.

1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste Hans Christian Marcussen og hustru Anna Eleonore i huset sammen med deres datter Maren Hansen Marcussen, og Hans Christian Marcussens far Christian Marcussen boede der også som enkemand og aftægtsmand.

1842 Hans Christian Marcussens far Christian Marcussen døde d. 11. december 1842 i en alder af 71 år, efter at have levet som enkemand i en hel del år.

1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede daglønner Hans Christian Marcussen og hustru Anna Eleonore fortsat her i huset sammen med deres datter Maren Hansen Marcussen.

1852 Anna Eleonore og Hans Christian Marcussens datter Maren Hansen Marcussen blev gift i Oksbøl kirke d. 25. november 1852 med den 8 år ældre Jørgen Petersen der var født d. 3. september 1822 i Oksbøl som søn af indsidder Peter Christensen og hustru Anna Eleonore f. Jørgensen, senere et inderstested i Broballe med ukendt placering.

Maren og Jørgen Petersen havde fået børnene:

- Anne Eleonora Petersen, født d. 31. marts 1853.
- Maren Petersen, født d. 19. januar 1856.
- Hans Christian Petersen, født d. 7. januar 1860. (han overtog huset)
- Anna Margrethe Petersen, født d. 16. februar 1863.
- Ane Marie Katrine Petersen, født d. 31. december 1866.
- Christine Petersen, født d. 24. december 1870.
- Anna Eleonore Petersen, født d. 7. marts 1876.

1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede daglejer Hans Christian Marcussen og hustru Anna Eleonore fortsat i huset sammen med deres datter Maren og svigersøn Jørgen Petersen samt barnebarnet Anne Eleonora Petersen.

- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 var huset fortsat beboet af daglejer Hans Christian Marcussen og hustru Anna Eleonore samt svigersønnen og datteren Jørgen Petersen og Maren Petersen og deres nu 3 børn Anne Eleonora Petersen, Maren Petersen og Hans Christian Petersen.
- 1879 Anna Eleonore og Hans Christian Marcussen overlod nu huset til deres datter og svigersøn **Maren og Jørgen Petersen** efter en købekontrakt af 16. maj 1879, og de blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog som ejere efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873. Anna Eleonore og Hans Christian Marcussen blev fortsat boende i huset.
- 1881 Jørgen Petersens svigerfar Hans Christian Marcussen døde d. 6. september 1881 i en alder af 76 år, og hans svigermor Anne Eleonore Marcussen sad derefter tilbage som enke.
- 1888 Jørgen Petersens hustru Maren Hansen Petersen døde d. 18. november 1888 i en alder af kun 58 år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
- 1889 Jørgen Petersens svigermor Anne Eleonore Marcussen døde d. 13. juli 1889 i en alder af 84½ år, efter at have levet som enke i godt ½ år.
- 18__ Hvornår Jørgen Petersen døde vides ikke.
- 1892 Jørgen Petersens søn **Hans Christian Petersen** overtog huset d. 13. oktober 1892, og han blev således indskrevet i den preussiske grundbog som den nye ejer.
Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 3. oktober 1889 med den godt 1 år yngre Maren Jørgensen Johnsen der var født d. 13. marts 1861 i Dyvig som datter af parcellist Jørgen Christensen Johnsen og hustru Anna Maria f. Jensen ved Dyvig.
Maren og Hans Christian Petersen fik børnene:
- Maren Petersen, født d. 12. januar 1894. (hun overtog huset)
 - Anna Cathrine Petersen, født d. 8. juni 1895. (senere Mjelsgaard Mølle, Færgevej, Mjels)
 - Anna Marie Petersen, født d. 13. januar 1903.
- 1900 Ifølge BBR registret er huset her opført i 1900. Om der har været brændt og opført igen derefter kan ikke siges.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede maskinpasser Hans Christian Petersen i huset sammen med sin hustru Maren og datteren Anna Cathrine Petersen.



*Gadeparti fra Søholmvej mod Kokhøjvej. Til højre ses Søholmvej 18.
De 2 næste bygninger er til venstre Kokhøjvej 3 og til højre Kokhøjvej 2.
Bygningerne i baggrunden er nedbrudt i 1938.*

- 1942 Hans Christian Petersen, der nu var blevet aldersrentenyder, døde d. 4. juni 1942 på statshospitalet i Sønderborg næsten 82½ år gammel, og hans hustru Maren sad derefter tilbage som enke.
- 1943 Efter en skiftebehandling d. 8. januar 1943 blev det tinglyst at enke Maren Jørgensen Petersen f. Johnsen nu sad i huset i uskiftet bo, men hun havde da allerede solgt huset til sin datter og svigersøn

murerarbejdsmand **Henry Larsen** og hustru **Maren Larsen** f. Petersen for en købesum på 800 kr. plus boligret, og dette blev så tinglyst samme dag.

Maren Petersen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 7. december 1923 med ungarl og kusk i Slagelse Henry Larsen, der var født på den kongelige Fødselsstiftelse i København d. 12. juli 1898. De havde bosat sig i Vollerslev sogn, Præstø amt på Sjælland, og var altså kommet tilbage til Oksbøl sogn i 1942. Her fra huset startede Henry Larsen så som mælkehandler og vognmand.

Maren og Henry Larsen havde 8 børn:

- Dagny Larsen, født d. ____.
- Vera Larsen, født d. ____.
- Hans Larsen, født d. ____.
- Anna Elise Larsen, født d. ____.
- Herluf Larsen, født d. ____.
- Inge Larsen, født d. ____.
- Carlo Victor Larsen, født d. 13. september 1936 i Rønnebæk sogn i Præstø amt. (senere Skolemarken 8)
- Anker Larsen, født d. ____ (han overtog huset)



Billede af huset fra ukendt årstal.

1945 Maren og Henry Larsens datter Anna Elise Larsen, der var født d. 19. august 1932 i Vollerslev sogn, Præstø amt, blev dræbt i Oksbøl på krigens sidste dag d. 4. maj 1945, i en alder af kun næsten 13 år.

1948 Henry Larsens svigermor Maren Jørgensen Petersen døde d. 19. maj 1948 i en alder af 87 år, efter at have levet som enke i knap 6 år.

1965 Maren og Henry Larsen solgte huset til sønnen **Anker Larsen** for en købesum på 29.252 kr., og dette blev derefter tinglyst samtidig med en livsvarig boligret for Maren og Henry Larsen d. 29. november 1965.

Maren Larsen døde d. 27. februar 1965 i en alder af 71 år, og hendes mand Henry Larsen flyttede derefter til Sønderborg, men beholdt fortsat sin boret her i huset. Huset og vognmandsforretningen blev derefter overtaget af sønnen Anker Larsen.

1976 Henry Larsen døde her i huset d. 3. marts 1976 i en alder af 77½ år, efter at have levet som enkemand i 11 år.

1978 Anker Larsen flyttede sin vognmandsforretning til Brandsbøl da der efterhånden var for lidt plads, og han solgte huset til **Christian Jessen** og hustru Aase C. Jessen for en købesum på 255.000 kr., og dette blev efterfølgende tinglyst d. 18. april 1978.

1979 Christian Jessen solgte huset til **Erhard Christian Thomsen** og hustru Inga K. M. Thomsen for en købesum på 360.000 kr., og denne overtagelse blev tinglyst d. 8. november 1979. Aase og Christian Jessen flyttede til Stevning og derefter til Langesø inden de i 1988 tilflyttede Oksbøl Nørregade 14.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Inga og Erhard Christian Thomsen ejer og bebor fortsat huset.

Uglebjergvej, Broballe

Uglebjergvej 1 – matrikel nr. 25 af Broballe ejerlav.

1798 **Iver Jensen Bang** købte jordstykket d. 3. juli 1798 af bolsmand Dominicus Petersen på bol nr. 130 Lusigvej i Broballe (nedlagt bolsted mellem Lusigvej 14 og Lusigvej 16).

Iver Jensen Bang var født i Oksbøl i november 1764 og han var søn af skrædder Jens Jensen Bang og hustru Anna Iversdatter i Oksbøl, men hvor i Oksbøl det har været er ikke kendt. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 4. oktober 1797 med den 12½ år yngre Anne Marie Kirstine Hansdatter, der var født i marts 1777 som datter af Hans Petersen i Broballe. Hvem hendes mor var og hvor i Broballe det har været er heller ikke kendt.

Iver Jensen Bang lod derefter ejendommen opføre som et såkaldt kådnersted eller husmandssted om man vil.

Anne Marie Kirstine og Iver Jensen Bang fik børnene:

- Jens Iversen Bang, født d. 15. februar 1798. (han overtog stedet)
- Anne Cathrine Bang, født d. 21. marts 1800.
- Anna Iversen Bang, født d. 17. maj 1802.
- Anne Cathrine Bang, født d. 16. september 1804.
- Hans Iversen Bang, født d. 8. april 1807.
- Iver Jensen Bang, født d. 11. oktober 1811.
- Marie Kirstine Bang, født d. 21. november 1812.
- Anne Marie Bang, født d. 6. oktober 1815.

1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede skrædder Iver Jensen Bang her på stedet som inderste med købt jord sammen med sin hustru Anne Marie Kirstine og deres børn Jens Iversen Bang, Anne Cathrine Bang og Anna Iversen Bang.

1817 Husmand og skrædder Iver Jensen Bang døde d. 8. april 1817 i en alder af 52½ år, og hans hustru Anne Marie Kirstine sad derefter tilbage som enke.

1825 Sønnen **Jens Iversen Bang** blev stedets næste ejer efter en købekontrakt af 18. juli 1825. Selv om det er Iver Jensen Bang der står som sælger, må det jo have været hans hustru Anne Marie Kirstine Bang. Jens Iversen Bang var nu husmand og skrædder her på stedet.

1826 Jens Iversen Bang blev gift d. 8. juli 1826 i Nordborg kirke med den godt 4 år yngre Anne Marie Samuelsen, der var født d. 6. maj 1802 i Pøl, som datter af smed Samuel Petersen og hustru Karen Jørgensdatter.

Anne Marie og Jens Iversen Bang fik børnene:

- Marie Kirstine Jensen Bang, født d. 23. november 1826. (hun overtog stedet)
- Iver Jensen Bang, født d. 20. april 1829.

- 1837 Jens Iversen Bangs mor Anne Marie Kirstine Bang døde på ejendommens aftægt d. 11. juli 1837 i en alder af 60 år, efter at have levet som enke i 20 år.
- 1838 Anne Marie Bang døde d. 24. juli 1838 i en alder af kun 36 år og Jens Iversen Bang sad derefter tilbage på ejendommen som enkemand.
- 1839 Kun et års tid senere giftede Jens Iversen Bang sig igen i Oksbøl kirke d. 28. juli 1839 med den godt 5 år yngre Anne Marie Jørgensen, der var født d. 20. marts 1803 i Elsmark i Havnbjerg sogn som datter af bolsmand Jørgen Pedersen og hustru Anna f. Jørgensen, og kun 2 dage efter deres vielse fik de d. 30. juli 1839 oprettet en Ægteskabskontrakt og sidste viljesanordning på Nordborgs Ting med følgende ordlyd:

Vi underskrevne Ægtefolk, jeg Jens Iversen Bang, Inderster og Landbesidder i Braballig, i Nordborg Amt paa Als, og jeg dennes Kone, Anna Maria, fød Jørgensen, med vorgen tilstaar og bekjende herved, for os og vore Arvinger, vil vi have oprettet efterstaaende Ægteskabscontract og sidste Villiesanordning.

§ 1.

Saaledes vil og anordner jeg Jens Iversen Bang, i det tilfælde jeg før bemeldte min Kjære Hustru med Døden skulde afgaae:

1. *at hun skulde have Magt og Myndighed at forblive i Besiddelse, og Afbenyttelse af det mig tilhørende Inderster og Landsted, indtil dets lovmæssige Arving er 28 Aar gammel.*
2. *at hun efter Stedets Aftrædelse af samme Livstid skal nyde følgende Aftægt, imod at Aftægtsyderen ved Stedets Tiltrædelse forlods ud af mit Efterladenskab godtgjøres en Sum af 25 R eour; eller 40 Bdlz S. M., Skriver: Fyrgetyve Centidaler S. M.*
 - a. *et forsvarligt værelse med Kjøkken;*
 - b. *et Stykke Haugejord, fra Huset til den anden Krigsæbletræ og indtil Stien, samt to Æbletræer derudi.*
 - c. *Fri Brødbagen naar der bages paa Stedet; aarligen.*
 - d. *i rede Penge, forlanger hun for uconfirmerede Børn 6 R 32 f. eour: eller 10 Dr 64 f. Bg. S. M. men naar hun ingen uconfirmerede Børn har, ikkun 5 R. eour. Eller 8 Bdlz. S. M.*
 - e. *i rent forsvarligt Korn; seks skjepper Rug. fire skjepper Byg. to skjepper Boghvede;*
 - f. *een skjeppe Kartoffler sat i Marken;*
 - g. *et fjerdingkar Hørfrø saaet;*
 - h. *en Gjelvedder fri født Sommer og Vinter.*
 - i. *tre Lispund røget Flæsk; og*
 - j. *nymalket Mælk i de første 20 uger efter at Koen har kælvet to Kander, og i den øvrige Tid een kande, så længe Koen har Mælk, ugentlig.*

for spildte Aftægtsforbindsligheder jeg herved (knæk i arket gør linien ulæselig) Tilstaaelse af Protocollationen i Gjæld og Pante Protokollen.

§ 2.

Derimod forordner og bestemmer jeg Hustruen Anna Maria, fød Jørgensen, med Værgen:

1. *at i Tilfælde jeg før min omtalte min ælskelige Mand med Døden skulde afgaae, uden at efterlade Livsarvinger, han skal være min eneste Universalarving, og følgelig, med Udliukkelse af mine samtlige Sidebeslægtede, mit hele Efterladenskab tilfalder og tilhører ham til Arv og Eiendom;*
2. *at ifald han før jeg med Døden skulde afgaae, altsaa ikke vorde min Arving, og jeg herefter dør uden Livsarvinger, jeg indsætter hans Børn af første Ægteskab i hans Sted, saaledes at mit Efterladenskab arv og eiendommeligen tilfalder og tilhører samme.*

§ 3.

Dersom vi nu ville, at det skal forblive ved den udtrykkelige indhold af denne vor Ægteskabscontract og sidste Villiesanordning, som vi herved udbetinge alt, hvad der på nogen Maade kommer slige sidste Villiesanordninger tilgode; saa baade vi og allerunderdanisk og allerydmygest hans Majestet, vor allernaadiske Konge, og hans allernaadigst at forunde samme allerhøieste Stadfæstelse.

Dets til Bekræftelse have vi egenhændigen underskrevet denne Arte i tvende Vidners Overværelse.

Som er sket på Nordborgs Ting den 30. juli 1839

*Jens Jensen Bang Anna Mari Jørgensen. Jørgen Petersen som Curato
Hans Henrichsen som Vidner Mads Madsen som Vidner*

Crt. Dispornenterne Jens Iversen Bang og Anna Maria Bang, fød Jørgensen med sund fornuft saavel have erkjendt etouer Olite for deres sande Villiesmening, som ogsaa med forbenævnte Vidner og acsentive med Værgen underskrevet samme, og at alt dette er sket i Alles og min Overværelse; dette bevidnes herved i Kraft af mit Embede.

Olitum boio et dato at hupra

Steffens

Dr. J. og Stedets Herredsfoged.

- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede Jens Iversen Bang fortsat her på ejendommen sammen med sin hustru Anne Marie og børnene fra 1. ægteskab Marie Kirstine Jensen Bang og Iver Jensen Bang. På ejendommen boede der desuden et par tjenestefolk ved navn Johann Gilbert og Ingeborg Jessen.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede Jens Iversen Bang fortsat her på ejendommen sammen med sin hustru Anne Marie og børnene Marie Kirstine Jensen Bang og Iver Jensen Bang.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Jens Iversen Bang stadigvæk her på ejendommen sammen med sin hustru Anne Marie og den endnu ugifte datter Marie Kirstine Jensen Bang.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Jens Iversen Bang og hans hustru Anne Marie fortsat her på ejendommen. Jens Iversen Bangs datter af 1. ægteskab Marie Kirstine Jensen Bang var blevet gift i Oksbøl kirke d. 25. juni 1857 med den knap 3 år yngre skrædder i Brandsbøl Frederik Christensen Haue, der var født d. 10. september 1829 i Brandsbøl som søn af bolsmand Christen Haue og hustru Ingeborg Fridrichsen bol nr. 5 i Brandsbøl, og de boede også på ejendommen sammen med deres søn Jens Christensen Haue.
På ejendommen boede der også en plejesøn ved navn Iver Christensen der var født omkring 1849 i Nordborg.
- 1867 Anne Marie Bang døde d. 3. marts 1867 i en alder af 65 år, og hendes mand Jens Iversen Bang levede sad derefter tilbage som enkemand for 2. gang.
- 1879 Jens Iversen Bang døde d. 2. januar 1879 i en alder af knap 81 år, efter at have levet som enkemand i knap 12 år.
- 1882 Datteren **Marie Kirstine Haue**, der jo som tidligere nævnt var blevet gift i Oksbøl kirke d. 23. juni 1857 med skrædder Frederik Christensen Haue, blev d. 14. juli 1882 indskrevet som ejer af ejendommen i de preussiske grundbøger på grund af en skifteretsudskrift om arveberettigelse. Hun er givet vis kommet i besiddelse af ejendommen allerede i 1879 efter faderens død.
Marie Kirstine og Frederik Christensen Haue fik børnene:
- Jens Christensen Haue, født d. 13. februar 1858. (han overtog stedet)
 - Anne Marie Christensen Haue, født d. 14. maj 1861.
- 1891 Marie Kirstine og Frederik Christensen Haue gik nu på aftægt, og sønnen **Jens Christensen Haue** der var musiker i Broballe, blev d. 1. november 1891 den nye ejer af ejendommen. Han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 21. maj 1891 med den godt 3 år yngre tjenestepige Maren Hansen i Oksbøl, der var født i Mjels d. 20. april 1861 som datter af indsidder Jørgen Hansen og hustru Ellen f. Dominicussen i Mjels.
Maren og Jens Christensen Haue fik børnene:
- Frederik Christensen Haue, født d. 5. marts 1893.
 - Marie Kjestine Christensen Haue, født d. 7. september 1896. (hun overtog stedet)
- 1895 Jens Christensen Haue's mor Marie Kirstine Haue døde d. 12. oktober 1895 i en alder af næsten 69 år og hans far Frederik Christensen Haue sad derefter tilbage som enkemand.
- 1911 Jens Christensen Haue's far Frederik Christensen Haue døde på ejendommens aftægt d. 16. juni 1911 i en alder af knap 82 år, efter at have levet som enkemand i 15½ år.
- 1919 Maren og Jens Christensen Haues datter Marie Kjestine Christensen Haue blev gift i Oksbøl kirke d. 24. juni 1919 med den 15 år ældre tjenestekarl Peter Jørgen Feldstedt, der var født d. 26. september 1881 i Gabel i Nustrup sogn.
Marie Kjestine og Peter Jørgen Feldstedt fik børnene:
- Jens Haue Feldstedt, født d. 19. september 1919. (han overtog stedet)
 - Peter Frederik Feldstedt, født d. 21. juni 1921. (senere Skolebakken 20)
 - Frederik Jørgen Feldstedt, født d. 9. august 1923.
 - Maren Magdalene Feldstedt, født d. 26. marts 1925.
 - Margrethe Marie Feldstedt, født d. 16. august 1927. (senere Færgevej 55 Hardeshøj og Havnbjergvej 5 Oksbøl)

- Johannes Christian Feldstedt, født d. 19. marts 1932, død d. 14. maj 1934.
- Erwin Feldstedt, født d. 29. juni 1935.

- 1921 Ved den første folketællingen efter den tyske tid der fandt sted d. 1. februar 1921 boede musiker og landmand Jens Christensen Haue her på stedet sammen med sin hustru Maren Haue. Deres datter Marie Kjestine Feldstedt og deres svigersøn Peter Jørgen Feldstedt, der arbejdede som landmand og daglejer hos gårdejer Chr. Eriksen Lusigvej 16, boede også på stedet sammen med deres søn Jens Haue Feldstedt.
- 1922 Maren og Jens Christensen Haue gik nu på aftægt, og solgte derfor ejendommen til deres datter og svigersøn **Marie Kjestine og Peter Jørgen Feldstedt** for en købesum på 11.600 kr., med hver en halvdel og de modtog derefter deres skøde og dermed bevis på deres ejendomsret d. 3. november 1922. Foruden at passe det lille landsted, havde Peter Jørgen Feldstedt også en vognmandsforretning, hvor han kørte lastbil og Lillebil.
- 1923 Marie Kjestines far Jens Christensen Haue døde på aftægten d. 20. januar 1923 i en alder af knap 65 år, og hendes mor Maren Haue levede så videre som enke.



Billede af ejendommen fra engang midt i 1920'erne.

- 1948 Marie Kjestines mor Maren Haue døde på aftægten d. 14. august 1948 i en alder af 87 år, efter at have levet som enke i 25½ år.
- 1957 Marie Kjestine og Peter Jørgen Feldstedt gik på aftægt i husets sydlige ende og solgte så ejendommen til deres ældste søn **Jens Haue Feldstedt** for en købesum på 23.364 kr. til overtagelse d. 1. maj 1957, og der blev derefter udstedt et tinglyst skøde på ejendommen d. 16. april 1957. Jens Haue Feldstedt var blevet gift d. 10. november 1943 med den 4 måneder ældre Helene Marie Pedersen der var født d. 17. maj 1919 i Sønder Hjørne i Horne sogn på Fyn som datter af Ferdinand Frederik Pedersen og hustru Anne Sophie Hansen født Møllehus. De havde truffet hinanden hos gårdejer Christen Petersen Schmidt og hustru Dorthea Marie på Spangsmosevej 29 hvor de begge to tjente. Inden de overtog ejendommen havde de boet til leje i huset på Færgevej 61. Helene og Jens Haue Feldstedt fik børnene:
- Birthe Feldstedt, født d. 1. september 1944.
 - Anne Lise Feldstedt, født d. 4. april 1946.
 - Svend Erik Feldstedt, født d. 22. november 1949.
- Mens Jens Feldstedt arbejdede på Danfoss gik Helene så derhjemme og passede ejendommens 4 køer og de grise der var der. De havde køerne lige indtil man begyndte at hente mælk med mælke biler, og da de ikke kørte ud til de steder hvor der ikke var mælk nok at hente, blev besætningen afhændet.
- 1984 Jens Haue Feldstedts far Peter Jørgen Feldstedt døde d. 13. maj 1984 i en alder af 89 år, og hans mor Marie Kjestine Feldstedt levede derefter videre som enke.
- 1991 Jens Haue Feldstedts mor Marie Kjestine Feldstedt døde på aftægten d. 6. november 1991 i en alder af 95 år, efter at have levet som enke i 7½ år.
- 1993 Onsdag d. 10. november 1993 kunne Helene Marie og Jens Haue Feldstedt fejre deres guldbrillup, men kun 16 dage senere d. 26. november 1993 døde Jens Haue Feldstedt i en alder af 74 år. Helene Marie

Feldstedt sad nu tilbage som enke, men inden da var det blevet aftalt at huset skulle overtages af deres barnebarn Kurt Paulsen, der havde et hus på Skovhaven 5 i Nordborg, og at de skulle bytte hus. Kurt Paulsen er søn af Anne Lise og Bent Paulsen på Nedervej 31 i Mjelsmark.

1994 Den 1. marts 1994 forelå der en skifteattest der formelt overdrog ejerskabet til Helene Marie Feldstedt, og købesummen var da sat til 390.000 kr. Samme dato overtog **Kurt Paulsen** så den gamle ejendom for en købesum på 321.000 kr., og d. 30. marts 1994 fik han et tinglyst skøde på dette.

Kurt Paulsen, gift med Margit Nielsen, der var født i Højer d. 2. april 1967 som datter af Anne Marie og Johannes Nielsen i Højer tilflyttede huset og Helene Marie Feldstedt flyttede til Skovhaven i Nordborg.

I de efterfølgende år påbegyndte Margit og Kurt Paulsen en større istandsættelse af huset.

Margit og Kurt Paulsen fik datteren:

- Linda Paulsen, født d. 28. juni 1998.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2001 Margit og Kurt Paulsen modtog Oksbøl Sogns Forskønnelsespris for den fine istandsættelse af ejendommen og det altid flotte indtryk af en velplejet have.



2009 Margit og Kurt Paulsen ejer og bebor fortsat den gamle ejendom.

.....

Vikkebjergvej, Broballe

.....

Vikkebjergvej 1 – matrikel nr. 103 af Broballe ejerlav.

1903 Smed **Christen Simonsen** Lusigvej 5 i Broballe fik stedet her overgivet d. 15. oktober 1903 og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog d. 19. oktober 1903 som ejer af stedet her. Hvem han købte jordstykket af vides ikke.

- Christen Simonsen opførte et nyt smedested her på stedet og fortsatte sin fars smedeforretningen her, menes smedjen på Lusigvej må være blevet nedlagt.
- Christen Simonsen blev født d. 17. november 1876 som søn af smed Jørgen Simonsen og hustru Ane Hedvig f. Christensen Lusigvej 5 i Broballe, og mens han arbejdede som smed hos sin far blev han gift i Oksbøl kirke d. 1. oktober 1903 med tjenestepige Anne Helene Christina Bennedsen, der var født d. 23. maj 1878 i Bjolderup i Bolderslev sogn.
- Anna Helene Christina og Christen Simonsen fik børnene:
- Anne Christine Simonsen, født d. 7. august 1904.
 - Birthe Christine Simonsen, født d. 27. februar 1906.
 - Jørgen Simonsen, født d. 25. marts 1908, død d. 21. december 1908.
 - Jørgen Jeppe Simonsen, født omkr. 1909 (ej fundet døbt i Oksbøl sogn)
- 1921 Ved en første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede smedemester Christen Simonsen her på stedet sammen med sin hustru Anna Helene Christina Simonsen og deres børn to børn Anne Christine Simonsen og Jørgen Jeppe Simonsen. En smedelærling ved navn Jens Dominicussen, der var søn af Ellen og Jens Dominicussen Lusigvej 12, boede der også samt en slægtning ved navn Bertha K. Bennedsen, der var enke, og som meget vel kunne være Christen Simonsens svigermor.
- 1923 Christen Simonsen opgav smedehvervet og flyttede til Espehøjvej 8 som han netop havde købt. Smedjen blev solgt til smedemester **Peter Rasmussen** til overtagelse d. 1. marts 1923, og han fik et skøde på dette d. 8. marts 1923.
- Peter Rasmussen var født i Iller i Broager sogn d. 13. marts 1894 som søn af arbejdsmand Hans Holm Rasmussen og hustru Cicilie Magdalena Maria Schovennesing og han var gift med Ingeborg Johanne f. Mathiesen, der var født den 8. juli 1894.
- Ingeborg Johanne og Peter Rasmussen fik børnene:
- Hans Holm Rasmussen, født d. 8. november 1923.
 - Cecilie Marie Rasmussen, født d. 4. september 1933.
- 1943 Efter 20 års virke som smed i Broballe døde Peter Rasmussen d. 24. marts 1943 på Statshospitalet i Sønderborg i en alder af kun 49 år, og hans hustru sad derefter tilbage som enke.
- Efter en skiftebehandling d. 30. juni 1943 overgik huset og smedjen nu til fru **Ingeborg Johanne Rasmussen** der derefter sad i uskiftet bo. Hendes søn Hans Holm Rasmussen drev smedjen videre indtil 1946.
- 1946 Ingeborg Johanne Rasmussen solgte huset og smedjen til smedemester **Peter Dall** for en købesum på 18.500 kr. plus 3.000 kr. i løssøre, og det fik han et skøde på d. 6. december 1946. Hvor Ingeborg Johanne Rasmussen flyttede hen vides ikke.
- Peter Dall var født d. 7. marts 1914, og han var gift med den godt 5½ år yngre Martha M. Dall, der var født 6. oktober 1919.
- Martha og Peter Dall havde børnene:
- Birte Dall, født d. 21. december 1947.
 - Iver Dall, født d. 5. oktober 1953.
- 1985 Martha M. Dall døde d. 3. oktober 1985 kun 3 dage før sin 66 års fødselsdag, og Peter Dall sad derefter tilbage som enkemand. Smedjen blev lukket, og hele ejendommen blev derefter sat til salg.
- 1989 **Dag Kai Clausen** og hustru Kirsten Clausen købte den gamle smedje for en købesum på 245.000 kr., og dette blev der udstedt et skøde på d. 23. august 1989. Dag Clausen er søn af Sonja og Thorchild Clausen i Nordborg og hans hustru Kirsten er datter af Agnes og John B. Nielsen Spangsmosevej 21 og senere Spangsmosevej 17.
- Peter Dall fraflyttede stedet, og flyttede til Lærkevej i Langesø. Han døde d. 27. november 1990 i en alder af 76½ år efter at have levet som enkemand i 5 år.
- I september 1989 brændte en tilbygget værkstedsbygning, som var opført 1958, og den blev ikke genopført igen.
- 2009 Kirsten og Dag Kai Clausen ejer og bebor fortsat huset.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

Vikkebjergvej 2 – matrikel nr. 122 af Broballe ejerlav.

1922 Skomager **Peter Hansen Foder** og hustru Marie Cathrine f. Enevoldsen Søholmvej 12 i Broballe købte byggegrunden af landmand Peter Hansen Abraham Spangsmosevej 27 for en købesum på 800 kr., og dette blev der efterfølgende udstedt et skøde på d. 11. maj 1922.

Huset blev opført af muremester Schlichting. Skomager Peter Hansen Foder havde tidligere haft sit bo og sin virksomhed i den østlige ende af Søholmvej 12 i Broballe, men var nu flyttet til nye og større omgivelser. Peter Hansen Foder var født d. 23. maj 1890 i Høgelund i Vedsted sogn i Haderslev amt som søn af arbejder Christian Petersen Foder og hustru Christine Sørensen f. Dall og hans hustru, den næsten 3 år yngre Marie Cathrine Foder f. Enevoldsen, var født d. 28. marts 1893 i Bolderslev i Bolderslev sogn. Med sig havde de børnene:

- Laurids Enevoldsen Foder, født i 1916 i Bolderslev.
- Christian Nielsen Foder, født i 1920 i Bolderslev.
- Annelise Foder, født d. 20. februar 1921.

Efter at de var flyttet ind i det nye hus fik de endnu 2 børn:

- Christina Foder, født d. 15. marts 1924.
- Edith Foder, født d. 28. februar 1928.

Her i det nyopførte hus var der god plads til både beboelse og værksted, og der blev også etableret en lille købmandsbutik med butiksvindue ud til gaden til venstre for indgangsdøren. Senere var der barbersalon i forretningen, der så var lejet ud til anden side. Efterfølgende var der bageriudsalg fra bager Waldemar i Oksbøl og denne handel tog Peter Hansen Foders hustru sig af. Meget tæt op af husets østlige ende lå det gamle sprøjtehus, der senere er blevet nedbrudt. Foruden sin skomagervirksomhed havde Peter Hansen Foder også en røgeovn der var blevet opført bag huset i 1942, og han røg slagtevarer for en stor del af byens befolkning.



Billede af huset Vikkebjergvej 2, der dengang havde adgang til Spangsmosevej, formegentlig fra omkring sidst i 1920'erne. Til venstre for huset op mod Vikkebjergvej lå den gamle brandstation "e sprøjtehus". Hvornår det blev nedbrudt vides ikke. Personerne på billedet er skomagermester Foder med sin hustru og 4 af deres børn.

1960 Peter Hansen Foder drev skomageriet her på Vikkebjergvej 2 indtil han stoppede i 1960.

- 1965 Peter Hansen Foder døde d. 14. april 1965 i en alder af næsten 75 år, og hans hustru Marie Cathrine Foder sad derefter tilbage som enke.
Den 15. juli 1965 blev der afholdt skiftebehandling i boet og huset overgik formeldt til Marie Cathrine Foder. Købesummen blev sat til 21.000 kr. Hun solgte huset og flyttede ind på Th. Brorsensvej i Nordborg hvor hun levede videre som enke indtil hun døde d. 19. august 1983.
Husets nye ejer blev **Heinrich Nicolaisen Ernst** og hustru Alma Doretha Ernst, og de erhvervede sig huset for en købesum på 50.000 kr. til overtagelse d. 1. august 1965. De kom hertil fra Pindesholm i Asserballe sogn, hvor Heinrich Nicolaisen Ernst havde været husmand.
Heinrich Nicolaisen Ernst var født d. 24. juli 1901 og hans hustru Alma Doretha var født d. 19. marts 1906.
Alma Doretha og Heinrich Nicolaisen Ernst fik datteren:
- Karen Nicolaisen Ernst, født 16. marts 1937 i Asserballe. (senere Spangsmosevej 4)
- 1994 Alma Doretha og Heinrich Nicolaisen Ernst fraflyttede huset og solgte det til **Dennis Lund Christiansen** for en købesum på 235.000 kr. Han fik derefter et tinglyst skøde på dette d. 24. august 1994.
Henrik Nicolaisen Ernst døde d. 28. juni 1995 i en alder af næsten 94 år, og hans hustru levede derefter videre som enke på Parkvej 16 ved plejecentret i Guderup hvor hun døde d. 4. maj 2001 i en alder af 95 år.
- 1999 Dennis Lund Christiansen solgte til **Karen Nielsen** og **Arne Ebbesen** for en købesum på 443.515 kr., og det fik de skøde på d. 4. juni 1999.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

- 2005 Huset blev sat til salg i august 2005 til en købepris på 545.000 kr.
- 2006 Huset blev købt af **Ole Beck Jørgensen** for en købesum på 545.000 kr. og d. 2. marts 2006 blev der udstedt et tinglyst skøde på dette.
- 2009 Ole Beck Jørgensen ejer og bebor fortsat huset.

.....

Vikkebjergvej 3 – matrikel nr. 120 af Broballe ejerlav.

- 1915 Snedker **Jørgen Jørgensen** erhvervede sig dette sted d. 5. januar 1915, og han blev derefter indskrevet i den preussiske grundbog den samme dag som stedets ejer. Hvem han erhvervede det fra vides ikke. Herfra stedet drev Jørgen Jørgensen sin snedkerivirksomhed.
Jørgen Jørgensen var født i Oksbøl d. 26. november 1884 som søn af snedker Jørgen Jørgensen og hustru Anna Marie f. Nommesen Oksbøl Østergade 9 i Oksbøl.
Jørgen Jørgensen var blevet gift var gift i Oksbøl kirke d. 12. juli 1907 med Cecilie Petersen, der var født d. 9. august 1878 i Skelde i Broager.
Cecilie og Jørgen Jørgensen fik børnene:
- Anne Marie Jørgensen, født d. 7. april 1908.

- Jørgen Jørgensen, født d. 14. september 1909.
- Ella Cecilie Jørgensen, født d. 19. oktober 1910.
- Peter Jørgensen, født d. 5. december 1912.

1921 Ved en første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede snedkermester Jørgen Jørgensen her på stedet sammen med sin hustru Cecilie og deres fire børn Anne Marie Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Ella Cecilie Jørgensen og Peter Jørgensen.

1924 Cecilie og Jørgen Jørgensen flyttede fra sognet, og solgte snedkeri og hus til snedkermester **Henrik Schlichting**, der tidligere havde haft værksted på Spangsmosevej 17. Han fik sit skøde på dette d. 23. januar 1924, og han fortsatte derefter sin snedkervirksomhed som bygnings- og møbelsnedker. Henrik Schlichting var født i Dybbøl d. 9. december 1894 som søn af Hans Peter August Schlichting og hustru Anne Marie Hedvig Margrethe Søholmvej 6 i Broballe, og han var blevet gift i Oksbøl kirke d. 8. juni 1920 med den næsten 3 år yngre Christine Jørgensen der var født d. 16. august 1897 i Mjels som datter af arbejdsmand Christian Jørgensen og hustru Christine Jørgensen f. Henriksen Færgevej 38 i Mjels. Ved Folketællingen i 1921 boede de hos Christines forældre på Færgevej 38, og er derefter på et ikke kendt tidspunkt tilflyttet Broballe

Som så mange snedkere i landsbyerne lavede han ligkister og fungerede som bedemand, hovedsageligt for Broballe området.

Christine og Henrik Schlichting fik børnene:

- Hans Christian Schlichting, født d. 30. juli 1920 i Mjels.
- Marie Christine Schlichting, født d. 3. januar 1929.
- Nis Schlichting, født d. 5. november 1933.



Billede af huset fra omkring 1925.

1942 Christine Schlichtings far Christian Jørgensen Færgevej 38 i Mjels døde d. 28. februar 1942 og hendes mor Christine Jørgensen flyttede så her til Broballe hvor hun kun 11 dage senere døde d. 11. marts 1942 i en alder af 77 år. Der blev derefter holdt skifte i boet, og d. 13. september 1942 blev det så tinglyst at Christine Schlichting herefter var ejer af Færgevej 38.

1974 Henrik Schlichting var aktiv snedker indtil han døde d. 15. april 1974 i en alder af knap 79½ år, og hans hustru Christine sad derefter tilbage som enke.

Efter en skiftebehandling i boet og huset d. 7. maj 1974 overgik ejendommen nu officielt til enkefru Christine Schlichting, men hun solgte så derefter huset til sin søn toldbetjent **Nis Schlichting** Ørstedsgade 26 Sønderborg for en købesum på 120.000 kr. og han fik så sit skøde på dette d. 12. juni 1974.

Christine Schlichting og sønnen Hans Christian Schlichting blev fortsat boende i huset.

1975 Nis Schlichting solgte huset året efter til sin bror **Hans Christian Schlichting** for en købesum på 130.000 kr., og det blev der udstedt et tinglyst skøde på d. 17. september 1975. Værkstedet henlå stadigvæk og blev så benyttet lidt engang imellem af Hans Christian Schlichting, der indtil han gik på pension, havde sit daglige arbejde som snedkervend på Danfoss.

1986 Christine Schlichting døde d. 26. august 1986 i en alder af 89 år og efter at have levet som enke i godt 12 år. Hans Christian Schlichting boede derefter alene i huset.



Billede af huset fra ukendt årstal.

1998 Hans Christian Schlichting solgte huset til **Tommy Rasmussen** og **Lars J. Esbjerg** for en købesum på 271.900 kr., og på denne handel blev der udstedt et tinglyst skøde d. 6. februar 1998. De beboede huset, og i efteråret 1999 boede der desuden også en Brian D. Hansen i huset. Hans Christian Schlichting flyttede til Sønderborg hvor han døde d. 26. juni 2005 i en alder af 84 år.

2000 Huset blev solgt til **Malene Kruse Callesen** og **Leo Franson** for en købesum på 395.454 kr. og på denne overtagelse fik de et tinglyst skøde d. 12. januar 2000.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2004 Huset blev solgt til **Betina Franson** og **Kim Seidelmann** for en købesum på 680.000 kr., og d. 2. marts 2004 fik de et tinglyst skøde på dette.

2008 Huset blev sat til salg i februar 2008 som værende opført i 1900 med en bolig på 159 m² og en grund på 820 m² til en købesum på 945.000 kr. Huset blev derefter købt af **Mads Bruncke** og skødedatoen blev sat til d. 29. maj 2008.

Betina Franson flyttede til Tontoft i Nordborg og Kim Seidelmann flyttede til Lærkevej i Langesø.

2009 Mads Bruncke ejer og bebor huset sammen med A. Nielsen.

.....

Vikkebjergvej 4 – matrikel nr. 184 af Broballe ejerlav.

1984 Kresten Espensen, Spangsmosevej 27 udstykkede i marts 1984 den 840 m² store byggegrund fra matrikel nr. 1, og overdrog denne til **Christen Schmidt Clausen** for en købesum på 0 kr., og han fik sit skøde på dette d. 13. april 1984. Christen Schmidt Clausen havde i februar solgt ejendommen på

Spangsmosevej 27 til Kresten Espensen, og denne jordoverdragelse har så nok været en del af denne handel. Chresten Schmidt Clausen solgte derefter grunden videre til snedker **Axel Ravn** for en købesum på 55.000 kr., og han påbegyndte derefter opførelsen af huset. Axel Ravn solgte huset til **Poul Erik Arnesen Nørgaard** og hustru Elisa Nørgaard for en købesum på 154.000 kr., og de fik deres skøde på huset d. 26. juni 1984. Elisa og Poul Erik Nørgaard fraflyttede et lejemål på Birkevej i Havnbjerg og tilflyttede det nyopførte hus i juli 1984.

Elisa og Poul Erik Arnesen Nørgaard har børnene:

- Rasmus Nørgaard, født d. ____.
- Jeppe Nørgaard, født d. ____.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

2009 Elisa og Poul Erik Arnesen Nørgaard ejer og bebor fortsat huset.

.....

Vikkebjergvej 6 – matrikel nr. 185 af Broballe ejerlav.

1984 Kresten Espensen, Spangsmosevej 27 udstykkede i marts 1984 den 961 m² store byggegrund fra matrikel nr. 1, og overdrog denne til **Christen Schmidt Clausen** for en købesum på 0 kr., og han fik sit skøde på dette d. 13. april 1984. Christen Schmidt Clausen havde i februar solgt ejendommen på Spangsmosevej 27 til Kresten Espensen, og denne jordoverdragelse har så nok været en del af denne handel. Chresten Schmidt Clausen solgte derefter grunden videre til brugsuddeler **Evald Laursen** og hustru Anna Laursen for en købesum på 60.000 kr., og de påbegyndte derefter opførelsen af huset. I december 1984 kunne de flytte ind i det nyopførte hus. De kom fra lejligheden i Brugsen Spangsmosevej 5, men de vedblev dog med at have postadresse på Spangsmosevej indtil i 1992. Evald Laursen stoppede som uddeler for Broballe Brugs i 1995 og helligede sig derefter forskellige andre gøremål.



Foto af huset som det så ud i år 2000.

Evald Laursen er født i Norup ved Hadsund i juli 1930, og Anna er født d. 2. oktober 1924. De kom hertil sognet i 1956

2009 Ejendommen ejes fortsat af Henrik Clausen, og beboes fortsat af Malene Kruse Callesen og Leo Franson.

.....

Vikkebjergvej 11 – matrikel nr. 29 af Broballe ejerlav.

”Holmkær”

- 1801 Fra bol nr. 120, det nuværende Søholmvej 8, frasolgte daværende ejer Jørgen Hansen i alt 12 tønder og 7½/16 skæppe jord samt fra hans bondested nr. 118, det nuværende Søholmvej 12, i alt 2 tønder 4 skæppe 12½/16 skæppe jord tilsammen 14 tønder 5 skæppe 4/16 skæppe jord til oprettelse af et nyt familiested her på Vikkebjergvej 11.
Dette var begyndelsen til stedet her, men hvem der var den første mand på stedet vides ikke. På et tidspunkt kom der en **Hans Hansen Hage** og dennes hustru Christine Hansen her på stedet, men da de ikke er opført i folketællingen d. 13. februar 1803 i Oksbøl sogn, er det først efter den tid de er kommet her til.
Hans Hansen Hage var født omkring 1768 i Trympelyng ved Elstrup i Egen sogn, og hans hustru Christine Hansen var født omkring 1763 i Elstrup i Egen sogn.
Christine og Hans Hansen Hage havde en datter:
- Maria Christine Hansen Hage, født i september 1798 i Trympelyng.
- 1825 Hans Hansen Hage overlod bolstedet til sin datter **Maria Christine Hage** d. 26. april 1825 efter en købs og overladelseskontrakt, og samme dag blev der også udarbejdet en livsvarig aftægtskontrakt til Christine og Hans Hansen Hage, der derefter gik på aftægt.
Maria Christine Hage blev gift i Oksbøl kirke d. 9. juli 1825 med den 2 år ældre tjenestekarl fra Svenstrup Christian Thorsen, der var født d. 13. september 1796 i Hjortspring i Svenstrup sogn som søn af Christian Thorsen og hustru Marie Kirstine Peters i Hjortspring.
Maria Christine og Christian Thorsen fik børnene:
- Hans Christian Thorsen, født d. 22. maj 1826.
 - Marie Christine Thorsen, født d. 19. juli 1829, død d. 19. januar 1854.
 - Kirstine Thorsen, født d. 11. oktober 1836. (hun overtog stedet)
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bols landbesidder Christian Thorsen her på stedet sammen med sin hustru Maria Christine og deres børn Hans Christian Thorsen og Kirstine Thorsen. Der boede desuden en Peter Christensen som er noteret som deres barn, men han er ikke at finde i kirkebogen, så det er nok en skrivfejl, og måske en tjenestekarl i stedet for. De havde en tjenestepige ved navn Maren Clausen boende på ejendommen. I gårdens aftægt boede Christian Thorsen svigerforældre aftægtsmand Hans Hansen Hage og hustru Christine.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede bols landbesidder Christian Thorsen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Maria Christine og deres børn Marie Christine Thorsen og Kirstine Thorsen. Desuden boede der en tjenestepige ved navn Anna Cathrine Speggers fra Stevning.
I gårdens aftægt boede aftægtsmand Hans Hansen Hage og hustru Christine stadigvæk.
- Christian Thorsen svigerfar Hans Hansen Hage døde på gårdens aftægt d. 11. april 1845 i en alder af 77 år, og hans svigermor sad så tilbage som enke.
- 1847 Christian Thorsen hustru Maria Christine døde d. 21. oktober 1847 i en alder af kun 49 år, og Christian Thorsen sad så tilbage som enkemand. Han må være gift igen med Kirstine Nissen/Petersen, men hvor de er blevet gift har ikke været til at finde.
- 1849 Christian Thorsen svigermor Christine Hansen Hage døde på gårdens aftægt d. 15. april 1849 i en alder af 86 år.
- 1854 Den 23. juli 1854 fik Christian Thorsen skøde og dermed bevis på at besidde parcellerne af bolene 118 og 120. Hvor det var vides ikke.

- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Christian Thorsen med sin hustru Kirstine og datteren Kirstine Thorsen. Desuden boede der også en tjenestekarl ved navn Jørgen Jensen fra Nordborg på ejendommen.
- 1857 Kirstine og Christian Thordsens datter Kirstine Thorsen blev gift i Oksbøl kirke d. 2. juli 1857 med den omkring 6 år ældre Otto Jepsen der var født i Brandsbøl d. 19. juli 1830 som søn af bolsmand Jacob Jepsen og hustru Anne Jepsen f. Olsen.
Efter en overladelleskontrakt af 24. november 1857 blev **Kirstine og Otto Jepsen** nu de nye ejere af ejendommen, og det fik de et skøde på 26. januar 1858. Kirstine og Christian Thorsen gik herefter på aftægt.
Kirstine og Otto Jepsen fik børnene:
- Christian Jepsen, født d. 22. juni 1858, død d. 13. oktober 1858.
 - Christian Jepsen, født d. 18. februar 1860. (han overtog stedet)
 - Jacob Jepsen, født d. 22. august 1863.
 - Maria Kirstine Jepsen, født d. 8. april 1866.
 - Anna Jepsen, født d. 6. april 1869, død d. 11. oktober 1875.
 - Kjerstine Jepsen, født d. 6. april 1873.
 - Anna Jepsen, født d. 3. september 1876. (senere Spangsmosevej 4 i Broballe)
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede parcellist Otto Jepsen her på stedet sammen med sin hustru Kirstine. De havde tjenestefolkene Peter Christensen fra Svenstrup og Anne M. Christiansen fra Oksbøl boende på gården, og i ejendommens aftægt boede Otto Jepsens svigerfar Christian Thorsen og hustru Kirstine.
- 1891 Kirsten og Otto Jepsen solgte ejendommen til deres søn **Christian Jepsen** d. 30. november 1891, og selv gik de på aftægt. Christian Jepsen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 22. oktober 1891 med den ½ år ældre Anna Sophie Clausen der var født i Mjels d. 10. juni 1859 som datter af bolsmand Claus Clausen og hustru Kirsten ved Mjels.
Anna Sophie og Christian Jepsen fik ingen børn.
- 1894 Christian Jepsens far Otto Jepsen døde d. 2. juli 1894 på aftægten i en alder af 64 år og efterlod sig sin hustru Kirsten som enke.



Foto af ejendommen fra omkring 1910.

- 1912 Efter at have levet som enke i 18 år døde Kirsten Jepsen d. 7. oktober 1912 i en alder af 76 år.
- 1921 Ved den første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Christian Jepsen her på gården sammen med sin hustru Anna Sophie og en tjenestekarl ved navn Hans Grau der var søn af Mette Cathrine og Jes Christensen Grau på nabogården Nedermarksvej 10 i Broballe.
Anna Sophie og Christian Jepsen havde købt Spangsmosevej 8 i Broballe som de havde fået skøde på d. d. 31. januar 1921. Sidst på året solgte de deres ejendom her til Christen Andresen fra Vollerup for en købesum på 36.000 kr.
- 1922 **Christen Andresen** fik skøde på denne overtagelse d. 1. februar 1922, og er herefter tilflyttet ejendommen. Anna Sophie og Christian Jepsen tilflyttede Spangsmosevej 8.

- Christen Andresen var født d. 6. april 1896 i Vollerup i Ulkebøl sogn som søn af bolsmand Hans Christian Andresen og hustru, og han blev gift d. 23. oktober 1923 i Oksbøl Standesamt og derefter en kirkelig vielse i Oksbøl kirke samme dag med den 1½ år yngre Elna Christine Grau, der var født d. 20. december 1897 på Broballemark som datter af landmand Jes Christensen Grau og hustru Mette Kathrine Grau, Nedermarkvej 10 Broballemark.
Elna Christine og Christen Andresen fik børnene:
- Kate Helene Andresen, født d. 20. juni 1925. (hun overtog stedet)
 - Hans Andresen, født d. 23. november 1927.
- Da Christen Andresen overtog ejendommen i 1921 var der opdyrket 36 tønder land plus 1½ tønne land rajgræsfrø, 2 tønder land Rødkløverfrø, 2 tønder land Gulerodsfrø og 2 tønder land fodersukkerroefrø, og så var der en besætning på 2 heste, 8 køer, 4 ungvæg, 10 svin og 2 får.
- 1943 I 1943 var det opdyrkede areal det samme men besætningen var nu på 3 til 4 heste, 7 køer, 8 ungvæg og 25 til 30 svin.
- 1949 Christen Andresen døde d. 24. juni 1949 i en alder af kun 53 år og hans hustru Elna Christine levede så videre som enke.
- 1950 Der blev afholdt skiftebehandling d. 7. juni 1950, hvorefter **Elna Christine Andresen** nu sad som ejer af ejendommen i et uskiftet bo.
- 1951 Elna Christine Andresen solgte nu ejendommen til sin datter **Kate Helene Eriksen** f. Andresen for en købesum på 50.963,69 kr. plus aftægt og dette blev der så udstedt et skøde på d. 13. december 1951. Der blev så også samtidig med dette udstedt et dokument om pligt til hvert år at levere en skinke til Elna Christine Andresens søn kontorist Hans Andresen i Sønderborg. Elna Christine Andresen fik ikke lang tid på gårdens aftægt, idet hun døde d. 8. februar 1952 kun 54 år gammel.
Kate Helene Andresen blev gift i 1951 med den næsten 6 år ældre Jørgen Eriksen der var født d. 9. juli 1919 i Holmskov, Nordborg Sogn som søn af landmand Hans Eriksen og hustru Anneken Poulsen Grau, ”Stenbækgaard” i Holmskov.
Kate Helene og Jørgen Eriksen fik børnene:
- Christen Grau Eriksen, født d. 3. november 1951.
 - Hans Jørgen Eriksen, født i 1953.
 - Bitten Eriksen, født i 1956.
 - Poul Eriksen, født i 1962.
- 1952 Elna Christine Andresen døde d. 3. februar 1952 kun 54 år gammel.
- 1963 Kate Helene Eriksen solgte ejendommen og dermed matrikel nr. 29 til **Egon Eriksen** Fjordvej 12 til overtagelse d. 1. august 1963 for en købesum på 145.000 kr., og d. 29. juli 1963 var der blevet udstedt et tinglyst skøde på dette. Matrikel nr. 29 af Broballe ejerlav blev derefter sammenlagt med Egon Eriksens ejendom ”Fjordvang” matrikel nr. 18 af Broballe ejerlav. Kate Helene og Jørgen Eriksen fraflyttede sognet og flyttede til Mjang i Hørup sogn, hvor de fortsatte ved landbruget på Mjang Bygade nr. 3. Jørgen Eriksen døde d. 4. juli 1996 i en alder af knap 77 år, og Kate Helene Eriksen døde d. 31. januar 2000 i en alder af 74½ år. Begge to blev de begravet på Oksbøl kirkegård.
- 1964 Beboelses huset der havde stråtag, fik nu asbest tag og det blev derefter indrettet med 2 lejligheder til udlejning. Der har således derefter boet en lang række forskellige mennesker i forskellige lejemål.
- Af personer der har boet i forskellige lejemål kan nævnes Kirsten og Jørgen Hansen ABC fra 1973 til 1985. Inge Marie og Kaj Aksglæde Hansen fra 1987 til 1990. I 1991 Heike Høj og Peter Hellesøe, der var fraflyttet Nedervej 3 og fra 1993 Jonna og Jens Philipsen der var fraflyttet Espehøjvej 15
- 2003 I oktober 2003 gav Nordborg kommune tilladelse efter § 35 til at eksisterende bygninger og et areal på 3833 m² blev frastykket matrikel nr. 18, Fjordvej 12 og oprettet som en ny selvstændig ejendom.
- Ejendommen blev derefter købt af **Jonna og Jens Philipsen**.
- 2009 Jonna og Jens Philipsen ejer og bebor fortsat ejendommen.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

Vikkebjergvej 13 – matrikel nr. 32 af Broballe ejerlav.

„Holmgaard”

- 1801 Fra bol nr. 120, det nuværende Søholmvej 8, frasolgte daværende ejer Jørgen Hansen i alt 12 tønder og $7\frac{1}{2}/16$ skæppe jord samt fra hans bondested nr. 118, det nuværende Søholmvej 12, i alt 2 tønder 4 skæppe $12\frac{1}{2}/16$ skæppe jord tilsammen 14 tønder 5 skæppe $4/16$ skæppe jord til oprettelse af et nyt familiested her på Vikkebjergvej 13.
Dette var begyndelsen til stedet her, og den første mand på stedet var **Hans Lauritzen**. På det tidspunkt var han kaldet Hans Laussen. Han var født omkring efteråret 1774 i Holm ved Nordborg, og som husmand i Holm blev han gift i Nordborg kirke d. 29. oktober 1796 med pigen Anna Maria Friderichsdatter. Hun var født omkring 1760-1761 og var dermed en 13-14 år ældre end ham.
Anna Maria og Hans Lauritzen fik bl.a. børnene:
- Anna Maria Lauritsen, født d. 17. august 1797 i Holm, død d. 17. januar 1834.
 - Lauritz Lauritzen, født d. 6. maj 1800 i Holm. (han overtog stedet)
- 1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede Hans Lauritzen her på stedet som såkaldt $\frac{1}{4}$ gårdmand sammen med sin hustru Anna Maria og deres børn Anna Maria Lauritzen og Lauritz Lauritzen, senere kaldet Lauritz Hansen.
- 1829 Anna Maria og Hans Lauritzens søn Lauritz Hansen blev gift i Oksbøl kirke d. 7. november 1829 med den jævnaldrende tjenestepige Kirsten Petersen Thomsen der var født d. 4. januar 1800 i Broballe som datter af husmand Jørgen Thomsen og hustru Anne Marie Petersdatter Spangsmosevej 28 i Broballe.
Kirsten og Lauritz Hansen fik børnene:
- Dødfødt dreng d. 16. august 1833.
 - Dødfødt dreng d. 16. september 1834.
 - Dødfødt dreng d. 30. oktober 1835.
 - Dødfødt pige d. 29. juni 1837.
- 1833 Hans Lauritzen blev enkemand d. 3. december 1833, da hans hustru Anna Maria døde i en alder af 73 år. $1\frac{1}{2}$ måned senere mistede han også sin datter Anna Maria da hun døde d. 17. januar 1834 i en alder af kun 37 år.
- 1837 Lauritz Hansens hustru Kirsten Petersen Hansen døde i barselseng d. 29. juni 1837 kun $37\frac{1}{2}$ år gammel og Lauritz Hansen levede så videre som enkemand, indtil han d. 18. november 1837 blev gift i Oksbøl kirke med den 12 år yngre Anna Christiansen, der var født d. 6. september 1812 i Broballe som datter af bolsmand Christian Hansen Christiansen og hustru Anna Dorothea Eleonore f. Dominicussen, Lusigvej 18 i Broballe.
Anna og Lauritz Hansen fik børnene:
- Hans Lauritzen, født d. 5. august 1838. (han overtog stedet)
 - Kjersten Lauritzen, født d. 7. april 1842. (senere Oksbøl Søndergade 1)
 - Anne Marie Lauritzen, født d. 14. september 1844.

- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede bol landbesidder Hans Lauritzen her på stedet sammen med sin søn Lauritz Hansen og svigerdatter Anna Hansen. Deres søn Hans Lauritzen boede der også, og så havde de deres tjenestepige Anna Maria Petersen boende på ejendommen.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede Hans Lauritzen fortsat her på stedet som bol landbesidder sammen med sin søn Lauritz Hansen og svigerdatter Anna Hansen. Deres 3 børn Hans Lauritzen, Kjersten Lauritzen og Anne Marie Lauritzen samt tjenestepigen Anna Margrethe Jørgensen fra Oksbøl boede der også.
- 1851 Hans Lauritzen døde på aftægten d. 7. marts 1851 i en alder af 76½ år, efter at have levet som enkemand i godt 17 år.
Sønnen **Lauritz Hansen** overtog nu herefter ejendommen og fik skøde på dette d. 26. august 1851.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Lauritz Hansen her på stedet sammen med sin hustru Anna og børnene Hans Lauritzen, Kjesten Lauritzen og Anne Marie Lauritzen.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Lauritz Hansen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anna og børnene Hans Lauritzen, Kjesten Lauritzen og Anne Marie Lauritzen.
- 1875 Lauritz Hansen døde på gårdens aftægt d. 23. oktober 1875 i en alder af 75 år, og hans hustru Anna levede så videre som enke.
Sønnen **Hans Lauritzen** overtog nu ejendommen d. 22. november 1875 efter en købekontrakt, og måtte derved udrede 900 Mark til sin mor Anna Hansen.
- 1876 Hans Lauritzen blev gift d. 27. september 1876 i Mjels Standesamt og dagen efter med en kirkelig vielse i Oksbøl kirke d. 28. september 1876 med den 12 år yngre Ellen Hansen, der var født d. 25. oktober 1850 i Holm som datter af Hans Frederiksen og hustru Ellen Frederiksen f. Sandvej, og dagen efter d. 28. september blev de kirkelig viet i Oksbøl kirke.
Ellen og Hans Lauritzen fik børnene:
- Lauritz Hansen Lauritzen, født d. 8. oktober 1877. (han overtog stedet)
 - Hans Hansen Lauritsen, født d. 23. februar 1879, død d. 14. februar 1880.
 - Hans Hansen Lauritzen, født d. 31. december 1880.
 - Christian Hansen Lauritsen, født d. 30. juli 1882. (senere Nedervej 27 Mjelsmark)
 - Frederich Hansen Lauritzen, født d. 9. december 1884, død d. 12. januar 1885.
 - Anne Hansen Lauritzen, født d. 9. februar 1891.
- 1897 Hans Lauritzens mor Anna Hansen kaldet Lauritzen døde på aftægten d. 6. november 1897 i en alder af 85 år efter at have levet som enke i 22 år.
- 1901 Hans Lauritzen døde d. 5. januar 1901 i en alder af 62½ år og hans hustru Ellen Lauritzen levede så videre som enke på stedet.
- 1905 Sønnen **Laurits Hansen Lauritzen** overtog nu ejendommen d. 3. maj 1905, og dagen efter d. 4. maj 1905 blev han gift i Oksbøl Standesamt med Anne Marie Johannsen der var født d. 25. januar 1881 i Steg som datter af Christian August Johannsen og hustru Thøre Johannsen f. Hansen Steg på Stegvej 3 i Mjelsmark. De blev så også derefter kirkelig viet i Oksbøl kirke den samme dag.
Anne Marie og Lauritz Hansen Lauritzen fik børnene:
- Hans Lauritzen, født d. 4. juli 1906. (han overtog stedet)
 - Ellen Lauritsen, født d. 10. marts 1910. (senere Fjordvej 8)
- 1910 I 1910 må der være foretaget tilbygning til gården hvilket initialerne L H Lauritzen 1910 A M Lauritzen fortsat vidner om på gavlen af gården. I 1921 var der opdyrket 21 tønnder land, og der var en besætning på 2 heste, 6 køer, 2 ungvæg og 2 får. I 1943 var det opdyrkede areal det samme men besætningen var nu på 2 heste, 6 køer, 4 ungvæg og 10 svin.
- 1921 Ved en første folketællingen, efter den tyske tid, der fandt sted d. 1. februar 1921 boede landmand Lauritz Hansen Lauritzen her på gården sammen med sin hustru Anne Marie og deres børn Hans

Lauritzen og Ellen Lauritsen. På gårdens aftægt boede Lauritz Hansen Lauritzens mor Ellen Lauritzen og hans søster Anne Hansen Lauritzen.



Foto af ejendommen fra omkring 1912.



Foto af ejendommen fra omkring 1912.

- 1928 Lauritz Hansen Lauritzens mor Ellen Lauritzen døde på aftægten d. 26. august 1928 i en alder af godt 77½ år, efter at have levet som enke i 27½ år.
- 1937 Anna Marie og Lauritz Hansen Lauritzen søn Hans Lauritzen blev gift i Oksbøl kirke d.27. juli 1937 med den 7 år yngre husassistent i Broballe Anna Margrethe Schwartz, der var født i Havnbjerg d. 22. april 1913 som datter af smedemester Heinrich Andresen Schwarz og hustru Ellen f. Imhoff, der nu boede i Holm i Nordborg landsogn.
Anna Margrethe og Hans Lauritzen fik datteren:
- Marianne Lauritzen, født d. 4. august 1946.
- 1947 Anna Marie og Lauritz Hansen Lauritzen solgte nu ejendommen til deres søn **Hans Lauritzen** for en købesum på 26.000 kr. plus aftægt, samt løsøre for 7.500 kr. Denne handel blev tinglyst d. 9. maj 1947, og samtidig blev der også tinglyst en livsvarig aftægt for Anna Marie og Lauritz Hansen Lauritzen.
- 1965 Hans Lauritzens far Lauritz Hansen Lauritzen døde d. 20. januar 1965 i en alder af 88 år, og hans mor Anne Marie Lauritzen levede så videre som enke indtil hun døde d. 25. august 1975 i en alder af 94½ år.
- 1969 Gårdejer Hans Lauritzen døde d. 4. oktober 1969 i en alder af kun 63 år, og hans hustru Anna Margrethe Lauritzen sad derefter tilbage som enke.
- 1975 Anna Margrethe Lauritzens svigermor Anne Marie Lauritzen døde d. 25. august 1975 i en alder af 94½ år, efter at have levet som enke i godt 10 år.
- 1987 Den 25. februar 1987 var der afholdt skiftebehandling i boet og ejendommen overgik nu officielt til Anna Margrethe Lauritzen, og købesummen blev her sat til 600.000 kr. Hun solgte derefter ejendommen videre til **Nicolai Hess** for en købesum på 750.000 kr., og han fik sit skøde på ejendommen d. 28. april 1987.

Anna Margrethe Lauritzen fraflyttede sognet og flyttede til Broager, hvor hun senere i foråret 1998 kom på plejehjemmet Vestervang i Broager hvor hun døde d. 13. februar 2001 i en alder af 88 år efter at have levet som enke i godt 31 år.

Ejendommen var efter 1987 udlejet til forskellige mennesker, men stod også tomt i andre perioder.



Foto af ejendommen som den så ud i år 2000.

2009 I den sidste del af året har ejendommen ligget ubeboet, men ejes fortsat af Nicolai Hess.

Steder med ukendt placering i Broballe

Kådnersted nr. 104 i Broballe med ukendt placering.

Hvor dette sted har ligget i Broballe kan ikke siges. Ved Folketællingerne i 1845, 1855 og 1860 er stedet optegnet mellem optegnelserne for Fjordvej 8 og Fjordvej 12, men om det har ligget der imellem kan ikke siges.

1755 Steffen Hinrichsen, var født omkring 1729, blev gift i Oksbøl kirke d. 9. august 1755 med den omkring 8 år yngre Karen Madsdatter fra Broballe der var født omkring 1737.

Karen og Steffen Henriksen fik børnene:

- Anna, døbt d. 26. december 1755.
- Maren, døbt d. 6. august 1758, død og begravet d. 20. december 1759.
- Ellen, døbt d. 1. marts 1761.

1767 Steffen Hinrichsens hustru Karen, i kirkebogen noteret som Catharina, døde d. 7. april 1767 i en alder af kun 30 år, og han sad derefter igen tilbage som enkemand. Han fandt sig ret hurtigt en ny livsledsager, og d. 11. juli 1767 blev han gift i Oksbøl kirke med pigen Thøre Jesdatter fra Pøl, der var født omkring 1743.

Thøre og Steffen Hinrichsen fik børnene:

- Mette Cathrine Henriksen, døbt d. 9. november 1777. (hun overtog stedet)

1785 Husmand Steffen Hinrichsen døde d. 2. oktober 1785 i en alder af 56 år, og hans hustru Thøre sad derefter tilbage som enke.

1792 Thøre Jesdatter havde fundet sig en ny mand, og d. 10. november 1792 blev hun gift i Oksbøl kirke med den omkring 5 år ældre enkemand Hans Hansen Leimann, der var født omkring 1738. Han blev derefter indskrevet i skyld og panteprotokollen som halvhusmand her på stedet.

1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1813 boede halvhusmand Hans Hansen Leimann her på stedet sammen med sin hustru Thøre Jessen og hendes datter af første ægteskab Mette Cathrine Henriksen, der ernærede sig ved vævning.

- 1804 Den 15. maj 1804 blev Thøre Jessens datter af første ægteskab **Mette Cathrine Henriksen** indskrevet i skyld og panteprotokollen som stedets nye ejer.
- 1805 Mette Cathrine Henriksen blev gift i Oksbøl kirke d. 9. november 1805 med den omkring 16 år ældre Peter Petersen fra Broballe, der var født omkring 1761.
Mette Cathrine og Peter Petersen fik sønnen:
- Steffen Petersen Henriksen, født d. 2. august 1806. (han overtog stedet)
- 1816 Mette Cathrines mor, nu kaldet Thøre Hansen, døde d. 21. november 1816 i en alder af 73 år, og hendes stedfar Hans Hansen Leimann sad derefter tilbage som enkemand. Han må herefter være frarejst sognet på et tidspunkt.
- 1837 Mette Cathrines mand Peter Petersen døde d. 30. januar 1837 i en alder af 76 år, og hun sad derefter tilbage som enke sammen med sønnen Steffen Petersen Henriksen.
Den 25. april 1837 overtog **Steffen Petersen Henriksen** husmandsstedet, og d. 1. maj 1837 blev han indskrevet i skyld og panteprotokollen som ejer. Samtidig blev der også indskrevet en aftægtskontrakt der sikrede hans mor Mette Cathrine Petersen et godt aftægt.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede husmand Steffen Petersen Henriksen her på stedet sammen med sin mor Mette Cathrine Petersen.
- 1841 Steffen Petersen Henriksen blev gift i Oksbøl kirke d. 24. oktober 1841 med den 5 år ældre tjenestepige Anne Marie Petersen Sarsgaard der var født d. 1. august 1801 som datter af bolsmand Peter Hansen Sarsgaard og hustru Kirsten Lusigvej 20 Broballe.
Anne Marie og Steffen Petersen Henriksen fik datteren:
- Mette Cathrine Kirstine Petersen, født d. 2. oktober 1842, død d. 24. september 1844.
- 1844 Steffen Petersen Henriksens mor Mette Cathrine Petersen døde d. 20. januar 1844 i en alder af godt 66 år.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede husmand og daglønner Steffen Petersen Henriksen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie.
- 1850 Steffen Petersen Henriksen solgte efter en købekontrakt af 24. december 1850 i alt 2 tønder og 6 skæppe land for 400 Rds Cour til Maren Nissen Thøysen og Christen Jørgensen Espehøjvej 15 Broballemark.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede husmand og landbesidder Steffen Petersen Henriksen stadigvæk her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie og deres tjenestepige Ellen Christensen fra Oksbøl sogn.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede husmand Steffen Petersen Henriksen endnu her på stedet sammen med sin hustru Anne Marie og de havde nu fået en plejedatter ved navn Marie Sarsgaard. *(Marie Sarsgaard må være født omkring 1849, men der er ikke født/døbt nogen ved det navn i Oksbøl kirkebog fra 1823 til 1864, så hvem hun er vides ikke.)*
Steffen Petersen Henriksen havde nogle lejefolk boende i sit hus. Det var hyreinderste og daglejer Iver Jensen Bang, dennes hustru Cathrine Dorothea Henriette Hansen, dennes svigermor Hanne Marie Hansen og deres børn Hanne Marie Iversen Bang og Cathrine Dorothea Iversen Bang.

Steffen Petersen Henriksen solgte resten af det gamle husmandssted til daværende ejer af Lusigvej 14 bolsmand Mads Hansen i Broballe, og d. 27. november 1860 blev der udstedt et skøde på dette. Der blev efterfølgende i skyld og panteprotokollen d. 5. december 1860 protokolleret at Mads Hansen tilsagde det i dokumentet nævnte beskrevne aftægt til Anne Marie og Steffen Petersen Henriksen. De er derfor givet vis blevet boende på stedet, og Mads Hansen har så dykket jorden.
- 1862 Steffen Petersen Henriksen døde som aftægtsmand d. 18. april 1862 i en alder af 56 år, og hans hustru Anne Marie levede derefter videre som enke.

1886 Anne Marie Petersen døde i Steg ved Mjels d. 16. oktober 1886 i en alder af 85 år, efter at have levet som enke i 24½ år. Hun efterlod sig ingen børn.

Det gamle husmandssted blev nedbrudt, men hvornår det har været vides ikke.

Ved folketællingen i 1860 boede der på husmandsstedet nogle lejefolk. Det var hyreinderste og daglejer Iver Jensen Bang og hans hustru Cathrine Dorothea Henriette Hansen, samt hans svigermor Hanne Marie Hansen og deres børn 2 Hanne Marie Iversen Bang og Cathrine Dorothea Iversen Bang.

Iver Jensen Bang var født d. 17. august 1830 på en mindre ejendom i Tornbjerg ved Oksbøl som søn af parcellist Jens Jensen Bang og hustru Anna Marie, og mens han var tjenestekarl i Mjels var han blevet udlagt som barnefader til sit første barn sammen med den 9 år yngre Cathrine Dorothea Henriette Schaper der var født i 1839 i Flensborg, og som boede i Svenstrup. De blev, efter at de havde fået deres første barn, gift i Svenstrup kirke d. 23. marts 1858.

Cathrine Dorothea Henriette og Iver Jensen Bang fik i alt 21 børn:

- Hanna Maria Iversen Bang, født d. 4. juli 1857 i Svenstrup.
- Cathrine Dorothea Iversen Bang, født d. 29. januar 1859 i Mjels.
- Iver Iversen Bang, født d. 10. november 1860, død d. 16. november 1860.
- Johann Iversen Bang, født d. 18. juni 1862, død d. 23. august 1862.
- Jens Iversen Bang, født d. 18. juni 1862, død d. 30. juni 1862.
- Iver Iversen Bang, født d. 4. juli 1863, død d. 2. april 1868.
- Jens Iversen Bang, født d. 3. september 1865, død d. 18. juli 1868.
- Johan Iversen Bang, født d. 19. december 1867.
- Jens Iversen Bang, født d. 11. februar 1869, død d. 1. juli 1869.
- Anne Marie Iversen Bang, født d. 11. februar 1869, død d. 15. marts 1870.
- Anne Marie Iversen Bang, født d. 7. maj 1870.
- Anne Catharina Iversen Bang, født d. 14. juni 1872.
- Anna Johanna Iversen Bang, født d. 18. september 1873, død d. 3. januar 1874.
- Maren Iversen Bang, født d. 18. september 1873, død d. 6. januar 1874.
- Anna Johanna Iversen Bang, født d. 8. august 1875, død d. 29. januar 1876.
- Maren Iversen Bang, født d. 8. august 1875, død d. 27. august 1875.
- Jens Iversen Bang, født d. 24. august 1876, død d. 31. august 1876.
- Iver Iversen Bang, født d. 24. august 1876, død d. 1. september 1876.
- Jens Iversen Bang, født d. 10. november 1877, død d. 13. januar 1878.
- Anne Johanne Iversen Bang, født d. 10. november 1877, død d. 17. december 1877.
- Jens Iversen Bang, født d. 28. juni 1879.

Iver Jensen Bang blev i 1873 ejer af Lusigvej 24 Broballemark.

Landsted i Broballe med ukendt placering.

På et ikke kendt sted i Broballe lå der engang et bolslandsted. Om ejerne af dette landsted er der ikke fundet noget i skyld og panteprotokollerne, så efterfølgende er udelukkende baseret på sandsynlighed, folketællingslister, kontraktprotokol og kirkebøger.

På dette landsted boede der i 1830'erne en revirjæger ved navn **Jens Jensen Bonde**. Han var født d. 23. december 1802 i Elstrup i Egen sogn som søn af bolsmand Jens Jensen Bonde og hustru Mette Marie i Elstrup. Som tjenestekarl i Sjellerup var han blevet gift i Egen kirke d. 25. januar 1823 med den ½ år ældre tjenestepige Anna Maria Nielsen Møller, der var født d. 22. juli 1802 i Sjellerup i Egen sogn som datter af bolsmand Niels Nielsen Møller og hustru Karen i Sjellerup. De kom her til sognet mellem 1828 og 1829.

Anna Maria og Jens Jensen Bonde fik børnene:

- Jens Jensen Bonde, født d. 2. juni 1823 i Sjellerup.
- Mette Marie Jensen Bonde, født d. 9. oktober 1824 i Bostedvrå ved Elstrup, død d. 12. maj 1862.
- Niels Jensen Bonde, født d. 1. juni 1826 i Sjellerup.
- Cathrine Jensen Bonde, født d. 29. december 1827 i Sjellerup.

- Efter at de var kommet hertil Broballe hvor Jens Jensen Bonde var blevet revirjæger fik de børnene:
- Anna Maria Jensen Bonde, født d. 11. januar 1830, død d. 6. juni 1830.
 - Christian Jessen Bonde, født d. 16. oktober 1831, død d. 3. februar 1832.
 - Anna Marie Jensen Bonde, født d. 20. december 1832.
 - Anna Kirstine Jensen Bonde, født d. 12. maj 1835.
 - Hans Jensen Bonde, født d. 30. oktober 1837.
 - Anna Cathrine Jensen Bonde, født d. 17. oktober 1839, død d. 5. november 1839.
- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede revirjæger Jens Jensen Bonde her på dette bolslandsted sammen med sin hustru Anna Maria Nielsen og deres 7 børn Jens Jensen Bonde, Mette Marie Jensen Bonde, Niels Jensen Bonde, Cathrine Jensen Bonde, Anna Marie Jensen Bonde, Anna Kirstine Jensen Bonde og Hans Jensen Bonde. Jens Jensen Bondes bror Frederik Jensen Bonde boede også her på stedet også som revirjæger, og så boede der en enkefru Anna Marie Jørgensen der var født omkring 1788 i Elstrup i Egen sogn.
- 1841 Revirjæger Jens Jensen Bonde døde d. 23. februar 1841 i en alder af kun 38 år, og hans hustru Anna Maria sad derefter tilbage som enke.
- 1844 Afdøde revirjæger Jens Jensen Bondes bror Frederik Jensen Bonde, der var født d. 10. juni 1810 i Elstrup, blev gift i Oksbøl kirke d. 7. januar 1844 med den knap 10 år yngre Dorothea Eleonore Christiansen, der var født d. 29. april 1820 som datter af .bolsmand Christian Hansen Christiansen og hustru Anna Dorothea Eleonore f. Dominicussen, Lusigvej 16 i Broballe
Dorothea Eleonore og Frederik Jensen Bonde fik børnene:
- Christian Bonde, født d. 13. marts 1844.
 - Jens Bonde, født d. 22. januar 1846.
 - Mette Marie Bonde, født d. 24. marts 1848, død d. 25. marts 1848.
 - Dorothea Eleonore Bonde, født d. 8. maj 1849.
 - Frederik Bonde, født d. 2. maj 1851.
 - Hans Bonde, født d. 18. oktober 1853.
 - Dominicus Bonde, født d. 13. september 1855.
 - Jørgen Bonde, født d. 16. marts 1858.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede enkefru Anna Maria Nielsen her på stedet som forvalter af dette, og hun boede sammen med sine 4 børn Niels Jensen Bonde, Anna Marie Jensen Bonde, Anna Kirstine Jensen Bonde og Hans Jensen Bonde. Revirjæger Frederik Jensen Bonde boede også her på stedet sammen med sin hustru Dorothea Eleonore Christiansen og deres søn Christian Bonde. Enkefru Anna Marie Gude f. Jørgensen boede fortsat også her på stedet.
- 1851 Ifølge kirkebogen var Frederik Jensen Bonde forhenværende revirjæger i 1851, og derefter var han indsidder i 1853 og bolsparcellist i 1855.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede Frederik Jensen Bonde på bolsparcellen som lejer af landstedet sammen med sin hustru Dorothea Eleonore Christiansen og deres 5 børn Christian Bonde, Jens Bonde, Dorothea Eleonore Bonde, Frederik Bonde og Hans Bonde. På stedets aftægt boede enkefru Anna Marie Gude f. Jørgensen stadigvæk, og så boede der desuden også på aftægten en ugift pige ved navn Maren Kirstine Nissen Mühlenberg sammen med sin søn Christian Nissen, der var født d. 8. oktober 1849 og hvor faderen er ukendt.
Enkefru Anna Maria Nielsen var fraflyttet sognet ved denne folketælling.
- 1859 I en kontraktprotokol af 29. november 1859 er der indskrevet en forpagtningsaftale mellem den tidligere besidder Frederik Jensen Bonde og den nye besidder Mads Hansen Lusigvej 14 i Broballe. Der blev også oprettet aftægtskontrakt sikkert til Frederik Jensen Bonde.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede Frederik Jensen Bonde som hyreinderste i et lejehus til bolstedet Lusigvej 14 tilhørende Mads Hansen. Han boede der sammen med sin hustru Dorothea Eleonore Christiansen og deres 6 børn Jens Bonde, Dorothea Eleonore Bonde, Frederik Bonde, Hans Bonde, Dominicus Bonde og Jørgen Bonde. Desuden boede der en ugift Ellen Christensen, der var født omkring 1800 i Oksbøl, og så boede Frederik Jensen Bondes svigerinde Anna Maria Jensen Bonde igen sammen med sin datter Anna Kirstine Jensen Bonde og sin anden datter Mette Marie Jensen Bonde og

hendes søn Hans Jensen, der var født 9. marts 1859 med tjenestekarl i Holm Jans Jacob Petersen som barnefader.

Herefter forsvinder sporene efter Frederik Jensen Bonde og hans familie, samt hans svigerinde Anna Maria Jensen Bonde eller Anna Maria Nielsen som hun også er blevet benævnt. Alle ser de ud til at være fraflyttet sognet.

Hvad der er sket med bolslandstedet vides heller ikke. Det er muligvis forhistorien til et af de andre beskrevne steder i Broballe efter 1860, men der er ikke fundet noget link til dette.

Kådnersted i Broballe med ukendt placering.

På et ikke kendt sted i Broballe lå der engang et kådnersted, eller husmandssted om man vil, men om ejerne af dette landsted er der ikke fundet noget i skyld og panteprotokollerne, så efterfølgende er udelukkende baseret på sandsynlighed, folketællingslister, kontraktprotokol og kirkebøger.

På dette kådnersted boede **Christen Christensen**. Han var født i Broballe og døbt d. 22. november 1761 som søn af Christen Martinesen og hustru Anne Margrethe Pedersdatter i Broballe. Han blev gift i Oksbøl kirke d. 30. december 1786 med den godt 1½ år yngre Cathrine Jensdatter (Pommes) der var født i Mjels og døbt d. 7. august 1763 som datter af musketer Jens Jensen og hustru Ellen Hansdatter i Mjels.

Cathrine og Christen Christensen fik børnene:

- Christen Christensen, født d. 11. marts 1787. (han overtog stedet)
- Anne Kirstine Christensen, født d. 10. august 1788. (senere Lyngevej 4 Mjelsmark)
- Jens Christensen, født d. 26. juni 1791. (senere Espehøjvej 8 Broballe)
- Peter Christensen, født d. 11. marts 1795.
- Hans Christensen, født d. 19. november 1797. (senere Næsvej 46 Mjels)
- Ellen Christensen, født d. 20. januar 1800.

1803 Ved folketællingen d. 13. februar 1803 boede halvkådner og daglønner Christen Christensen på dette sted sammen med sin hustru Cathrine Jensen og deres 5 børn Anne Kirstine Christensen, Jens Christensen, Peter Christensen, Hans Christensen og Ellen Christensen.

1815 Cathrine og Christen Christensens ældste søn jæger og tjenestekarl i Broballe Christen Christensen blev gift i Oksbøl kirke d. 9. december 1815 med den 7 år yngre tjenestepige i Mjels Anne Margrethe Hansen, der var født d. 26. april 1794 som datter af bolsmand Hans Hansen Iversen og hustru Regitze Sophie Magdalene f. Knudsen, Hjørnet 8 Mjels, senere Solbækvej 14 Mjels.
Efter deres vielse bosatte de sig i Mjels.

Anne Margrethe og Christen Christensen fik sønnen:

- Hans Matthiesen, født d. 5. marts 1816 i Mjels. (han overtog stedet)

1825 Halvkådner Christen Christensen døde d. 29. september 1825 i en alder af 64 år, og hans hustru Cathrine sad derefter tilbage som enke.

Herefter må den ældste søn **Christen Christensen** være kommet tilbage fra Mjels og have overtaget stedet.

1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede kådner Christen Christensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Margrethe. Hans mor Cathrine Jensdatter boede der også og hans søster Ellen Christensen boede der også sammen med sin søn Christen Hansen, der var født d. 17. maj 1833 i Lavensby i Havnbjerg sogn med en tjenestekarl ved navn Christen Hansen som barnefader.

1842 Christen Christensens mor Cathrine Jensdatter døde d. 21. december 1842 i en alder af 79½ år efter at have levet som enke i 17 år.

1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede kådner og daglønner Christen Christensen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Margrethe. Hans søster Ellen Christensen boede der også stadigvæk sammen sin søn Christen Hansen.

- 1846 Anne Margrethe og Christen Christensens søn Hans Matthiesen blev gift i Oksbøl kirke d. 26. juli 1846 med den knap 6 år yngre pige Anne Henriksen, der var født d. 7. april 1822 som datter af inderste Henrik Christiansen og hustru Anna Maria f. Pedersen Nedervej 12 i Mjels.
Anna og Hans Matthiesen fik børnene:
- Christen Christensen Matthiesen, født d. 1. december 1846, død d. 6. februar 1847.
 - Anna Margrethe Matthiesen, født d. 26. august 1850, død d. 5. maj 1851.
- Efter ægteskabet menes de at have bosat sig her på kådnerstedet.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede kådner Christen Christensen fortsat her på stedet sammen med sin hustru Anne Margrethe. Deres søn daglejer Hans Matthiesen boede også her på stedet sammen med sin hustru Anne Henriksen.
- 1858 Kådner Christen Christensens hustru Anna Margrethe døde d. 11. august 1858 i en alder af knap 64½ år, og han sad derefter tilbage som enkemand.
Hvornår hans søn **Hans Matthiesen** overtog kådnerstedet vides ikke, men det har nok været her ved den tid.
- 1859 Efter en kontraktprotokol af 31. maj 1859 overlod Christen Christensen sit kådnersted til sin søn **Hans Matthiesen** og der blev oprettet en aftægtskontrakt der sikrede hans far Christen Christensen.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede kådner Hans Matthiesen her på stedet sammen med sin hustru Anne Henriksen og hans far Christen Christensen på aftægt.
- 1869 Kådner Hans Matthiesen døde d. 15. juni 1869 i en alder af kun 53 år, og hans hustru Anne Henriksen sad derefter tilbage som enke.
- Anne Henriksen** må herefter have overtaget ejerskabet af stedet.
- 1873 Efter den preussiske administrations overtagelse blev der ved lov af 27. maj 1873 oprettet matrikulering af de forskellige ejendomme, der således blev indskrevet i den preussiske grundbog. I forbindelse med dette er der ikke fundet noget sted der kan lede tilbage til Hans Matthiesen eller Anne Henriksen, så stedet er nok blevet solgt til en anden før matrikuleringen, og derfor kan der ikke findes noget link fremad.
- 1876 Anne Henriksens svigerfar Christen Christensen døde på aftægten d. 11. september 1876 i en alder af 89½ år, efter at have levet som enkemand i 18 år.
- 1893 Enkefru Anne Matthiesen f. Henriksen døde d. 10. december 1893 et sted i Broballe i en alder af godt 71½ år, efter at have levet som enke i 24½ år.

.....

Inderstested i Broballe med ukendt placering.

På et ikke kendt sted i Broballe lå der et lille hus, et såkaldt inderstested, men der er ikke fundet ret meget om ejerne af dette sted, andet end en enkelt side i Skyld og panteprotokollerne, så efterfølgende er udelukkende baseret på sandsynlighed, folketællingslister og kirkebøger.

I dette hus boede **Peter Christensen**. Han var født d. 11. marts 1795 som søn af halvkådner Christen Christensen og hustru Cathrine Jensdatter på et kådnersted i Broballe med ukendt placering.
Peter Christensen gik også under kaldenavnet Peter Mattesen, sikkert efter hans farfar Christen Martinesen.

Peter Christensen var blevet gift i Oksbøl kirke d. 27. april 1822 med den 2 år yngre Anna Eleonore Jørgensen, der var født omkring 1797 som datter af Jørgen Hjulmand i Broballe.

Anna Eleonore og Peter Christensen fik børnene:

- Jørgen Petersen, født d. 3. september 1822. (senere Søholmvej 18 Broballe)
- Anna Maria Cathrine Petersen, født d. 26. oktober 1824. (senere boende her)
- Anna Kirstine Petersen, født d. 4. januar 1827.

- Christen Petersen, født d. 27. september 1829, død d. 6. marts 1830.

Peter Christensens hustru Anna Eleonore døde d. 7. oktober 1829 i en alder af kun 31 år, og han sad derefter tilbage som enkemand. Efter et par år som enkemand blev han gift igen i Oksbøl kirke d. 18. november 1832 med den 12 år yngre tjenestepige i Oksbøl Anna Margrethe Petersdatter der var født i Havnbjerg d. 5. august 1808 som datter af præsteinderste Peter Petersen og hustru Anne Margrethe f. Moos.

Anna Margrethe og Peter Christensen fik børnene:

- Christen Petersen, født d. 13. januar 1834, død d. 22. oktober 1864.
- Peter Christensen, født d. 30. december 1840, død d. 31. december 1853.
- Anna Eleonore Christensen, født d. 30. december 1840, død d. 24. maj 1841.
- Anna Margrethe Christensen, født d. 8. juli 1844. (hun overtog huset)

- 1840 Ved folketællingen d. 1. februar 1840 boede inderste Peter Christensen her på stedet sammen med sin hustru Anne Margrethe Petersen og deres søn Christen Petersen.
- 1845 Ved folketællingen d. 1. februar 1845 boede inderste Peter Christensen fortsat i inderstestedet sammen med sin hustru Anne Margrethe Petersen og deres 3 børn Christen Petersen, Peter Christensen og Anna Margrethe Christensen.
- 1855 Ved folketællingen d. 1. februar 1855 boede inderste Peter Christensen stadigvæk her i inderstestedet sammen med sin hustru Anne Margrethe Petersen og deres datter Anna Margrethe Christensen, og deres barnebarn Anne Eleonore Hansen, der var født d. 11. marts 1853 som datter af deres datter Anna Maria Cathrine Petersen og skræddersvend Jørgen Hansen i Oksbøl.
- 1857 Anna Margrethe og Peter Christensens søn Christen Petersen blev gift i Oksbøl kirke d. 14. maj 1857 med den omkring 1 år yngre Anna Kirstine Petersdatter, der var født d. 10. november 1835 som datter af Thøre Hansen Steg Stegvej 1 Mjelsmark. Hendes far var en møllersvend på Broballe Mølle Peter Nissen, som var gift med Ellen Hansen, og som på det tidspunkt havde 2 børn med hende og boede på Oksbøl Søndergade 4 i Oksbøl.
- Anna Kirstine og Christen Petersen fik børnene:
- Peter Petersen, født d. 19. juli 1857.
 - Thøre Petersen, født d. 21. marts 1860.
 - Lauritz Petersen, født d. 19. april 1863.
- 1860 Ved folketællingen d. 1. februar 1860 boede daglejer Peter Christensen endnu her i inderstestedet sammen med sin hustru Anne Margrethe Petersen og deres barnebarn Anne Eleonore Hansen, der i listen er noteret som deres datter. Deres søn Christen Petersen boede også her sammen med sin hustru Anna Kirstine Petersen og deres søn Peter Petersen.
- 1864 Sønnen Christen Petersen, født d. 13. januar 1834, død d. 22. oktober 1864 i en alder af kun 30½ år, og hans hustru Anna Kirstine Petersen sad derefter tilbage som enke. Hun blev gift igen i Oksbøl kirke d. 22. december 1868 med enkemand Jacob Beck, der var født d. 6. juni 1835 i Abild som søn af skomager Christian Beck og hustru Anna Marie Hanses. Hvor han kom fra vides ikke men han er noteret som p.t. i Broballe på det tidspunkt, så hvor de er rejst hen kan ikke siges.
- 1875 Peter Christensen solgte huset ved en købekontrakt af 9. (ulæselig måned) 1875 til sin datter af andet ægteskab **Anna Margrethe Christensen** og hendes forlovede **Christen Petersen** og de blev således indskrevet i skyld og panteprotokollen som de nye ejere af inderstested nr. 145 med et areal på 3/15 skæppe samt det derpå opførte hus nr. 46, Der blev desuden indskrevet at arvtagerne var forpligtet til at indrømme sælgeren Peter Christensen og hustru fri bolig i huset så længe en af dem var i live samt at yde dem fri opvartning og pleje i sygdom og alderdom. Ligeledes blev der indskrevet at de forpligtede sig til at indrømme Peter Christensens datter af første ægteskab Anna Maria Cathrine Petersen og forlovede Johan Jacob Gilbert, samt hendes datter Eleonore Christensen fri bolig så længe de levede i et fag i den ene ende af huset, samt i de to fag som arvtageren agter at tilbygge ved samme ende.

Anna Margrethe Christensen blev gift i Nordborg kirke d. 12. november 1875 med den 26 år ældre enkemand og arbejdsmand Christen Petersen i Pøl, der var født d. 12. september 1818 i Rise sogn på Ærø som søn af Christen Petersen og hustru Anna Andersdatter.

Anna Margrethe og Christen Petersen bosatte sig i Nordborg, og boede dermed ikke i det hus de ejede her i Broballe.

Anna Margrethe Christensens halvsøster Anna Maria Cathrine Petersen blev gift i Oksbøl kirke d. 16. december 1875 med den knap 8 år ældre skrædder i Broballe Johan Jacob Gilbert, der var født i Mjels d. 11. november 1816 som søn af hyreinderste Johan Nicolai Gilbert og hustru Charlotte Sophie i Mjels. Ved folketællingen i 1860 boede Johan Jacob Gilbert i aftægtshuset til Oksbøl Søndergade 21 i Oksbøl.

Anna Maria Cathrine Petersen havde som tidligere nævnt fået en såkaldt uægte datter sammen med skræddersvend Jørgen Hansen i Oksbøl.

- Anne Eleonore Hansen, født d. 11. marts 1853.

Anna Maria Cathrine og Johan Jacob Gilbert fik ingen børn.

1886 Husets tidligere ejer inderste Peter Christensen døde d. 3. september 1886 i en alder af 91½ år, og hans hustru Anna Margrethe Christensen sad derefter tilbage som enke. Det menes fortsat at have været her i huset.

1892 Anna Margrethe Christensen døde d. 10. januar 1892 i en alder af 83½ år efter at have levet som enke i godt 5 år. Det menes at være her i huset hun døde men det kan ikke siges med sikkerhed. Ved sin død efterlod hun sin datter Anna Margrethe Petersen i Nordborg, og sin steddatter Anna Maria Cathrine Gilbert her i Broballe.

Skrædder Johann Jacob Gilbert døde her på stedet d. 13. marts 1892 i en alder af 75½ år og hans hustru Anna Maria Cathrine Gilbert sad derefter tilbage som enke.

1896 Anna Maria Cathrine Gilbert døde d. 22. januar 1896 i en alder af 71 år efter at have levet som enke i knap 4 år, men det vides ikke om det har været her i huset. Hun efterlod sig sin uægte datter Anne Eleonore Hansen.

1892 Anna Margrethe Christensen døde d. 10. januar 1892 i en alder af 83½ år efter at have levet som enke i godt 5 år. Hvor hun boede i Broballe op til sin død kan ikke siges. Ved sin død efterlod hun sin datter Anna Margrethe Petersen i Nordborg, og sin steddatter Anna Maria Cathrine Gilbert her i Broballe.

Hvor længe Anna Margrethe og Christen Petersen har haft ejerskabet af huset kan ikke siges. Ej heller til hvem de har solgt huset. Huset er uden tvivl blevet matrikuleret under den preussiske administration efter den da gældende preussiske lov af 27. maj 1873, men der er ikke ved dette fundet nogen ved navn Anna Margrethe og Christen Petersen som værende ejer på det tidspunkt. Husets nye ejer er givet vis indskrevet i den preussiske grundbog, således at beskrivelsen her er en forhistorie til et eksisterende hus i Broballe. Spørgsmålet er bare hvad det er for et hus.

